

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΟΠ Καταστατικό, άρθρο 12α.

(Σημείωση για τους ελληνόγλωσσους: Θα παρατηρήσετε ότι αποφεύγεται σκόπιμα η έκθλιψη (*). Γίνεται για να είναι όσο το δυνατόν πιο πιστή η μετάφραση του κειμένου, με αντιγραφή κι επικόλλησή του σε οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή μεταφράσεων).



« Ελευθερία ή θάνατος » 1821

... τα ΣΥΝΟΡΑ του νου να υπερασπίζεσαι
μέχρι θανάτου,
στην ΓΗ μας, δεν υπάρχουν σύνορα
για κανέναν ...

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 / 4.50' πμ

Ω βάρβαροι κι ανόητοι ευρωπαίοι,

ως πότε θα εκτιθέμεθα!; Ως πότε θα εκδηλώνουμε την ηλιθιότητά μας και την πολιτισμική μας ανεπάρκεια, παρά της αναπτύξεώς μας πάνω στα χνάρια των αξεπέραστων ακόμη προγόνων μου! Τόσες χιλιάδες χρόνια πολιτικής κι οι ηγεσίες μας, παραμένουν ακόμη εγκληματικά ντουβάρια, βάρβαρες, απολίτιστες, ανεπίδεκτες μαθήσεως! Γιατί μωρέ τα κάνουν μπάχαλο παντού; Γιατί συμπεριφερόμαστε συνολικά τόσο ηλίθια στην πολιτική, ενώ τα καταφέρνουμε αρκετά καλά στις επιστήμες και την τεχνολογία;

Βουλιάζετε για παράδειγμα τη χώρα μου και τις υπόλοιπες περιφερειακές σε οικονομικό μαρασμό και φτώχεια, την ώρα που με τα λεφτά μας, τα δικά σας προϊόντα αγοράζαμε κι όχι τα δικά μας. Εσάς κάναμε πλουσιότερους κι όχι εμάς! Όχι για να καταλάβω δηλαδή, τώρα που ήμαστε φτωχότεροι, αγοράζουμε περισσότερα από σας; Έχετε αυξήσει περισσότερο την παραγωγή σας κι έχετε μειώσει ακόμα πιο πολύ την ανεργία σας; Δηλαδή συνολικά ως κοινωνίες κι όχι ατομικά, έχετε γίνει πλουσιότεροι από όσο αν ήμασταν οι καλοί σας πελάτες!!!!; ...

Και με το προσφυγικό, τι φοβοκρατία είναι αυτή που σας έχει κυριεύσει; Γιατί στοχεύετε αποκλειστικά και μόνο στο κατάπτυστο και αντιστρατηγικό κλείσιμο των συνόρων, που μαρτυρά παντελή αδυναμία, άτακτη υποχώρηση κι όχι αυτοπεποίθηση και ισχύ; Γιατί δεν στοχεύετε σε δραστικούς και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς; Τι φοβάστε μωρέ; Τα καθεστώτα από τα οποία προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι ασυγκρίτως χειρότερα από τα δικά μας για αυτό ακριβώς και μας αντιμετωπίζουν ως τη μοναδική τους διέξοδο. Ειδικά αυτή η φαινομενική παντοδυναμία του ισλάμ σε αυτές τις χώρες, είναι και η Αχίλλειος πτέρνα αυτών των καθεστώτων. Εκεί ακριβώς πάσχουν εκπληκτικά, μοναδικά. Εκεί υποφέρουν αντικειμενικά, είναι η ανοιχτή τους κοινωνική πληγή.

Οι βάρβαρες εξουσίες και τα γελοία καθεστώτα, δεν πέφτουν από έξω με στρατιωτικές εισβολές ή με υποκίνηση εμφυλίων, αλλά από μέσα, πολιτισμικά, με την αφύπνιση των λαών. Αν θέλουμε να ρίξουμε αλάτι στην πληγή τους, ας δείξουμε σε αυτούς τους ταλαίπωρους λαούς και κυρίως στους πιο αδύναμους, στις γυναίκες και στα παιδιά τους πού είναι το καλύτερο, τι σημαίνει να ζούνε ελεύθεροι ανάμεσά μας κι ύστερα, όλη τη βρώμικη δουλειά θα την κάνουν μόνοι τους! Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του!; Αυτοί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, είναι η πυρηνική βόμβα εναντίον αυτών των καθεστώτων. Είναι πραγματική ευλογία Θεού, θεόσταλτο όπλο! Το φθηνότερο και το αποτελεσματικότερο για την αντιμετώπιση κάθε είδους τρομοκρατίας ή κωμικοτραγικού και γραφικού ISIS.

Με ένα απλό πιάτο φαγητού, το οποίο στο κάτω κάτω της γραφής τόσα χρόνια τους το κλέβετε, με ένα χαμόγελο, λίγη φροντίδα και στοργή, αυτή η βόμβα θα επιστρέψει πίσω πανίσχυρη και θα εκραγεί, καταστρέφοντας καθετί από όσα δεν μπορούν να καταστρέψουν όλα τα οπλοστάσια της Γης μαζί! Είναι

ικανοί να ισοπεδώσουν οτιδήποτε που τους ξερίζωσε, που τους έδιωξε από τις πατρίδες και τους δικούς τους. Ας γίνουμε λοιπόν ο Προμηθέας τους, ας τους δώσουμε το φως μας (αν μας έμεινε δηλαδή) κι αυτοί, ξέρουν μετά να το κάνουν φωτιά και μπουρλότο.

Ο πολιτισμός μας είναι ο Δούρειος Ίππος μας και μάλιστα, αυτή τη φορά, δεν χρειάζεται καν οι δύσμοιροι να τον σύρουν εντός των τειχών τους. Μπορεί να λειτουργήσει προνομιακά στην έδρα μας, στο ... γήπεδό μας! ... Παίξτε καλή μπάλα λοιπόν, συστηματικά, οργανωμένα, άνετα και μην τους φοβάστε μωρέ! Μην ντροπιάζετε την πολιτισμική σας καταγωγή από την Ελλάδα ... Όρθιοι πανάθεμά σας και ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ που να πάρει η ευχή! ...

... ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΤΡΕΜΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ...

Αυτοί οι απελπισμένοι, κατευθύνονται σε σας για να επωφεληθούν από την κοινωνική σας πολιτική και τα επιδόματα, που και σε μας έχετε κατακρεουργήσει ξεδιάντροπα και ας μην ξεχνιόμαστε και πάλι, αυτό το βιοτικό σας επίπεδο, στην εκμετάλλευσή τους και τη δικιά μας το χρωστάτε! Συνεπώς δεν σας ζητάνε κάτι παράλογο, αλλά τα ελάχιστα από αυτά που μας κλέβετε!

Βεβαίως κι ανάμεσά τους θα παρεισφρήσουν και παράσιτα κι εγκληματίες, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος πως δεν θα μας κοστίσουν περισσότερο από σας, ή πως δεν θα γίνουν πιο επικίνδυνοι από τις δικές μας γελοίες ηγεσίες, τους δικούς μας εγκληματίες, τους παραδοσιακούς οικογενειοκρατικούς δωσίλογους και τα παιδαρέλια που ενίοτε μας διοικούν και μας εκμεταλλεύονται συνειδητά, επαγγελματικά, σαφώς αναλογικά και δεδομένης βεβαίως της εκπληκτικής δημοκρατικής μας ανοχής! Για σας όμως, εμείς δεν χτίζουμε συρματοπλέγματα, δεν σας κλείνουμε σε γκέτο (hot spot) όπως θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά σας ψηφίζουμε κι από πάνω! Σας εξασφαλίζουμε στωικά τον προκλητικό βιοπορισμό σας εις βάρος μας μην τυχόν και χάσουμε τη ράτσα σας, προσδοκώντας καρτερικά κι υπομονετικά κάποτε να εκπολιτιστείτε.

Αν θέλετε λοιπόν να κλείσετε την στρόφιγγα αυτής της εισβολής, αντί του πρακτικώς αδύνατου σφραγίσματος των απέραντων ευρωπαϊκών συνόρων μας, φιλοξενίστε κι εκπαιδεύστε πολιτισμικά αυτούς τους ανθρώπους για να στραφούν συνειδητά εναντίον των υπευθύνων της κατάντιας τους, εάν βεβαίως έχετε τις στοιχειώδεις πολιτισμικές προϋποθέσεις για να κάνετε κάτι τέτοιο! Μακάρι να μπορέσουμε να δεχτούμε όσους περισσότερους γίνεται, ευχή για μας και μπούμερανγκ σε κείνους τους ανόητους αγύρτες των χωρών τους!

... Χμ κι όσο για τις απειλές τους για τη δημογραφική μας αλλοίωση, **«ΜΠΟΥΡΓΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΡΚΕΛ»** και παντρέψτε την με τον ανώτατο ιμάμη τους για να μάθουν τι θα πει γυναίκα και να δούμε αν θα ξαναπαντρευτεί κανένας τους έστω και για δοκιμή! ...

Προσπάθησα με συμπάθεια να σας ταράξω προς τη σωστή κατεύθυνση, ευελπιστώντας πως απευθύνθηκα σε πολιτισμένους ανθρώπους κι όχι σε πρωτόγονους βαρβάρους. Σε φωτισμένους πολιτικούς (... είθε ...), ας πούμε στις εξαιρέσεις του σημερινού **homo idiot** (εαρίθης) ...



Με τιμή
για το **ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ**
ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΠ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης

 Εξωτερικός σύνδεσμος της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: <http://olympiakopantechnon.gr/latest-news/> **PDF** στο No **12**.

 <https://www.facebook.com/groups/olympiakopantechnon/>

 <https://plus.google.com/u/0/102138309701529715729>

 <https://twitter.com/olympiakopante>

 <http://antoniosmartinis.blogspot.gr/>