

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΕΩΝΙΑ)



Σήμερα έκανε τον γύρο των μέσω κοινωνικής δικτύωσης η εικόνα με τη μαθήτριά που παρέλασε φορώντας μαντίλα.

Η εν λόγω μαθήτριά έχει καταγωγή από την Αίγυπτο. Η Άγια Ιμπραήμ μιλώντας στην κάμερα του CNN ανέφερε πως είναι πολύ περήφανη για την συμμετοχή της στην παρέλαση.

«Είναι μια μέρα υπερηφάνειας στην Ελλάδα και εγώ συμμετέχω σήμερα ως παραστάτρια πρώτη φορά και νιώθω πολύ ωραία» είπε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε ότι «Έρχονται από πόλεμο και θα πρέπει να τους δεχόμαστε με αγάπη γιατί δεν έχουν δεύτερη επιλογή, δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν»

(Επικουρικά όπως το σχολίασα σε διάφορες αρνητικές αναρτήσεις)

... Πράγματι εντυπωσιακό που μια μουσουλμάνα και ... ανθελληνίδα (λέει), έβαλε στην άκρη τα θρησκευτικά της πιστεύω, τον εθνικισμό της και καταδέχτηκε να τιμήσει τη χώρα που τη φιλοξενεί και ειδικά τη σημαία μας κι ας έχει σταυρό, σε αντίθεση με κάτι δικά μας ... κ(α)λόπαιδα, που με κάθε ευκαιρία την καίνε καμαρώνοντας για το κατόρθωμά τους!

Ποιος ... ελληναράς θα έκανε το ίδιο στην πατρίδα της!; Και δεν μιλάω για την περίπτωση που θα τον εξανάγκαζαν να το κάνει οπότε και η άρνησή του θα ήταν όντως ηρωισμός, αλλά για την περίπτωση που θα έπρεπε να το επιλέξει, να το κάνει οικειοθελώς όπως αυτό το κορίτσι. Και φυσικά μπράβο σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που σεβάστηκαν την πολιτισμική της ταυτότητα και δεν απαίτησαν να βγάλει τη μαντίλα της και τη μακριά φούστα για να μοιάσει με τα ... δικά μας κ(α)λοκόριτσα, που συναγωνίζονται για το περισσότερο μπούτι και στήθος (λες και μιλάμε για κοτόπουλα) αυτή την ιερή μέρα της εθνικής μας επετείου. Κι ιδιαίτερος επειδή το απέφυγαν εντελώς (μάλλον χωρίς να το καταλάβουν και οι ίδιοι), διότι εάν της το απαιτούσαν κι έβρισκε το θάρρος να τους πει όχι, τότε θα την μετέτρεπαν σε μια πραγματική ηρωίδα, μια πολιτισμική βόμβα κι η ζημιά που θα μας έκανε αυτό, ούτε που το βάζει ο νους σας πόση θα ήταν κακομοίρηδες! ...

Ποτέ μην επιδιώχετε με την βία να μαλακώσετε μια ψυχή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να το πετύχετε! Οι παθιασμένες ψυχές, είναι σαν το πυρωμένο σίδηρο, φωτιά και λάβρα, δεν πιάνονται. Κι όμως μόνο τότε είναι μαλακές. Μόνο τότε μπορείς να τις δουλέψεις και να τις κάνεις ότι θες, να τις καλοπώσεις όπως ακριβώς τις γουστάρεις! Αλλά πρέπει να είσαι μάστορας, Μέγας Ψυχοτεχνίτης κι όταν τις φέρεις στα ίσα και στα μέτρα σου, τότε μονάχα να τις ρίξεις στο νερό της κοινωνίας σου για να πνιγούν μαζί με τους άλλους και να ατσαλώσουν. Αν κάνεις το λάθος και τις ρίξεις νωρίτερα, τέλος, δεν ξαναδουλεύονται πια! Σκέτα αδάμαστα ατσαλόκαρφα, που ούτε φακίρης δεν κάθεται πάνω τους! ...

Μην ξεχνάτε ότι εμάς, μας πήρε 400 χρόνια για να αποτινάξουμε τον τούρκικο φερετζέ! ...

Οι Αγώνες της ψυχής μωρέ, είναι Μαραθώνιοι δεν είναι κατοστάρια. Θέλουν τον τρόπο τους και μιλάμε για μεγασαάλη μαστοριά! ... Αυτοί οι δάσκαλοι είναι η Ελλάδα κι όχι οι υπόλοιποι ελληναράδες. Αν υπάρχει ένα πραγματικό όπλο εναντίον του ισλαμικού φανατισμού, αυτό είναι τα γυναικόπαιδά τους. Εάν αυτά γευτούν την ελευθερία μας και τον καλό μας πολιτισμό όχι τον σκυλάδικο, των γηπέδων και των εμπόρων της **ΦΟΒΟΚΡΑΤΙΑΣ**, όταν θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, θα διεκδικήσουν κι εκεί τις ίδιες συνθήκες και ουσιαστικά θα καταστούν, οι βομβιστές, οι **«ΛΕΥΚΕΣ ΧΗΡΕΣ»** εναντίον του ίδιου του ισλάμ. Αλλά κι αν δεν επιστρέψουν εκεί γιατί θα τους θυμίζει πια την κόλαση, ή επειδή θα τα έχουν

καταφέρει εδώ, πάλι εμείς θα ήμαστε οι κερδισμένοι από την προκοπή τους κι όχι οι πατρίδες τους που θα τους χάσουν οριστικά. Ότι συμβαίνει δηλαδή και με τους δικούς μας ομογενείς κι επιστήμονες που μεταναστεύουν μαζικά και τους χάνουμε για πάντα.

Μη φοβάστε μωρέ! Εμείς οι Έλληνες σήμερα, έχουμε την μοναδική ευκαιρία κι ευλογία, να κατακτήσουμε πολιτισμικά τον κόσμο κι όχι στρατιωτικά. Άλλοτε φτάσαμε μέχρι την Ινδία κι όλοι αυτοί οι λαοί, καμαρώνουν για το πέρασμά μας από κει! Κοιτάχτε τους αποικιοκράτες ευρωπαίους. Κατακτίσανε ολόκληρο τον κόσμο και σήμερα δεν έχουνε ούτε μία αποικία κι από όπου περάσανε, δεν αφήσανε τίποτα όρθιο! Ότι πολύτιμο βρήκανε το κλέψανε ή το καταστρέψανε. Παντού τους μισήσανε γιατί ήταν απολίτιστοι, βάρβαροι, άξεστοι, καταστροφείς, ενώ η Μεσόγειος, η Ευρώπη κι η Ασία, είναι γεμάτες πολύτιμα ελληνικά μνημεία, που τα φυλάνε ως κόρην οφθαλμού! ...

Τζιχάντ όλοι αυτοί, **ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ** εμείς. Το ακατανίκητο χαρτί μας μωρέ, το διαβατήριό μας στην αιωνιότητα! Και κυρίως, επίθεση στην Αχίλλειο πτέρνα τους, στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους. Εκεί αιμορραγούν κυριολεκτικά. Αλατίστε με **Τέχνη** αυτήν την πληγή τους. Κάθε κόκκος αλατιού στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, από τη μια νοστιμεύει τη ζωή τους και τους κάνει πιο ευπροσάρμοστους στις κοινωνίες μας κι από την άλλη, κάνει τους βαρβάρους των χωρών τους να σφαδάζουν από πόνο. Μην κιοτεύετε μωρέ, δεν ήρθε η ώρα μας ακόμα και ποτέ δεν θα έρθει για την Ελλάδα! ... Τιμή στους ατρόμητους προγόνους μας, που θυσιάστηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα, ακόμα και την ... **ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ πολυτέλεια του ... ΦΟΒΟΥ!** ...

Εδώ είναι η ουσία και η πρόκληση για μας. Ουσιαστικά η επιμονή αυτών των ανθρώπων στις αξίες τους, είναι εντυπωσιακή, αξιοθαύμαστη και τους τιμά ιδιαίτερα. Δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από ότι κάνουμε κι εμείς ή οι ομογενείς μας ανά τον κόσμο. Κατά κάποιον τρόπο και χωρίς να το καταλαβαίνουν, μας επιτίθενται πολιτισμικά όπως κάνουν κι οι δικοί μας στις άλλες χώρες. Ίδου λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό! Ισχυριζόμαστε ότι έχουμε ακαταμάχητες ρίζες, ότι ήμαστε οι καλύτεροι, οι εκλεκτοί των θεών! Άντε λοιπόν και να το αποδείξουμε! Και μέσα από αυτήν την διαδικασία, μοναδική ευκαιρία να γίνουμε όντως καλύτεροι γιατί πέσαμε με τα μούτρα στα λεφτά, στο βόλεμα, στις αρπαχτές, στα υποβρύχια, στις SIENENS, στα ευρωδάνεια, στα χρηματιστήρια, στη βρώμα, στις ευρωκυλλότες και πολύ στο ρεμπελιό το ρίξαμε στον τομέα αυτόν!

Σήμερα δοκιμάζονται οι πολιτισμικές μας αντιστάσεις, έχουμε μπει σε τροχιά πολιτισμικού πολέμου κι ο φόβος απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, δεν συνάδει με κανέναν Έλληνα! Δεν είναι δυνατόν εμείς με την ασπίδα της ασύγκριτης ιστορίας μας να κιοτεύουμε, να κλείνουμε τα σύνορα! **Τα σύνορα της Ελλάδας, είναι τα σύνορα της Γης!** ... Πόλεμος είναι μωρέ, η χαρά, η γιορτή των Ελλήνων!

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΝΕ, ΓΛΕΝΤΑΝΕ!

Δεν είναι τυχαίο που ήμαστε οι μοναδικοί πάνω στον πλανήτη, που γιορτάζουμε τις ενάρξεις κι όχι τις λήξεις των πολέμων! ...

Γιατί, Γιατί εκεί βαφτίζονται τα νιάτα μας. Εκεί πρήζονται τα αχαμνά των ανδρών από υπερηφάνεια. Εκεί γεννιούνται και χωράνε μόνο ήρωες. Εκεί στερεύουν από τα γελοία μυζοκλάματα τα μάτια των κοριτσιών και γίνονται πραγματικές γυναίκες, Μπουμπουλίνες, Μελίνες και μάνες. Χαρείτε μωρέ, γιορτάστε, πολεμάμε! Επιτέλους πολεμάμε και πάλι! Κι είναι ο καλύτερος πόλεμος ετούτος που μας έλαχε στην ιστορία μας γιατί δεν γίνεται με σπαθιά, αλλά με ακονισμένες ψυχές! Με μυαλά ξυράφια που κόβουν κάθετα την τρίχα κι όχι οριζόντια! Και θέλει πολύ Τέχνη τούτο το πράγμα ωρέ Έλληνες, πραγματικό μεγαλείο κι αν δεν το έχουμε πια, ... δεν μας φταίνει οι ΑΛΛΟΙ! ...

... Φοβάστε μωρέ; Ποιους φοβάστε; Τους πεινασμένους και δυστυχισμένους της Ανατολής; Αυτούς που δεν έχουν στον Ήλιο μοίρα, ή και τους αφράτους των Βρυξελλών; Τότε μπροστά στους χορτάτους, στους γραβατωμένους, στους βελουδένιους των Βορείων προαστίων και των μεγάλων σαλονιών, των Cities, στους Ευρωάξεστους, στους μπάσαρδους πολιτικούς και στα νιάνιαρα, στους βολεμένους τους συστήματος τι κάνετε; Στήνεστε; ... Εάν αυτό είναι ο ελληνικός κι ο ευρωπαϊκός μας πολιτισμός, να τον βράσω! Στον διάολο μian ώρα αρχύτερα! ...

Αντεπίθεση μωρέ, **ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ!** ... Μην τους φοβάστε μωρέ! **ΚΑΝΕΝΑΝ!** ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ τους! Για κλάματα είναι όλοι τους. Απέναντι στο κακό τους το καλό μας και για όσους πιστεύουν σε θεούς, να που θα βρούνε σύμμαχο και τον θεό τους! ... **ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ** σε όλους μας, αυτή να είναι η ευχή μας από δω και πέρα στις εθνικές μας επετείες. Έτσι να ησυχάσουν επιτέλους κι οι δόλιες ψυχές των προγόνων μας κάποια στιγμή! ...

Και μην σας ξεφεύγει κάτι πολύ ουσιώδες, κεφαλαιώδες! Σε αυτήν την μαντίλα όσοι είδατε το πρόσωπο του κοριτσιού, δεν είδατε απολύτως τίποτα! Την τύφλα σας! Δεν ήταν ηρωική του πράξη αυτό που έκανε. Ανοίξτε ορθάνοιχτα τα μάτια σας και σε αυτήν την μαντίλα, δείτε την Ελλάδα μας, την χώρα που διδάσκει πολιτισμό, μεγαλείο, θάρρος και θαυμάστε την! Δεν είναι το κοριτσάκι που πρωταγωνίστησε στην παρέλαση αλλά η Ελλάδα! Η χώρα μας που διδάξε για ακόμη μια φορά σε ολόκληρο τον κόσμο

ήθος και πως είναι οι πολιτισμένες χώρες. Όχι σαν την Γαλλία που απαγόρευσε με νόμο την μαντίλα! Ποιος, Η Γαλλία!; Η υποτιθέμενη χώρα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασως! ... Αιδώς! ...

Αυτό το κοριτσάκι, κατέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πως η χώρα μας είναι ατρόμητη απέναντι στις βαρβαρικές απειλές και γραφικότητες! Πως τις ... έχουμε γραμμένες κανονικά! ... Αυτό το κοριτσάκι μετέφερε σε ολόκληρο τον πλανήτη, το μήνυμα πως οι Έλληνες είναι τόσο ατρόμητοι, τόσο άτρωτοι, τόσο μοναδικοί, που δεν αισθάνονται την παραμικρή απειλή από την παρουσία της και τα πιστεύω της! Αλλά και το πιο ανεκτίμητο από όλα, πως

ΑΥΤΗ Η ΙΔΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΑΤΑΙ! ...

Αυτό θα πει πολιτισμός μωρέ, Ελληνικός πολιτισμός! Είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα και άριστη στα σχολεία μας. Πόσα παιδιά εξισλάμισε από τα δικά μας μωρέ εεεε; Πόσα; Πόσα από τα δικά μας παιδιά διάβασαν το κοράνι εξαιτίας της ε; Ενώ αυτό ήθελε δεν ήθελε, ήταν μέσα στο μάθημα των θρησκευτικών και της φυσικής κι έμαθε για το Δωδεκάθεο και για τον Χριστό, για τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Κι έμαθε ακόμα και το πιο στοιχειώδες, ... πως η Γη κινείται! ...

Κανένας πρεσβευτής μας όσο υπάρχουμε από το 1821, δεν κατάφερε τόσα πολλά και σπουδαία για τη χώρα μας, από όσα κατάφερε αυτό το κοριτσάκι μέσα σε 10 λεπτά παρέλασης! Τζάμπα διαφήμιση μωρέ, που είναι τα υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού να την εκμεταλλευτούνε και να την κάνουν διαφημιστική πολιτισμική καμπάνια ... τα υπουργεία μας μέσα, τους κοιμισμένους, τους μακάριους, τους άχρηστους, τους ... υπαλλήλους!; ...

Έτσι να σκεφτόσαστε μωρέ, Ελληνικά, έξυπνα, διπλωματικά, ΠΟΛΕΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ! ... Έτσι να χειρίζεστε ανάλογες καταστάσεις κι όχι βελάζοντας σαν τρομαγμένα πρόβατα ...

... ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ...

... πόλεμος είναι η ζωή
κι ο πόλεμος χαρά, γιορτή.
Αν δεν ακούς των όπλων την κλαγγή,
σημαίνει απλά πως ... πέθανες! ...