

Σε συνέχεια του πολιτικού μανιφέστου της Δευτέρας, 3 Ιουνίου 2019 και στο πλαίσιο των αυστηροτέρων ορίων, που επιτάσσει το σημερινό εθνικό συμφέρον της χώρας, η **Γεωνία** προτείνει υπεύθυνα στους πολιτικούς σχηματισμούς της κεντροαριστεράς, και συγκεκριμένα, στον **ΣΥ.ΡΙΖ.Α.**, στο **ΚΙΝ.ΑΛ.**, στο **ΜΕΡΑ25**, στην **Πλεύση Ελευθερίας**, αλλά και σε κάθε άλλον φορέα που κινείται στον ίδιο πολιτικό χώρο, αυτή την αντικειμενική αδυναμία της στρατηγικής εξυπηρέτησης των ευλόγων και δικαίων συμφερόντων της μεσαίας τάξεως, που δημιουργεί ο κατακερματισμός της πολιτικής της υπερδυνάμεως, εδώ και τώρα, να την μετατρέψετε σε μία πραγματικά μεγαλειώδη ευκαιρία διαμόρφωσης μιας νέας πολιτικής συνεργασίας, πάνω στη βάση μίας ευκαταίας κι ασφαλούς κυβερνητικής συνεργασίας, με προκαθορισμένη λογική κι απολύτως έντιμη, προεκλογική συμφωνία!

Κι όπως είναι φυσικό, μια ομαλή κυβερνητική συνεργασία, εξασφαλίζεται καταρχήν από τον ορισμό των υπουργείων, που θ' αναλάβει ο κάθε κυβερνητικός εταίρος. Μια διαδικασία που μέχρι σήμερα, εξελίσσεται αισχρά και παντελώς ανυπόληπτα από τα κόμματα που εξασφαλίζουν την είσοδό τους στην Βουλή, σ' ένα εξαιρετικά εκβιαστικό, μέχρι κι εγκληματικό πλαίσιο συναλλαγής, ή κι εντελώς χυδαίου, πολιτικού παζαριού!!! ... Μια συνήθης κακή πρακτική, που όπως αποδείχθηκε περίτρανα από το πρόσφατο οικτρά αποτυχημένο παράδειγμα της συγκυβερνήσεως ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΑΝ.ΕΛ., μα και το αναμενόμενο ακόμη χειρότερο της συγκυβερνήσεως ΝΔ ΚΙΝ.ΑΛ., οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, στην πλήρη εκλογική πανωλεθρία κι εξαφάνιση, αυτών των πολιτικών σχηματισμών!

Για την ορθή κι έντιμη αντιμετώπιση αυτού του όντως καίριου ζητήματος, η **Γεωνία** σας προτείνει μία προεκλογική προγραμματική συμφωνία, η οποία θα καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια και συνέπεια, με ποιον τρόπο και ποια συγκεκριμένα υπουργεία, θ' αναλάβει ο κάθε κυβερνητικός εταίρος, με βάση αυστηρά και μόνο, το σύνολο των ψήφων που θα λάβει στην εκλογική αναμέτρηση.

Και συγκεκριμένα προτείνεται, οι δυνητικοί πολιτικοί σχηματισμοί που ιδεολογικά και πολιτικά, είστε αντικειμενικά σε θέση να συγκυβερνήσετε την χώρα, να συμφωνήσετε προεκλογικά και δημόσια, σε μία δεδομένη και ιεραρχική κατάταξη των υπουργείων, μέχρι και των λοιπών σημαντικών θέσεων σε δημοσίους οργανισμούς κι υπηρεσίες, που δύναστε ν' αναλάβετε δεδομένης της εκλογικής σας επιτυχίας. Έτσι, με βάση τα εκλογικά σας αποτελέσματα, το σύνολο των ψήφων σας θα διαιρεθεί με το σύνολο των υπουργείων και το αποτέλεσμά του, θα οριστεί ως **«κυβερνητική μονάδα»**. Κατά συνέπεια, κάθε κόμμα θ' αναλάβει τόσα υπουργεία, όσα και οι κυβερνητικές του μονάδες. Ήτοι, το πρώτο σε ψήφους κόμμα θ' αναλάβει την προεδρία της κυβερνήσεως και τα πρώτα ιεραρχικά υπουργεία, το δεύτερο τα επόμενα υπουργεία, το τρίτο τα μεθεπόμενα κοκ.

Σημαντικός παράμετρος δε, θα πρέπει να είναι η συμφωνία, πως η κυβερνητική μονάδα θα πρέπει να είναι ακέραια και να μην υπολείπεται ουδεμίας αντιστοίχου ψήφου, ώστε ν' αναληφθεί το οποιοδήποτε υπουργείο από τον κάθε εταίρο και σε περίπτωση υπολοίπων, αυτά θα πιστώνονται στο πρώτο κόμμα.

Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε τρία κόμματα, που δύνανται και συμφωνούν προεκλογικά, για την μετεκλογική τους συνεργασία και την συγκυβέρνηση της χώρας. Αυτά συζητούνε μεταξύ τους και καθορίζουν την ιεραρχική διάταξη 10 υπουργείων. Έστω κι ότι στις εκλογές, το πρώτο κόμμα, λαμβάνει 2.345.678, το δεύτερο 1.234.567 και το τρίτο, 456.789

ψήφους. Τότε σύμφωνα με την προγραμματική τους συμφωνία, το σύνολο των ψήφων του κυβερνητικού σχηματισμού, θα είναι $2.345.678+1.234.567+456.789=4.037.034$. Κατά συνέπεια κι η «κυβερνητική μονάδα», θα είναι 403.703,4.

Βάσει αυτών, το πρώτο κόμμα θα έχει $2.345.678:403.703,4=5,81$ κυβερνητικές μονάδες, το δεύτερο $1.234.567:403.703,4=3,058$ και το τρίτο, $456.789:403.703,4=1,131$. Επομένως η κατανομή των 10 υπουργείων, θα έχει ως εξής: Πρώτο κόμμα: τα 5 πρώτα υπουργεία. Δεύτερο κόμμα: το 6^ο, 7^ο και 8^ο υπουργείο. Τρίτο κόμμα: το 9^ο υπουργείο και το τελευταίο 10^ο υπουργείο που υπολείπεται των ακεραίων κυβερνητικών μονάδων, θα το αναλαμβάνει κι αυτό, το πρώτο κόμμα. Η αυτή διαδικασία φυσικά, θα τηρείται και σε κάθε περίπτωση που κάποιος εταίρος αποχωρεί από τον κυβερνητικό σχηματισμό, ή άλλος εισέρχεται σ' αυτόν, ή υπάρξει τυχούσα αυξομείωση των υπουργείων.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, θ' απαλλαγεί το πολιτικό σύστημα από το βάρος της ανηθικότητας και των μετεκλογικών κυβερνητικών εκβιασμών, ενώ θ' αμβλυνοθούν αντίστοιχα κι οι δυσμενέστατες επιπτώσεις που έχουν αυτά, στο σύνολο της κοινωνίας.

Και λύνοντας τίμια και δημοσίως αυτό το ακανθώδες ζήτημα, οι πολιτικές δυνάμεις γενικώς, θα πρέπει ν' αρχίσετε ν' απασχολείσθε εξαιρετικά σοβαρά πια, με το εκρηκτικότερο πρόβλημα, την μήτρα και την κορωνίδα όλων των προβλημάτων μας, το **δημογραφικό**, που απειλεί εκρηκτικά όχι μόνο την χώρα μας, αλλά και ολόκληρο τον δυτικό λεγόμενο πολιτισμό! Ένα πρόβλημα που δεν έχει ούτε κατά διάνοια ιδεολογική και κομματική απόχρωση, έστω κι ας είναι απόρροια του καπιταλισμού, το οποίο είναι παντελώς αδύνατον να επιλυθεί, με τον εκβιασμό οποιουδήποτε να τεκνοποιήσει!

Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, η **Γεωνία** δυστυχώς δεν διαβλέπει άλλη πιο πρόσφορη επιλογή για το εγγύς τουλάχιστον μέλλον, από τον προσανατολισμό της Ελλάδας σε δημιουργία κρατικής συνομοσπονδίας με έτερα κράτη. Η ιδανικότερη δε λύση προς την κατεύθυνση αυτή, θα ήταν φυσικά η Τουρκία, αλλά το πολιτισμικό χάος μεταξύ μας κι οι ιστορικές μας εκκρεμότητες, το καθιστούν εκ προοιμίου ανεφάρμοστο εγχείρημα! Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν επίσης και με τους βόρειους γείτονές μας, πλην ενδεχομένως κι αν, της περιπτώσεως της Σερβίας. Συνεπώς η μόνη πραγματική και ουσιαστική διέξοδος προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η στροφή μας για μιαν ακόμη φορά στην ιστορική μας διαδρομή, προς τα δυτικά και προς την Ιταλία. Μια χώρα που ιστορικά, ήταν πάντα εντός του πολιτισμικού μας βεληνεκούς, κοινωνικά μάλλον δεν διαφέρουμε καθόλου σύμφωνα και με το γνωστόν «ούνα φάτσα ούνα ράτσα», θρησκευτικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συνύπαρξής μας και γενικότερα, μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την πανίσχυρη συνομοσπονδία της «**ΡΩΜΑΝΙΑΣ**», που θα έλεγχε σχεδόν πλήρως, ολόκληρη την Μεσόγειο Θάλασσα!

Κι αν ακόμα δεν είμαστε εθνικά έτοιμοι, για μια τέτοια πλήρη και ουσιαστική συνομοσπονδία, κάλλιστα μπορούμε να δημιουργήσουμε όλες τις κατάλληλες συνθήκες που θα το επιτρέπουν να συμβεί οποτεδήποτε κι ας τις κρατήσουμε αδρανείς, έως ότου παραστεί η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησής τους. Σημειωτέον δε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήμερα επιχειρεί τυπικά έστω να παίζει κάπως αυτό τον ρόλο, δυστυχώς περιορίζεται μονάχα στην αποικιοκρατική, οικονομική διάσταση της ευρωζώνης κι αν δεν αλλάξει τάχιστα προσανατολισμό, προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής, μάλλον πολύ σύντομα θ' αυτοδιαλυθεί! Και τότε, θα πρέπει ν' αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο, όλ' αυτά τα τρομερά προβλήματα! Συνεπώς, καλύτερα να είμαστε εγκαίρως και αναλόγως προετοιμασμένοι

Για την ΓΕΩΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης