



ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Αρωγός: **ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης**
6976887021 / antoniosmartinis@gmail.com

ΕΛΛΑΔΑ, Βόλος,
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 / 4:32 πμ

ΛΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Πολίτες

πρώην ψηφοφόροι και σύντροφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., προδομένοι από την οικτρή κατάληξη του κόμματος και κατ' επέκταση, της κεντροαριστεράς παρατάξεώς μας, οφείλουμε να προσέξουμε ιδιαίτερος και υπεύθυνα, πως οι σημερινές εξελίξεις στην πολιτική και γενικότερα στην κοινωνία μας, έχουν δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο για την Ελλάδα πολιτικό περιβάλλον, με την επάνοδο μιας νέας ΧΟΥΝΤΑΣ στην χώρα μας, η οποία επιβλήθηκε αυτή την φορά, όχι με στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά με την δική μας αποχή από τις τελευταίες εκλογές στις 7-7-2019.

Η αποχή μας, είναι η κύρια αιτία αυτή την φορά, για όλα όσα υφιστάμεθα! ...

Μιαν αποχή βεβαίως απολύτως δικαιολογημένη, αφού η υποτιθέμενη ηγεσία του κόμματός μας, παραδόθηκε οριστικά κι αμετάκλητα πια άνευ όρων στην ελληνική ολιγαρχία, μόνο και μόνο προς ίδιον προσωπικό και πάρα πολύ στενό κομματικό όφελος! Και για να κατανοήσουμε καλύτερα την σημερινή οικτρή κατάληξη, ας επιχειρήσουμε από κοινού να θυμηθούμε την εξέλιξή της παρατάξεώς μας, ξεκινώντας απ' την απλή καταγραφή της μεταβολής της εκλογικής της δυνάμεως.

Καταρχήν όμως, μια πάρα πολλή σημαντική, προηγούμενη διευκρίνιση επί των στοιχείων των πινάκων που ακολουθούν. Για ν' αντιληφθούμε όλοι μας, πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι ο τεχνητός απόηχος, της επικοινωνιακής νοθείας των επισήμων και κάλπικων αποτελεσμάτων, αρκεί να συλλογιστεί κανείς την ακραία φυσικά περίπτωση, πως με τον τρόπο που υπολογίζονται σήμερα τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα, δηλαδή επί του συνόλου των ψηφισάντων και μόνο, εάν σε κάποια εκλογική αναμέτρηση, πήγαινε και ψήφιζε ένας και μόνο ψηφοφόρος από τα 10.000.000 πχ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, τότε σύμφωνα με τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα που θ' ανακοίνωνε το υπουργείο Εσωτερικών και με την αποχή των 9.999.999 ψηφοφόρων, το κόμμα αυτού του ενός και μοναδικού ψηφοφόρου, με μία και μόνη την δική του ψήφο, θα πιστώνονταν το 100% του εκλογικού αποτελέσματος και θα του αναλογούσε, το σύνολο των 300 εδρών της Βουλής!!! ...

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πόσο καλπονοθευτικά και ψευδεπίγραφα είναι τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών και άνευ πραγματικής, αντικειμενικής αξίας σ' οποιαδήποτε αξιόλογη πολιτική μελέτη! Για παράδειγμα μάλιστα επί πραγματικών γεγονότων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών στις 7-7-2019, η Νέα Δημοκρατία απέσπασε ποσοστό 39,85% κι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 31,53%. Επί του συνόλου όμως του εκλογικού σώματος των 9.962.261 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, το πραγματικό τους ποσοστό ήταν αντίστοιχα 2.251.426 ψήφοι ή μόλις **22,60%** και 1.781.180 ψήφοι, ή μόλις **17,88%!!!** ... Τα μισά σχεδόν από τα επίσημα ποσοστά! ...

Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση αναφερόμαστε! ... Γι' αυτό και προσωπικά τουλάχιστον, ασχολούμαι πάντα με τα πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα επί του συνόλου του εκλογικού σώματος, όπως ακριβώς κάνω κι εδώ. Και μετά τις προηγούμενες απαραίτητες διευκρινήσεις, ας επιχειρήσουμε τώρα την μελέτη και τα όποια λογικά μας συμπεράσματα.

ΕΚΛΟΓΕΣ		Πίνακας 1ος					
ΕΥΡΩ/ΓΕΣ	ΕΘΝΙΚΕΣ	ΕΓΓΕΓΡ/ΝΟΙ	ΑΠΟΧΗ	%	ΑΡΧΗΓΟΣ	ΠΑ.ΣΟ.Κ.	%
	1974-11-17	6.241.066	1.277.508	20,47	Παπανδρέου	666.413	10,68
	1977-11-20	6.679.458	1.485.567	22,24	Παπανδρέου	1.300.025	19,46
	1981-10-18	7.319.070	1.565.592	21,39	Παπανδρέου	2.726.305	37,25
1981-10-18		7.329.409	1.577.060	21,52	Παπανδρέου	2.278.030	31,08
1984-06-17		7.790.309	1.778.493	22,83	Παπανδρέου	2.476.491	31,79
	1985-06-02	8.119.410	1.697.058	20,90	Παπανδρέου	2.916.450	35,92
	1989-06-18	8.302.412	1.633.184	19,67	Παπανδρέου	2.551.518	30,73
1989-06-18		8.377.904	1.673.152	19,97	Παπανδρέου	2.366.460	28,25
	1989-11-05	8.425.212	1.627.053	19,31	Παπανδρέου	2.723.739	32,33
	1990-04-08	8.453.685	1.755.094	20,76	Παπανδρέου	2.543.042	30,08
	1993-10-10	8.861.833	1.841.908	20,79	Παπανδρέου	3.235.017	36,51
1994-06-12		9.550.596	2.746.712	28,76	Παπανδρέου	2.458.619	25,74

	1996-09-22	9.140.742	2.162.086	23,65	Σημίτης	2.813.245	30,78
1999-06-13		9.555.326	2.842.642	29,75	Σημίτης	2.115.844	22,14
	2000-04-09	9.372.541	2.346.014	25,03	Σημίτης	3.007.596	32,09

	2004-03-07	9.897.626	2.326.025	23,50	Γ. Α. Παπαν.	3.003.920	30,35
2004-06-13		9.938.863	3.655.226	36,78	Γ. Α. Παπαν.	2.083.327	20,96
	2007-09-16	9.918.917	2.563.891	25,85	Γ. Α. Παπαν.	2.727.279	27,50
2009-06-07		10.014.795	4.753.046	47,46	Γ. Α. Παπαν.	1.879.229	18,76
	2009-10-04	9.929.065	2.884.459	29,05	Γ. Α. Παπαν.	3.012.542	30,34

	2012-05-06	9.945.859	3.469.041	34,88	Βενιζέλος	833.452	8,38
	2012-06-17	9.947.876	3.731.078	37,51	Βενιζέλος	756.024	7,60
2014-05-25		10.013.834	4.072.198	40,67	Ελιά	458.514	4,58
	2015-01-25	9.900.403	3.570.047	36,06	Βενιζέλος	289.469	2,92

	2015-09-20	9.913.609	4.345.679	43,84	Γεννηματά	341.732	3,45
2019-05-26		10.088.325	4.167.970	41,32	Γεννηματά	436.726	4,33
	2019-07-07	9.962.261	4.192.719	42,09	Γεννηματά	457.527	4,59

Το πρώτο που παρατηρούμε φυσικά, είναι πως ο κύριος όγκος της κεντροαριστεράς παρατάξεώς μας, πιέζεται διαρκώς, περιθωριοποιείται και αδρανοποιείται τελείως, στην αποχή! Κι αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν είναι κάτι συμπτωματικό, ή μια απλή φυσιολογική κυβερνητική φθορά, αλλά μια πάρα πολλή καλά οργανωμένη συστηματική μηχανορραφία, εις βάρος των συμφερόντων της μεσαίας και κατωτέρας κοινωνικής τάξης!

Εκλογική αποχή όμως, σημαίνει ταυτόχρονα και κοινωνική αποχή! Δηλαδή δριμεία εξασθένιση των συνδικαλιστικών ανακλαστικών, των εισοδηματικών διεκδικήσεων, των κοινωνικών απαιτήσεων και παροχών, αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος δηλαδή, αύξηση της ανεργίας και του αριθμού των ατόμων στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εξαφάνιση περιουσιών των λαϊκών τάξεων και γενικότερα, μια κυριολεκτική κοινωνική καταστροφή, ή κρίση όπως την βαφτίσαμε τα τελευταία χρόνια!!! ... Και ποιον ακριβώς συμφέρει όλη αυτή η κατάσταση, ή κρίση; Ποιον άλλον φυσικά, από την ελληνική ολιγαρχία!!!;; ...

Και για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό αυτό, ας πάρουμε τώρα και τα στοιχεία, της πρώτης εκλογικής αναμετρήσεως του κάθε αρχηγού μας, κατόπιν την μέγιστη εκλογική του απόδοση καθ' όλη την διάρκεια της αρχηγίας του, μετά την ελάχιστη εκλογική του απόδοση και τέλος, την τελευταία του εκλογική αναμέτρηση:

ΕΚΛΟΓΕΣ		Πίνακας 2ος					
ΕΥΡΩ/ΓΕΣ	ΕΘΝΙΚΕΣ	ΕΓΓΕΓΡ/ΝΟΙ	ΑΠΟΧΗ	%	ΑΡΧΗΓΟΣ	ΠΑ.ΣΟ.Κ.	%
	1974-11-17	6.241.066	1.277.508	20,47	Παπανδρέου	666.413	10,68
	1981-10-18	7.319.070	1.565.592	21,39	Παπανδρέου	2.726.305	37,25
	1974-11-17	6.241.066	1.277.508	20,47	Παπανδρέου	666.413	10,68
1994-06-12		9.550.596	2.746.712	28,76	Παπανδρέου	2.458.619	25,74

	1996-09-22	9.140.742	2.162.086	23,65	Σημίτης	2.813.245	30,78
	2000-04-09	9.372.541	2.346.014	25,03	Σημίτης	3.007.596	32,09
1999-06-13		9.555.326	2.842.642	29,75	Σημίτης	2.115.844	22,14
	2000-04-09	9.372.541	2.346.014	25,03	Σημίτης	3.007.596	32,09

	2004-03-07	9.897.626	2.326.025	23,50	Γ. Α. Παπαν.	3.003.920	30,35
	2004-03-07	9.897.626	2.326.025	23,50	Γ. Α. Παπαν.	3.003.920	30,35
2009-06-07		10.014.795	4.753.046	47,46	Γ. Α. Παπαν.	1.879.229	18,76
	2009-10-04	9.929.065	2.884.459	29,05	Γ. Α. Παπαν.	3.012.542	30,34

	2012-05-06	9.945.859	3.469.041	34,88	Βενιζέλος	833.452	8,38
	2012-05-06	9.945.859	3.469.041	34,88	Βενιζέλος	833.452	8,38
	2015-01-25	9.900.403	3.570.047	36,06	Βενιζέλος	289.469	2,92
	2015-01-25	9.900.403	3.570.047	36,06	Βενιζέλος	289.469	2,92

	2015-09-20	9.913.609	4.345.679	43,84	Γεννηματά	341.732	3,45
	2019-07-07	9.962.261	4.192.719	42,09	Γεννηματά	457.527	4,59

2019-05-26		10.088.325	4.167.970	41,32	Γεννηματά	436.726	4,33
	2019-07-07	9.962.261	4.192.719	42,09	Γεννηματά	457.527	4,59

Ας επιχειρήσουμε τώρα να βγάλουμε και τ' ανάλογα, εύλογα συμπεράσματά μας και κυρίως, να διαπιστώσουμε τον πραγματικό ρόλο των ηγεσιών μας, σ' όλη αυτή την πραγματικά ολοκληρωτική κοινωνική αποδόμηση και τον προδοτικό ρόλο που έπαιξε η κάθε μια τους, εις βάρος της κεντροαριστεράς παρατάξεώς μας και φυσικά, των άμεσων ταξικών μας συμφερόντων, αυτών δηλαδή της μεσαίας και της κατώτερης τάξης.

Ανδρέας Παπανδρέου. Ιδρυτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αμέσως μετά την χούντα των συνταγματαρχών και φυσικά, σε μια περίοδο με τρομερά έντονες ακόμα κι ορθάνοιχτες τις πληγές από τον εμφύλιο σπαραγμό, στοιχεία που διαμόρφωναν τότε ένα εξαιρετικά δυναμικό σοσιαλιστικό περιβάλλον, με σαφή ροπή, ή έστω και με συμπαθή αισθήματα ανοχής προς τον κομμουνισμό, τα οποία προκαλούσαν δέος και τρόμο, όχι μόνο στην ντόπια ολιγαρχία, αλλά και στην διεθνή καπιταλιστική τάξη!

Και για την αντιμετώπιση αυτού του φοβερού και τρομερού κομμουνιστικού κινδύνου!, αφού η χούντα των συνταγματαρχών είχε αποτύχει οικτρά, επιστρατεύτηκε ο Αντρέας! Πολύ γρήγορα αμφέβαλλα για την σοσιαλιστική του ταυτότητα, αλλά πρώτη μου φορά βεβαιώθηκα κιόλας, όταν καρατόμησε τον εκπληκτικό πολιτικό **Γεώργιο Γεννηματά**, την στιγμή που επιχειρήσει να θεσμοθετήσει την πλήρη κι αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του Ε.Σ.Υ., περί το 1987 αν θυμάμαι καλά. Τότε ήμουνα μόλις 20 χρονών κι αδυνατούσα να κατανοήσω πραγματικά, τι ακριβώς ήταν αυτό που εμπόδιζε τέτοιες βαθιές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Το μέγα ζητούμενο δηλαδή της παρατάξεώς μας κι όταν το κόμμα μας τότε, απολάμβανε πραγματικό εκλογικό ποσοστό της τάξεως του **35,92%** (εθνικές εκλογές 1985-06-02) και κάλπικο, **45,82%**! Κι είχα διαμαρτυρηθεί τότε οργισμένος στον πατέρα μου λέγοντάς του: «πατέρα ο Αντρέας μας πρόδωσε, μας πούλησε! Αν δεν τολμά να κάνει τέτοιες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις τώρα που έχει τέτοια εκλογικά ποσοστά, σαν πότε θα τις επιχειρήσει, με ποσοστά του 20-25%!!!;;; ... Μας πρόδωσε πατέρα, μας πούλησε!!! ...»

Κι είχα απόλυτο δίκιο! Ενώ ήταν αυτός που έθεσε ουσιαστικά την πολιτική παρουσία της κεντροαριστεράς παρατάξεώς μας στην ελληνική πολιτική σκηνή, με την απόλυτη συσπείρωσή της το 1981 και με το απίστευτο ποσοστό του 37,25%, εντούτοις ήταν ο ίδιος ακριβώς Αντρέας, που με την αντιλαϊκή κατοπινή του πολιτική, στις εκλογές του 1994 το βύθισε στο 25,74%, ή 11,51% λιγότερο!!! ... Και μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης, με την προδοτική του πολιτική, το έσπρωξε στην αποχή, η οποία το 1981 κυμαίνονταν στο 21,39% και το 1994, έφτασε στο 28,76% ή 7,37% αρνητική διαφορά!!! ... Το υπόλοιπο δε 4% περίπου, αναζήτησε πολιτική στέγη στα κόμματα της αριστεράς και κυρίως, του τότε πρόδρομου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Στην προδοτική περίπτωση του Αντρέα όμως, υπήρξαν και πάρα πολλά θετικά στοιχεία για την παράταξή μας, τα οποία ναι μεν χρησιμοποιήθηκαν ως δόλωμα για την συσπείρωσή μας γύρω του και κατόπιν, την αργή και σταθερή περιθωριοποίησή μας στην αποχή, ωστόσο είναι κι εκείνα τα ουσιώδη στοιχεία του σοσιαλισμού, τα οποία οριοθετούν την έννοια της κοινωνικής αλλαγής και της κοινωνικής προόδου, όπως η αξιόλογη διεθνή παρουσία της χώρας, το κοινωνικό κράτος, η αναδιανομή του πλούτου, το αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο κι αυτό που προσωπικά θέτω στην κορωνίδα των θετικών, η σημαντική πολιτισμική έκρηξη, απ' την οποία μια μικρή έστω αναλαμπή είδαμε την περίοδο του Αντρέα, την οποία όμως δυστυχώς, την πήρε κι αυτή μαζί στον τάφο του!!! ...

Την ίδια δε προδοτική και πουλημένη πολιτική του Αντρέα, ακολούθησαν κι όλοι οι υπόλοιποι διάδοχοί του, μηδενός εξαιρουμένου! Πάμε λοιπόν να δούμε κι αυτούς τους προδότες έναν έναν.

Κώστας Σημίτης. Ο CIAμίτης, ο μέγας ξεδιάντροπος προδότης! Τις ημέρες που ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όλες οι εφημερίδες ήταν πλημμυρισμένες με μακροσκελέστατα και βαρύγδουπα άρθρα, που αναρωτιόντουσαν τάχα και καλά, ποιανού ξένου παράγοντα τα συμφέροντα θα εξυπηρετούσε από τη θέση του πρωθυπουργού της χώρας. Κι όπως ακριβώς και σήμερα, έτσι και τότε τα μισθοφορικά μέσα επικοινωνίας, τροφοδοτούσαν επίτηδες μια κλίση του Σημίτη προς την Γερμανία, επειδή και καλά, εκεί είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του. Μια παντελώς σκόπιμη αποπροσανατολιστική τακτική, για ν' αλαφρώσει το εξαιρετικά αντιαμερικανικό μένος του λαού, που κρατούσε ακόμα δυναμικά και πολωτικά, από την περίοδο του εμφυλίου, της χούντας και της Κυπριακής προδοσίας.

Για κακή του τύχη όμως, εκείνη την περίοδο υπηρετούσα ως Αστυφύλακας στο ΑΤ Παλαιού Ψυχικού και μία, είτε από τις τελευταίες ημέρες πριν την ανάληψη της ηγεσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είτε από τις πρώτες αμέσως επόμενες ημέρες, δυστυχώς έχασα το αρχείο μου εκείνης της συγκεκριμένης ημερομηνίας, είχα διατεθεί σε υπηρεσία σκοπού σε αμερικάνικο στόχο κι επί των οδών Στρατηγού Καλλάρη με Μαλακάση. Φυσικά και σωστά για λόγους ασφαλείας, απ' την υπηρεσία δεν μας λέγανε ποτέ ποιος ακριβώς διέμενε εκεί, όπως ακριβώς και σε κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση, πλην όμως μεταξύ μας διαδίδονταν άτυπα κι ανεπίσημα η πληροφορία, πως εκεί τότε τουλάχιστον, διέμενε ο προϊστάμενος, ο σταθμάρχης του ελληνικού κλιμακίου της CIA.

Όταν στις 10:00 μμ πήγα για υπηρεσία, ο συνάδελφος που θ' αντικαθιστούσα ήταν απολύτως ήρεμος κι ευδιάθετος, ενώ όταν τον ρώτησα αν έχει κάτι το ιδιαίτερο να μου αναφέρει, μου απάντησε αρνητικά. Φεύγοντας ο συνάδελφος, όπως έκανα πάντοτε εξάλλου, έκανα έναν πλήρη και γενικό έλεγχο σ' όλον τον εξωτερικό χώρο της οικίας για οτιδήποτε ύποπτο και κείνο που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, ήταν ότι για πρώτη φορά, μα για πρώτη φορά, τόσο σ' όλο τον περίβολο του σπιτιού, στον κήπο, αλλά και μέσα στο ίδιο το σπίτι, δεν υπήρχε ούτε το παραμικρό ίχνος φωτισμού! Τίποτ' απολύτως! Πίσσα σκοτάδι! Κι αφού ο συνάδελφός μου δεν μου είχε αναφέρει κάτι σχετικό, υπέθεσα πως προφανώς, κάπου θα είχαν φύγει εκτός Αθηνών και δεν υπήρχε κανένας μέσα στο σπίτι, ούτε καν οι υπηρέτες.

Οπότε πιο χαλαρός πια αφού δεν είχα και κανέναν να προσπατέψω, μπήκα στην σκοπιά μου κι όταν πέρασε η ώρα κι άρχισα να κουράζομαι, άνοιξα το μπλοκάκι μου κι άρχισα να σκιτσάρω. Κατά τις 3:00 πμ τα ξημερώματα όμως, ένοιωσα ένα αισθητό τράνταγμα στην σκοπιά μου, η οποία ήταν δεμένη με τα κάγκελα της περιμετρικής μάντρας του σπιτιού και δίπλα ακριβώς, από την μεγάλη σιδερένια κεντρική του είσοδο. Σεισμός σκέφτηκα και δεν έδωσα περισσότερη σημασία. Πριν προλάβω όμως να ξαναπιάσω το μολύβι μου, ξανά το ίδιο τράνταγμα. Ωχ σκέφτηκα, τόσο σύντομα μετασεισμός, άρα θ' ακολουθήσει κάποιος μεγάλος και πιθανόν καταστροφικός! Μετ' από λίγο και πάλι παρόμοιο τράνταγμα. Όπα σκέφτηκα, από δω και πέρα, αυτό δεν μπορεί να είναι σεισμός, αλλά οτιδήποτε άλλο, μα και τι!!!;; ...

Τότε η **17 Νοέμβρη της οικογένειας Μητσοτάκη**, ήταν στα πάνω της και χτυπούσε αρκετά συχνά. Κατά συνέπεια πήγε το μυαλό μου εκεί και στο ενδεχόμενο κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας εις βάρος μου. Έσβησα κι εγώ το φως της σκοπιάς, όπλισα το αυτόματό μου κι ετοιμάστηκα για το ... πανηγύρι. Ταυτόχρονα όμως αναρωτιόμουν, γιατί δεν με χτυπούσαν αμέσως, αφού η σκοπιά ήταν μια απλή κατασκευή δίχως την παραμικρή αλεξίσφαιρη προστασία και προσπαθούσαν με τα περίεργα κουνήματα της, να με βγάλουν σώνει και καλά, έξω απ' αυτή. Κι εκείνη την στιγμή, άλλο ένα ταρακούνημα. Ε αφού λοιπόν ήθελαν οπωσδήποτε να βγω έξω, βγήκα κι εγώ με το δάχτυλο στην σκανδάλη κι έτοιμος για πιστολίδι!

Κι εκείνη την στιγμή διαπιστώνω έκπληκτος, πως δεν ήταν η 17 Νοέμβρη του Μητσοτάκη εκεί γύρω, αλλά κάποιος από τη μέσα μεριά της μεγάλης σιδερένιας εξώπορτας,

την τραβούσε και προσπαθούσε να την ανοίξει με τα χέρια του, γι' αυτό και τραντάζονταν η σκοπιά μου! Προσπαθούσε όμως μάταια, διότι η πόρτα άνοιγε με ισχυρό υδραυλικό σύστημα και θα 'πρεπε να γυρίσει τον σχετικό διακόπτη! Ταυτόχρονα όμως, βλέπω και ποιο είναι αυτό το άτομο. Ήταν ο **Κώστας Σημίτης**, ο μόλις νέος μας τότε πρωθυπουργός!!! ... Ο σύντροφος στην CIA (ο Λαδιάρης: https://youtu.be/dE7_LTdNOY0)!!!;;; ... Και μετά το πρώτο εύλογο ξάφνιασμα, αποπλίζω το αυτόματο και του ανοίγω να φύγει. Κι οι εκπλήξεις μου συνεχίζονται απανωτές, καθώς μόλις του άνοιξα είδα ότι ήταν ντυμένος εξωφρενικά πολύ πρόχειρα για τον ίδιο, λες κι ήταν κανένας μπάρμπαρ του χωριού. Και σα να μην έφτανε αυτό, έπρεπε οπωσδήποτε να συνοδεύεται τουλάχιστον από την προσωπική του φρουρά. Κανένας όμως μαζί του, ούτε καν από τους υπηρέτες του σπιτιού και ξαφνιασμένος, τον ρωτάω προβληματισμένος, ανήσυχος κι ιδιαιτέρως αυστηρά, «μόνος σου είσαι!!!;;; ...» Κι αυτός τσαντισμένος από το χουνέρι του και κυρίως, επειδή τον είχα αναγνωρίσει, με πολύ γρήγορο βήμα χωρίς να βγάλει άχνα, κατευθύνθηκε απέναντι στο παρκάκι, μπήκε σ' ένα αυτοκίνητο της πλάκας κι εξαφανίστηκε οργισμένος! ...

Μα πότε όμως είχε μπει μέσα και πως; Όσο ήμουνα εγώ εκεί, δεν είχε περάσει στο σπίτι ούτε κουνούπι! Το εξωφρενικό δε ήταν, πως επρόκειτο για τον πρωθυπουργό της χώρας, οπότε εάν είχε μπει στο ωράριο του συναδέλφου που είχα αντικαταστήσει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον δει και να μην μου το αναφέρει, έστω και από απλή κουτσομπολίστικη προδιάθεση! Αλλά και τ' ότι δεν ήξερε πως ανοίγει η εξώπορτα, σήμαινε πως είχε μπει μάλλον σκυμμένος σε κάποιο από τ' αυτοκίνητα των ενοίκων. Μα όσο ήμουνα εγώ εκεί, δεν είχε μπει κανένα, αλλά και τ' αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε, ήταν εκεί ήδη όταν ανέλαβα υπηρεσία, το είχα προσέξει! Άρα βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, πολύ νωρίτερα από τις 10:00 μμ, που είχα αναλάβει εγώ υπηρεσία!!! ... 5 τουλάχιστον ώρες!!! ... Κι αυτή η τρομερή σπουδή του σταθμάρχη της CIA, να καλύψει με τόσο σκοτάδι την γκανγκστερική φυγή του, γιατί!!!;;; ...

Κι όποιος απ' όλους σας τώρα, θέλει να πιστέψει πως όλο αυτό το σκηνικό με το κατασκότεινο σπίτι κι όλα τα υπόλοιπα κινηματογραφικά παρελκόμενα, έγιναν για το καλό της Ελλάδας, με 'γεία σας και χαρά σας, εγώ πάντως δεν το πιστεύω!!!

Κι επανέρχομαι και πάλι στον πίνακα των εκλογικών μας δεδομένων, ο οποίος μας λέει πως ο Σημίτης, παρέλαβε μεν ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 30,78% και το πήγε στο 32,09%, πλην όμως κατόπιν έκανε κι αυτός την σχετική βρομοδουλειά του με κάτι Χρηματιστήρια κλπ, διώχνοντας έτσι ομαδικά ψηφοφόρους απ' την παράταξή μας και σπρώχνοντάς τους στην υπόλοιπη αριστερά και στην αποχή, η οποία μεταβλήθηκε στα χρόνια του από το 23,65%, στο 25,03% και παρά το ισχυρό, πολωτικό κλίμα που επικρατούσε ακόμη! Μόνο που τη δική του ζημιά, την χρεώθηκε κατόπιν ο διάδοχός του.

Γεώργιος Α. Παπανδρέου. Ένας πολιτικός μ' εμφανή βεβαίως δημοκρατικά προτερήματα και άφθονα καλά πολιτικά στοιχεία, αρκετά δε για την καταλληλότητά του στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας, μα παντελώς ανίκανος για να επιτύχει ο ίδιος και προσωπικά, το ανάλογο εκλογικό προαπαιτούμενο! Ένας καλός πρωθυπουργός μεν, που δεν μπορούσε όμως να γίνει καλός πρωθυπουργός δε!!! ... Κατάλληλος δηλαδή σε ομαλές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά η πολλή δημοκρατικότητά του, τον καθιστούσε παντελώς ανίκανο ν' αντιμετωπίσει ιδιαίτερες, δύσκολες κι έκρυθμες καταστάσεις! Πήρε το κόμμα στο 30,35% και παρά την τρομερή αποτυχία του, στις ούτως ή άλλως κι όπως πάντοτε διαμαρτυρικές ευρωεκλογές του 2009 με 18,76%, τελικά κατάφερε ν' ανακάμψει και να πάρει 30,34% στις εθνικές εκλογές μετά από 3 μήνες. Ακολουθούν όμως όλες οι γνωστές εξελίξεις κι η εντολή της άμεσης διαλύσεως της κεντροαριστεράς, δίνεται από την ολιγαρχία στον διάδοχό του.

Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο δολοφόνος της μεσαίας τάξεως κι ολόκληρης της κεντροαριστεράς! Το άτομο που δεν θα 'πρεπε κανονικά, να κατοικεί καν ακόμα στην χώρα μας, αλλά θα 'πρεπε να τελεί σε αμετάκλητη εξορία και μάλιστα, με δικαστική απόφαση!!! ... Μεγαλύτερος κοινωνικός εγκληματίας, μπορεί και μην ξαναπαρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα! Ο σύγχρονος Εφιάλτης της ελληνικής ιστορίας! Ότι και να πει κανένας γι' αυτό το άτομο, δεν θα μπορέσει ποτέ να περιγράψει με ακρίβεια, τον αισχρό και τον ελεεινό του ρόλο, στην τρομερή κατάσταση που περιήλθε η Ελλάδα μετά το 2008. Ένα άτομο, που όχι μόνο δεν θα 'πρεπε ν' αμείβεται ούτε καν μ' ένα λεπτό απ' το δημόσιο ταμείο, αλλά να του δημευθεί και κάθε περιουσιακό στοιχείο, μέχρι ... εβδόμης γενεάς!!! ... Στην Ελλάδα όμως, η ολιγαρχία ανταμείβει πλουσιοπάροχα τέτοιου είδους ελεεινούς της υπηρετές!!! ... Πήρε το κόμμα από τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου με τον γνωστό μας προδοτικό τρόπο και στην πρώτη κιόλας εκλογική του αναμέτρηση στις 6-5-2012, το εξαφάνισε στο 8,38%!!! ... Και στις 25-1-2015, το έθεσε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας με το απίστευτο χαμηλό του 2,92%!!! ...

Συνολικά δηλαδή από τον Αντρέα μέχρι τον Βενιζέλο, η παράταξή μας από 37,25% που μέτρησε το 1981, γειώθηκε τελικά με τον Βενιζέλο το 2015, στο 2,92%!!! ... Κι όπως ήδη προανέφερα, το εγκληματικό όλου αυτού του σχεδίου, δεν ήταν η απτή εκλογική βύθιση των ποσοστών, αλλά η εξώθηση των ενεργών και δυναμικών ψηφοφόρων της, στο περιθώριο και την μακάρια αδράνεια της αποχής, με όλα τα συναφή αρνητικά, κοινωνικά της συνεπακόλουθα! Σημειώστε και το ανάλογο ποσοστό της, 1981 21,39%, 2015 36,06%!!! ... Όλη δηλαδή η εκλογική δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πλην αυτής που προσχώρησε με απελπισία κι αναγκαστικά στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Οι έσχατοι δηλαδή μαχόμενοι της κεντροαριστεράς, οι οποίοι και φυσικά, ουδέποτε κατάφεραν να συγχρωτισθούν με τις αλλοπρόσαλλες ιδεοληγίες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και τον στηρίζουν ακόμα και μέχρι σήμερα, απλά και μόνο, επειδή δεν μπορούν ν' αντισταθούν διαφορετικά στην λαίλαπα της ολιγαρχίας. Κι από κει φυσικά, την περαιτέρω εξόντωσή τους την ανέλαβε ο τελευταίος προδότης της κεντροαριστεράς, ο **Αλέξης Τσίπρας**, ο οποίος κυριολεκτικά **ΠΟΥΛΗΣΕ** τις εκλογές της 7ης-7-2019 στην **ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ** του Μητσοτάκη, με αντάλλαγμα που δεν έχει διαφανεί ακόμα ξεκάθαρα, αλλά ίσως και το πιθανότερο, την **ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ** των σκανδάλων της περιόδου της διακυβερνήσεώς του, κάτι που μέλλει όμως να διαπιστωθεί, κατά την επόμενη ιστορική εξέλιξη και σίγουρα, κάποια στιγμή θ' αποκαλυφθεί!

Άφησα όμως επίτηδες μετά την προηγούμενη παρένθεση την διάδοχο του Βενιζέλου, διότι πρόκειται για μια πολλή ιδιαίτερη περίπτωση, πολιτικής ασχετοσύνης σε βαθμό ... κακουργήματος ... !!! ...

Φώφη Γεννηματά. Το σημείο αναφοράς στην έννοια της πολιτικής καρικατούρας! Ένα ... κοριτσάκι ..., που δεν έχει ιδέα που παν' τα τέσσερα!!! ... Τόσο αφελέστατο άτομο, επιπέδου Δόμνας Μιχαηλίδου κι ίσως και πιο κάτω ακόμα! Γι' αυτές εξάλλου τις εξαιρετικές προσωπικές της ιδιότητες, οι οποίες με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσαν και στον οριστικό ενταφιασμό του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκτιμήθηκε αναλόγως και διορίστηκε από τον Βενιζέλο στην αρχηγία του κόμματος, για να του τοποθετήσει την πολιτική του ταφόπλακα! Μόνο μίαν ανόητη σαν την Φώφη Γεννηματά, θ' απευθύνονταν στις τελευταίες εκλογές προς ην κεντροαριστερά, προτείνοντας της ως μοναδική επιλογή, την με πάση θυσία εκλογική στήριξη της **ΧΟΥΝΤΑΣ** Μητσοτάκη! Και φυσικά, πήρε την απάντηση που της άρμοζε! 4,59%!!! ... Το 2,92% του Βενιζέλου δηλαδή κι άμα, μαζί με τα υπόλοιπα πολιτικά αζήτητα κι ασκόπως περιφερόμενα πολιτικά σκονίσματα, που τα περιφέρει ο άνεμος από δω κι από κει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, εντός κι εκτός του εύρους της κεντροαριστεράς παράταξης.

Ένα καθαρά ψυχολογικό και συναισθηματικό ποσοστό δηλαδή, παραδοσιακών κι αμετανόητων ψηφοφόρων, που υπάρχουν σ' όλα τα κόμματα και που γενικώς, από πολιτική

ανασφάλεια και λοιπές προσωπικές ιδεοληψίες, δεν αντέχουν την όποια μετακίνησή τους σε διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς. Γι' αυτό φυσικά και η Φώφη, δεν τολμά ούτε καν ν' ανακινήσει ζήτημα ανασυστάσεως του ΠΑ.ΣΟ.Κ., διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά κι ίσως είναι και το μόνο που κατάλαβε στην όλη πολιτική της παρουσία, πως σε μια τέτοια περίπτωση και μετά μάλιστα την απροκάλυπτη στήριξη της στην ΧΟΥΝΤΑ του Μητσοτάκη κατά τις τελευταίες εκλογές, δεν θα βρει στις επόμενες κάλπες, ούτε καν την δική της ψήφο!!! ... Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πέθανε, κι η Φώφη Γεννηματά το ενταφίασε οριστικά και αμετάκλητα!!! ΤΕΛΟΣ

Τι συμβαίνει όμως και με την κεντροαριστερά παράταξή μας, που με δόλο ο Αντρέας δημιούργησε για την αντικειμενική αντιμετώπιση της κομμουνιστικής επελάσεως το 1981;

Η κεντροαριστερά λοιπόν όπως ακριβώς δείχνουν και τα εκλογικά μας στοιχεία, βρίσκεται αυτή την στιγμή συμπαγής και παντοδύναμη, μ' ένα τρομερό εκλογικό ποσοστό περί του 20% περίπου στην αποχή [(2019) 42,09% - (1981) 21,39%], συν ενός 5-10% που βρίσκεται απελπισμένα στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., απλά και μόνο λόγω ελλείψεως χρηστού πολιτικού σχηματισμού. Άρα μιλάμε για μια συμπαγή, τρομερή εκλογική δύναμη της τάξεως του 30-35%!!! ... Την μεγαλύτερη δηλαδή εκλογική δύναμη της χώρας, η οποία υφίσταται μεν κυριολεκτικά αδρανής αυτή την στιγμή, πλην όμως ως πραγματική ωρολογιακή εκλογική βόμβα, στα πόδια της παραπαίουσας όλο και πιο πολύ καθημερινά, ολιγαρχικής ΧΟΥΝΤΑΣ του Μητσοτάκη! Κι αυτή η δύναμη, δεν περιμένει παρά την κατάλληλη ηγεσία, που θα την οδηγήσει και πάλι στην διακυβέρνηση της χώρας κι αυτή την φορά, για πολλές δεκαετίες αναλόγως φυσικά, της γνησιότητας και της ηθικής ακεραιότητας της εν λόγω προσδοκώμενης ηγεσίας.

Κι αυτό φυσικά το 'χουν αντιληφθεί όλοι μηδενός εξαιρουμένου των υφισταμένων πολιτικών σχηματισμών της χώρας μας, γι' αυτό και κανένας δεν αποτολμά να διαχειριστεί αυτή την εκλογική υπερδύναμη έναντι της πιο ελεεινής ΧΟΥΝΤΑΣ που γνώρισε ποτέ ο τόπος, την ΧΟΥΝΤΑ του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ΧΟΥΝΤΑ της τρομοκρατικής οργανώσεως 17 Νοέμβρη!!! ... Ενός βλάκα Μητσοτάκη, ο οποίος δεν θα διστάσει καθόλου μα καθόλου όπως ακριβώς κι ο Ιωαννίδης το 1974, προκειμένου να μην πάθει την μεγαλύτερη πολιτική πανωλεθρία στην ιστορία της ανθρωπότητας, ν' αποδεχτεί ακόμα και μια νέα εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ή σε κάποιο άλλο ελληνικό νησί αυτή την φορά του Αιγαίου, μόνο και μόνο να ιδιοποιηθεί τα πρωτόγονα φασιστικά, εθνικοπατριωτικά αισθήματα των ανόητων ψηφοφόρων του, για την εκλογική στήριξη της ολιγαρχίας.

Πρόκειται δηλαδή για το πιο ελεεινό πολιτικό υποκείμενο της υστεροπολιτεύσεως, για έναν αδίστακτο πολιτικό βλάκα, που μπροστά στα προσωπικά κι οικογενειακά του συμφέροντα, δεν μετράει τίποτα, μα τίποτ' άλλο! Ένα κυριολεκτικά επικίνδυνο πολιτικό απόστημα, λόγω της απέραντης ελεεινής και τρισάθλιας πολιτικής βλακειάς του! Αυτός που μετά την τρομερή κι απρόσμενα, ανεπανάληπτη ειρηνική επετειακή πορεία προ ολίγων ημερών για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με το ταυτόχρονο κι ανεπανάληπτα ιλαροτραγικό, απόλυτο επικοινωνιακό φιάσκο της περιπτώσεως Τσιτσιπά (το κατέστρεψε το παιδάκι ο γκαντέμης!), αντιμετωπίζει με φρίκη πλέον το βέβαιο πια ενδεχόμενο, της εκλογικής του συντριβής στις επόμενες προγραμματισμένες, πρόωρες εκλογές του Μαρτίου του 2020, τις οποίες μετά και τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όπου διαπιστώνεται συνεχώς η ακατάσχετη και συνεχής πτωτική μέτρηση της κυβερνητικής του αποδοτικότητας, ενδέχεται για την άμεση αντιμετώπιση της, να τις επισπεύσει ακόμα κι αμέσως μετά τις γιορτές.

Αυτός ο πανικός του διαφαίνεται εξάλλου ξεκάθαρα και στο χθεσινό τελεσίγραφο του έτερου ελεεινού πολιτικού αποστήματος Χρυσοχοϊδη, δήθεν προς τις αναρχικές οργανώσεις των Εξαρχείων και για τον τερματισμό τάχα των καταλήψεων, στα διάφορα κτήρια της περιοχής, έως την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Κι αυτό δεν είναι καθόλου

τυχαίο, διότι ο Μητσοτάκης τρέμει στην ιδέα μιας δεύτερης μεγαλειώδους και μάλιστα ειρηνικής, αντικυβερνητικής πορείας στην Αθήνα, η οποία φυσικά θα πιστωθεί ως σαφέστατη επιτυχία στο σύνολο του αριστερού και κεντροαριστερού πολιτικού χώρου. Μια κυριολεκτικά θεαματική εξέλιξη, η οποία θα πριμοδοτήσει φυσικά κι ανάλογα, ταυτόχρονα και τα εκλογικά ποσοστά αυτών των χώρων.

Ένα πληγωμένο κτήνος όμως και μάλιστα, τόσο βλάκας όσο ο Μητσοτάκης, είναι τρομερά επικίνδυνο να διαπράξει οποιαδήποτε εγκληματική ανοσία, που μπορεί να βάλει ο νους τ' ανθρώπου! Η υπόθεση Τσιτσιπά, ήταν η μεγαλύτερη και τραγικότερη επικοινωνιακή αποτυχία του εξίσου ηλιθίου επικοινωνιακού του επιτελείου, το οποίο είχε υπολογίσει πως η εκδρομή του στο Λονδίνο την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου και μάλιστα, με τα ματωμένα λεφτά των ανέργων και των φορολογουμένων, για ένα τόσο γελοίο ζήτημα όπως η παρακολούθηση του αγώνα του Τσιτσιπά, θα υποβάθμιζε καταλυτικά την ιδεολογική σημασία και την δημοκρατική σπουδαιότητα της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου στην λαϊκή συνείδηση και γι' αυτό μάλιστα, αποφασίστηκε να μην ενεργοποιηθούν και τα παρακρατικά στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας κατά την πορεία, οι γνωστοί άγνωστοι του λαού, αλλά πάρα πολύ γνωστοί πάντοτε στη Νέα Δημοκρατία, τα δικά της παιδιά δηλαδή με τις μολόντες κι όλα τα λοιπά συναφή, ευελπιστώντας σε μια εξαιρετικά υποτονική συμμετοχή του κόσμου, την οποία υποδαύλιζαν ταυτόχρονα και με την τρομοκρατική επίδειξη των αστυνομικών δυνάμεων, μέχρι ακόμα και την ιλαρή επιστράτευση των μισθοφορικών μέσων ενημερώσεως, τα οποία επιδόθηκαν σ' ένα ακατάσχετο μπαράζ ανακοινωθέντων, περί δήθεν αναμενομένων δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Αθήνα, μήπως και κόψουν ακόμα κι από κει, οσοδήποτε ποσοστό συμμετοχής του κόσμου στην πορεία! Καταστάσεις δηλαδή για ασυγκράτητα ξεκαρδιστικά γέλια, εάν δεν επρόκειτο για μεθοδεύσεις κρατικών και παρακρατικών υπηρεσιών!!! ...

Μόνο που πέσανε πάνω στο δημοκρατικό αισθητήριο του λαού και φάγανε τα μούτρα τους!!! ... Η πορεία ήταν ανυπολόγιστα τεραστίου όγκου για τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων, αλλά και μια βαθύτατη αντικυβερνητική διαμαρτυρία, έστω και χωρίς να προέρχεται από κάποιο συγκεκριμένο κόμμα! Κι αυτή η απροσδιόριστη αντίδραση του πλήθους, είναι ο μεγαλύτερος προεκλογικός εφιάλης για τα επιτελεία των κομμάτων! Κι αυτό, γιατί η απροσδιόριστη πηγή της αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας, δεν φανερώνει ποτέ και το ευαίσθητο σημείο της, το οποίο δύναται κατόπιν να χειραγωγηθεί κατάλληλα, από τα μισθωμένα επικοινωνιακά τους επιτελεία.

Συνεπώς η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ του Μητσοτάκη, δεν έχει περιθώριο επανάληψης μιας παρόμοιας πολιτικής καταστάσεως στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, εξ ου κι η απόφαση να επιστρέψουν στην κλασική και δοκιμασμένη τους συνταγή, αυτή του καψίματος του κέντρου της Αθήνας με τα δικά τους παρακρατικά παιδιά, με την αποκάλυπτη πρόκληση των ολιγάριθμων πια κι ασήμαντων αναρχικών ομάδων, για να βάλουν κι αυτές όσο μπορούν ένα χεράκι, αλλά και με την ... μίσθωση ... των γνωστών εταιριών παροχής υπηρεσιών μπάχαλου, τύπου Ρουβίκωνα κλπ. Μόνο το ΑΦΜ τους λείπει αυτούς τελικά! Γιατί δεν τους το δίνουν κι αυτό, για να μην φοροδιαφεύγουν κιόλας!!! Και φυσικά, για να μπορέσουν να φορτώσουν και πάλι όλο αυτό το μπάχαλο, σε μια απροσδιόριστη αριστερά, η οποία υπάρχει μόνο στη σφαίρα του λυκόφωτος και πάντοτε πρόχειρα διαθέσιμη, για την τροφοδοτική κάλυψη των σανοφάγων ψηφοφόρων της ολιγαρχίας! ...

Και ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση όλης αυτής της ηλιθιότητας θα με ρωτήσετε και πάρα πολύ σωστά μάλιστα!!! ...

Πραγματικά ούτε κι εγώ έχω την ανάλογη πολιτική εμπειρία, για να σας προτείνω και αντίστοιχα αξιόλογες προτάσεις μου! Ένας απλός ψηφοφόρος είμαι κι εγώ ακόμα, όπως

ακριβώς κι οι περισσότεροί σας. Ωστόσο επειδή διακατέχομαι από αρκετό πολιτικό θράσος, θ' αποτολμήσω να προτείνω κάποια πράγματα, τα οποία θέτω εξ αρχής σε κατάσταση δημιουργικής αμφισβήτησεως, έτσι ώστε να τύχουν περαιτέρω διεργασίας κι αξιολογήσεως από την πλευρά σας. Και θα ξεκινήσω πρώτα, από τα ζητήματα της αμέσου επικαιρότητας.

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Ο πιο βλάκας κι αποτυχημένος υπουργός της ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ!!! ... Ο Μιχάλης που χρωστάει καντάρια της Μιχαλούς! ... Επιπέδου μισής Μιχαηλίδου και κάτω! ... Και θ' αναλύσω την απίστευτη αποτυχία του, απ' την οποία θα συναχθεί αυτομάτως και η απύθμενη βλακεία αυτού του ατόμου, ώστε να μην χρειαστεί ν' αναφερθώ διεξοδικότερα σ' αυτό.

Αυτό το βλήμα λοιπόν, αναλαμβάνει το υπουργείο του και ξαφνικά, νομίζει ότι έγινε ο άρχοντας των δαχτυλιδιών και πως οι αστυνομικοί ανά την ελληνική επικράτεια, θα είναι πανέτοιμοι να εκτελέσουν ανά πάσα στιγμή κι ως διά μαγείας, τα όποια προστάγματά του! Πόσο βλάκας θεέ μου, μα πόσο βλάκας! Λες και δεν είναι οι ίδιοι αστυνομικοί, που πριν λίγες μέρες, ήταν στην διάθεση των προηγούμενων καρακιτσαριών! Λες κι αυτοί δεν είναι άνθρωποι, με οικογένειες, με παιδιά, με συγγενείς και φίλους, με χίλιες μύριες υποχρεώσεις από δω κι από κει και βάσανα, όπως όλοι οι υπόλοιποι έλληνες! Λες και δεν έχουν την ανάγκη ενός ανθρωπίνου ωραρίου, με τα ρεπό και τις άδειές τους. Λες κι είναι τα playmobil του, τα οποία όποτε του καπνίσει μπορεί να τα βγάξει απ' το κουβαδάκι τους, να παίζει όσο θέλει μαζί τους κι όταν αυτός κουράζεται, να τα χώνει ξανά στο κουβαδάκι! Μα πόσο βλάκας, πόσο βλάκας!!!;; ... Δεν είναι τυχαίο φυσικά, πως είχαμε ήδη και την πρώτη σχετική πορεία διαμαρτυρίας των αστυνομικών στην Θεσσαλονίκη!!!

Και δεν φτάνει που 'ναι τόσο βλάκας, παραμερίζει συνεχώς και προκλητικά τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν και μια στοιχειώδη ιδέα οι άνθρωποι από αστυνομικές επιχειρήσεις και κάποια ανάλογη εκτίμηση, των πραγματικών υπηρεσιακών δυνατοτήτων κι αναλαμβάνει αυτός ο χαβαλές, επικεφαλής των επιχειρησιακών σχεδιασμών κι ως ζώνον, θέτει ως πρώτη προτεραιότητά του τα Εξάρχεια. Μιαν όντως προβληματική περιοχή, την οποία και ποιος έλληνας είναι αυτός, που δεν θα 'θελε κάποια μέρα να την δει καθαρή! Μόνο που αυτό το πράγμα, δεν αντιμετωπίζεται σε καμία απολύτως περίπτωση, με δυναμικές επεμβάσεις καταστολής, οι οποίες τελικά, ζημιώνουν κι από πάνω την αξιοπιστία της αστυνομίας! Κι ως πρώην Αστυφύλακας με 10ετή εμπειρία, θα φέρω μερικά παραδείγματα για να γίνω κατανοητός.

Καταλήψεις κτηρίων. Βεβαίως και είναι παράνομες, βεβαίως κι έχει υποχρέωση η αστυνομία, εφόσον όμως και μόνο εφόσον κληθεί απ' τον ιδιοκτήτη τους, να επέμβει και ν' αποκαταστήσει την τάξη! Τι κάνει όμως ο βλάκας ο Χρυσοχοϊδης. Για να κάνει επίδειξη δυνάμεως και μόνο, ρίχνει τα ματ όπου να 'ναι και μετά, αναγκαστικά για να μην ξεφτιλιστεί ολόκληρη η επιχείρηση με μια ενδεχόμενη ανακατάληψη, στήνει απέξω μια διμοιρία των ματ να φυλάει το κτήριο! Ναι μα τα κατειλημμένα κτήρια είναι δεκάδες κι οι διμοιρίες των ματ, δεν είναι αμέτρητες κι ανεξάντλητες! Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα έτσι όπως γίνεται, θα μπλοκάρει από μόνο του. Αν για παράδειγμα υπάρχουν διαθέσιμες για μια τέτοια πρακτική ας πούμε 20 διμοιρίες κι αφού αδειάσουν τα πρώτα 20 κατειλημμένα κτήρια, στηθούν απέξω τους για να τα φυλάνε, τότε στην 21η κλήση οποιουδήποτε άλλου ιδιοκτήτη, πάρα πολύ απλά, ή θα πρέπει η αστυνομία να του αρνηθεί παράνομα και αντισυνταγματικά την συνδρομή της, είτε ν' αποσύρει κάποια διμοιρία από κάποιο φυλασσόμενο κτήριο και μόλις αποσυρθεί, αυτό να ξανακαταληφθεί!!! ... Κατά συνέπεια, αν υπάρχουν 40 κατειλημμένα κτήρια στα Εξάρχεια, η αστυνομία δεν θα 'χει άλλη δουλειά να κάνει όλη μέρα, απ' το να παίζει κρυφτούλι με τους καταληψίες!!! ...

Άρα το μόνο εφικτό που μπορεί να γίνει σ' αυτές τις περιπτώσεις, είναι η άμεση μεν επέμβαση της αστυνομίας όποτε αυτή κληθεί από τον ιδιοκτήτη και μετά την εκδίωξη των

καταληψιών, να παραδίδει τον χώρο στον ιδιοκτήτη και ν' αποσύρεται τελείως από το σημείο, καθιστώντας στο εξής υπεύθυνο για την φύλαξή του, τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Κι αυτό να γίνεται το πολύ μέχρι τρεις φορές για κάθε κτήριο κι από κει και πέρα, άμα ο ιδιοκτήτης του δεν είναι εις θέσιν να το προστατέψει, τότε να προσφεύγει σε ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης, ή οτιδήποτε άλλο, θεωρήσει πρόσφορο. Μ' αυτήν την τακτική, η αστυνομία όχι μόνο δεν θα ζημιώνονταν ηθικά κι υπηρεσιακά, αλλά τουναντίον μάλιστα, θα φαινόταν ότι όπου καλείται επεμβαίνει και δίνει λύση, χωρίς διακρίσεις και προσωπικές εξυπηρετήσεις ενίοτε, κάποιων ιδιοκτητών κατελημμένων κτηρίων, ενώ κάθε ανακατάληψη, θα την χρεώνονταν στο εξής ο ιδιοκτήτης του κτηρίου λόγω πλημμελών μέτρων φύλαξης κι όχι φυσικά η αστυνομία.

Ναρκωτικά. Τεράστιο πρόβλημα κι εξίσου βλακώδης η αντιμετώπισή του από τον Χρυσοχοϊδή! Καθάρισε η αστυνομία για παράδειγμα εκείνο το υπόγειο στην ΑΣΟΕΕ κι αμέσως ο βλάκας, βγήκε να το πανηγυρίσει σαν προσωπική του επιτυχία και μάλιστα, με την βαρύγδουπη δήλωση, πως επιτέλους τελειώσαμε με τα ναρκωτικά στην ΑΣΟΕΕ! ... Από πού κι ως πού!; ... Όπως ακριβώς προανέφερα για τα κατελημμένα κτήρια, έτσι ακριβώς και με τα σημεία όπου πωλούνται συστηματικά ναρκωτικά, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που τα καθαρίζεις, να βάζεις εκεί κάποια αστυνομική δύναμη να τα φυλάει κι ως πότε; Που διάολο μπορούν να βρεθούν τόσο αστυνομικοί, που χρειάζεται για να φανεί έστω και στοιχειωδώς αποτελεσματική, αυτή η ανόητη επιχειρησιακή πρακτική, αυτού του παρανοϊκού και γελοίου υπουργού! Πόσες εκατοντάδες χιλιάδων αστυνομικών χρειάζονται μόνο για τα Εξάρχεια και ποιος τάχα μπορεί, να έχει την οικονομική δυνατότητα να τις πληρώνει τόσες χιλιάδες αστυνομικών!; ... Ο Μητσοτάκης που κατά τ' άλλα, είναι και υπέρμαχος του περιορισμού του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων όταν κυβερνούν άλλοι, ενώ μέσα στους 4 μήνες της ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ, έχει χάσει πια τον αριθμό των ρουσφετολογικών προσλήψεων που έχει κάνει, ενόψει των προσεχών πρόωρων εκλογών του Μαρτίου, ή και νωρίτερα;

Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν, μ' αυτή την απίστευτη περίπτωση αυτού του γελοίου υπουργού; Απλά ο Χρυσοχοϊδης κλήθηκε να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο (να το πει ο θεός!), το οποίο δεν είναι αποκλειστικά δικό του, αλλά κοινή συναινέσει με τον βλάκα τον Μητσοτάκη. Μόνο που η εξέλιξή του απέδειξε μεν την παταγώδη αποτυχία του, αλλά τώρα ο Χρυσοχοϊδης, δεν μπορεί να καρφώσει και να εκθέσει δημοσίως τον Μητσοτάκη, για συνυπεύθυνο στην αποτυχία του σχεδίου, ενώ ο Μητσοτάκης από την πλευρά του, για να λυτρωθεί από την αποτυχία που του αναλογεί, έχει ήδη αποφασίσει την καρατόμηση του Χρυσοχοϊδη και ... για να γελάσουμε και λιγάκι ..., αν δεν είχα προλάβει να «προτρέψω τον Μητσοτάκη, να πληρώσει για να δολοφονήσουν τον Χρυσοχοϊδη α λα Μπακογιάννη, διαφορετικά δεν πρόκειται να ξανακερδίσει εκλογές», τώρα ο Χρυσοχοϊδης μπορεί να έβλεπε ήδη τα ραδίκια ανάποδα!!! ...

Και θ' αναρωτηθείτε ίσως κάποιοι, γιατί νοιάζομαι τόσο πολύ για τη ζωή του βλάκα του Χρυσοχοϊδη!; ...

Φυσικά και δεν με νοιάζει καθόλου, μιας και θα ξαλάφρωνε ο πλανήτης από έναν τέτοιο πανίβλακα! Πλην όμως έχω ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του, γιατί είχε δώσει την εντολή για την παράνομη απόταξή μου από την ΕΛ.ΑΣ. κι επειδή η υπόθεση, είναι ανοιχτή ακόμη στην δικαιοσύνη, τον θέλω πάση θυσία ζωντανό, επειδή ως βλάκας, όταν υποχρεωθεί κάποια στιγμή από την αρμόδια αρχή να με αποκαταστήσει πλήρως ηθικά κι υπηρεσιακά, θα χρεωθεί τόση προσωπική ξεφτίλα, η οποία όμως θα χτυπήσει ανακλαστικά κατευθείαν στην πολιτική καρδιά τον Μητσοτάκη, μιας και τον προέβαλε ως τον πρώτο των υπουργών του κι έτσι, πάρα πολύ απλά, η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ υπό το βάρος της πτώσης του Χρυσοχοϊδη, θα καταρρεύσει μαζί του ολόκληρη, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα!

Το ίδιο ακριβώς προσωπικό συμφέρον, έχω κι από την διατήρηση της ψυχικά νοσούσας εθελόντριας **Δόμνας Μιχαηλίδου**, η οποία είναι υπεύθυνη για την παράνομη διευθέτηση του ΚΕΑ μου, όπως και από το τομάρι τον **Δένδια**, τον οποίο όμως επειδή είναι φανταχτερό κερασάκι στη ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ, τον κρατάω για το τέλος κι ως επιδόρπιο, για να δώσω μ' αυτόν, την χαρακτηριστική βολή, στην πολιτική σταδιοδρομία του Μητσοτακείου. Ο Δένδιας, είναι ο κρυφός άσος στο μανίκι μου, αυτός που θα πονέσει περισσότερο απ' όλους!!! Άμα λοιπόν κλείσουν οι υποθέσεις μου με την δικαιοσύνη, μετά ο Μητσοτάκης άμα θέλει και προπάντων, άμα μπορεί ακόμα, ας τους κάνει ότι θέλει, δικοί του. Αλλά όσο τους χρειάζομαι εγώ, δικοί μου και τελούν υπό την κάθετη κι αυστηρή μου προστασία!!! ... Είναι κάτι σαν τα μικρόβια στο σώμα της ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ, που κάθε μέρα που περνάει, την μολύνουν όλο και πιο βαθιά, καθιστώντας την παντελώς ανίσχυρη και μολυσμένη απέναντί μου, οπότε θα μου είναι και πιο εύκολο στο τέλος, να την ισοπεδώσω κυριολεκτικά εκ θεμελίων

Βεβαίως αυτό το 'χει καταλάβει πλέον κι ο Μητσοτάκης, γι' αυτό πασχίζει να ξεφορτωθεί όσο γρηγορότερα γίνεται, τουλάχιστον τον Χρυσοχοϊδη και την Μιχαηλίδου, εξ ου και πιέζει αφόρητα τον Χρυσοχοϊδη κι εν όψει της επετείου της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, να κάνει κάποιο τερατώδες ή γελοιωδέστατο σφάλμα, έτσι ώστε να λυθούν τα χέρια του για ανασχηματισμό και ν' απαλλαγεί απ' αυτά, τα πολύ προβληματικά βαρίδια της ΧΟΥΝΤΑΣ του. Επειδή όμως εγώ αυτά τα βλήματα τα χρειάζομαι ακόμα, γι' αυτό και τα προειδοποιώ για την προφύλαξή τους από τα σχέδια του Μητσοτάκη, έτσι ώστε να παραμείνουν όσο γίνεται περισσότερο στην κυβέρνηση της ΧΟΥΝΤΑΣ του Τέτοιους μοναδικούς κι εκπληκτικούς βλάκες, δεν τους βρίσκεις κάθε μέρα διαθέσιμους στην αγορά!!!

Πάμε τώρα και στις ανεξέλεγκτες προτάσεις μου, για το μέλλον της παρατάξεώς μας.

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα φυσικά, από την περίπτωση της ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ. Κι αυτό γιατί μετά την δραματική μας εμπειρία, τόσο της πολιτικής προδοσίας μας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., όσο και συγκυριακά κατ' επέκταση από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., θα πρέπει να διδαχθούμε απ' το πάθημά μας αυτό και να μην ξαναπέσουμε τουλάχιστον πολύ γρήγορα, στην ίδια πάλι κατάσταση! Επομένως θα πρέπει να εντοπίσουμε, τουλάχιστον τις κυριότερες αδυναμίες της παρατάξεώς μας, εάν πραγματικά θέλουμε να την θωρακίσουμε, για μια μακρά όσο το δυνατόν περίοδο. Ας επιχειρήσουμε λοιπόν την αυτοκριτική μας! ...

Καταρχήν νομίζω πως χρηστό θα ήταν, να ορίσουμε ως κύριες περιοχές ενδιαφέροντος της αυτοκριτικής μας, πρώτα το ιδεολογικό μας πλαίσιο και κατόπιν, την τεχνική λειτουργικότητα της παρατάξεώς μας.

Όσον αφορά το ιδεολογικό μας πλαίσιο, εκτιμώ πως όσα άτομα υπάρχουν σε κάθε παράταξη, τόσες ακριβώς για να μην πω και παραπάνω, είναι και οι εντυπώσεις τους για τον πολιτικό χώρο που νομίζουν ότι ανήκουν, πόσο μάλιστα οι προτάσεις τους, για τη βασική δομή που θα πρέπει να έχει ο ιδεολογικός της κορμός! Με λίγα λόγια δηλαδή, κάθε ψηφοφόρος είναι από μόνος του κι ένα κόμμα, κομμένο και ραμμένο πάντοτε, στα δικά του μέτρα και στα προσωπικά του συμφέροντα! Επομένως όσοι περισσότεροι οι ψηφοφόροι μας, τόσο και πιο δύσκολη η προσπάθεια, να τους θέσεις όλους μαζί και κάτω από μία και μοναδική, ιδεολογική ομπρέλα! Κυριολεκτικά ουτοπία!!! ...

Άρα κατά την ταπεινή μου άποψη, στην παράταξή μας το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι η ουτοπία της μοναδικής ομπρέλας κάτω από την οποία μπορούν να χωράνε όλοι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί διαχρονικά, η δυνατότητα του καθενός να έχει την δικιά του ομπρέλα κι αυτό που τελικά θα ενώνει ιδεολογικά την παράταξη, να

είναι η φιλοσοφική έννοια της ομπρέλας κι όχι η οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομπρέλα, που θα μπορεί για τον καθένα, να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Ακατανόητο; ...

Ένα παράδειγμα λοιπόν. Όλοι μας μπορούμε να συμφωνήσουμε, πως η συμβίωσή μας στις πολιτείες, προϋποθέτει ένα βασικό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα ρυθμίζει τις μεταξύ μας σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η προφανής συμφωνία επομένως, μπορεί να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του βασικού ιδεολογικού κορμού μας, το οποίο για να καλύψει κατόπιν τον καθένα ξεχωριστά, θα μπορούσε να συνοδεύεται απλά με τον προσδιορισμό εκείνου του οργάνου, που θα ορίζει τους επιμέρους νόμους αυτού του πλαισίου. Κι αυτό σ' ένα ιδεολογικό πολιτικό καταστατικό, θα μπορούσε να καταγραφεί κάπως έτσι:

«Κάθε κοινωνία για να λειτουργεί αλληλένδετα και αρμονικά, οφείλει ν' αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενός βασικού πλαισίου δικαίου, οι κανόνες του οποίου θα καθορίζονται από την κρατούσα ηθική, ενώ οι συγκεκριμένες νομικές του διατάξεις, θα ψηφίζονται δια πλειοψηφίας από Κοινοβούλιο, εκλεγμένο με δημοκρατικές διαδικασίες κι απευθείας από τον λαό».

Κατ' αυτόν τον τρόπο λοιπόν, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα βασικό, ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο για την παράταξή μας, το οποίο όμως χρειάζεται εξαιρετική και πολλή δουλειά για να διαμορφωθεί, γι' αυτό κι επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, αυτό το ζήτημα το αφήνω επί του παρόντος σ' εκκρεμότητα, για να πάμε γρήγορα στα φλέγοντα και πολύ πιεστικά πρακτικά ζητήματα.

Ας ξεκινήσουμε τώρα, μια γενική ανασκόπηση του παθήματός μας με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., σημειώνοντας όμως και με ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο αυτό, πως η διαρκής μάχη ζωής μου μέχρι σήμερα που μπήκα στο 53^ο έτος της ηλικίας μου, μου δίδαξε πως «το φονικότερο όπλο για τον κάθε αντίπαλό σου, είναι εκείνο που διαθέτει ο ίδιος, για την δική σου εξόντωση»!!! ... Άρα, ο αποδοτικότερος τρόπος να κερδίσεις οποιαδήποτε μάχη, είναι να στρέψεις τα όπλα του αντιπάλου σου εναντίον του!!! ... Βεβαίως και δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι σίγουρα, το πλέον αποτελεσματικότερο!!!

Κρατώντας τώρα αυτή την διαπίστωση ως δεδομένο, πάμε τώρα και στην εξέταση των πρακτικών μας ζητημάτων, τα οποία θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, στα επείγοντα που αφορούν την δράση μας στις σημερινές πολιτικές συνθήκες κι όσο ακόμα δρούμε, ασύντακτα και χωρίς αναφορά σε κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα και στα μακροπρόθεσμα, όταν επιτέλους θα διαμορφωθεί ο νέος πολιτικός φορέας της κεντροαριστεράς μας.

Εκείνο που πρώτο αντιλαμβάνομαι εγώ και χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης, είναι η συνειδητοποίηση της βασικής αιτίας, στην οποία οφείλεται το πως βρεθήκαμε χωρίς καν να το καταλάβουμε στο περιθώριο της αποχής, επειδή οι ηγεσίες μας ήταν πληρωμένοι προδότες της ολιγαρχίας. Άτομα που μισθώθηκαν επίτηδες για να μας ρίξουν στο περιθώριο της αδρανούς αποχής. Άρα το ισχυρότερο όπλο της ολιγαρχίας εναντίον μας, είναι οι μισθωμένοι προδότες μας. Πως λοιπόν μπορούμε, να το διαχειριστούμε αυτό από την πλευρά μας;

Προφανώς και δεν διαθέτουμε τα χρήματα, για να εξαγοράσουμε αυτούς τους προδότες και να τους στρέψουμε εναντίον της ολιγαρχίας. Έχουμε όμως την ακαταμάχητη πλειοψηφία μας! Τις φοβερές και τρομερές ψήφους μας! Αυτή είναι η δική μας, η ταξική μας παντοδυναμία, η ψήφος μας! Μια ψήφος όμως, που έχει αξία, μονάχα σε δημοκρατικό περιβάλλον, γι' αυτό και θα πρέπει να 'χουμε πάντοτε το νου μας, στο πως θα δημιουργήσουμε και θα θωρακίσουμε ένα τέτοιο δημοκρατικό περιβάλλον.

Πρακτικά λοιπόν, εκτιμώ πως αφού δεν έχουμε την δυνατότητα ν' εξαγοράσουμε τους αρχηγούς των κομμάτων εναντίον της ολιγαρχίας, μπορούμε να κάνουμε το εξής πονηρό. Ν' αφήνουμε την ολιγαρχία να τους αγοράζει και να τους πληρώνει διαρκώς κι

εμείς, να στρεφόμαστε στην αδυναμία των αρχηγών των κομμάτων, που είναι οι βουλευτές τους. Εκεί δηλαδή που κάνει κουμάντο η ψήφος μας, στους βουλευτές! Εξάλλου οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, είναι συνήθως 3-10 το πολύ σε κάθε περίοδο και φυσικά, τόσες είναι και οι ψήφοι τους. Οι βουλευτές όμως και οι ψήφοι τους, είναι συνήθως 290-297 και κάθε ένας απ' αυτούς, εκλέγεται από την πλειοψηφία μας κι όχι φυσικά, από την μειοψηφία της ολιγαρχίας!

Άρα το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε και να τινάζουμε κάθε φορά στον αέρα τα σχέδια της ολιγαρχίας εις βάρος μας, είναι να ψηφίζουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, νέους και μόνο νέους βουλευτές. Όχι νέους ηλικιακά, αλλά νέους με την έννοια της πρώτης έκθεσής τους στην εκλογική διαδικασία. Έτσι η ολιγαρχία δεν θα μπορεί ν' αντέξει το κόστος της εξαγοράς όλων τους, ενώ όσοι θα εκλέγονται για πρώτη φορά, για να επανεκλεγούν θα πρέπει να στρέφονται αναγκαστικά προς τις ψήφους μας, οπότε θα πρέπει διαρκώς να εξυπηρετούν και τα συμφέροντά μας! Αλλιώς, σπιτάκι τους!

Πάμε τώρα και σε μερικά μακροχρόνια ζητήματα και να κλείσω μ' αυτά, γιατί ήδη το άρθρο μου είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν ξέρω πόσοι θ' αντέξουν να το διαβάσουν μέχρι τέλους!

Το πρώτο εξαιρετικά ζημιόγONO που διαπιστώνω προσωπικά στην εξέλιξη της παρατάξεώς μας, είναι η σύνδεση του κόμματός μας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αμέσως με την κυβέρνηση! Το ότι δηλαδή τα κυβερνητικά στελέχη, ταυτίζονταν αμέσως κι αυτονόητα, με το σύνολο της παρατάξεώς μας! Έτσι οποιοδήποτε στραβοπάτημα οποιοδήποτε βουλευτή ή κυβερνητικού στελέχους, αυτομάτως ταυτίζονταν με το σύνολο της παρατάξεώς μας, με αποτέλεσμα αυτό να μας δυσφημεί όλους μας και χωρίς καμία εξαίρεση! Πόσο και πόσο ακριβιά για παράδειγμα, δεν πληρώσαμε όλοι μας τον Πάγκαλο, με το «όλοι μαζί τα φάγαμε!»; Και πόσες ακόμα παρόμοιες περιπτώσεις! ...

Άρα για να μην ζημιώνεται το σύνολο της παρατάξεώς μας, από ατυχείς μέχρι και δόλιες, μισθωμένες από την ολιγαρχία παρόμοιες καταστάσεις, στο νέο πολιτικό φορέα μας που επιβάλλεται να σχηματίσουμε άμεσα, θα πρέπει να προβλέπεται καταστατικά, το ασυμβίβαστο του βουλευτή και του κάθε κυβερνητικού μέλους, με την ταυτόχρονη ιδιότητα του κομματικού μας μέλους. Αν δηλαδή κάποιος θα θέλει να υποβάλλει βουλευτική υποψηφιότητα, θα πρέπει προηγουμένως να διαγράφεται πλήρως από τον πολιτικό μας φορέα, το κόμμα μας ας πούμε, έστω ακόμα κι αν πρόκειται για τον ίδιο τον αρχηγό μας! Ακόμα κι αυτός, εάν θα θέλει να θέσει βουλευτική υποψηφιότητα, πρώτα θα διαγράφεται από το κόμμα μας και μετά, θα μπορεί να κάνει ότι θέλει. Οπότε έτσι ξεκρέμαστος και χωρίς δεδομένη την διαρκή υποστήριξή μας, όσο θα είναι βουλευτής ή και κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, δεν θα τολμά να κάνει του κεφαλιού του αν θα θέλει να ξαναεκλεγεί, ενώ κι οποιοδήποτε στραβοπάτημά του, θα χρεώνεται αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο, χωρίς να βλάπτει διόλου την παράταξή μας, αφού δεν θα είναι καν μέλος μας! ...

Κάπως έτσι νομίζω πως πρέπει ν' αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, αν πραγματικά θέλουμε κάποτε να δούμε την ζωή μας να καλυτερεύει και να προκόβουμε τόσο προσωπικά, όσο και συνολικά σαν Ελληνικό Έθνος και κάπου εδώ, θα πρέπει να κλείσω και το σημερινό μου θέμα επί του παρόντος! ... Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας μα και την υπομονή σας, να εξαντλήσετε την ανάγνωση, μέχρι τούτο το τέλος του άρθρου μου!

Καλημέρα.-

Για την ΓΕΩΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης