



ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Αρωγός: **ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης**
6976887021 / antoniosmartinis@gmail.com

ΕΛΛΑΔΑ, Βόλος,
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019 / 9:33 πμ

Στοχεύστε στο Κας

Πολίτες,

τις τελευταίες μέρες δυστυχώς, ο μπάσταρδος κι ηλίθιος πρωθυπουργός μας (ανάθεμα την ώρα και την στιγμή) **Κυριάκος Μητσοτάκης**, αυτό το ελεεινό εγκληματικό υποκείμενο, για να δικαιολογήσει επικοινωνιακά και ηθικά έναντι του λαού, τις μίζες που θα τσεπώσει με τα νέα εξοπλιστικά μας προγράμματα, επιχείρησε ξανά την αποτυχημένη του επικοινωνιακή τακτική, αυτήν της κατατρομοκράτησης του λαού έναντι του πραγματικού κινδύνου εξ ανατολών, δυναμιτίζοντας κυριολεκτικά κι επικίνδυνα, το ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει με τους κατά τ' άλλα ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ μας στο ΝΑΤΟ, Τούρκους!!! ...

Εξωφρενικές επικοινωνιακές πρακτικές, που όχι μόνο γελοιοποιούν τελικά την χώρα μας παγκοσμίως, αλλά θέτουν και σε άμεσο κίνδυνο, τα τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα εθνικά μας θέματα. Έχουμε να κάνουμε μ' έναν πραγματικά ηλίθιο πρωθυπουργό κι αυτό θα πρέπει να μας βάλει όλους μας σ' επιφυλακή, μέχρι ν' απαλλαγούμε επιτέλους απ' αυτό το ζώον! Δυστυχώς η χώρα μας, έχασε μια μοναδική ευκαιρία απαλλαγής της από τέτοιου είδους άθλια πολιτικά μπάσταρδα, όταν έχασε την εκλογή για την αρχηγία της Νέας Χρυσανθής ο Τζιτζικώστας κι ας ελπίσουμε, πως αυτό δεν θα το πληρώσουμε με κάποια ανεπανόρθωτη ζημιά, όπως αυτή της Κύπρου ...

Κι αν από προχθές δεν επεμβαίναμε δυναμικά, κάποιοι σαν εμένα στα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα ίσως να είχαμε μπει ακόμη και σε συναγερμό πολέμου! Δεν είναι όμως δυνατόν, να περιμένουμε τη σωτηρία της χώρας, από κάποιους πραγματικούς Έλληνες του διαδικτύου, δεν είναι δυνατόν!!! ... Η εξωτερική πολιτική και τα εθνικά μας θέματα, δεν είναι δυνατόν να προστατεύονται μέσω facebook ηλίθιοι της κυβερνήσεως! Άιντε κι αυτή την στιγμή, επειδή ήταν κι η δεύτερη ουσιαστική φορά που έγινε κάτι τέτοιο – η πρώτη με το ζήτημα του άλλου του μπάσταρδου του Χρυσοχοΐδη και σχετικά με τα αστυνομικά έκτροπα της 6-12-2019 –, στέφθηκε ευτυχώς μ' επιτυχία! Εάν όμως κάτι τέτοιο, παγιωθεί ως μόνιμη κυβερνητική πρακτική, τότε ουδείς είναι σε θέση, να προβλέψει το τελικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτό το αδιανόητο επικοινωνιακό παιχνίδι για την χώρα μας, ηλίθιοι, ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΘΙΩΝ!!! ... Δεν είναι δυνατόν τα πολιτειακά, δημοκρατικά κι εθνικά μας ζητήματα, να ταχτοποιούνται μέσω των κοινωνικών δικτύων, δεν είναι δυνατόν, ηλίθιοι!!!

Πάμε τώρα ειδικά και στο ζήτημα της Τουρκίας. Καιρό τώρα ο άλλος βλάκας πέραν του Ατλαντικού, πείξε τον Ερντογάν για να του αποσπάσει τα τεράστια ποσά που ξοδεύει για τις στρατιωτικές του ανάγκες και το τελευταίο διάστημα, του είχαν ξεφύγει προς την Ρωσία με την αγορά των S-400. Κι αφού ο Ερντογάν στάθηκε ανένδοτος, κατέληξαν στην μεταξύ τους συμφωνία, αυτά που έχασε η Αμερική από την Τουρκία με την αγορά των S-400, να τα πάρει με έμμεσο τρόπο από την Ελλάδα. Κι αυτό συμφώνησαν να το επιτύχουν, με την απλή μέθοδο της συνήθους όξυνσης των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, την επιχείρηση κατατρομοκράτησης του πολύπαθου ελληνικού λαού και την διαμόρφωση εκείνου του απαραίτητου πολεμικού κλίματος, που θα δικαιολογεί αυτόματα την άμεση κι υπέρογκη

κατασπατάληση του κρατικού πλούτου σε αμυντικές δαπάνες, αντί να διοχετευθεί στην τόσο απαραίτητη κι επιβεβλημένη κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας μας! Και σ' αυτό το ελεεινό παιχνίδι, δέχτηκε να πάρει μέρος και το δικό μας το μπάσταρδο, εξασφαλίζοντας φυσικά και την προσωπική του μίζα

Παρά ταύτα όμως, αφού μπήκαμε σ' αυτό το βρόμικο παιχνίδι της διακρατικής διαφθοράς και διαπλοκής, τούτο το τραγικό και γελοίο σκηνικό, εκτιμώ πως είναι μια χρυσή ευκαιρία για να το μετατρέψουμε, σ' ένα πραγματικά εκπληκτικό στρατηγικό μας πλεονέκτημα! Πάντα η καλύτερη κι η πιο αποδοτική αντιμετώπιση οποιουδήποτε αντιπάλου, είναι να στρέψεις τα ισχυρότερα όπλα του, εναντίον του εαυτού του! Δύσκολο μεν, αλλά το πιο αποτελεσματικότερο όλων και το πιο κερδοφόρο!!!

Και πως μπορεί να γίνει αυτό στην περίπτωση της Τουρκίας; Νομίζω πως μπορεί να γίνει πάρα πολύ απλά και τρομερά ανώδυνα για μας! Τι εννοώ; Ας εκτιμήσουμε καταρχήν την στρατηγική της Τουρκίας. Η γείτονα σύμμαχός μας, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, έχει επιδοθεί σ' ένα ανελέητο επιθετικό παιχνίδι, με την τεχνική του «στρατηγικού παραλογισμού», όπως την έχω ονομάσει! Αυτή η τεχνική είναι εξαιρετικά απλή κι όμως, είναι άλλο τόσο, εξαιρετικά αποδοτική! Ως κεφαλή του πολιορκητικού κριού της, χρησιμοποιεί τον παραλογισμό κι ως κορμό του πολιτικού κριού, τα πραγματικά και ζωτικά συμφέροντα του πολιορκητή! Έτσι, όσο κι αν στραπατσαριστεί η κεφαλή του κριού και σ' οποιοδήποτε εθνικό, ή διεθνές κάστρο, πάντοτε αναδεικνύεται ολόλαμπρος και προκλητικός, ο κορμός των ζωτικών κι απαιτητών συμφερόντων κι αυτό, είναι που μένει τελικά και στο κέντρο, του διεθνούς επικοινωνιακού παιχνιδιού!

Μιαν εξαιρετική στρατηγική, που στην περίπτωσή μας εκδηλώθηκε πριν λίγες μέρες από την Τουρκία, με το ανεκδιήγητο σύμφωνο Τουρκίας – Λιβύης. Προσέξτε λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα, πως λειτούργησε η τεχνική του «στρατηγικού παραλογισμού»! Εδώ το στοιχείο του παραλογισμού, η κεφαλή του πολιορκητικού κριού, είναι αυτό το σύμφωνο Τουρκίας – Λιβύης. Ένα σύμφωνο πέρα για πέρα γελοίο, το οποίο η Τουρκία πάρα πολύ έξυπνα, το χρησιμοποίησε μονάχα, ... για να το κάψει ... !!! Είναι πασιφανέστατο προς άπαντες, πόσο γελοίο είναι αυτό το σύμφωνο! Κι όμως, αυτό το γελοίο στρατήγημα, δίνει την ευκαιρία στους Τούρκους, να διεθνοποιήσουν εκείνο που πραγματικά τους ενδιαφέρει και που δεν είναι άλλο εδώ και διακόσια χρόνια, από την ανεμπόδιστη έξοδό τους στο Αιγαίο, για πλείστους πολιτικούς, στρατιωτικούς κι εμπορικούς λόγους.

Η Τουρκία στενάζει κυριολεκτικά καθημερινώς, εντός του ασφυκτικού ελληνικού τόξου, από τον Έβρο μέχρι την Κύπρο! Κι ένα θηρίο μέσα σε κλουβί, είναι ευνόητο πως δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ να νοιώσει άνετα κι ωραία! Και πολύ εύλογα μάλιστα! Το ίδιο ακριβώς θα ένοιωθα κι εγώ, εάν ήμουν Τούρκος! Τούτη όμως η κατανόηση, δεν σημαίνει φυσικά σε καμία περίπτωση, πως είμαι διατεθειμένος να παραχωρήσω έστω κι ένα χιλιοστό ελληνικής κυριαρχίας, έτσι απλά για ν' ανασάνει η Τουρκία! Λυπάμαι, αλλά τις συναισθηματικές μου ευαισθησίες σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να τις αναγάγω σ' εθνική στρατηγική της Ελλάδας και μάλιστα, εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, αυτά τα τόσο ευαίσθητα ζητήματα, στην πολιτική, δεν επιλύονται με συμπαθητικές υποχωρήσεις κι αγκαλιτσες, αλλά αποκλειστικώς και μόνο, με άφθονο και πολύτιμο πολεμικό αίμα! ... Δυστυχώς

Κι αφού κατανοήσαμε κάπως πρόχειρα την στρατηγική της Τουρκίας, πάμε τώρα να δούμε, πως θα μπορέσουμε επιτέλους και να την αντιμετωπίσουμε! Όπως προανέφερα λοιπόν, η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε αντιπάλου, είναι να στρέψεις τα ισχυρότερα όπλα του, εναντίον του εαυτού του! Άρα, το αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς με την Τουρκία! Να παίξουμε κι εμείς, με την αυτή τεχνική της «στρατηγικής του παραλογισμού»! Δεν είναι δυνατόν αυτή να μας κατεβάζει να παίξουμε μπάλα σ' ένα γήπεδο

ποδοσφαίρου κι εμείς, να θέλουμε να παίξουμε εκεί μπάσκετ! Πάρα πολύ απλά, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες του παιχνιδιού!

Και πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Πάρα πολύ απλά! Υποβιβάζοντας το παιχνίδι της Τουρκίας, στο επίπεδο της απόλυτης γελοιοτητας! Αποδομώντας το από κάθε σοβαρό του στοιχείο, στην απόλυτη γελοιοποίηση! Να ρίξουμε δηλαδή το τουρκικό παιχνίδι, στο έσχατο επίπεδο του ανεκδότη και της πολιτικής παραφροσύνης!!! ... Γελοίοι αυτοί, γελοίοι κι εμείς υποκριτικά, αλλά πάντα υπό πλήρη έλεγχο της σοβαρότητάς μας!!!

Και συγκεκριμένα, αν παρατηρήσουμε το παιχνίδι της Τουρκίας, θα δούμε πως οι ηλίθιοι γείτονές μας, μας υπέδειξαν πως θεωρούν ως ευαίσθητο σημείο της εθνικής μας κυριαρχίας, το συνοριακό μας τμήμα μεταξύ Ρόδου και Κύπρου! Πάρα πολύ ωραία λοιπόν! Γιατί πάρα πολύ απλά κι απλούστατα, αν αυτό το συνοριακό σημείο, είναι για τους Τούρκους το ευαίσθητο σημείο μας, το ίδιο ακριβώς είναι και για την εθνική μας στρατηγική, το ευαίσθητο σημείο της Τουρκίας! Κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι, ευκαιρία να το κάνουμε εμείς! Και πως μπορούμε να το κάνουμε; Μα με «στρατηγικό παραλογισμό!»!

Προσωπικά αν ήμουν πρωθυπουργός, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες ..., θα δημιουργούσα απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις των Τούρκων για συνεκμετάλλευση των θαλάσσιων χωρικών μας υδάτων, ένα ύπουλο τεχνικό ζήτημα, για απαίτηση όμοιας ανταλλακτικής συνεκμετάλλευσης, των χερσαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, απέναντι στην τουρκική περιοχή της χερσονήσου του Κας, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:



Αυτό θα έθετα ως κεφαλή για κάπνιμο, στον δικό μου διπλωματικό, πολιορκητικό κριό! Μία παράλογη εντελώς απαίτηση, όπως ακριβώς των Τούρκων κι όπως αυτή εκφράζεται, στο σύμφωνο Τουρκίας – Λιβύης. Κι αυτό, για να την χρησιμοποιήσω κατόπιν με τον καλύτερο δυνατό και χρηστό τρόπο επικοινωνιακά, έτσι ώστε να προβάλω διεθνώς, τα πραγματικά εθνικά μας συμφέροντα!

Όσοι παρακολουθούμε προσεχτικά τα συστήματα χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πως όσο πιο γελοία είναι μία απαίτηση που κοινοποιείται στο ευρύ επικοινωνιακό κοινό, τόσο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύει! Αυτό όμως χρειάζεται κι εξαιρετική διαχείριση, καθότι όταν μαζέψεις την ποσότητα του κοινού που χρειάζεσαι για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών σου στόχων, τότε πρέπει αμέσως να περάσεις στην απόλυτη λογική και στο αδιαμφισβήτητο δίκαιο, διαφορετικά όλο αυτό το επικοινωνιακό στήσιμο, καταρρέει αυτόματα σαν χάρτινος πύργος!

Η βλακεία και η αθλιότητα στην επικοινωνία, είναι τρομερά εφήμερη και η απόλυτη καταστροφική επιλογή, όταν επενδύεις σ' αυτού του είδους την επικοινωνία, μέγιστα και άκρως σημαντικά ζητήματα! Εξαιρετικά καταστροφική! Και τέτοια τραγικά αποτυχημένα

επικοινωνιακά παιχνίδια, είχαμε το τελευταίο διάστημα ουκ ολίγα! Βλέπε περιπτώσεις Τσιτσιπά, Χρυσοχοϊδή, Βορίδη, Μιχαηλίδου, Μητσοτάκη κι ας μην επεκταθώ κι ακόμη παραπέρα!

Ας επανέλθουμε λοιπόν στο ζήτημα του Κας. Την παράλογη απαίτησή μου για την συνεκμετάλλευση των χερσαίων κοιτασμάτων της χερσονήσου του Κας, θα την στοιχειοθετούσα υποκριτικά φυσικά, πάνω σε κάποια χαζή επιστημονική έρευνα, που θα διαβεβαίωνε πως τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στον βυθό νοτιοανατολικά της Κρήτης, εκτείνονται γεωγραφικά και προς τα βορειοανατολικά, μέχρι περίπου την τουρκική πόλη Ισπάρτα και με καταλληλότερα σημεία γεωτρήσεων, αυτά της χερσονήσου του Κας. Άρα απολύτως εύλογα, απ' την ώρα που αυτά τα κοιτάσματα είναι ενιαία, προφανέστατα κι η διαχείρισή τους, θα πρέπει να γίνει από κοινού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με ίσα ακριβώς δικαιώματα, καθ' όλη την έκταση των κοιτασμάτων. Κι αυτό αυτόματα θα σήμαινε, αυτονόητα δικαιώματα της Ελλάδας, να στήσει και δικά της γεωτρήματα στην χερσονήσο του Κας! Κάτι που φυσικά θα σήμαινε με την σειρά του, πραγματική εισβολή της Ελλάδας στην Τουρκία, χωρίς καν πόλεμο και με σαφή κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Κας! Κάτι που θα τίναζε στον αέρα φυσικά, την τούρκικη διπλωματία!

Αποτέλεσμα; Οι Τούρκοι θα ξεσηκώνονταν ανακλαστικά και θα ούρλιαζαν παντού στον πλανήτη για εχθρική επιβουλή της Ελλάδας εις βάρος τους, κάτι όμως που θα μας πρόσφερε εύφορο επικοινωνιακό έδαφος, να προβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας, τις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας στον χώρο της εθνικής μας κυριαρχίας! Και με την ευκαιρία όμως αυτή, στο θέατρο των αμοτέρων παραλόγων διεκδικήσεων, εμείς θα δημιουργούσαμε και κείνο το απαραίτητο βαρύ ψυχολογικό κλίμα στους κατοίκους του Κας, πως σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή, θα βρίσκονταν στο κέντρο των στρατιωτικών μας στόχων, οπότε κι οι «νοικοκυραίοι» αυτής της περιοχής, όπως ακριβώς κάνουν κι οι δικοί μας αντίστοιχοι, μπροστά στον άμεσο φόβο για την ζωή τους και την καταστροφή των περιουσιών τους σε μια ενδεχόμενη σύρραξη, θα μετατρέπονταν σ' έναν ισχυρό μοχλό πίεσης προς την τουρκική κυβέρνηση, απαιτώντας σύνεση και ειρήνη! Αυτό ακριβώς που θέλουμε κι εμείς!

Ταυτόχρονα όμως και μέσα σ' όλον αυτόν τον παραλογισμό, θα έδινα επίσης και σαφέστατο στρατιωτικό μήνυμα στα μεμέτια, πως δεν αστειεύομαι καθόλου και πως σε περίπτωση πολέμου, ο πρώτος στόχος μου θα ήταν το Κας, έτσι ώστε να δημιουργήσω και κείνο το απαραίτητο γεωγραφικό γεφύρωμα, ολόκληρου του ελληνικού τόξου από τον Έβρο μέχρι την Κύπρο! Κι αυτό οι στρατηγοί τους, θα το καταλαβαίνανε πολύ καυτά στο πετσί τους, τι ακριβώς σημαίνει! ... Και τότε να δούμε, για πόσο θα συνεχίζανε ακόμα τα νταηλίκια τους!!!

Επιπλέον θα έβαζα και πάλι στο παιχνίδι το NATO, το εγκεφαλικά νεκρό όπως είπε κι ο Μακρόν NATO, απ' την ώρα που η Τουρκία παρά τη σημαντική γεωστρατηγική της θέση, συμπεριφέρεται διαρκώς ως ο μόνιμος ταραξίας κι ως ο μόνιμος δυσφημιστής, της κατά τ' άλλα στρατιωτικής μας συμμαχίας! Θα έφτανε ακόμη και μέχρι του σημείου, απ' την ώρα που το NATO αδυνατεί να μας προσφέρει αντικειμενική προστασία και μάλιστα, από έναν κατά συνθήκη σύμμαχό μας!!!, να εγείρω ζήτημα επανεξέτασης ολόκληρης της συμφωνίας συμμετοχής μας περαιτέρω στην συμμαχία, με απώτατο ορίζοντα στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και την αποχώρησή μας από το NATO! Με ότι αυτό θα σήμαινε για την Αμερική και όχι μόνο, με το κλείσιμο των νατοϊκών βάσεων και την στροφή μας για τις αμυντικές μας ανάγκες, σ' οποιεσδήποτε αγορές του κόσμου!

Μα και πέραν αυτού του ακραίου ενδεχομένου, η δημιουργία και μόνο ενός ενδιάμεσου αντιαμερικανικού μένους αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, σαν εκείνο για

παράδειγμα της δεκαετίας του 1980-90, που είδε κι έπαθε ο αμερικανικός παράγοντας να κατευνάσει, θα ήταν εφιαλτικό ενδεχόμενο για την Αμερική, καθώς αυτό θα εξαπλώνονταν αστραπιαία σ' ολόκληρη την Ευρώπη και σ' ολόκληρο τον πλανήτη, με ασύλληπτο πολιτικό, στρατιωτικό κι επικοινωνιακό κόστος για την Αμερική, το οποίο δεν θα μπορούσε ούτε καν να συγκριθεί, με τα μηδαμινά μπροστά του κέρδη, από τα στρατιωτικά κονδύλια των Τούρκων και των επόμενων 100 τουλάχιστον χρόνων!!! ... Η σιωπηρή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει η Ελλάδα στην Αμερική κι ειδικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, είναι ασύλληπτων διαστάσεων για το δυτικό ημισφαίριο, καθότι η χώρα μας δεν είναι μεν η τόσο σημαντική πολιτική και στρατιωτική μονάδα, είναι όμως η μέγιστη πολιτισμική του μονάδα! ...

Ο Παρθενώνας μας και να 'ναι καλά, αν μπορεί να 'ναι οπουδήποτε ο μέγιστος Περικλής μας, αξίζει χίλιες φορές απ' ότι αξίζουν όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα του εικοστού αιώνα και σ' ολόκληρο τον πλανήτη!!! Η πολιτισμική ταυτότητα της χώρας μας, είναι το μεγαλύτερο επιθετικό μας όπλο, μα κι η πιο απόρθητη αμυντική μας ασπίδα! Όποιος Έλληνας το συνειδητοποιήσει αυτό, θα τρομάξει ακόμα κι ο ίδιος, μπροστά στο δέος αυτού του πολιτισμικού μας υπερόπλου!!! Πόσο μάλιστα, αν μπορέσει και να το διαχειριστεί καταλλήλως και κυρίως χρηστά, υπέρ του συνόλου των εθνικών μας συμφερόντων!!! <http://olympiakopantechnon.gr/thiseas-2030/>

Κι εδώ, θα κλείσω προς το παρόν τουλάχιστον το άρθρο μου, εκτιμώντας πως κάποιοι αρμοδιότεροι κι εξυπνότεροι από μένα, θα μπορέσουν να κατανοήσουν την γενική κατεύθυνση του συλλογισμού μου κι αυτοί, ως σοφότεροι από μένα, θα μπορέσουν να τον αξιοποιήσουν κατάλληλα και χρηστά, προς όφελος ολόκληρου του ελληνικού λαού, το φρόνημα και το ηθικό του οποίου, θα πρέπει σε τέτοιου είδους δύσκολες στιγμές, να κρατείται στο μέγιστο υψηλό και αρραγές του επίπεδο! ...

Και τραγικές καταστάσεις σαν αυτές τις πρόσφατες για παράδειγμα των Εξαρχείων, μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση δεν συμβάλλουν!!! ... Δεν είναι δυνατόν, μια μερίδα του 22,60% των Ελλήνων, ν' αντιμετωπίζει ισοδύναμα με τους Τούρκους κι ακόμα χειρότερα μάλιστα, το υπόλοιπο 77,40% του λαού, δεν είναι δυνατόν!!! ... Δεν είναι δυνατόν την σημερινή εποχή και μετά την τόση πρόσφατη δυσάρεστη εμφυλιοπολεμικής μας εμπειρία, οι πληγές της οποίας ακόμα καλά κρατούν, κάποιοι ηλίθιοι να τροφοδοτούν τόσο ανεύθυνα, ένα παρόμοιο εμφυλιοπολεμικό κλίμα!

Είμαστε πλέον πάρα πολύ λίγοι, ηλίθιοι! Το δημογραφικό μας έχει ξετινάξει κι όσο πάει, θα μας πνίγει όλο και περισσότερο! Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια, να 'μαστε μ' οποιονδήποτε τρόπο ο ένας απέναντι στον άλλο! Δεν είμαστε πλέον αμέτρητοι κι εμείς, εγώ κι εσύ, αν χρειαστεί θα βρεθούμε στο ίδιο χαράκωμα να πολεμήσουμε, για ότι ο καθένας μας θεωρεί ιερό και όσιο! Κι ένα απ' αυτά ευτυχώς, θα είναι για πάντοτε κοινό όλων μας! Η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, ο λαός μας, εγώ κι εσύ!!!

Έφτασε ήδη κι ο καιρός, που το δημογραφικό μας υποχρεώνει να στραφούμε ακόμη και σ' άλλου τύπου συμμαχίες, όπως μιας ευρύτατης πολιτισμικής συμμαχίας μας, με την Κύπρο φυσικά πάντοτε και διεύρυνση αυτού του πυρήνα προς τα δυτικά, οπωσδήποτε με την Μάλτα και την Ιταλία. Σε πενήντα χρόνια, δεν θα 'μαστε ούτε 7.000.000 κι αν δεν φροντίσουμε σήμερα κιάλας, πιθανόν σε 50 χρόνια, να μην υπάρχουμε καν ως εθνότητα ...

Και κάτι τελευταίο κι ουσιαστικό: **Στα δικαστήρια (Χάγης) προσφεύγει όποιος διεκδικεί κι όχι όποιος κατέχει. Ο κάτοχος, υπεραμύνεται ΝΟΜΙΜΩΣ της όποιας κατοχής του.-**

Για την ΓΕΩΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης