

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης

Κρίση

πολιτικό εγχειρίδιο



ΒΟΛΟΣ 2017

Κρίση

ΔΩΡΕΑΝ

Επιτρέπεται η οποιαδήποτε παιδευτική του χρήση,
δεν επιτρέπεται για κανέναν απολύτως λόγο, η
οποιαδήποτε οικονομική του εκμετάλλευση.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Α' followed by a cursive 'μ' and a horizontal line extending to the right.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης

Κρίση

πολιτικό εγχειρίδιο

ΒΟΛΟΣ 2017

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	10
Κρίση.....	13
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015.....	13
... ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ	13
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015.....	13
ΑΦΕΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ.....	13
Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015.....	14
(Σχόλιο για τον Αϊ Βασίλη).....	14
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015.....	14
... εάν ο πλούτος είναι δικαίωμα,.....	14
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 / 4.40' μ.μ.	14
... Φτώχεια	14
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 / 4.00' μμ.....	14
... ΜΗΠΩΣ	14
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 / 9.25' μ.μ.	14
... 62% που είσαι!!!;;	14
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 / 3.45' πμ	15
... Πλούτος είναι η πεποίθηση της ιερής υποχρέωσης στη φτώχεια	15
Φεβρουάριος.....	15
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 / 4.30' πμ	15
... η Γνώση.....	15
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 / 7.47' πμ.....	15
... ΤΥΡΑΝΝΙΑ.....	15
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 / 9.03' πμ.....	16
... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.....	16
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 / 1.39' μμ.....	16
... όταν οι θεοί σου γυρίζουν την πλάτη,.....	16
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016	16
ΤΕΣΤ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ	16
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016.....	17
ΚΡΗΤΙΚΑΡΟΣ	17
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 / 1.34' πμ.....	17
... οι άνεργοι.....	17
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 / 10.39' πμ.....	17
... να τρέμεις τον λαό που κοιμάται,	17
Μάρτιος.....	17
Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 / 3.20' μμ.....	17
... να ποινικοποιηθεί άμεσα η σκέψη,	17
Τρίτη 22 Μαρτίου 2016	17
... .. ΓΕΜΙΣΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΙΤΕΣ!!!	17
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 / 3.55' μμ	18
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ.....	18
(Απάντηση σε σχόλιο).....	19
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 / 3.55' μμ	19
... πόλεμος είναι η ζωή.....	19
(απάντηση σε σχόλιο για το προσφυγικό)	19
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 / 4.50' πμ	20
« Ελευθερία ή θάνατος »	20
Σάββατο 26 Μαρτίου 2016	20
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ	20
Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΕΩΝΙΑ)	20
Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 / 0.53' πμ	22
... πες μου	22
Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 / 12.47' μμ.....	22
... να ζείτε γιατί λατρεύετε τη ζωή,.....	22

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 / 7.33' μμ	22
Ο γέρο Ιερώνυμος.....	22
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 / 5.52' πμ.....	23
Περί θεού	23
Απρίλιος.....	23
Σάββατο 2 Απριλίου 2016.....	23
Αυστραλία - προσφυγικό	23
Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 / 7.30' πμ.....	23
Επικίνδυνος.....	23
Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 / 3.52' πμ	24
... άντε να δούμε πόσο θα μας κοστίσουν οι θυσίες.....	24
Παρασκευή 8 Απριλίου 2016.....	24
Υστεροπλοκή.....	24
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 / 12:05 πμ.....	24
... ο Έλληνας είναι Λύκος	24
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016.....	24
29χρονος Άγγλος με IQ 145	24
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016	24
Brexit	24
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016	29
Η ΚΟΛΟΒΗ (ΑΓΓΛΙΑ) ΑΛΕΠΙΟΥ (του Αισώπου).....	29
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016	30
Βρε την γριούλα (η Barbie βασίλισσα)!!!	30
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 / 3:18 πμ.....	30
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα και ταυτόχρονα πλεονέκτημα της Δημοκρατίας,	30
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 / 3:18 πμ	31
Ιστορία ενός πρόσφυγα.....	31
Ιούλιος	31
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016.....	32
Λονδρέζικες παρόλες.....	32
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016 / 4:35 μμ.....	32
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΧΙ-ΝΑΙ	32
Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.....	33
Πώς ελέγχεται το μυαλό μας με 10 αποτελεσματικές τεχνικές.....	33
Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 / 8:51 πμ.....	33
ΗΛΙΘΙΟΚΡΑΤΙΑ	33
Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 / 6:33 πμ.....	34
Με αφορμή την παραίτηση του Κάμερον.....	34
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 / 8:32 πμ	35
Πολιτικός κρατούμενος	35
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 / 5:19 μμ	36
... Μητσοτακαημένε!!!	36
Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 / 10:24 πμ	36
Η ανατομία μιας δικτατορίας 1967-1974 (ντοκιμαντέρ)	36
Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016 / 10:15 μμ.....	36
Η ειδοποιός διαφορά ενός απατεώνα από έναν ηλίθιο.....	36
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 / 11:44 πμ	36
ΚΡΙΣΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.....	36
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 / 11:44 πμ	38
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	39
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 / 3:55 πμ.....	39
... ΣΚΑΤΩΜΑ (ΑΠΟΤΥΧΙΑ) ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ;;;	39
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016 / 11:58 πμ	40
Παιδική εργασία	40
Αύγουστος	41
Κυριακή 7 Αυγούστου 2016 / 6:21 μμ	41
Πολιτική - Πλάτων	41
Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 / 3:01 μμ.....	41

Το καλοκαιρινό σχολείο ενός «αντάρτη» παλά	41
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 / 10:33 πμ.....	41
Το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα στην ιστορία: 100.000.000 Νεκροί.....	41
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 / 11:25 πμ.....	41
Η σφαγή των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία!.....	41
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016 / 11:25 μμ	41
Το Πολιτικό Αριστούργημα του Brexit	41
Σεπτέμβριος	43
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016 / 9:01 πμ	43
... Ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους,	43
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 / 11:33 πμ.....	43
UShock, η Δημοκρατία στο απόσπασμα.	43
Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016 / 11:42 μμ.....	48
Δημοσκοπήσεις.....	48
Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016 / 1:44 πμ	48
Θρησκευτικό παραλήρημα	48
Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016 /	49
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.....	49
Νοέμβριος.....	49
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.....	50
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ - ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΣΜΟΣ.....	50
Δεκέμβριος.....	56
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 / 2:15 πμ.....	56
Δημοσκόπηση.....	56
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016 / 12:30 πμ.....	57
Παραεμπόριο α).....	57
+++ Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 / 1:40 πμ.....	57
Παραεμπόριο β).....	57
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 / 10:25 πμ	58
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 / 12:30 πμ	59
... ΠΑΡ' ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ	59
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 / 7:30 μμ	61
Ευχές για το 2017	61
15 Δεκεμβρίου 2016 / 1:00 μμ	61
Εθνοκτονισμός.....	61
Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016 / 12:01 πμ.....	62
... Κι αν για τα σύνορα πεθαίνουμε στον πόλεμο,.....	62
Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016 / 9:43 πμ	62
Μήνυμα στον Χ.....	62
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016	65
Euro2day.....	65
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017 / 7:49 πμ	72
... Χμ η πρωτιά της Νέας Ηλιθοκρατίας	72
2017	73
Ιανουάριος	73
Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017 / 7:55 πμ.....	73
Όσο Μπορείς.....	73
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017 /	76
'Ας πιούμε στην υγεία των τρελών,	76
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017 / 6:06 πμ, τροποποίηση: 12:00 πμ	76
... σ' αγαπώ, σημαίνει	76
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017 / 5:30 μμ.....	77
ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ	77
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017 / 4:14 μμ.....	78
- Πατέρα,	78
τι είναι ο θεός;	78
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017 / 2:40 μμ	78
Συμπληρωματικά περιεχόμενα.....	79
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017 / 4:39 πμ.....	79

Τραμπίκος και Τραμπικιστάν	79
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017 / 3:54 πμ	80

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όταν άρχισα να αποθηκεύω ασυναίσθητα και χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο τις διάφορες αναρτήσεις μου στα κοινωνικά δίκτυα, ουδέποτε είχα φανταστεί πως αυτό κάποια μέρα, θα μου φαινόταν τόσο πολύ χρήσιμο!

Κι έτσι την 10η Ιανουαρίου 2017, μετά από κάποιες δηλώσεις της εθνοκτονικής Λεπέν και την πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση που ακολούθησε ιδιαιτέρως με τον συμπαθέστατο **ΚΑ** στην σελίδα Euro2day στο facebook, διαπίστωσα πως όλο αυτό το υλικό και οι συζητήσεις, θα μπορούσαν κάλλιστα να φανούν πολύ χρήσιμα και σε αρκετούς άλλους ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά και την προκοπή της πατρίδας μας! Οπότε μου προέκυψε η ιδέα να μαζέψω όλες τις σχετικές αναρτήσεις για κάθε πτυχή της πολύπλευρης και παγκόσμιας πολιτισμικής κρίσης που είχα δημοσιεύσει μέχρι εκείνη την στιγμή και κυρίως, δίνοντας φυσικά ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα, σε κείνες που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των αναγνωστών και τον ευπρόσδεκτο σχολιασμό τους.

Έτσι ανέτρεξα στα αρχεία μου και συγκέντρωσα όλο αυτό το υλικό που ευτυχώς είχα προνοήσει ν' αποθηκεύσω και το δημοσιεύω σε τούτο το μικρό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, εκτιμώντας πως δύναται να γίνει μία πολλή χρήσιμη πηγή έμπνευσης και ανάπτυξης ενός περαιτέρω γόνιμου κι εποικοδομητικού κοινωνικοπολιτικού διαλόγου.

Καλή ανάγνωση λοιπόν και πάντοτε στην διάθεσή σας για οποιονδήποτε περαιτέρω σχολιασμό και δημιουργική κριτική σε οποιοδήποτε σημείο του εγχειριδίου, το οποίο στο εξής θα συμπληρώνεται αναλόγως, όποτε προκύπτει ανάλογο και καινούργιο υλικό.

ΑΝΤΩΝΟΣ Μαρτίνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Στο εγχειρίδιο όλες οι αναρτήσεις και οι διάλογοι παρατίθενται όπως ακριβώς δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, χωρίς την παραμικρή επέμβαση ακόμα και στην ορθογραφία τους, διότι κι αυτό το φαινομενικά και για τον περισσότερο κόσμο εντελώς αδιάφορο στοιχείο, για μένα είναι ένα εξαιρετικό και πολύ χαρακτηριστικό δείγμα, για το επίπεδο της πολιτισμικής ταυτότητας της ανθρωπότητας.

Πέραν του ότι τις περισσότερες φορές, αυτό δεν προδίδει τόσο την αδιαφορία για την ορθογραφία των σχολίων, όσο εκείνο το υπέροχο πάθος για συμμετοχή και συνεργία στο κοινωνικό γίνεσθαι, αλλά και την ευλογημένη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, μοναδικά στοιχεία τα οποία θεώρησα χρέος μου να μην διαταράξω στο παραμικρό!

Επίσης, οι αναρτήσεις παρατίθενται με χρονολογική σειρά κι όχι κατά θεματικές ενότητες παρότι αυτό θα εξυπηρετούσε περισσότερο τον κάθε αναγνώστη, μόνο και μόνο επειδή έτσι θα είναι εμφανής η πιθανή επιρροή της μιας ανάρτησης πάνω στην άλλη σε πραγματικό χρόνο, αλλά κι επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται η δυνατότητα μελέτης και αξιολόγησης της ικανότητας του διαδικτύου, όχι μόνο να εξυπηρετήσει την παγκόσμια επικοινωνία, αλλά και να καλλιεργήσει ευρύτερα την ανθρώπινη πολιτισμική κοινωνικότητα.

Ωστόσο όμως στην κεφαλίδα κάθε ανάρτησης, έχει προστεθεί η θεματική της ετικέτα, οπότε χρησιμοποιώντας ως οδηγό είτε τα περιεχόμενα είτε τον πίνακα των θεματικών ενοτήτων που ακολουθεί, είτε την ηλεκτρονική αναζήτηση, κάποιος να έχει την δυνατότητα να περιορισθεί σε κείνα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο.

Στην πρώτη στήλη του πίνακα των θεματικών ενοτήτων του εγχειριδίου, περιλαμβάνονται τα θέματα και στην δεύτερη, όλοι οι σύνδεσμοι που σας οδηγούν σε κάθε σχετική ανάρτηση.






Επιπλέον για όσους θ' αναγνώσουν το εγχειρίδιο ηλεκτρονικά, μερίμνησα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετάβασης από τον πίνακα των θεματικών ενοτήτων στις συγκεκριμένες αναρτήσεις των θεμάτων, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ctrl** του υπολογιστή και πατώντας (**Ctrl + κλικ**) πάνω σε κάθε συγκεκριμένη σελίδα. Αλλά και με τον ίδιο ακριβώς  τρόπο (**Ctrl + κλικ**), να μπορεί να επιστέψει και πάλι στον πίνακα των θεματικών  ενοτήτων, πατώντας πάνω στο εικονίδιο ή στο θέμα που βρίσκεται στην κορυφή κάθε ανάρτησεως.

Επίσης με την ευκαιρία τούτης της εργασίας κι όπου κρίθηκε πρόσφορο, χρήσιμο και απαραίτητο, προστέθηκαν από την πλευρά μου και κάποια επιπλέον σχόλια ή άρθρα της τελευταίας στιγμής, τα οποία για να διακρίνονται πως είναι μεταγενέστερα των αρχικών δημοσιεύσεων και δεν έτυχαν μέχρι της οργανώσεως του εγχειριδίου οποιασδήποτε δημόσιας κριτικής, φέρουν την χαρακτηριστική ένδειξη: «**ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΟ**».

Και κάτι που ενδεχομένως να παραξενέψει, είναι η συμπερίληψη της δικαιοσύνης και της θρησκείας μέσα σ' ένα πολιτικό εγχειρίδιο. Κι όμως σεβαστοί μου αναγνώστες, αυτές οι δύο τεχνικές δραστηριότητες, είναι οι αρχαιότερες σοσιαλιστικές πολιτικές! Είναι αυτές που καλούνται από της γενέσεως της ανθρωπότητας και μέχρι της οριστικής εξαφανίσεώς της, να ρυθμίσουν τόσο τις υλικές σχέσεις μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων (δικαιοσύνη), όσο και τις ηθικές (θρησκεία). Κι επειδή ακριβώς η σοσιαλιστική τους ρίζα, απειλούσε πραγματικά και κατά μέτωπο τα συμφέροντα των ανθρωπίνων ηγεσιών, αυτές οι καθαρόαιμες σοσιαλιστικές δραστηριότητες κρατικοποιήθηκαν και πρακτικώς εξαγοράσθηκαν κανονικότητα, για να υπηρετούν δουλικά και πρόστυχα τους κρατικούς εργοδότες τους, εις βάρος φυσικά των λαών και κόντρα στην σοσιαλιστική τους καταγωγή. Συνεπώς είναι βαθύτατες πολιτικές δραστηριότητες και δικό μας μέλημα, υποχρέωση και ύψιστο δημοκρατικό καθήκον, να τις αποκρατικοποιήσουμε άμεσα, για ν' αποχτήσουν και πάλι τον πρωτόγονο σοσιαλιστικό τους χαρακτήρα, να ξανασιμίζουν και πάλι με τους λαούς που είναι οι γονείς που τόσους αιώνες τώρα προδίδουν συστηματικά και συστημικά, ώστε να γίνει κάθε πίστη ασπίδα και η δικαιοσύνη το δόρυ της Γεωνίας!

Είθε λοιπόν το παρόν πολιτικό εγχειρίδιο, να φανεί χρήσιμο στον οποιονδήποτε και να προκαλέσει έναν ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και πάν' απ' όλα, γόνιμο πολιτισμικό διάλογο!

 **ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ**

ΘΕΜΑ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
 ΘΡΗΣΚΕΙΑ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 ΔΙΚΑΙΟΝ	1, 2, 3
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
 ΠΑΙΔΕΙΑ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 ΙΣΤΟΡΙΑ	1, 2
**** Για τον ΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 26, 38, 40

Κρίση

ΕΡΗΣΥΚΕΙΑ 1

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

... ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ...

... Και αλήθεια, πόσοι τάχα έχουμε συνειδητοποιήσει και το καταπληκτικό τραγελαφικό των Χριστουγέννων! Ο Χριστός είναι ο μοναδικός (ως) άνθρωπος πάνω στη Γη, που σύμφωνα με τον Χριστιανισμό, τη δικιά του θρησκεία, γεννήθηκε έξι ολόκληρες μέρες πριν του εαυτού του!!! ... Την 25η Δεκεμβρίου του 1 προ Χριστού κι όχι όπως θα 'πρεπε κανονικά, την 1η Ιανουαρίου του 1 μετά Χριστόν!!! ... Εάν αυτό δεν καταδεικνύει τη μαζική παράνοια των εορταζόντων των γενεθλίων του την 25η Δεκεμβρίου, τότε τι καταδεικνύει;;;!!! Άντε βρε και ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!

ΕΡΗΣΥΚΕΙΑ 2

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

ΑΦΕΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

... Ωπα σκάλωσα!!! ... Ποιος ξέρει να μου πει με σιγουριά πως υπολογίζουμε τους μήνες και τις ημέρες προ Χριστού;;;!!! ... Τι εννοώ; Από το χρονικό σημείο 0 της υποτιθέμενης γεννήσεως του Χριστού, πηγαίνοντας προς το παρελθόν ο χρόνος αυξάνεται 1,2,3 κλπ π.Χ., απλό. Όσον αφορά όμως τους μήνες και τις ημέρες, πως τα υπολογίζουμε;;;!!! ... Γιατί εάν θα θέλαμε να ήμαστε σωστοί, τότε υποχρεωτικά με την ίδια λογική, δεν θα έπρεπε να αντιστρέψουμε στο χρόνο προ του μηδενός και τη δική τους σειρά, δηλαδή η πρώτη μέρα προ του 0 θα έπρεπε να είναι η 1η Ιανουαρίου του 1 π.Χ. και η 31 Δεκεμβρίου αυτού του 1 π.Χ., να είναι η 365η ημέρα προ του μηδενός;;;!!! ... Κατ' αναλογία προ του 0, εάν π.χ. η 25η Δεκεμβρίου συνέπιπτε να είναι Δευτέρα, τότε η Κυριακή αυτής της εβδομάδας, δεν θα έπρεπε να προηγείται, να είναι 6 ημέρες προ της Δευτέρας αντί να έπεται όπως στο μ.Χ.;;;!!! ... Και σκάλωσα διότι χθες επεσημίνα πως γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου, παραδεχόμαστε κυριολεκτικά πως ήμαστε παρανοϊκοί αφού θεωρούμε πως ο Χριστός γεννήθηκε 6 ημέρες π.Χ., δηλαδή προ του εαυτού του!!! ... Γίνεται ποτέ κανείς να γεννηθεί πριν τον εαυτό του;;;!!! ... ΟΧΙ βέβαια!!! ... Κι εκεί ακριβώς σκάλωσα! Γιατί εάν παρακολουθήσουμε το χρόνο προ του 0 με την παραπάνω απολύτως σωστή λογική, τότε η 25η Δεκεμβρίου του 1 π.Χ., δεν είναι η 7η ημέρα προ του 0, αλλά η 358η!!! ... Δηλαδή ο Χριστός δεν γεννήθηκε 6, αλλά 358 ημέρες προ του εαυτού του!!! ... Πρόβλημα!!! ... Και δεν θυμάμαι ποτέ, ούτε καν απ' το σχολείο να μας έχουν κάνει αυτή τη διευκρίνιση για τον υπολογισμό των μηνών και των ημερών π.Χ.!!! Και γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο, γιατί εάν δεν ισχύει η απολύτως λογική αντιστροφή των μηνών και των ημερών π.Χ. κι ακολουθούν την ίδια φυσική σειρά του μ.Χ., τότε η μοναδική σωστή ημερομηνία των ετών π.Χ., είναι μονάχα η 30η Ιουνίου κι όλες οι άλλες λάθος!!! ... Δηλαδή σε κάθε περίπτωση, ήμαστε για δέσιμο!!! ... Ποιος λοιπόν ξέρει υπεύθυνα να μου κάνει αυτή τη διευκρίνιση;;;!!! ... Έχω πάθει σοκ απ' αυτή τη στοιχειώδη άγνοιά μου!!! ... ΒΟΗΘΕΙΑ!!!

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 3

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

<http://www.koutipandoras.gr/article/pos-i-coca-cola-kataskeyase-tin-eikona-toy-agiou-vasili>
(Σχόλιο για τον Αϊ Βασίλη)

Επίσης έτσι για την ιστορία, σας πληροφορώ πως όταν εγώ ήμουν παιδί, ο δικός μας Αϊ Βασίλης δεν είχε καμία σχέση με τούτον της Coca Cola. Και μάλιστα, ήταν κουτσός κι ερχόταν απ' την Κρανιά (το διπλανό χωριό) κούτσα κούτσα κι άντε να κατέβει από τη ράχη κι άντε να περάσει το ποτάμι, τα Παλιοχώραφα, τον πέρα μαχαλά, οπότε εξαντλημένα κι αποκαμωμένα πέφταμε κάποια στιγμή για ύπνο και φυσικά το πρωί, στο μαξιλάρι μας βρίσκαμε τα δώρα του, που μας είχε αφήσει βεβαίως, αμέσως αφού είχαμε πέσει για ύπνο. Κι έτσι την επόμενη χρονιά, έπρεπε να περιμένουμε λίγο περισσότερο για να τον δούμε, μα και πάλι δεν αντέχαμε κι έτσι ... δεν τον είδαμε ποτέ!!! ... ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! ...

ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΟ: Αλήθεια για ποιον ακριβώς λόγο ο Πάπας δεν όρισε την εορτή των Χριστουγέννων την 1^η Ιανουαρίου του έτους, αφού ο ίδιος ήταν που όρισε τον χρόνο σε π.Χ. και μ.Χ.!!!;;; ... Κάποιου είδους θρησκευτική σκοπιμότητα επέβαλλε τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς με τον παντελώς άσχετο του χρόνου Άγιο Βασίλειο; Κανονικά τώρα θα έπρεπε να λέμε π.Β. και μ.Β. κι όχι π.Χ. και μ.Χ.!!! ... Απλή απροσεξία, ή απλώς κοινή βλακεία!!!;;; ... Ποιος τάχα ξέρει να μας πει!!!;;; ...

ΔΙΚΑΙΟΝ 1

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

... εάν ο πλούτος είναι δικαίωμα,
τότε η φτώχεια δεν είναι νόμιμη!; ...

ΔΙΚΑΙΟΝ 2

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 / 4.40' μ.μ.

... Φτώχεια
είναι η νόμιμη ποινή της ηθικής αξιώσεως στο δικαίωμα του πλουτισμού ...

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 4

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 / 4.00' μμ

... ΜΗΠΩΣ ...
ο λόγος που δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ θεός, αλλά και τα μαθηματικά δεν θα γίνουν ποτέ θρησκεία, είναι πως ενώ και τα δύο μπορούν με άνεση να ερμηνεύσουν τη ... «ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ», εντούτοις αδυνατούν παντελώς να τη δημιουργήσουν!!!;;; ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 / 9.25' μ.μ.

... 62% που είσαι!!!;;; ...
... Και με αφορμή τις πάμπολλες αναρτήσεις με δηλώσεις συμπαράστασης στο οικονομικό και πολιτισμικό μας δράμα, από σημαντικές αλλοδαπές προσωπικότητες και κυρίως, από τα εγχώρια πολιτικοειδή αποβράσματα που μας το δημιούργησαν

Το ισχυρότερο όπλο για να πνίξεις εν τη γενέσει τον αγώνα εκείνου που εκμεταλλεύεσαι όταν τολμήσει να ξεσηκωθεί εναντίον σου, είναι να τον δικαιώσεις ηθικά πριν πετύχει το στόχο του, πριν

νοιώσεις την καυτή του ανάσα στην καρωτίδα σου! Να του αφαιρέσεις τον στόχο του δηλαδή με τον πιο πρόστυχο τρόπο, το «συναίσθημα»! Την έκφραση της δήθεν αμέριστης συμπαράστασής σου στον αγώνα του! Έτσι δίνοντάς του δίκιο του αέρα πριν σε φτάσει και σε σκίσει, προκαλείς τη συμπάθειά του, ο αγώνας του παύει να έχει πλέον νόημα και στερημένος ηθικής βάσης, καταρρέει αμέσως σαν πύργος από τραπουλόχαρτα! ... Και πετυχαίνει ΠΑΝΤΑ που να πάρει!!! ... Και να, που είναι κείνο το ηρωικό 62%!!!;;; ... Τυχαίο που τώρα όλοι μαζί οι υπεύθυνοι της κατάντιας του, ενορχηστρωμένα του συμπαραστέκονται!!!;;; ...

ΔΙΚΑΙΟΝ 3

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 / 3.45' πμ

... Και ανάποδα:

... Πλούτος είναι η πεποίθηση της ιερής υποχρέωσης στη φτώχεια ...

και φυσικά, όχι επειδή είναι το δικαιολογημένο δόγμα των πλουσίων, αλλά επειδή είναι η κυρίαρχη ηθική πεποίθηση των ιδίων των φτωχών!!! ... Συνεπώς ο πλούτος και η φτώχεια υπάρχουν, επειδή δικαιολογούνται από τους ίδιους τους φτωχούς!!! ...

Φεβρουάριος

ΠΑΙΔΕΙΑ 1

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 / 4.30' πμ

... η Γνώση

είναι αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα και η δωρεάν διάδοσή της, βασική δημοκρατική υποχρέωση ...

... συνεπώς και η δωρεάν διάδοση της Τέχνης είναι γνώση και υποχρέωση, ενώ η εμπορευματοποίησή της, απλή ... βιοτέχνη! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 / 7.47' πμ

... ΤΥΡΑΝΝΙΑ

είναι το πολίτευμα που παραχωρεί στους πολίτες δικαιώματα που δε μπορούν να ασκήσουν και τους στερεί εκείνα που μπορούν ...

... όπως π.χ. τους παραχωρεί:

Το δικαίωμα της γνώσης, αλλά το δεσμεύει με τη χειρότερη δυνατή δωρεάν δημόσια παιδεία και σε τέτοια πλαίσια, ώστε σε καμία απολύτως περίπτωση η ευφυΐα που θ' αποκτήσουν οι πολίτες, να απειλήσει κάποτε την ηγεσία τους!

Το δικαίωμα της δωρεάν δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, αλλά ακόμα και για να σε κατακρεουργήσουν οι γιατροί, θα πρέπει να 'χεις χωράφια για πούλημα!

Το δικαίωμα της δωρεάν δημόσιας δικαιοσύνης, αλλά χωρίς άφθονα λεφτά για τομάρια δικηγόρους και μπαρμπάδες στην κορώνη να υποχρεώσουν τους λαμοργιάρηδες εισαγγελείς και δικαστές να σε δικαιώσουν, έχεις εξασφαλισμένη την αδικία σου έως και μια σίγουρη θέση στη φυλακή!

Το ελεύθερο και δημοκρατικό εκλογικό δικαίωμα, αλλά έτσι ώστε ακόμα κι όταν η έκφραση των πολιτών μπορεί να είναι 62% ΟΧΙ έως και ... τάχα αριστερά, για την ηγεσία να είναι θεσμικά παντελώς αδιάφορο, σημαίνοντας πάντοτε ΝΑΙ και πάντοτε σταθερά δεξιά!

Η ανεξέλεγκτα δάνεια, τα οποία ουδέποτε θα μπορέσουν ν' αποπληρώσουν, ώστε οι «γνωστοί άγνωστοι» της Βουλής, να κάνουν χρυσές δουλειές με το δημόσιο χρέος ή κάτι ... Χρηματιστήρια τα λένε, ελβετικές τράπεζες!!!;;; ...

Κι απ' την άλλη, τους στερεί:

οπωσδήποτε το δικαίωμα στην εργασία, με την καπιταλιστική συνταγή κι επιταγή της συστημικής εκρήξεως της ανεργίας και της φτωχοποίησης των πολιτών, ώστε να καταβαραθρώνεται κάθε ίχνος προσωπικής αξιοπρέπειας, αλλά και να βάλλεται στη βάση της κάθε πιθανότητα αντίστασής τους, μεταφέροντας ταυτόχρονα το βάρος και το άγχος της φροντίδας των ανέργων στους εναπομείναντες εργαζομένους, ώστε όντας τελικά όλοι μαζικά δυστυχημένοι, να μη βρίσκουν ούτε το χρόνο αλλά ούτε καν τη διάθεση ν' ασχοληθούν με τις πολιτικές (αρπαχτές) και τραπεζικές μπίζνες της κάθε είδους οικογενειοκρατικής ηγεσίας!

Ή το δικαίωμα του εκκλησιάζεσθαι σε τοπικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο (ως άμεση συνέπεια του προηγούμενου), που είναι η βάση κάθε κοινωνικής ανάπτυξης και προκοπής, καθώς είναι ταυτόχρονα κι ο μεγαλύτερος εχθρός της καθεστηκυίας τάξης!

Ή το αναφαίρετο πολιτισμικό δικαίωμα της δυνατότητας ποιοτικής συμμετοχής στην Τέχνη (την κορυφαία μορφή μαζικής εκπαίδευσεως δηλαδή) και στην αντικειμενική μαζική ενημέρωση, χρησιμοποιώντας στρατευμένους συστημικούς βιοτεχνίτες (κι όχι καλλιτέχνες βεβαίως) και δημοκοντόρους (κι όχι δημοσιογράφους βεβαίως), ώστε οι πολίτες να μην ξυπνήσουν ποτέ! (Ειδικά πάνω σ' αυτό, σας προκαλώ να προβληματιστείτε μόνοι σας)! ...

Αλήθεια αν προσθέσετε και τα δικά σας, μήπως σας θυμίσει κάτι αυτό!!!;;; ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 / 9.03' πμ

... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

είναι το πολίτευμα της άνευ όρων υπακοής της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής ηγεσίας, στο δίκαιο που διαμορφώνει η λαϊκή εξουσία ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 / 1.39' μμ

... όταν οι θεοί σου γυρίζουν την πλάτη, τους ρίχνεις γερή κλωτσιά στα πισινά αν θες να σε ξανακοιτάξουν ...

αφιερωμένο στους αγρότες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

ΤΕΣΤ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΣΤ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ	
... όχι στο θεό σας, βρείτε μου μια οποιαδήποτε λογική σχέση μεταξύ	
αυτών των ΑΝΔΡΩΝ	και αυτών των ...
ΗΡΑΚΛΗΣ	Τσίπρας
ΑΧΙΛΛΕΑΣ	Μητσοτάκης
ΑΕΩΝΙΑΣ +300	Κομμένος
ΜΙΛΑΤΙΑΔΗΣ	Κουτσομπάς
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	Θεοφοράκης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ	Λεβέντης
ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΣ	Σαμαράς
ΣΩΚΡΑΤΗΣ	Βενιζέλος
ΠΛΑΤΩΝΑΣ	Παπανδρέου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	Σημίτης
ΕΥΡΥΠΙΑΔΗΣ	Καρμανλίδης
ΑΙΣΧΥΛΟΣ	Μιχαηλιάκος!
ΣΟΦΟΚΛΗΣ	Παπαδόπουλος!
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ	300 της Βουλής
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ	ιδιαίτως δε
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ	με τα ...
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ	Γεωργιάδης
ΜΙΛΟΥΔΗΣ	Βορίδης
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ	... !!! ...

... όχι αποδείξετε μου πως δεν είμαστε homo idiot ...
... ηλίθιοι!!! ...

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

ΚΡΗΤΙΚΑΡΟΣ

Χμ ... επιτέλους η δήθεν αριστερά του Τσίπρα, έκανε το πραγματικότητα! Κατέβασε τους αγρότες στο ... Ο τόσα χρόνια αντιπολιτευτικός αγώνας (επιτέλους!!!) τώρα δικαιώθηκε!!! ... Γεια σου ρε ΚΡΗΤΙΚΑΡΕ!!! ... Το 62% μάλλον υπάρχει ακόμα! ΕΛΠΙΔΑ!



όνειρό της
Σύνταγμα!

Υπάρχει

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 / 1.34' πμ

... οι άνεργοι

είναι οι μόνοι που πληρώνουν
με το 100% των εισοδημάτων τους,
την καθεστηκυία τάξη των βουλευτών, των δικαστικών,
των γιατρών και των πανεπιστημιακών,
για να ... μας ληστεύουν νόμιμα και να
παραμένουμε αρρωστημένα αμόρφωτοι!!! ...
... ΓΙΑΤΙ κι ΩΣ ΠΟΤΕ!!!;;; ...

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 / 10.39' πμ

... να τρέμεις τον λαό που κοιμάται,
δεν έχεις ιδέα πως μπορεί να ξυπνήσει ...

Μάρτιος

ΠΕ ΠΑΙΔΕΙΑ 2

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 / 3.20' μμ

... να ποινικοποιηθεί άμεσα η σκέψη,
διότι προσβάλλει βάνουσα
την πλειοψηφία των ηλιθίων
κι αμφισβητεί μαχητικά
την μειοψηφία των πνευματικών
... αυθεντιών!!! ...

ΠΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 5

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

... .. ΓΕΜΙΣΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΙΤΕΣ!!!

... Και με τους αμέτρητους που έχει εγκαταλείψει τι κάνουμε; Τον ευλογούμε και για αυτό;
Αλήθεια, είσαστε ικανοποιημένοι για αυτόν το θεό, εσείς που νομίζετε πως δεν σας

εγκατέλειψε; Αν έτσι νοιώθετε, τότε μάθετε πως εσάς έχει εγκαταλείψει ο θεός σας! Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αμάρτημα από το να ευχαριστείς έναν θεό, που έχει εγκαταλείψει ολόκληρη την ανθρωπότητα για να προσέχει εσάς τους λίγους, τους εαυτούληδες σας και δεν πα να πνιγούνε οι υπόλοιποι! Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι είστε εντελώς έξω από το δρόμο του θεού σας, την φιλοσοφία του, τη διδασκαλία του, τον Λόγο του και πως δεν έχετε καμία απολύτως σχέση μαζί του! ... Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές! ... Κι αν νομίζετε ω μακάριοι, πως ο θεός σας μένει ικανοποιημένος από τέτοιου είδους ευχαριστίες, είστε βαθιά νυχτωμένοι!!! ... Ο θεός είναι με κείνους που τον βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που τον χλευάζουν για την ανικανότητά του να φροντίζει τους πάντες. Που τον κρίνουν όσο πιο σκληρά γίνεται γιατί ευνοεί εσάς τους άξεστους αμαρτωλούς που τον ευχαριστείτε κι από πάνω ανόητοι. Και ξέρετε γιατί; Γιατί αυτοί που τον βρίζουν, το κάνουν γιατί διαπιστώνουν την ανεπάρκειά του. Αυτό ακριβώς όμως, είναι και το σημείο επαφής, της απόλυτης και υγιούς κοινωνίας μαζί του! Αυτό είναι που εκτιμά κι ο θεός σας. Γιατί αυτός που τον βρίζει για αυτούς που έχει εγκαταλείψει, αποδεικνύει πως έχει ένα ασύγκριτο μεγαλείο ψυχής, γιατί νοιάζεται για όλους κι όχι μόνο για τον εαυτόλη του, όπως ακριβώς κι ο ίδιος ο θεός σας! Κατ' εικόνα και ομοίωσίν του! Γιατί έχοντας μέσα του το καλύτερο και αξιόνοτας την ισότιμη μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως, αποδεικνύει πως ουσιαστικά έχει μέσα τους τον ίδιο τον θεό σας! Κι όποιος έχει μέσα του τον θεό, είναι κι ο ίδιος θεός! Χμ, αυτά μου μήνυσε ο θεός σας να σας μεταφέρω κι όποιος θέλει, ας τον ακούσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 / 3.55' μμ

<https://www.greekteachers.gr/?p=26264>

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

(Επικουρικά όπως το σχολίασα σε προηγούμενες άλλες αρνητικές αναρτήσεις)

... Πράγματι εντυπωσιακό που μια μουσουλμάνα και ... ανθελληνίδα, έβαλε στην άκρη τα θρησκευτικά της πιστεύω, τον εθνικισμό της και καταδέχτηκε να τιμήσει τη χώρα που τη φιλοξενεί και ειδικά τη σημαία μας με τον σταυρό, σε αντίθεση με κάτι δικά μας ... κ(α)λόπαιδα, που με κάθε ευκαιρία την καίνε καμαρώνοντας για το κατόρθωμά τους! Ποιος ... ελληναράς θα έκανε το ίδιο στην πατρίδα της!; Και φυσικά μπράβο σ' αυτούς τους εκπαιδευτικούς που σεβάστηκαν την πολιτισμική της ταυτότητα και δεν απαίτησαν να βγάλει τη μαντήλα της και τη μακριά φούστα για να μοιάσει με τα ... δικά μας κ(α)λοκόριτσα, που συναγωνίζονται για το περισσότερο μπούτι αυτή την ιερή μέρα. Αυτοί οι δάσκαλοι είναι η Ελλάδα κι όχι οι ελληναράδες. Αν υπάρχει ένα πραγματικό όπλο εναντίον του ισλαμισμού, αυτό είναι τα γυναικόπαιδά τους. Εάν αυτά γευτούν την ελευθερία μας και τον καλό μας πολιτισμό όχι τον σκυλάδικο και των γηπέδων, όταν θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, θα διεκδικήσουν κι εκεί τις ίδιες συνθήκες και ουσιαστικά θα καταστούν, οι βομβιστές του ίδιου του ισλάμ. Αλλά κι αν δεν επιστρέψουν εκεί γιατί θα τους θυμίζει πια την κόλαση, ή επειδή θα τα 'χουν καταφέρει εδώ, πάλι εμείς θα ήμαστε οι κερδισμένοι απ' την προκοπή τους κι όχι οι πατρίδες τους που θα τους χάσουν. Ότι συμβαίνει δηλαδή και με τους δικούς μας επιστήμονες που μεταναστεύουν μαζικά και τους χάνουμε. Μη φοβάστε μωρέ, εμείς οι Έλληνες έχουμε το μοναδικό χάρισμα να κατακτούμε πολιτισμικά τον κόσμο κι όχι στρατιωτικά. Φτάσαμε μέχρι την Ινδία κι όλοι αυτοί οι λαοί, καμαρώνουν για το πέρασμά μας από κει! Κοιτάχτε τους αποικιοκράτες ευρωπαίους. Κατακτήσανε ολόκληρο τον κόσμο και σήμερα δεν έχουν ούτε μία αποικία κι απ' όπου περάσανε, τους μισήσανε γιατί ήταν απολίτιστοι, βάρβαροι. Τζιχάντ αυτοί, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ εμείς. Το ακατανίκητο χαρτί μας μωρέ, το διαβατήριό μας στην αιωνιότητα! Και κυρίως στην Αχίλλειο πτέρνα τους, στις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, εκεί αιμορραγούν. Μη κιοτεύετε μωρέ, δεν ήρθε η ώρα μας ακόμα και ποτέ δεν θα 'ρθει! ... Τιμή στους ατρόμητους προγόνους μας, που θυσιάστηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα, ακόμα και την ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ πολυτέλεια του ... ΦΟΒΟΥ! ...

(Απάντηση σε σχόλιο)

Σας ξεφεύγει κάτι πολύ ουσιώδες! Σ' αυτήν την μαντίλα μην βλέπετε μόνο το πρόσωπο του κοριτσιού, μην το βλέπετε ως ηρωική του πράξη. Ανοίξτε ορθάνοιχτα τα μάτια σας και σ' αυτήν την μαντίλα, δείτε την Ελλάδα μας, την χώρα που διδάσκει πολιτισμό, μεγαλείο, θάρρος και θαυμάστε την! Δεν είναι το κοριτσάκι που πρωταγωνίστησε στην παρέλαση αλλά η Ελλάδα! Η χώρα μας που δίδαξε γι' ακόμη μια φορά σε ολόκληρο τον κόσμο ήθος και πως είναι οι πολιτισμένες χώρες. Αυτό το κοριτσάκι, απέδειξε πως η χώρα μας είναι ατρόμητη απέναντι στις ισλαμικές απειλές και γραφικότητες! Πως τις ... έχουμε γραμμένες κανονικά! ... Αυτό το κοριτσάκι μετέφερε σ' ολόκληρο τον πλανήτη, το μήνυμα πως οι Έλληνες είναι τόσο ατρόμητοι, τόσο άτρωτοι, τόσο μοναδικοί, που δεν αισθάνονται την παραμικρή απειλή από την παρουσία της και τα πιστεύω της! Κανένας πρεσβευτής μας όσο υπάρχουμε απ' το 1821, δεν κατάφερε τόσα πολλά και σπουδαία για τη χώρα μας, απ' όσα μας πρόσφερε αυτό το κοριτσάκι σε 10 λεπτά! ... Έτσι να σκεφτόσαστε κι έτσι να χειρίζεστε ανάλογες καταστάσεις ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 / 3.55' μμ

... πόλεμος είναι η ζωή

κι ο πόλεμος χαρά, γιορτή.

Αν δεν ακούς των όπλων την κλαγγή,

σημαίνει απλά πως ... πέθανες! ...

(απάντηση σε σχόλιο για το προσφυγικό)

Εδώ είναι η ουσία και η πρόκληση για μας. Ουσιαστικά η επιμονή αυτών των ανθρώπων (μετανάστες και πρόσφυγες) στις αξίες τους, είναι εντυπωσιακή, αξιοθαύμαστη και τους τιμά ιδιαίτερω. Δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από τους δικούς μας ξενιτεμένους. Κατά κάποιον τρόπο και χωρίς να το καταλαβαίνουν, μας επιτίθενται πολιτισμικά όπως κάνουν κι οι δικοί μας στις άλλες χώρες. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό! Ισχυριζόμαστε ότι ήμαστε καλύτεροι, άντε λοιπόν να τους το αποδείξουμε! Και μέσα απ' αυτήν την διαδικασία, μοναδική ευκαιρία να γίνουμε όντως καλύτεροι γιατί πέσαμε με τα μούτρα στα λεφτά και πολύ στο ρεμπελιό το ρίξαμε στον τομέα αυτόν! Σήμερα δοκιμάζονται οι πολιτισμικές μας αντιστάσεις, έχουμε μπει σε τροχιά πολιτισμικού πολέμου κι ο φόβος απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση, είναι απαράδεκτος! Δεν είναι δυνατόν εμείς με την ασπίδα της σύγκριτης ιστορίας μας να κιοτεύουμε, να κλείνουμε τα σύνορα! Πόλεμος είναι μωρέ, η χαρά, η γιορτή των Ελλήνων! Εκεί που βαφτίζονται τα νιάτα. Εκεί που πρήζονται τ' αχαμνά των ανδρών από περηφάνια. Εκεί που γεννιούνται και χωράνε μόνο ήρωες. Εκεί που στερεύουν από τα γελοία μυξοκλάματα τα μάτια των κοριτσιών και γίνονται γυναίκες, μάνες. Χαρείτε μωρέ, γιορτάστε, πολεμάμε! Επιτέλους πολεμάμε και πάλι! Κι είναι ο καλύτερος πόλεμος ετούτος γιατί δεν γίνεται με σπαθιά, αλλά με ακονισμένες ψυχές! Και θέλει πολύ Τέχνη τούτο το πράγμα, πραγματικό μεγαλείο κι αν δεν το 'χουμε, ... δεν μας φτάνει αυτοί! ... Φοβάστε; Ποιους φοβάστε μωρέ, τους πεινασμένους και δυστυχισμένους; Τότε μπροστά στους χορτάτους, τους γραβατωμένους και τους βολεμένους τι κάνετε; Στήνεστε; Αν αυτό είναι ο πολιτισμός μας, να τον βράσω! Στον διάολο μια ώρα αρχύτερα! ... Αντεπίθεση μωρέ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ! Μην τους φοβάστε μωρέ, ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ τους! Για κλάματα είναι οι άνθρωποι. Απέναντι στο κακό το καλό και για όσους πιστεύουν, να που θα βρούνε σύμμαχο και τον θεό τους! ... ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ σε όλους μας, αυτή να είναι η ευχή μας από δω και πέρα στις εθνικές μας επετείες. Έτσι να ησυχάσουν επιτέλους κι οι δόλιες ψυχές των προγόνων μας κάποια στιγμή! ...

« Ελευθερία ή θάνατος »

... τα ΣΥΝΟΡΑ του νου να υπερασπίζεσαι
μέχρι θανάτου,
στην ΓΗ μας, δεν υπάρχουν σύνορα
για κανέναν ...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΕΩΝΙΑ)

(Επικουρικά όπως το σχολίασα και σε άλλες αρνητικές αναρτήσεις)

... Πράγματι εντυπωσιακό που μια μουσουλμάνα και ... ανθελληνίδα (λέει), έβαλε στην άκρη τα θρησκευτικά της πιστεύω, τον εθνικισμό της και καταδέχτηκε να τιμήσει τη χώρα που τη φιλοξενεί και ειδικά τη σημαία μας κι ας έχει σταυρό, σε αντίθεση με κάτι δικά μας ... κ(α)λόπαιδα, που με κάθε ευκαιρία την καίνε καμαρώνοντας για το κατόρθωμά τους!

... ..

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή και το συνημμένο Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, στον σύνδεσμο:

http://olympiakopantechnon.gr/mail_2016/

12. ΕΛΛΑΔΑ, Βόλος, Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 / 11.12' πμ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ. ... ΕΠΙΣΤΟΛΗ PDF .

LETTER: OPEN LETTER TO THE REFUGEES. ... LETTER PDF .

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΕΩΝΙΑ) ... ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ PDF .

THE NEW GREECE (GEONIA) ... ATTACHED PDF.

Πράγματι εντυπωσιακό που μια μουσουλμάνα και ... ανθελληνίδα, έβαλε στην άκρη τα θρησκευτικά της πιστεύω, τον εθνικισμό της και καταδέχτηκε να τιμήσει τη χώρα που τη φιλοξενεί και ειδικά τη σημαία μας με τον σταυρό, σε αντίθεση με κάτι δικά μας ... κ(α)λόπαιδα, που με κάθε ευκαιρία την καίνε καμαρώνοντας για το κατόρθωμά τους! Ποιος ... ελληναράς θα έκανε το ίδιο στην πατρίδα της!; Και φυσικά μπράβο σ' αυτούς τους εκπαιδευτικούς που σεβάστηκαν την πολιτισμική της ταυτότητα και δεν απαίτησαν να βγάλει τη μαντήλα της και τη μακριά φούστα για να μοιάσει με τα ... δικά μας κ(α)λοκόριτσα, που συναγωνίζονται για το περισσότερο μπούτι αυτή την ιερή μέρα. Αυτοί οι δάσκαλοι είναι η Ελλάδα κι όχι οι ελληναράδες. Αν υπάρχει ένα πραγματικό όπλο εναντίον του ισλαμισμού, αυτό είναι τα γυναικόπαιδά τους. Εάν αυτά γευτούν την ελευθερία μας και τον καλό μας πολιτισμό όχι τον σκυλάδικο και των γηπέδων, όταν θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, θα διεκδικήσουν κι εκεί τις ίδιες συνθήκες και ουσιαστικά θα καταστούν, οι βομβιστές του ίδιου του Ισλάμ. Αλλά κι αν δεν επιστρέψουν εκεί γιατί θα τους θυμίζει πια την κόλαση, ή επειδή θα τα 'χουν καταφέρει εδώ, πάλι εμείς θα ήμαστε οι κερδισμένοι απ' την προκοπή τους κι όχι οι πατρίδες τους που θα τους χάσουν. Ότι συμβαίνει δηλαδή και με τους δικούς μας επιστήμονες που μεταναστεύουν μαζικά και τους χάνουμε. Μη φοβάστε μωρέ, εμείς οι Έλληνες έχουμε το μοναδικό χάρισμα να κατακτούμε πολιτισμικά τον κόσμο κι όχι στρατιωτικά. Φτάσαμε μέχρι την Ινδία κι όλοι αυτοί οι λαοί, καμαρώνουν για το πέρασμά μας από κει! Κοιτάχτε τους αποικιοκράτες ευρωπαίους. Κατακτήσανε ολόκληρο τον κόσμο και σήμερα δεν έχουν ούτε μία αποικία κι απ' όπου περάσανε, τους μισήσανε γιατί ήταν απολίτιστοι, βάρβαροι. Τζιγάντ αυτοί, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ εμείς. Το ακατανίκητο χαρτί μας μωρέ, το διαβατήριό μας στην αιωνιότητα! Και κυρίως στην Αχίλλειο πτέρνα τους, στις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, εκεί αιμορραγούν. Μη κιοτεύετε μωρέ, δεν ήρθε η ώρα μας ακόμα και ποτέ δεν θα 'ρθει! ... Τιμή στους ατρόμητους προγόνους μας, που θυσιάστηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα, ακόμα και την ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ πολυτέλεια του ... ΦΟΒΟΥ! ...

Μα αυτό ακριβώς είναι κι η αδυναμία τους, εκεί ακριβώς πάσχουν, εκεί υποφέρουν. Οι βάρβαρες εξουσίες και τα γελοία καθεστώτα, δεν πέφτουν απ' έξω με στρατιωτικές εισβολές ή με υποκίνηση εμφυλίων, αλλά από μέσα, από την αφύπνιση των λαών. Αν θέλουμε να ρίξουμε αλάτι στην πληγή τους, δείχνουμε σ' αυτούς τους λαούς ποιο είναι το καλύτερο κι ύστερα, όλη τη βρώμικη δουλειά θα την κάνουν μόνοι τους! Αυτοί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, είναι η ατομική βόμβα εναντίον αυτών των καθεστώτων. Είναι ευλογία θεού για την αντιμετώπιση κάθε είδους τρομοκρατίας ή κωμικού ISIS. Μ' ένα απλό πιάτο φαγητού, μ' ένα χαμόγελο, λίγη φροντίδα και στοργή, αυτή η βόμβα θα επιστρέψει πανίσχυρη και θα καταστρέψει όλα όσα δεν μπορούν να καταστρέψουν όλα τα οπλοστάσια της Γης μαζί! Είναι ικανοί να ισοπεδώσουν καθετί που τους έδωσε απ' τις πατρίδες και τους δικούς τους. Ας τους δώσουμε λοιπόν το φως κι αυτοί, ξέρουν μετά να το κάνουν φωτιά και μπουρλότο. Ο πολιτισμός μας είναι ο Δούρειος Ίππος μας και μάλιστα, αυτή τη φορά μπορεί να λειτουργήσει εκτός των τειχών τους, στην έδρα μας! ... Παίξτε καλή μπάλα λοιπόν, άνετα και μη φοβάστε μωρέ, μην ντροπιάζετε τους προγόνους μας ... Όρθιοι και ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ! ...

Εδώ είναι η ουσία και η πρόκληση για μας. Ουσιαστικά η επιμονή αυτών των ανθρώπων στις αξίες τους, είναι εντυπωσιακή, αξιοθαύμαστη και τους τιμά ιδιαίτερω. Δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από τους δικούς μας ξενιτεμένους. Κατά κάποιον τρόπο και χωρίς να το καταλαβαίνουν, μας επιτίθενται πολιτισμικά όπως κάνουν κι οι δικοί μας στις άλλες χώρες. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό! Ισχυριζόμαστε ότι ήμαστε καλύτεροι, άντε λοιπόν να τους το αποδείξουμε! Και μέσα απ' αυτήν την διαδικασία, μοναδική ευκαιρία να γίνουμε όντως καλύτεροι γιατί πέσαμε με τα μούτρα στα λεφτά και πολύ στο ρεμπελιό το ρίξαμε στον τομέα αυτόν! Σήμερα δοκιμάζονται οι πολιτισμικές μας αντιστάσεις, έχουμε μπει σε τροχιά πολιτισμικού πολέμου κι ο φόβος απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση, είναι απαράδεκτος! Δεν είναι δυνατόν εμείς με την ασπίδα της ασύγκριτης ιστορίας μας να κιοτεύουμε, να κλείνουμε τα σύνορα! Πόλεμος είναι μωρέ, η χαρά, η γιορτή των Ελλήνων! Εκεί που βαφτίζονται τα νιάτα. Εκεί που πρήζονται τ' αχαμνά των ανδρών από περηφάνια. Εκεί που γεννιούνται και χωράνε μόνο ήρωες. Εκεί που στερεύουν από τα γελοία μυξοκλάματα τα μάτια των κοριτσιών και γίνονται γυναίκες, μάνες. Χαρείτε μωρέ, γιορτάστε, πολεμάμε! Επιτέλους πολεμάμε και πάλι! Κι είναι ο καλύτερος πόλεμος ετούτος γιατί δεν γίνεται με σπαθιά, αλλά με ακονισμένες ψυχές! Και θέλει πολύ Τέχνη τούτο το πράγμα, πραγματικό μεγαλείο κι αν δεν το 'χουμε, ... δεν μας φταίνει αυτοί! ... Φοβάστε; Ποιους φοβάστε μωρέ, τους πεινασμένους και δυστυχημένους; Τότε μπροστά στους χορτάτους, τους γραβατωμένους και τους βολεμένους τι κάνετε; Στήνεστε; Αν αυτό είναι ο πολιτισμός μας, να τον βράσω! Στον διάολο μια ώρα αρχύτερα! ... Αντεπίθεση μωρέ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ! Μην τους φοβάστε μωρέ, ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ τους! Για κλάματα είναι οι άνθρωποι. Απέναντι στο κακό το καλό και για όσους πιστεύουν, να που θα βρούνε σύμμαχο και τον θεό τους! ... ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ σε όλους μας, αυτή να είναι η ευχή μας από δω και πέρα στις εθνικές μας επετείους. Έτσι να ησυχάσουν επιτέλους κι οι δόλιες ψυχές των προγόνων μας κάποια στιγμή! ...

Σας ξεφεύγει κάτι πολύ ουσιώδες! Σ' αυτήν την μαντίλα μην βλέπετε μόνο το πρόσωπο του κοριτσιού, μην το βλέπετε ως ηρωική του πράξη. Ανοίξτε ορθάνοιχτα τα μάτια σας και σ' αυτήν την μαντίλα, δείτε την Ελλάδα μας, την χώρα που διδάσκει πολιτισμό, μεγαλείο, θάρρος και θαυμάστε την! Δεν είναι το κοριτσάκι που πρωταγωνίστησε στην παρέλαση αλλά η Ελλάδα! Η χώρα μας που δίδαξε γι' ακόμη μια φορά σε ολόκληρο τον κόσμο ήθος και πως είναι οι πολιτισμένες χώρες. Αυτό το κοριτσάκι, απέδειξε πως η χώρα μας είναι ατρόμητη απέναντι στις ισλαμικές απειλές και γραφικότητες! Πως τις ... έχουμε γραμμένες κανονικά! ... Αυτό το κοριτσάκι μετέφερε σ' ολόκληρο τον πλανήτη, το μήνυμα πως οι Έλληνες είναι τόσο ατρόμητοι, τόσο άτρωτοι, τόσο μοναδικοί, που δεν αισθάνονται την παραμικρή απειλή από την παρουσία της και τα πιστεύω της! Κανένας πρεσβευτής μας όσο υπάρχουμε απ' το 1821, δεν κατάφερε τόσα πολλά και σπουδαία για τη χώρα μας, απ' όσα μας πρόσφερε αυτό το κοριτσάκι σε 10 λεπτά! ... Έτσι να σκεφτόσαστε κι έτσι να χειρίζεστε ανάλογες καταστάσεις ...

Απίστευτο! Ούτε παραγγελιά να το είχα! Μόλις έκλεισα το σχολιό μου, βρήκα στον τοίχο μου την ανάρτηση της απαντήσεως του δημάρχου του Μόντρεαλ στο προάστιο της Dorval προς τους

μουσουλμάνους, η οποία έχει ακριβώς το ίδιο σκεπτικό με το δικό μου, αλλά φυσικά κι ο δήμαρχος είναι ασύγκριτα πιο εύγλωττος από μένα! Δείτε την, αξίζει:

<http://www.planetnews.gr/a%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81/>

ΠΑΙΔΕΙΑ 3

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 / 0.53' πμ

... πες μου ...

όχι αυτά που ξέρεις,

αλλά το πώς τα μαθαίνεις ...

ΠΑΙΔΕΙΑ 4

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 / 12.47' μμ

... να ζείτε γιατί λατρεύετε τη ζωή,

όχι επειδή φοβάστε τον θάνατο ...

ΟΡΗΣΚΕΙΑ 6

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 / 7.33' μμ

Ο γέρο Ιερώνυμος,

(αν κι έχω φτιάξει τον δικό μου θεό το Άπειρον, γιατί όλοι οι άλλοι της αγοράς δεν με καλύπτανε), θεωρώ πως έκανε ένα ατυχές στρατηγικό λάθος με το να μην φορέσει τον σταυρό του, διότι στα πλαίσια του ελληνικού πολιτισμού, μπορεί η φιλοξενία του Ξενίου Διός να είναι σήμα κατατεθέν, αλλά το ίδιο ακριβώς είναι κι ο σεβασμός του οικοδεσπότη, αυτού που σε φιλοξενεί!

Στην χώρα μας καλώς ή κακώς και στα πλαίσια της φιλοξενίας μας, τους ξένους δεν τους βάζουμε να κοιμηθούν με τις γυναίκες μας τουλάχιστον μέχρι τώρα! Συνεπώς εάν θέλουμε να αφομοιώσουμε τις μάζες αυτών των αξιοθρήνητων ανθρώπων, βεβαίως και θα τους προσφέρουμε αδιαπραγμάτευτα ότι και για όσο θα μπορούμε ακόμα, αλλά έτσι όπως πραγματικά ΕΙΜΑΣΤΕ και καθορίζοντας εξ' αρχής και με απόλυτη σαφήνεια, τα πλήρη κοινωνικά μας πλαίσια στα οποία θα πρέπει αυτοί οι δυστυχισμένοι να προσαρμοστούν! ... (Βλέπε σχετικά στον σύνδεσμο:

http://olympiakopantechnon.gr/mail_2016/ και στο Νο 12).

Φυσικά και το ιερατείο μας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Χριστιανισμό, αλλά όπως κι όλες οι άλλες θρησκείες του κόσμου είναι τα δεκανίκια των κρατικών ηγεσιών, οι συνέταιροι της κρατικής φαυλότητας και μαφίας, αλλά από την ώρα που θεωρητικά τουλάχιστον ευαγγελίζεται την αγάπη του Χριστού προς τον πλησίον, ποιος ο λόγος να μην το κάνει με όλη την επισιμότητα της ηγεσίας του; Τι πιο θαυμαστό αυτήν την στιγμή; Αυτό ακριβώς έπρεπε να τους δείξει, πως η προσφορά του δεν ήταν προσωπική, αλλά της εκκλησίας του Χριστού, της αγάπης του θεού που στην τελική, είναι ολόιδιος για όλους τους ανθρώπους κι ας τον βλέπει ο καθένας από την σκοπιά της δικής του ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας. Κι αν δεν καταδέχονταν να την δεχτούν, ας έκανε ένα και μόνο βήμα πίσω, ας τους ευλογοούσε από κει με συμπόνια και στοργή, ας τους έδινε έτσι την ευχή του και να 'φευγε με το κεφάλι ψηλά! Έτσι θα έκανε ένας σπουδαίος Έλληνας! ... Χμμμμ, βεβαίως τώρα που το καλοσκεφτομαι και ξαναδιαβάζω τα παραπάνω, πλάκα πλάκα τα σωστά κοινωνικά πλαίσια τους έθεσε! Εκείνα της κρατικής και θεοκρατικής μας ηγεσίας, την ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!!! ...

Παρ' όλ' αυτά, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο Ιερώνυμος, χαίρει ακόμα της εκτιμήσεώς μου για την συνολική του στάση μέχρι τώρα και το συμμαζέμα της εκκλησίας από το ξεχαρβαλωμένο

ξεφτιλίκι του πολύ πρόσφατου ανέκδοτου παρελθόντος της και εύγε του! Ακόμα και τούτο το στρατηγικό του λάθος, το αντιμετωπίζω με κάποια συμπάθεια, γιατί κάτι μου λέει μέσα μου, πως ο έρμος ο γέροντας το έκανε με την καλύτερη των διαθέσεων του και πως ούτε καν είχε υποψιαστεί ο δυστυχής τον ουσιαστικό αντίκτυπο της πράξης του και το ενδεχόμενο του λάθους ως προς το θέμα του σεβασμού του οικοδεσπότη και τον καθορισμό των κοινωνικών μας πλαισίων όπως προανέφερα. Συγχωρημένος λοιπόν λόγω ηλικίας, αλλά καλό θα ήταν ως Έλληνας κι ως Αρχιεπίσκοπος, να μην το ξανακάνει κι ας έχω τον δικό μου θεό ... Αυτό όμως σαφώς και αφορά ένα άλλο θέμα συζήτησης, που φυσικά δεν είναι της παρούσης ...

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 7

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 / 5.52' πμ

Περί θεού.

... ο θεός ξέρει την δουλειά του
μετά θάνατον.

Καιρός να μάθουμε την δικιά μας
εν ζωή ...

Απρίλιος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13

Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Αυστραλία - προσφυγικό

Η ύπαρξη του άρθρου και η δημοσίευσή του στην Αυστραλία αμφισβητείται, αλλά το κοινοποιώ γιατί ασχέτως αυτού, η βασική ιδέα και λογική του όποιου συντάκτη, συνάδει απολύτως με την ορθή και λογική αντιμετώπιση του προσφυγικού. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ούτε για πλάκα, ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ για τους κατατρεγμένους κι όχι φυσικά για τους υπόλοιπους, απόλυτη ΑΝΟΧΗ και σεβασμός στην κουλτούρα τους, γιατί πολύ απλά εάν δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να την παρακολουθήσουμε και ΣΑΦΗΣ, ΑΥΣΤΗΡΟΣ και ξεκάθαρος καθορισμός των κοινωνικών πλαισίων, εντός των οποίων ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ κι όχι εμείς στα δικά τους! Αυτή είναι η σωστή, πολιτισμική αντιμετώπιση...

ΠΑΙΔΕΙΑ 5

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 / 7.30' πμ

Επικίνδυνος.

... λατρεύω την απεραντοσύνη
της απασφαλισμένης Γνώσης
που δεν μπορώ καν να συνειδητοποιήσω
και πανικοβάλλομαι στην ασφάλεια
της κοινής ηλιθιότητας (λογικής),
που μου προσφέρεται απλόχερα ...

... ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ!!! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 / 3.52' πμ

... άντε να δούμε πόσο θα μας κοστίσουν οι θυσίες

του Βαρουφάκη και του Τζιτζικώστα,
υπέρ της ανανήψεως της διαπλεκόμενης μεταπολίτευσης ...

... Και είναι εξόχως καταπληκτικό, πως καθώς η ΝΔ διαπίστωσε πως ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης κι ο Βορίδης δεν έφταναν για την στήριξη του Τσίπρα, πήρε το μάτι μου πρόσφατα πως έριξε στην μάχη και κάτι κρυφά ταλέντα σαν τον Κουμουτσάκο! Που τον είχανε κρυμμένο αυτόν τον μάστορα τόσον καιρό!!!;; ... Αλήθεια με πόσα κι από ποιον ... λαδώνονται για να στηρίζουν την κυβέρνηση!!!;; ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Υστεροπλοκή

... Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι οι εκπρόσωποι της κρατικής μεταπολιτευτικής διαπλοκής. Τούτος ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον θα μείνει στην ιστορία ως η ... ΥΣΤΕΡΟΠΛΟΚΗ της μεταπολίτευσης!!! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 / 12:05 πμ

... ο Έλληνας είναι Λύκος ...

Αν θες να ... κοιμάται όρθιος ...

πρέπει να τον κρατάς

... παντοτινά χορτάτον ...

Κι αλίμονό σου

αν ξυπνήσει πεινασμένος,

... σ' έφαγε!!! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ

29χρονος Άγγλος με IQ 145

εξηγεί γιατί ψήφισε υπέρ του Brexit και αποστομώνει!

... Είπα κι εγώ πως θα διαβάσω κάτι σπουδαίο, αλλ' αυτός όχι 145, αλλά ούτε καν έχει οποιαδήποτε σχέση με το IQ!!! ... Άντε να μην ... γράψω περισσότερα κι όχι βεβαίως γι' αυτόν τον ηλίθιο βρετανό, αλλά για τούτες τις περίεργες σελιδοφυλλάδες που τον παρουσιάζουν εδώ πέρα και για σπουδαίον! ... Άντε να μην ...

Ξέρετε πολλούς ευφυείς μωρέ, που με το καλημέρα να σου αυτοσυστήνονται ως "Τζάθαν Σμιθ.

Είμαι 29, με IQ πάνω από 145"!!!;; ...

... Διαβάστε περισσότερα: <http://olympiakopantechnon.gr/brexit/>

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Brexit

29χρονος Άγγλος με IQ 145 εξηγεί γιατί ψήφισε υπέρ του Brexit και αποστομώνει!

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. https://www.facebook.com/apocalypsejohn/posts/1310696492292927?comment_id=1310731252289451&reply_comment_id=1310785752284001¬if_t=share_reply¬if_id=1466968769684890
2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1038969799473636&id=169076869796271&comment_id=1039007282803221&reply_comment_id=1039208066116476¬if_t=share_reply¬if_id=1466966890227502
3. https://www.facebook.com/ELLANIAPILI/posts/1784972818402034?comment_id=1785072395058743&reply_comment_id=1785238588375457¬if_t=share_reply¬if_id=1467061619138367

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

... Είπα κι εγώ πως θα διαβάσω κάτι σπουδαίο, αλλ' αυτός όχι 145, αλλά ούτε καν έχει οποιαδήποτε σχέση με το IQ!!! ... Άντε να μην ... γράψω περισσότερα κι όχι βεβαίως γι' αυτόν τον ηλίθιο βρετανό, αλλά για τούτες τις περιεργές σελιδοφυλλάδες που τον παρουσιάζουν εδώ πέρα και για σπουδαίον! ... Άντε να μην ...

Ξέρετε πολλούς ευφυείς μωρέ, που με το καλημέρα να σου αυτοσυστήνονται ως "Τζάθαν Σμιθ. Είμαι 29, με IQ πάνω από 145"!!!!;;; ...

Μωρέ τι μας λες!!!!;;; ... Χεστήκαμε ηλίθιε!!!!;;; ...

Δηλαδή για να εκφράζει κάποιος έστω και ηλίθιος σαν εσένα, την άποψή του για οτιδήποτε, θα πρέπει πρώτα να μας κοινοποιήσει το πιστοποιητικό του IQ του;;; ... Κι εκτός αυτού, ποιος σου το ζήτησε ηλίθιε και κυρίως, ποιος θα μπορούσε να μας το επιβεβαιώσει; ...

Δηλαδή λεβέντες μου, εάν εγώ σας δήλωνα αυθαίρετα πως το IQ μου είναι ... 845!!!, θα με προσκυνούσατε βρε ηλίθιοι όπως αυτόν (κι αν όντως υπάρχει αυτός ο χιμπατζής και δεν είναι κάποιο στημένο δημοκοντόρικο κόλπο)!!!!;;; ... Ακόμα κι αν είχε γράψει κάτι αξιόλογο, μόνο και μόνο επειδή το υπογράφει ως «πανέξυπνος», χάνει οποιαδήποτε αξία λόγω της ηλιθιότητάς του κι αυτό, αποδυναμώνει και τα κάθε είδους επιχειρήματα υπέρ του Brexit. Συνεπώς θέτει όντως κι από μόνος του εν αμφιβόλω το ζήτημα της σοβαρότητας ενός λαού, που ας μην ξεχνάμε, ... προσκυνάει ακόμα λόρδους, ιππότες και γραφικές, αστείες κορωνοφόρες γιαγιάδες!!! ...

Εάν δεν ισχυριζόταν ότι είναι "πανέξυπνος", θα μπορούσαμε κάλλιστα να προβληματιστούμε, ή τουλάχιστον να ενδιαφερθούμε για τα επιχειρήματά του, αλλά από την στιγμή που βιάζεται να δηλώσει πανέξυπνος πριν καν τον αμφισβητήσει οποιοσδήποτε, αποδεικνύει περίτρανα πως είναι ένας πανηλίθιος και με περικεφαλαία μάλιστα! Ουσιαστικά δηλαδή δηλώνοντας πανέξυπνος, μας αποδεικνύει πως πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση ηλιθίου και συνεπώς, είναι σαν να μας διαβεβαιώνει ταυτόχρονα, πως ότι λέει είναι ηλιθιότητα! Οπότε πως να τολμήσεις ν' ανοίξεις μια συζήτηση, που εκ των προτέρων ο εισηγητής της, σου διαβεβαιώνει με μοναδικό τρόπο πως είναι ηλίθια σαν κι αυτόν!!!!;;; ... Μας έχει αποπλίσσει κατευθείαν με την ηλιθιότητά του το καταλαβαίνετε κι άντε τώρα να συμφωνήσεις με έναν ηλίθιο! Ποιος λοιπόν από σας, βλέποντας πως πρόκειται για κάποιον υπερηλίθιο (κι εάν όντως υπάρχει αυτό το πρωτεύον όπως ήδη σημείωσα και δεν είναι ένα δημοκοντόρικο κατασκευασμα για λαϊκή κατανάλωση) τολμά να συμφωνήσει μαζί του και να θεωρηθεί το ίδιο ηλίθιος σαν κι αυτόν!!!!;;; ... Δεν ξέρω αν καταδεικνύω καταλλήλως την έξυπνη παγίδα που μας στήνουν τούτες οι γελοίες σελιδοφυλλάδες, για να μην συζητήσουμε καν το θέμα! ...

Γι' αυτό και δεν τολμώ καν να συζητήσω, πόσο μάλλον να συμφωνήσω με έναν τέτοιο πανηλίθιο! Αν κάποιος ήθελε να συζητήσουμε το θέμα, θα το 'κανα πολύ ευχαρίστως, αλλά μακριά από τούτο το πανηλίθιο μειράκιο κι από εντελώς μηδενική βάση φυσικά! ...

... Και μην μασάτε κουτόχορτο μωρέ! Αυτοί που τονίζουν τα ελαττώματα της ΕΕ, είναι αυτοί που δεν επιθυμούν με κανέναν τρόπο την ολοκλήρωση της Ένωσης, γιατί αυτό θα ενδυνάμωνε αμέσως και την συνοχή των ευρωπαϊκών λαών, με άμεση καταστροφική συνέπεια στην προσωπική τους οικονομική περιουσία και ηγεσία! Ο εφιάλτης τους σε μια ολοκληρωμένη Ευρώπη, είναι τα πανίσχυρα πανευρωπαϊκά εργατικά συνδικάτα μέχρι και τα επικίνδυνα δίκτυα καταναλωτών, που θα μπορούν να μπούκοτάρουν τα προϊόντα τους, να κλείνουν τα εργοστάσιά τους και να τους καταστρέφουν. Η ενιαία ευρωπαϊκή λαϊκή συνοχή, ο ενωμένος ευρωπαϊκός λαός με λόγο.

Ιδιαίτερος δε ένας σύγχρονος Σπάρτακος, μια τεράστια υπερδύναμη που δεν θα έχουν κανένα απολύτως περιθώριο να ελέγξουν λόγω μεγέθους! ...

Βεβαίως και υπάρχουν τα άσχημα της Ενώσεως, αλλά αυτά είναι προβλήματα που πρέπει οπωσδήποτε να τα λύσουμε κι όχι φυσικά να τ' αποφύγουμε αποχωρώντας από τον πεδίο της μάχης. Πολεμιστής που τρέπεται σε φυγή, δεν ήταν ποτέ πολεμιστής! Μην παρασύρεστε λοιπόν τόσο εύκολα σε ηλιθιότητες. Δείξτε την ίδια επιμέλεια και στην εστίαση των θετικών της Ενώσεως όπως δείχνεται στ' αρνητικά και τ' άσχημα και τότε πραγματικά αφού θα 'χετε πλήρη εικόνα, θα δικαιούσθε ν' αποφασίσετε το οτιδήποτε.

Εγώ τουλάχιστον, σας προτρέπω να είσαστε υπέρ του ΜΕΣΑ αλλά ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ! Όσο πιο μαχητικά γίνεται κι όχι υποτακτικά!!! Μέσα στον πλούτο, αλλά για να τον αρμέγουμε καθημερινά. Να τον καλλιεργούμε όπως τις γελάδες, ώστε να είμαστε συνεχώς χορτάτοι κι όχι απέξω απ' το μαντρί, όπου λυσομανά η φτώχεια! Η Ελλάδα λόγω φτώχειας μωρέ, μόνο να κερδίσει υποχρεούται μέσα σε μια τέτοια Ένωση κι όχι να χάσει! ...

Και μασώντας μονόπλευρα τον προσφερόμενο σανό τους, ουσιαστικά τους παραχωρείται την άδεια να εκμεταλλεύονται άνετα την ηλιθιότητά μας! Δείτε το στρατηγικό πάθημα των πανηλιθίων Άγγλων. Μπροστά στον φόβο της Ενώσεως και των πανίσχυρων εργατικών συνδικάτων, που απειλούν αμέσως το υψηλό βιοτικό επίπεδο των βασιλιάδων και των λόρδων τους, αποχώρησαν άρον άρον και τάχα λέει, για να εμποδίσουν την εξάπλωση του 4ου Ράιχ! Μα με την αποχώρησή τους, ουσιαστικά παραχώρησαν στο 4ο Ράιχ αμαχητί και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πλήρες το πεδίο της εξαπλώσεώς του άνευ αντιστάσεως σ' ολόκληρη την Ευρώπη και με προφανές αντάλλαγμα, να μην τους αγγίζει ποτέ η εργατική και λαϊκή ευρωπαϊκή συσπείρωση! Διότι Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει δημοκρατία κι αυτό προϋποθέτει ασυζητητί, πως οι πλουσιότερες χώρες και πολίτες, θα πρέπει να χάσουν από τον πλούτο τους υπέρ των φτωχότερων! Μία πραγματική φρίκη δηλαδή γι' αυτές, πόσο μάλιστα για την άμπλουτη Αγγλία! ...

Αυτό το Brexit ωστόσο, θα σηματοδοτήσει και την κατάρρευση αυτής της τελευταίας αυτοκρατορίας του πλανήτη, την Αγγλική κι όταν το καταλάβουν αυτό οι Άγγλοι, θα είναι πάρα πολύ αργά και πλέον αδιόρθωτο! ... Η γλώσσα τους μωρέ, αυτή η άμφωτωχη γλώσσα θα εξαφανιστεί εν μια νυκτί, απ' όλα τα επίσημα έγγραφα 500.000.000 ανθρώπων!!! ... Μπορείτε έστω να υποψιαστείτε τι σημαίνει αυτό, ειδικά εσείς οι grenghισομαλ...;;; ...

Και πέραν των άλλων, εάν είχαμε μερικούς αξιόλογους πολιτικούς, έστω κι έναν Περικλή για να φτιάξει έναν νέο πολιτικό Παρθενώνα για το γένος μας κι όχι τους γνωστούς καραγκιόζηδες που έχουμε σήμερα, αυτό θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα να χιμήξει στο τεράστιο κενό που αφήνει πίσω του το Brexit και να εισβάλλει άνετα και κυριαρχικά στην καρδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης! Αλλά με τους αλήτες που έχουμε και που έχουν τα ίδια ακριβώς συμφέροντα με αυτούς τους στεμματοφύλακες που παρέσυραν τους ηλίθιους Άγγλους στο Brexit και κάνανε το ΟΧΙ μας ΝΑΙ, τι να περιμένεις ...

Αντισταθείτε μωρέ!!! ΜΗΝ ΜΑΣΑΤΕ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ και ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ πριν το καταπιείτε!!!

Οι ευρωπαϊκοί λαοί και η Ρωσία, είναι τα ευρύτερα πολιτισμικά σύνορα της Ελλάδας. Είναι ο κατεξοχήν ζωτικός μας χώρος. Τα αδιαμφισβήτητα ιδιόκτητα πολιτισμικά χωράφια μας και η πνευματική μας ΑΟΖ!!! ... Στο χέρι μας είναι σ' αυτόν τον πολιτισμικό ωκεανό, είτε να στήσουμε εξέδρες εκμεταλλεύσεως όπως έκαναν οι άξιοι και δοξασμένοι πρόγονοί μας, είτε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε πεισματικά ως ηλίθιοι φτωχομπινέδες, με απλά παραγάδια και τρύπιες ψαρόβαρκες και ν' αγωνιούμε μόνιμως για τον καθημερινό επιούσιο! Γιατί λοιπόν θα πρέπει να προτιμήσουμε την καθημερινή αγωνία; Βρείτε μου έναν άξιο λόγο για να με πείσετε κι εμένα, πως η φτώχεια είναι καλύτερη του πλούτου!!!;;; ...

Και φυσικά έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, το παγκόσμιο ηγετικό δίκτυο δεν φοβάται τα αδύναμα και πουλημένα συνδικάτα, γι' αυτό κι έχουμε αυτά τα κοινωνικά αποτελέσματα! Το πρόβλημά τους είναι μην τυχόν και γίνουν κάποτε ισχυρά και γι' αυτό φροντίζουν αναλόγως με αποπροσανατολισμούς σαν και τούτου του ηλίθιου Άγγλου, όπως και με την διασπορά πάσης φύσεως ευρωτρομοκρατίας! Το ζήτημα λοιπόν είναι, κατά πόσο θα παρασυρθούμε στο παιχνίδι τους ...

Και μην ξεχνάτε μωρέ, το γένος των Ελλήνων θα είναι το τελευταίο που θα εξαφανιστεί και θα χαθεί, από τον έναν και μοναδικό ισχυρότερο αντίπαλό του, «τον ίδιο του τον εαυτό»!!! ... Κι έως τότε, έχουμε πάρα πολύ καιρό ακόμα!!! ...

Και μια απλή ερώτηση: Ότι υφιστάμεθα σήμερα, δεν τα υφιστάμεθα στα πλαίσια της τάχα μου εθνικής κυριαρχίας και της δήθεν ελεύθερης επιλογής; Ή μήπως εξαιτίας της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως, έτσι για να καταλάβω δηλαδή; Από το 1821 μέχρι σήμερα, τι μας εμπόδισε να προκόψουμε σαν έθνος, οι άλλοι ή τα διάφορα τομάρια απ' τους εθνοπατέρες, τους εργατοπατέρες και τους χριστιανοπατέρες μας;;; ... Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που εγγυώνται πως σ' αυτήν την άκρη της Βαλκανικής Γης, εμείς οι περήφανοι Έλληνες, θα πάψουμε να κάνουμε πια τα λάθη που διαπράττουμε εδώ και 200 χρόνια εις βάρος μας κι επιτέλους θ' αποκτήσουμε καλύτερους πατέρες; Γιατί αρνούμαστε να σμίξουμε την δύναμή μας με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς και να εξελιχθούμε σε μια πραγματική λαϊκή υπερδύναμη, όπως ακριβώς και αναλογικά, έχουν ενωθεί οι ηγεσίες μας πανευρωπαϊκά και μας ρουφούν το αίμα; ...

Γιατί δεν προβληματίζεστε αλήθεια με το γεγονός, πως αυτές οι ηγεσίες, μας καθοδηγούν μεθοδικά στην αποστροφή της Λαϊκής Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως, της Ευρωπαϊκής Κομμούνας ή προλεταριάτου όπως θα λέγανε κάποιοι σε αλλοτινές εποχές, που απειλεί ευθέως το οργανωμένο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο του καπιταλιστικού κεφαλαίου και των μισθοφόρων ηγεσιών του; Πως ξαφνικά εμείς οι υπέρμαχοι των πάσης φύσεως λαϊκών πλειοψηφιών (δημοκρατικό δικαίωμα λέει), τρέμουμε να γίνουμε περισσότεροι, δυνατότεροι και προτιμούμε να παραμεινουμε μια απολύτως ελεγχόμενη ηλίθια και περιθωριοποιημένη βαλκανική μειοψηφία, όπως ακριβώς τα τελευταία 200 χρόνια!!!;;; ...

Περίεργα δεν είναι όλ' αυτά!!!;;; ... Δεν είναι εντυπωσιακό, που προσπαθούν μεθοδικά να κατευθύνουν τις φοβίες μας, σ' εκείνο που αυτοί ακριβώς τρέμουν και σκιάζονται; Αυτού που είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστικός εφιάλτης τους, η Ευρωπαϊκή Κοινωνία!!!;;; ... Γιατί τάχα να τους συμφέρει αυτή η τακτική!!!;;; ...

Και η αριστερά; Που είναι αυτή η κορασίδα με τις μακριές πλεξούδες, την σχολική ποδιά και το καλαθάκι στο «Μικρό σπίτι του λιβαδιού», να υπερασπιστεί όπως κάποτε την λαϊκή παντοδυναμία; Κάπως περίεργο δεν είναι που σήμερα, συμπορεύεται, συμπολιτεύεται κι υπερασπίζεται συνειδητά από την άλλη πόρτα, τους διεθνείς καπιταλιστικούς σχεδιασμούς!!!;;; ... Το βλέπετε φυσιολογικό αυτό!!!;;; ...

Τέλος το κακό με όλους αυτούς που κατευθύνονται σε τέτοιου είδους ηλίθιες Βρεχιτικές σκέψεις ή και αποφάσεις, είναι ότι δεν βλέπουν πέρα από την μύτη τους και το πάρα πολύ στενό και προσωπικό τους συμφέρον. Πως είναι παντελώς ανίκανοι να δούνε το περεταίρω εθνικό συμφέρον και το πιο αστείο απ' όλα, είναι πως όλες τους αυτές τις βλακειές, τις κάνουν υπέρ αυτού του εθνικού συμφέροντος που ούτε καν υποψιάζονται!!! ...

Προσέξτε να δείτε. Όλες μα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ανεξαιρέτως, στα πλαίσια μιας πλήρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κάτι θα χάσουν και κάτι θα κερδίσουν. Το κακό βεβαίως είναι, πως αυτά που χάνονται είναι πιο φανερά και πλησιέστερα στην νόηση των ηλιθίων, που στις δημοκρατίες μέσω της πλειοψηφικής τους ψήφου, καθορίζουν τρομερά επικίνδυνα την μοίρα αυτών των εθνών και ουσιαστικά των εαυτών τους!!! ...

Κι ας περιοριστούμε στην ίδια μας την χώρα. Αν κοιτάξουμε ως ηλίθιοι μέχρι εκεί που μπορούμε, δηλαδή την μύτη μας, τον εαυτούλη μας, τότε όντως ως εκεί θα δούμε να χάνεται ένα μέρος της λεγόμενης εθνικής κυριαρχίας, πιθανότατα την πτώση των εισοδημάτων και των τιμών κάποιων βασικών προϊόντων και υπηρεσιών, την φτωχοποίηση μέρους του κοινωνικού συνόλου, την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας κλπ, κλπ. Σταματώντας λοιπόν εκεί, ε όντως δε μπορεί παρά να τρομοκρατηθείς! Έλα όμως που από κει και πέρα ξεκινάει το εθνικό συμφέρον που όλως παραδόξως, αφορά και το σύνολο αυτών ακριβώς των ηλιθίων που δεν το βλέπουν! ...

Και πιο συγκεκριμένα, ΝΑΙ ω Έλληνες άνδρες, όντας μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια έστω κι έτσι όπως είναι αυτά σήμερα, εμείς οι ηλίθιοι νεοέλληνες, απολαμβάνουμε την μεγαλύτερη ειρηνική περίοδο που είχαμε ποτέ ως έθνος!!! Είμαστε η πρώτη γενιά ακάπνιστων πολεμιστών! Βεβαίως και η πρώτη γενιά των πολιτισμικοοικονομικών πολέμων, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό το μέγεθός τους ... Κι αν αυτό το θεωρείται ασήμαντο, ρίξτε μια ματιά

στην διπλανή μας Συρία. Διάλυση και καταστροφή ολόκληρης της χώρας! Υποθήκευση πάσης φύσεως οικονομικής αναπτύξεως για εκατοντάδες χρόνια κι όχι για λίγες μέρες ή μήνες! Πεινασμένα παιδιά χωρίς το παραμικρό μέλλον, διαλυμένες οικογένειες και εξαφάνιση κάθε έννοιας κοινωνικού ιστού! Πρόσφυγες σκυλοπνιγμένοι στο Αιγαίο κλπ. Έχετε ω δύσμοιροι αναλογιστεί ποτέ το κόστος ενός πολέμου και το πόσο, μα πόσο εύκολα μπορείς να παρασυρθείς σε αυτόν!!!;; ... Ξεχάσατε κιόλας τον πανίβλακα τούρκο δημοσιογράφο στα Ίμια!!!;; ... Εάν όχι, σκεφτείτε το και δεν θα χάσετε σίγουρα! ...

Φοβάστε για την εθνική κυριαρχία! Ποια εθνική κυριαρχία βρε ηλίθιοι!!!;; ... Από το 1821 μέχρι σήμερα και με τα τελευταία αριστερά μνημόνια και για τα επόμενα 100 τουλάχιστον χρόνια, ζήσαμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε με δάνεια εις βάρος μας, που μεταφέρονται όμως απευθείας στις τσέπες των βουλευτών μας και εμμέσως στην ευρύτερη συμμορία της κρατικής μαφίας! Οπότε για ποια εθνική κυριαρχία ανησυχείτε και κόπτεστε ηλίθιοι ε ηλίθιοι; Από τότε οι τσέπες των ηγεσιών και της κρατικής μαφίας συνιστούν την εθνική κυριαρχία των λαών και το εθνικό τους συμφέρον!!!;; ... Και φοβάστε λέει να μην την χάσετε κιόλας ηλίθιοι ε ηλίθιοι! Κοιμάστε όρθιοι ορέ πανίβλακες!!!;; ...

Ενώ σε μια ενιαία ευρωπαϊκή κοινωνία, αυτά τα φαινόμενα θα περιορισθούν ραγδαία και άμεσα κι όχι φυσικά γιατί οι ηγεσίες μας θα αποκτήσουν τότε ηθική, αλλά επειδή λόγω του μεγέθους της, αυτή η κοινωνία θα έχει ασυγκρίτως μεγαλύτερες δυνατότητες να τα ελέγξει και να δικάσει αυτούς τους κρατικούς μαφιόζους! Διότι οι δικαστές θα είναι αμέτρητοι και πρακτικώς αδύνατον να λαδωθούν όλοι τους! Και κάποιος θα έχουν και τσίπα όχι όπως τώρα, ότι χειρότερο δηλαδή για τους μαφιόζους!!! ...

Κι επειδή έχω γράψει ήδη πολλά, θα πάω και σε κείνο το κομμάτι που ω ηλίθιοι δεν το βλέπετε σχεδόν ποτέ, παρότι το καταναλώνετε αδιαλείπτως και καθ' όλο το εικοσιτετράωρο!!! Κι αυτό δεν είναι άλλο από τον πολιτισμό! Αυτό το ασήμαντο για σας ηλίθιοι, είναι το σημαντικότερο κομμάτι ενός έθνους! Είναι αυτό που περιφρουρεί το παρόν και εξασφαλίζει το μέλλον κάθε γενιάς και εθνικής έννοιας. Ανοίξτε οποιοδήποτε βιβλίο βρε ηλίθιοι και κοιτάξτε μέσα του. Πουθενά δεν θα δείτε την παραμικρή αναφορά σε καραγκιόζηδες τύπου Τσίπρα, Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Βορίδη, Φωφόκας, Ζωίτσας. Πουθενά δεν θα βρείτε την παραμικρή αναφορά για σκυλοτραγουδιστές, για ροματζοσυγγραφείς και σιχαμερούς εμπόρους της αχαμνής ερωτοποίησης, για θεατρικούς κλόουν των λαϊκών προσδοκιών και κάθε είδους ανάλογης κοπριάς.

Έχετε την εντύπωση πως δεν υπήρχαν στο ιστορικό παρελθόν; Πάντοτε αυτά τα απολειφάδια υπήρχαν στις κοινωνίες και πάντοτε υπήρχαν γιατί κι αυτήν η κοπριά, είναι απολύτως απαραίτητη και αφάνταστα χρήσιμη! Κυριολεκτικά είναι το λίπασμα του πολιτισμού και του «κάλλους»! Αυτή η κοπριά, εξυπηρετεί την ψυχική ισορροπία της μάζας των ηλιθίων, την χαλαρώνει και την βοηθάει να παράγει αγόγγυστα τον κοινωνικό μας πλούτο και φυσικά, έχουν κι αυτοί τούτο το δικαίωμα της ψυχικής ισορροπίας! Οπότε παράπλευρα, δημιουργείται το υπόλοιπο κατάλληλο και γόνιμο έδαφος για την άνθηση του κάλλους! Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απίστευτη και δραστική είναι η συνεισφορά της υποκουλτούρας στην ανάπτυξη του εθνικού πολιτισμού! Κυριολεκτικά ασύλληπτη, μόνο που ως κοπριά κι ανάλαφρη σκόνη, την ξεπλένει συνεχώς και πανεύκολα η υγιεινή βροχή του πανδαμάτορος χρόνου!!! ...

Αντιθέτως λοιπόν εκεί μέσα και σ' όλα τα βιβλία του κόσμου, θα δείτε τον Ηρακλή, τον Αχιλλέα, τον Λεωνίδα, τον Αλέξανδρο, τους περίφημους στρατηγούς, τον Περικλή αυτόν τον μοναδικό και καταπληκτικό άνδρα, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αίσωπο, τον Αισχύλο, τον Ευριπίδη, τον Σοφοκλή, τον Αριστοφάνη, την Σαπφώ, τον Πυθαγόρα, τον Ευκλείδη, τον Ιπποκράτη, τον Δημόκριτο, τον Γαλιλαίο, τον Αϊνστάϊν, τον Σαίξπηρ, τον Μότσαρτ, τον Μπετόβεν κλπ, κλπ. Κι όλοι αυτοί ω ηλίθιοι, έμειναν στην ιστορία και προστατεύουν ακόμα τους απογόνους τους σαν πραγματικές παναγιές, παρότι δεν το αξίζουμε σιχαμερά υποκείμενα! Κι είχαν μεταξύ τους ένα μοναδικό και κοινό χαρακτηριστικό. Είχαν μέσα τους λατρεία για τις πατρίδες τους και κυρίως, είχαν την υπέροχη συναίσθηση του «κάλλους»! Ήταν όλοι τους «καλλιτέχνες» κι ο καθένας στον τομέα του φυσικά.

Και θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον μοναδικό Περικλή. Αυτός ο πραγματικός άνδρας λοιπόν, υπήρξε ο μοναδικός καλλιτέχνης που ερμήνευσε σωστά εκείνον τον χρησμό του μαντείου των

Δελφών, που είχε συστήσει στους Αθηναίους να προστατευθούν στα ξύλινα τείχη της πόλης τους. Ε λοιπόν υπήρξε ο μοναδικός που συνειδητοποίησε πως αυτά τα ξύλινα τείχη, δεν ήταν τα καράβια όπως νομίζουμε μέχρι και σήμερα ω ηλίθιοι κι οι λιανοψαρόβαρκες. Υπήρξε ο μοναδικός που κατάλαβε πως τα ξύλινα τείχη ενός έθνους, είναι ο πολιτισμός του κι αυτός ο μοναδικός άνδρας ως άλλος Προμηθέας, κυριολεκτικά λήστεψε το ταμείο της Δήλου, σα να λέμε το ταμείο του σημερινού ΝΑΤΟ κι έχτισε αυτό το αριστούργημα του Παρθενώνα! Την απόρθητη, την άτρωτη πολιτισμική μας ασπίδα επί 2,5 χιλιετηρίδες τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων! Αυτήν που πάνω της έχουνε συντριβεί και κατατροπωθεί όλοι μας οι εχθροί τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Παρθενώνας, η μόνη ευλογημένη και η πιο χρήσιμη ληστεία που διαπράχθηκε ποτέ!!! ... Το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, του κάλλους και της αριστείας! ...

Κι αυτήν την πανάκριβη, αυτήν την πολύτιμη ασπίδα για άντρες με ασήκωτα αρχ... ω ηλίθιοι, ω καταραμένοι ηλίθιοι, σήμερα πρέπει να την κρατήσουν κάτι σεξουαλικά ατυχήματα, κάτι τρύπιες καπ...! Κάτι ανδρείκελα. Κάτι Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Γεωργιάδηδες, Βορίδηδες και κάθε λογής παρόμοιες ... σκατούλες!!! ... Και γι' αυτό μας φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηλίθιοι, ε ηλίθιοι!!!;;; ... Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας μετέτρεψε το ηρωικό 62% ΟΧΙ, στο πιο κατάπτυστο ΝΑΙ της ιστορίας μας; Ή οι σκατούλες που ακόμα τις προστατεύουμε αντί να τις ... σφάξουμε δημοσίως και παραδειγματικά στο Σύνταγμα!!!;;; ... (Υπερβάλλω σκοπίμως φυσικά).

... Ω ηλίθιοι, ω καταραμένοι ηλίθιοι γιατί να είστε τόσο χρήσιμοι!!! ...

Κι αυτά τα ζοφώδη κόπρανά, μας καθοδηγούν με μαεστρία στην αντίστασή μας σε μια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γιατί τότε τα δάνεια που μας έχουν κλέψει κι έχουν στείλει στις διάφορες Ελβετίες, θα χάσουν την υπεραξία τους και θα συμπειστούν μέχρι εξαφανίσεως κάτω από το βάρος ενός πανίσχυρου ευρώ, γι' αυτό και προσπαθούν να μας κάνουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν να το μισήσουμε! Για να μην χάσουν την αξία τους όσα μας κλέβουν. Ω ηλίθιοι, το ευρώ είναι ένα εργαλείο κοινωνικής ανάπτυξης. Είναι ένα μαχαίρι με το οποίο μπορείς κάλλιστα, τόσο να θερίσεις τους καρπούς της Γης, όσο και ν' αφαιρέσεις την ζωή οποιουδήποτε! Από πότε λοιπόν φταίνε τα εργαλεία για την χρήση τους κι όχι αυτοί που τα διαχειρίζονται, ηλίθιοι ω καταραμένοι ηλίθιοι!!!;;;

...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κλείνοντας λοιπόν και θεωρώντας πως δεν μπορεί να μην έχω καταφέρει πια κάτι από τον στόχο μου, οφείλω να σας εξηγήσω πως παρότι είμαι όντως αφάνταστα αγενής όπου χρειαστεί, εντούτοις στην παρούσα συγγραφή όλες τις ύβρεις και τις ασχήμιες που χρησιμοποίησα, δεν τις χρησιμοποίησα εξαιτίας της έμφυτης αγενείας μου, αλλά σκοπίμως και με έντεχνη λογοτεχνική αδειά, μήπως και καταφέρω θέτοντάς σας σε κατάσταση αμύνης, να ενεργοποιήσω τα νοητικά σας αισθητήρια και ν' αφυπνίσω την οργή σας, ώστε να διευρύνω αναλόγως και την αντίληψή σας για το καλό και το μέλλον της πατρίδας και του έθνους μας ...

Μακάρι να τα κατάφερα κι αν μπορείτε, συγχωρείστε με όποτε θελήσετε για το επιτηδευμένο χυδαίο και υβριστικό μου ύφος, που στην συγκεκριμένη περίπτωση λόγω εκτάκτου εθνικού κινδύνου, κρίθηκε επιτακτικώς απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί! ...

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

http://newsnea.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%C2%AB%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-50%C2%BB?fb_action_ids=10207556156517102&fb_action_types=og.comments

Κι έτσι επικουρικά για όσους τυχόν δεν καταλάβουν τον Κάμερον και παρασύρονται από κάποιους που μας προπαγανδίζουν να ακολουθήσουμε την ηλιθιότητα των Άγγλων:

Η ΚΟΛΟΒΗ (ΑΓΓΛΙΑ) ΑΛΕΠΟΥ (του Αισώπου)

Μια αλεπού που ένα δόκανο της είχε κόψει την ουρά, πίστευε πως η ζωή της είχε γίνει αφόρητη από την ντροπή, κι έτσι σκέφτηκε να πείσει και τις άλλες αλεπούδες να κάνουν το ίδιο, ώστε το κοινό πάθημα να συγκαλύψει το δικό της το κουσούρι. Τις συγκέντρωσε λοιπόν όλες και τις προέτρεπε να κόψουν την ουρά τους, λέγοντας πως όχι μόνο δεν τους πηγαίνει, αλλά και τις

φορτώνει με περιττό βάρος. Τότε μία από αυτές της απάντησε: «Φιλενάδα, αν αυτό δε σε συνέφερε, δε θα μας συμβούλευες».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Περί Brexit

29χρονος Άγγλος με IQ 145 εξηγεί γιατί ψήφισε υπέρ του Brexit και αποστομώνει!

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

... Είπα κι εγώ πως θα διαβάσω κάτι σπουδαίο, αλλ' αυτός όχι 145, αλλά ούτε καν έχει οποιαδήποτε σχέση με το IQ!!! ... Άντε να μην ... γράψω περισσότερα κι όχι βεβαίως γι' αυτόν τον ηλίθιο βρετανό, αλλά για τούτες τις περίεργες σελιδοφυλλάδες που τον παρουσιάζουν εδώ πέρα και για σπουδαίον! ... Άντε να μην ...

Ξέρετε πολλούς ευφυείς μωρέ, που με το καλημέρα να σου αυτοσυστήνονται ως "Τζάθαν Σμιθ.

Είμαι 29, με IQ πάνω από 145"!!!;;; ...

... Διαβάστε περισσότερα: <http://olympiakopantechnon.gr/brexit/>

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Βρε την γριούλα (η Barbie βασίλισσα)!!! ...

Τώρα με ποιον να εντυπωσιαστείς περισσότερο, με την ... εύθυμη γριούλα, ή με τους χαζοβιόληδες που την προσκυνάνε!!!;;; ...

Σας συγγαίρω ειλικρινά για την ευθεία και ξεκάθαρη στάση σας κι επειδή ακριβώς είστε ειλικρινείς, ρίξτε μια ματιά και σε μια διαφορετική άποψη όχι φυσικά για να συμφωνήσετε, αλλά απλά για να την έχετε υπόψη σας:

Η ΚΟΛΟΒΗ (ΑΓΓΛΙΑ) ΑΛΕΠΟΥ (του Αισώπου)

Μια αλεπού που ένα δόκανο της είχε κόψει την ουρά, πίστευε πως η ζωή της είχε γίνει αφόρητη από την ντροπή, κι έτσι σκέφτηκε να πείσει και τις άλλες αλεπούδες να κάνουν το ίδιο, ώστε το κοινό πάθημα να συγκαλύψει το δικό της το κουσούρι. Τις συγκέντρωσε λοιπόν όλες και τις προέτρεπε να κόψουν την ουρά τους, λέγοντας πως όχι μόνο δεν τους πηγαίνει, αλλά και τις φορτώνει με περιττό βάρος. Τότε μία από αυτές της απάντησε: «Φιλενάδα, αν αυτό δε σε συνέφερε, δε θα μας συμβούλευες».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Περί Brexit

29χρονος Άγγλος με IQ 145 εξηγεί γιατί ψήφισε υπέρ του Brexit και αποστομώνει!

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

... Είπα κι εγώ πως θα διαβάσω κάτι σπουδαίο, αλλ' αυτός όχι 145, αλλά ούτε καν έχει οποιαδήποτε σχέση με το IQ!!! ... Άντε να μην ... γράψω περισσότερα κι όχι βεβαίως γι' αυτόν τον ηλίθιο βρετανό, αλλά για τούτες τις περίεργες σελιδοφυλλάδες που τον παρουσιάζουν εδώ πέρα και για σπουδαίον! ... Άντε να μην ...

Ξέρετε πολλούς ευφυείς μωρέ, που με το καλημέρα να σου αυτοσυστήνονται ως "Τζάθαν Σμιθ.

Είμαι 29, με IQ πάνω από 145"!!!;;; ...

... Διαβάστε περισσότερα: <http://olympiakopantechnon.gr/brexit/>

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 / 3:18 πμ

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα και ταυτόχρονα πλεονέκτημα της Δημοκρατίας,

είναι το ότι ο κάθε ηλίθιος μαλακοβιόλης και σαχλαμαροφασίστας Φάραντζ, έχει δικαίωμα λόγου και κυρίως ψήφου!!! ...

Αν λοιπόν το δεις μονάχα ως μειονέκτημα, τότε τι πιο φυσιολογικό από το ν' αποζητάς την κατάλυσή της! Εάν πάλι το δεις ως πλεονέκτημα, τρομάζεις με την επικίνδυνη επιρροή που κάτι τέτοιοι τενεκέδες ξεγάνωτοι, ασκούν στην πλειοψηφική μάζα των ηλιθίων ψηφοφόρων, οπότε και

πάλι αναρωτιέσαι για το αν πρέπει να υπάρχει αυτό το πολίτευμα! Κι αυτά είναι τα εύκολα. Το δύσκολο είναι να βρίσκεσαι στην μέση και σαν πολιτικός καλλιτέχνης, να κρατάς τα γκέμια γερά και τότε να τα χαλαρώνεις ή να τα σφίγγεις από την μία μεριά και τότε από την άλλη! ...

Δύσκολη τέχνη η Δημοκρατία και για άντρες με αρχ... ασήκωτα κι όχι για ... ανάλαφρους σαν και τούτον τον φρου φρου! ... Το να μπορεί ο καθένας ηλίθιος ή φασίστας απλά να λέει το μακρύ και το κοντό του, δεν είναι Δημοκρατία αλλά Ηλιθιοκρατία! Δημοκρατία είναι να μιλάς και να πράττεις υπέρ του Δήμου, ολόκληρου του λαού δηλαδή συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε κι αυτών των ηλίθιων κι ας αδυνατούν να το καταλάβουν και κατά συνέπεια, του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος κι όχι του στενού προσωπικού. Ακόμα κι όταν αυτό το δημόσιο συμφέρον, τυγχάνει να είναι όχι απλά εις βάρος του προσωπικού σου, αλλά να φτάνει μέχρι και τα όρια της απειλής της ίδιας σου της ζωής, ή και των ανεύθυνων παιδιών σου! Αυτό σημαίνει Δημοκρατία!!! Κι αυτή η ατελής τελειότητά της, είναι και η καταπληκτική της γοητεία!!!

Γεια σου πανηλίθιε Φάραντζ που κατέστρεψες ένα ολόκληρο έθνος έτσι για το κέφι σου και τι κρίμα που ως ηλίθιος, δεν θα συνειδητοποιήσεις ποτέ πως θα είσαι η αιτία, που η τελευταία αυτοκρατορία του πλανήτη η Αγγλική, θα διαλυθεί εξαιτίας σου, εξαιτίας ενός ηλίθιου και των ομοίων του!!! ... Αλλά τι να περιμένει κανείς από ένα έθνος υπηκόων, σκλάβων, που προσκυνάει ακόμα τέτοιους πανίβλακες, ιππότες, λόρδους και χαζοχαρούμενες γριούλες (η Barbie βασίλισσα)!!! ...

Αυτά και μην παρασύρεστε τόσο εύκολα, μην μασάτε το κουτόχορτο που μας σερβίρουν ... Μέχρι τώρα ήμασταν μικροί και χαριτωμένοι επειδή αποφάσιζαν άλλοι για μας. Να όμως που πήραμε την θέση τους και τώρα, θα πρέπει κι εμείς με την σειρά μας ν' αποφασίσουμε όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους ... χαριτωμένους μικρότερους μας

Γι' αυτό λοιπόν προσοχή, υπευθυνότητα και κυρίως ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ω Έλληνες άνδρες!!! ...

Είμαστε Έλληνες ορέ, οι καλύτεροι των πολεμιστών της ανθρωπότητας! Απόγονοι του Αχιλλέα και του Λεωνίδα κι αν κληθούμε να πεθάνουμε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ έτσι για πλάκα, αλλά μονάχα για να γίνει ο θάνατός μας χρήσιμη πηγή ζωής κι οι σάρκες μας, λίπασμα και φωτεινό παράδειγμα για τους απογόνους μας!!! Μονάχα για να γράψουμε ιστορία ορέ, μονάχα τότε!!!...

Ψηλά το κεφάλι που να πάρει, κρατείστε με τιμή τα όπλα σας και μην τα παραδίδεται στον οποιονδήποτε τυχάρπαστο αγγλομαλάκα που ούτε καν να τα σηκώσει δεν μπορεί, πόσο μάλιστα και να τα χειριστεί!!! ... Κλωτσιές αλύπητα σε κάθε χιμπατζή τύπου Φάραντζ, ή οποιοδήποτε άλλο εγχώριο κλωνοποιημένο ζώον Σφάξιμο στο γόνατο αν χρειαστεί και χωρίς οίκτο (μεταφορικά εννοείται)!!!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 / 3:18 πμ

http://tvxs.gr/news/ellada/i-istoria-toy-prosfyga-poy-koybalise-moro-kai-tin-tyfli-toy-gynaika-sta-xeria?fb_action_ids=10207562367712378&fb_action_types=og.comments

Ιστορία ενός πρόσφυγα

Το κοινοποιώ για όσους ... χαριτωμένους μπουλήδες νομίζουν ότι ο πόλεμος είναι καλαμπούρι κι "η αγάπη έρχεται από μακριά" ... Και για τους υπόλοιπους χαριτωμένους που μόλις πέσει η πρώτη τουφεκιά, θα δουν τους προηγούμενους να παίρνουν και το πρώτο αεροπλάνο, για να επιστρέψουν αργότερα ως εθνάρχες στα χώματα που οι υπόλοιποι θα 'χουμε ποτίσει με αίμα ...

Ιούλιος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23

Λονδρέζικες παρόλες

<https://www.facebook.com/Channel4NewsDemocracy/videos/1005183739559569/>

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Μόνο που ... κατακαημένε Λονδρέζε, ο τζίρος της Αγγλίας από το εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν θα φτάσει ούτε σε χίλια χρόνια τον τζίρο που είχε μέχρι τώρα από το εμπόριο και τις ευρύτερες σχέσεις με την ΕΕ!!! ... Ή μήπως κάνω λάθος!!!;; ...

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης (by google) ... Only ... katakaimene Londoner, the turnover of England from trade with the rest of the world will not even get to one thousand years the turnover has enjoyed hitherto by trade and broader relations with the EU !!! ... Or maybe I'm wrong !!!;; ...

Stephen Kelleher You are wrong

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Stephen Kelleher Λάθος ε!!!;; ... Ένα από τα πιο ... ασήμαντα θα σημειώσω μονάχα και τίποτε άλλο, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε κι εμείς κάτι τέτοιους πολιτικούς σαν τους δικούς σας και πρέπει να ασχοληθώ μαζί τους κι όχι με τους δικούς σας! ... Τα αγγλικά, η γλώσσα σας, θα εξαφανιστούν ως διά μαγείας, από τα επίσημα έγγραφα 700.000.000 ανθρώπων!!! ... Ασήμαντο ε!!!;; ... Καλή τύχη να έχετε!!! ... (by google) Wrong e !!!;; ... One of the most insignificant ... will note only and nothing else, because here in Greece we also have something politicians such as your own and have to deal with them, not at your own! ... English, your language, will disappear as if by magic, from the official documents 700,000,000 people!!! Insignificant ... e !!!;; ... Good luck to you !!! ...

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Δυστυχώς το μακελειό η Αγγλία δεν πρόκειται να το αποφύγει!!! ... Είτε από ένα επαναληπτικό δημοψήφισμα, είτε όταν συνειδητοποιήσει ότι ... παραχώρησε αμαχητί και άνευ όρων την Ευρώπη (και τα ανάλογα κέρδη) στην Γερμανία!!! ...

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης (by google) ... Unfortunately the carnage England will not escape it!!! ... Whether from a repeat referendum, either when realized that ... ceded without a fight and unconditional Europe (and similar gains) in Germany!!! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016 / 4:35 μμ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΧΙ-ΝΑΙ

... απλά μαθηματικά λέμε: ...

... 62% ΟΧΙ – 20% ΣΥΡΙΖΑ = 42% !!! ...

... Σε ποιο κόμμα λέτε να ανήκε
το περισσότερο από το 42% !!! ...

... Μήπως στην Νέα Ηλιθιοκρατία!!!;; ...

... Και γιατί άραγε!!!;; ...

... Γιατί να στήριξε πέρυσι και
... στηρίζει (;)... με νύχια και με δόντια,
ακόμα την κυβέρνηση!!!;; ...

... Μήπως γιατί κάτι κάνει καλά!!!;; ...

... ΤΙ!!!;; ...

... ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΑ!!! ...

<http://www.thessalonikiartsandculture.gr/life/aytoveltiwsi/pos-elegxetai-to-myalo-mas-me-10-apotelesmatikes-technikes#.V7A731uLRdi>

Πώς ελέγχεται το μυαλό μας με 10 αποτελεσματικές τεχνικές

... Ακόμα μια φορά δεν βλέπται ...

(Ακολουθεί και η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα)

[http://www.greek-](http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=319)

[language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=319](http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=319)

ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ / Η αλληγορία του σπηλαίου

ΗΛΙΘΙΟΚΡΑΤΙΑ

... Τι δεν καταλαβαίνεις!!!!;;; ...

(Με αφορμή κάποιων αντικυβερνητικών δημοσιεύσεων ενός συμπαθέστατου φίλου μου)

Βρε (φίλε μου), βρε (φίλε μου), έχεις πάρα πολλή πλάκα! Καλά τα περισσότερα απ' αυτά που δημοσιεύεις, αλλά επειδή μ' αρέσει το πάθος σου, έχω μιαν απορία: Τα αντικυβερνητικά σχόλια γιατί τα προσθέτεις σκέτα; Το 80% των ψηφοφόρων, είναι αντικυβερνητικό, οπότε σε ποιον απευθύνεσαι; Στο 20% του ΣΥΡΙΖΑ; Νομίζεις πως αξίζει ν' ασχολείσαι μαζί του; Και στο κάτω κάτω της γραφής, ένα 20% βασικού πυρήνα ψηφοφόρων των κομμάτων εξουσίας, είναι σχεδόν απαραίτητο για να μπορεί να λειτουργεί μια Δημοκρατία. Οπότε προς τι αυτό το αντικυβερνητικό μένος που ... σε εκθέτει ως προσωπικότητα δραματικά κι ανεπανόρθωτα! ...

Βεβαίως θέλω να πιστεύω ότι το κάνεις από άγχος για το μέλλον της πατρίδας μας, αλλά αν πραγματικά θέλεις να προσφέρεις κάτι, κάν' το προς την σωστή κατεύθυνση και με τον σωστό τρόπο. Πρόσεξε να δεις και θα σου το υποδείξω για τελευταία φορά κι αν δεν το καταλάβεις και τώρα, σημαίνει πως ...

Τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα λοιπόν του 2015, ήταν: ΣΥΡΙΖΑ 35,46 %, ΝΔ 28,09 %, ΧΑ 6,99 %, ΠΑΣΟΚ 6,29 %, ΚΚΕ 5,55 %, ΠΟΤΑΜΙ 4,09 %, ΑΝΕΛ 3,69 % και Λεβέντης 3,44 %, ΣΥΝΟΛΟ= 93,6% επί του συνόλου αυτών που ψήφισαν. Ξέρεις πόσοι ήταν αυτοί; Μόλις το 56,16% του συνόλου των ψηφοφόρων! Με απλά μαθηματικά και πάλι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως οι ψηφοφόροι των κομμάτων στις τελευταίες εκλογές, ήταν: 19,91 % ΣΥΡΙΖΑ, 15,76 % ΝΔ, 3,53 % ΧΑ, 3,53 % ΠΑΣΟΚ, 3,12 % ΚΚΕ, 2,23 % ΠΟΤΑΜΙ, 2,07 % ΑΝΕΛ και 1,93 % Λεβέντης, δηλαδή μόλις το 52,08% επί του συνόλου των ψηφοφόρων!

Και σε ρωτάω λοιπόν ταλαίπωρε φίλε μου, σε ποιον απευθύνεσαι; Στο 19,91 % του ΣΥΡΙΖΑ, ή στο 15,76 % της ΝΔ, γιατί δεν φαντάζομαι να απευθύνεσαι και στους υπόλοιπους γραφικούς του 16,41 %!!!!;;; ... Και σε ρωτάω επίσης, ποιο είναι το πραγματικό κόμμα εξουσίας σήμερα στην Ελλάδα, το 35,67 % της ΣΥΡΙΖΟ-ΝΗλιθιοκρατίας, το 16,41 % των γραφικών, ή το υπόλοιπο 47,92 % των συνειδητοποιημένων πολιτών εκτός των συστημικών κομμάτων!!!!;;; ... Και πιστεύεις ω ταλαίπωρε φίλε μου, πως αυτή η χαριτωμένη αντικυβερνητική σου προπαγάνδα, μπορεί να επηρεάσει έστω και έναν από το 47,92 %, πόσο μάλιστα όταν ... θυμίζει ιδιαίτερος την προπαγάνδα της ΝΗλιθιοκρατίας, που το ποσοστό της, είναι μικρότερο ακόμα κι από το σύνολο των γραφικών!!!!;;; ...

Επομένως βάλε κάτω τα παραπάνω μαθηματικά, σκέψου τα πολύ καλά και ενεργοποίησε αυτό το ευλογημένο φλογερό σου πάθος, προς την σωστή κατεύθυνση, προς το 47,92 %!!! ... Πρόσεξε

όμως, για ν' απευθυνθείς προς την κατεύθυνση αυτή και να σου δώσει έστω κι ένας ψηφοφόρος σημασία, θα πρέπει να έχεις και τα ανάλογα κότσια, όχι για να κατηγορήσεις αυτά που ήδη τα ξέρουν και τα βλέπουν και φυσικά, δεν περιμένανε εσένα να τους τα υποδείξεις, αλλά να έχεις τα κότσια να τους προτείνεις εναλλακτική!!! ... Και τα 'χεις αυτά τα κότσια φίλε μου!!!;; ... Ή μήπως φαντάζεσαι κακόμοιρε, πως μπορεί η όποια εναλλακτική σου, να περιλαμβάνει το οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα συστημικά κόμματα, που το 47,92 % έχει ήδη απορρίψει εδώ και πολλά χρόνια, ή κι ακόμα χειρότερα τη ΝΗλιθιοκρατία!!!;; ...

Ελπίζω να σε βοήθησα αρκετά και δεν θα το ξανακάνω, γιατί όπως σημείωσα και στην αρχή, εάν δεν καταλάβεις τίποτ' απ' όλ' αυτά, ε τότε ...

Βρες λοιπόν μιαν αξιόλογη εναλλακτική και βουουουρ!!! ... Το 47,92 %, είναι έτοιμο και πρόθυμο να σ' ακούσει με απεριόριστο ενδιαφέρον, αλλά πρόσεξε από δω και πέρα και το τι θα τους λες, αλλά και πως θα τους το λες!!! ... Μην εκτίθεται σαν κοινός ηλίθιος! Είναι κρίμα και δεν βοηθάνε την πατρίδα μας τέτοιου είδους ευλογημένα πάθη σαν και το δικό σου, να χαλιναγωγούνται ή να επηρεάζονται από την άφθονη περιρρέουσα ηλιθιότητα της αγοράς!!! ... Με την συμπάθειά μου και καλή σου μέρα φίλε μου! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 27

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 / 6:33 πμ

<http://newsnea.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%BF-%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BE%CE%B5-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85>

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Με αφορμή την παραίτηση του Κάμερον

... Αυτός ο πρωθυπουργός που εντυπωσιακά για σας κι όχι βεβαίως για μένα, επέδειξε υποτίθεται ανδρικά χαρακτηριστικά μόλις και μετά βίας στο τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας, καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκειά της και σ' ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του, δεν προσκυνούσε και δεν θα συνεχίσει να προσκυνάει με πάθος μία χαζοχαρούμενη γιαγιά, μία βασιλική καρικατούρα από την εποχή του σκοτεινότερου Μεσαίωνα, κάτι γελοιούς και ηλίθιους ιππότες και λόρδους, που στοιχίζουν κάθε χρόνο στον αγγλικό λαό αμύθητα, τρελά ποσά, ολόκληρους κρατικούς προϋπολογισμούς χωρίς τον παραμικρό λόγο ύπαρξής τους, ιδιαιτέρως την σημερινή εποχή!!!;; ...

... ..

Και προς απόδειξη της χυδαιότητας της υπάρξεως αυτών των γελοίων θεσμών, σημειώνω ένα πολύ ελάχιστο αποδεικτικό στοιχείο, αυτήν την χθεσινή ανακοίνωση από το ... παλάτι της Barbie, με την οποία ζητούσε βοηθό του σεφ της βασιλικής κουζίνας (βασιλικό σκλάβο δηλαδή), με 19.950 € τον χρόνο, ή 1.662,5 € μηνιαίως, που φαντάζομαι για τ' αγγλικά δεδομένα, ισοδυναμεί με τον δικό μας κατώτατο μισθό των 400 € για να μην πω και χαμηλότερα, ή με πολύ λιγότερο από τα ετήσια κρατικά έξοδα της Αγγλίας, για τα καπέλα της Barbie!!! !!! !!!

Δηλαδή αυτός ο τζάμπα άντρας, τον οποίο φυσικά θα μιμηθεί και η παντελώς ασήμαντη διάδοχός του, με ποιον αντρικό τρόπο αντιμετώπισε όσο μπορούσε να το κάνει ως πρωθυπουργός, το πολύ σοβαρότερο πολιτικό θέμα της Αγγλίας, που είναι το ηλίθιο και αναχρονιστικό πολιτικό της σύστημα, έστω και στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης δημοκρατικής Ευρώπης; Αρκεί τάχα μια φανταχτερή ανδρική κίνηση και μόνο, να σβήσει όλο το θηλυπρεπές ... και "οικειοθελές σκλαβικό" του παρελθόν, που θα το υπερασπιστεί ακόμη και με την ζωή του εάν χρειαστεί και στο μέλλον, ώστε να τον εντάξει στο "Πάνανδρον" (κατά το Πάνθεον) όταν ήταν, είναι και θα παραμείνει

«οικειοθελής σκλάβος» μέχρι και τον θάνατό του!!!;;; ... Μπορεί ένας «οικειοθελής σκλάβος», να θεωρηθεί ποτέ άνδρας, επειδή κάποια στιγμή θα κάνει κάτι φαινομενικά ανδρικό!!!;;;

Και για να το φέρουμε και στα ελληνικά δεδομένα, για αναλογιστείτε πόσα και πόσα πράγματα θα έπρεπε να κάνει στο εξής ο Τσίπρας, για να διορθώσει όλα τα μέχρι τώρα σφάλματά του!!!;;; ...

Δηλαδή αν κάποια στιγμή κάνει κάτι ανδρικό, θα τον απαλλάξει από τις έως τώρα αμαρτίες του κι εμάς, από τα βάρη που μας έχει φορτώσει για τα επόμενα 100 τουλάχιστον χρόνια!!!;;;

Δεν είναι κάπως περίεργη αυτή η λαϊκίστικη νοοτροπία, που δύναται να ικανοποιηθεί με μια δραματικά ελάχιστη και φανταχτερή κίνηση μετανοίας, από κάποιον που το παρελθόν του βρίθει από ανεπάρκεια, ή ανομία και ανηθικότητα!!!;;; ... Δεν είναι περίεργη αυτή η λαϊκίστικη αισθητική περί ηθικής, που θεωρεί πχ πως ακόμη κι ένας αιμοσταγής και πόρνος αυτοκράτορας σαν τον Κωνσταντίνο, αρκεί με μια ανώδυνη και καιροσκοπική κίνηση της τελευταίας στιγμής της ζωής του, όπως με το να εκχριστιανιστεί τάχα επειδή θα διαπιστώσει πολιτικά και σωστά ότι η θρησκεία αυτήν τελικά θα επικρατήσει, όχι μόνο να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του παρελθόντος του, αλλά να γίνει και Μέγας άγιος!!!;;;

Μήπως γενικώς και ευκαιρίας δοθείσης σήμερα από τον Κάμερον, να αναθεωρήσουμε κάπως τα υφιστάμενα φανταχτερά κριτήρια εντάξεως κάποιου στο Πάνανδρον και να τ' αντικαταστήσουμε με τον πλήρη ενάρετο βίο, ή κάτι πιο αξιόλογο τέλος πάντων από οποιαδήποτε καιροσκοπική και φανταχτερή πιρουέτα!!!;;;

Μήπως τελικά η μετάνοια, προέρχεται και καταμαρτυρεί την βαθιά ηθική σήψη της ηλίθιας λαϊκής πλειοψηφικής μάζας, που έχοντας συναίσθηση της ανηθικότητάς της, βρίσκει την ηθική της διέξοδο στην μετάνοια;;; ... Δηλαδή μήπως δείχνοντας ανοχή και πιστώνοντας την απαλλαγή των αμαρτιών στον κάθε μετανοούντα, ουσιαστικά κατοχυρώνει και δικαιώνει την αμαρτία και την ανηθικότητα, αφού ακόμα και την τελευταία στιγμή της ζωής του, ο οποιοσδήποτε χειρότερος του ανθρωπίνου γένους, δύναται τάχα να μετανοήσει καιροσκοπικά και να εξασφαλίσει δια παντός την ιστορική του δικαίωση ... που υπήρξε πιστός στην υπηρεσία και την ικανοποίηση του συνόλου των αμαρτιών του!!!;;;

Μήπως τελικά η μετάνοια, δεν πρέπει να απαλλάσσει οποιονδήποτε από το παρελθόν του, αλλά να περιοριστεί στο επίπεδο της ... «εγγυητικής επιστολής» για τον μετέπειτα βίο του, ο οποίος προφανώς και θα πρέπει να είναι συγκρίσιμος με το παρελθόν του, ώστε να τον δικαιώνει ιστορικά!!!;;;

... .. Λέω εγώ τώρα ο αμαρτωλός φιλόσοφος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 28

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 / 8:32 πμ

Πολιτικός κρατούμενος ...

... Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να γελάσουμε με τούτον τον ... κρατούμενο που ... διεκδικεί και την ηγεσία της χώρας, ή να σπαράξουμε στο κλάμα για την κατάντια μας ... !!!;;; ...

www.altsantiri.gr/parapolitika/gelasan-ke-ta-chalia-tis-voulis-ton-exoristo-kiriako-mitsotaki-ikones/

http://www.altsantiri.gr/.../politikos_kratoumenos-twitter-g.../

Επιτέλους καταλάβαμε γιατί η Αγγελικούλα δεν τρώει τον Αλέξη! Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει αυτή ... Βοήθειά μας, κουράγιο αδέρφια, 99 χρόνια αριστεράς μείνανε ακόμα, πάνω τους και τα φάγαμε!!!

...

Που 'σαι καημένε Περικλή ν' ακούσεις τι λέγεται σήμερα στην Βουλή αντί για Επιταφίους!!! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 29

... Μητσοτακαήμενε!!! ...

... Αντίσταση από τα χαρακώματα λέμε, φυλακές, βασανιστήρια, κακουχίες, ξύλο, πείνα καταραμένη, όχι άντε άντε ... !!! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 / 10:24 πμ

https://www.youtube.com/watch?v=yTNYoaPTjH0&feature=player_embedded

Η ανατομία μιας δικτατορίας 1967-1974 (ντοκιμαντέρ)

... Για να μην ξεχνιόμαστε ... ειδικά αυτές τις μέρες που μας προέκυψαν και κάτι νέοι Μ...ες πολιτικοί κρατούμενοι ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 30

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016 / 10:15 μμ

... Χμμμ

Η ειδοποιός διαφορά ενός απατεώνα από έναν ηλίθιο,

είναι πως ο απατεώνας είναι ευφυής αλλά ενεργεί εις βάρος της κοινωνίας. Εάν όμως ένας απατεώνας, είτε μεταπεισθεί από κάποιον άλλον, είτε αποφασίσει αυτοβούλως να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του για αγαθούς σκοπούς κι αυτό μπορεί να συμβεί σχετικά εύκολα διότι είναι ευφυής, τότε όντως ο απατεώνας μπορεί να καταστεί ένα πολύτιμο μέλος της κοινωνίας.

Εν αντιθέσει ο ηλίθιος, χρειάζεται πάρα μα πάρα πολλή υπομονή κι επιμονή για να αποκτήσει μία στοιχειώδη ευφυΐα κι αυτήν δυστυχώς, δεν μπορεί να πάει παραπάνω από την στοιχειώδη. Ως εκ τούτου, η μοναδική περίπτωση να καταστεί ένας ηλίθιος χρήσιμος στην κοινωνία, είναι ... να βάλει το χεράκι της η τύχη, η οποία δυστυχώς, δεν είναι και κάθε μέρα παρούσα (για αυτό εξάλλου λέγεται και τύχη)! ...

Ποιος όμως είναι ικανός να μεταπείσει έναν απατεώνα, ή να διαθέσει όλη του την υπομονή και την επιμονή, για να καταφέρει μετά από τόσο κόπο, να εμψυχήσει απλώς και μόνο μια στοιχειώδη ευφυΐα σε έναν ηλίθιο, που μονάχα τυχαία μπορεί να καταστεί χρήσιμος!!!;;;

... Συνεπώς απατεώνα ή ηλίθιο!!!;;;

... Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα!!!

(ΣΥ.ΡΙΖ.Α ή ΝΗ[Δ])

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 / 11:44 πμ

ΚΡΙΣΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

... Χμμμ ... πάρα πολλά τα κείμενα για την άδικη και κακιά Ευρώπη έναντι της Ελλάδας, καθημερινά αμέτρητοι οι τόνοι του μελανιού από ειδικούς, από ανίδεους, από πραγματικούς δημοσιογράφους αλλά και κοινούς δημοκοντόρους για τα κακά και δυσβάσταχτα μνημόνια, για τις καταστροφικές τους συνέπειες στην εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, για την μουμιοποίηση της μοναδικής ελπίδας εξόδου από την κρίση, δηλαδή την ενεργοποίηση του 25% των ... ξεχασμένων πλέον ανέργων, αλλά και την πιο φτηνή πρόταση από το πανέρι της λαϊκής αγοράς ως λύση αυτού του Γόρδιου δεσμού, το λεγόμενο σε άπταιστα ελληνικά Grexit ...

Κι αναρωτιέμαι εγώ ο αφελής, σαν πολύ περίεργο δεν φαίνεται, το ότι ξαφνικά αυτός ο λαός που υποφέρει κι επειδή υποφέρει κι ενώνει τον πόνο του σε μία κοινή κατεύθυνση, να θεωρεί λείει πως έγινε εξαιτίας του κοινού πόνου, μία τεράστια μάζα σοφών!!!;;; ... Έγινε όντως σοφός ο λαός που υποφέρει!!!;;; ... Από πότε επιτρέπεται στις μάζες από τις ηγεσίες τους, να μετατρέπονται από μια

άβουλη, ψεκασμένη και ηλίθια κοινωνία, σε έναν πανέξυπνο λαό κι εγώ δεν το πήρα χαμπάρι!!!;;; ... Μήπως τελικά αυτή η πολλή περίεργη ομογνωμία της πλειοψηφίας του ... τάχα σοφού λαού, αυτό το πολύ περίεργο σύγχρονο κοινωνικό μάντρωμα, θα πρέπει να αρχίσει να μας προβληματίζει πολύ περισσότερο από τα ίδια τα μνημόνια και τα λοιπά!!!;;; ...

Επίσης αναρωτιέμαι εγώ ο αφελής, αυτά που υποτίθεται είναι τόσο φανερά σ' ολόκληρο τον ... σοφό λαό, είναι δυνατόν να μην γίνονται αντιληπτά από τις ελληνικές ηγεσίες, αυτές που υπογράφουν και τις άλλες που ομόφωνα στηρίζουν στην πραγματικότητα και με κάθε απίθανο τρόπο αυτά τα ελεεινά, είναι δυνατόν ξαφνικά ολόκληρη αυτήν η πολιτική ηγεσία, μηδενός εξαιρουμένου και παρά τις όποιες ηρωικές φανφάρες για εσωτερική κομματική κατανάλωση, όλοι αυτοί οι πολιτικοί ΟΧΙΝΑΙστές, οι πολιτικοί κρατούμενοι της Χούντας κι οι υπόλοιποι γραφικοί, να είναι 100% ηλίθιοι και να μην υπάρχει ούτε ένας ανάμεσά τους, που να θέλει το καλό της πατρίδας και του λαού!!!;;; ... Και μαθηματικά να το δει κανείς, στατιστικά που λέμε, ε που να πάρει η ευχή δεν βγαίνει, ή έστω δεν πρέπει να βγαίνει!!! ...

Επομένως κάτι λείπει σ' αυτόν τον ακατάσχετο διάλογο για την κρίση για να βγάλουμε ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα κι αυτό που λείπει παντελώς νομίζω, είναι οι λόγοι για τους οποίους αυτοί οι ελεεινοί υπογράφουν αυτά τα ελεεινά που υπογράφουν! ... ΓΙΑΤΙ τα υπογράφουν αφού είναι τόσο εξωφρενικά!!!;;; ... Και σ' αυτό το ερώτημα δεν απαντάει κι ακόμη χειρότερα, ούτε καν επιχειρεί, ούτε καν επιδιώκει οποιοσδήποτε αρμόδιος και αναρμόδιος να δώσει μια στοιχειοθετημένη απάντηση! Κανείς, ούτε αυτοί που υπογράφουν, ούτε κάποιος από το στενό τους περιβάλλον, ούτε οποιοσδήποτε δημοσιογράφος ή δημοκοντόρος!!! ... ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ!!!;;; ...

Ο τελευταίος που υπέγραψε, έλαβε την στήριξη του 62% του λαού για να μην το κάνει, όταν η πραγματική του εκλογική δύναμη στο σύνολο του εκλογικού σώματος, δεν αγγίζει ούτε καν το 20%!!! ... Πότε άλλη φορά και ποια άλλη τόσο ισχυρή πολιτική ηγεσία, έτυχε τέτοιας διαπραγματευτικής ισχύος στην σύγχρονη ιστορία μας; Κι όμως αυτή η πανίσχυρη δύναμη, οδηγήθηκε με πολλή φροντίδα και μεθοδικότητα απ' όλους ανεξαιρέτως, στην ... πλήρη αδρανοποίηση, στον γύνο, στον πάγο!!! ... Μήπως αλήθεια, αυτήν ήταν που κυριολεκτικά τους τρόμαξε και τους έστειλε όλους αδιάβαστους!!!;;; ...

ΓΙΑΤΙ λοιπόν γίνονται όλ' αυτά που γίνονται!!!;;; ... Εδώ θέλουμε απαντήσεις κι όχι άλλες ... κουραστικές εκθέσεις ιδεών και καταγραφής των καταστροφικών αποτελεσμάτων, που όλοι μας τα γνωρίζουμε κι από πρώτο χέρι μάλιστα και βογκάμε!!! ... Δεν μας ακούει κανείς!!!;;; ...

ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ!!!;;; ... Αυτό είναι το ζητούμενο!!! ... Και ΓΙΑΤΙ κανένας απολύτως δεν μας εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους το κάνουν, ακόμη και για να τους δικαιολογήσουμε βρε αδερφέ!!!;;; ... Για εθνικούς λόγους, επειδή όντως η οικονομία μας έχει απλά υποθηκευτεί μέχρι και το 2.500 μΧ + και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος εξυπηρετήσεως των μισθών και των συντάξεων; Γιατί αν δεν μας φορτώσουν την εξυγίανση των τραπεζών, δηλαδή το κόστος των κόκκινων δανείων, αυτοί οι δανειολήπτες θα χάσουν τις περιουσίες τους και το κόμμα που θα το επιτρέψει, θα χαθεί από πρόσωπου Γης; Γιατί ευελπιστούν πως η φοροδιαφυγή και γενικότερα η μαύρη οικονομία, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να αντιστρέψουν την κατάσταση; Ή μήπως έστω και για την προστασία των χρημάτων τους που έχουν αποθηκεύσει στις διάφορες Ελβετίες; Έστω κι αυτός ακόμα, θα ήταν τουλάχιστον ένας λογικός λόγος! ...

ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ!!!;;; ... Εδώ μπορεί κάποιος σοβαρός να μας δια φωτίσει, γιατί τα άλλα τα ξέρουμε!!!;;; ...

Και κάτι τελευταίο για όλους αυτούς τους ηλίθιους υπερασπιστές του Grexit. Αυτό είναι η πιο απλή λύση, ακόμα κι ένα ανόητο, το πιο βλαμμένο παιδάκι του νηπιαγωγείου θα μπορούσε να το προτείνει! Αυτό και μόνο, δεν σας προβληματίζει ηλίθιοι!!!;;; ... Και πέραν αυτού, σας ρωτάω εγώ ο αφελής, άντε και φύγαμε από την ΕΕ σήμερα και ξαφνικά μας έρχονται όλα τόσο βολικά κι η οικονομία της δραχμής εκρήγνυται και γινόμαστε όλοι οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο! Ακόμα και τότε λοιπόν, θα προτιμούσατε να είμαστε μια περιχαρακωμένη αλβανική ή εβραϊκή αριστοκρατία στα Βαλκάνια; Ή νομίζετε πως εάν ακόμη και τότε, τολμούσαμε να υποβάλλουμε μία νέα αίτηση επανεντάξεως στην ΕΕ κι από θέση ισχύος πια και για να τους εκμεταλλευτούμε όλους αυτούς τους κουτόφραγκους, αυτοί θα μας υποδέχονταν

και πάλι με ανοιχτές αγκάλες; ... Αυτό δηλαδή που θα πάθουν κι οι ηλίθιοι Άγγλοι όταν συνειδητοποιήσουν τι έκαναν! ...

Δηλαδή αυτό είναι το όραμά σας για την Ελλάδα; Η περιχαράκωση με ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα στο καβούκι της, όπου θα αλωνίζει άνετα και δημοκρατικά ο κάθε τυχάρπαστος αριστερός, πολιτικός κρατούμενος της Χούντας, ο κάθε γραφικός ή γελοίος χρυσαυγίτης!!!;;; ...

Με συγχωρείται πάρα πολύ αλλά το δικό μου όνειρο για την χώρα μας, είναι να κατακτήσει όχι μόνο ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά και κάθε άλλο κατοικήσιμο σημείο του Σύμπαντος εάν και όποτε αυτό προκύψει! Το όνειρό μου είναι η Ελλάδα, να γίνει το συνώνυμο της ανθρωπότητας, να σημαίνει καθετί το ανθρώπινο και νομίζω πως αυτός ακριβώς ο οικουμενισμός μου, είναι ο μεγαλύτερος δυνατός πατριωτισμός ή εθνικισμός όπως κι αν το προτιμάτε δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θεωρώ πατριωτισμό ή εθνικισμό, την συρρίκνωση σε κάτι εντελώς ασήμαντο στην μύτη της χερσονήσου των Βαλκανίων! ...

ΟΧΙ που να πάρει, δεν μας κληρονόμησαν αυτά οι σοφοί πρόγονοί μας, οι στρατηλάτες μας κι αυτοί που θυσιάστηκαν για να αξιώνουμε εμείς σήμερα, την ... «πολυτέλεια της εθνικής μας αυτοκτονίας» ... !!! ...

Και βεβαίως μία τέτοια κατάκτηση δεν είναι ποτέ δυνατόν να γίνει με λιανοντούφεκα, με ιαχές «αέρα, αέρα» και άλλου τέτοιου είδους ξεπερασμένες μεθόδους! Αυτά ανήκουν ήδη στο ηρωικό παρελθόν! Τούτος ο 3ος Παγκόσμιος πόλεμος που υφίσταται ήδη κι είναι ηλίθιος οποιοσδήποτε δεν το 'χει αντιληφθεί ακόμα, δεν είναι και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι στρατιωτικός! Ούτε και κατά διάνοια οικονομικός! Η οικονομία, είναι απλώς και μόνο μια πτυχή, η συνέπεια αυτού του πολέμου, η πιο προφανής έστω. Τούτος ο πόλεμος, είναι μεν ο 3ος Παγκόσμιος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο 1ος ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ και μάλιστα, μέχρι να αποκτήσουμε εξωγήινους γείτονες, θα είναι ο μακροβιότερος, αλλά και ο μοναδικός του είδους του για την ανθρωπότητα!!! ...

Σ' αυτόν τον πόλεμο λοιπόν, το μόνο όπλο του καθενός, είναι ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του κι όποιος κλειστεί στο μικροσκοπικό καβούκι του, πάρα πολύ απλά, εκεί και θα ψοφήσει!!! ... Εκεί θα τον καταπιεί η γης του!!! ... Εκεί θα ξεψυχήσει χωρίς έλεος και χωρίς ... ευχέλαιο ... !!!

[Και μιας και το 'φερε η κουβέντα, συνειδητοποιήστε επιτέλους πως η ασπίδα σ' αυτόν τον πόλεμο, είναι η ιστορική και πολιτισμική παράδοση και αιχμή του ακατανίκητου πολιτισμικού δόρατος ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η γλώσσα και κοντάρι του, όλη η υπόλοιπη Τέχνη!!! ...

Το νου σας λοιπόν στην Τέχνη κι ιδιαιτέρως στην γλώσσα μας! Πρέπει να είναι πάντοτε καλά ακονισμένες και να λάμπουν, να φωτίζουν πάνω από όλα σαν πυρσός για να τις ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι, αλλά και να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οποιονδήποτε μας επιβουλεύει! Τους άλλους δεν τους θέλουμε νεκρούς, μαζί μας τους θέλουμε, να γίνουν ένα με μας κι αν ούτε τούτο δεν μπορούν ή δεν το αντέχουν, ε τότε πίσω μας!

Το νου σας προπαντός στην γλώσσα! Αυτήν είναι η πολιτισμική μας μάνα, έτσι να την βλέπετε κι ότι ακριβώς θα κάνατε στην ζωή σας για την βιολογική σας μάνα, το ίδιο ακριβώς να κάνετε και στην πολιτισμική σας έκφραση για την μάνα γλώσσα! ...

Και ειδικότερα για τους greeklishανόητους, δεν είναι δικαιολογία η χρήση των γελοίων greeklish έστω και για την συγκάλυψη της ανορθογραφίας! Δόξα την τεχνολογία, έχει ήδη φροντίσει κι όταν κάπου γράφουμε ηλεκτρονικά τουλάχιστον κάτι λάθος, αυτό υπογραμμίζεται με κόκκινη κυματιστή γραμμή. Δεξί κλικ επάνω στην υπογραμμισμένη λανθασμένη λέξη κι επιλογή της προσφερόμενης από το σύστημα σωστής ... Είναι τόσο μα τόσο απλό!!! ...]

Καλή σας μέρα ω Έλληνες.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ...

... Ε ρε πως αλλάζουν οι καιροί και τι μπορεί να πάθει κανείς πηγαίνοντας από το ένα κόμμα (ΛΑΟΣ) στο άλλο (Ν. Ηλιθιοκρατία)!!! ...
(το βίντεο είναι από την εποχή που ήταν στον Καρατζαφέρη)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 33

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 / 3:55 πμ

<http://newsnea.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7>

... ΣΚΑΤΩΜΑ (ΑΠΟΤΥΧΙΑ) ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ;;; ...

... Έχουμε χάσει μου φαίνεται και το νόημα των λέξεων!!! ...

Αποτυχία λέγεται, το να μην επιτυγχάνει κανείς τον στόχο του κι όχι αυτά που κάνει, για να μην επιτύχει κάποιος άλλος τους δικούς του!!! ... Συνεπώς που η αποτυχία του ΔΝΤ!!!;;; ... Εξαρχής όπως αποδεικνύεται κι από το άρθρο, ήθελε να μας καταστρέψει κι αυτό ακριβώς οργάνωσε και μια χαρά και πάρα πολύ καλά τα κατάφερε μάλιστα!!! ... Που λοιπόν βρίσκεται η αποτυχία!!!;;; ... Ακόμα και στις κυβερνήσεις μας, που την είδατε την αποτυχία!!!;;; ... Ποσοστά πήραν οι άνθρωποι από τα δανεικά που υπογράψανε, μπόνους, κανονικά πακέτα στις διάφορες Ελβετίες, μπίζνες καθημερινές και δημοκρατικές και με την έγκριση του ελληνικού λαού, νομίμως πέρα ως πέρα!!! ... Αυτό που γίνεται από το 1821 αδιαλείπτως δηλαδή και θα γίνεται μέχρι που να ξεψυχήσει κι ο τελευταίος Έλληνας!!! ... Που λοιπόν η αποτυχία!!!;;; ... Οικονομική κρίση θέλαν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι υπήρξε για να καταφέρουν να στηρίξουν γερά το πελατειακό τους κράτος και την επίσημη κρατική μαφία (ο καθένας για τους δικούς του λόγους κι από την δικιά του πλευρά φυσικά) και μια χαρά τα καταφέρανε όλοι τους!!! ...

Η μόνη αποτυχία που υπήρξε σε σχέση με τα προγράμματά τους, δεν ήταν φυσικά κάποια δικιά τους, αλλά η αποτυχία αυτών που πλήττονταν απ' αυτά τα προγράμματα, ν' αντισταθούν και να τα αποτρέψουν με οποιονδήποτε τρόπο!!! ... Αυτοί μάλιστα και μόνο αυτοί είναι οι μοναδικοί αποτυχημένοι των προγραμμάτων τους, με προμετωπίδα το 25% των ανέργων και κάμποσες χιλιάδες ... ψυχασθενών που αυτοκτόνησαν!!! ... Αυτοί μάλιστα, υπήρξαν οι μοναδικοί αποτυχημένοι και τα μεγάλα κορόιδα του ... χρηματοπιστωτικού πανηγυριού, της ασύστολης ρεμούλας και κανένας άλλος!!! ...

Τα μνημόνια όχι μόνο αποτυχημένα δεν υπήρξαν, αλλά αντιθέτως θεωρούνται και ως τα πιο εξόχως επιτυχημένα παγκοσμίως!!! ... Την καταστροφή του 1/3 του ελληνικού λαού επιδίωκαν εξ αρχής (κι όχι βεβαίως του συστήματος), ώστε να παγιδέψουν με αυτό και τα υπόλοιπα 2/3 ισοβίως κι αυτό ακριβώς πέτυχαν, όπως ακριβώς το επιδίωκαν!!! ... Αλλά κι ακόμη καλύτερα απ' ότι μπορούσαν να φανταστούν, αφού το κατάφεραν χωρίς ουσιαστικά ν' ανοίξει το παραμικρό ρουθούνι, κάτι που κυριολεκτικά τους τρόμαξε!!! ...

Το μόνο μα το μόνο που μπορεί κανένας να θεωρήσει και άμα ως αποτυχία του όλου σχεδιασμού, είναι το γεγονός ότι για κάποια στιγμή, υπερεκτιμήσανε τόσο πολύ τις ικανότητές τους, ώστε τους ξέφυγε και δώσανε κατά λάθος την δυνατότητα στο 62% του λαού, να τους επισημοποιήσει το ότι τους πήραμε όλους τους χαμπάρι, ΔΝΤ και εγχώριους υπαλλήλους του!!! ... Αλλά κι αυτό ακόμα, το αντιμετώπισαν εξαιρετικά γρήγορα και εξόχως αποτελεσματικά φέρνοντάς το άμεσα στα μέτρα τους!!! ...

Εξάλλου είναι πάρα πολύ μηδαμινής σημασίας το γεγονός, καθόσον σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συνιστά έστω και μια στοιχειώδη απειλή ως προς τους βασικούς τους στόχους, καθόσον με έναν Τσίπρα κι ένα διατηρήσιμο 20% πελατειακής εκλογικής βάσης ως εναλλακτική, η δουλειά

ουδόλως κινδυνεύει να ανατραπεί κάποτε κι ως εκ τούτου, ουδέποτε θα υπάρξει έστω και πρόταση, πόσο μάλλον επιτυχία οποιουδήποτε άλλου πραγματικού οικονομικού προγράμματος, που θα επιδιώκει ειλικρινά την εξυγίανση της οικονομίας και κυρίως, του μεγαλύτερου και πραγματικού ασθενή, που είναι η ίδια η ψεκασμένη από τηλεοράσεως κι από δημοσιογράφους ελληνική κοινωνία!!! ...

Αρα όλα είναι μια χαρά κι όλα βαίνουν κατ' ευχήν!!! ... Που λοιπόν η αποτυχία!!!;;;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 34

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016 / 11:58 πμ

<http://www.enallaktikos.gr/ar27190el-vale-ena-telos-stin-paidiki-ergasia-apofeygontas-aytes-tis-7-megales-etairieies.html#.V52P42UzkIN.facebook>

Παιδική εργασία

... Όλα καλά και άγια με αυτήν την ... λαϊκίστικη εικονική ευαισθησία των καλοφαγωμένων απέναντι στην παιδική εργασία, μονάχα μία πάρα πολύ απλή παρατήρηση, διότι μάλλον αυτοί οι καλοφαγωμένοι και ρομαντικοί Σαμαρείτες, από ότι φαίνεται, δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι θα πει φτώχεια! ...

Όσοι λοιπόν ξέρουμε τι θα πει φτώχεια, ξέρουμε επίσης πως αυτήν, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με δήθεν ηρωικές καταγγελίες και φαντασμαγορικούς αγώνες εναντίον κάποιων τεραστίων εταιρειών κι εκμεταλλευτών, εκτός κι αν κατά βάθος εποφθαλμιούν κάποια γενναία οικονομική αποζημίωση δήθεν για τα εκμεταλλευόμενα παιδιά, η οποία όμως μέσα από τα κατάλληλα κανάλια ως συνήθως, θα καταλήξει στις τσέπες αυτών των Σαμαρειτών!!! ...

Η φτώχεια λοιπόν για όσους την έχουμε χορτάσει, ή έστω έχουμε κάποια σχετική εμπειρία από την ... γοητεία της, αντιμετωπίζεται με έναν και μοναδικό τρόπο! Δηλαδή προσφέροντας πρώτα από όλα δουλειές και στην συνέχεια καλύτερες δουλειές και με καλύτερες αποδοχές στους γονείς αυτών των παιδιών κι όλα τα άλλα, είναι απλώς ... οδοντόπαστες!!! ...

Και για να μην ξεχνιόμαστε για όσους γνωρίζουμε από φτώχεια, θυμίζω ότι κανένα από αυτά τα δύσμοιρα παιδάκια δεν πάει στις φυτείες κακάο από χόμπι ή για να παίξει, αλλά πως ειδικά σε κάτι τέτοιου είδους χώρες κι από αυτό ακόμα το κατ' ευφημισμόν πενιχρό μεροκάματο, ενδέχεται από πίσω να επιβιώνουν ολόκληρες οικογένειες, ή να φροντίζονται κάποιοι άρρωστοι ή γέροντες, εάν έχουμε την στοιχειώδη φαντασία για να φανταστούμε οποιαδήποτε φροντίδα σε τέτοιου είδους κοινωνικές συνθήκες!!! ...

Συνεπώς όταν ζητάμε ως τάχα μου ευαίσθητοι την κατάργηση της παιδικής εργασίας χωρίς καμία απολύτως αντιπρόταση για καλύτερες εργασίες και με καλύτερες αποδοχές στους γονείς τους, ουσιαστικά είναι σαν να ζητάμε να χάσουν και την μοναδική πηγή εισοδήματος για την επιβίωσή τους, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι σαν να ζητάμε ... κυριολεκτικά τον θάνατό τους!!! ... Κι για πες τε μου λοιπόν όλοι εσείς οι ευαίσθητοι δυτικοί, είναι καλύτερα τα νεκρά παιδιά από τα παιδιά σκλάβους!!!;;; ... Ποιος θα μπορούσε με πλήρη συνείδηση, να υποστηρίξει πως είναι καλύτερα νεκρά!!!;;; ...

Επομένως αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να λύσει το πρόβλημα, ας αφήσει κατά μέρος τους αγοραίους συναισθηματισμούς κι ας μας προτείνει σοβαρές λύσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και δεν μας αρκούν πια οι ... σπαραξικάρδιοι θρήνοι για αυτά τα παιδιά, που οι καλοφαγωμένοι Σαμαρείτες δεν θα θυσίαζαν ... ούτε καν το πανάκριβο κινητό τους για χάρη τους, που ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές τις χώρες, να ισοδυναμεί ακόμα και με τα πολύτιμα εισοδήματα πάρα πολλών μηνών παιδικής σκλαβιάς σε αυτές τις κολασμένες φυτείες κακάο!!! ... Χορτάσαμε βρε αδερφέ από συναισθηματική ευαισθησία, μπουχτίσαμε πως το λένε!!! ... Λύσεις με λογική θέλουμε, ... πουλάει κανείς, ή αυτές πονάνε, αγγίζουν τα άδυστα της δυτικής μας καλοπέρασης και στην πραγματικότητα, δεν τις θέλει κανείς!!!;;;

Αύγουστος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35

Κυριακή 7 Αυγούστου 2016 / 6:21 μμ

<http://www.thessalonikiartsandculture.gr/life/aytoveltiwsi/to-pio-syntomo-politiko-keimeno-apo-ton-platona#.V7BpgVuLRdg>

Πολιτική - Πλάτων

Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική, είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου.

Πλάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 6

Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 / 3:01 μμ

http://www.huffingtonpost.gr/manolis-dimellas/-_6934_b_11362180.html

Το καλοκαιρινό σχολειό ενός «αντάρτη» παπά

ΙΣΤΟΡΙΑ 1

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 / 10:33 πμ

<http://www.ipaideia.gr/eidhseis/to-megalitero-olokautoma-stin-istoria-100-000-000-nekroi-1.htm>
Το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα στην ιστορία: 100.000.000 Νεκροί

ΙΣΤΟΡΙΑ 2

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 / 11:25 πμ

<http://www.tsantiri.gr/themata/i-sfagi-ton-ellinon-apo-to-vizantio-ke-tin-ekklisia-diavaste-ola-ta-stichia/>
... ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ ... και αφιερωμένο στους "μεγαλοσταυρίτες" ...

Η σφαγή των Ελλήνων από το Βυζάντιο και την Εκκλησία!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016 / 11:25 μμ

<http://ameiniasopallineus.blogspot.gr/2016/08/brexit.html>

Το Πολιτικό Αριστούργημα του Brexit

... Μια απλή ερώτηση μονάχα: Θυμάται ποτέ κανείς στην Ελλάδα, εμείς ακριβώς οι ίδιοι που πάντα είμαστε οι φτωχοί αυτής της χώρας, να ήμασταν έστω και κάποια περίοδο καλύτερα, είτε εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εγώ 49 χρονών πια και δεν θυμάμαι!!!;; ...

Μοναδική εξαίρεση η δεκαετία 1980 - 1990, η οποία όμως και πάλι δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί, διότι ήταν η περίοδος όπου τα πεντοχίλιαρα είχαν γίνει πετσετάκια, στάχτη στα μάτια δηλαδή μόνο και μόνο, για να μην πάρουμε χαμπάρι το ανελέητο πανηγύρι που γινόταν με τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και την υπόθαλψη του μέλλοντος ... των δεκάδων επόμενων γενεών Ελλήνων μαζί με την δικιά μας!!! ... Αλλά ακόμη και τότε "με τα λεφτά που όλοι μαζί τα τρώγαμε" ανελέητα, το χάος που υπήρχε μεταξύ υμών των φτωχών και των τότε πλουσίων, ήταν

πάντοτε το ίδιο κι απaráλλαχτο, όπως ακριβώς είναι εις τους αιώνες των αιώνων!!! Κι εκείνα που τότε εμείς οι φτωχοί τρώγαμε, δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με κείνα που τρώγανε τα παχύδερμα εκείνης της περιόδου! ...

Επομένως μήπως οι μόνοι που μπορεί ν' αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα σ' ένα ευρύτερο κοινωνικό και διοικητικό σύστημα όπως η ΕΕ, στην πραγματικότητα είναι οι πλούσιοι που θα γίνουν πραγματικά φτωχοί απέναντι στους τεράστιους Ευρωπαίους καπιταλιστές κι όχι εμείς οι φτωχοί, που σε καμία απολύτως περίπτωση και ουδέποτε μέχρι που να μας ψοφήσουν, δεν ... "κινδυνεύουμε" ποτέ και με κανέναν απολύτως τρόπο, να γίνουμε έστω και κατά λάθος κάποτε ... πλουσιότεροι!!!;;

Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι Ευρωπαϊκό αλλά ταξικό!!!;; ... Μήπως μετά την εκκαθάριση της μεσαιάς τάξης, ήρθε και η ώρα του "ξεκαθαρίσματος" της άρχουσας κι αυτό ξέρετε πονάει, πονάει πάρα πολύ στους βελουδένιους!!! ... Μήπως δηλαδή το μπόλικο κουτόχορτο κι ο άφθονος σανός της τάχα μου κακιάς Ευρώπης και του δήθεν κακού Ευρώ, σε συνδυασμό με την τάχα μου και καλά παράλληλη υπονόμηση της εθνικής μας κυριαρχίας που μας ταΐζουν απλόχερα τα τελευταία χρόνια (και τότε παρακαλώ είχαμε εθνική κυριαρχία από το 1821 μέχρι σήμερα που είμαστε συνεχώς βουτηγμένοι σε δάνεια και γιατί αυτήν κάποιιοι την θυμούνται όποτε και όπως τους συμφέρει!!!;; ...), είναι μια καλοστημένη και κατευθυνόμενη από τους ντόπιους αφεντάδες προπαγάνδα, καθώς αντιλαμβάνονται πως σε μια Ενωμένη και τεράστια Ευρώπη, δεν θα μπορούν να παίξουν κανέναν απολύτως ρόλο, όπως κάνουν μέχρι σήμερα και με όλη τους την άνεση, στον μικρό και περιχαρακωμένο, ελεγχόμενο Ελληνικό μπαχτσέ των Βαλκανίων!!!;; ...

Και για να καταλάβετε τι εννοώ, σκεφτείτε για παράδειγμα πως σήμερα σε μια Εθνική Ελλάδα, ακόμη και μια ξενέρωτη χρυσή αυγή με μόλις και μετά βίας 3,5% επί του συνόλου του εκλογικού σώματος κι όχι των ψηφισάντων (τι χα τι πασοκ δηλαδή;), έχει το δικαίωμα της γραφικής ηλιθιότητας, να ωρύεται πως είναι και καλά το τρίτο κόμμα προσπαθώντας να διεκδικήσει κάποιο ρόλο έστω και κομπάρσου σε τούτη την δύσμοιρη χώρα και φυσικά, ποτέ δεν αναφέρει πως η πραγματική εκλογική της δύναμη, φτάνει και δεν φτάνει το 3,5%!!! ... Και πως να το πούνε οι γελοίιοι, συμφέρει!!!;; ... Εμ δεν συμφέρει! ... Και το ΚΚΕ ήταν ολόκληρη την μεταπολίτευση τρίτο κόμμα, έτρεξε κάτι στα γύφτικα και μόνο εγώ δεν το πήρα χαμπάρι!!!;; ... Για φανταστείτε λοιπόν αυτό το γραφικό θέατρο σκιών του 3,5%, αυτές τις ναζιστικές καρικατούρες, αυτήν την αχαμνή φασιστική κουκκίδα σε μια τεράστια δημοκρατική ΕΕ, ποιος άραγε θα μπορεί έστω και να την εντοπίσει κάπου στον πολιτικό της χάρτη, πόσο μάλιστα και να της δώσει την παραμικρή σημασία, όπως κάποιιοι ταλαίπωροι της δίνουν σήμερα στην Ελλάδα!!!;; ... Ούτε καν οι Έλληνες!!!

...

Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και με το ίδιο σκεπτικό, πάτε και στην αντίπερα όχθη, στην αντίθετη ακραία περίπτωση ακόμα και των Ελλήνων βιομηχάνων κι εφοπλιστών. Μέσα στα όρια μιας Εθνικής Ελλάδος είναι "ΟΙ παντοδύναμοι", μα μέσα στα πλαίσια της ΕΕ, επειδή εκεί υπάρχουν ασυγκρίτως πλουσιότεροι και πραγματικοί ιδεολόγοι καπιταλιστές, μετατρέπονται αυτομάτως στους φτωχομπινέδες νεόπλουτους των Βαλκανίων! ...

Επομένως ποιοι έχουν πραγματικά πρόβλημα με την ΕΕ, οι φτωχοί που τους είναι παντελώς αδιάφορο για το ποιος θα τους κυβερνά, αφού κανένας μα κανένας και εις τους αιώνες τους άπαντες δεν θα φροντίσει να τους κάνει πλουσιότερους, ή οι σημερινοί εγχώριοι πλούσιοι, που σε μια τεράστια κι Ενωμένη Ευρώπη, θα καταντήσουν κι αυτοί ασήμαντοι και πολύ πιθανότατα φτωχοί σαν κι εμάς!!!;; ...

Και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, σε ποιους τελικά και πραγματικά δεν συμφέρει μια δημοκρατική ΕΕ; Στους φτωχούς Ευρωπαίους πολίτες μεν, αλλά με την ανυπολόγιστη και αντικειμενικά ανεξέλεγκτη παντοδυναμία της ψήφου τους, που κάνει τον κάθε προνομιούχο να τρέμει και να νοιώθει δέος απέναντί της, έστω κι αν ποτέ μα ποτέ και τίποτα μα τίποτα τελικά δεν πρόκειται να επιφέρει προς το καλύτερο γι' αυτούς τους αμέτρητους ψηφοφόρους, ή στους κατά τόπους και σε τιμή ευκαιρίας, τυχάρπαστους εθνικολάγνους και πατριδοκάπηλους αφεντάδες και παραλήδες κάθε χώρας (βλέπε ιδιαιτέρως την τελευταία καταρρέουσα αυτοκρατορία των πανηλιθίων Άγγλων), που στην πραγματικότητα είχαν, έχουν και θα έχουν πάντοτε τα έθνη τους κυριολεκτικά χεσμένα (ωσότου αυτά δεν εξυπηρετούν την τσέπη τους) και που είναι παντελώς

προφανές, πως στα πλαίσια μιας πανίσχυρης και δημοκρατικής ΕΕ, θα πρέπει να χάσουν τις όποιες σημερινές τοπικές τους εξουσίες, βασιλείες και μεσαιωνικούς τίτλους, με τα συναφή οικονομικά προνόμια βεβαίως βεβαίως, που διατηρούν αδιασάλεπτα στο πέρασμα του χρόνου μέσα στα εθνικά τους χωραφάκια!!!;; ... Εεεε!!!;;;

Σεπτέμβριος

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 8

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016 / 9:01 πμ

... Ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους,

είναι μια παρα πολλη απλη πρακτικη υποθεση και δεν χρειαζεται καν και συνταγματικη αναθεωρηση!!! Παγωνεις για παντα απο δω και στο εξης ολες τις προσληψεις των δημοσιων θρησκευτικων υπαλληλων (ολων των δογματων ανεξαιρετως για οσους δεν καταλαβαινουν τα αυτονοητα) και σε 35 ως 50 χρονια, δεν θα υπαρχει εν ζωη, ουτε καν ενας συνταξιουχος! Απλα και παστρικα! Και αν θελει οποιοδηποτε δογμα, ας προσλαβει δικους του κι οσους αντεχει η πιστη και ... η τσεπη του!!! ... Γιατι λοιπον κανενα κρατος στον κοσμο δεν το κανει!!!;;; ...

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 37

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 / 11:33 πμ

UShock, η Δημοκρατία στο απόσπασμα.

UShock και δέος! Μόνο έτσι μπορούν να χαρακτηρισθούν οι επικείμενες εκλογές της 8 Νοεμβρίου 2016 στις Η.Π.Α. Μια πραγματική ιλαροτραγωδία για την Δημοκρατία, που δεν θα μπορούσαν ούτε καν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης κι ο Αριστοφάνης να περιγράψουν! ...

Ζούμε και παρατηρούμε στην αμερικανική υπερδύναμη, αμήχανοι την κατάρρευση ενός πολιτεύματος 2.500 ετών, που παρά τις όποιες του φρικτές αδυναμίες και στρεβλώσεις, εντούτοις παραμένει το μόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεμέλιος λίθος και να εγγυηθεί το υγιές πέρασμα του γένους του homo idiot (ηλιθίου ανθρώπου), στο γένος του homo socialis (κοινωνικού ανθρώπου).

Βεβαίως τα ίδια παρακμιακά φαινόμενα, άνετα μπορούμε να τα εντοπίσουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη και μάλιστα, εξόχως σωρευμένα ακόμη και στην χώρα που γέννησε την δημοκρατία, αδιαλείπτως από το 1.821 που ξεκίνησε η ανασύσταση του σημερινού Ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα! Τούτα όμως μέχρι τώρα, επηρέαζαν μονάχα τις τοπικές κοινωνίες κι όχι ολόκληρη την ανθρωπότητα όπως συμβαίνει με όσα εκτυλίσσονται σήμερα στην διεθνή πολιτική σκηνή. Κι αυτά εντοπίζονται πρωτίστως στο φαινόμενο που τείνει πια να γίνει παντού καθεστώς, να διεκδικείται η διαχείριση της κρατικής διοίκησης, από τα πλέον εγκληματικούς ανυπόληπτα και ανάξια άτομα της κάθε κοινωνίας!

Κάποιοι μικροί και ασήμαντοι άνθρωποι, καταφανέστατα νοητικώς καθυστερημένοι και συνεπώς ανήθικοι, πιθανόν και νομικώς απαλλαγμένοι λόγω ηλιθιότητας, ή πλούσιοι που αφού έχουν πλουτίσει από την κλοπή του κοινωνικού πλούτου, την στυγνή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και ιδιαιτέρως των εργαζομένων, έχουν το θράσος και ζητάνε από αυτούς ακριβώς τους εργαζόμενους να τους ψηφίσουν κι από πάνω, ώστε όχι μόνο να νομιμοποιηθεί η έως τώρα εκμετάλλευσή τους, αλλά και να θωρακιστεί με ασφάλεια πια στον κυβερνητικό θώκο, η περαιτέρω οργανιστική, αχαλίνωτη και ανεξέλεγκτη επιδρομή της!

Και κάτι γυναίκες εδώ κι εκεί, που έχουν ήδη αποδείξει πως δεν διαθέτουν ούτε ίχνος προσωπικής αξιοπρέπειας, αφού μπροστά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία η οποία συνεπάγεται αυτόματα και τον ανάλογο προσωπικό πλούτο, καταπίνουν καθημερινά ως σπέρμα αβασάνιστα τον δημόσιο ευτελισμό τους, τον διασυρμό και την διαπόμπευσή τους από τους ίδιους τους συντρόφους τους και κατόπιν, αυτές οι εντελώς ανυπόληπτες, αξιώνουν να εγγυηθούν την αξιοπρέπεια τεράστιων εθνών και αμέτρητων εκατομμυρίων πολιτών ακόμα κι εκεί, όπου μαζεύεται κατά καιρούς η παγκόσμια αφρόκρεμα της διανόησης, των επιστημών και του πολιτισμού!

Κι όλη αυτήν η αφρόκρεμα σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη, περιθωριοποιείται συστημικά από την μεγαλύτερη παθογένεια, από το ισχυρότερο μικρόβιο που κατατρώνει τα σπλάχνα της δημοκρατίας και που δεν είναι άλλο, από την «δικτατορία των ηλιθίων της»! Εκείνης της ακαταμάχητης πλειοψηφίας των ψηφοφόρων, που οι έννοιες του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού, τους είναι παντελώς άγνωστες, που δεν ξέρουν ούτε καν στα λεξικά να τις αναζητήσουν! Μα το χειρότερο από όλα, είναι πως δεν θέλουν καν να τις μάθουν, εξ ου και παραμένουν αμετανόητα ηλίθιοι!!! ... Κι αυτήν ακριβώς η έννοια της πλειοψηφίας, δυστυχώς είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας που επίσης δυστυχώς, σήμερα αντιπροσωπεύει μονάχα το εγώ και το προσωπικό συμφέρον, αυτόν ακριβώς τον εγωισμό που καλείται να ισοπεδώσει η δημοκρατία,! Κι αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο της πλειοψηφίας, κάποιον τον υπονομεύουν ξεδιάντροπα, ρίχνοντας στην αρένα των ηλιθίων κάθε είδους πολιτικό περίσσειμα για να τους χορτάσουν και να υφαρπάξουν την πολύτιμη ψήφο τους κι όχι φυσικά πολιτικούς ιεραποστόλους, που θα τους βγάλουν από την μακάρια ηλιθιότητα για να κάνει η ανθρωπότητα έστω κι ένα βήμα μπροστά!

Βρείτε μου μία μεγαλύτερη τραγωδία από αυτήν της δημοκρατίας, όπου η αυτοκτονία (η πλειοψηφία) να είναι ταυτόχρονα και η μοναδική, η αποκλειστική πηγή ζωής της ίδιας της υπάρξεώς της!!! ... Βρείτε μου έστω και μία (πλην του δυστυχούς θανάτου, που βιώνει ακριβώς την ίδια τραγωδία)!!!

Κι αυτόν ακριβώς τον Γόρδιο δεσμό, αυτό το ύψιστο μεγαλείο της πολιτικής τέχνης, παντού στον κόσμο αξιώνουν να το διαχειριστούν κάτι ανιστόρητοι, αστοιχειώτοι, απερίγραπτοι, περαστικοί δημόσιοι υπουργικοί υπαλληλίσκοι, κάτι ελεεινοί, τρισάθλιοι, τυχάρπαστοι, τυχολιόκτες, καταχραστές, πλιατσικολόγοι, κάτι καρακιτσαριά, κάτι κατίνες, κάτι αγύρτες και ηλίθιοι, ακριβώς επειδή αυτήν η δημοκρατία, τους παρέχει αδιαπραγμάτευτα το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι»! Το δικαίωμα της δικτατορίας τους! Και πως θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά μία δημοκρατία, αφού τότε δεν θα ήταν πια δημοκρατία!!!;;; ...

Εδώ βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη και ο αναπόφευκτος παράγοντας της υπερμεγέθυνσης της κοινής συνειδητότητας και η υπερδιόγκωση του μέσου όρου της παιδείας των λαών, που επιβάλλει αναπόφευκτα την αναγκαιότητα της αναδόμησης της δημοκρατίας, χωρίς φυσικά αυτό να εγγυάται και την ταυτόχρονη απηλιθιοποίηση των κοινωνιών!

Αντιθέτως μάλιστα, αφού μπορεί άνετα ο καθένας να παρατηρήσει, πως όπου οι επιστήμες και η τεχνολογική ανάπτυξη επέφεραν απότομη αύξηση του κοινωνικού πλούτου, οι νεόπλουτοι ηλίθιοι που καταπιέζονταν αιώνες από τα πλούσια αφεντικά τους, παρασύρθηκαν από την απότομη μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης και θεώρησαν εαυτούς ίσους με τα αφεντικά και με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα, να εκμεταλλευτούν κι αυτοί πλέον με την σειρά τους, τους κατώτερους τους! Ως ηλίθιοι φυσικά, δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν πως ο κοινωνικός πλούτος, δεν μοιράζεται κατά κεφαλήν αλλά αναλογικά! Πως όταν αυτοί από 100 πήραν ξαφνικά 1.000, δεν πήραν εξίσου από 1.000 και τα αφεντικά τους, αλλά αυτά τα αφεντικά που έπαιρναν ήδη 1.000.000 όταν οι ηλίθιοι έπαιρναν 100, την ίδια στιγμή πήραν από 1.000.000.000!!! ... κι όχι μόνο κρατώντας το άνοιγμα της ταξικής ψαλίδας μεταξύ τους σταθερό, αλλά κάνοντάς το κι ακόμα μεγαλύτερο! Δηλαδή ενώ παίρνανε περισσότερα, ουσιαστικά ήταν φτωχότεροι κι από ότι ήταν μέχρι τότε!!! ...

Αυτοί λοιπόν οι ηλίθιοι νεόπλουτοι, δεν ήταν άλλοι από την λεγόμενη μεσαία τάξη, η οποία μέσα στην φρενιτιδα του νεοπλουτισμού της, έχασε κάθε ιερό και όσιο από την ηθική του εργαζομένου και της αλληλεγγύης, κάθε ίχνος της ταξικής της συνειδήσεως και νομίζοντας πως επειδή είχε πλέον πολύ περισσότερα χρήματα από πριν, είχε ανέβει και ταξικά και πως είχε αποκτήσει αναλογικά και περισσότερα δικαιώματα στην αυθαιρεσία, στην εγκληματικότητα, στην διαπλοκή

και στην καταδυνάστευση οποιουδήποτε έπεφτε στα χέρια της! Στον καθαρό επιχειρησιακό χώρο των αφεντάδων δηλαδή! Να όμως που αυτήν η μεσαία τάξη, από την θέση της στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, έχασε μέσα στην παραζάλη του νεοπλουτισμού τον έλεγχο της κι άρχισε να μπαίνει πάρα πολύ ενοχλητικά και στα ρουθούνια των αφεντάδων!

Ε πόσο να αντέξουνε κι αυτοί, άνθρωποι είναι! Οπότε πάρτε μια ωραία και περιποιημένη τεχνητή οικονομική κρισούλα με δανεικό αέρα κοπανιστό, απολαύστε παράλληλα ως ηλίθιοι και μια ωραία μείωση μισθών και συντάξεων υπέρ του εθνικού συμφέροντος βεβαίως βεβαίως και της προστασίας της ιδιωτικής σας περιουσίας (ποιας;;;), φορτωθείτε σαν μ@@@... και την φροντίδα του 25% των ανέργων και αστέγων, δουλέψτε κι από πάνω όλες τις υπερωρίες που χρειάζονται για να καλύψουν την απόδοση αυτών που απολύονται χωρίς φυσικά οποιαδήποτε ανταμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη γι αυτές κι οποιανού δεν του αρέσει, ορίστε και η πόρτα της ανεργίας! Έτσι απλά και παστρικά για να βάλετε μυαλό (σιγά μην βάλουν οι ηλίθιοι μυαλό) και να μην απλώνεστε παραπέρα από κει που σας παίρνει!!! ... Αμ πως!!!;;; ... Και ξαφνικά ολόκληρη η κραταιά μεσαία τάξη που ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις για ψύλλου πήδημα, ως δια μαγείας άφαντη, πουθενά, ούτε για δείγμα!!! ... Μούγκα στην στρούγκα που λέμε κι Ελληνικά!!! ...

Κι όλα αυτά με τις πιο απλές, δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες και με την απόλυτη υπηρεσιακή ανοχή και προστασία φυσικά της κρατικής θρησκείας και δικαιοσύνης, που θα ήταν οι μόνες εάν υπηρετούσαν πραγματικά το δίκαιο και τους λαούς, οι οποίες θα μπορούσαν να τους ανασυντάξουν και να σταθούν δίπλα τους, βάζοντας φρένο σε κάτι αναγκαία μνημόνια, να ξέρετε εμείς δεν τα θέλουμε αλλά μας αναγκάζουν κι οι παππάδες κι οι δικαστές, δεν έχουν τίποτα υπόψη τους για το έγκλημα! Κι είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν ενεργητικά να βάλουν τάκο στην κατηφόρα και στην δυστυχία των ανθρώπων! Μα αυτές οι κρατικές υπηρεσίες, δεν πληρώνονται παχιά παχιά από τους λαούς που ψωμολυσάανε, αλλά από τις κυβερνήσεις που γλεντοκοπάνε εις υγείαν των ηλιθίων που τις ψηφίζουν!!! ... Σιγά λοιπόν που θα κάτσουν να σκάσουν για την τύχη των λαών! Οι κυβερνήσεις να είναι καλά, οι εργοδότες! Τι σημασία μπορεί να έχουν οι ηλίθιοι ψηφοφόροι, τα ζώα, οι καταναλωτές μπροστά στο χρήμα, που ότι κι αν τους ταΐσεις ειδικά μέσω της τηλεόρασης και των πάσης φύσεως δημοκοντόρων (δημοσιογράφων), το καταπίνουν αμάσητο και ακατέργαστο!!! ...

Κι άντε να βρεθεί σοβαρός άνθρωπος, να προσπαθήσει να βάλει σε τάξη αυτήν την μαρτυρική δημοκρατία της δικτατορίας των ηλιθίων!!! ...

Κάποτε πριν λίγα μόλις χρόνια, την εποχή προ διαδικτύου ειδικά, ευνοούσαν ακόμα οι συνθήκες για την εμφάνιση τέτοιων σοβαρών ανθρώπων ή ηγετών για όσους το προτιμάτε έτσι, διότι γενικά οι πληροφορίες και η παιδεία ειδικότερα, ήταν απολύτως ελεγχόμενες και μονάχα οι πλούσιοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υψηλή και ποιοτική εκπαίδευση. Οπότε τι πιο φυσιολογικό, εφόσον ήταν ολιγάριθμοι, με αξιόλογη εκπαίδευση και όλοι της άρχουσας τάξης για να μην ξεχνιόμαστε, από το να διαφέρουν εξαιρετικά έντονα από την υπόλοιπη μάζα των ηλιθίων ψηφοφόρων και γοητεύοντάς τους να τους κάνουν ότι θέλουν! Παράλληλα όμως και η ομοιογένεια των ηλιθίων, κάπου κάπου επέτρεπε την εμφάνιση κάποιων ... μετεωριτών που μπορούσαν να την χειραγωγήσουν αποτελεσματικά κι αυτό δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα στο σύστημα! Τότε λοιπόν ξέφευγε κι από κανέναν φιλότιμος ή ... λαϊκιστής κι έπαιρναν κάποια ανάσα κι οι λαοί, κάτι πάρα πολύ σπάνιο φυσικά και συνήθως με πολλή δραματική κατάληξη αργότερα! Πόσο μάλιστα αφού αυτό, συνήθως τους εξασφάλιζε τάχιστα, μια ηρωική θέση στο πρώτο νεκροταφείο με δημόσια δαπάνη, κιλίβαντα πυροβόλου όπλου, στίφη ηλιθίων να ζητωκραυγάζουν, να επευφημούν αλλά ούτε κατά διάνοια να τολμούν να κρεμάσουν τους δολοφόνους στις πλατείες, αλλά και με ανδριάντες και άφθονη ιστορική ανάμνηση στα εκπαιδευτικά και σχολικά βιβλία, ώστε να μαθαίνουν και να συνετίζονται οι νεότεροι επίδοξοι ευπατρίδες, γνωρίζοντας ποια μοίρα θα τους περιμένει εάν τολμήσουν και σηκώσουν κάποτε κεφάλι!!! ...

Οι απαιτήσεις όμως της τεχνολογίας και οι ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού για την διαχείρισή της, επέβαλαν την άμεση αναβάθμιση της παιδείας κι αυτήν με την σειρά της, έκλεισε ασφυκτικά το άνοιγμα της ψαλίδας του πνευματικού επιπέδου μεταξύ της άρχουσας τάξης και των ηλιθίων ψηφοφόρων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, προκύπτει και το διαδίκτυο και ξαφνικά, οι πληροφορίες

και η γνώση φτάνουν σε κλάσματα δευτερολέπτου από την μία άκρη του πλανήτη στην άλλη! Πανικός! Οπότε όλοι εσείς οι έξυπνοι που απειλείται την καθεστηκυία τάξη, μαζέψτε τα μπογαλάκια σας και ουστ μετανάστες για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο κι εκεί που θα πάτε, ξέρουν να σας περιποιηθούν μια χαρά οι δικοί μας για να βουλώσετε τα στόματά σας για όλη σας τη ζωή!

Αλλά για καλού και για κακού, επειδή τούτο το διαδίκτυο έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβολή της άμεσης δημοκρατίας κι εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως διάθεση να χάσουμε την βόλεψή μας, πάρτε και μερικούς παρασκηνιακούς λογάριθμους και έξυπνους ιούς, που βάζουν όσους φραγμούς μπορούν στις αξιόλογες και αξιόπιστες πληροφορίες κι από την άλλη, αφήνουν να ρέει άφθονο και ανεμπόδιο κάθε είδους σκουπιδαριό, πάσης φύσεως φασιστοειδή και ρατσιστικά περιεχόμενα, πλούσιος χλωρός σανός και μπόλικο κουτόχορτο για τους ηλίθιους ψηφοφόρους, τηρώντας πάντοτε ευλαβικά τον πανίσχυρο κι αλάνθαστο ακόμα βασικό κανόνα, του διαίρει και βασιλεύει!

Και ποιος άλλος μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα ένα τέτοιο σύστημα και τα ανάλογα συμφέροντα της εξωφρενικά ολιγάριθμης πλουτοκρατίας του πλανήτη από έναν ηλίθιο ή μια κατίνα, αφού μόνο τέτοιοι μπορούν εγγυημένα να μην καταφέρουν ποτέ να συσπειρώσουν τους εξαθλιωμένους και να προκαλέσουν οποιαδήποτε ανατροπή στο υφιστάμενο καθεστώς! Ηλίθιοι και κατίνες, να τους σιχαίνονται οι μάζες και να σκορπάνε αλαλάζοντας από δω κι από κει, μην τυχόν και βρεθεί κανένας και τους ξυπνήσει και ... δεν έχουν αρχίσει ακόμα και τα δρομολόγια για τον Άρη!!! ... USHock!!! ... Η δημοκρατία πεθαίνει στην Αμερική, ζήτω η δημοκρατία!!! ...

Και πριν βρεθεί κανένας να μου πει γιατί δεν ασχολούμαι μονάχα με τα χάλια της ψωροκόσταινας κι ασχολούμαι και με τα αμερικάνικα, του εξηγώ πως όταν κάποιος εισβάλλει σε μια χώρα και διορίζει την ηγεσία της γιατί απλούστατα, είναι πολύ πιο εύκολο από το να διαθέσει τα ανάλογα πανάκριβα στρατεύματα για να την καταλάβει στρατιωτικά, ακόμη κι έτσι, ουσιαστικά την προσαρτά στα υπερπόντια εδάφη του. Οπότε αυτομάτως είτε του αρέσει είτε όχι, οι κατακτημένοι δεν αποκτούν μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση ανάμειξης στα πολιτικά του κατακτητή! Κι η χώρα μου διοικητικά, βρίσκεται πολλές δεκαετίες τώρα υπό αμερικανική κατοχή και για να το καταλάβετε αυτό, τώρα πια μπορώ να σας διηγηθώ μια ιστορία.

Όταν υπηρετούσα ως αστυφύλακας στο Παλαιό Ψυχικό, ένα βράδυ πήγα για υπηρεσία σκοπού 10:00 μμ – 06:00 πμ της επομένης, σε έναν αμερικάνικο στόχο που η υπηρεσία μας φυσικά για λόγους ασφαλείας δεν μας έλεγε ποιος ήταν, αλλά όλοι μεταξύ μας γνωρίζαμε πως επρόκειτο για τον σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα. Όταν έφτασα στην σκοπιά, ο συνάδελφος ήταν απολύτως ήρεμος και δεν είχε να μου αναφέρει τίποτα το ιδιαίτερο. Φεύγοντας εκείνος όπως έκανα πάντα από ... επαγγελματική διαστροφή, έλεγξα όλη την περίμετρο της μάντρας του σπιτιού χωρίς να εντοπίσω κάτι ύποπτο, πλην του ότι ολόκληρο το σπίτι ακόμα και ο κήπος ήταν για πρώτη φορά θεοσκότεινα! Δεν υπήρχε ούτε το παραμικρό ίχνος φωτισμού! Μου έκανε φοβερή εντύπωση, αλλά αφού ο συνάδελφος δεν μου είχε αναφέρει το παραμικρό, περιορίστηκα στην υπόθεση πως δεν μπορεί, παρά να λείπανε όλοι από το σπίτι, ακόμη και οι υπηρέτες.

Κατά τις 2:00 με 3:00 τα ξημερώματα, καθόμουνα μέσα στην σκοπιά η οποία ήταν δίπλα από την κεντρική είσοδο της μονοκατοικίας και κολλημένη στα κάγκελα της μάντρας. Εκείνη την στιγμή ένοιωσα ένα περίεργο τράνταγμα και ξαφνιάστηκα. Σεισμός υπέθεσα αλλά άρχισα να περιεργάζομαι και τον χώρο γύρω μου, μιας και η 17 Νοέμβρη ήταν στα πάνω της εκείνη την εποχή! Μετά από λίγο ξανά ένα παρόμοιο τράνταγμα. Όπα λέω, αυτό πια δεν είναι σεισμός αλλά και τι μπορεί να είναι; Εάν κάποιος θέλει να με σκοτώσει, γιατί δεν το κάνει ενώ είμαι μέσα στην σκοπιά κι αφού η σκοπιά, δεν είναι παρά ένα απλό περίπτερο χωρίς την παραμικρή αλεξίσφαιρη προστασία; Σβήνω το φως για να βλέπω καλύτερα έξω και μπαίνω σε επιφυλακή. Μετά από λίγο και πάλι τράνταγμα. Ξαφνιάζομαι, κάποιος ήθελε μάχη τι άλλο; Οπλίζω λοιπόν το αυτόματο και βγαίνω έξω έτοιμος για όλα.

Κι εκεί που περίμενα με το δάχτυλο στην σκανδάλη να αρχίσει το γλέντι, ξάφνου πίσω μου μέσα από την καγκελόπορτα κάποιος την τραβούσε για να την ανοίξει. Κι όπως όλους τους εγκληματίες πάντα τους ξεφεύγει κάποια απίστευτη λεπτομέρεια, έτσι και τούτος δεν είχε ενημερωθεί από κανέναν πως η πόρτα είχε υδραυλικό σύστημα και δεν άνοιγε με τα χέρια. Κι ενώ θα μπορούσα

εκείνη την στιγμή να τον σκοτώσω εν ψυχρώ και χωρίς έλεος αφού δεν είχα ιδέα ότι ήταν μέσα, δεν είχα ιδέα για το τι δουλειά είχε εκείνη την ώρα εκεί και σε ένα σπίτι θεοσκότεινο, όπου κάλλιστα θα μπορούσε να τους είχε καθαρίσει όλους, που εξαιτίας του σκότους και μόνο θα έπρεπε τουλάχιστον από ευγένεια, να τον είχε συνοδέψει ως την πόρτα με έναν φακό έστω κάποιος από τους υπηρέτες, μένω άφωνος, γιατί αυτό το μούτρο το γνωρίζω! Ήταν ο δημοφιλέστερος πολιτικός εκείνη την στιγμή στην Ελλάδα και όλοι ασχολιόντουσαν μαζί του!

Σιγά του λέω και κατεβάζω αφοπλίζοντας το αυτόματο, δεν ανοίγει έτσι η πόρτα. Του ανοίγω και φανερά εξοργισμένος που τον αναγνώρισα προσπαθεί σχεδόν τρέχοντας να απομακρυνθεί. Επειδή όμως ήταν αυτός που ήταν, έπρεπε οπωσδήποτε να συνοδεύεται από συναδέλφους αλλά κανέναν! Μόνος σου είσαι του λέω τέτοια ώρα, δεν έχεις συνοδεία τον ρώτησα για να κλείσω την πόρτα. Ούτε καν τόλμησε να γυρίσει να με κοιτάξει κι όσο πιο βιαστικά μπορούσε, χώθηκε σε ένα αυτοκίνητο της πλάκας που ήταν σταθμευμένο απέναντι στο παρκάκι κι εξαφανίστηκε πατώντας γκάζι.

Από τις 10:00 μμ που ήμουν εκεί, δεν είχε μπει στο σπίτι όχι μόνο αυτός, αλλά κανέναν απολύτως. Το σπίτι έμοιαζε ακατοίκητο. Οπότε ήτανε μέσα από πολύ νωρίτερα, δηλαδή τουλάχιστον πάνω από 5 ώρες. Πόσες όμως είναι αδύνατον να υποθέσω, δεδομένου ότι εάν είχε μπει κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του προηγούμενου συναδέλφου η οποιουδήποτε άλλου, φυσιολογικά εφόσον δεν επρόκειτο για οποιονδήποτε επισκέπτη αλλά για τον πρώτο πολίτη της χώρας, ο καθένας τουλάχιστον για λόγους ασφαλείας πέραν του συνηθισμένου κουτσομπολιού, θα έπρεπε να είχε ενημερώσει τον επόμενο. Πιθανόν λοιπόν να είχε περάσει κι εντελώς απαρατήρητος ή ακόμη και κρυμμένος με κάποιο αυτοκίνητο του σπιτιού, γιατί αν είχε περάσει μόνος του, πολύ απλά θα ήξερε και πως ανοίγει η πόρτα. Αλλά κι αυτή η μέριμνα του σταθμάρχη να βυθίσει στο σκοτάδι ολόκληρο το σπίτι για να τον καλύψει στην έξοδο και πιθανότατα και στην είσοδο, από ποιον αφελή μπορεί να θεωρηθεί έτσι απλά αθώα; ... Τουλάχιστον όχι από μένα!!! ...

Υπάρχει λοιπόν τώρα κανέναν, που τουλάχιστον σε μένα να μην μου αναγνωρίζει την υποχρέωση να ανακατεύομαι στην πολιτική ζωή των Η.Π.Α.; Κι αν υπάρξει καλά θα κάνει να το κρατήσει για τον εαυτό του. Και είναι η πρώτη φορά που το καταγράφω μετά από τόσα πολλά χρόνια, διότι όπως αντιλαμβάνεστε αυτό ειδικά τότε, θα μπορούσε να βάλει την χώρα σε απίστευτες περιπέτειες κι είχα φυσικά την υποχρέωση, να προστατέψω στο μέτρο που μου αναλογούσε εννοείται, τα συμφέροντα της χώρας μου. Τώρα όμως που πέρασαν τα χρόνια κι η ιστορία τον έχει ήδη τιμωρήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους χειρότερους πολιτικούς αυτής της δύσμοιρης χώρας, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας την εξαιρετική ικανοποίηση που νοιώθω που ζει ακόμα και συνταξιοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, παρατείνοντας έτσι το μαρτύριό του να βρίσκεται στο απόλυτο περιθώριο του ελληνικού λαού, καρπαζοεισπράχτορας, ελεεινός και μέσα στην μοναξιά, την καταφρόνια και την αποστροφή ολόκληρου του ελληνισμού, σαν ο τελευταίος της κοινωνίας, σαν ένας εθνικός προδότης ποιος;;; ...

... Εκείνος που τότε ήταν, ο επόμενος διορισμένος από την CIA πρωθυπουργός της Ελλάδας!!! ... Εκτός πια κι αν εκείνο το βράδυ, μέσα σε τόσο γκανγκστερική ατμόσφαιρα, είχε διαπραγματευτεί ως Τζέιμς Μποντ την σωτηρία της χώρας, κάτι που φυσικά η πρωθυπουργική του θητεία, δεν το απέδειξε καθόλου μα καθόλου!!! ...

Αααα και για κάποιους ελληναράδες που πιθανόν να ψάξουν με μικροκομματική σκοπιμότητα να βρουν ποιος ήταν αυτός ο πρωθυπουργός, καλά θα κάνουν να μην με προκαλέσουν, γιατί έχω μια πολλή πολλή νόστιμη παρόμοια ιστορία και για έναν άλλο περίφημο πρωθυπουργό της χώρας, ενός άλλου μεγάλου άλλοτε κόμματος. Το παραπάνω περιστατικό, αναφέρθηκε μόνο και μόνο για να σας καταδείξω, ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έχω κάθε λόγο και υποχρέωση να ανακατεύομαι και στην ελληνική και στην αμερικανική πολιτική ζωή και μάλιστα, χωρίς το παραμικρό έλεος και με το περίσσειμα του θράσους που διαθέτω τόσο για τους όποιους κατακτητές, όσο και για τους όποιους προδότες της χώρας μου. Αυτά.-

Καλή ημέρα σε όλους σας!

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 / 11:33 πμ

Δημοσκοπήσεις

Επειδή τώρα τελευταία μας βομβαρδίζουν με κάτι πολύ περίεργες δημοσκοπήσεις (που λέει ο λόγος δηλαδή δημοσκοπήσεις), ρίξτε μια προσεχτική ματιά στον παρακάτω πίνακα που είναι και η μοναδική έγκυρη δημοσκόπηση μέχρι τις επόμενες εκλογές και απολαύστε ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(Το πραγματικό ποσοστό στον πίνακα, είναι αυτό που αναλογεί στο σύνολο του εκλογικού σώματος, το αληθινό δηλαδή, το σύνολο των ψηφοφόρων σ' ολόκληρη την επικράτεια, ενώ το εκλογικό ποσοστό, είναι αυτό που προκύπτει μετά την εφαρμογή του εκλογικού νόμου.)

Το μεγαλύτερο ελληνικό κόμμα, είναι η Αποχή με πραγματικό ποσοστό: 43,84% !!! ... δηλαδή διπλάσιο της σημερινής (6-10-2016) κυβερνητικής πλειοψηφίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ.!!! ... Με τις υγιείς μας κι όχι γιατί είναι συνειδητή η αποχή, αλλά γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός για να την πείσει και να την κάνει ενεργή συμμετοχή!!! ...

Η Κυβέρνηση έχει πραγματικό ποσοστό, μόλις: 21,45 % !!! ... Δηλαδή το 21,45%, κυβερνάει το υπόλοιπο 78,55%!!! ... Τι πιο δημοκρατικό, τι πιο ... !!! αντιδικτατορικό !!!;; ... και τι πιο αριστερό πάν' απ' όλα!!!;; ... Ειδικά και για πρώτη φορά αριστερά!!!

Το σύνολο των πραγματικών ποσοστών όλων μαζί των κομμάτων, είναι: 51,27 %!!! ... Δηλαδή όλα μαζί, μόλις και μετά βίας ξεπερνάνε το 50%+1 του εκλογικού σώματος, το οποίο θα έπρεπε να έχει ως ελάχιστο ποσοστό κάθε κυβερνών κόμμα, ή κάθε κυβερνητικός συνασπισμός, για να δικαιούμαστε να χαρακτηρίζουμε ένα πολίτευμα δημοκρατικό!!! ... Έτσι δεν είναι;; ... Το κόστος όμως των εκλογών και χωρίς να τους ρωτάει κανένας, επιβαρύνει και το υπόλοιπο 48,73%, που δεν θέλει ούτε να τους βλέπει μπροστά του!!! ... Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί!!!;; ...

Τα άκυρα και τα λευκά που είναι μία καθαρή φοβική ψήφος (λόγω φακελώματος) ή διαμαρτυρίας, είναι: 1,35% και αν έμπαιναν στην Βουλή, θα καταλάμβαναν περίπου 7 έδρες! Ένα μικρό κόμμα δηλαδή! ...

Το σύνολο των αδρανών ψήφων, δηλαδή των πολιτικών δυνάμεων που έμειναν εκτός Βουλής λόγω εκλογικού συστήματος και των φοβικών ακύρων και λευκών, είναι: 4,85% !!! ... Είναι δηλαδή το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα και αν έμπαινε στην Βουλή, θα καταλάμβανε περίπου 23 έδρες!!! ... Λίγο περισσότερες από το σύνολο των ΑΝ.ΕΛ. και του Ποταμιού!!! ...

Έστω και μόνο αυτά τα ελάχιστα, δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν την σθεναρή αντίσταση των κομμάτων στην απλή αναλογική και την επιμονή τους, στην με πάση θυσία συντήρηση της λαϊκής ηλιθοκρατίας, ή αλλιώς, της «δικτατορίας των ηλιθίων»!!!;; ...

ΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 9**Θρησκευτικό παραλήρημα**

Σχόλιο σε ανάρτηση του Ian Pap.

... Πραγματικά αυτό το θέατρο σκιών της τάχα μου σύγκρουσης του κράτους με την δικιά του, ιδιόκτητη κρατική θρησκεία, αδυνατώ να κατανοήσω γιατί κάθε φορά που για διάφορους πολιτικούς λόγους ανακύπτει, προκαλεί τόσο ενδιαφέρον!!!;; ... Είναι απολύτως προφανές, ότι εδώ πρόκειται για ένα ξεκάθαρο παζάρι μεταξύ δύο συνεταίρων, που αφορά την μαφιόζικη επιρροή που αναλογεί στον καθένα ως προς την κάθε είδους νάρκωση, εκμετάλλευση και καταλήστευση του ελληνικού λαού! ... Και στο κάτω κάτω της γραφής, οι θρησκευτικοί υπάλληλοι μόνο έτσι μπορούν να διεκδικήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, δεν μπορούν να απεργήσουν! Οπότε που το ενδιαφέρον!!!;; ...

Από την εποχή του Βυζαντίου που ο χριστιανισμός αποφάσισε να εγκαταλείψει τον δρόμο του θεού, να παραιτηθεί και να ξεφύγει από κάθε θρησκευτική υπόσταση και να μετατραπεί σε μια

κρατική θρησκευτική υπηρεσία, με τ' απαραίτητα ανταλλάγματα βεβαίως βεβαίως, συνεχώς και κατά καιρούς για διάφορους πολιτικούς λόγους, αυτό το θέμα της σχέσεως εκκλησίας και κράτους ανακύπτει ξανά και ξανά! Πρόκειται δηλαδή για ένα πραγματικό ανέκδοτο!

Διότι εάν το κράτος ήθελε πραγματικά ν' απαλλαγεί απ' αυτόν τον περίεργο συνέταιρο και ειδικά σήμερα, θα το έκανε με μια πάρα πολλή απλή υπουργική απόφαση, η οποία δεν χρειάζεται φυσικά ούτε συνταγματική αναθεώρηση, ούτε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση, ούτε καν συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου νομίζω! Και πως μπορεί να το κάνει; Διακόπτοντας πάρα πολύ απλά και με πρόφαση την τάχα υφισταμένη οικονομική κρίση, όλες τις προσλήψεις των πάσης φύσεως θρησκευτικών υπαλλήλων και όλων ανεξαιρέτως των δογμάτων, οπότε σε 30 με 50 χρόνια από τώρα, δεν θα υπάρχει ούτε καν συνταξιούχος απ' αυτούς!

Κι αν σας φαίνονται πολλά τα 30 χρόνια, σκεφτείτε ότι τόσα έχουν περάσει από την εποχή του Τρίτη, οπότε εάν πραγματικά από τότε ήθελαν τον διαχωρισμό του κράτους από την εκκλησία, σήμερα θα το είχαν καταφέρει! Και σημειωτέον, χωρίς την παραβίαση των οποιωνδήποτε επαγγελματικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ήδη υφισταμένων θρησκευτικών υπαλλήλων, που θα μπορούσε να προκαλέσει και οποιαδήποτε κοινωνική αναστάτωση! Διακοπή προσλήψεων πάσης φύσεως θρησκευτικών υπαλλήλων εδώ και τώρα! Απλά και παστρικά! Κι όποιο δόγμα θέλει να εξυπηρετηθεί από τέτοιους υπαλλήλους, ας το κάνει ελεύθερα και με ίδια μέσα! Οπότε γιατί όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι;

Γιατί απλούστατα κατά καιρούς, κάτι θέλει ο ένας συνέταιρος από τον άλλο κι ο καθένας πιέζει με τον τρόπο του κι από την πλευρά του μέχρι να το πάρει! Κανένας τους όμως δεν θέλει ούτε κατά διάνοια την διάλυση του συνεταιρισμού, διότι όλες οι θρησκείες γενικώς, είναι η πιο αρχέγονη και η πιο καθαρή μορφή κομμουνιστικής έκφρασης, ο πιο καθαρός κομμουνισμός, ο πιο καθαρός λαϊκός ταξικός χώρος και συνεπώς, η μεγαλύτερη και η πιο επικίνδυνη απειλή για την παντοτινή καθεστηκία τάξη! Γι' αυτό εξάλλου και το Βυζαντινό κράτος, αναγκάστηκε να την εξαγοράσει για να βάζει τους δικούς του εγκάθετους και δωροδοκημένους προϊσταμένους (αρχιπαπάδες κλπ) που θα κατευθύνουν εκεί που επιθυμεί κάθε φορά την επικίνδυνη λαϊκή μάζα. Και αναγκάστηκε να της παραχωρήσει και μέρος των λαφύρων και των ... ληστευμάτων του λαού, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει ποτέ οποιαδήποτε λαϊκή, κομμουνιστική και ταξική αντίσταση ...

Κι όλα τ' άλλα, είναι απλά για να 'χουμε κάτι ν' ασχολούμαστε ...

ΘΕΣΚΕΙΑ 10

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016 /

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Ἐντολή διὰ φρόνησιν καὶ ἀπλότητα

16 Ἴδου ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

17 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

19 Ὅταν δὲ παραδώσωσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε.

20 Οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

Νοέμβριος

ΘΕΣΚΕΙΑ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 39

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ - ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

Αξιοσέβαστοι πολίτες,

με αφορμή τον πρόσφατο εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας φιλοσοφίας την 21η Νοεμβρίου 2016, αλλά και την ενημέρωσή μου για μία ομιλία του Περίανδρου Ανδρουτσόπουλου σε ακροατήριο της χρυσής αυγής (<https://www.youtube.com/watch?v=yE6...>), δράττομαι της ευκαιρίας να συμβάλλω στην αποσαφήνιση του δραματικά παρεξηγημένου όρου του εθνικισμού και στην αναγκαία αποκατάσταση της έννοιάς του.

Σύμφωνα με το λεξικό λοιπόν:

εθνικισμός ο [εθnikizμός] O17 : 1. η απόλυτη και με πάθος προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την εχθρότητα προς άλλα έθνη• (πρβ. σοβινισμός): Ακραίος / επιθετικός ~. Φαινόμενα / εκδηλώσεις εθνικισμού. Η έξαρση του εθνικισμού στις γειτονικές χώρες απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη της περιοχής. 2. η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης• η αφοσίωση των ατόμων στο έθνος στο οποίο ανήκουν, χωρίς όμως καμία διάθεση υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλου έθνους• εθνισμός, πατριωτισμός. 3. (ιστ.) η πολιτική άποψη και κίνηση, που εκδηλώθηκε κατά το 19ο κυρίως αι. και αναγνώριζε και αποδεχόταν τις εθνικές διαφορές και ιδιομορφίες ως βάση για τη σύσταση και λειτουργία των πολιτικών κοινοτήτων: Στα τέλη του 19ου αι., το κίνημα του εθνικισμού άρχισε να χάνει το φιλελεύθερο και διεθνιστικό του χαρακτήρα, και να γίνεται συντηρητικότερο ακόμη και αντιδραστικό. [λόγ. εθνικ(ός) -ισμός μτρφδ. αγγλ. nationalism ή γαλλ. nationalisme]

εθνοκτόνος -α -ο [εθnokτόπος] E4 : (συνήθ. ως ρητορικός χαρακτηρισμός) καταστροφικός για το έθνος: ~ πόλεμος. [λόγ. εθνο- + -κτόνος]

και κατά συνέπεια, για να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους και δια παντός τους σχετικούς όρους, εθνικισμός είναι η καλλιέργεια της εθνικής συνειδήσεως και η αφοσίωση στα πραγματικά συμφέροντα ενός έθνους, ενώ η εκούσια, ή η ακούσια δημιουργία οποιασδήποτε καταστροφικής κατάστασης, ή οποιωνδήποτε δυσμενών συνθηκών για το έθνος, αλλά και η υποστήριξη ιδεολογιών που αντίκεινται στα πραγματικά συμφέροντά του, θα πρέπει να ορίζεται και να ονομάζεται τουλάχιστον από δω και στο εξής, **εθνοκτονισμός!**

Ιστορικά, την ιδέα του εθνικισμού θα μπορούσαμε να την διακρίνουμε για πρώτη φορά ίσως, στα βάθη της αρχαιότητας και στον αρχαιοελληνικό μύθο του κατακλυσμού, όπου ως γενάρχες ολόκληρης της ανθρωπότητας από τις πέτρες που πέταγαν πίσω τους, αναφέρονται ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα. Ειδικά σε αυτό το σημείο της κοινής καταγωγής όλων, θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς την πιο αυθεντική και την πιο ουσιαστική έκφραση του πιο γνήσιου και του πιο καθαρού εθνικισμού. Εκείνου που αντιμετωπίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα ως ένα ενιαίο έθνος, με ανάλογα κοινά και βασικά συμφέροντα. Αυτό σημαίνει πραγματικός εθνικισμός και όχι φυσικά η καπηλευτική και καταχρηστική χρήση της έννοιας και του όρου από αλήτες και αγύρτες, στα στενά και περιορισμένα όρια μιας συγκεκριμένης φυλής, ή ενός λαού κάποιας κρατικής οντότητας, που την καθιστά συνώνυμη της έννοιας του ρατσισμού.

Δυστυχώς όμως κι όπως πάρα πολύ συχνά συμβαίνει στην ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου, τα πιο διεφθαρμένα και τα πιο αμόρφωτα άτομα των κοινωνιών, για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων κι επιδιώξεων, χρησιμοποιούν ως προκάλυμμα των ιδιωτικών τους δραστηριοτήτων, τους πιο ευγενείς και τους πιο λαοφιλείς ιδεολογικούς όρους, αλλά και τα σχετικά σύμβολα που κατά καιρούς εκφράζουν αυτούς τους όρους, με αποτέλεσμα ακόμη και να παραφράζεται εντελώς η αρχική έννοια και το νόημά τους, δημιουργώντας έτσι μια τεράστια και πολλή προβληματική ιδεολογική σύγχυση, αλλά και ιδιαίτερη επιφύλαξη στην ορθή χρησιμοποίησή τους. Σε αυτό όμως συμβάλλει τα μέγιστα και η μη έγκαιρη, αλλά και έγκυρη πρόβλεψη για την δημιουργία των αντίθετων ορισμών, η αναγκαιότητα των οποίων δυστυχώς τις περισσότερες φορές, ανακύπτει αφού προκύψουν οι επιβλαβείς συνέπειες από την κατάχρηση των ευγενών ορισμών και συμβόλων, γεγονός που δυσκολεύει πάρα πολύ την κατοπινή αποκατάσταση της σαφήνιάς τους!

Έτσι η έννοια του εθνικισμού κατάντησε να σημαίνει ρατσισμός και στρατιωτικός επεκτατισμός, μέχρι την εποχή του Μακεδόνα Φιλίππου του Β', ο οποίος έθεσε σε πιο σωστή βάση την έννοια,

έστω κι αν έγινε σχετικώς περιοριστικά και αφορούσε μονάχα την ένωση των διάσπαρτων ελληνικών φυλών και των πολυάριθμων ελληνικών πόλεων – κρατών. Εντούτοις, υπήρξε η πιο χαρακτηριστική ιστορική στιγμή, που ο εθνικισμός ξαναπήρε και πάλι την πραγματική του παγκόσμια διάσταση, ξεπερνώντας τα στενά και περιορισμένα όρια του Μακεδονικού βασιλείου, ώστε να καλύψει ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Επόμενος σημαντικός εθνικιστής, υπήρξε ο γιος του Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος δεν ξέρω εάν το έκανε συνειδητά ή ασυνειδητά, αλλά ήταν αυτός που ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, την πιο βαθιά και ουσιαστική διάσταση του εθνικισμού, που δεν είναι άλλη από την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Και γέμισε την τότε γνωστή υφήλιο με ασύγκριτα πολιτισμικά επιτεύγματα, που στάθηκαν ικανά ακόμη και να επισκιάσουν τον προφανή στρατιωτικό χαρακτήρα της εκστρατείας του.

Και τελευταίος μέχρι στιγμής μεγάλος εθνικιστής, υπήρξε ο Χριστός. Αυτός που με την εντολή που έδωσε στους μαθητές του να διασπείρουν σε ολόκληρο τον κόσμο τον λόγο και τις πεποιθήσεις του, στην πραγματικότητα και πιθανόν χωρίς να έχει απόλυτη συναίσθηση για το τι ακριβώς έκανε, καθάρισε και απάλλαξε οριστικά από κάθε είδους στρατιωτικά και ρατσιστικά κατάλοιπα, τον πολιτισμικό εθνικισμό.

Κι αυτός ακριβώς είναι ο πραγματικός εθνικισμός, ο παγκόσμιος πολιτισμικός άξονας, πάνω και γύρω από τον οποίο, θα πρέπει να κινείται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο ακρογωνιαίος λίθος του πραγματικού εθνικισμού, είναι η επιδίωξη της παγκοσμιοποίησης των κοινωνιών και ενάντια φυσικά, στην επιχειρούμενη μονοδιάστατη παγκοσμιοποίηση των αγορών, από την οποία απουσιάζουν παντελώς οι κοινωνίες. Εθνικισμός σημαίνει, διαμόρφωση εκείνου του πνευματικού και φιλοσοφικού περιβάλλοντος, όπου κάθε έθνος θα έχει ισότιμη και απολύτως σεβαστή θέση, σε κάθε είδους πολιτισμική έκφραση και άποψη. Όπου θα έρχεται σε άμεση επαφή με τα υπόλοιπα έθνη και μέσα από την ανάπτυξη αυτών των διαλογικών σχέσεων, θα καρπώνεται τα επωφελέστερα για την δική του εθνική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει απλόχερα και ανεπιφύλακτα στα υπόλοιπα, ότι καλύτερο διαθέτει το πολιτισμικό του ... οπλοστάσιο!

Εθνικισμός σημαίνει πολιτισμικός συναγωνισμός και πνευματικός επεκτατισμός, πέρα από κάθε γεωγραφικό όριο, ή κρατικό σύνορο. Εθνικισμός σημαίνει πολιτισμική εξωστρέφεια, πολιτισμική διάχυση και διασπορά, διαπολιτισμικός διάλογος κι όχι φυσικά, οποιαδήποτε πνευματική συρρίκνωση σε οποιαδήποτε γεωγραφικά ή άλλα περιορισμένα όρια. Αυτό όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα το ωφέλιμο στα έθνη, αλλά αντιθέτως δημιουργεί και τον πιο ανθυγιεινό μικρόκοσμο, μέσα στον οποίο μπορούν να έχουν επιβλαβή παρουσία διάφορες πολιτικές μαριονέτες και πολιτικά μικρόβια, τα οποία διαφορετικά και σε ένα παγκόσμιο κοινωνικό περιβάλλον, δεν θα μπορούσαν να καταγραφούν ούτε καν ως στίγματα στον πολιτικό χάρτη! Και για να γίνει κατανοητό αυτό σας σημειώνω το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Στις τελευταίες εκλογές στην Ελλάδα, η παρακρατική χρυσή αυγή έλαβε 379.722 ψήφους στο σύνολο των 9.913.609 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ή μόλις το 3,83%. Και με αυτό το ασήμαντο ποσοστό, κατέλαβε 17 βουλευτικές έδρες και απέκτησε ακόμη και την ψευδαίσθηση, πως είναι και πολιτική δύναμη!!! ... Στο σύνολο όμως του παγκόσμιου πληθυσμού των 7,35 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, οι ψηφοφόροι της χρυσής αυγής, είναι το ανύπαρκτο σχεδόν ποσοστό του 0,005%! Εάν λοιπόν υπήρχε ένα παγκόσμιο Κοινοβούλιο με 1.000 έδρες πχ, η χρυσή αυγή ούτε καν θα πλησίαζε ποτέ το ποσοστό έστω και μίας από τις έδρες του! Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί τα ασήμαντα κόμματα, δεν επιθυμούν την παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών, αλλά και γιατί συντηρούνται και χρηματοδοτούνται σχολαστικά από την παγκοσμιοποίηση των αγορών για να την υποθάλπουν! Η παγκοσμιοποίηση των αγορών όμως, έχει τουλάχιστον και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα για να τορπιλίζει την παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών, οι ιδιώτες εθνοκτονιστές όμως, τι συμφέροντα μπορεί να έχουν πέραν της αμοιβής τους από την εκτέλεση και την διεκπεραίωση των εγκληματικών παραγγελιών και συμβολαίων της πρώτης!; Πόσο μεγάλη είναι πια αυτή η αμοιβή!!!;;; ...

Κι όπως είναι σαφέστατα φανερό, σε καμία απολύτως περίπτωση οποιαδήποτε πολιτισμική συρρίκνωση, δεν είναι ποτέ δυνατόν να καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο ωφέλιμη και για οποιοδήποτε έθνος. Είναι παντελώς γελοίο στην σημερινή εποχή, που η τεχνολογία φέρνει

καθημερινά όλο και πιο κοντά την παγκόσμια κοινωνία που εγώ ονομάζω Γεωνία, κάποιος να θεωρεί ωφέλιμη για το έθνος του, οποιαδήποτε αντίσταση σε αυτόν τον κοινωνικό εθνικισμό που αναπτύσσεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα αργά μεν, αλλά εξαιρετικά σταθερά! Αυτό μονάχα ένας **ιδιώτης** (ηλίθιος άνθρωπος / homo idiot) μπορεί να το ισχυριστεί και ποτέ οποιοσδήποτε σοβαρός **πολίτης** (κοινωνικός άνθρωπος / homo socialist)! Και φυσικά εφόσον αυτού του είδους η αντίσταση, αλλά και κάθε άλλη πολιτική υποστήριξης της πολιτισμικής συρρίκνωσης, βάλλει άμεσα και απροκάλυπτα εναντίον των πραγματικών εθνικών συμφερόντων και αντίκειται βίαια στην ωφέλεια των εθνών, ουσιαστικά υποσκάπτει και επιβουλεύεται με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, ακόμη και την ύπαρξη του κάθε έθνους κι ως εκ τούτου, είναι εθνοκτόνα και με την ανάλογη ιδεολογική της περιβολή, καθαρός εθνοκτονισμός!

Σε αυτόν τον εθνοκτονισμό όμως κι όχι στις κοινωνίες, συρρικνώνονται μονάχα οι πάσης φύσεως αντεθνικές αντιλήψεις, όπως του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της πολιτισμοφοβίας, της θρησκολαγνείας, της πατριδοκαπηλίας, της αρχαιοκαπηλίας κλπ. Ο εθνοκτονισμός, είναι η πιο καθαρή ιδεολογική έκφραση και κατά επέκταση, η πιο σαφής απόδειξη της παντελούς απουσίας πολιτικής αισθητικής, από τους απανταχού ιδιώτες. Είναι η Αχίλλειος πτέρνα κάθε έθνους και κάθε πολιτισμικής οντότητας, πλην όμως και ταυτόχρονα, είναι αναπόφευκτα και αναπόσπαστο κομμάτι τους. Απλά το μέγεθος και η δυναμική του εθνοκτονισμού, επηρεάζει αναλόγως και κατά τόπους, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του υγιούς εθνικισμού, εις βάρος φυσικά των συμφερόντων τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Σκεφτείτε και μόνο πόσο αλλοπρόσαλλο ιδεολογικό υπόβαθρο έχει ο εθνοκτονισμός, ώστε να ακυρώνει ακόμα και την ίδια την ύπαρξή του. Για έναν Γάλλο εθνοκτονιστή πχ, οποιοσδήποτε δεν είναι Γάλλος, είναι ρατσιστικά κατώτερος και σαφώς ανεπιθύμητος. Επομένως το ίδιο είναι για αυτόν και ένας Έλληνας εθνοκτονιστής. Όταν όμως ο ρατσιστικά ανώτερος Γάλλος θα έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, θα προσκυνάει τον κατώτερο Έλληνα εθνοκτονιστή ξενοδόχο για την καλύτερη δυνατή διαμονή του, ή τον ταβερνιάρη για μια μερίδα ποιοτικού φαγητού, ή τον μεταφραστή για την επαφή του με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, ή τους επιχειρηματίες με τους οποίους θα είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί για την εισαγωγή των βιομηχανικών του προϊόντων στην ελληνική αγορά κλπ κλπ κλπ. Ακόμα κι ο πιο πρόσφατος εθνοκτονιστής ο Τραμπ, μπορεί με το προεκλογικό προφίλ του ηλιθίου να έγινε πρόεδρος των αμερικανών ιδιωτών, όταν όμως θα έρθει η ώρα να επισκεφθεί την Αγγελικούλα και τον Βόλφγκανγκ, δυστυχώς για αυτόν το προφίλ του ηλιθίου, δεν θα μπορέσει να το προσθέσει στις αποσκευές του! Είναι μονάχα για εσωτερική κατανάλωση στην Αμερική, κάτι σαν χάμπουργκερ και μονάχα εκεί μπορεί να περάσει, στα αμερικανάκια που τον ψήφισαν. Εδώ είναι Ευρώπη, με βαθιά δημοκρατική παράδοση και αδίστακτους πολίτες (ασχέτως των ηγεσιών τους) και με πολλοί λίγους ακόμα ιδιώτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να τον καλοδεχτούν ως ηλίθιο! Κι όλα αυτά, είναι απλά και μόνο η παγκόσμια καθημερινότητα και η καθημερινή πολιτισμική αποτύπωση. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο εθνοκτονισμός με αυτήν την καθημερινότητα και κατά επέκταση, με την ίδια την ιδεολογία του, όταν από την μία αποτάσσει καθετί ξένο κι από την άλλη, πασχίζει να βρει συμμάχους σε ολόκληρο τον πλανήτη!!!;; ... Με ποιον τρόπο θα μπορούσε τάχα ένα έθνος, να αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο; Ακόμα κι αν υποθέσουμε πως θα βρίσκονταν ένας τέτοιος τεχνικός τρόπος, αλήθεια τότε τα εκατομμύρια των αποδήμων, μπορείτε να φανταστείτε ποια τύχη θα είχαν!!!;; ... Εθνοκτονιστές, ε εγκληματίες εθνοκτονιστές!!!;; ...

Και ιδιώτες εθνοκτονιστές υπήρχαν πάντοτε και παντού, ευτυχώς όχι πολλοί, αλλά αναλόγως και του κάθε εθνικού πολιτισμικού περιβάλλοντος, αλλού λιγότεροι κι αλλού περισσότεροι. Εκείνο το ξεχωριστό που συμβαίνει σήμερα και δημιουργεί τις διάφορες ευνόητες εντυπώσεις, είναι πως αυτοί οι ιδιώτες, απέκτησαν επιτέλους και πολιτική στέγη. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που εκ πρώτης όψεως, φαντάζει επικίνδυνο και τρομακτικό, ενώ δεν είναι ούτε το ένα, ούτε το άλλο! Η φαινομενική άνθηση του παγκόσμιου εθνοκτονισμού, είναι απλά φαινομενική και σε καμία απολύτως περίπτωση ουσιαστική! Η σύγχρονη εμφάνιση και η πολιτική ταυτοποίηση των ιδιωτών στα δήθεν επανεμφανιζόμενα εθνικιστικά κινήματα, δεν έχουν να κάνουν με την αύξηση της παγκόσμιας εθνοκτονικής ασθένειας, αλλά με την συνάθροιση των ιδιωτών μέσα σε συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι φυσικά εφόσον αποχτήσουν την πολιτική τους

ταυτότητα, καθίστανται αυτομάτως και απολύτως ελεγχόμενοι και υποχείρια του κάθε κεντρικού συστήματος εξουσίας! Κι αυτό είναι ένα πραγματικό επίτευγμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών, που το χρησιμοποιεί όμως πανέξυπνα, για την ανάσχεση του παγκόσμιου υγιούς εθνικισμού και της κοινής απαιτήσεως της ανθρωπότητας, για την ταυτόχρονη παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών!

Πρόκειται δηλαδή για μία απολύτως ελεγχόμενη συστημική στρατηγική, με την οποία στην πραγματικότητα προκαλείται ανάσχεση σε ενδεχόμενη ανεξέλεγκτη επέκταση του εθνοκτονισμού, η οποία θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται υπέρ των συμφερόντων της παγκοσμιοποίησης των αγορών. Ο σύγχρονος εθνοκτονισμός, με κύριο εκφραστή το ναζιστικό γερμανικό πρότυπο, από το οποίο επιδιώκουν οι σημερινοί εθνοκτονιστές να αντλήσουν την απαραίτητη ιστορική καταβολή τους, αλλά και τον πρόσφατο αμερικανικό τραμπικισμό [**τραμπικισμός**: η προσκόλληση ενός ατόμου σε αρνητικά δημόσια πρότυπα, για να απενοχοποιήσει μέσω της ευρείας δημοσιότητας αυτού του προτύπου, τις ενδόμυχες αρνητικές προσδοκίες που τρέφει συνειδητά για τον εαυτό του], ή το παλαιότερο γαλλικό πολιτικό εξάμβλωμα του εθνικού μετώπου, τον αμερικανικό και ισλαμικό φονταμενταλισμό, μέχρι και την ελληνική, παρακρατική χρυσή αυγή, το μόνο που κατάφερε, ήταν να απαλλάξει τα κεντρώα κόμματα που εναλλάσσονται στην κρατική ηγεσία, από τους ανεπιθύμητους κοινούς τραμπούκους και ανεξέλεγκτους εθνοκτονιστές ιδιώτες, που δεν βοηθούν καθόλου στην κατάκτηση αυτής της ηγεσίας! Για αυτό και τους συγκέντρωσαν σε έναν ακίνδυνο, ενιαίο ιδεολογικό και περιθωριακό πολιτικό χώρο, ο οποίος τώρα πια μπορεί πανεύκολα να ελεγχθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά βούληση. Απλά οι 1.000 εθνοκτονιστές πχ που ήταν διάσπαρτοι σε κάθε έθνος και δεν τους έδινε κανένας σημασία γιατί δεν ήξερε καν πόσοι ακριβώς ήταν, τώρα πια με το μάντρωμά τους στα εθνοκτονικά κόμματα, έγιναν απλώς μετρήσιμοι κι όχι φυσικά περισσότεροι. Οι 10 που ήταν σε κάθε χωριό, 10 παρέμειναν κι ούτε πρόκειται ποτέ να αυξηθούν, παρά μονάχα εάν αυτό δύναται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης των αγορών, ώστε να επιτρέψει την μεγαλύτερη προβολή του εθνοκτονισμού, με τα γνωστά μέσα που ήδη διαθέτει. Ο σύγχρονος εθνοκτονισμός, είναι το πιο γνήσιο και το πιο ηλίθιο παιδί της παγκοσμιοποίησης των αγορών, το οποίο είναι κατάλληλο μονάχα για τα θελήματά της και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, το χρησιμοποιεί!

Αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε με πολλή προσοχή και οξύνοια, την ομιλία του Περίανδρου Ανδρουτσόπουλου σε ακροατήριο της χρυσής αυγής, για να διαπιστώσετε με τον πιο εύγλωττο τρόπο, την πλήρη παρακμαϊκή διάσταση του σύγχρονου εθνοκτονικού παραληρήματος, αλλά και την απόλυτη συστημική του προέλευση και χρησιμοποίηση! Βεβαίως εδώ θα πρέπει καταρχήν να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την ρητορική δεινότητα και την σαφή φιλοσοφική αναζήτηση αυτού του ατόμου, που μέχρι προχθές δεν γνώριζα καν την ύπαρξή του! Δυστυχώς είναι ο πρώτος δεξιός και όχι μόνο ακροδεξιός διανοούμενος που γνώρισα ποτέ στην ζωή μου κι αυτό αν θέλετε, ας προβληματίσει αναλόγως την όποια καπιταλιστική παράταξη. Είναι εξαιρετικά οδυνηρό όμως, για μια χώρα που δεν έχει την πολυτέλεια να της περισσεύουν πανέξυπνα άτομα, κάποια από αυτά, να είναι τόσο μολυσμένα από εθνοκτονικές αντιλήψεις, ώστε να μην είναι σε θέση ούτε καν να υποψιαστούν την μόλυνσή τους! Είναι κρίμα πολύ κρίμα καίτοι ακόμα κι έτσι, εξυπηρετούν αφάνταστα το κεντρικό σύστημα εξουσίας! ...

Όταν άρχισα λοιπόν να παρακολουθώ το βίντεο, εάν δεν ανέφερε κατά τακτά χρονικά διαστήματα πως ήταν χρυσαυγίτης, θα έμενα απολύτως σίγουρος και θα έβαζα ακόμη και το χέρι μου στην φωτιά, πως επρόκειτο για ομιλία στην κεντρική επιτροπή του κομμουνιστικού κόμματος, από έναν ιδεολογικό καθοδηγητή σαν εκείνους τους άφθονους που διέθετε κάποιες άλλες περασμένες εποχές! Αυτό και μόνο, τα λέει όλα!

Καθώς όμως εξελισσόταν η ομιλία του, διαπίστωνα με εξαιρετική έκπληξη, πως δεν είχα ακούσει ποτέ άλλοτε τόσο ειλικρινή αυτοκριτική και πιο αυστηρή κριτική για το ελληνικό παρακρατικό κόμμα της χρυσής αυγής και μάλιστα, από έναν εκ των πρωτεργατών όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, αυτής της φασιστικής παρωνυχίδας! Είναι εκπληκτική η δημόσια ομολογία του και η έντονη αποστροφή του για την παντελή αποστασιοποίηση του κόμματος από τον αρχικό ιδεολογικό του κορμό, αλλά και για την υποταγή της ηγεσίας αυτού του πολιτικού παραμορφώματος, στους

διάφορους κρατικούς και παρακρατικούς εργοδότες της. Την άμεση διαπλοκή της με τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα και την εγκληματική δραστηριότητα του κόμματος, στα πλαίσια της εξυπηρητέσεως συμβολαίων τραμπουκισμού και εκφοβισμού των αντιπάλων αυτών των οικονομικών και εξουσιαστικών εργοδοτών και παραγόντων! Κι όλα αυτά μπροστά σε ένα ακροατήριο που όπως μας έχει συνηθίσει σε παρόμοιες περιπτώσεις, αντί να τον πετάξει με τις κλωτσιές από το βήμα, τον χειροκροτούσε κι από πάνω, αφού είναι προφανές πως το μορφωτικό τους επίπεδο, δεν τους επέτρεπε καν να καταλάβουν ούτε μία λέξη από το αξιοθαύμαστο λεξιλόγιο του και τον βαθύ φιλοσοφικό του συλλογισμό!

Ήταν όμως και η πρώτη φορά που άκουσα δεξιά καθοδηγητή, να αντιλαμβάνεται έστω και στοιχειωδώς την άμεση ταύτιση του εθνικισμού με τον πολιτισμό και τις τέχνες, με τα οποία φυσικά οι εθνοκτονιστές, ουδέποτε και σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, είχαν την παραμικρή ωφέλιμη σχέση και ουδέποτε θα αποκτήσουν! Η ιδιοτελία τους, δεν τους το επιτρέπει! Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστική όμως, η πολλαπλή αναφορά του σε ποιητές, αλλά και στην επιτακτική ανάγκη να διεκδικηθεί από το ελληνικό εθνοκτονικό περιθώριο, εκείνο το απαραίτητο πολιτισμικό μερίδιο από το αριστερό πολιτισμικό μονοπώλιο, που θα μπορούσε να εγγυηθεί τουλάχιστον την ιδεολογική διαιώνιση του εθνοκτονισμού, καθώς όπως κι ο ίδιος διαπιστώνει, με τον ήδη αποτυχημένο κομματικό πειραματισμό του και σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη υιοθέτηση κάθε είδους συστημικής παθογένειας, αλλά και συγκεκριμένων δεξιών οικογενειοκρατικών συνηθειών, δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα να παίξει ποτέ τον οποιονδήποτε ουσιαστικό πολιτικό ρόλο! Πόσο μάλλον κι εξαιτίας των ιδιωτών ψηφοφόρων που ήδη εκφράζει. Αξίζει όμως η παρακολούθηση της διαίσθησής του, για την μοναδική και αξεπέραστη δυναμική που εμπεριέχει ο πολιτισμός, καθώς και την ασύγκριτη αποτελεσματικότητά του όταν χρησιμοποιείται έξυπνα και μεθοδικά.

Θα μπορούσα να σχολιάσω πιο αναλυτικά αυτήν την πρωτοφανή ομιλία και την καταπληκτική ομολογία του για την γενικότερη προέλευση και άμεση εξάρτηση του διεθνούς εθνοκτονικού κινήματος, με το παγκόσμιο παρακράτος και την παγκόσμια κοινή εγκληματική διαπλοκή, αλλά ήδη το άρθρο μου είναι απρόβλεπτα μεγαλύτερο του προσδοκώμενου κι εκτός αυτού, μάλλον θα ήταν και πολύ πιο ωφέλιμο, να βγάλει ο καθένας τα προσωπικά του συμπεράσματα από αυτήν την τόσο αποκαλυπτική ομιλία, που βάζει πραγματικά στην θέση του όχι μόνο το ελληνικό, αλλά ολόκληρο το παγκόσμιο εθνοκτονικό παραλήρημα! Νομίζω πως αυτός ο διανοούμενος που προφανώς βρίσκεται σε ιδεολογική σύγχυση, παρότι φαίνεται να επιδιώκει το ακριβώς αντίθετο, στην πραγματικότητα και μάλλον παρά την θέλησή του, τουλάχιστον με αυτή την ομιλία του γιατί δεν έχω υπόψη μου τίποτα άλλο σχετικά με αυτόν, προσέφερε τις μέγιστες δυνατές υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει προσωπικά, τόσο στην Δημοκρατία όσο και στον πολιτισμό, με τα οποία φυσικά ο πολιτικός του χώρος δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ, ούτε ίχνος σχέσεως!

Συμπερασματικά λοιπόν, εθνικισμός είναι η προσήλωση στο μεγαλύτερο δυνατό εθνικό συμφέρον, που σημαίνει δημιουργική και ενεργητική επιθετική πολιτισμική πολιτική, πάντοτε εντός του παγκόσμιου πνευματικού περιβάλλοντος κι όχι στο περιθώριό του, ενώ εθνοκτονισμός, η υπόθαλψη των εθνικών συμφερόντων, μέσα από αντεθνικές πολιτικές πολιτισμικής συρρίκνωσης και την συστημική καλλιέργεια πολυποίκιλων φοβικών συνδρόμων, που εμποδίζουν την εξάπλωση του παγκόσμιου εθνικισμού και την παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών. Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία κι όλα αυτά τα σχετικά, δεν έχουν καμία σχέση με τον εθνικισμό, αλλά είναι σύνδρομα του εθνοκτονισμού και των απολίτιστων και αμόρφωτων ιδιωτών του, που έχοντας συναίσθηση της πολιτισμικής τους ανεπάρκειας, νοιώθουν συνεχώς να απειλούνται από κάθε διαπολιτισμικό διάλογο και πρακτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η διαχείριση των Σύριων που εισβάλλουν στην Ευρώπη. Εδώ η εθνικιστική πολιτική, επιβάλλει το ξεκαθάρισμα πως αυτοί οι Σύριοι, είναι ένα αναπόφευκτο πρόβλημα, διότι όσοι τουλάχιστον υπηρετήσαμε την στρατιωτική μας θητεία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως σε καιρό ειρήνης όπου δεν επιτρέπεται η χρήση του οπλισμού, είναι παντελώς αδύνατον σε ένα τεράστιο μέγεθος ακτογραμμής, να αποτραπεί η εισβολή οποιουδήποτε άοπλου. Πέραν αυτού δε, είναι προφανές πως αυτοί οι εισβολείς, δεν είναι και οι καλύτεροι πολίτες της Συρίας, καθόσον εάν ήταν, θα διακατέχονταν από εθνική συνείδηση και θα έμεναν στον τόπο τους,

παίρνοντας τα όπλα από οποιαδήποτε πλευρά θεωρούσαν την πιο σωστή ή δίκαιη, ώστε να ξεκαθαρίσουν το ταχύτερο δυνατόν αυτήν την καταστροφική κατάσταση. Αντί αυτού όμως, προτιμούν την κατάπτυστη φυγή και την προσωπική τους εξασφάλιση στο κοινωνικό ευρωπαϊκό και ευρύτερο δυτικό περιβάλλον, όπου την ώρα που οι συμπατριώτες τους θα σκοτώνονται, ή θα πεθαίνουν από την πείνα και για χάρη τους, αυτοί θα απολαμβάνουν τα προνόμια των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών, τις προβλεπόμενες παροχές και τα ανάλογα δικαιώματα, θα σπουδάζουν κι όταν με το καλό αποκατασταθεί η τάξη και η ασφάλεια στην χώρα τους, θα επιστρέψουν πίσω όπως κάτι έλληνες Καραμανλήδες, Παπανδρέηδες και Μητσοτάκηδες πολιτικοί κρατούμενοι στα σαλόνια των Παρισίων και μάλιστα ως δήθεν διανοούμενοι με ανάλογα ευρωπαϊκά πτυχία, θα αξιώνουν κι από πάνω με περίσσιο θράσος την διαχείριση της εξουσίας στην Συρία και το ιδιαίτερος επικερδές κλείσιμο των συμφωνιών, που θα προκύψουν τότε για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης χώρας τους. Και εις υγείαν φυσικά των ... ηρωικών κορόιδων, που παρέμειναν πίσω και σκοτώνονται για να τους εξασφαλίσουν αυτές τις θρασύτατες μελλοντικές αξιώσεις!

Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, ο εθνικισμός επιβάλλει να μην την αναγκαστική φιλοξενία τους διότι εισβάλλουν άοπλοι κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν στρατιωτικά, αλλά θα πρέπει να τους διευκρινιστεί αμέσως και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, πως η πολεμική ηθική δεν είναι δυνατόν να τους αναγνωρίσει ως πρόσφυγες αφού δεν προέρχονται από την κατάλυση και την διάλυση ενός κράτους, ούτε ως θύματα κάποιας φυλετικής ή ρατσιστικής εκκαθάρισης, αφού δεν υφίσταται κάτι τέτοιο παρά μονάχα στους χριστιανούς της Συρίας. Αλλά ούτε και ως λαθρομετανάστες, καθόσον η προστασία της προσωπικής ζωής είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός, ακόμα κι αν δεν συνάδει με την εθνική ηθική κι εφόσον προασπίζεται υπό το καθεστώς των συγκεκριμένων πολεμικών συνθηκών, ευλόγως καθίσταται αδύναμη η εφαρμογή της συνήθους γραφειοκρατικής και νόμιμης πρακτικής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα άλλο, παρά πολεμικοί φυγάδες, ριψάσπιδες κι ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χαίρουν της εκτίμησης, της συμπάθειας και της φροντίδας, που οφείλεται σε πρόσφυγες και θύματα φυλετικών εκκαθαρίσεων. Αυτό βεβαίως, αφορά μονάχα τους υγιείς και τους ικανούς να πολεμήσουν. Αντιθέτως όμως η μέριμνα για τους ανήμπορους και κυρίως για τα παιδιά, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτική, αμέριστη και πολλή επιμελημένη, διότι αυτά είναι τα μόνα ανεύθυνα για την όλη κατάσταση και τα μόνα πραγματικά θύματα, αλλά ταυτόχρονα κι ένα εξαιρετικά παρθένο έδαφος, για την άσκηση της πιο γόνιμης πολιτισμικής πολιτικής. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που θα αξιολογηθεί και θα κριθεί αναλόγως και η κάθε εθνική πολιτική.

Και κάτι σχετικό ιδιαίτερος για τους υποτιθέμενους δυτικούς χριστιανούς. Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, ο Χριστός δίνει την εντολή στους Αποστόλους του, να διαδώσουν τον λόγο του θεού στα πέρατα της οικουμένης, λέγοντάς τους: *ιδού ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί κλπ. Ποιος λοιπόν σας εἶπε επαγγελματίες χριστιανοί ρασοφόροι και μη, πως η ιεραποστολική σας αποστολή σταμάτησε με την εξασφάλιση του δημόσιου μισθού σας; Ίδου λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό! Αποδείξτε την δύναμη του θείου λόγου και διαδώστε τον σε τούτους τους πολεμικούς φυγάδες. Ο θεός σας τους έκανε δώρο και τους έφερε στα προαύλια των εκκλησιών σας. Δεν έχετε λοιπόν, παρά να τους βάλλετε και μέσα στις εκκλησίες και χωρίς μάλιστα να σας εμποδίζει κανένας!!! ... Έχετε διανοηθεί πόσοι ιεραπόστολοι θα έπρεπε να σφαγιασθούν, έστω και για να πλησιάσουν μονάχα έναν ανάλογο αλλόθρησκο πληθυσμό; Και τώρα τους έχετε στα πόδια σας χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο! Άντε λοιπόν, τι περιμένετε; Που είναι η πίστη σας στον θείο λόγο και που η εκτίμησή σας σε αυτό το θεόσταλο δώρο; Από πού κι ως που οι δημόσιοι θρησκευτικοί υπάλληλοι, δικαιολογούνται να φοβούνται τους αλλόθρησκους και να εκστομίζουν ακόμα κι από ηλιθιότητα, οποιεσδήποτε εθνοκτονικές πολεμικές ιαχές; Από πού κι ως που!!!;; ... Για αυτό πληρώνονται ειδικά στην Ελλάδα, με το 25-30% του εργατικού δυναμικού στην ανεργία!!!;; ...*

Ελπίζοντας πως η άποψή μου θα σας δημιουργήσει τουλάχιστον έναν δημιουργικό προβληματισμό, σας εύχομαι να είσατε πάντοτε πάνω από όλα πολίτες και κατόπιν πραγματικοί εθνικιστές και χρήσιμοι πολιτισμικοί διαφωτιστές!

Δημοσκόπηση

... Και μόνο το γεγονός πως αποκλείστηκε από την καταγραφή των ποσοστών το λευκό, το άκυρο και το πιο βασικό απ' όλα που είναι η αποχή (το μεγαλύτερο ελληνικό κόμμα σήμερα), αποδεικνύει την γελοιότητα και κατά συνέπεια την σκοπιμότητα τούτου του σκουπιδιού.

Από που κι ως που ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 20%, όταν μάλιστα έχει χάσει ήδη την λαϊκή εντολή αμέσως μετά το τελευταίο δημοψήφισμα; Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση σήμερα να συγκεντρώνει στην καλύτερη των περιπτώσεων πάνω από 17-18%!

Όσο για την ΝΔ, εδώ απλά γελάμε!!! Δηλαδή το κόμμα του 15%, ξαφνικά έφτασε στο 30%!!!

Καταλαβαίνω πως θα το ήθελε πάρα πολύ όπως και κάθε άλλο κόμμα, γι' αυτό εξάλλου πληρώνει και για την διαφήμισή της μέσα από διάφορες δημοσκοπήσεις, αλλά σήμερα το ποσοστό της στην καλύτερη των περιπτώσεων, δεν ξεπερνάει το 20%. Κι ούτε πρόκειται να το περάσει ποτέ με τον Κλούβιο αρχηγό και τις υπόλοιπες Σουβλίτσες στην ηγετική της ομάδα! Κι αυτό το αποδεικνύει η τυπική παραμονή της σημερινής έκπτωτης κυβέρνησης, καθόσον παρότι έχει πέσει ήδη από το δημοψήφισμα, ο λαός δεν την αντικαθιστά γιατί απλούστατα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο!!! ...

Και δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει, εάν δεν γίνει κατανοητό πως η μοναδική πηγή απ' όπου μπορεί κανείς να αντλήσει ψήφους σήμερα, είναι το πλειοψηφικό κόμμα της αποχής και σ' αυτό, όλοι οι σημερινοί χαζοβιόληδες της υστεροπολίτευσης, δυστυχώς δεν έχουν το παραμικρό έρεισμα!

Και την μεγαλύτερη απόδειξη για την πραγματική σκοπιμότητα τούτου του σκουπιδιού, την βλέπει κανείς στο ποσοστό του παρακρατικού και εθνοκτονικού ΧΑχανου της Βουλής! Από το 3,83% στις τελευταίες εκλογές, στο 7,5%! Από που κι ως που ορέ;;; Εάν υπάρχει ένα κόμμα που μετράει τις πιο δραματικές απώλειες από τις τελευταίες εκλογές, αυτό είναι της παρακρατικής ΧΑ. Γι' αυτό κι οι απεγνωσμένες προσπάθειες όπως ετουτή, να το κρατήσουν στη ζωή με τεχνητές αναπνοές!!! ...

Όσο για το τελικό αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, το ενδιαφέρον δεν θα είναι η σειρά των κομμάτων αφού από την πραγματική πτώση της κυβέρνησης αμέσως μετά το δημοψήφισμα κι όλη αυτήν την περίοδο της νόθας δεξιάς διακυβέρνησης με τον Τσίπρα στον παλιό γνώριμο ρόλο του ακροδεξιού Σημίτη, είναι λίγο πολύ προδιαγεγραμμένη. Αλλά το ενδιαφέρον θα είναι, το ποσοστό της συγκυβέρνησης που θα προκύψει, σε σχέση με την απόκλιση που θα έχει από το 50%+1 ψήφου εκ του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, που θα έπρεπε κανονικά να έχει απαραίτητως και με πάγια μη δυνάμενη τροποποίησης Συνταγματική πρόβλεψη, κάθε κυβέρνηση σε οποιαδήποτε δημοκρατία, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!! Εάν δηλαδή θα συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από ολιγαρχικά κομματικά και παρακρατικά συμπλέγματα και μέχρι τότε το κόμμα της αποχής, θα παραμένει απλός θεατής!

Α και κάτι που μου διέφυγε γι' αυτούς που θέλουν πρόωρες εκλογές. Τι πιο φυσιολογικό από κάποιον που χάνει στις εκλογές, να θέλει την επανάληψή τους κι από την αμέσως επόμενη Κυριακή μάλιστα και μέχρις ότου φυσικά να τις κερδίσει!!!;;; Φυσιολογικότατο κι Ελληνικότατο!!! Απλά μονάχα να τους θυμίσω, πως κι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα τραβάνε τα μαλλιά τους, ήταν εκείνη η δημοσκοπική πλειοψηφία, που ήθελε τότε τις μόλις τελευταίες πρόωρες εκλογές!!! ... Έτσι απλά για να μην ξεχνιόμαστε!

Αυτά.-

Παραεμπόριο α)

Χμ... για τους αστοιχείωτους από πολιτική και οικονομία, το κράτος επίτηδες επιτρέπει την άνηση της μαύρης οικονομίας σήμερα, γιατί είναι η μόνη που δεν εντοπίζεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα των οικονομικών υπουργείων, τα οποία όπως όλοι σας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, βρίσκονται στον απόλυτο έλεγχο και την άμεση επιτήρηση των δανειστών μας. Εκείνα που είχε πάει να ανακτήσει τον έλεγχο ο Βαρουφάκης και τον στείλανε στο σπίτι του αδιάβαστο, αν και όσοι θυμάστε! Επομένως εκεί που έχει φτάσει η μνημονιακή πραγματικότητα, η μαύρη οικονομία είναι η μοναδική ελπίδα για την αύξηση της κατανάλωσης και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται δηλαδή για μια ευρεία κρατική κοινωνική πολιτική, την οποία όμως το κράτος, φυσικά και δεν μπορεί να την διαφημίσει, διότι δεν πρέπει αυτήν να ξεφύγει και να γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτα, καθώς τότε θα τεθούν σε άμεσο κίνδυνο και τα τακτικά έσοδα, από τα οποία πληρώνονται όλοι οι βολεμένοι υπάλληλοι και τακτικοί ψηφοφόροι όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων, οι βουλευτές, οι δικαστές, οι γιατροί, οι δάσκαλοι παπάδες, χωροφύλακες κλπ, κλπ, κλπ, αλλά και οι συνταξιούχοι που ταΐζουν τους ανέργους, όπως κι όλοι οι προμηθευτές του δημοσίου κι οι εργολάβοι των δημοσίων έργων. Γι' αυτό κι αφήνει αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι στους λογιστές και τους λοιπούς φοροτεχνικούς υπαλλήλους, από τους οποίους μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά, για το πως και μέχρι ποιο νόμιμο όριο, μπορείτε να την ασκήσετε και να την αναπτύξετε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η παραοικονομία δεν είναι τομέας για συναισθηματικούς και τάχα μου νομιμόφρονες και δήθεν μου ευυπόληπτους πολίτες, που από την άλλη κατακλέβουν όπου μπορούν την εφορία, ή βολεμένους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, που στην Ελλάδα των 25% ανέργων, αυτοί έχουν ακόμα το προνόμιο, να μπορούν ν' αγοράζουν κάθε μέρα το ψωμί τους και κάποιιοι και τους αστακούς τους για να τρώνε!!! ... Συνεπώς αφήστε την παραοικονομία κατά μέρος για τους πρακτικούς πολιτικούς και φυσικά, για τους σοβαρούς οικονομολόγους ... Ψιλά γράμματα ε;;; ... Αμ πως, μπρίκια κολλάμε!!!;; ... Χα χα χα! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 42

+++ Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 / 1:40 πμ

Παραεμπόριο β)

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετο σχόλιο στο δικό μου που ακολουθεί και θα πρέπει να διαβαστεί πρώτο για να γίνει κατανοητό κι ετούτο) ...

Συμπερασματικά δηλαδή, η παραοικονομία δεν είναι έτσι απλά το εθνικό μας σπορ ή η αδυναμία μας, αλλά είναι η ανεπίσημη επίσημη εθνική κοινωνική πολιτική μας, πάνω στην οποία βασίζεται ακόμα η εσχάτη λαϊκή ευημερία, αφού την ώρα ακριβώς που τα κρατικά ταμεία συντηρούνται με δανεικά και 100ετείς υποθηκεύσεις του εθνικού πλούτου (!!!!!!!!!!!!!) και το 25% των δυνητικά εργαζομένων βρίσκεται στην ανεργία, αυτήν αφήνει στο απυρόβλητο τουλάχιστον την καπιταλιστική και ολιγαρχική τάξη της χώρας, ώστε να μην επηρεάζεται καθόλου η κερδοφορία της με την οποία γυρίζει η αγορά όπως λέμε, ή τουλάχιστον να επηρεάζεται λιγότερο από τον υπόλοιπο λαό που καλύπτει το κόστος της και μάλιστα, με την δικιά του, με την προσωπική του ψήφο (ΕΓΚΡΙΣΗ)!!! ... Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, που χτυπάει κατευθείαν στην πολιτισμική μας ταυτότητα και με τον χειρότερο τρόπο, στην καρδιά του υποτιθέμενου δημοκρατικού μας πολιτεύματος! ... Μια πολλή βαριά και πικραμένη ιστορία, που θα πονέσει, θα πονέσει πάρα πολλούς εάν αποτολμήσουμε να την ανοίξουμε!!! ... Το μόνο κακό με την παραοικονομία, είναι πως όπως εξηγήθηκε παραπάνω (στο αρχικό σχόλιο), επειδή πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα για να μην τιναχτεί το δημόσιο ταμείο στον αέρα και δεν μπορούν να πληρωθούν οι υπάλληλοι κλπ, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί και θεσμικά, οπότε οι μόνοι που νομιμοποιούνται να την ασκούν ελεύθερα και συστηματικά, είναι εκείνοι που έχουν ήδη λεφτά και μπορούν να πληρώνουν το

ανάλογο λογιστικό αντίτιμο για την νομική τους προστασία!!! ... Οι υπόλοιποι, δικαιούνται μονάχα να κλαψουρίζουν όπως ετούτος ο γραφικός και αστοιχειώτος δημοκοντόρος κι όσοι τυχόν συμφωνούν μαζί του Επομένως ειδικά αυτήν την στιγμή, που όλα μα όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του κατεχόμενου οικονομικά κράτους μας, βρίσκονται "νόμιμα" στα χέρια των δανειστών μας κι επειδή κι ο τελευταίος αξιόλογος πολιτικός που θα τα ανακαταλάμβανε, δυστυχώς απ' ότι φαίνεται μάλλον μας τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα, η μόνη ενδεδειγμένη αντιστασιακή δράση που μπορούμε να αναπτύξουμε για την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας και την ευημερία των λαϊκών μαζών, είναι η "νόμιμη" παραοικονομία! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ, εάν αυτό γίνει μαζικά, θα σφίξουν δραματικά τα δημόσια οικονομικά και αυτό σημαίνει, αυτόματη μείωση μισθών και συντάξεων, ειδικά των υψηλόμισθων βουλευτών, δικαστών, θρησκευτικών υπαλλήλων κλπ. Θα σφίξουν δηλαδή τα κωλ@@@ όλων αυτών που δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να χάσουν την βόλεψή τους και την απλόχερη εύνοια των κατακτητών μας, οι οποίοι και τους διορίζουν για να συντηρούν την κατάσταση ως έχει! ... Τους σημερινούς κουκουλοφόρους των δανειστών μας δηλαδή και τα τάγματα ασφαλείας τους ... Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η παραοικονομία θα πρέπει να ασκείται πάντοτε και αυστηρά εντός του προκαθορισμένου και υφισταμένου νομικού πλαισίου, διότι εάν μπλέξετε νομικά, ουαί κι αλίμονό σας!!! ... Κανένας δεν θα έχει την δυνατότητα να σας γλιτώσει απ' αυτούς!!! ... Και φυσικά για να σας συμβουλευεί αναλόγως ο οποιοσδήποτε λογιστής, θα έχει και τις ανάλογες απαιτήσεις! ... Άρα όσοι δεν έχετε την σχετική οικονομική δυνατότητα, απλά περιοριστείτε στο να συνεχίσετε να ψηφίζετε όπως ακριβώς μέχρι τώρα και να πληρώνετε αγόγγυστα τα δάνεια της αγγλίας, ε ρίχνοντας και κάνα κλάμα κάπου κάπου έτσι για ξέσπασμα βρε αδερφέ, ώστε να εξασφαλίζετε και δημοκρατικά την ευαγή άσκηση της παραοικονομίας, τουλάχιστον σε κείνους που έχουν ήδη από το 1821 την δυνατότητα να την ασκούν νομίμως και κατ' επάγγελμα!!! Ελλάδα μου Ελλάδα μου, ω λατρεμένη χώρα της επαγγελίας!!!

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 / 10:25 πμ

Xristos K... Συμφωνώ απόλυτα σέ όσα λές

Αλλά τό παράδειγμα πού αναφερεις είναι τελειος αντίστροφο λίγες λίρες μπορεί νά ήρθαν έχουν φύγει όμως εκατομύρια ευρώ από Ελλάδα προς Αλβανία και άλλες χώρες λίγα μέ τραπεζικές συναλλαγές και πάρα πολλά μέ γουεστερ Γιούνιον και άλλες τέτοιες εταιρίες αλλά και στην τσέπη Φυσικά ελάχιστα γύρισαν πίσω ως δήθεν παλαιά μέσω τραπεζικού συστήματος για αγορά σπιτιών αφού φαινόταν πλέον σαν εισαγωγή συναλλαγματος

Φυσικά οί πληγές δέν ήταν μόνο εκεί όπως πχ στα ταμεία αφού ήταν ελάχιστα τά ένσημα πού κοληθηκαν ίσα ίσα για νά περνουν και επιπλέον βοήθημα από οαεδ αλλά και άλλες παροχές Πολυσύνθετο πρόβλημα πού άν και τώρα φαινομενικά ίσως συμφαιρει για χρόνια όμως λειτούργησε σαν αφαίμαξη τού Ελληνικού κεφαλαίου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Χμ ..., εδώ φίλε μου αρχίζουν τα δύσκολα και θα πρέπει να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή από την συνηθισμένη ...

Ξέρεις καμιά φορά το κέρδος σε μια πολιτική ενέργεια ή απόφαση, μπορεί να μην έχει άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, που μπορείς να καθίσεις και να το μετρήσεις, αλλά ανυπολόγιστο εθνικό, ή έστω και συγκυριακά κοινωνικό ... Πρόσεξε λοιπόν:

Όταν ήμουνα αστυφύλακας την εποχή της εισβολής των Αλβανών, κάτω από την πίεση «ευαίσθητων» πολιτών όπως ετούτου του δημοκοντόρου, οι κυβερνήσεις είχαν αναγκαστεί να βάλουν υπηρεσιακά και ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία για να τους επιστρέφουμε πίσω στα σύνορα. Την πρώτη φορά που πήγα, έπαθα σοκ από την παντελή έλλειψη έστω κι οποιωνδήποτε στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας για μας τους 4 συνήθως συνοδούς, έναντι 40 έως 50 Αλβανών, όπως πχ ας πούμε ένα εύλογο κενό θέσεων απ' αυτούς, ώστε να έχεις έναν ελάχιστο χώρο ελιγμών σε περίπτωση επίθεσης. Σημείωσε λοιπόν, ότι αντιθέτως κουβαλούσαμε μερικές φορές και όρθιους γιατί τα λεωφορεία ήταν πλήρη και κάπου κάπου, κάναμε και στάσεις για να κατεβαίνουν για τουαλέτα και κατεβαίνανε όλοι μαζί φυσικά διότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε άνεση χρόνου, αλλά και

χωρίς καμία πρακτική δυνατότητα αντιμετώπισής τους σε περίπτωση που επιχειρούσαν να την κοπανήσουν.

Φίλε μου σ' όλα αυτά τα απερίγραπτα караβάνια που πραγματοποιήθηκαν τότε, δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο και πάντοτε όποτε φτάναμε στα σύνορα, εκεί υπήρχαν τα ελληνικά ταξί που έπαιρναν και πάλι εκείνους που ήταν απαραίτητοι για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες και τους επέστρεφαν πίσω πολύ ταχύτερα από μας! Φυσικά άρχισα να ουρλιάζω στην υπηρεσία γι' αυτήν την ιλαροτραγωδία και μετά την τελευταία φορά που η αστυνομική κλούβα με την οποία είχαμε πάει, επέστρεψε φορτωμένη με λαθραία τσιγάρα από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους πλην εμού και του υπαστυνόμου κι εγώ βγήκα εκτός εαυτού, φυσικά φροντίσανε απλά να μην με ξαναστείλουν!!! ...

Κάτσε λοιπόν και μέτρα τώρα τα κέρδη των ιδιωτών τουριστικών λεωφορείων, των ταξί, των αγροτών και των κτηνοτρόφων που τους εκμεταλλεύονταν κυριολεκτικά στο μεροκάματο, αλλά και το κρατικό λαθρεμπόριο ...Κι άμα κάνεις την σούμα, άντε να δούμε ποιος και τι τελικά κέρδισε ή έχασε!

Και σ' όλα αυτά, άμα μπορείς, πρόσθεσε και το κόστος ενός ενδεχόμενου πολέμου που θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή εκείνη την εποχή να ξεσπάσει, καθώς πάρα πολλοί ηλίθιοι και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά της Αλβανίας, πίεζαν προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας επικίνδυνα τόσο τους εισβολείς, όσο και κυρίως την άμοιρη ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, την ίδια στιγμή που η Τουρκία έψαχνε μανιωδώς για μία δικαιολογία όπως πάντα. Και κάτι τελευταίο που ουδέποτε του δίνουμε την πρέπουσα σημασία, αν και είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας κεφάλαιο! Το πολιτισμικό κέρδος φίλε μου. Όλοι εκείνοι οι Αλβανοί που είχαν εισβάλλει στην χώρα μας, είχαν μάθει αναγκαστικά ελληνικά και όχι μόνο αυτό, είχαν αποκτήσει χωρίς να το θέλουν και πολλές από τις συνήθειές μας. Κι αν θες να πάρεις μια γεύση απ' αυτό το κέρδος, μπες στην σελίδα εν <https://www.facebook.com/opk.ef.ef/?ref=bookmarks> όπου κοινοποιώ αναρτήσεις απ' όλα τα υπουργεία πολιτισμού του πλανήτη, όσα έχω προλάβει να εντοπίσω δηλαδή γιατί είναι πολλή πρόσφατη η δημιουργία της και ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη και δες τις αναρτήσεις του υπουργείου πολιτισμού της Αλβανίας. Ειδικά κάποιες εάν ήταν γραμμένες και στην γλώσσα μας, θα ορkiζόσυνα πως προέρχονταν από το δικό μας υπουργείο πολιτισμού!!! Και θα μπορούσα να σου αναφέρω κι άλλα αμέτρητα παρόμοια ακοστολόγητα παραδείγματα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, τούτος ο χώρος δεν είναι και ο πλέον ενδεδειγμένος!!! ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 43

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 / 12:30 πμ

... ΠΑΡ' ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ ...

(Αναδημοσίευση λόγω υγιούς ενδιαφέροντος)

Χμ... για τους αστοιχείωτους από πολιτική και οικονομία, το κράτος επίτηδες επιτρέπει την άνθηση της μαύρης οικονομίας ειδικά σήμερα (όπως και πάντοτε), γιατί είναι η μόνη που δεν εντοπίζεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα των οικονομικών υπουργείων, τα οποία όπως όλοι σας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, βρίσκονται στον απόλυτο έλεγχο και την άμεση επιτήρηση των δανειστών μας. Εκείνα που είχε πάει να ανακτήσει τον έλεγχο ο Βαρουφάκης και οι εθνικοί μας ταγματασφαλίτες, τον στείλανε άρον άρον στο σπίτι του κι αδιάβαστο, αν και όσοι θυμάστε!

Επομένως εκεί που έχει φτάσει η μνημονιακή πραγματικότητα, η μαύρη οικονομία είναι η μοναδική ελπίδα για την αύξηση της κατανάλωσης και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται δηλαδή για μια ευρεία κρατική κοινωνική πολιτική, την οποία όμως το κράτος, φυσικά και δεν μπορεί να την διαφημίσει, διότι δεν πρέπει αυτήν να ξεφύγει και να γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτα, καθώς τότε θα τεθούν σε άμεσο κίνδυνο και τα τακτικά έσοδα, από τα οποία πληρώνονται όλοι οι βολεμένοι υπάλληλοι και τακτικοί ψηφοφόροι όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων και κυρίως οι βουλευτές, οι δικαστές, οι γιατροί, οι πανεπιστημιακοί, οι δάσκαλοι, οι παπάδες, οι χωροφύλακες κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά και οι συνταξιούχοι που ταΐζουν και περιθάλπουν

τους ανέργους, όπως κι όλοι οι προμηθευτές του δημοσίου κι οι εργολάβοι των δημοσίων έργων, οι αρπαχτές κλπ.

Γι' αυτό κι αφήνει αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι στους λογιστές και τους λοιπούς φοροτεχνικούς υπαλλήλους, από τους οποίους μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά, για το πως και μέχρι ποιο νόμιμο όριο, μπορείτε να την ασκήσετε και να την αναπτύξετε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η παραοικονομία δεν είναι τομέας για συναισθηματικούς και τάχα μου νομιμόφρονες και δήθεν μου ευυπόληπτους πολίτες που από την άλλη, κατακλέβουν φυσικά με την πρώτη ευκαιρία κι όπου μπορούν την εφορία, ή βολεμένους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, που στην Ελλάδα των 25% ανέργων, έχουν ακόμα το προνόμιο να μπορούν ν' αγοράζουν κάθε μέρα το ψωμί τους και κάποιοι μάλλον υπεραρκετοί, με χαρακτηριστική άνεση και τους αστακούς τους για το «καθημερινό τους τραπέζι και τα βραδινά τους μπουζούκια»!!! ...

Συνεπώς αφήστε την παραοικονομία κατά μέρος για τους πρακτικούς πολιτικούς και φυσικά, για τους σοβαρούς οικονομολόγους ... Ψιλά γράμματα ε;;; ... Αμ πως, μπρίκια κολλάμε!!!!;; ... Χα χα χα! ...

Συμπερασματικά δηλαδή, η παραοικονομία δεν είναι έτσι απλά το εθνικό μας σπορ ή η εθνική μας αδυναμία, αλλά είναι η ανεπίσημη επίσημη εθνική κοινωνική πολιτική μας, πάνω στην οποία βασίζεται ακόμα η εσχάτη λαϊκή ευημερία, αφού την ώρα ακριβώς που τα κρατικά ταμεία συντηρούνται με δανεικά και 100ετείς υποθηκεύσεις του εθνικού μας πλούτου χωρίς την παραμικρή αντίδραση (!!!!!!!!!!!!!) και το 25% των δυνητικά εργαζομένων βρίσκεται στην φρικαλέα ανεργία, η παραοικονομία αφήνει στο απυρόβλητο τουλάχιστον την καπιταλιστική και ολιγαρχική τάξη της χώρας, ώστε να μην επηρεάζεται καθόλου η κερδοφορία της με την οποία γυρίζει η αγορά όπως λέμε, ή τουλάχιστον να επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο από τον υπόλοιπο λαό που καλύπτει το κόστος της και μάλιστα, με την δικιά του, με την προσωπική του ψήφο (ΕΓΚΡΙΣΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ)!!! ...

Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, που χτυπάει κατευθείαν στην πολιτισμική μας ταυτότητα και με τον χειρότερο τρόπο, στην καρδιά του υποτιθέμενου δημοκρατικού μας πολιτεύματος! ... Μια πολλή βαριά και πικραμένη ιστορία, που θα πονέσει, θα πονέσει πάρα πολλούς εάν αποτολμήσουμε να την ανοίξουμε!!! ...

Το μόνο κακό με την παραοικονομία, είναι πως όπως εξηγήθηκε και παραπάνω, επειδή πρέπει να γίνεται ελεγχόμενα για να μην τιναχτεί το δημόσιο ταμείο στον αέρα και δεν μπορούν να πληρωθούν οι υπάλληλοι κλπ, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί και θεσμικά. Οπότε οι μόνοι που νομιμοποιούνται να την ασκούν ελεύθερα και συστηματικά στο παρασκήνιο, είναι εκείνοι που έχουν ήδη λεφτά και μπορούν να πληρώνουν το ανάλογο λογιστικό αντίτιμο για την νομική τους προστασία!!! ... Οι υπόλοιποι, δικαιούνται μονάχα να ρουφήξουνε τ' αυγό τους στην γωνία και να κλαψουρίζουν όπως ετούτος ο γραφικός και αστοιχειώτος δημοκοντόρος (δημοσιογράφος) του επισυναπτόμενου άρθρου, αλλά κι όσοι τυχόν συμφωνούν φυσικά μαζί του ...

Επομένως ειδικά αυτήν την στιγμή, που όλα μα όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του κατεχόμενου οικονομικά κράτους μας, βρίσκονται "NOMIMA" στα χέρια των δανειστών μας κι επειδή κι ο τελευταίος αξιόλογος πολιτικός που θα τα ανακαταλάμβανε, δυστυχώς απ' ότι φαίνεται μάλλον μας τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα, η μόνη ενδεδειγμένη αντιστασιακή δράση που μπορούμε να αναπτύξουμε για την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας και την ευημερία των λαϊκών μαζών, είναι η "νόμιμη" παραοικονομία!

ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΟΜΩΣ, εάν αυτό γίνει μαζικά, θα σφίξουν δραματικά τα δημόσια οικονομικά και αυτό σημαίνει, αυτόματη μείωση μισθών και συντάξεων, ειδικά των υψηλόμισθων βουλευτών, δικαστών, πανεπιστημιακών, θρησκευτικών υπαλλήλων κλπ, κλπ, κλπ. Θα σφίξουν δηλαδή τα κωλ@@@ όλων αυτών που δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να χάσουν την βόλεψή τους και την απλόχερη εύνοια των κατακτητών μας, οι οποίοι και τους διορίζουν επιλεκτικά, για να συντηρούν την κατάσταση έτσι ακριβώς όπως έχει σήμερα! ... Τους σημερινούς κουκουλοφόρους των δανειστών μας δηλαδή και τα τάγματα ασφαλείας τους ...

Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η παραοικονομία θα πρέπει να ασκείται πάντοτε και αυστηρά εντός του προκαθορισμένου και υφισταμένου νομικού πλαισίου, διότι εάν μπλέξετε νομικά, ουαί κι αλίμονό σας!!! ... Κανένας δεν θα έχει την δυνατότητα να σας γλιτώσει απ' αυτούς!!! ...

Και φυσικά για να σας συμβουλευεί αναλόγως ο οποιοσδήποτε λογιστής, προφανώς θα έχει και τις ανάλογες απαιτήσεις, θα αξιώνει και το σχετικό μπαχτσίσι! ... Άρα όσοι δεν έχετε την σχετική οικονομική δυνατότητα, απλά περιοριστείτε στο να συνεχίσετε να ψηφίζετε όπως ακριβώς μέχρι τώρα, άχνα, σκασμός και να πληρώνετε αγγύστα τα δάνεια της Αγγλίας, ε ρίχνοντας και κάνα κλάμα κάπου κάπου, έτσι για να περνάει η ώρα όπως λέει κι ο λαγός, ή άντε και για ξέσπασμα βρε αδερφέ, ώστε να εξασφαλίζετε με φρόνηση και σοφία, εσείς ακριβώς οι ίδιοι που κλαίτε και με τον πιο δημοκρατικό τρόπο την ευαγή άσκηση της παραοικονομίας, τουλάχιστον σε κείνους που έχουν ήδη από το 1821 την δυνατότητα να την ασκούν νομίμως, μονίμως και κατ' επάγγελμα!!!
... Ελλάδα μου Ελλάδα μου, ω λατρεμένη γη της επαγγελίας!!!
<http://www.euro2day.gr/specials/reveille/article/1500457/h-mizeria-kai-to-parti-ths-maimoys.html>

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 11

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 / 7:30 μμ

Ευχές για το 2017

Το

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ (<http://olympiakopantechnon.gr/>)

σας εύχεται καλές γιορτές κι ευτυχές το 2017!

... και καιρός είναι πια, να μεταφερθεί ορθά είτε η γιορτή των Χριστουγέννων την 1 Ιανουαρίου, είτε να τροποποιηθεί αναλόγως το ημερολόγιο, ώστε να συμπίπτουν Πρωτοχρονιά και Χριστούγεννα με το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Είναι οξύμωρο ο Χριστός να φέρεται ως ο μοναδικός που γεννήθηκε 5 ημέρες π.Χ., δηλαδή 5 ημέρες προ του εαυτού του!!! ... Στο μέλλον θα γελάνε όλοι μαζί μας ...

The

OLYMPIAKO PANTECHNON

we wish you Merry Christmas and Happy 2017!

... and time is longer, to correctly transposed either the celebration of Christmas January 1, whether to amend the calendar to New Year and Christmas coincide with the winter solstice.

It is an oxymoron to Christ claimed to be the only one who was born five days BC i.e. five days before his self!!! ... In the future everyone will laugh with us...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 44

15 Δεκεμβρίου 2016 / 1:00 μμ

Εθνοκτονισμός

... Για να τελειώνουμε μία και καλή με τα εθνοκτονικά μορφώματα. Η χα δεν είναι κόμμα, δεν είναι πολιτική δύναμη, δεν είναι καν ιδεολογικό μόρφωμα. Είναι απλά και μόνο επίσημη παρακρατική εγκληματική οργάνωση, που μορφώθηκε και σε κόμμα, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος και με νόμιμη επικάλυψη, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες πολιτικές και ποινικές συνέπειες για τους κρατικούς εργοδότες της. Αυτό το χάχανο της Βουλής, είναι η 17 Νοέμβρη της δεξιάς και η άμεση διασύνδεσή της με τα κυκλώματα του υποκόσμου και της εγκληματικότητας.

Λυπάμαι μονάχα την οικογένεια Φύσσα, που θα έχει το θλιβερό προνόμιο, να γνωρίσει μέσα από την δίκη και το μεγαλείο της ελληνικής δικαιοσύνης, που τελικά θα τους απαλλάξει από όλες τις

κατηγορίες, διότι όλα τα εγκλήματα τους έγιναν στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους (παρακρατικών) καθηκόντων και τότε να δούμε ποιος θα βρεθεί να της το εξηγήσει! ...

Όσο για τον εκδημοκρατισμό της, αυτό αφορά τον πανικό του πολιτικού συστήματος, που τρίζει εκ θεμελίων και είναι έτοιμο να καταρρεύσει, καθώς ο Κλούβιος (Μητσοτάκης) κι οι υπόλοιπες Σουβλίτσες (Γεωργιάδης, Βορίδης κλπ, κλπ), απέδειξαν ότι δεν είναι ούτε κατά φαντασίαν σε θέση να το εξυπηρετήσουν! Γι' αυτό και αναγκάζονται να συντηρούν με νύχια και με δόντια την σημερινή υπηρεσιακή πια κυβέρνηση. Κι όπως διαπιστώνουν από τις δημοσκοπήσεις τους, στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν γίνουν, εάν δεν υπάρξει κάτι συνταρακτικό που θα ανατρέψει το σκηνικό, η Νέα Ηλιθιοκρατία πολύ πιθανόν να είναι μεν πρώτη διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την προδοσία του δημοψηφίσματος, δεν υφίσταται καν ως πολιτική δύναμη, αλλά δεν θα είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς την απαραίτητη συμμετοχή της παρακρατικής εθνοκτονικής οργάνωσης. Και τότε θα δείτε γλέντια και χαρμολύπες που θα κληθούμε να απολαύσουμε!!! ...

Κι αν δεν καταφέρει αυτό το φασιστικό απόστημα να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο ποσοστό ώστε η ΝΗ να μπορέσει να γυρίσει το παραμύθι στην έκτακτη εθνική ανάγκη να αποφευχθεί η επανάληψη των εκλογών, ολόκληρο αυτό το φάντασμα της υστεροπολίτευσης που δημιουργήθηκε μετά το δημοψήφισμα, θα πρέπει να πάρει το αεροπλάνο και πάλι για το Παρίσι!!! Γι' αυτό κι όλη αυτήν η διαφήμιση και η ηθική πριμοδότηση της φασιστικής παρωνυχίδας, επειδή στις επόμενες εκλογές δεν κινδυνεύουν απλώς όλα τα κόμματα από εκλογική πανωλεθρία, αλλά κινδυνεύει ολόκληρο το σύστημα να πιάσει πάτο. Γι' αυτό και όλοι αναφέρονται σ' αυτήν ως «τρίτο κόμμα» κι όχι στο κόμμα του 3,83% επί του συνόλου του εκλογικού σώματος, τρίχες δηλαδή, καθώς το τρίτο κόμμα πουλάει και δημιουργεί εντυπώσεις, ενώ το πραγματικό εκλογικό της ποσοστό, θέτει υπό άμεση αμφισβήτηση ακόμα και την είσοδό της στην Βουλή!!! ...

Και το ΚΚΕ ήταν τρίτο κόμμα κι από το 1974 μάλιστα και με διπλάσια ποσοστά από το χάχανο! Έτρεξε ποτέ κάτι στα γύφτικα από τότε και μου διέφυγε εμένα!!!;; ... Όχι για να ξέρω δηλαδή! ...

Και κάτι πολύ χαρακτηριστικό που αποδεικνύει πως οι ιδεολογικοί και συνειδητοί ψηφοφόροι αυτού του ζωολογικού τσίρκου είναι τελείως γελοίοι, εξαιρουμένων φυσικά εκείνων που το ψηφίζουν από πολιτική αντίδραση και αγανάκτηση, είναι το γεγονός της χαράς τους για την εκλογική επιτυχία του υπερατλαντικού ηλιθίου, αφού εκείνος ιδεολογικά οποιονδήποτε μη αμερικανό τον θεωρεί πύθηκο, άρα και τους έλληνες χρυσαυγίτες! Πόσο ζώο λοιπόν μπορεί να είσαι, όταν χαιρέσαι για την νίκη εκείνου που σου του λέει κατάμουτρα πως σε θεωρεί ζώο!!!;; ...

Ζώο ε ζώο!!!;; ...

<https://www.facebook.com/notes/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/10208728619387941>

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 45

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016 / 12:01 πμ

... Κι αν για τα σύνορα πεθαίνουμε στον πόλεμο,
τα σύνορα πεθαίνουν εν ειρήνη ...
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 46

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016 / 9:43 πμ

Μήνυμα στον Χ

(Με αφορμή τις συνεχιζόμενες φοβικές αναρτήσεις για το μεταναστευτικό από τον φίλο μου τον Χ)

... Φίλε μου X ξεκόλλα επιτέλους από τους ριψάσπιδες Σύριους και τους υπόλοιπους λαθρομετανάστες! Δεν κινδυνεύουμε απ' αυτούς, απ' τους εαυτούς μας κινδυνεύουμε! Αυτοί αβλαβή διέλευση επιχειρούν από την χώρα μας, δεν ήμασταν εμείς ο προορισμός τους. Εδώ δεν τους σηκώνει το κλίμα μας. Είναι αδύνατον να προσαρμοστούν στον δικό μας τρόπο ζωής και στην δικιά μας ελευθερία. Αυτοί είναι μαθημένοι σκλάβοι κι έτσι θέλουν να παραμείνουν γι' αυτό και πάνε στην Ευρώπη. Γιατί μόνο εκεί θα τους φερθούν σαν σκλάβους. Τους ξέρουν τους δυτικούς από την εποχή της αποικιοκρατίας, είναι δικοί τους, είναι τ' αγαπημένα τους αφεντικά. Απλώς επειδή η Ευρώπη δεν είναι απολύτως έτοιμη να τους υποδεχτεί, μας πληρώνει για να τους καθυστερήσουμε όσο μπορούμε κι όσο είναι δυνατόν, αλλά και να τους εξυπηρετήσουμε τουλάχιστον με μια στοιχειώδη καταγραφή τους. Τίποτ' άλλο. Όλοι αυτοί οι περαστικοί εισβολείς, το ξέρουν πάρα πολύ καλά πως ακόμα κι αν μπορούσαμε, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τους κανακεύουμε για πάντα και κάποια στιγμή, θα έπρεπε υποχρεωτικά να χωνευτούν στα χούγια μας κι αυτό δεν το αντέχουν φίλε μου X!

Το να είσαι Έλληνας, είναι Τέχνη. Δεν είναι χαβαλές που μπορεί να τον κάνει ο οποιοσδήποτε κι ειδικά ένας μουσουλμάνος! Εδώ φίλε μου σφάζουμε γουρούνια, τσούζουμε τα κρασιάκια μας, τα τσιπουράκια μας, χορεύουμε ακόμα και τώρα που δεν έχουμε να φάμε, τραγουδάμε, ερωτευόμαστε, οι γυναίκες μας είναι αχαλίνωτες κι όποτε γουστάρουμε, ρίχνουμε με απόλυτο σεβασμό και τα μπινιλίκια μας στους θεούς όταν δεν κάνουν καλά την δουλειά τους και το συνηθίζουν πάρα πολύ τώρα τελευταία! ... Ποιος μουσουλμάνος θα μπορούσε ν' αντέξει την μοσχοβολιά της τσίκνας και την γλύκα του κρασιού χωρίς ν' απλώσει χέρι; Ποιος απ' αυτούς θα μπορούσε να διαχειριστεί τέτοιου είδους πειρασμούς και μετά να πάει με όλη του την άνεση στο τζαμί να κάνει τον σταυρό του; Εμείς το τελευταίο μας βράδυ σε κάθε Θερμοπύλες, λουζόμαστε και γλεντάμε γιατί την επόμενη μέρα θα χτυπηθούμε με τον πιο λαμπρό πολεμιστή απ' όλους, τον λεβέντη τον θάνατο! Ποιος άλλος λαός μπορεί να τα κάνει όλ' αυτά μαζί ε!!!;; ...

Μην ασχολείσαι λοιπόν άλλο μαζί τους, ξέχνα τους! Ασχολήσου με τα δικά μας προβλήματα αφού θέλεις σώνει και καλά με κάτι ν' ασχολείσαι. Ασχολήσου με τον αιώνιο εχθρό τον εαυτό μας, με την φτώχεια μας, την ανεργία μας, τον πολιτισμό μας. Άντε και με όλους τους δικούς μας πολιτικούς μουσουλμάνους, ή έστω και με τους πιο αστείους απ' όλους αυτούς, εκείνους τους γελοίους τους εθνοκτονιστές της δεξιάς που έχουν και περισσότερη πλάκα, εκείνους που φοβούνται οτιδήποτε που δεν θα 'πρεπε να φοβούνται, εάν είχαν έστω και μία σταγόνα ελληνικού αίματος μέσα τους!

Θα σου δώσω ένα απλό παραδειγματάκι έτσι για να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι λιγάκι πιο παραγωγικά. Πρόσεξε λοιπόν να δεις: Λέει πχ η παρακρατική εθνοκτονική οργάνωση (ανεπίσημη δημόσια εγκληματική υπηρεσία) της ΧΑ (το χάχανο και το ναζάκι της Βουλής), πως δεν γουστάρει αυτούς τους λεχρίτες τους μουσουλμάνους. Και σε ρωτάω λοιπόν εγώ φίλε μου X, έστω κι αν ω μη γέννητο, αυτό το ΧΑχανότσιρκο έπαιρνε κάποτε την διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια του όπως ο πρόσφατος υπερωκεάνιος ηλίθιος, το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε από που αλλού θα μπορούσε να το φέρει εκτός των μουσουλμανικών χωρών; Από την Βενεζουέλα των λευκών χριστιανών; Στους μουσουλμάνους δεν θα γονάτιζαν όπως ολόκληρος ο πλανήτης; Θεωρητικά τουλάχιστον, μιας κι οι πετρελαιοπηγές ανήκουν στους δυτικούς, αλλά μην ξεχνάς πως ακόμα κι αυτοί οι ιδιοκτήτες, προσκυνάνε σαν γυναικούλες τις κατά τόπους μουσουλμανικές ηγεσίες. Ή μήπως φαντάζεσαι πως κι ίδιοι οι μουσουλμάνοι θα κάνανε χάζι στα ναζάκια μας, εάν πηγαίνανε και τους λέγανε, «λεχρίτες μαύροι και μουσουλμάνοι, δώστε μας αμέσως το πετρέλαιό σας και τζάμπα, γιατί είμαστε η ανώτερη ελληνική φυλή κι είσαστε υποχρεωμένοι ως κατώτερα όντα, να μας υπακούτε και να κάνετε ότι γουστάρουμε εμείς»!!!;; ...

Αχ X, φίλε μου X, μετανάστης ήσουνα μια ζωή, τ' αποφάγια του ντουινιά μαζεύεις αιώνες τώρα και μυαλό δεν έβαλες! Πέρασαν τόσα χρόνια και δεν κατάλαβες πως πλέον ο πλανήτης μας, είναι ένα τεράστιο μικρό χωριό, που ανήκει σε όλους μας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!!! ... Τα σύνορα φίλε μου, μπορείς να τα υπερασπιστείς μονάχα σε καιρό πολέμου και ξέρεις πως, με φωτιά και σίδερο. Σε καιρό ειρήνης φίλε μου, ΔΕΝ ΥΠΙΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΡΑ διότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα καριοφίλια! Η ειρήνη φίλε μου είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος που υπάρχει κι ο πιο δύσκολος! Το να σκοτώνεις και να κόβεις κεφάλια, είναι ότι πιο εύκολο

μπορεί να κάνει ο καθένας από την ώρα που θα γεννηθεί, μέχρι που να πεθάνει. Τα αγγούρι είναι να είσαι Σουηδός για παράδειγμα κι επειδή δεν γουστάρεις να πλένεις πιάτα κι επειδή έχεις και το ανάλογο χρήμα, να αναγκάζεσαι να εισαγάγεις έναν γραϊκό, ξέρεις από κείνους τους περήφανους ντε που δεν σκύβουν το κεφάλι ούτε στους θεούς, εκείνη την εκλεκτή ράτσα με την βαριά ιστορική κληρονομιά και τους προγόνους του παγκόσμιου πολιτισμού, α γεια σου κατάλαβες για ποιους σου λέω, να εισαγάγεις έναν τέτοιο λοιπόν να σου τα πλένει, ο οποίος ναι μεν θα σ' απαλλάξει από την αγγαρεία, αλλά ταυτόχρονα θα είσαι αναγκασμένος κοτζάμ Σουηδός, να τον τρως στην μάπα κάθε μέρα! Να φροντίζεις για τον ίδιο, την γυναίκα και τα παιδιά του. Για την υγεία τους, την εκπαίδευσή τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση, την ασφάλισή τους, την σύνταξή τους, ν' ακούς θες δεν θες τα σκυλάδικά τους, να τρελαίνεσαι κάθε Πάσχα με τα σουβλισμένα αρνιά και να παθαίνεις εγκεφαλικό με τα βαρβαρικά κεφαλάκια και κοκορέτσια στα κάρβουνα κλπ, κλπ, κλπ κι όλ' αυτά, για να σου πλένουν τα πιάτα σου αιωνίως! ...

Αυτά φίλε μου είναι πόλεμος πραγματικός και για άντρες με βαριά ..., όχι οι άλλοι που φαντάζονται κι αλαλάζουν κάτι ονειροπαρμένοι, κάτι ηλίθιοι, δεξιοί, θρησκόληπτοι, γραφικοί και ακραίοι αλήτες, αγύρτες και κοπρίτες. Κι αυτός ο ειρηνικός πόλεμος φίλε μου, λέγεται ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ! Γι' αυτό κι όποιος κι οτιδήποτε ή δεν μπορεί ν' αντεπεξέλθει σ' έναν τέτοιο πόλεμο, δεν είναι Έλληνας! Ούτε καν ιδέα δεν έχει τι θα πει η λέξη!!! Το να γεννηθείς στην Ελλάδα ή να πολιτογραφηθείς σ' αυτήν, δεν σε κάνει Έλληνα! Ο Έλληνας είναι ιδεολογία, πνευματικό αριστούργημα, φιλοσοφικό πρότυπο και πολιτισμικό πρωτότυπο. Ο πρώτος κάτω απ' οποιονδήποτε θεό και πάν' απ' όλους τους ανθρώπους. Και μόνο εκείνος που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δικαιούται να ισχυρίζεται πως είναι Έλληνας κι ας έχει γεννηθεί οπουδήποτε στο Σύμπαν κι ας είναι μαύρος, πράσινος, κίτρινος ή μπλε. Η υπόθεση Ελλάδα φίλε μου, είναι τεράστια, μια χώρα που δεν είχε και δεν επιτρέπεται ποτέ να έχει σύνορα. Ένας Έλληνας δεν βάζει ποτέ του σύνορα, γιατί αυτά θα τον περιορίζουν και θα τον υποχρεώνουν να φτάνει ακριβώς μέχρι εκεί, ούτε βήμα παραπέρα. Κι αν δεν θες να κατακτήσεις ολόκληρο το Σύμπαν (πολιτισμικά πια στις μέρες μας), τότε δεν είσαι Έλληνας! Κι αν δεν προσπαθείς να το κάνεις ως Έλληνας, τότε ξεφορτώσου μας κι από τα μητρώα των Ελλήνων αφού στο γένος δεν ανήκεις ούτως ή άλλως! Η Ελλάδα φίλε μου X, ξεφεύγει της κοινής λογικής για να μπορεί να την διαχειρίζεται ό κάθε τυχάρπαστος κι ο κάθε ανιστόρητος ... facebookάς! ... Ελπίζω φίλε μου να με καταλαβαίνεις τι εννοώ ...

Κι επειδή τώρα που ξέρω πως είμαι μικρότερός σου δεν μου πάει να σε δασκαλεύω, θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω όπως προσπάθησα κι όλο αυτό το διάστημα που δεν σε σχολίαζα επίτηδες, σεβόμενος την διαφορά της ηλικίας μας. Αλλά να, μέρες που είναι σήμερα, σε είδα γι' ακόμη μία φορά να εξαντλείς αυτό το υπέροχο πάθος σου σε ρατσιστικές γελοιότητες και σε λυπήθηκε η ψυχή μου! Είναι κρίμα, πολύ κρίμα τέτοιες ευλογημένες φλόγες του Προμηθέα σαν την δικιά σου, αντί να βάζουνε φωτιές στους σκουπιδοτόπους και τις κοπριές της κοινωνίας μας, να κατακαίουν τα πνευματικά σπαρτά και τα γεννήματα και τα πολύτιμα δάση που 'χουν απομείνει σε τούτον τον ευλογημένο και συνάμα δύσμοιρο τόπο!!! ...

Ελπίζω λοιπόν να σου φάνηκα χρήσιμος μέχρι τώρα και να μην σε στενοχώρησα. Άντε λοιπόν μέρες που 'ναι, καλή καρδιά, να περάσεις υπέροχες γιορτές κι ο καινούριος χρόνος να 'ναι καλύτερος από τούτον που πάει στο καλό! ... Και με υγεία φίλε μου, με υγεία και στο σώμα αλλά και στον νου! ... Κι η υγεία του νου φίλε μου, είναι η Τέχνη! Τον νου σου στην Τέχνη, την μάνα όλων των θεών και την παρθένα κόρη όλων των ανθρώπων!

Καλή σου μέρα φίλε μου X!

Και η συζήτηση

από την οποία προέκυψε η έμπνευση της οργάνωσης τούτου του πολιτικού εγχειριδίου:

Euro2day

https://www.facebook.com/euro2day/posts/1379021792131466?comment_id=1382179748482337&reply_comment_id=1399167953450183¬if_t=share_reply¬if_id=1483945943272532

24 Δεκεμβρίου στις 3:10 μ.μ.

«Ιδανικό θα ήταν να αποχωρήσουν την ίδια ημέρα με τη Γαλλία και άλλες χώρες». Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

«Βόμβα» Λεπέν: Το Frexit θα είναι μέρος της πολιτικής μου

Όταν αποχωρήσει η Γαλλία από την Ευρώπη και το ευρώ, το ίδιο πρέπει να πράξουν, μεταξύ άλλων η...

ANTΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Αυτό θα πει πολιτική τεχνική φίλοι μου! Γνωρίζοντας πως δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις, απολαμβάνεις με οποιονδήποτε τρόπο το παιχνίδι για το παιχνίδι! Τα δύσκολα αρχίζουν όταν το παιχνίδι γυρίσει υπέρ σου κι έρθεις αντιμέτωπος μ' όλες τις μ@@@ που έχεις πει ναρίτερα. Προφανώς κάποιος δεν κατάλαβαν τίποτα από το πάθημα του υπερωκεάνιου ηλιθίου και των "βασιλικών αντικειμένων του ηνωμένου βασιλείου". Προφανώς θα γελάσουμε και με τις γαλλικές εκλογές! ... Αυτό το τελευταίο της όμως μου άρεσε: Όσον αφορά τέλος τις σχέσεις του κόμματός της με τη Χρυσή Αυγή, η ίδια αναφέρει πως «ούτε έχει ούτε θέλει να έχει».

26 Δεκεμβρίου 2016 στις 10:37 π.μ

Periklis B... Φυσικά και δεν θέλει να έχει. Γραφική μπορεί να είναι, αλλά όχι κορόιδο!

27 Δεκεμβρίου 2016 στις 1:35 π.μ

ANTΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Χμ για τα γαλλικά κοινωνικά δεδομένα που όντως υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αποικιοκρατικών καταλοίπων και συμφερόντων, ούτε και γραφική είναι. Εντάξει την ίδια δεν την έχω για πολιτική ιδιοφυΐα, αλλά νομίζω πως όλη αυτήν η κίνηση, ήταν μια πολύ σοφή κίνηση του επιτελείου της, διότι προσωπικά εκτιμώ, πως μετά απ' αυτήν την έκρηξη της ηλιθιότητας στους αγγλόφωνους με το brexit και κυρίως μετά την εκλογή του ηλιθίου στην Αμερική, ολόκληρο το εθνοκτονικό κίνημα παγκοσμίως, θα υποστεί δραματική συρρίκνωση και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση από δω και στο εξής, θα μετράει όλο και πιο πολλές απώλειες. Ήδη το πρώτο μήνυμα ήρθε αμέσως από την Αυστρία. Επομένως αυτήν η σκληρή γραμμή επιβάλλεται για να συσπειρώσει τουλάχιστον ότι τους απέμεινε, πριν απολαύσουν την οριστική διάλυσή τους. Φούσκα ήταν κι έσπασε! Αυτό το καπιταλιστικό μικρόβιο που δημιουργήθηκε για να εμποδίσει την παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών, μάλλον απέτυχε τελείως στον στόχο του και όχι μόνο αυτό, αλλά χώθηκε και στα σπλάχνα του ίδιου του δημιουργού του και τώρα τον κατατρώνει αργά μεν, αλλά πολύ σταθερά και εξαιρετικά αποτελεσματικά! Παρατηρείστε ότι με την εξάπλωση του εθνοκτονισμού, όλα τα δεξιά κόμματα σ' ολόκληρο τον πλανήτη, έχουν συρρικνωθεί για πρώτη φορά τόσο μαζικά σε ιστορικά χαμηλά! Απλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον ακόμα, εκείνη η υγιής πολιτική πρόταση, που θα καταφέρει αυτές τις σάρκες που πέφτουν από τον καταρρέοντα καπιταλισμό, να τις μετατρέψει σε γόνιμο πολιτικό λίπασμα για μια νέου τύπου και παγκόσμια λαϊκή κοινωνία, απέναντι στην δικτατορία της παγκοσμιοποίησης των χρηματιστηριακών αγορών. Αλλά είμαι απολύτως βέβαιος, πως όσον ούπω θα εμφανιστεί και θα δώσει ένα νέο όραμα στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το μικρόβιο του εθνοκτονισμού, αφού τώρα έχει προσβάλλει τόσο θανάσιμα τον καπιταλισμό, ας μείνει μέχρι να τον εξολοθρεύσει τελείως, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό απ' οποιαδήποτε άλλη άμεση κοινωνική αντίσταση προς το παρόν και σίγουρα η νέα πολιτική πρόταση που θα προκύψει, όχι μόνο θα εκμεταλλευτεί αυτήν την αποτελεσματικότητά του, αλλά πάνω του θα μπορέσει να πατήσει με ασφάλεια καθώς δεν θα κινδυνεύει να μολυνθεί από τον ίδιο και να κοινωνήσει γρήγορα το νέο πολιτικό διακύβευμα. Για να δούμε θα επιβεβαιωθώ!!!;;;

27 Δεκεμβρίου 2016 στις 3:14 π.μ

Thanassis P... Υπομονη παιδια.Συντομα η ΧΑ θα ειναι Αντιπολιτευση και θα δειτε πολλα.Θεμα χρονου ειναι.
28 Δεκεμβρίου 2016 στις 7:33 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Χμ, εάν κάτι κρατάει ζωντανό αυτό το έθνος, αυτό είναι η αχαλίνωτη αισιοδοξία! ...
Εθνικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015
Εγγεγραμμένο εκλογικό σώμα: 9.913.609,
χα: 379.722 ή μόλις 3,83%!!! ... !!! ... !!! ... και με όριο εισόδου στην Βουλή, το 3%!!! ... Δηλαδή μόλις και μετά βίας με 0,83% πάνω από το όριο!!! ... !!! ... !!! ... Τι αντιπολίτευση; Στις επόμενες εκλογές είναι σίγουρα κυβέρνηση!!! ... !!! ... !!! ... Ε όχι και να την αδικούμε! ...
[http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/#{\"cls\":\"level\",\"params\":{\"level\":\"epik\",\"id\":1}}](http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/#{\)
28 Δεκεμβρίου 2016 στις 7:53 μ.μ.

Antonis I... Η ΜΑΥΡΗ-ΚΑΙ ΟΧΙ "ΧΡΥΣΗ" ΑΥΓΗ- ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ"...(ΠΑΡΤΕ ΚΟΣΜΕ..."ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ"!!!).....!Η ΛΕ ΠΕΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ, ΤΟ ΑΛΛΑΞΕ.....!
29 Δεκεμβρίου 2016 στις 12:28 μ.μ.

Antonis I... Thanassis P... ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ..., ΜΗΝ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΚΑΙ..."ΦΟΥΡΝΟΥΣ"
29 Δεκεμβρίου 2016 στις 12:29 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Antonis I... Εδώ φίλε μου κάνεις ένα μικρό εννοιολογικό λάθος. Το ΧΑχανο της Βουλής δεν είναι εθνικιστικό μόρφωμα, διότι ο εθνικισμός είναι ιερή λέξη και δεν πρέπει να λησμονήσουμε την ιερότητά της, μόνο και μόνο επειδή την καπηλεύονται κάποιοι κοπρίτες. Αυτά τα ναζάκια επειδή είναι μισθωτοί παρακρατικοί, ανεπίσημοι δημόσιοι τρομοκρατικοί υπάλληλοι, στην πραγματικότητα απεργάζονται κι επιβουλεύονται τα συμφέροντα του έθνους. Επομένως όχι εθνικισμός, αλλά ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, αυτό που πραγματικά είναι! Μην διαλύσουμε λοιπόν και την γλώσσα μας για χάρη τους! ... Υπάρχει ήδη η λέξη που τους ταιριάζει, ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΣΜΟΣ! ...
29 Δεκεμβρίου 2016 στις 12:43 μ.μ.

Stergios Z... Με το Frexit θα γελάσετε με το ITexit θα γελάσετε με το Holadexit κτλ . Στο τέλος θα μείνετε μόνοι παρέα με το Σόιμπλε το Μητσοτάκη και το Τζήμερο
1 Ιανουαρίου στις 4:31 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Stergios Z... ... Βρε λεβέντη, αυτό δεν μας προτείνεις κι εσύ!!!;;; ... Κι εσύ μόνοι μας δεν θες να μείνουμε, ή κάνω λάθος!!!;;; ... Και μάλιστα, ενώ από την μια μας φοβερίζεις όπως εδώ και μας απειλείς με την μοναξιά και τις συνέπειες που αυτήν μπορεί να επιφέρει, ξαφνικά κι από την άλλη, μας προτρέπεις και μας πιέζεις να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μόνοι με τον Κλούβιο (Μητσοτάκη) και τις υπόλοιπες Σουβλίτσες (Τζήμερο, Γεωργιάδη, Βορίδη κλπ)!!! Για εξήγησέ μας λοιπόν, τότε ξέρεις τι σου γίνεται γιατί μας μπερδεύεις τους ανθρώπους κι ενώ προσπαθούμε με όλη μας την καλή διάθεση να σε παρακολουθήσουμε, μας είναι παντελώς αδύνατον να το καταφέρουμε!!! ... !!! ... !!! ... ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
1 Ιανουαρίου στις 4:50 μ.μ.

Thanasis L... Υπαρχουν ακομα ανθρωποι στο φατσοβιβλιο που πιστευουν οτι για το brexit αποφασισε ο λαος και οχι η ελιτ....
2 Ιανουαρίου στις 3:21 π.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ λόγω ανακώψεως του ζητήματος ...
<https://www.facebook.com/notes/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%83->

%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82/brexit/10209021264423884

2 Ιανουαρίου στις 6:11 π.μ.

Αλέξανδρος Κ... Το καπιταλιστικό μικρόβιο,αντιθέτως, οδηγεί στην παγκοσμιοποίηση ως μέρος του σχεδιασμού του και δεν τον εμποδίζει όπως γράφετε. Καπιταλισμός και παγκοσμιοποίηση είναι συγγενείς.

2 Ιανουαρίου στις 8:41 π.μ.

ANTΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Αλέξανδρος Κ... ... Προφανώς δεν με διάβασες προσεχτικά αλλά επιπόλαια, διότι αν το είχες κάνει προσεχτικά, θα είχες προσέξει ότι εγώ δεν λέω πως είναι απλώς συγγενείς, αλλά πως η παγκοσμιοποίηση των αγορών, είναι το νεότερο τέκνο του καπιταλισμού, το οποίο συνεπικουρούμενο κι από το τελευταίο "μπάσταρδό" του τον εθνοκτονισμό, μάχονται παντοιοτρόπως εναντίον στην έντονη και διαρκώς σταθερά αναπτυσσόμενη πειστική λαϊκή απαίτηση, για παράλληλη παγκοσμιοποίηση των κοινωνιών!!! ...

2 Ιανουαρίου στις 8:50 π.μ.

Stergios Z... ANTΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σε απομόνωση είμαστε τώρα που ο καθένας κοιτάει την πάρτι του , αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 90% να πάμε στο βούρκο . Ο σοσιαλισμός είναι συλλογική υπόθεση

2 Ιανουαρίου στις 9:09 π.μ.

Steve A... Αμην και πότε....νσ μινει μονος ο τιμωρός υης Ελλάδας Σοιμπλε

2 Ιανουαρίου στις 9:09 π.μ.

ANTΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Χμ φίλε μου, δηλαδή για να μείνει μόνος ο τιμωρός, μας προτείνεις να μείνουμε μόνοι πρώτοι εμείς και να υποστούμε πριν απ' αυτόν τις συνέπειες της μοναξιάς που προσδοκάς για τον ίδιο!!!;;; ... Για ξανασκέψου το καλύτερα ...

Μήπως αυτό που θέλεις ουσιαστικά, να το διατύπωνες λίγο πιο έξυπνα και πιο χρήσιμα για την χώρα μας, προτείνοντας: "Ναι σε μια ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Γερμανία"!!!;;; ... Για σκέψου πόσο πανικό θα δημιουργούσε η επικράτηση ενός τέτοιου συνθήματος πανευρωπαϊκά κι όχι μόνο στον Σόϊμπλε, αλλά και σε κάθε άλλον που θ' αποτολμούσε στο εξής ν' ακολουθήσει την ίδια γερμανική πολιτική! ...

Όταν κάποιος δεν σου κάνει, απλά φροντίζεις να τον διώξεις από το σπίτι σου! Είναι εντελώς ηλίθιο να φεύγεις εσύ και να του παραδίδεις και τα κλειδιά του από πάνω κι όταν μετά αρχίσει να σε περονιάζει το κρύο του περιθωρίου, να επιστρέφεις και να του χτυπάς την πόρτα εκλιπαρώντας την φιλοξενία σου στο ίδιο σου το σπίτι!!! ... Κι η Ευρώπη φίλε μου, είναι τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα της ελληνικής πολιτισμικής πολυκατοικίας, δεν το ξέρεις ή δεν το καταλαβαίνεις!!!;;; ... Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αυτήν την στιγμή έχουμε τους χειρότερους διαχειριστές (300 της Βουλής), αλλά όταν έχεις έναν κακό διαχειριστή, δεν ξεπουλάς την περιουσία σου, αλλά αλλάζεις τον διαχειριστή! Απλά, όμορφα και παστρικά ... 11 εκατομμύρια είμαστε, τι διάολο δεν μπορούμε να βρούμε 300 ανάμεσά μας, έστω και μέτριους βρε αδερφέ, αρκεί να είναι καλύτεροι από τούτους! ... Και με την ευκαιρία κοίταξε στον καθρέφτη και ρώτησέ τον: «καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποιος ψήφισε ετούτους τους άχρηστους!!!;;;» ...

ANTΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Stergios Z... ... Με μια επιπόλαιη ματιά, όντως ο καθένας θα συμφωνούσε μαζί σου. Όμως εγώ ως συνεπής αιρετικός, σε προκαλώ να παρατηρήσεις με προσοχή, πόσο ενδιαφέρον δείχνουμε ο ένας για τον άλλο και πόσο κοντά ερχόμαστε άνθρωποι από τα πέρατα της Γης, έστω και μέσα από τούτον τον "φατσοσκουπιδοντενεκέ"!!! Απλά όπως και κάθε εργαλείο όταν πέφτει για πρώτη φορά στην αγορά, συνήθως προκαλεί περίεργα αποτελέσματα. Όταν όμως κατανοηθούν και οι ευεργετικές του δυνατότητες, τότε τα πράγματα αλλάζουν άρδην!!! ... Στο χέρι μας είναι να προβάλλουμε την απαίτησή μας για μια παγκόσμια κοινωνία, αντί να κάνουμε λογιών

λογιών και κάθε είδους ανούσιες, καπιταλιστικές και καταναλωτικές αναρτήσεις!!! ... Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός!; ...

2 Ιανουαρίου στις 9:24 π.μ.

Thanassis P... ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Μήπως θυμάσαι ποσο ήταν το ποσοστο του Συριζα το 2009?Τιποτα δεν είναι Απιθανο.

2 Ιανουαρίου στις 10:45 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Thanassis P... .. Μήπως θυμάσαι ότι κανένας Συριζαίος αλλά κι όλων των άλλων κομμάτων, δεν σκότωσε άσχετους μετανάστες ή ιδεολογικούς του αντιπάλους!!!;;; ... Πολύ ευαίσθητη κι επιλεκτική η μνήμη σου! ... Πως αλήθεια θα μπορούσε κάποιος να δικαιολογήσει την δολοφονία σου στην μάνα σου λόγω ιδεολογικών διαφορών και κατόπιν να έχει και το θράσος να της ζητήσει και την ψήφο της!; Για σκέψου το λιγάκι λογικά και ψύχραιμα, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ ... Κι αν αυτοί οι δολοφόνοι δεν ήταν παρακρατικοί, ανεπίσημοι αλλά κανονικά έμμισθοι δημόσιοι τρομοκρατικοί υπάλληλοι και τα εγκλήματά τους στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, σήμερα θα ήταν κανονικοί ισοβίτες κι όχι παραθεριστές του Κορυδαλλού! Και για να μην νομίζεις ότι σου λέω λόγια του αέρα για την άμεση διασύνδεση του ελληνικού εθνοκτονισμού με το παρακράτος και τον εγκληματικό υπόκοσμο, παρακολούθησε απλά έναν από τους καθοδηγητές τους να το ομολογεί δημοσίως (πάρε υπογλώσσια όμως πρώτα, γιατί δεν σε κόβω να το αντέξεις): https://www.youtube.com/watch?v=yE6oV-_PVsU&t=4167s



Περίανδρος Ανδρουσόπουλος

YOUTUBE.COM

3 Ιανουαρίου στις 12:10 π.μ.

Haris I... Το καπιταλιστικό μικρόβιο οποίος λαός το άφησε να κάνει την δουλειά του πλούτισε. Το σοσιαλιστικό/κομμουνιστικό πείνασε (μέχρι που έφαγαν και τα παιδιά τους κάποιοι από την πείνα - πηγη: "Αγριοι κύκνοι : τρεις κόρες της Κίνας").

3 Ιανουαρίου στις 1:59 μ.μ.

Δημητρης Δ... Αλέξανδρος Κ... Ο κομμουνισμός είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης.Ένας κόσμος ένα κόμμα.

3 Ιανουαρίου στις 6:07 μ.μ.

Antonios M... ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης είσαι αριστερός;

5 Ιανουαρίου στις 11:49 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Antonios M... Γεωνιστής είμαι και μάλιστα, ο ιδρυτής της Γεωνίας.

6 Ιανουαρίου στις 1:05 π.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης



6 Ιανουαρίου στις 1:13 π.μ.

Κ... Ανδreas Ρε ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ που ήσουν βρε φίλε τόσο καιρό κρυμμένος να μας κάνεις πολιτική ανάλυση.... πότε πήρε η Χ.Α 3% και πολλά άλλα που βαριέμαι να ασχοληθώ με κομματικούς κοπαδιάρηδες.... παρεπιπτώντας δεν πείθεις πλέον κανένα για το πόσο κακοί είναι οι χρυσαυγίτες γράφοντας τεράστια κείμενα με βλακειες ...

9 Ιανουαρίου στις 9:12 π.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Και πάρα πολύ καλά θα κάνεις που δεν θ' ασχοληθείς περισσότερο μαζί μου! Τι είσαι, κομματικός κοπαδιάρης σαν κι εμένα!!!;; ... Όσο για το 3,83%, εγκυκλοπαιδικά και μόνο να σου θυμίσω, ότι προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, που μπορείς όποτε θέλεις να τα βρεις στον ακόλουθο

σύνδεσμο: [http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/#{"cls":"level","params":{"level":"epik","id":1}}](http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/#{)

Επειδή όμως η καρτέλα του υπουργείου για ευνόητους λόγους δεν ανοίγει απευθείας στους καταμετρημένους ψήφους, αλλά στα ποσοστά με βάση την τελική εκκαθάριση του εκλογικού νόμου, ή θα αντιγράψεις ολόκληρο τον σύνδεσμο όπως σου τον παραθέτω, είτε όταν ανοίξει η κύρια καρτέλα, να επιλέξεις πάνω αριστερά και δίπλα από την Επικράτεια, την λέξη Κόμματα.

Αν θυμάσαι λοιπόν από το δημοτικό την απλή μέθοδο των τριών, μπορείς πάρα πολύ απλά να υπολογίσεις, πως στο 100% των 9.913.609 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, το σύνολο των 379.722 ψήφων που έλαβε το ναζιάρικο χάχανο της Βουλής, είναι μόλις και μετά βίας πάνω από το προβλεπόμενο όριο του 3% του εκλογικού νόμου για την είσοδο ενός κόμματος στην Βουλή και συγκεκριμένα, μόλις το 3,83%!!! ...

Καλή χρονιά λοιπόν και πάντα μακριά από τους κομματικούς κοπαδιάρηδες, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και τρομερά δυσάρεστοι καθόσον σκέφτονται συνεχώς ως τσοπαναράιοι κι όχι ως γίδια!!! ... Φτου φτου, μακριά, μακριά φίλε μου, μακριά!!!

9 Ιανουαρίου στις 9:49 π.μ.

Κ... Ανδreas ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης χαχαχα μαλλον δεν εχεις κανει ποτε εκλογικος αντιπροσωπος η εφορευτικη επιτροπη για αυτο αναφερεις 9.913.609 εγγεγραμμενους ψηφοφορους αν ομως ηθελες να θολωσεις τα νερα θα επρεπε να ξερεις οτι η εκλογικη καταλογοι μας δεν εχουν ενημερωθει ποτε υπαρχουν μεσα πεθαμενοι απο το 1980 οποτε αυτο το ποσοστο που βγαζει το υπουργειο 6,99 % ειναι το πραγματικο βαση αυτων που ψηφισαν οι πεθαμενοι η οι μην συμμετεχοντες δεν καταμετριουνται πουθενα σε κανενα ποσοστο δεν τον ηξερες αυτο κοπαδιαρη ; φυσικα και το ηξερες ... Επισης για κακη σου τυχη της επομενες εκλογες ετοιμασου να δεις διψήφιο νομερακι εκει θα σου προτεινω το γνωστο ξυδι ΤΟΠ ... αγαπητε ιδρυτη της Γεωνιας

9 Ιανουαρίου στις 5:42 π.μ.

Giannis L... ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης
(παράθεση εικονιδίου που γελάει μετά δακρύων)
9 Ιανουαρίου στις 6:20 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Γέλασες;;;

Σειρά μου τώρα ΧΑ ΧΑ ΧΑ!

Επειδή προφανώς έχεις κάνει εκλογικός αντιπρόσωπος, αλλά επίσης προφανώς δεν έχεις πάει ούτε στο δημοτικό, σου σημειώνω και το εξής. Άντε και να δεχθούμε ότι είναι δραματική η απόκλιση των πραγματικών από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, ξέρεις πόσοι θα έπρεπε να είναι οι πραγματικοί για να πιάσει το χάχανο 6,99%; Απλή μέθοδος των τριών και πάλι: $379.722 \times 100 = 37.972.200 / 6,99 = 5.432.360!!!!!!$... Συνεπώς ισχυρίζεσαι πως έχουμε απόκλιση $9.913.609 - 5.432.360 = 4.481.249$ ψηφοφόρων ή 45,2%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μεγάλε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! τα μαθηματικά σου σκίζουν!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.....

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή με τους αγαθούς ψηφοφόρους της παρακρατικής δημόσιας τρομοκρατικής υπηρεσίας κι όχι των στενών κομματικών της στελεχών που έχουν υπόψη τους την πραγματικότητα, είναι πως οι δύστυχοι έχουν την ... συμπαθή ... ψευδαίσθηση, πως είναι διπλάσιοι απ' όσους είναι στην πραγματικότητα!!!!!!!!!!!!!! Δεν πειράζει όμως, όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο!!!!!!!!!!!!!!

Κι έτσι για να κλείσω γιατί όπως βλέπεις δεν αξίζει ν' ασχολείται κανένας μαζί σου, άντε και μια τελευταία απλή μέθοδο των τριών. Για να πιάσει λοιπόν η παρακρατική δημόσια τρομοκρατική υπηρεσία το ελάχιστο διψήφιο ποσοστό του 10%, παρότι όπως ισχυρίζεσαι υπάρχει πρόβλημα με τους εκλογικούς καταλόγους, επομένως μας διαβεβαιώνεις κι ο ίδιος πως το τελευταίο 6,99% δεν είναι πραγματικό κι είναι υψηλότερο αν οι ψηφοφόροι είναι λιγότεροι, αλλά και ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ εάν είναι περισσότεροι (κάτι που φυσικά δεν μπορεί να προβλεφθεί πριν την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων), θα πρέπει με βάση τους τελευταίους της ψηφοφόρους, να ψηφιστεί στις επόμενες εκλογές και με βάση το ποσοστό του 6,99% που εσύ θεωρείς πραγματικό από: $379.722 \times 10 = 3.797.220 / 6,99 = 543.236$, ή από: $543.236 - 379.722 = 163.514$ ή 43,06% επιπλέον!!! ... Και με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, από: $379.722 \times 10 = 3.797.220 / 3,83 = 991.441$, ή $991.441 - 379.722 = 611.719$ ή $611.719 - 379.722 = 237.997$ ή 62,67% επιπλέον!!! ...

Μην απογοητεύεσαι όμως, μέχρι τις εκλογές υπάρχει αρκετός χρόνος και είτε 43,06%, είτε 62,67% επιπλέον ψηφοφόροι από τους υπάρχοντες, άνετα μπορούν να πεισθούν!!! ... Καλό κουράγιο λοιπόν και καλόν αγώνα!!! ... Εξάλλου όλα τα κόμματα, από τέτοια ποσοστά ξεκινάνε μέχρι να κυβερνήσουν!!!

9 Ιανουαρίου στις 7:22 μ.μ.

Κ... Ανδρέας Με απλά λόγια λοιπόν εσύ υποστηρίζεις ότι το εκλογικό μας σύστημα δεν ξέρει μαθηματικά και θα του μάθεις εσύ με πέθαμενους ψηφοφόρους καλό κουράγιο φιλαράκο αλλά το σύστημα μας είναι αυτό και κατά τύχη είναι παγκόσμιο συμμετέχοντες τόσοι ψήφισαν τόσοι το τάδε κόμμα και βγαίνει το ποσοστό τώρα εσύ που το παίζεις και (μορφωμενος) βγάζει τα δικά σου και υπολόγισε την για 12+ φιλαράκο την ΧΑ.

9 Ιανουαρίου στις 7:39 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Βλέπεις λοιπόν; Πως να κάνει κανένας σοβαρή συζήτηση, με κάποιον άλλο, ο οποίος θεωρεί μορφωμένο όποιον μπορεί να κάνει μια απλή μέθοδο των τριών, που είναι βασικά μαθηματικά του δημοτικού!!!!!!!!;;;

9 Ιανουαρίου στις 7:44 μ.μ.

Κ... Ανδρέας Το μορφωμένος ήταν ειρωνικό αγαπητέ μου γιατί υποτιμάς τους συνομιλητές σου....
κάνε τα μαθηματικά σου όπως θες εσύ ή όπως σε βολεύει το αποτέλεσμα θα είναι επί του
εκλογικού σώματος που ψήφισε...

9 Ιανουαρίου στις 9:44 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... !!! ... Κι αυτό ακριβώς είναι το μεγαλείο και η δύναμη της Δημοκρατίας
φίλε μου ... !!! ...

Το να παρέχει ακόμα και στο πιο ακραίο και στο πιο αντιδημοκρατικό άτομο, να καταμετρά την
δύναμή του στις κάλπες και να του επιτρέπει ακόμα και να οραματίζεται την κατάλυσή της, αφού
πρώτα κερδίσει σε δημοκρατικές εκλογές και σχηματίσει την αντιδημοκρατική κυβέρνησή του, που
θα του επιτρέψει να καταλύσει την δημοκρατία που θα το οδηγήσει στην εξουσία!!!

Κι όσο για τους υπολογισμούς μου και φυσικά θα συνεχίσω να τους κάνω με απλή τσοπαναριάικη
λογική και πάντοτε θα υπολογίζω την δύναμη όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως, με βάση την
πραγματική τους καταγραφή στην κάλπη και πάντοτε σε σχέση με το σύνολο των εγγεγραμμένων
ψηφοφόρων κι ιδιαιτέρως, όταν οι εκλογικοί κατάλογοι είναι ενημερωμένοι τουλάχιστον και με την
τελευταία διενεργηθείσα απογραφή κι όχι του ... 1980 αν γίνομαι κατανοητός!!! ... Ο υπολογισμός
των πολιτικών δυνάμεων, που αγνοεί επίτηδες τους μη συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία,
είναι πιθανόν το πιο φασιστικό νομιμοποιημένο δημοκρατικό δικαίωμα της πλειοψηφίας των
ηλιθίων ...

Και κλείνοντας την ευχάριστη συζήτηση που είχα μαζί σου, θα δώσω σε όλους όσους μας
διαβάσουν και λίγη τροφή για περισσότερη εποικοδομητική και δημιουργική πολιτική σκέψη! Για
μένα λοιπόν προσωπικά και κατ' επέκταση για την Γεωνία της οποίας είμαι και ο ιδρυτής, ένα
κράτος αναγνωρίζεται ως δημοκρατικό, αποκλειστικώς και μόνο όταν οι πολιτικές δυνάμεις που
σχηματίζουν την κυβέρνησή του (είτε είναι μονοκομματικές είτε πολυκομματικοί συνασπισμοί),
εκπροσωπούν το 50% + μία ψήφο, επί του συνόλου του εκλογικού σώματος κι όχι φυσικά επί του
συνόλου των συμμετεχόντων στις εκλογές!!!

Καλή χρονιά φίλε μου!

9 Ιανουαρίου στις 11:38 μ.μ.

Κ... Ανδρέας ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου για το 50% σε αυτο εχεις
απολυτο δικιο γιατι δεν μπορούμε να μιλαμε για πλειοψηφια οταν κυβερνα το 30 η 35 % το
υπολοιπο 70% αλλα αυτο ειναι μια αλλη κουβεντα και στην χωρα μας μαλλον δεν θα ειναι ποτε
εφικτο .. Και επειδη κατα τυχη απο το 1992 μεχρι και προσφατα συμμετείχα σε καθε βουλευτικη
δημοτικη εκλογη που εγιναν στην χωρα ως εφορευτικη επιτροπη και καποιες ως εκλογκος
αντιπροσωπος εχω να σου πω οτι υπαρχουν μεσα εγγεγραμμένοι στους εκλογικους καταλογους
ανθρωποι με ετος γέννησης 1896 !!! Παραδειγμα εκλογικο τμημα που ειμαι συνηθως εγγεγραμενοι
380 ψηφίζουν περιπου 190 με 200 κατα μεσο ορο οποτε ειναι λογικο να υπαρχει τεραστια
αποκλιση μεταξυ εγγεγραμμένων και αυτων που πραγματικα ψηφίζουν ! Καλη χρονια και σε εσενα
και καλη συνεχεια

10 Ιανουαρίου στις 8:41 π.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Ναι βρε άνθρωπε του θεού, μόνο που το πρόβλημα των καταλόγων, δεν
επηρεάζει επιλεκτικά μονάχα κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά τα επηρεάζει αναλογικά και όλα
ανεξαιρέτως! Ξεκόλλα λοιπόν απ' αυτό! Το ξεκαθάρισμά τους είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα
αξιοπιστίας της δημόσιας διοίκησης, αλλά ως εκεί και τίποτα παραπάνω. Και φυσικά, σε καμία
απολύτως περίπτωση κάποιος καθοριστικός παράγοντας επιρροής στην εκλογική δύναμη του ενός
ή του άλλου κόμματος!!! Ας μην είμαστε τόσο αφελείς πια!!! Έλεος ... !!!

10 Ιανουαρίου στις 9:49 π.μ.

Κ... Ανδρέας ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Ουφ επιτελους το ξεστομισες αφορα ολα τα κομματα λοιπον γιατι αναφερθηκες λοιπον μονο στην Χ.Α ? !!! Οποτε την χωρα σημερα κατα τα λεγομενα σου την κυβερναει το 17,5 %!!!! Και γιατι ωσαν ιδρυτης κομματος δεν κανετε προσφυγη στο ευρωπαικο δικαστηριο να δικαιωθειτε?

10 Ιανουαρίου στις 1:18 μ.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Όπα, εδώ τώρα μόλις και με πρόλαβες! Αυτό ακριβώς έχω ξεκινήσει πριν λίγη ώρα να κάνω! Θα μαζέψω όλες μου τις σχετικές αναρτήσεις που έχω κάνει για την οικονομική, δημοκρατική, προσφυγική και κάθε άλλου είδους κρίση και θα τα δημοσιεύσω όλα μαζί σαν ένα δοκίμιο ας πούμε. Εκεί μέσα, θα βρεις και την απάντησή μου στο ερώτημά σου, που την έχω ήδη δώσει προ καιρού! Δώσε μου μόνο λίγο χρόνο γιατί αυτό απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς και μόλις το ετοιμάσω, θα σου το κοινοποιήσω εδώ ώστε να ειδοποιηθείς και να του ρίξεις μια ματιά. Κι επειδή στάθηκες η αφορμή γι' αυτήν την δουλειά και θα σου την αφιερώσω, για πες μου στην αφιέρωση θέλεις να βάλω ολόκληρο το όνομά σου, ή μόνο τα αρχικά σου Κ,Α.;

10 Ιανουαρίου στις 1:31 μ.μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 48

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017 / 7:49 πμ

... Χμ η πρωτιά της Νέας Ηλιθιοκρατίας

μετά την προδοσία του δημοψηφίσματος, θεωρητικά τουλάχιστον καθόσον η μόνη έγκυρη δημοσκόπηση είναι οι κάλπες, ενδεχομένως ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι δεδομένη! Όσο για την αυτοδυναμία, εδώ γελάει κι ο κάθε πικραμένος!!! ...

Ο πατέρας του Κλούβιου που μου χρωστάει την ζωή του, για να κάνει την κατσικοκυβέρνησή του, είχε παραχωρήσει το ... πλιάτσικο από τα αυθαίρετα της Ανατολικής Αττικής στον Κατσίκη. Άντε να δούμε τώρα ο Κλούβιος, τι θα παραχωρήσει στην παρακρατική, εθνοκτονική και ανεπίσημη δημόσια τρομοκρατική υπηρεσία της χρυσής αυγής, για να καταφέρει να σχηματίσει την Χαχανοκυβέρνησή του!!!;;;

ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΟ: Εκείνο που θέλω να υπογραμμίσω όμως και με έμφαση, μετά την παραπάνω συζήτηση και κατόπιν ωρίμου σκέψεως, είναι πως τελικά η δημόσια τρομοκρατική υπηρεσία, που κατά παράβαση του νόμου (σε άλλες περιπτώσεις), ενώ είναι υπόδικη η μισθοδοσία της συνεχίζεται κανονικότητα, όχι μόνο δεν πρέπει να διαλυθεί, αλλά θα πρέπει και να συντηρηθεί με κάθε τρόπο, διότι μπορεί να προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες στην Δημοκρατία και τον Ελληνισμό! Μην ξαφνιάζεστε! ...

ΠΡΟΣΞΕΤΕ να δείτε: Η ΝΗ(Δ) μετά την δημιουργία αυτού του παρακρατικού μηχανισμού, απολαμβάνει τα χαμηλότερα δυνατά ποσοστά της και βλέπει πλέον την ηγεσία της χώρας με το ... μακαρόνι!!! ... Συνεπώς το ακροδεξιό της απόστημα αντί να την απαλλάξει από τα ακροδεξιά βαρίδια και να την μετατρέψει σε ένα δημοκρατικό κεντρώο κόμμα, που θα διεκδικούσε με αξιώσεις την ηγεσία τη χώρας, την δυσφήμησε ακόμη περισσότερο και την παρέσυρε στα χειρότερα δυνατά ποσοστά της. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τα υποτιθέμενα ακροαριστερά φαινόμενα τύπου Λαφαζάνη. Επομένως τέτοιου είδους πολιτικοί σκουπιδοτενεκέδες, μας είναι απολύτως απαραίτητοι για να πετάμε μέσα τους, οτιδήποτε βαραίνει τον δημοκρατικό κεντρώο χώρο!!! ... Κι επειδή τα τελευταία σκουπίδια που μας απέμειναν είναι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α κι η ΝΗ(Δ), εκτιμώ πως πρέπει στις επόμενες εκλογές, το μεγαλύτερο ελληνικό κόμμα της **αποχής**, να αναλάβει ενεργό δράση και να προκαλέσει το πιο ιστορικό δημοκρατικό κατόρθωμα, δημιουργώντας συνειδητά μία πανίσχυρη **ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ** στην χώρα, η οποία θα οδηγήσει σε αυτόματη κινητοποίηση του δημόσιου μηχανισμού, με ιδιαίτερες ευεργετικές κοινωνικές συνέπειες για όλους! ... Αυτό όμως θέλει μια στοιχειώδη οργάνωση κι αυτήν την στιγμή, δεν την έχω πρόχειρη! Η σύλληψη της ιδέας όμως είναι γεγονός κι επιφυλάσσομαι για περισσότερες λεπτομέρειες στο άμεσο μέλλον, οι οποίες θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της ΓΕΩΝΙΑΣ

http://olympiakopantechnon.gr/g-basic_principles/ που εσπευσμένα και χάριν της παραπάνω

συζητήσεως, επιχείρησα και δημιούργησα μόλις σήμερα! ... **ΥΓΙΗΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ** λοιπόν το νέο σύνθημα των επόμενων εκλογών!!! ...

2017

Ιανουάριος

Αντί επιλόγου,

αποφάσισα να σας χαλαρώσω λιγάκι απ' όλα τα προηγούμενα που δεν νομίζω πως ήταν κι ιδιαίτερα ευχάριστα για τους περισσότερους, με μια πολιτισμική νότα καθώς ο πολιτισμός, υπήρξε πάντοτε και θα παραμείνει για πάντα στην κορυφή της πολιτικής τεχνικής και δραστηριότητας!!! ... Το ηθικό επιστέγασμα της ανθρωπότητας!!! ...

Συμπληρωματικά δε, μπορείτε να διαβάσετε ελεύθερα και το τελευταίο πόνημά μου «**Εγχειρίδιο Τέχνης**», που βρίσκεται δημοσιευμένο στο προσωπικό μου blog: <http://antoniosmartinis.blogspot.gr/2016/12/29-10-1967.html> αλλά και στον ιστότοπο του **ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ**: http://olympiakopantechnon.gr/art_guide/



Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017 / 7:55 πμ

Συζήτηση στην σελίδα [dinfo.gr](https://www.facebook.com/dinfo.gr)

https://www.facebook.com/dinfo.gr/posts/1355398567815646?comment_id=1355605137794989&reply_comment_id=1355854911103345¬if_t=share_reply¬if_id=1483336893683322

Όσο Μπορείς

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την,
γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς την
στων σχέσεων και των συναναστροφών
την καθημερινήν ανοησία,
ώς που να γίνει σα μια ξένη φορτική.

Κ.Π. Καβάφης

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)
<http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=82>

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Μόνο που ο σεβαστός ποιητής δεν μας διευκρινίζει, εάν την ζωή που αποδέχεται την ήττα της και αποσύρεται από τον αγώνα και την επιμονή της μέχρι την τελευταία εκπνοή να γίνει όπως θέλει, την θεωρεί τιμημένη και άξιο παράδειγμα προς μίμηση!!!;;; ...

Αλλά ακόμη κι όντας αποτραβηγμένη πια και δυστυχισμένη (εφόσον δεν είναι όπως θέλει) στο περιθώριο του κόσμου, των σχέσεων και των συναναστροφών της καθημερινότητας όπως μας προτείνει, δηλαδή βυθισμένη στην μαλθακότητα και την οκνηρία, μακριά από κάθε προσπάθεια κι επιμονή για βελτίωση, άραγε την θεωρούσε λιγότερο ή περισσότερο ξεφτιλισμένη, αποκρουστική και ντροπιαστική!!!;;; ...

Πόσο αξίζει μια ζωή δηλαδή, εάν ούτε στην ίδια δεν είναι αρεστή καθόσον δεν είναι όπως θέλει!!!;;; ...

2 Ιανουαρίου στις 7:55 π.μ.

Niki K... Κ.Μαρτινη δεν καταλαβατε ακριβως, τι λει ο ποιητης!Καλη χρονια!

2 Ιανουαρίου στις 8:01 π.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης ... Χμμμ κι απ' ότι βλέπω ούτε κι εσύ(είς), καθότι εάν είχες καταλάβει, δεν θα περιοριζόσουν στην απλή παρατήρησή σου και κατόπιν θ' αποτραβιόσουν μακριά μου όπως ακριβώς προτείνει ο ποιητής, αλλά θα με συμπονούσες για την αδυναμία μου και θα 'γραφες πέντε χρήσιμες γραμμούλες εξηγήσεων να τον καταλάβω κι εγώ ο πλανημένος, όπως ακριβώς προτείνω εγώ ο ανόητος δηλαδή, απέναντι στον σοφό ποιητή!!! ... Έτσι δεν είναι!!!;;; Κι αλήθεια τώρα που προστάτεψες την ζωή σου από την συναναστροφή μου, την απολαμβάνεις περισσότερο κι είσαι πιο περήφανη γι' αυτήν απ' ότι πριν ν' αγωνιστείς μαζί μου και τα παρατήσεις τόσο εύκολα!!!;;; ...

2 Ιανουαρίου στις 8:40 π.μ.

Κατερινα Ν... Και αν δεν μπορείς να την κάνεις όπως θέλεις προσπαθησε τουλάχιστον να μην την εξευτελίζεις!!!! Κράτα μόνο αυτό.

2 Ιανουαρίου στις 9:31 π.μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Κατερινα Ν... .. Βλέπεις λοιπόν πως μόλις τώρα απέδειξες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πως ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή, προϋποθέτει και το ανάλογο υγιές περιβάλλον, για το οποίο θα πρέπει ν' αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για να γίνει έτσι όπως εμείς το θέλουμε και να μην τα εγκαταλείπουμε ποτέ!!!;;; Όπως ακριβώς έκανες μόλις τώρα!!! ... Σ' ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σου! ...

2 Ιανουαρίου στις 9:40 π.μ.

Eleni M... Καλη χρονια! Νομιζω πως ο ποιητης δεν μας αποτρεπει απο του να αγωνιζομαστε,για μια καλυτερη ζωη.

Πιστευω πως καυτηριαζει τους τροπους που μετερχονται καποιοι για την ανελιξη τους.

Ετσι τουλαχιστον το εχω εκλαβει εγω!

2 Ιανουαρίου στις 11:27 π.μ.

Λένα Ζ... Η ποιότητα της ζωής μας είναι που έχει σημασία, την οποία δεν την κερδίζουμε μέσα από την "καθημερινή ανοησία" και τις συναναστροφές του φραπέ και της πολυκοσμίας. Ο ποιητής δεν παροτρύνει να γίνουμε ακοινώνητοι, παροτρύνει στο να μη σπαταλάμε ανούσια τη ζωή μας και με τους λάθος ανθρώπους.

(προφανώς το διέγραψε κατόπιν)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Λένα Ζ... .. Χμ και ποιοι είναι οι λάθος άνθρωποι, γιατί εκείνοι που εμείς τους βλέπουμε ως λάθος απέναντί μας, ακριβώς και με τον ίδιο τρόπο, βλέπουν το ίδιο λάθος κι εμάς!!! Οπότε αποσυρόμενοι ο καθένας στην απόκοσμη μεριά του, το μόνο που καταφέρνουν είναι να παγιώσουν την μεταξύ τους απόσταση και την λανθασμένη κατάσταση όλων!!! ...

Εξάλλου κι ο ίδιος ο ποιητής γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά, πως τα ποιήματά του μετά την έκδοσή τους θα διακινούνταν ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε αξιοπρεπείς και άπειρους ανόητους, δεν δίστασε ούτε κατ' ίχνος να εκδοθεί και να χιμήξει ορμητικά ανάμεσά τους!!! ... Και για να το καταλάβουν

κι οι υπόλοιποι, ουσιαστικά ό ποιητής έκανε ακριβώς το αντίθετο απ' αυτό που προτρέπει τους άλλους να κάνουν!!! ... Κι εκεί ακριβώς έγκειται ο προβληματισμός μου, στο οξύμωρο δηλαδή μεταξύ θεωρίας και πράξης!!!

2 Ιανουαρίου στις 12:04 μ.μ.

Λένα Ζ... Αγαπητέ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα μιας και αμφότεροι διαπιστώνουμε πως είναι οι λαθος άνθρωποι και "δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας" Δεν υπάρχουν συμβόλαια στις σχέσεις μας, απλά προχωράμε παρακάτω. Αυτή άλλωστε είναι και η γλύκα της ζωής να εξερευνούμε και να ανακαλύπτουμε καινούριους ανθρώπους και ενδιαφέροντα που θα μας φερουν κοντά σ αυτό που θέλουμε και μας αντιπροσωπεύει.

Όσο για τον ποιητή, ειλικρινά δεν θα μπώ σε διαδικασία να τον κρίνω, δεν θεωρω τον εαυτό μου αξιο για κατι τετοιο πραγματικα.Να υποθεσω ίσως...επαθε κι εμαθε;;

(προφανώς το διέγραψε κατόπιν)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης Λένα Ζ... .. Θα βιαζόμουνα να συμφωνήσω μαζί σου, αλλά με μπέρδεψες με το πάμε παρακάτω. Για να πάμε παρακάτω και να γνωρίσουμε νέους κατάλληλους ανθρώπους, πως θα μπορούσαμε τάχα να το κάνουμε, εξασφαλισμένοι ότι δεν θα ξαναπέσουμε και πάλι σε ανόητους, αφού κανένας τους δεν φέρνει ταμπέλα στο μέτωπο!!! Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι για να πάμε παρακάτω, να φάμε τα μούτρα μας ανάμεσα στους πάντες κι ότι τύχει!!! ...

Και πέραν αυτού, το θέμα είναι ότι ο ποιητής μας προτρέπει στην απόσυρση αντί να πάμε παρακάτω και μάλιστα, αντιθέτως με αυτό που κάνει ο ίδιος εκδίδοντας τα ποιήματά του και φυσικά εντελώς φυσιολογικά για κάθε καλλιτέχνη, προσδοκώντας όσο το δυνατόν σε περισσότερες εκδόσεις!!!;; ... Κι αυτό σημαίνει συναναστροφή με οποιονδήποτε και χωρίς ούτε μία υποσημείωση σε οποιαδήποτε έκδοση, πως απευθύνεται επιλεκτικά μόνο στους αξιόλογους ανθρώπους κι όχι στην καθημερινή ανοησία!!! Δηλαδή όταν οι ανόητοι αγοράζουν ή διαβάζουν τα ποιήματά του, ξαφνικά παύουν να είναι ανόητοι μόνο και μόνο, επειδή εξυπηρετούν τις προσωπικές του ανάγκες για επικοινωνία, μέχρι και το πρακτικό οικονομικό κέρδος κλπ, κλπ, κλπ!!!;; ...

Κι όσο για την κριτική του, για κάνε έναν κόπο και σκέψου πόση αλγεινή εντύπωση και αποστροφή θα δημιουργούσες στον ποιητή, εάν διαπίστωνα πως ακόμα κι από σεβασμό όπως λες (μια πραγματική ύβρι για έναν καλλιτέχνη, όταν ισοδυναμεί με την κολακεία), αρνιόσουνα να τον κρίνεις και ξέρεις γιατί; Γιατί αυτός ακριβώς είναι ο στόχος κάθε υγιούς και συνεπούς καλλιτέχνη. Να κριθεί από το κοινό και να έρθει σε διαλογική σχέση μαζί του, αλλιώς δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να εκτεθεί μέσα από την δημοσιοποίηση του έργου του κι ότι θα έκανε, θα το κρατούσε στο συρτάρι για τον εαυτό του! Και σκέψου ακόμη πόσο πιο αλγεινή θα ήταν, ειδικά όταν θα διαπίστωνα όπως σήμερα, πως δεν θα τιμούσες με την κριτική σου αυτόν τον άξιο, ενώ τιμάς τόσο απλόχερα εμένα τον ανάξιο!!! ... Ω ποία μεγαλύτερη προσβολή και ύβρι στο πρόσωπό του και νομίζεις και πως τον τιμάς κι από πάνω, παρότι αυτήν είναι η πρόθεσή σου μεν, αλλά με τις ακριβώς αντίθετες συνέπειες δε!!!;;

Και τέλος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία, για να καταλάβει κανένας πως στο ποίημά του, μας εξομολογείται μια προσωπική πικρία. Το εντυπωσιακό όμως είναι, πως το κάνει προς όλους μας ανεξαιρέτως, αξιοπρεπείς κι ανόητους, μη διστάζοντας να συγχρωτιστεί με τον οποιονδήποτε, ξεφτιλίζοντας ολοφάνερα και διασύροντας σαν ο έσχατος ελεεινός μεταξύ του ανθρωπίνου γένους την ζωή του ανάμεσά μας, την ώρα ακριβώς που μας διδάσκει με τόση πατρική φροντίδα, εμείς να μην το κάνουμε ποτέ!!!

Αυτό κι αν είναι μεγαλείο!!!

2 Ιανουαρίου στις 5:28 μ.μ.

Αναδημοσίευση από την σελίδα: Thessaloniki Arts and Culture
<http://www.thessalonikiartsandculture.gr>

Άς πιούμε στην υγεία των τρελών,

των απροσάρμοστων, των επαναστατών, των ταραχοποιών.

Σε αυτούς που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, που δεν τιμούν τους κανόνες, που δεν σέβονται την τάξη...

Μπορεί να τους επαινέσεις, να διαφωνήσεις, να τους τσιτάρεις, να δυσπιστήσεις, να τους δοξάσεις ή να τους κακολογήσεις. Αλλά δεν μπορείς να τους αγνοήσεις.

Γιατί αλλάζουν πράγματα. Βρίσκουν, φαντάζονται, βοηθάνε, ερευνούν, φτιάχνουν, εμπνέουν.

Σπρώχνουν μπροστά τα πάντα.

Ίσως, πρέπει να είναι τρελοί. Πώς αλλιώς θα κοιτάζουν ένα άδειο καμβά και θα δουν έργο τέχνης;

Ή θα καθίσουν στη σιωπή και θ' ακούσουν τραγούδι που δεν έχει γραφτεί;

Εκεί που κάποιοι βλέπουν τρελούς, εμείς βλέπουμε μεγαλοφυΐες.

Γιατί οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί για να πιστεύουν ότι μπορούν ν' αλλάξουν τον κόσμο, είναι αυτοί που στο τέλος το κάνουν."

Τζακ Κέρουακ (Jack Kerouac)

Και λίγο συναίσθημα κακό δεν κάνει ...

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017 / 6:06 πμ, τροποποίηση: 12:00 πμ

... σ' αγαπώ, σημαίνει

ΣΟΥ είμαι χρήσιμος,

σε ερώ (.;),

ΜΟΥ είσαι χρήσιμος ...

... Οποιαδήποτε καλύτερη λεξιπλαστική πρόταση στην θέση του ερώ [ερώ → έρω+τας] αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει, φυσικά ΔΕΚΤΗ! Αλλά οπωσδήποτε αυτά τα συναίσθηματα, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τελεσίδικα εδώ και τώρα, μιας και μπορούμε καμιά φορά στον ίδιο δρόμο, που χαθήκαμε αλλοπαρμένοι από δω κι από κει και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται ... Άιντε κι έχουμε βαλτώσει πολιτισμικά στους αχαμνέρωτες των ηλιθίων ...

Καιρός να μάθουμε στα παιδιά μας να ερουν τους γονείς κι οι γονείς ν' αγαπούν τα παιδιά. Καιρός να μάθουν κι οι ερωτευμένοι να λέει ο ένας στον άλλον σε ερώ και να ξέρουν πως όταν κάποιος απ' τους δυο φτάσει στο σημείο να πει το σ' αγαπώ, ο έρωτάς μεταξύ τους έχει τελειώσει άπαξ και διά παντός.

Και να μάθουμε όλοι μας να ερούμε το θείο κι εκείνο να μας αγαπάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρις προς το θείο, από το να του πεις πως το αγαπάς! Ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να φανταστεί, πως θα ήταν ποτέ σε θέση να φανεί χρήσιμος με οποιονδήποτε τρόπο και σ' οποιοδήποτε θείο, ώστε να τολμήσει να του πει πως το αγαπάει!;

Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε, πως η αγάπη είναι θεϊκό προνόμιο κι ως εκ τούτου, μόνο όποιος γίνεται χρήσιμος σε κάποιον άλλον τον αγαπάει, ενώ αντιθέτως ερεί τον άλλον, όταν του παρίσταται και του φαίνεται εκείνος χρήσιμος με οποιονδήποτε τρόπο ...

Και τέλος μίαν απόδοση τιμής,

στον τελευταίο μέχρι στιγμής έλληνα φιλόσοφο, που δυστυχώς μόλις τα τελευταία 2-3 χρόνια πληροφορήθηκα για την προσωπικότητά του ...

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017 / 5:30 μμ

<http://www.dinfo.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF/>

ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ

... Για να σας λυθεί η απορία για τον θάνατό του Λιαντίνη, απλά θα πρέπει και να είσαστε σε θέση ν' αντιληφθείτε, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ καθηγητής φιλοσοφίας (άρα σοφός), αλλά ήταν ο απόλυτος φιλόσοφος! Εκείνος που όσα κι αν ξέρει του φαίνονται ελάχιστα και όσα νομίζει ότι πρέπει να μάθει ακόμα, αμέτρητα! **Εκείνος που ζει με την φιλοσοφία του κι όχι εκείνος, που φιλοσοφεί για να ζήσει!!! ...**

Κι επειδή ακριβώς ήταν πραγματικός φιλόσοφος κι αφού πλέον είχε προσπεράσει κάθε άνθρωπο από τον οποίο θα μπορούσε να μάθει κάτι επιπλέον, ο τόπος πια δεν τον χωρούσε! Επομένως ο μόνος δάσκαλος που του 'χε απομείνει, ήταν ο θάνατος. Κι έκανε το απλούστερο που θα μπορούσε να κάνει ο κάθε συνεπής φιλόσοφος του διαμετρήματός του, απλά πήγε να τον συναντήσει! Είναι τόσο απλό! ...

Το μόνο λάθος που κατά την εκτίμησή μου έκανε, ήταν η αυταπάτη του να θεωρήσει το τελευταίο του ταξίδι ως επιλογή! Και μπορεί μεν να τα σχεδίασε όλα ο ίδιος και με αξιοζήλευτη φροντίδα, μόνο που σ' αυτές τις περιέργες καταστάσεις, ξεφεύγει πάντα η βασική λεπτομέρεια, πως εκείνο που σε ωθεί να πας να βρεις τον τελευταίο δάσκαλο, είναι η «απουσία του»!!! ... Επομένως φιλοσοφικά, εφόσον ο θάνατος επιλέγει να απέχει της ζωής όπου θα μπορούσε κανείς να τον συναντήσει και να τύχει της διδασκαλίας του, ουσιαστικά και στην πραγματικότητα, είναι αυτός που με το μέγεθος του κενού που δημιουργεί με την απουσία του στον καθένα μας ξεχωριστά, εκβιάζει και τον χρόνο και τον τρόπο του τελευταίου μας ταξιδιού!!! ...

Επομένως τον θάνατο, δυστυχώς είναι αδύνατον να τον νικήσει ο οποιοσδήποτε, ακόμα κι ο θεός ο ίδιος! Κι αυτό μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το καταλάβετε όλοι σας, καθόσον όλοι σας μπορείτε να φαντασθείτε τον θάνατο ενός θεού, ειδικά όταν θυμηθείτε πόσους θεούς έχουμε στην ιστορία μας που πέθαναν, λησμονήθηκαν, ή συνταξιοδοτήθηκαν! Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει έστω κι ένας ανάμεσά μας, που θα μπορούσε να φανταστεί, πόσο μάλιστα και να περιγράψει, τον θάνατο του θανάτου!!! ... Ακόμη κι εγώ που ευτύχησα στον ύπνο μου να τον σκοτώσω μέχρι τώρα τρεις φορές, σε καμία από τις τρεις δεν αισθάνθηκα να σκοτώνω τον ίδιο τον θάνατο, αλλά τον Χάρο. Κάτι σαν τον προπομπό του θανάτου κι όχι αυτόν καθ' αυτόν τον θάνατο! Βέβαια μου είναι αδύνατον να σας περιγράψω την αγαλλίαση κι αυτό το καταπληκτικό συναίσθημα που ένοιωσα και τις τρεις φορές όταν ξύπνησα, αλλά αυτό δεν είναι ούτε του παρόντος κι ούτε κι ενδιαφέρει κανέναν σας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, στέκομαι ευλαβικά απέναντι στο μεγαλείο και στην συνέπεια αυτού του σπουδαίου σύγχρονου φιλοσόφου και στοχαστή! Είθε στο τελευταίο του ταξίδι, να βρήκε όλα όσα η ζωή αδυνατούσε πλέον να του προσφέρει!!! ...

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017 / 4:14 μμ

- Πατέρα,
τι είναι ο θεός;

...

- ... Ένας κοκκινολαίμης
στο παράθυρο παιδί μου ..

.....

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017 / 2:40 μμ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης



Τελευταία ενσωμάτωση περιεχομένων **Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 / 6:12 πμ**

Συμπληρωματικά περιεχόμενα

Τραμπικός και Τραμπικιστάν

... Καιρός να κατανοήσουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ απλό! Όλοι μα όλοι και μηδενός εξαιρουμένοι οι πρόεδροι του Τραμπικιστάν, εκτελούν κατά γράμμα και χωρίς ίχνος παρέκκλισης τις εντολές και τις οδηγίες που τους υποδεικνύουν τεράστια επιτελεία, που εργάζονται μονίμως και ανεξαρτήτως εκλογικών διαδικασιών, για τα συμφέροντα αυτής της υπερδύναμης, είτε εξυπηρετούν συνήθως κάποια συγκεκριμένη οικονομική ελίτ, είτε και κάποιες φορές το σύνολο του λαού του Τραμπικιστάν.

Επομένως, εάν παρατηρήσουμε τάχα μου και καλά μία διαφοροποιημένη από την μέχρι τώρα γνωστή μας πολιτική, αυτό θα σημαίνει ότι υπάρχει διαφοροποίηση πολιτικής στα επιτελεία, στο βαθύ Τραμπικιστάν και πολύ προφανώς, εάν είναι τόσο δραματική αυτή η αλλαγή, αυτό θα εξηγήσει και το γιατί το Τραμπικιστάν χρειάζονταν επειγόντως αυτήν την στιγμή έναν απολύτως ηλίθιο και γελοίο πρόεδρο άνδρα ή γυναίκα, ή που να ξέρει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του ρόλου του ηλιθίου (και προσωπικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχω την αίσθηση ότι εδώ πρόκειται για έναν επαγγελματία κωμικό ηθοποιό κι όχι για πραγματικό ηλίθιο, αλλά το τέλος του θα το δείξει), στον οποίο θα μπορούσαν άνετα να φορτώσουν το ηθικό βάρος της αλλαγής πολιτικής, δήθεν και καλά πως αδυνατούν να ελέγξουν την ηλιθιότητά του!!!

Επομένως για να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία, ο Τραμπικός δεν είναι ούτε καν η τελευταία τρύπα στον ζουρνά του Τραμπικιστάν! Είναι ένας απλός δημόσιος υπάλληλος γκισέ και τίποτ' άλλο. Κι αν διαπιστώσουμε πως συμβαίνει όντως το απίθανο, αυτό που βλέπουμε να μην είναι μία καλοστημένη θεατρική πολιτική παράσταση, αλλά πως πρόκειται όντως για έναν ηλίθιο στην ηγεσία της υπερδύναμης του πλανήτη, ε τότε πραγματικά θα πρέπει να ανησυχήσουμε, διότι αυτό θα σημαίνει πως ολόκληρο το βαθύ Τραμπικιστάν που ελέγχει πλήρως το σύνολο του πλανήτη, έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά κάτω από την παραδειγματική και μοναδική ελαφρότητα ενός ηλιθίου, οπότε ουσιαστικά δεν είναι πλέον μία υπερδύναμη, αλλά ένας ... εξωραϊστικός τοπικός σύλλογος ενός υπερηλίθιου λαού! Κι αυτό με την σειρά του σημαίνει, πως άνετα από δω και στο εξής, ο οποιοσδήποτε λαός το επιθυμεί, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτινάξει άμεσα τον μέχρι τώρα υφιστάμενο πολιτικό ... ΚΑΙ ... στρατιωτικό ζυγό, ενός παντελώς ανίσχυρου πια Τραμπικιστάν!!!

Κι αυτό φυσικά, θα έχει και τις ανάλογες δυσάρεστες συνέπειες όχι μόνο για μας, αλλά και κυρίως για κείνους και τα συμφέροντά τους!!! ... Διότι είναι άλλο πράγμα το να έχεις να κάνεις και να διαπραγματεύεσαι τυπικά με έναν διορισμένο ηλίθιο (που η θητεία του κάποια στιγμή ευτυχώς θα λήξει), αλλά ουσιαστικά με ένα σοβαρό και βαθύ κράτος κι εντελώς, μα εντελώς άλλο πράγμα, να έχεις να κάνεις με μια παγιωμένη νοοτροπία ενός τόσο πολυάριθμου και τόσο εκφυλισμένου ηλιθίου λαού, με ανίσχυρο κρατικό πυρήνα!!!

Αλλά ακόμα το θεωρώ απίθανο να συμβαίνει το τελευταίο και το κακό είναι, πως για να βγάλουμε κάποιου είδους ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ο επόμενος χρόνος και μέχρι τότε, όσοι δεν αντέχουν την ηλιθιότητα δυστυχώς θα πρέπει να εξαντλήσουν την υπομονή τους, ενώ όσοι την αντέχουν, απλά ας απολαύσουν αυτήν την εκρηκτική υπερατλαντική και πανεθνική, αγγλόφωνη μαζική και ψεκασμένη σχιζοφρένεια, που αν μη τι άλλο κι όσο ακόμα είναι ελεγχόμενη, προσφέρει άφθονο και αστείρευτο γέλιο με έναν ... κοκωβιό δισεκατομμυρίων, εντελώς τζάμπα!!! ...

... Χμμμμ ... αυτός ο ηλίθιος είναι ένα πραγματικά ... θεόσταλτο δώρο για την ανθρωπότητα!!! ...

Διότι παρότι ηλίθιος με περικεφαλαία, έχει ήδη αντιληφθεί πως είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία του Τραμπικιστάν, που απειλείται πραγματικά από την λαϊκή οργή και μια πρωτοφανή εθνική δημοκρατική εξέγερση εκατομμυρίων ανθρώπων! Κι όχι φυσικά από οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα, μιας και σε μια τόσο απέραντη στρατιωτική μηχανή, είναι αντικειμενικώς και παντελώς, μα παντελώς αδύνατον πρακτικά και ουσιαστικά, να δημιουργηθούν οποιοσδήποτε πραξικοπηματικές συνθήκες, πόσο μάλλον και κινήσεις!

Οπότε ως κλασικός πανηλίθιος επιχειρηματίας και παντελώς άσχετος με την πολιτική και ειδικότερα με την λειτουργία της δημοκρατίας, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά και ως πρόσχημα την δήθεν απειλή του στρατιωτικού πραξικοπήματος, όχι φυσικά γιατί υφίσταται, αλλά για να το επιβάλλει ο ίδιος στις λαϊκές μάζες που συσπειρώνονται ήδη εναντίον του και απειλούν άμεσα και πραγματικά την ηγεσία του!

Κι εδώ ακριβώς είναι και η τεράστια συνεισφορά αυτού του γελοίου προς την ανθρωπότητα. Διότι είναι αναγκασμένος ήδη με το που πάτησε το πόδι του στον Λευκό Οίκο, να επιβάλλει γρήγορα την στρατιωτική και πολιτική του δικτατορία στο εσωτερικό του Τραμπικιστάν, διότι αν δεν το κάνει άμεσα, πολύ σύντομα δεν θα είναι όχι μόνο πρόεδρος, αλλά ούτε καν κάτοικος στην χώρα του! Οπότε αναγκαστικά θα προκαλέσει τεράστιες εσωτερικές αναταραχές και πάρα πολύ σύντομα, θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει στρατό κι αστυνομία για να τις καταπνίξει. Αυτό όμως όπως συμβαίνει πάντοτε, θα φουντώσει ακόμα περισσότερο την λαϊκή εξέγερση κι αναγκαστικά, θα πρέπει όλη η στρατιωτική και η υπόλοιπη οπλοφορούσα και κατασκοπευτική μηχανή του Τραμπικιστάν, να στραφεί μονομερώς στο εσωτερικό της χώρας, με αποτέλεσμα να αδυνατίσει δραματικά η εξωτερική της παντοδυναμία στον πλανήτη!

Συνεπώς επί προεδρίας του μοναδικού που μπόρεσε να ξεπεράσει την ιστορική ηλιθιότητα του Βοδιού (Μπους), ενδεχομένως να απολαύσουμε και τα πρώτα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα εναντίον του Τραμπικιστάν και γιατί όχι, ακόμα και τις πρώτες χώρες που θα ανεξαρτητοποιηθούν από την στρατιωτική και πολιτική υπερατλαντική επιρροή!

Εξάλλου ο ίδιος δεν λέει ότι είναι υπέρμαχος του εθνικισμού, οπότε δεν είναι κι ο πρώτος που μας υποδεικνύει τον δρόμο της εθνικής μας απόσχισης από το Τραμπικιστάν!!!;; ...

Πάντως όπως και να 'χει, ένα είναι σίγουρο. Πως με τούτον τον ηλίθιο, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια όχι μόνο δεν θα πλήξουμε, αλλά θα ξεσκιστούμε και στα γέλια!!! ... Αυτά παθαίνουν όλες οι χώρες ανεξαιρέτως, όταν οι πολιτικοί της αγύρτες και κοπρίτες, ποντάρουν στην δικτατορία των δημοσκοπήσεων των ηλιθίων!!! ... Ας τα βλέπουμε κι εμείς οι υπόλοιποι, που ... ζηλεύουμε την τύχη του Τραμπικιστάν! ...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ



ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης

Γεννήθηκε στο Λουτρό Ελασσόνας, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 1967 / 11:00 πμ.

Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Κρανέας Ελασσόνας, το 1985.

Το 1989 εντάχθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, απ' όπου αποτάχθηκε *παράνομα* το 2003, με προσωπική εντολή του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξεως **Μιχάλη Χρυσοχοϊδη** και με την εγκληματική συνέργεια του θείου του δικηγόρου **Μενελάου Μαρτινόπουλου**, επειδή διαπίστωσε πως ο διοικητής του **Δημήτριος Αλαμανιώτης**, «*πουλούσε προστασία*» σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στον Βόλο! Εγκληματική δραστηριότητα, που όμως έχαιρε της πλήρους ανοχής και **ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΩΣ** από την Α.Δ. Μαγνησίας, τον Δήμο Βόλου, την εισαγγελέα που ανέλαβε κατόπιν να ... θάψει υπηρεσιακώς ... την υπόθεση!, αλλά και τον **Μιχάλη Χρυσοχοϊδη!!!** ... Μια πραγματική κι οργανωμένη πανελλαδικά, ... **ΛΕΥΚΗ ΜΑΦΙΑ** ... !!!

Στις 9 Ιουλίου 2012, μετά από μία τραυματική ερωτική απογοήτευση και μένοντας με τα τελευταία του 50 ευρώ, αποφασίζει πριν βγει στο δρόμο άστεγος, να πραγματοποιήσει τουλάχιστον το μεγάλο του όνειρο και ν' ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου! Εν αγνοία του όμως, ο γνωστός του δικηγόρος από την Ελασσόνα **Νίκος Γάτσας** και μάλλον από πραγματικό φιλικό ενδιαφέρον, παρεμήνευσε την ανάβαση και την αντιλήφθηκε άστοχα και αφελώς, ως απόπειρα αυτοκτονίας. Ενημέρωσε τ' αδέρφια του **Αντωνίου** κι αυτά, απευθύνθηκαν στις αστυνομικές υπηρεσίες του Βόλου, για την διάσωσή του. Αυτές όμως διαπιστώνοντας πως τ' αδέρφια του στερούνταν στοιχειώδους ευφυΐας και νομικής εμπειρίας, βρήκαν την ευκαιρία να κλείσουν μία και καλή τους εκκρεμείς λογαριασμούς τους μαζί του. Κι επειδή η απόπειρα αυτοκτονίας, ορίζεται ως ποινικό αδίκημα, έπεισαν τα ανόητα αδέρφια του, ν' αποδεχθούν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, για ν' αποφύγει τάχα τις σχετικές ποινικές συνέπειες! Κι αυτά ως ... ανόητα, τ' αποδέχθηκαν! ...

Έτσι μετά την επιτυχημένη του τριήμερη ανάβαση στον Όλυμπο, την ώρα που έβαχνε κάποιο μεταφορικό μέσο για να κατέβει από τα Πριόνια στο Λιτόχωρο κι από κει, να επιστρέψει στον Βόλο, έκανε ωτοστόπ και στο διερχόμενο περιπολικό του τμήματος Λιτοχώρου, το οποίο όμως πήγαινε εκεί, αναζητώντας τον για να τον συλλάβει!!! ... Κι έτσι χωρίς καν να έχει διαπράξει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, ή έστω κάποια απόπειρα αυτοκτονίας, όπως διακαώς προσδοκούσαν οι αστυνομικές κι οι εισαγγελικές υπηρεσίες, αφού ο αρμόδιος εισαγγελέας στο Λιτόχωρο, είχε δώσει την εντολή στις ομάδες διάσωσης, να τον παρακολουθούν απλά για να μην ψάχνουν μετά το πτώμα του, αλλά επουδενί να μην επιχειρήσουν την σύλληψή του προτού αυτοκτονήσει, μην τυχόν και παραμείνει ζωντανός!!! ..., χωρίς καν δηλαδή να υφίστανται οποιοσδήποτε ποινικές, ή άλλες νομικές ευθύνες από την πλευρά του, απλά και μόνο με την ... ανοχή των αδελφών του ..., συνελήφθη και εισήχθη *παράνομα*, για δύο περίπου μήνες στην κλινική οξέων της Νέας Εφέσου, μέχρι να ... εθιστεί στα σκληρά ψυχιατρικά ναρκωτικά! ... Αδέρφια, γονείς, συγγενείς, φίλοι, κανείς δεν απέτρεψε αυτό το πρόστυχο έγκλημα εις βάρος του!!!;;; ... Αντιθέτως, το ευλόγησαν κι από πάνω!!! ...

Ακολούθησαν τρία χρόνια εξάρτησης από τα ναρκωτικά που του χορηγούσαν εγκληματικά και *παράνομα*, καταφέροντας μόνος του μετά από φρικτή κι επώδυνη προσπάθεια να γλιτώσει. Όλο αυτό το διάστημα όμως, είχε περιέλθει άθελά του στην οικονομική εξάρτηση κυρίως της μικρότερης αδερφής του, η οποία για να ξεφύγει απ' αυτή τη φροντίδα, του παραχώρησε για χρήση το νεόδμητο σπίτι της στο Λουτρό Ελασσόνας, όπου και μετακόμισε στις 15 Μαρτίου 2017. Από τις πρώτες κιόλας μέρες στο χωριό και την όλη συμπεριφορά των αδελφών του, διαπίστωσε πως η εκδίωξή του κι από κει, ήταν απλά θέμα χρόνου! Κι όντως, με την ευκαιριακή αφορμή του καλλιτεχνικού του έρωτα με την Δαιμόνα (οικονομική εξάρτηση όμως σημαίνει και προσωπική αναξιοπρέπεια και φυσικά, ούτε λόγος για δικαιώματα στην Τέχνη ή στον έρωτα!!!), με πρόστυχο τρόπο και την ... αχαλίνωτη αγάπη των αδελφών του ..., αναγκάζεται και πάλι βίαια, σε οριστική εξορία από το Λουτρό, την 30^η Μαρτίου 2018

Με την επιστροφή του και πάλι στον Βόλο και μ' αφορμή την *παράνομη* διευθέτηση του ΚΕΑ του, επανεκινεί ταυτόχρονα και το ζήτημα της *παράνομης* αποτάξεώς απ' την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο βρίσκεται ακόμη σ' εξέλιξη, καθώς οι ένοχοι **ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ** απροκάλυπτα, απ' την κομματική δικαιοσύνη του **Κυριάκου Μητσοτάκη!!!**

Όταν ήταν ακόμη νήπιο, ο ξάδερφος του πατέρα του **Τέλης Μπλάντας** από τον Τύρναβο, είχε πάει για επίσκεψη στο Λουτρό και του έδειξε πώς να σχεδιάζει ένα απλό σκίτσο λαγού, ξεκινώντας μ' ένα μεγάλο 6. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που το πρόβλημα της βασικής φόρμας του λαγού επιλύονταν μ' ένα 6 και μ' αυτόν τον απλό τρόπο, από τότε μνήθηκε στην Τέχνη και στην τεχνική της ζωγραφικής!

Το 1989, διοργάνωσε την πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής στο Βόλο, η οποία καλύφθηκε ευρέως απ' όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθότι ήταν κι ο πρώτος αστυνομικός στην πόλη, που επιχειρούσε για πρώτη φορά, μία τέτοια πολιτιστική κίνηση! Πήρε επίσης μέρος, στις πρώτες εκθέσεις ζωγραφικής αστυνομικών, που διοργανώθηκαν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα από την Ελληνική Αστυνομία, στον σχεδιασμό των οποίων, συνέβαλε και με προσωπική του αναφορά. Συνολικά πραγματοποίησε 4 ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε άλλες 17 ομαδικές, στο Βόλο και στην Αθήνα. Προσωπικές του τεχνοτροπίες τα «**τακ**», η «**συνδραστική ζωγραφική**» και η «**δαρτή αγιογραφία**».

Η πολυτάραχη ερωτική περίοδος που ακολούθησε τη διάλυση του αποτυχημένου γάμου του, κατέστη ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και τον μύησε στις τεχνικές της ποίησης και της λογοτεχνίας. Συγγραφικά του έργα η ποιητική συλλογή «**ΨΥΧΗΣ γε ΧΕΙΡΩΝ**» (2003-07), τα φιλοσοφίσματα «**Γνωμικά**» (2005-15), η «**Μαθηματική φιλοσοφία**» (2006-14), ο Α' τόμος του θεατρικού του «**δουλόγου**» «**ΣΕΙΡΙΟΣ και ΑΜΦΙΘΕΑ**» (2006), η ποιητική συλλογή «**Ριμανθός**» (2006-12), το χρονογράφημα «**Όλυμπος**» (2012), τα λογοτεχνήματα «**Γραφανθός**» (2010-17), τα εγχειρίδια «**Τέχνης**» (2016), «**Κρίση**» (2017), τα ερωτήρια «**Δαιμόνα**» (2017-18), «**Ερωτίτη**» (2018), τα στιχάρια «**Ξύλινη εποχή**» (2018), οι λαογραφικές συλλογές «**Ρουγκαντζιάρια**» (2017), «**Απόκρεω**» (2018), ο θεατρικός δυόλογος «**Θησέας 2030**» (2019) και μερικά ακόμη ημιτελή έργα. Το σύνολο του συγγραφικού του μόχθου, βρίσκεται δημοσιευμένο στον προσωπικό του ιστοχώρο: <http://pantechnon.gr/category/art/>

Την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 / 5:30 πμ, ξυπνά από ένα όνειρο, όπου ο ηθοποιός **Θοδωρής Αθερίδης**, τον παρότρυνε να γράψει τραγούδια, δίνοντάς του τον στίχο «**όμορφη μικρή μου Αμπούλα**» κι έναν συγκεκριμένο ρυθμό. Και με βάση αυτά τα δύο, συνθέτει την ίδια μέρα, το πρώτο τραγούδι της ζωής του «**ΑΜΠΟΥΛΑ**»! Ακολουθούν οι συλλογές τραγουδιών «**Τα Δωρικά**» (2018), «**Χορευτάρια**» (2018), «**Αλλόκοτα**» (2018), «**Κύκνεια**» (2018), «**Χάλκινα**» (2018), «**Της παρέας**» (2018-19), «**το ξένο φως**» (2017-18) με στίχους του **Χρήστου Μαρτίνη** κι άλλες συλλογές, δημοσιευμένες στο **ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ Κανάλι ΕΥ – ευ.ε** του **YouTube**. Εξαιρετική δημιουργική στιγμή όμως, υπήρξε η στιχούργηση της «**Σονάτας του Σελήνοφωτος**» του **Beethoven** (το 15ο τραγούδι του), στις 7-8 Ιανουαρίου 2019!!!

Επιπλέον στην πολιτισμική του δραστηριότητα, περιλαμβάνονται:

- η διαμόρφωση της φιλοσοφικής θεωρίας του **Απειρισμού**, αλλά και η θεοπλασία του **Απείρου** από τις **22 Ιουλίου 2006 / 8:55 μμ** (η πρώτη καταγεγραμμένη θεοπλασία της ιστορίας) (<http://pantechnon.gr/apei/ap-theory/>),
- στις **19 Ιουλίου 2007** η έμπνευση και στις 3 Νοεμβρίου 2009, η νομιμοποίηση και καθιέρωση του ανωτάτου πολιτισμικού θεσμού **ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ** (Παγκόσμιος Αγώνας Τέχνης) (<http://pantechnon.gr/>), καθώς και
- το πολιτικό κίνημα **Γεωνία**, από τις **18 Απριλίου 2015**, που υποστηρίζει την πλήρη και ανεπιστρεπτή αποδέσμευση της δημοκρατίας, από την δημοκρατορία της δικτατορίας των ηλιθίων (http://pantechnon.gr/g-basic_principles/).

(τελευταία ενημέρωση, Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 / 8:00 πμ)