



Οι δημοσιεύσεις και τα σχόλιά σας σε ομάδες

Δημοσιεύσεις και σχόλια που κάνετε σε ομάδες στις οποίες είστε μέλη
[Προβολή στο Facebook](#)

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Andreas Nikoulis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Λογικό ... σε περίοδο ΧΟΥΝΤΑΣ, όπως κι η σημερινή ...

24 Ιουλ 2020, 2:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Andreas Nikoulis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Λογικό ... σε περίοδο ΧΟΥΝΤΑΣ, όπως κι η σημερινή ...

24 Ιουλ 2020, 2:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=-7PaGDUXt0M&feature=share>

Ξεβγάζει

Τούτες οι μέρες σφίγγουν
όλες τις αντοχές μου,
η υπομονή κι η οργή μου,
ποδοβολούν στο ντέφι
κενές στροφές μου!

Ξεβγάζει η νύχτα,
τα όνειρα στην μέρα πάλι
και νυσταγμένα ακόμα,
στραβοπατούν στις μέρας
το ακρογιάλι,
ξεβγάζει η Αυγή μου,
θυμό κι οργή με τα σπαθιά τους,
τα κορφοβούνια ο Ήλιος,
γλυκοφιλάει να πάρει
τα αιώνια, τα μυστικά τους! ...

Το δίκαιο παίζει ακόμα
κρυφτούλι με το νόμο,
μα μένα μου 'χουν κάτσει
φτώχεια και χρέη χρόνια,
βαριά στον ώμο!

Ξεβγάζει ο χρόνος,
την κουρασμένη υπομονή μου,
να σουλατσάρει μόνη,
στα δέκα μέτρα στράτας



για συντροφιά στα χωρατά μου,
γεμίζει το κελί μου
κι εγώ στριμώχνομαι άκρη,
με την Δαιμόνα, στον έρωτά μου! ...

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 / 05:44 - 6:36 πμ

387

Ενημερώθηκε 23 Ιουλ 2020, 8:43 μ.μ.

23 Ιουλ 2020, 8:42 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=-7PaGDUXt0M&feature=share>

Ξεβγάζει

Τούτες οι μέρες σφίγγουν
όλες τις αντοχές μου,
η υπομονή κι η οργή μου,
ποδοβολούν στο ντέφι
κενές στροφές μου!

Ξεβγάζει η νύχτα,
τα όνειρα στην μέρα πάλι
και νυσταγμένα ακόμα,
στραβοπατούν στις μέρας
το ακρογιάλι,
ξεβγάζει η Αυγή μου,
θυμό κι οργή με τα σπαθιά τους,
τα κορφοβούνια ο Ήλιος,
γλυκοφιλάει να πάρει
τα αιώνια, τα μυστικά τους! ...

Το δίκαιο παίζει ακόμα
κρυφτούλι με το νόμο,
μα μένα μου 'χουν κάτσει
φτώχεια και χρέη χρόνια,
βαριά στον ώμο!

Ξεβγάζει ο χρόνος,
την κουρασμένη υπομονή μου,
να σουλατσάρει μόνη,
στα δέκα μέτρα στράτας
στ' άδειο κελί μου,
ξεβγάζει την οργή μου,
για συντροφιά στα χωρατά μου,
γεμίζει το κελί μου
κι εγώ στριμώχνομαι άκρη,
με την Δαιμόνα, στον έρωτά μου! ...

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 / 05:44 - 6:36 πμ

387

Ενημερώθηκε 23 Ιουλ 2020, 8:42 μ.μ.

23 Ιουλ 2020, 8:41 μ.μ.



Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ε το 'χει ετούτος ο τόπος, να μην θέλει να βλέπει ούτε τον εαυτό του!!! ... Ο ένας τον ήθελε Μονακό και τελικά έγινε ένα μοναχό χωριουδάκι κάπου στην Θεσσαλία, τούτος τον θέλει Μύκονο και μάλλον το βλέπω Γλύφτονο και πάει λέγοντας ... Υπάρχει τουλάχιστον μίαν αυτοκριτική συνέπεια

21 Ιουλ 2020, 6:04 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ε το 'χει ετούτος ο τόπος, να μην θέλει να βλέπει ούτε τον εαυτό του!!! ... Ο ένας τον ήθελε Μονακό και τελικά έγινε ένα μοναχό χωριουδάκι κάπου στην Θεσσαλία, τούτος τον θέλει Μύκονο και μάλλον το βλέπω Γλύφτονο και πάει λέγοντας ... Υπάρχει τουλάχιστον μίαν αυτοκριτική συνέπεια

21 Ιουλ 2020, 6:04 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Θανασης Μπαλανικας.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όντως δεν την ξέχασα!!!

21 Ιουλ 2020, 3:29 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Θανασης Μπαλανικας.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όντως δεν την ξέχασα!!!

21 Ιουλ 2020, 3:29 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Andreas Nikoulis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Να σας θάψω ... να μην σας θάψω ... τέλος του μήνα, βλέποντας και κάνοντας ...

21 Ιουλ 2020, 2:29 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Andreas Nikoulis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Να σας θάψω ... να μην σας θάψω ... τέλος του μήνα, βλέποντας και κάνοντας ...

21 Ιουλ 2020, 2:29 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.



20 Ιουλ 2020, 11:04 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ιωάννης Κατσιμπέρης Συ είπας ...

20 Ιουλ 2020, 11:04 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του George Zolis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Κάθαρμααααα!!! ... Η αδυναμία μου!!! ...

18 Ιουλ 2020, 2:56 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του George Zolis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Κάθαρμααααα!!! ... Η αδυναμία μου!!! ...

18 Ιουλ 2020, 2:56 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Makis Mixeas.



Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

18 Ιουλ 2020, 2:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Makis Mixeas.



Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

18 Ιουλ 2020, 2:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του John Kyriakis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

John Kyriakis Συ είπας

18 Ιουλ 2020, 1:41 μ.μ.



Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

John Kyriakis Συ είπας

18 Ιουλ 2020, 1:41 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του John Kyriakis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιατί εκεί, όλο αυτό το διάστημα, δεν κατασκευάζαν μάσκες!!!;; ... Και πέραν αυτού, επιστήμονας είσαι, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία μπαρούφα!!! ... Ή τουλάχιστον, μ' όλες αυτές τις διαχειριστικές αηδίες επί του ζητήματος, ακόμα κι αν υφίσταται πραγματικά ζήτημα, πλέον πια κανείς δεν το πιστεύει!!! ... "Και δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μπροστά σ' έναν κίνδυνο, απ' την απομυθοποίηση του κινδύνου", για να σου το πω κι εγώ όπως τα λέει ο ΛΑΚΑΣ

18 Ιουλ 2020, 1:32 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του John Kyriakis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιατί εκεί, όλο αυτό το διάστημα, δεν κατασκευάζαν μάσκες!!!;; ... Και πέραν αυτού, επιστήμονας είσαι, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία μπαρούφα!!! ... Ή τουλάχιστον, μ' όλες αυτές τις διαχειριστικές αηδίες επί του ζητήματος, ακόμα κι αν υφίσταται πραγματικά ζήτημα, πλέον πια κανείς δεν το πιστεύει!!! ... "Και δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μπροστά σ' έναν κίνδυνο, απ' την απομυθοποίηση του κινδύνου", για να σου το πω κι εγώ όπως τα λέει ο ΛΑΚΑΣ

18 Ιουλ 2020, 1:32 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Καλό απόγευμα!

18 Ιουλ 2020, 1:26 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Καλό απόγευμα!

18 Ιουλ 2020, 1:26 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Εγώ κατάλαβα ότι μας δουλεύουν ψιλό γαζί και θαρρώ, ... τα τραβάει κι εμάς ο οργανισμός μας, αλλιώς δεν θα τολμούσαν



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Εγώ κατάλαβα ότι μας δουλεύουν ψιλό γαζί και θαρρώ, ... τα τραβάει κι εμάς ο οργανισμός μας, αλλιώς δεν θα τολμούσαν

18 Ιουλ 2020, 1:19 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Yanna Myrat.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ma Du Ka ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης θες να πας σε ένα νοσοκομείο χωρίς μάσκα και γάντια πρώτα;;;;;;
Ma Du Ka Να μου λείπει!!! ... Και δεν φαντάζομαι να σε στεναχωρεί που είμαι υγιής, ή πως μπορεί κάποτε, να ευχηθείς ν' αρρωστήσω!!!!;; Κι επειδή μου φαίνεται πως κάτι δεν κατάλαβες καλά, σου διευκρινίζω πως η μάσκα, όπως και τα γάντια, είναι ιατρικά εργαλεία. Και τα όποια εργαλεία, σ' οποιοδήποτε πέραν του ... μάστορα, μπορεί να καταστούν απ' το ευτυχώς άχρηστα, μέχρι το δυστυχώς δραματικά επικίνδυνα!!! ... Κατά συνέπεια κι εν προκειμένω για την μάσκα, η χρήση της μαζικά και με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αφού κανείς μας δεν μπορεί να έχει αυταπάτες, πως ο μαζικός πληθυσμός αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει σωστά, αυτή την στιγμή είναι απλά, μian ύπουλη επιδίωξη της κυβέρνησης, να επιταχύνει την διαδικασία της ανοσίας αγέλης μέσα στο καλοκαίρι, γιατί η υπευθυνότητά μας την καθυστέρησε εξωφρενικά πάρα πολύ κι αν αυτή η διαδικασία, μετακινηθεί αργότερα φθινόπωρο και χειμώνα, τότε ουδείς δύναται να προβλέψει τις εξελίξεις!!! ... Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας λοιπόν, είναι επιδίωξη της ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΡΙΚΟΛΙΟΥ, επιδίωξη να μας αρρωστήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, γι' αυτό και κάνουμε μέχρι κι εισαγωγή του ιού με τον τουρισμό!!!, για να επιταχυνθεί άμεσα η ανοσία αγέλης και τίποτα, μα τίποτα περισσότερο!!! ... Σύν φυσικά κι επί της ευκαιρίας, να καταναλωθεί και κάτι απ' το τεράστιο στοκ που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα και ... θα σαπίσει ... αν δεν καταναλωθεί εγκαίρως!!!
... .. 😊 ----- ΥΓ: Αρρωστήστε γιατί χανόμαστε!!!

18 Ιουλ 2020, 12:24 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Yanna Myrat.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ma Du Ka ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης θες να πας σε ένα νοσοκομείο χωρίς μάσκα και γάντια πρώτα;;;;;;
Ma Du Ka Να μου λείπει!!! ... Και δεν φαντάζομαι να σε στεναχωρεί που είμαι υγιής, ή πως μπορεί κάποτε, να ευχηθείς ν' αρρωστήσω!!!!;; Κι επειδή μου φαίνεται πως κάτι δεν κατάλαβες καλά, σου διευκρινίζω πως η μάσκα, όπως και τα γάντια, είναι ιατρικά εργαλεία. Και τα όποια εργαλεία, σ' οποιοδήποτε πέραν του ... μάστορα, μπορεί να καταστούν απ' το ευτυχώς άχρηστα, μέχρι το δυστυχώς δραματικά επικίνδυνα!!! ... Κατά συνέπεια κι εν προκειμένω για την μάσκα, η χρήση της μαζικά και με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αφού κανείς μας δεν μπορεί να έχει αυταπάτες, πως ο μαζικός πληθυσμός αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει σωστά, αυτή την στιγμή είναι απλά, μian ύπουλη επιδίωξη της κυβέρνησης, να επιταχύνει την διαδικασία της ανοσίας αγέλης μέσα στο καλοκαίρι, γιατί η υπευθυνότητά μας την καθυστέρησε εξωφρενικά πάρα πολύ κι αν αυτή η διαδικασία, μετακινηθεί αργότερα φθινόπωρο και χειμώνα, τότε ουδείς δύναται να προβλέψει τις εξελίξεις!!! ... Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας λοιπόν, είναι επιδίωξη της ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ ΛΑΚΑ ΤΟΥ ΒΡΙΚΟΛΙΟΥ, επιδίωξη να μας αρρωστήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, γι' αυτό και κάνουμε μέχρι κι εισαγωγή του ιού με τον τουρισμό!!!, για να επιταχυνθεί άμεσα η ανοσία αγέλης και τίποτα, μα τίποτα περισσότερο!!! ... Σύν φυσικά κι επί της ευκαιρίας, να καταναλωθεί και κάτι απ' το τεράστιο στοκ που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα και ... θα σαπίσει ... αν δεν καταναλωθεί εγκαίρως!!!
... .. 😊 ----- ΥΓ: Αρρωστήστε γιατί χανόμαστε!!!

18 Ιουλ 2020, 12:24 μ.μ.



Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Απ' την παραγωγή ... (Νταβέλης) ... στην κατανάλωση των κορόιδων ...

18 Ιουλ 2020, 2:29 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του **Andreas Nikoulis**.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Απ' την παραγωγή ... (Νταβέλης) ... στην κατανάλωση των κορόιδων ...

18 Ιουλ 2020, 2:29 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα **Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.**

<https://www.youtube.com/watch?v=-racrhGaA94&feature=share>

Τρυφερά

Μία μέρα ακόμα,
στο κιλίμι του χρόνου
κι ο Σεβάχ μου διδάσκει,
την γλύκα του τρόμου,
τρυφερά να σε παίρνω
αγκαλιά έρωτά μου,
τρυφερά και ψηλά,
απ' τον κόσμο γλυκιά μου,
πάνω εκεί που δεν φτάνει
να μ' αγγίξει κανείς,
ούτε σένα να πνίξει
ο τρόμος κάθε ντροπής,
στην αγάπη ...

Τρυφερά σ' αγκαλιάζω,
πετάμε ψηλά,
το κιλίμι τους δυο μας
χωρά μοναχά
κι οποιανού δεν τ' αρέσει,
στην άκρη, γιατί ... σφάζω! ...

Από κάτω μας κόσμος
καταριέται και κράζει,
μα ο Σεβάχ στο χαλί του
γελά και φωνάζει,
«τρυφερ' αγκάλιασέ την
και τράβα μπροστά,
η ζωή είναι λίγη
και θέλει χαρά,
στην εικόνα της βάλε
των αγγέλων φτερά
μόνη σου έγνοια πριν σβήσεις
να 'χει μάθει καλά,
... να πετά!»! ...



το κιλίμι τους δυο μας
χωρά μοναχά
κι οποιανού δεν τ' αρέσει,
στην άκρη, γιατί ... σφάζω! ...

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 / 05:54 - 6:49 πμ

386

Ενημερώθηκε 17 Ιουλ 2020, 12:20 μ.μ.

17 Ιουλ 2020, 12:20 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=-racrhGaA94&feature=share>

Τρυφερά

Μία μέρα ακόμα,
στο κιλίμι του χρόνου
κι ο Σεβάχ μου διδάσκει,
την γλύκα του τρόμου,
τρυφερά να σε παίρνω
αγκαλιά έρωτά μου,
τρυφερά και ψηλά,
απ' τον κόσμο γλυκιά μου,
πάνω εκεί που δεν φτάνει
να μ' αγγίξει κανείς,
ούτε σένα να πνίξει
ο τρόμος κάθε ντροπής,
στην αγάπη ...

Τρυφερά σ' αγκαλιάζω,
πετάμε ψηλά,
το κιλίμι τους δυο μας
χωρά μοναχά
κι οποιανού δεν τ' αρέσει,
στην άκρη, γιατί ... σφάζω! ...

Από κάτω μας κόσμος
καταριέται και κράζει,
μα ο Σεβάχ στο χαλί του
γελά και φωνάζει,
«τρυφερ' αγκάλιασέ την
και τράβα μπροστά,
η ζωή είναι λίγη
και θέλει χαρά,
στην εικόνα της βάλε
των αγγέλων φτερά
μόνη σου έγνοια πριν σβήσεις
να 'χει μάθει καλά,
... να πετά!»! ...

Τρυφερά σ' αγκαλιάζω,
πετάμε ψηλά,
το κιλίμι τους δυο μας
χωρά μοναχά
κι οποιανού δεν τ' αρέσει,



Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 / 05:54 - 0:49 πμ

386

Ενημερώθηκε 17 Ιουλ 2020, 12:19 μ.μ.

17 Ιουλ 2020, 12:19 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=ohhOgE-EZa4&feature=share>

Αισθήματα

Ρωτάς τι 'ν' αυτό που νοιώθω
για σένα και πλημμυρίζω φως,
όταν από μπροστά μου περνάς
τάχ' αδιάφορα,
μα στο προσπέρασμά σου
αρπάζεσαι από τα μάτια μου,
πόσο σε κολακεύει
αυτό μου το σάστισμα
κι ο πόθος μου για σένα! ...

Αισθήματα φευγάτα,
που σμίγουνε στην στράτα
και στο προσπέρασμά σου,
παίρνουν φωτιά θαρρείς,
αισθήματα που λόγια,
δεν βρίσκεις να περιγράψουν,
αυτό που νοιώθω εκείνη,
την μαγική στιγμή,
που οι ματιές μας σμίγουν
σε θεού στρωσίδι! ...

Χαμογελάς φευγάτα
και φεύγουν από τα χείλη σου,
λόγια σιωπής που μόνον εγώ
αφουγκράζομαι,
μαζί με της καρδιά σου
τους χτύπους τραγούδι γίνονται,
ζηλεύει το αηδόνι
στον λάκκο της Παναγιάς
και σταματά ν' ακούσει! ...

Αισθήματα φευγάτα,
που σμίγουνε στην στράτα
και γίνονται τραγούδια,
μίας τρανής γιορτής,
που σέρνεις τον χορό της
στου κόσμου τα πλακάκια
κι αναθαρρεύει ο πόθος,
σαν τ' άγριο πουλί,
που στο κορμί σου ψάχνει
λίγη απαντοχή! ...

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 / 7:00 - 7:46 πμ



Ενημερώθηκε το 16 Ιουλ 2020, 10:02 μ.μ.

16 Ιουλ 2020, 10:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=ohhOgE-EZa4&feature=share>

Αισθήματα

Ρωτάς τι 'ν' αυτό που νοιώθω
για σένα και πλημυρίζω φως,
όταν από μπροστά μου περνάς
τάχ' αδιάφορα,
μα στο προσπέρασμά σου
αρπάζεσαι από τα μάτια μου,
πόσο σε κολακεύει
αυτό μου το σάσισμα
κι ο πόθος μου για σένα! ...

Αισθήματα φευγάτα,
που σμίγουνε στην στράτα
και στο προσπέρασμά σου,
παίρνουν φωτιά θαρρείς,
αισθήματα που λόγια,
δεν βρίσκεις να περιγράψουν,
αυτό που νοιώθω εκείνη,
την μαγική στιγμή,
που οι ματιές μας σμίγουν
σε θεού στρωσίδι! ...

Χαμογελάς φευγάτα
και φεύγουν από τα χείλη σου,
λόγια σιωπής που μόνον εγώ
αφουγκράζομαι,
μαζί με της καρδιά σου
τους χτύπους τραγούδι γίνονται,
ζηλεύει το αηδόνι
στον λάκκο της Παναγιάς
και σταματά ν' ακούσει! ...

Αισθήματα φευγάτα,
που σμίγουνε στην στράτα
και γίνονται τραγούδια,
μίας τρανής γιορτής,
που σέρνεις τον χορό της
στου κόσμου τα πλακάκια
κι αναθαρρεύει ο πόθος,
σαν τ' άγριο πουλί,
που στο κορμί σου ψάχνει
λίγη απαντοχή! ...

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 / 7:00 - 7:46 πμ

385

Ενημερώθηκε 16 Ιουλ 2020, 10:02 μ.μ.

16 Ιουλ 2020, 10:02 μ.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=NVQBfW4K9DI&feature=share>

Κλεισμένα

Στον ύπνο βασανίζεις τα όνειρά μου,
την ψυχή μου κι ότι απέμεινε,
στα μάτια τα κλεισμένα μου τσακίζεις,
αναμνήσεις κι όσα ακόμα με πονούν
και ματώνουν ...

Κλεισμένα

και θαρρείς ότι μπροστά μου ξεδιπλώνεις,
κλεισμένα,
στο κορμί μου τα καρφιά σου από χαλκό,
μου καρφώνεις ...

Παίζεις σκληρά την ηθική μου ζάρια,
φέρνεις ντόρτια κι όλα χάνονται,
την ζήλεια μου παιδεύεις και πονάω,
μου μοιράζεσαι στους φίλους μου
σαν μια πόρνη! ...

Κλεισμένα

κι όμως είν' ο πόνος ίδιος και αβάσταχτος,
κλεισμένα
και ο ύπνος μου σαν τύραννος χυμά,
στον έρωτά μας! ...

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 / 6:13 - 6:54 πμ

384

Ενημερώθηκε 16 Ιουλ 2020, 11:06 π.μ.

16 Ιουλ 2020, 11:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=NVQBfW4K9DI&feature=share>

Κλεισμένα

Στον ύπνο βασανίζεις τα όνειρά μου,
την ψυχή μου κι ότι απέμεινε,
στα μάτια τα κλεισμένα μου τσακίζεις,
αναμνήσεις κι όσα ακόμα με πονούν
και ματώνουν ...

Κλεισμένα

και θαρρείς ότι μπροστά μου ξεδιπλώνεις,
κλεισμένα,
στο κορμί μου τα καρφιά σου από χαλκό,
μου καρφώνεις ...

Παίζεις σκληρά την ηθική μου ζάρια,
φέρνεις ντόρτια κι όλα χάνονται,
την ζήλεια μου παιδεύεις και πονάω,

**Ομάδα:** ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Μαύρα τα μαντάτα απ' τα οικονομικά του 2ου τριμήνου, κατάμαυρα!!! ... Μόνο ένας ιός μπορεί να μπαλώσει κάπως την κατάσταση και να κουκουλωθούνε, όπως όπως τα κλεμμένα, οι μίζες του Μιζοτάκη κι οι αρπαχτές από δω κι από κει!!! ... Διαφορετικά, ζήτω που καήκαμε, την κάψαμε την βάρκα!!! ... Κι είναι κι άλλα δυο τρίμηνα μπροστά ..., μμμμμ ... μπαρούτι και σίδερο!!! ... 😊😊😊😊😊☐
😊☐😊☐😊☐☐☐☐

15 Ιουλ 2020, 3:38 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Giorgos Ntaliaris.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Δηλαδή ο εισαγγελέας, θα ξέρει κι από νεκροτομή!!! ... Γιούχασααααα αλήτες του κερατά, γιούχασααααα!!! ... ΧΟΥΝΤΑ ΛΑΚΑ Μιζοτάκη ...

15 Ιουλ 2020, 3:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Giorgos Ntaliaris.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Δηλαδή ο εισαγγελέας, θα ξέρει κι από νεκροτομή!!! ... Γιούχασααααα αλήτες του κερατά, γιούχασααααα!!! ... ΧΟΥΝΤΑ ΛΑΚΑ Μιζοτάκη ...

15 Ιουλ 2020, 3:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του πέτρος μίμης.**Ομάδα:** Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Ευχαριστώ!

9 Ιουλ 2020, 2:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του πέτρος μίμης.**Ομάδα:** Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Ευχαριστώ!

9 Ιουλ 2020, 2:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=YSOUpbxARwU&feature=share>

Ματιά

Μία ματιά μονάχα αρκεί,
να πούμε χίλια δυο,
σαν κείνη την πρώτη φορά,



Είδα στα μάτια σου,
τον πόθο που σημάδεψε
τον χρόνο μου άτακτα,
με παρακάλαγες,
στην χούφτα μου ν' αρπάξω
την μικρή σου την καρδιά! ...

Μία ματιά μονάχα αρκεί
κι ένα χαμόγελο,
να σπάσει ετούτη η φυλακή,
που με κρατά,
μακριά σου αγαπημένη μου ...

Τα χτυποκάρδια σου,
στα μάτια καθρεφτίζονται
σαν πύρινα πουλιά,
τρώνε τις σάρκες μου
κι εγώ παρακαλώ,
«ρίξτε μου την στερνή ματιά»! ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 / 1:27 - 1:57 πμ

383

Ενημερώθηκε 9 Ιουλ 2020, 8:28 π.μ.

9 Ιουλ 2020, 8:28 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=YSOUpbxARwU&feature=share>

Ματιά

Μία ματιά μονάχα αρκεί,
να πούμε χίλια δυο,
σαν κείνη την πρώτη φορά,
που βούλιαξα,
στα βάθη της ψυχούλας σου! ...

Είδα στα μάτια σου,
τον πόθο που σημάδεψε
τον χρόνο μου άτακτα,
με παρακάλαγες,
στην χούφτα μου ν' αρπάξω
την μικρή σου την καρδιά! ...

Μία ματιά μονάχα αρκεί
κι ένα χαμόγελο,
να σπάσει ετούτη η φυλακή,
που με κρατά,
μακριά σου αγαπημένη μου ...

Τα χτυποκάρδια σου,
στα μάτια καθρεφτίζονται
σαν πύρινα πουλιά,
τρώνε τις σάρκες μου
κι εγώ παρακαλώ,



Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2020 7:27 - 7:57 πμ

383

Ενημερώθηκε 9 Ιουλ 2020, 8:28 π.μ.

9 Ιουλ 2020, 8:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Mania Dontas.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Ευχαριστώ!

8 Ιουλ 2020, 11:40 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Mania Dontas.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Ευχαριστώ!

8 Ιουλ 2020, 11:40 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=4MQsdXLyQus&feature=share>

Κανείς

Πολλοί με ρωτάνε τι θέλω από σένα,
γιατί σ' αγαπάω με τόση λαχτάρα,
εσύ τρυφερή πάνω στην εφηβεία
κι εγώ σαπιοκάραβο, σε μαύρη αντάρα,
δίχως ξάρτια ...

Μα κανείς τους δεν γροικάει,
μα κανείς τους δεν λογιάζει,
το σκαρί μου αν αντέχει πια,
δίχως ξάρτια στην φουρτούνα
κι άμα σπάσει κι η πυξίδα,
θα με καταπιεί η καταιγίδα! ...

Γι' αυτό σ' αγαπάω μικρή μου Δαιμόνα,
γιατί είσαι η πυξίδα μου σ' αυτόν τον χαμό,
δεν θέλω από σένα παρά να υπάρχουν,
μου φτάνει η βελόνα σου να δείχνει γιαλό,
αγκυροβολία ...

Μα κανείς τους δεν γνωρίζει,
τι θα πει αλήθεια αγάπη,
δίχως να 'χει κάποιο αντάλλαγμα
και κανείς ποτέ μην μάθει,
πως πυξίδα μου είσαι εσύ ...

Σ' αγαπώ μικρή μου αυγή! ...



382

Ενημερώθηκε 9 Ιουλ 2020, 2:58 μ.μ.

8 Ιουλ 2020, 9:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.<https://www.youtube.com/watch?v=4MQsdXLYQus&feature=share>

Κανείς

Πολλοί με ρωτάνε τι θέλω από σένα,
γιατί σ' αγαπάω με τόση λαχτάρα,
εσύ τρυφερή πάνω στην εφηβεία
κι εγώ σαπιοκάραβο, σε μαύρη αντάρα,
δίχως ξάρτια ...

Μα κανείς τους δεν γροικάει,
μα κανείς τους δεν λογιάζει,
το σκαρί μου αν αντέχει πια,
δίχως ξάρτια στην φουρτούνα
κι άμα σπάσει κι η πυξίδα,
θα με καταπιεί η καταιγίδα! ...

Γι' αυτό σ' αγαπάω μικρή μου Δαιμόνα,
γιατί είσαι η πυξίδα μου σ' αυτόν τον χαμό,
δεν θέλω από σένα παρά να υπάρχουν,
μου φτάνει η βελόνα σου να δείχνει γιαλό,
αγκυροβολία ...

Μα κανείς τους δεν γνωρίζει,
τι θα πει αλήθεια αγάπη,
δίχως να 'χει κάποιο αντάλλαγμα
και κανείς ποτέ μην μάθει,
πως πυξίδα μου είσαι εσύ ...

Σ' αγαπώ μικρή μου αυγή! ...

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 / 5:27 - 6:55 μμ

382

Ενημερώθηκε 8 Ιουλ 2020, 9:45 μ.μ.

8 Ιουλ 2020, 9:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.https://www.youtube.com/watch?v=39u818_BiMA&feature=share

Προτού

Σήμερα Αγίας Κυριακής ...
θυμάμαι προ τρία χρόνια,
στο πανηγύρι του χωριού
πως τρέμανε τ' αηδόνια, στα χείλη



Προτού τ' αγγίξω,
προτού να σβήσω,
τ' αηδόνια των χειλιών της
κέρασαν σιωπή,
κι οι κεραυνοί χαλάσαν την γιορτή,
οι χωριανοί μου, την ξενιτιά μου δείξαν ...

Και τώρα πριν το κλείσιμο,
του κύκλου με το δίκιο,
τ' αηδόνια λες και κελαηδούν,
πάλι κάπου τριγύρω, τα νοιώθω,
να με καλούν με πάθος ...

Προτού παλέψω,
προτού χτυπήσω,
στα μάτια τ' αηδονιού μου
ορκίζομαι να ζήσω,
στο πανηγύρι του χωριού το χέρι,
μια μέρα, να της κρατήσω θεέ μου! ...

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020 / 6:30 - 7:19 μμ

381

Ενημερώθηκε 8 Ιουλ 2020, 12:38 π.μ.

8 Ιουλ 2020, 12:38 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=39u818_BiMA&feature=share

Προτού

Σήμερα Αγίας Κυριακής ...
θυμάμαι προ τρία χρόνια,
στο πανηγύρι του χωριού
πως τρέμανε τ' αηδόνια, στα χείλη
και στα ματάκια της! ...

Προτού τ' αγγίξω,
προτού να σβήσω,
τ' αηδόνια των χειλιών της
κέρασαν σιωπή,
κι οι κεραυνοί χαλάσαν την γιορτή,
οι χωριανοί μου, την ξενιτιά μου δείξαν ...

Και τώρα πριν το κλείσιμο,
του κύκλου με το δίκιο,
τ' αηδόνια λες και κελαηδούν,
πάλι κάπου τριγύρω, τα νοιώθω,
να με καλούν με πάθος ...

Προτού παλέψω,
προτού χτυπήσω,
στα μάτια τ' αηδονιού μου
ορκίζομαι να ζήσω,
στο πανηγύρι του χωριού το χέρι,
μια μέρα, να της κρατήσω θεέ μου! ...



381

Ενημερώθηκε 8 Ιουλ 2020, 12:38 π.μ.

8 Ιουλ 2020, 12:38 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Όντως ... ξέρω ...

7 Ιουλ 2020, 6:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Όντως ... ξέρω ...

7 Ιουλ 2020, 6:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Καλά κάνεις και δεν μ' απαντάς ... διότι εγώ ως 7 χρόνια άνεργος και με μοναδικό πόρο επιβίωσης τα 200€ του ΚΕΑ και χωρίς ίχνος περιουσιακού στοιχείου, δεν πήρα σεντς απ' όλ' αυτά τα φαγωμένα ... που όλοι μαζί εσείς οι υπόλοιποι τα φάγατε ... κι έτσι, δεν οφείλω τίποτα και σε κανέναν, ούτε κι έχω καμιάν υποχρέωση επιστροφής στο κράτος!!! ... Και δεν μου δώσανε τίποτα, γιατί απλούστατα ... είμαι καλλιτέχνης ... κι όχι κορόιδο και δεν θα βούλωνα το στόμα μου, μ' όσα € κι αν μου το μπουκώνανε!!! ... Είμαι αλλουνού παπά ευαγγέλιο!!! ... 😊😊☐

7 Ιουλ 2020, 6:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Καλά κάνεις και δεν μ' απαντάς ... διότι εγώ ως 7 χρόνια άνεργος και με μοναδικό πόρο επιβίωσης τα 200€ του ΚΕΑ και χωρίς ίχνος περιουσιακού στοιχείου, δεν πήρα σεντς απ' όλ' αυτά τα φαγωμένα ... που όλοι μαζί εσείς οι υπόλοιποι τα φάγατε ... κι έτσι, δεν οφείλω τίποτα και σε κανέναν, ούτε κι έχω καμιάν υποχρέωση επιστροφής στο κράτος!!! ... Και δεν μου δώσανε τίποτα, γιατί απλούστατα ... είμαι καλλιτέχνης ... κι όχι κορόιδο και δεν θα βούλωνα το στόμα μου, μ' όσα € κι αν μου το μπουκώνανε!!! ... Είμαι αλλουνού παπά ευαγγέλιο!!! ... 😊😊☐

7 Ιουλ 2020, 6:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Γιώργος Παπαπαναγιώτου Καθόλου! ... Ή για να'μαι ακριβής, 3-4 μέρες στην αρχή αφ' εαυτού μου, πριν αρχίσουν οι απαγορεύσεις κι οι απειλές του ... Χαρχαλιά ..., μέχρι που κατάλαβα ότι επρόκειτο



<https://www.youtube.com/watch?v=cGjDqheYLcg&feature=share>

20 μοίρες

Πρώτο μου βήμα κλείνω
στον δεύτερο κύκλο τόξο,
είκοσι μοίρες σκάρτες
γεμάτες ζωή,
κανείς δεν καταλαβαίνει,
πως τούτες οι μοίρες είναι,
για μένα η λύτρωση
της ψυχής και γιορτή! ...

Είκοσι αυτές οι μοίρες κι ακόμα ένα βήμα,
στης μοναξιάς το κέντρο τ' απέραντο φως,
τροχιά χαράζω τριγύρω κι είναι το κρίμα,
που δεν κρατάς το χέρι μου σαν προπομπός,
αχ ουραγέ μου! ...

Σκόνταψα λίγες μέρες
στα δίχτυα λευκής μαφίας
που χρόνια με τυραννάει
σα να 'μαι φονιάς
κι άργησε αυτό το βήμα,
να κλείσει καλοφτιαγμένο,
μα δεν με πειράζει ο χρόνος,
δουλεύει ... για μας! ...

Είκοσι αυτές οι μοίρες και πάμε για άλλες,
πάντα μετά τη νύχτα προβάλλει η Αυγή,
κάπου στα χρώματά της του Ήλιου οι στάλες,
θαρρώ πως ζωγραφίζουνε κάποια μορφή,
... αγαπημένη! ...

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 / 7:39 - 8:14 μμ

380

Ενημερώθηκε 7 Ιουλ 2020, 12:00 π.μ.

7 Ιουλ 2020, 12:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=cGjDqheYLcg&feature=share>

20 μοίρες

Πρώτο μου βήμα κλείνω
στον δεύτερο κύκλο τόξο,
είκοσι μοίρες σκάρτες
γεμάτες ζωή,
κανείς δεν καταλαβαίνει,
πως τούτες οι μοίρες είναι,
για μένα η λύτρωση
της ψυχής και γιορτή! ...

Είκοσι αυτές οι μοίρες κι ακόμα ένα βήμα,



που δεν κρατάς το χέρι μου σαν πρόσωπο,
αχ ουραγέ μου! ...

Σκόνταψα λίγες μέρες
στα δίχτυα λευκής μαφίας
που χρόνια με τυραννάει
σα να 'μαι φονιάς
κι άργησε αυτό το βήμα,
να κλείσει καλοφτιαγμένο,
μα δεν με πειράζει ο χρόνος,
δουλεύει ... για μας! ...

Είκοσι αυτές οι μοίρες και πάμε για άλλες,
πάντα μετά τη νύχτα προβάλλει η Αυγή,
κάπου στα χρώματά της του Ήλιου οι στάλες,
θαρρώ πως ζωγραφίζουνε κάποια μορφή,
... αγαπημένη! ...

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 / 7:39 - 8:14 μμ

380

Ενημερώθηκε 6 Ιουλ 2020, 11:59 μ.μ.

6 Ιουλ 2020, 11:59 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Apostolos Lagios.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Οι γιατροί αυτή την περίοδο, ... ξεμπαζώνουν ... το Ελληνικό ...

5 Ιουλ 2020, 9:05 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Apostolos Lagios.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Οι γιατροί αυτή την περίοδο, ... ξεμπαζώνουν ... το Ελληνικό ...

5 Ιουλ 2020, 9:05 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Αχ το χωριουδάκι μου πως κατάντησε, αχ!!! ...

3 Ιουλ 2020, 2:35 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Αχ το χωριουδάκι μου πως κατάντησε, αχ!!! ...



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Στην Υψηλή την Γέφυρα
θέλω να σ' ανταμώσω
και κάτω απ' την καμάρα της,
το στήθος σου να λιώσω ... 😊😊
Ενημερώθηκε 1 Ιουλ 2020, 9:23 μ.μ.

1 Ιουλ 2020, 9:23 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Μία δασκάλα λαχταρώ
έρωτα να της μάθω,
να δει τι πάει να πει σχολειό,
στα χέρια μου αν την πλάθω ... 😊😊
Ενημερώθηκε 1 Ιουλ 2020, 9:20 μ.μ.

1 Ιουλ 2020, 9:20 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Δεν μου αρέσει το κρυφτό
μικρή μου και λογίσου,
αν θες να κάνουμε χωριό,
στείλε μου ... το φιλί σου! ... 😊❤️
Ενημερώθηκε 1 Ιουλ 2020, 3:01 μ.μ.

1 Ιουλ 2020, 3:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Ποια θα 'ν' εκείνη η προσμονή
που στ' άδειο μου κρεβάτι,
θα μάθει τι θα πει ηδονή,
στης σάρκας μου τ' αλάτι!; ... 😊😊❤️
Ενημερώθηκε 1 Ιουλ 2020, 8:08 π.μ.

1 Ιουλ 2020, 8:08 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Δεσποινα Τρικ.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις
Τύραννεεεεεε!!!!!!
.....

30 Ιουν 2020, 7:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Δεσποινα Τρικ.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις



30 Ιουν 2020, 7:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστυχα.

Να σου βρω έναν μικρό,
να μου βρεις μια θεία,
κρυφά να σε πολιορκώ,
να πέφτεις σαν την Τροία ... ❤️😊😊😊
Ενημερώθηκε 30 Ιουν 2020, 7:47 π.μ.

30 Ιουν 2020, 7:47 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

George Zolis A κι εγώ μπακούρι είμαι! ... Εν τω μεταξύ σε παρακολουθώ με πολλή ευχαρίστηση, διότι κυρίως έχεις χιούμορ, ένα εκπληκτικό και διακριτικό χιούμορ, που πάρα πολύ σπανίζει!!! ... Και μ' αρέσει πάρα πολύ! ... Όσο για την πρόσκληση, την αποδέχομαι και την κρατάω για το απώτερο μέλλον, άμα κι αν κι όποτε, με βγάλει καμιά φορά ο δρόμος από Αθήνα! Ανταποδίδω όμως κι άμα περάσεις ποτέ από Βόλο, κερνάω τσίπουρα (στα μέτρα μου), σαν Ελασσονίτης που είμαι! Καλό απόγευμα!

28 Ιουν 2020, 5:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

George Zolis A κι εγώ μπακούρι είμαι! ... Εν τω μεταξύ σε παρακολουθώ με πολλή ευχαρίστηση, διότι κυρίως έχεις χιούμορ, ένα εκπληκτικό και διακριτικό χιούμορ, που πάρα πολύ σπανίζει!!! ... Και μ' αρέσει πάρα πολύ! ... Όσο για την πρόσκληση, την αποδέχομαι και την κρατάω για το απώτερο μέλλον, άμα κι αν κι όποτε, με βγάλει καμιά φορά ο δρόμος από Αθήνα! Ανταποδίδω όμως κι άμα περάσεις ποτέ από Βόλο, κερνάω τσίπουρα (στα μέτρα μου), σαν Ελασσονίτης που είμαι! Καλό απόγευμα!

28 Ιουν 2020, 5:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

George Zolis Χα χα χα!!! ... Και νομίζεις ορέ, πως είσαι σε θέση να με χορτάσεις μ' αυτά που βλέπω να φτιάχνεις!!! ... Το 'χεις ακούσει εκείνο το "καλύτερα να σε ντύνω, παρά να σε ταΐζω"!!! ... Πάντως πέρα από την πλάκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί είμαι σίγουρος πως είναι ειλικρινής! Αλλά μάλλον είμαστε κομματάκι μακριά!!! ... Όμως "ο λόγος σου με χόρτασε ήδη" !!! ...

28 Ιουν 2020, 2:51 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις



πέρα από την πλακά, ευχαριστώ για την προσκλησή, γιατί είναι σίγουρος πως είναι ειλικρινής! Άλλα μάλλον είμαστε κομματάκι μακριά!!! ... Όμως "ο λόγος σου με χόρτασε ήδη" !!! ...

28 Ιουν 2020, 2:51 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του George Zolis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Άσπλαχνε!!! ... Υπάρχουμε και κάποιοι, που δεν μπορούμε λόγω οικονομικής ασφυξίας, ούτε καν το κοκαλάκι τους να γλείψουμε!!! ... Παρηγοριόμαστε όμως με το να τα βλέπουμε, τι άλλο να κάνουμε!;

...

28 Ιουν 2020, 2:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του George Zolis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Άσπλαχνε!!! ... Υπάρχουμε και κάποιοι, που δεν μπορούμε λόγω οικονομικής ασφυξίας, ούτε καν το κοκαλάκι τους να γλείψουμε!!! ... Παρηγοριόμαστε όμως με το να τα βλέπουμε, τι άλλο να κάνουμε!;

...

28 Ιουν 2020, 2:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Ποιηστικά

Ποιος ξέρει!; ...

Πέρασαν χρόνια κι εποχές ...

Και πάντα την ρωτούσαν:

- Αλήθεια, αγάπησες ποτέ σου Εκείνον!; ...

Κι αυτή τους κοιτούσε,
τους κοιτούσε με συμπόνοια,
χαμογελούσε απαλά κι απαντούσε:

- Κανένας δεν μ' αγάπησε όπως Εκείνος! ...

Σαστίζανε και την ξαναρωτούσαν:

- Εσύ, εσύ τον αγάπησες ποτέ σου!; ...

Χαμογελούσε πάλι απαλά
κι όταν γινόταν φορτικοί,
τραβιόταν στο παράθυρο
και κοίταγε νοσταλγικά στην Δύση ...

Εκεί που Εκείνος κάποτε,
είχε χαθεί για πάντα ...

- Κανένας δεν μ' αγάπησε όπως Εκείνος
μονολογούσε και πάντα,
νοσταλγικά χαμογελούσε! ...



αν τον αγάπησε κι αυτή, όπως Εκείνος ...

Ούτε κι εγώ ... κανείς!!! ...

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 / 03:20 - 3:43 πμ
Ενημερώθηκε 28 Ιουν 2020, 7:50 π.μ.

28 Ιουν 2020, 7:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Ποιηστικά

Ποιος ξέρει!; ...

Πέρασαν χρόνια κι εποχές ...

Και πάντα την ρωτούσαν:

- Αλήθεια, αγάπησες ποτέ σου Εκείνον!; ...

Κι αυτή τους κοιτούσε,

τους κοιτούσε με συμπόνοια,

χαμογελούσε απαλά κι απαντούσε:

- Κανένας δεν μ' αγάπησε όπως Εκείνος! ...

Σαστίζανε και την ξαναρωτούσαν:

- Εσύ, εσύ τον αγάπησες ποτέ σου!; ...

Χαμογελούσε πάλι απαλά

κι όταν γινόταν φορτικοί,

τραβιόταν στο παράθυρο

και κοίταγε νοσταλγικά στην Δύση ...

Εκεί που Εκείνος κάποτε,

είχε χαθεί για πάντα ...

- Κανένας δεν μ' αγάπησε όπως Εκείνος

μονολογούσε και πάντα,

νοσταλγικά χαμογελούσε! ...

Κανένας δεν έμαθε ποτέ,

αν τον αγάπησε κι αυτή, όπως Εκείνος ...

Ούτε κι εγώ ... κανείς!!! ...

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 / 03:20 - 3:43 πμ
Ενημερώθηκε 28 Ιουν 2020, 7:50 π.μ.

28 Ιουν 2020, 7:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Ποιηστικά

Κήπος

Είσαι ο κήπος της ψυχής μου αγάπη,

στην αγκαλιά σου απάνω γέρνω,

στους χτύπους της καρδιάς σου γαληνεύω,

στο στήθος σου της μάνας Γης,

αφουγκράζομαι τη νιότη που δεν έζησα ...

Πλέκω απ' τ' αρώματα της λεμονιάς,

τ' αγκάθια της τριανταφυλλιάς

και με τις νότες τ' αηδονιού το χαλινό,



να ξεχάσει στον κήπο σου το φυτό; ...

Κοίτα, δυο χρόνια τούτο το θεριό,
κοίτα πως σέβεται τριγύρω σου την πλάση,
το ποδοβολητό του πως κρατάει το θεριό,
να μην σου σπάσει ούτε κλαδάκι,
ούτ' ένα χορταράκι μην πατήσει,
κήπος να μείνεις, της ψυχής μπαχτσές! ...

Σφίγγει στα δόντια του το χαλινό
και το μασάει!
Ματώνει και γλείφει το αίμα να μην στάξει,
ούτε κηλίδα πάνω σου μην πέσει!
Πόση αμαρτία τάχα να στερείς,
τον Έρωτα από κάποιον σαν ετούτο,
το άτι τ' ουρανού που χλιμιντρίζει!; ...

Τ' ακούς αγάπη; ... Μ' ακούς αγάπη; ...
Μοσχοβολάει απόψε ο κήπος σου θαρρώ,
θαρρώ πως σκύβουν τα δέντρα σου με χαϊδεύουν,
το χώμα σου μοσχοβολά και το χορτάρι,
με καλεί να ... σε ξαπλώσω! ...

Δεν ξέρω αλήθεια άμα κάποτε συμβεί,
να σπάσει τ' αχαμνά τ' αλόγου ο χρόνος,
να το λυτρώσει σε μι' αγκάλη τρυφερή,
κάπου στον κήπο, κάτω απ' τη δρυ,
δίπλα στην στέρνα με ολόγιومه Σελήνη,
εύχομαι όμως σαν τελειώσει η τελετή,

πίσω να μείνει ότι πιο υπέροχο,
γλυκό και τρυφερό,
που θα στοιχειώσει την ζωή σου ως το δείλι! ...

Είσαι ο κήπος της ψυχής μου αγαπημένη,
μείνε έτσι, μη μου χαλάσεις την εικόνα! ...
Άμα μπορείς! ... Σ' αγαπώ! ...

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 / 02:27 - 3:03 πμ
Ενημερώθηκε 28 Ιουν 2020, 3:14 π.μ.

28 Ιουν 2020, 3:14 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Ποιηστικά

Κήπος

Είσαι ο κήπος της ψυχής μου αγάπη,
στην αγκαλιά σου απάνω γέρνω,
στους χτύπους της καρδιάς σου γαληνεύω,
στο στήθος σου της μάνας Γης,
αφουγκράζομαι τη νιότη που δεν έζησα ...

Πλέκω απ' τ' αρώματα της λεμονιάς,
τ' αγκάθια της τριανταφυλλιάς
και με τις νέτες τ' αηδονιού το χαλινό,



να ξεχάσει στον κήπο σου το φυτό; ...

Κοίτα, δυο χρόνια τούτο το θεριό,
κοίτα πως σέβεται τριγύρω σου την πλάση,
το ποδοβολητό του πως κρατάει το θεριό,
να μην σου σπάσει ούτε κλαδάκι,
ούτ' ένα χορταράκι μην πατήσει,
κήπος να μείνεις, της ψυχής μπαχτσές! ...

Σφίγγει στα δόντια του το χαλινό
και το μασάει!
Ματώνει και γλείφει το αίμα να μην στάξει,
ούτε κηλίδα πάνω σου μην πέσει!
Πόση αμαρτία τάχα να στερείς,
τον Έρωτα από κάποιον σαν ετούτο,
το άτι τ' ουρανού που χλιμιντρίζει!; ...

Τ' ακούς αγάπη; ... Μ' ακούς αγάπη; ...
Μοσχοβολάει απόψε ο κήπος σου θαρρώ,
θαρρώ πως σκύβουν τα δέντρα σου με χαϊδεύουν,
το χώμα σου μοσχοβολά και το χορτάρι,
με καλεί να ... σε ξαπλώσω! ...

Δεν ξέρω αλήθεια άμα κάποτε συμβεί,
να σπάσει τ' αχαμνά τ' αλόγου ο χρόνος,
να το λυτρώσει σε μι' αγκάλη τρυφερή,
κάπου στον κήπο, κάτω απ' τη δρυ,
δίπλα στην στέρνα με ολόγιομη Σελήνη,
εύχομαι όμως σαν τελειώσει η τελετή,

πίσω να μείνει ότι πιο υπέροχο,
γλυκό και τρυφερό,
που θα στοιχειώσει την ζωή σου ως το δείλι! ...

Είσαι ο κήπος της ψυχής μου αγαπημένη,
μείνε έτσι, μη μου χαλάσεις την εικόνα! ...
Άμα μπορείς! ... Σ' αγαπώ! ...

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 / 02:27 - 3:03 πμ
Ενημερώθηκε 28 Ιουν 2020, 3:14 π.μ.

28 Ιουν 2020, 3:14 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ρούλα Τσάκου.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ!

27 Ιουν 2020, 9:12 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ρούλα Τσάκου.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ!



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του κολ μι Απόστολο.

Ομάδα: Έλληνες ορειβάτες στο Facebook

Λες κι είναι ο Γολγοθάς ένα πράγμα!!! ...

27 Ιουν 2020, 9:08 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του κολ μι Απόστολο.

Ομάδα: Έλληνες ορειβάτες στο Facebook

Λες κι είναι ο Γολγοθάς ένα πράγμα!!! ...

27 Ιουν 2020, 9:08 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Για να γλυκάνω λιγάκι την απουσία σου/της, γιαούρτι με ζαχαρωμένα κορόμηλα (ή τζάνερα για άλλους)!!! ...

Απλά κομματιασμένα, με ζάχαρη κατά βούλησιν και στο ψυγείο, μέχρι να σπάσουν τα υγρά!

Μούρλια!!! ...

Ενημερώθηκε 27 Ιουν 2020, 9:18 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27 Ιουν 2020, 9:00 μ.μ.

27 Ιουν 2020, 8:39 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Giota Mintziriki Ακριβώς!!!

27 Ιουν 2020, 7:32 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Giota Mintziriki Ακριβώς!!!

27 Ιουν 2020, 7:32 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Giota Mintziriki.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ορέ μάνα μου!!! ... Σκέτο βασανιστήριο είναι τούτη η ομάδα!!! ... Την παρακολουθείς και συνεχώς γουργουρίζουν τ' άντερα!!! ... 😊

27 Ιουν 2020, 6:14 μ.μ.



Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ορέ μάνα μου!!! ... Σκέτο βασανιστήριο είναι τούτη η ομάδα!!! ... Την παρακολουθείς και συνεχώς γουργουρίζουν τ' άντερα!!! ... 😊

27 Ιουν 2020, 6:14 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Ψάχνω να βρω έναν ανεπιό
να σε καλοπαντρέψω,
να του το σκας σαν ... σ' αμελεί,
κρυφά να σε ... γιατρέψω ... 😊😊❤
Ενημερώθηκε 27 Ιουν 2020, 3:46 π.μ.

27 Ιουν 2020, 3:46 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ! ... Δεν έμεινε ούτε ίχνος! ...

26 Ιουν 2020, 9:52 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ! ... Δεν έμεινε ούτε ίχνος! ...

26 Ιουν 2020, 9:52 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Και για την πρωινή λιγούρα της ... ερωτικής μου μοναξιάς, κάτι όχι και τόσο ερωτικό! ...
Κρεμμυδοκεφτέδες, με φρέσκο κρεμμυδάκι!!! ...
Ενημερώθηκε 26 Ιουν 2020, 9:53 π.μ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26 Ιουν 2020, 9:33 π.μ.

26 Ιουν 2020, 9:15 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Διώξαμε τους Τούρκους, μας έμειναν οι κοτζαμπάσηδες ...

24 Ιουν 2020, 11:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.



24 Ιουν 2020, 11:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Ανδreas Θεσσαλος.

Ομάδα: ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΝΕΑ

Όταν ... τρώνε ... πολλοί κι από λίγο, τότε δε νοιάζεται κανένας για όσα τρώνε οι λίγοι κι οι αχόρταγοι!!! ... Βουρ στον πατσά και ... γλείφιμο στο πιάτο ... !!!

23 Ιουν 2020, 10:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Ανδreas Θεσσαλος.

Ομάδα: ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΝΕΑ

Όταν ... τρώνε ... πολλοί κι από λίγο, τότε δε νοιάζεται κανένας για όσα τρώνε οι λίγοι κι οι αχόρταγοι!!! ... Βουρ στον πατσά και ... γλείφιμο στο πιάτο ... !!!

23 Ιουν 2020, 10:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Ανέβα εσύ ένα σκαλί, θα σε τραβήξω δέκα
κι όταν σε φτάσω ως την δική μου κορυφή,
πιο πάνω εσύ, μόνη, μα θα 'σαι πια γυναίκα ... ♥
Ενημερώθηκε 22 Ιουν 2020, 6:50 π.μ.

22 Ιουν 2020, 6:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Έλιωσε το σεντόνι μου στην μέση
ψάχνοντας νύχτα μέρα να σε βρω,
σήμερα το 'κοψα στα δυο να βρεις τη θέση,
που σου ταιριάζει στις ζωής μου το φευγιό ... ♥
Ενημερώθηκε 21 Ιουν 2020, 9:19 π.μ.

21 Ιουν 2020, 9:19 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Τζόλλυ Ρότζερ.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Τελικά κάποιοι τα εκατομμύρια, τα μετράνε όπως τα στραγάλια μας!!! ...

20 Ιουν 2020, 12:58 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Τζόλλυ Ρότζερ.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "



20 Ιουν 2020, 12:38 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Με σένα μόνο ένοιωσα,
την ομορφιά του κόσμου
κι έγινες δάκρυ της φωτιάς,
φλόγα και άγιο φως μου! ...❤
Ενημερώθηκε 20 Ιουν 2020, 12:35 π.μ.

20 Ιουν 2020, 12:35 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Δολοφονική επίθεση!!!!;; ... Χμ ... ☺

16 Ιουν 2020, 8:36 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Δολοφονική επίθεση!!!!;; ... Χμ ... ☺

16 Ιουν 2020, 8:36 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Eleftheria Tzanakouli.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όταν η λογική, αδυνατεί ν' αντιμετωπίσει ψύχραιμα την παραφροσύνη, τότε που πραγματικά βρίσκεται η παραφροσύνη!!!!;; ... Εκείνο λοιπόν που έθιξε πραγματικά τον Χαρδαλιά, ήταν πως οι κατηγορίες της ήταν απολύτως ορθές, λογικές και σωστές!!! ... Και μπροστά στο φάντασμα της ενοχής του, προτίμησε να εκδικηθεί μικροπρεπώς, κάτι εξαιρετικά ασήμαντο!!! ... Πόση ώρα θα κάνανε δηλαδή να στεγνώσουν τα ρούχα του, για να ισοδυναμεί αυτό με εγκλεισμό στο ψυχιατρείο κάποιας!!!!;; ... Κι όταν κάποιος πέφτει τόσο χαμηλά, τότε αποδεικνύεται απλά, πως ο υβριστής του, είχε απόλυτο δίκιο και προφανώς, πάρα πολύ καλά του έκανε και τον έφερε ενώπιον των ευθυνών του!!! ... Άκομπος ίσως ο τρόπος; Να το δεχτώ έστω ... Στην ουσία όμως, ο Χαρδαλιάς έκανε ακόμα μία φανταχτερή ... πατάτα!!!

11 Ιουν 2020, 8:29 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Eleftheria Tzanakouli.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όταν η λογική, αδυνατεί ν' αντιμετωπίσει ψύχραιμα την παραφροσύνη, τότε που πραγματικά βρίσκεται η παραφροσύνη!!!!;; ... Εκείνο λοιπόν που έθιξε πραγματικά τον Χαρδαλιά, ήταν πως οι κατηγορίες της ήταν απολύτως ορθές, λογικές και σωστές!!! ... Και μπροστά στο φάντασμα της ενοχής του, προτίμησε να εκδικηθεί μικροπρεπώς, κάτι εξαιρετικά ασήμαντο!!! ... Πόση ώρα θα κάνανε δηλαδή να στεγνώσουν τα ρούχα του, για να ισοδυναμεί αυτό με εγκλεισμό στο ψυχιατρείο κάποιας!!!!;; ... Κι όταν κάποιος πέφτει τόσο χαμηλά, τότε αποδεικνύεται απλά, πως ο υβριστής του,



... μια φανταχτερή ... πατατά!!

11 Ιουν 2020, 8:29 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ιωαννα Κληρονομου.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ!

10 Ιουν 2020, 3:47 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ιωαννα Κληρονομου.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ!

10 Ιουν 2020, 3:47 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Γεμιστά για 1 άτομο, μόνο για μένα!!! ... 😊

Σας το ανεβάζω όμως επίτηδες, σαν μάθημα "διατροφικής ψυχολογίας"!!! ... 😊

Όταν λοιπόν βλέπετε κάποιον, να μαγειρεύει μια τόσο υπερβολική ποσότητα για τον εαυτό του και μόνο, ή γενικότερα δυσανάλογη προς τους συνδαιτυμόνες, αυτό σημαίνει ότι τον δέρνει ... φτώχεια τ' Αλή Πασά!!! ... 😊

Διότι ο πλούσιος, ή κι ο άνετος απλά οικονομικά, έχει την δυνατότητα καθημερινά, να τρώει και διαφορετικό φαγητό! Ενώ εμείς οι άφραγκοι, που δεν έχουμε στον Ήλιο μοίρα και πρέπει να υπολογίζουμε ακόμη και την φωτιά του γκαζιού, αναγκαζόμαστε να μαγειρεύουμε για πολλές μέρες κι έτσι, να υπερβάλλουμε τα μάλα στην ποσότητα!!! ... 😊

Πάλι καλά που μου πέτυχε κι έγινε νόστιμο, οπότε και παγωμένο τις επόμενες μέρες, μια χαρά θα τρώγεται!!! ...

Άιντε και καλό σας απόγευμα! ... 😊😊☐

Ενημερώθηκε 10 Ιουν 2020, 3:49 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10 Ιουν 2020, 3:44 μ.μ.

10 Ιουν 2020, 3:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Paul Blionas.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Αλήθεια, που έγινε αυτή η δενδροφύτευση κι υπάρχει έστω κι ένα δέντρο σήμερα απ' αυτή!!!;;; ... Και που είναι αυτό το σημείο της φωτογραφίας, που αδυνατώ να το εντοπίσω!; ... Ξέρει κανένας;

10 Ιουν 2020, 11:04 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Paul Blionas.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Αλήθεια, που έγινε αυτή η δενδροφύτευση κι υπάρχει έστω κι ένα δέντρο σήμερα απ' αυτή!!!;;; ... Και που είναι αυτό το σημείο της φωτογραφίας, που αδυνατώ να το εντοπίσω!; ... Ξέρει κανένας;



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=QeDVYuVdINA&feature=share>

109 ΒΔ

Εκατόν εννιά χιλιόμετρα μακριά μου,
κάπου εκεί στον χάρτη βορειοδυτικά,
εκατόν εννιά χιλιόμετρα και όμως,
ούτε χιλιοστό μακριά από την καρδιά
μικρή μου! ...

Εκατόν εννιά κι οι χτύποι της,
σαν αλόγου καλπασμός βαρύς,
μα η απόσταση δεν σβήνεται
ούτε με νερό βροχής!
Κάνω να πιαστώ απ' τα σύννεφα
να με φέρουνε κοντά,
μα ατμός και μες στην χούφτα μου,
ξεγλιστρά κι όλο γελά! ...

Εκατόν εννιά χιλιόμετρα μακριά μου,
είκοσι έξι μήνες δίχως μια ματιά,
από κείνες που ματώνουν την καρδιά μου
και το αίμα της, πίνουν λευκά πουλιά
μικρή μου! ...

Εκατόν εννιά οι φτερούγες τους
γέφυρες της μοναξιάς θαρρείς,
λες και λείπει εκείνη η μία τους,
αγκαλιά μου να βρεθείς!
Κάθε φτέρουγο η ελπίδα μου,
να σ' αγγίζει τρυφερά
και που ξέρεις ίσως κάποτε,
να μας σμίξει και τα κορμιά! ...

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 / 8:00 - 8:40 μμ

379

Ενημερώθηκε 10 Ιουν 2020, 12:04 π.μ.

10 Ιουν 2020, 12:04 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=QeDVYuVdINA&feature=share>

109 ΒΔ

Εκατόν εννιά χιλιόμετρα μακριά μου,
κάπου εκεί στον χάρτη βορειοδυτικά,
εκατόν εννιά χιλιόμετρα και όμως,
ούτε χιλιοστό μακριά από την καρδιά
μικρή μου! ...



μα η απόστασή σου θρηνηται
ούτε με νερό βροχής!
Κάνω να πιαστώ απ' τα σύννεφα
να με φέρουνε κοντά,
μα ατμός και μες στην χούφτα μου,
ξεγλιστρά κι όλο γελά! ...

Εκατόν εννιά χιλιόμετρα μακριά μου,
είκοσι έξι μήνες δίχως μια ματιά,
από κείνες που ματώνουν την καρδιά μου
και το αίμα της, πίνουν λευκά πουλιά
μικρή μου! ...

Εκατόν εννιά οι φτερούγες τους
γέφυρες της μοναξιάς θαρρείς,
λες και λείπει εκείνη η μία τους,
αγκαλιά μου να βρεθείς!
Κάθε φτέρουγο η ελπίδα μου,
να σ' αγγίζει τρυφερά
και που ξέρεις ίσως κάποτε,
να μας σμίξει και τα κορμιά! ...

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 / 8:00 - 8:40 μμ

379

Ενημερώθηκε 10 Ιουν 2020, 12:04 π.μ.

10 Ιουν 2020, 12:04 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Γιωτης Λενα Εννοείται! Κάποιου μπορεί να του αρέσει και με το τσιπουράκι!

9 Ιουν 2020, 11:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Γιωτης Λενα Εννοείται! Κάποιου μπορεί να του αρέσει και με το τσιπουράκι!

9 Ιουν 2020, 11:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Μπα! ... Για να δέσει με το τσιπουράκι καλά, θέλει μέσα στην σαλάτα και λίγο σκόρδο, να θυμίζει κάτι από τζατζίκι! Έτσι χωρίς σκόρδο, καλύτερα μόνη της νομίζω! ...

9 Ιουν 2020, 11:50 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.



Μπα! ... Για να δέσει με το τσιπουράκι καλά, θέλει μέσα στην σαλάτα και λίγο σκόρδο, να θυμίζει κάτι από τζατζίκι! Έτσι χωρίς σκόρδο, καλύτερα μόνη της νομίζω! ...

9 Ιουν 2020, 11:50 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Μαγειρική πατέντα σήμερα!!! ...

Σαλάτα: μαρούλι, κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθο, πολύ λίγο αλάτι, λίγο λάδι και γιαούρτι.

Και την συνόδεψα με λίγο γαύρο μαριναρισμένο που είχα, με λίγη ρίγανη από πάνω του ... (εγώ τον μαρινάρω ολόκληρον)

Ωραίο κι ανάλαφρο βραδινό!!! ...

Ενημερώθηκε 10 Ιουν 2020, 2:29 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9 Ιουν 2020, 11:45 μ.μ.

9 Ιουν 2020, 11:44 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Λίσα Κίσα.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ψυχρολουσία

9 Ιουν 2020, 6:18 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Λίσα Κίσα.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ψυχρολουσία

9 Ιουν 2020, 6:18 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=41i4q2DACHQ&feature=share>

Κρίση

Ζυγώνει η ώρα, θαρρώ που θα κρίνει,
αν άξιζε ο κόπος μου τόσον καιρό,
το νοιώθω ζυγώνει, μυρίζει μπαρούτι,
κάποιοι θα πληρώσουν, ή πάλι εγώ!;

Κρίση δικαίου, μα το άδικο
παντού και πάντοτε μπροστά,
πολιτικά συμφέροντα πολλά
κάνουν κουμάντο,
κρίση δικαίου, στα χαρτιά κενό
γράμμα που σφάζει τον ραγιά,
δικαιοσύνη,
μόνο με παρά στο χέρι,
για της ... Τύφλας ... το μαχαίρι! ...



θα σπάσουν τα δόντια ποιος ξέρει να πει,
ή μήπως ο κόμπος, θα σπάσει κι η τρίχα,
θα γίνει θηλιά στων ενόχων σφιχτή!;

Κρίση δικαίου, μα το άδικο
παντού και πάντοτε μπροστά,
πολιτικά συμφέροντα πολλά
κάνουν κουμάντο,
κρίση δικαίου, στα χαρτιά κενό
γράμμα που σφάζει τον ραγιά,
δικαιοσύνη,
μόνο με παρά στο χέρι,
για της ... Τύφλας ... το μαχαίρι! ...

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 / 11:30 - 11:59 πμ

378

Ενημερώθηκε 9 Ιουν 2020, 1:59 μ.μ.

9 Ιουν 2020, 1:59 μ.μ.

Ο ANΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=41i4q2DACHQ&feature=share>

Κρίση

Ζυγώνει η ώρα, θαρρώ που θα κρίνει,
αν άξιζε ο κόπος μου τόσον καιρό,
το νοιώθω ζυγώνει, μυρίζει μπαρούτι,
κάποιοι θα πληρώσουν, ή πάλι εγώ!;

Κρίση δικαίου, μα το άδικο
παντού και πάντοτε μπροστά,
πολιτικά συμφέροντα πολλά
κάνουν κουμάντο,
κρίση δικαίου, στα χαρτιά κενό
γράμμα που σφάζει τον ραγιά,
δικαιοσύνη,
μόνο με παρά στο χέρι,
για της ... Τύφλας ... το μαχαίρι! ...

Ζυγώνει η ώρα, ο κόμπος στο χτένι,
θα σπάσουν τα δόντια ποιος ξέρει να πει,
ή μήπως ο κόμπος, θα σπάσει κι η τρίχα,
θα γίνει θηλιά στων ενόχων σφιχτή!;

Κρίση δικαίου, μα το άδικο
παντού και πάντοτε μπροστά,
πολιτικά συμφέροντα πολλά
κάνουν κουμάντο,
κρίση δικαίου, στα χαρτιά κενό
γράμμα που σφάζει τον ραγιά,
δικαιοσύνη,
μόνο με παρά στο χέρι,
για της ... Τύφλας ... το μαχαίρι! ...

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 / 11:30 - 11:59 πμ



Ενημερώθηκε 9 Ιουν 2020, 1:58 μ.μ.

9 Ιουν 2020, 1:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=1Az-Mba2jbs&feature=share>

Απόγευμα

Κάθε απόγευμα, στο σεργιάνι μου,
σε κρατώ απ' το χέρι σου
και στο Γλαροπάτι,
σ' οδηγώ κρυφά και στην θάλασσα,
σ' αγκαλιάζω τρυφερά
μάρτυς μου ο άσπρος γλάρος!

Και μες στο ψέμα ετούτο,
πως κυλάει ο χρόνος, φεύγει,
στα μακριά μαλλιά σου,
η αύρα παίζει με τον πόνο μου,
τους όρκους μου σκορπώνει,
να μην ακουστούν, να μη δεθούν,
στον ψεύτικο τον χρόνο,
όνειρα φευγάτα, μαύρες πέτρες,
κάθε απόγευμα! ...

Απόγευμα κι εσύ, όλο μου ζητάς,
να σε λευτερώσω θες
απ' τα χέρια μου πια,
να δεις πιο μακριά, απ' την θάλασσα,
ως εκεί που χάνονται
τα λευκά πανιά της νιότης!

Πώς να σ' αφήσω πες μου,
κοίτα ο Ήλιος μου, βασιλεύει,
την γλύκα του κορμιού σου,
πώς να στερηθώ πριν την γευτώ,
απόγευμα κι εσύ είσαι,
η ανάσα μου, ο στόχος μου,
πάλι να αστοχήσω!; ...
Όχι δεν σ' αφήνω, φύγε αν μπορείς,
κάποιο απόγευμα! ...

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020 / 5:27 - 6:24 πμ

377

Ενημερώθηκε 7 Ιουν 2020, 8:17 π.μ.

7 Ιουν 2020, 8:17 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=1Az-Mba2jbs&feature=share>



κάθε απόγευμα, στο βερντανι μου,
σε κρατώ απ' το χέρι σου
και στο Γλαροπάτι,
σ' οδηγώ κρυφά και στην θάλασσα,
σ' αγκαλιάζω τρυφερά
μάρτυς μου ο άσπρος γλάρος!

Και μες στο ψέμα ετούτο,
πως κυλάει ο χρόνος, φεύγει,
στα μακριά μαλλιά σου,
η αύρα παίζει με τον πόνο μου,
τους όρκους μου σκορπάζει,
να μην ακουστούν, να μη δεθούν,
στον ψεύτικο τον χρόνο,
όνειρα φευγάτα, μαύρες πέτρες,
κάθε απόγευμα! ...

Απόγευμα κι εσύ, όλο μου ζητάς,
να σε λευτερώσω θες
απ' τα χέρια μου πια,
να δεις πιο μακριά, απ' την θάλασσα,
ως εκεί που χάνονται
τα λευκά πανιά της νιότης!

Πώς να σ' αφήσω πες μου,
κοίτα ο Ήλιος μου, βασιλεύει,
την γλύκα του κορμιού σου,
πώς να στερηθώ πριν την γευτώ,
απόγευμα κι εσύ είσαι,
η ανάσα μου, ο στόχος μου,
πάλι να αστοχήσω!; ...
Όχι δεν σ' αφήνω, φύγε αν μπορείς,
κάποιο απόγευμα! ...

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020 / 5:27 - 6:24 πμ

377

Ενημερώθηκε 7 Ιουν 2020, 8:17 π.μ.

7 Ιουν 2020, 8:17 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Να 'γλειφα απ' την κηρήθρα σου
της νιότης σου το μέλι,
να ξανανιώσω ο γέροντας,
σαν Σάτυρος σ' αμπέλι! ... ♥
Ενημερώθηκε 6 Ιουν 2020, 11:58 π.μ.

6 Ιουν 2020, 11:58 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Ποιος είν' ο φωτογράφος σου
πες μου να τον ζηλέψω,



Ενημερώθηκε 2 Ιουν 2020, 8:51 π.μ.

2 Ιουν 2020, 8:51 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=6qJC6fJzYM4&feature=share>

Όνειρα

Πλακώνουν οι νύχτες το σώμα,
τα μάτια μου κλείνουν,
τον έρωτα λύνουν
κι οι λύκοι μαζί του αρχινούν,
να παλεύουνε!

Όνειρά μου,
παιχνίδια του νου μου,
σε πεδία του κενού,
μ' οδηγείτε με πυξίδα από χαλκό,
να περάσω απ' την φωτιά
και να βγω, ολοζώντανος! ...

Μαζί της σε κόσμους χαμένους,
ψάχνω μια στάλα ελπίδας,
μ' αχός καταγίδας,
ζυγώνει και δίνει ρυθμό,
στο ξημέρωμα!

Όνειρά μου,
παιχνίδια του νου μου,
σε πεδία του κενού,
λυπηθείτε το κορμί μου μια σταλιά,
πριν ξυπνήσω ένα φιλί
να της πάρω, άγιο φυλαχτό! ...

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 / 05:45 - 6:15 πμ

376

Ενημερώθηκε 27 Μαΐ 2020, 7:51 π.μ.

27 Μαΐ 2020, 7:51 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=6qJC6fJzYM4&feature=share>

Όνειρα

Πλακώνουν οι νύχτες το σώμα,
τα μάτια μου κλείνουν,
τον έρωτα λύνουν
κι οι λύκοι μαζί του αρχινούν,
να παλεύουνε!

Όνειρά μου,



μ' σήγατε με πίσσα από χαλκό,
να περάσω απ' την φωτιά
και να βγω, ολοζώντανος! ...

Μαζί της σε κόσμους χαμένους,
ψάχνω μια στάλα ελπίδας,
μ' αχός καταγίδας,
ζυγώνει και δίνει ρυθμό,
στο ξημέρωμα!

Όνειρά μου,
παιχνίδια του νου μου,
σε πεδία του κενού,
λυπηθείτε το κορμί μου μια σταλιά,
πριν ξυπνήσω ένα φιλί
να της πάρω, άγιο φυλαχτό! ...

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 / 05:45 - 6:15 πμ

376

Ενημερώθηκε 27 Μαΐ 2020, 7:50 π.μ.

27 Μαΐ 2020, 7:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Yiannis Moukidis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Πόσο μας κόστισες αλήθεια ΝΕΚΡΟΦΟΔΡΑ!!!;;; ...

26 Μαΐ 2020, 11:36 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Yiannis Moukidis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Πόσο μας κόστισες αλήθεια ΝΕΚΡΟΦΟΔΡΑ!!!;;; ...

26 Μαΐ 2020, 11:36 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Yiannis Moukidis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Και τώρα!!!;;; ... Τι θα κάνουμε κάθε απόγευμα, χωρίς νεκρούς και ... ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ!!!;;; ...

26 Μαΐ 2020, 11:27 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Yiannis Moukidis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Και τώρα!!!;;; ... Τι θα κάνουμε κάθε απόγευμα, χωρίς νεκρούς και ... ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ!!!;;; ...

26 Μαΐ 2020, 11:27 μ.μ.



Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Καλησπέρα! ...

19 Μαΐ 2020, 3:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Mary Mots.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Καλησπέρα! ...

19 Μαΐ 2020, 3:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Τσιγαριδόπιτα

για πρωινό!!! ...

Ενημερώθηκε 19 Μαΐ 2020, 3:01 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Μαΐ 2020, 11:37 π.μ.

19 Μαΐ 2020, 11:36 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Σύννεφο

Σε θέλω σύννεφο,
να μην σκονίζονται τα πόδια σου στο χώμα,
να μην προσβάλλει η κεφαλή σου τον θεό!

Ν' ανακατώνεσαι
μ' αετούς και με γεράκια, να πετάς ψηλά,
να αγκαλιάζεσαι με την φωτιά των κεραυνών!

Σε θέλω σύννεφο,
να τρέχω από κάτω σου σαν άγουρο παιδί
και να προσμένω τον αέρα να φυσήξει,
να σηκωθεί το φουστανάκι σου για λίγο!

Να βλέπω τις βουνοκορφές
να λέω, να κι άμα πατήσω στην κορφή,
στο πέρασμά σου, έτσι θα σ' αρπάξω! ...

Σε θέλω σύννεφο
να με δροσίζει η σκιά σου καλοκαίρι,
όταν, θα μου περνάς μπροστά απ' τον Ήλιο.

Κι όταν πυκνώνεις
και μαυρίζει η καταιγίδα απ' άκρη σ' άκρη,
εγώ θα βγαίνω ν' αγκαλιάζω την βροχή σου,
εσένα θ' αγκαλιάζω, μόνο εσένα, εσένα! ...



Μπορείς, ...

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 / 9:20 - 9:46 μμ
Ενημερώθηκε 18 Μαΐ 2020, 9:58 μ.μ.

18 Μαΐ 2020, 9:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Σύννεφο

Σε θέλω σύννεφο,
να μην σκονίζονται τα πόδια σου στο χώμα,
να μην προσβάλλει η κεφαλή σου τον θεό!

Ν' ανακατώνεσαι
μ' αετούς και με γεράκια, να πετάς ψηλά,
να αγκαλιάζεσαι με την φωτιά των κεραυνών!

Σε θέλω σύννεφο,
να τρέχω από κάτω σου σαν άγουρο παιδί
και να προσμένω τον αέρα να φυσήξει,
να σηκωθεί το φουστανάκι σου για λίγο!

Να βλέπω τις βουνοκορφές
να λέω, να κι άμα πατήσω στην κορφή,
στο πέρασμά σου, έτσι θα σ' αρπάξω! ...

Σε θέλω σύννεφο
να με δροσίζει η σκιά σου καλοκαίρι,
όταν, θα μου περνάς μπροστά απ' τον Ήλιο.

Κι όταν πυκνώνεις
και μαυρίζει η καταιγίδα απ' άκρη σ' άκρη,
εγώ θα βγαίνω ν' αγκαλιάζω την βροχή σου,
εσένα θ' αγκαλιάζω, μόνο εσένα, εσένα! ...

Σε θέλω σύννεφο! ...
Μπορείς; ...

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 / 9:20 - 9:46 μμ
Ενημερώθηκε 18 Μαΐ 2020, 9:58 μ.μ.

18 Μαΐ 2020, 9:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Δεν σ' αγαπώ να μ' αγαπάς,
μου φτάνει που υπάρχουνεις,
πάτα εσύ κι όπου πατάς,
την ευλογία μου να 'χεις! ... ♥
Ενημερώθηκε 18 Μαΐ 2020, 10:26 π.μ.

18 Μαΐ 2020, 10:26 π.μ.



... σαν χελιδόνι να πετώ,
θέλω ως την φωλιά σου,
να τιπιβίζω "σ' αγαπώ",
να κλέβω τα φιλιά σου! ... ♥
Ενημερώθηκε 17 Μαΐ 2020, 8:34 μ.μ.

17 Μαΐ 2020, 8:34 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ! Το τσάκισα το μεσημέρι!!! ... 😊

15 Μαΐ 2020, 7:26 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ! Το τσάκισα το μεσημέρι!!! ... 😊

15 Μαΐ 2020, 7:26 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

"Πρασοπατσάς"

σήμερα, μια παραλλαγή της πρασοτηγανιάς, όπου αντί για χοιρινό, χρησιμοποίησα φιλοκομμένο πατσά από χοιροκεφαλή!!! ...

Υλικά: πατσάς, πράσα, κρεμμύδι ξερό, σκόρδο, άνηθος, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, δυο φυλλαράκια δάφνης, μια καλή δόση μπουκόβο και πελτέ.

Έγλειψα και το πιάτο!!!

Λατρεύω την ... ανθυγιεινή ... διατροφή, την λατρεύω!!!

Ενημερώθηκε 15 Μαΐ 2020, 7:53 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Μαΐ 2020, 7:23 μ.μ.

15 Μαΐ 2020, 7:12 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=DP42bOLZy00&feature=share>

Θυμάμαι

Θυμάμαι,
πάντα εκείνη την πρώτη ματιά μας,
πως σημάδεψε λες στην καρδιά μας
κι από τότε η πληγή,
μένει ακόμα ανοιχτή
και κυλάει ο έρωτας μέλι! ...

Θυμάμαι,



με χτυπούσαν μ' οργή,
λες και ήμουν σκυλί,
με πετάξαν σακάτη στον δρόμο! ...

Θυμάμαι,
την στερνή σου ματιά να με σφάζει
και τριγύρω η αρένα να ουρλιάζει,
«μακριά απ' το παιδί,
είναι ακόμα μικρή,
έκφυλε, δρόμο παιδεραστή!»! ...

Θυμάμαι,
τα Χριστούγεννα εγώ σαν κατάρα
κι εσύ σκύλα απάνω στην μπάρα,
να ... πηδιέσαι ... αγνή
κι η δική μου η ποινή,
φαντάσου ήταν για παιδεραστή!!! ...

Θυμάμαι,
το κατάπια κι αυτό σαν φαρμάκι,
λύγισε κι η ψυχή μου στ' αυλάκι,
έσκυψε στην βρωμιά,
ψάχνει παρηγοριά,
κάτι ν' άξιζε λίγο η ποινή μου! ...

Θυμάμαι,
να ουρλιάζω από πόνο να κλαίω,
ν' απορώ που στ' αλήθεια εγώ φταίω
και πληρώνω φρικτά,
της ζωής τα σικτά,
για αγάπες που δεν το αξίζουν! ...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 / 2:37 - 3:48 πμ

373

Ενημερώθηκε 12 Μαΐ 2020, 6:28 π.μ.

12 Μαΐ 2020, 6:28 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=DP42bOLZy00&feature=share>

Θυμάμαι

Θυμάμαι,
πάντα εκείνη την πρώτη ματιά μας,
πως σημάδεψε λες στην καρδιά μας
κι από τότε η πληγή,
μένει ακόμα ανοιχτή
και κυλάει ο έρωτας μέλι! ...

Θυμάμαι,
πως για χάρη σου κλείσανε οι πόρτες,
του χωριού μας και όλοι οι δεσμώτες,
με χτυπούσαν μ' οργή,
λες και ήμουν σκυλί,
με πετάξαν σακάτη στον δρόμο! ...



την στερνή σου μαπα να με σφάζει
και τριγύρω η αρένα να ουρλιάζει,
«μακριά απ' το παιδί,
είναι ακόμα μικρή,
έκφυλε, δρόμο παιδεραστή»! ...

Θυμάμαι,
τα Χριστούγεννα εγώ σαν κατάρρα
κι εσύ σκύλα απάνω στην μπάρα,
να ... πηδιέσαι ... αγνή
κι η δική μου η ποινή,
φαντάσου ήταν για παιδεραστή!!! ...

Θυμάμαι,
το κατάπια κι αυτό σαν φαρμάκι,
λύγισε κι η ψυχή μου στ' αυλάκι,
έσκυψε στην βρωμιά,
ψάχνει παρηγοριά,
κάτι ν' άξιζε λίγο η ποινή μου! ...

Θυμάμαι,
να ουρλιάζω από πόνο να κλαίω,
ν' απορώ που στ' αλήθεια εγώ φταίω
και πληρώνω φρικτά,
της ζωής τα στικτά,
για αγάπες που δεν το αξίζουν! ...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 / 2:37 - 3:48 πμ

373

Ενημερώθηκε 12 Μαΐ 2020, 6:27 π.μ.

12 Μαΐ 2020, 6:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Θεοφάνης Φάνης Παπαδόπουλος.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ποτέ η πολιτική πιο χαμηλά!!!

9 Μαΐ 2020, 6:10 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Θεοφάνης Φάνης Παπαδόπουλος.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ποτέ η πολιτική πιο χαμηλά!!!

9 Μαΐ 2020, 6:10 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.



η κίτριν δεν βλέπονται ποτε,
σμίγουν στην ... πεθυμιά τους!



Ενημερώθηκε 9 Μαΐ 2020, 7:55 π.μ.

9 Μαΐ 2020, 7:55 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Δεν ψάχνω μνήμα να χωρώ
την ζήση να βολέψω,
ψάχνω απέραντο ουρανό,
θεό ν' αντιπαλέψω! ...
Ενημερώθηκε 8 Μαΐ 2020, 7:57 π.μ.

8 Μαΐ 2020, 7:57 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Anna Zaravinou.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Ευχαριστώ

8 Μαΐ 2020, 12:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Anna Zaravinou.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Ευχαριστώ

8 Μαΐ 2020, 12:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=gPfi_Xo-voM&feature=share

Φίλη

Μια φίλη από τα παλιά
συνάντησα προχθές σ' ένα παγκάκι,
είχα οχτώ χρόνια να την δω
και χάρηκα πολύ την συντροφιά της.

Είχαμε οι δυο μας
τόσα για να μοιραστούμε,
να θυμηθούμε τόσα απ' τον καιρό μας,
όσα μας σπρώξανε να γνωριστούμε
και με την Τέχνη πάντα, στο φτερό μας!

Μια φίλη από τα παλιά,
απ' τον καιρό που ζούσαμε ακόμα,
τα χρόνια που η ανεμελιά,



Χρόνια που απ' το πατάρι μου περνούσαν,
οι καλλιτέχνες που τον δρόμο τους ζητούσαν
και μοιραζόμασταν τις εμπειρίες,
αυτές που χτίζουν όμορφες φιλίες! ...

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020 / 7:47 - 8:46 μμ

372

Ενημερώθηκε 8 Μαΐ 2020, 12:06 π.μ.

8 Μαΐ 2020, 12:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=gPfi_Xo-voM&feature=share

Φίλη

Μια φίλη από τα παλιά
συνάντησα προχθές σ' ένα παγκάκι,
είχα οχτώ χρόνια να την δω
και χάρηκα πολύ την συντροφία της.

Είχαμε οι δυο μας
τόσα για να μοιραστούμε,
να θυμηθούμε τόσα απ' τον καιρό μας,
όσα μας σπρώξανε να γνωριστούμε
και με την Τέχνη πάντα, στο φτερό μας!

Μια φίλη από τα παλιά,
απ' τον καιρό που ζούσαμε ακόμα,
τα χρόνια που η ανεμελιά,
ήτανε στην παλέτα μας το χρώμα!

Χρόνια που απ' το πατάρι μου περνούσαν,
οι καλλιτέχνες που τον δρόμο τους ζητούσαν
και μοιραζόμασταν τις εμπειρίες,
αυτές που χτίζουν όμορφες φιλίες! ...

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020 / 7:47 - 8:46 μμ

372

Ενημερώθηκε 7 Μαΐ 2020, 11:59 μ.μ.

7 Μαΐ 2020, 11:59 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Και μόλις το ξανανεβάσανε 2020-05-07/10:40 πμ!!! ... Μα πόσο ΗΛΙΘΙΟΙ είναι τέλος πάντων, μα πόσο!!!;;; 😊😊☐☐

7 Μαΐ 2020, 10:43 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.



Και μόλις το ξανανεβάσανε 2020-05-07/10:40 πμ!!! ... Μα πόσο ΗΛΙΘΙΟΙ είναι τέλος πάντων, μα πόσο!!!;;; ☹️☹️☐☐

7 Μαΐ 2020, 10:43 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Και μόλις το ξανανεβάσανε 2020-05-07/10:40 πμ!!! ... Μα πόσο ΗΛΙΘΙΟΙ είναι τέλος πάντων, μα πόσο!!!;;; ☹️☹️☐☐

7 Μαΐ 2020, 10:42 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Και μόλις το ξανανεβάσανε 2020-05-07/10:40 πμ!!! ... Μα πόσο ΗΛΙΘΙΟΙ είναι τέλος πάντων, μα πόσο!!!;;; ☹️☹️☐☐

7 Μαΐ 2020, 10:42 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

3η φασιστική επίθεση του Μαξίμου εις βάρος μου στο YouTube!!! Κατήργησαν αυτή την στιγμή 2020-05-07/2:25 πμ το τραγούδι μου "Ψιχαλίζει"!!! ... Κι όποιος μπορεί, ας μου βρει τι το επιλήψιμο έχει!!!;;; ... Τα 'χουν παίξει τελείως!!! ... ☹️☐☹️☐☐☐

7 Μαΐ 2020, 2:40 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

3η φασιστική επίθεση του Μαξίμου εις βάρος μου στο YouTube!!! Κατήργησαν αυτή την στιγμή 2020-05-07/2:25 πμ το τραγούδι μου "Ψιχαλίζει"!!! ... Κι όποιος μπορεί, ας μου βρει τι το επιλήψιμο έχει!!!;;; ... Τα 'χουν παίξει τελείως!!! ... ☹️☐☹️☐☐☐

7 Μαΐ 2020, 2:40 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

3η φασιστική επίθεση του Μαξίμου εις βάρος μου στο YouTube!!! Κατήργησαν αυτή την στιγμή 2020-05-07/2:25 πμ το τραγούδι μου "Ψιχαλίζει"!!! ... Κι όποιος μπορεί, ας μου βρει τι το επιλήψιμο έχει!!!;;; ... Τα 'χουν παίξει τελείως!!! ... ☹️☐☹️☐☐☐

7 Μαΐ 2020, 2:38 π.μ.



Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

3η φασιστική επίθεση του Μαξίμου εις βάρος μου στο YouTube!!! Κατήγγησαν αυτή την στιγμή 2020-05-07/2:25 πμ το τραγούδι μου "Ψιχαλίζει"!!! ... Κι όποιος μπορεί, ας μου βρει τι το επιλήψιμο έχει!!!;;; ... Τα 'χουν παίξει τελείως!!! ... 😊☐😊☐😊☐

7 Μαΐ 2020, 2:38 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=iPSh25TmX2Y&feature=share>

Ψιχαλίζει

Στην καρδιά μου ψιχαλίζει γύρη,
η ματιά του χωρισμού μας
και χοροπηδάει στο πανηγύρι,
στις χορδές κάθε ρυθμού μας.
Προσπαθεί να γεφυρώσει στέρεα,
τον χαμένο μας τον χρόνο,
στην ζωή μας δίνοντας τα χέρια,
στον αλήτη μας τον τόνο! ...

Καθένας μόνος κι οι ψιχάλες,
μου μουσκεύουν το κορμί μου,
στενός ο δρόμος
και η Χάρυβδη δεξιά μου,
σαν Σκύλα ωρύεται ζερβά
η μοναξιά άγριο θεριό,
μα ίσα μπροστά μου,
οι Συμπληγάδες πόρτα,
να σε βρω ξανά! ...

Η ματιά σου σαν ψιχάλες γύρης,
αργοσβήνει στην κυψέλη,
τ' αλμυρού της θάλασσας το κύμα,
το γλυκαίνει μ' άγριο μέλι.
Σκύβω, παίρνω κύμα από τον όχτο,
στου Γλαροπατιού τον Φάρο,
να ρουφήξω από την χούφτα ο δόλιος,
την γλυκάδα σου να πάρω! ...

Δεν προλαβαίνω απ' την γλύκα σου
να νοιώσω την ψυχή σου
κι οι Συμπληγάδες,
άγρια χτυπούν με βιάση,
χύνω το κύμα και αρπάζω
το κουπί της πεθυμιάς σου,
αυτές τις Πέτρες, αύριο θα δεις
θα τις περάσω! ...

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 / 7:23 - 9:35 μμ

371

Ενημερώθηκε 7 Μαΐ 2020, 10:43 π.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=iPSh25TmX2Y&feature=share>

Ψιχαλίζει

Στην καρδιά μου ψιχαλίζει γύρη,
η ματιά του χωρισμού μας
και χοροπηδάει στο πανηγύρι,
στις χορδές κάθε ρυθμού μας.
Προσπαθεί να γεφυρώσει στέρεα,
τον χαμένο μας τον χρόνο,
στην ζωή μας δίνοντας τα χέρια,
στον αλήτη μας τον τόνο! ...

Καθένας μόνος κι οι ψιχάλες,
μου μουσκεύουν το κορμί μου,
στενός ο δρόμος
και η Χάρυβδη δεξιά μου,
σαν Σκύλα ωρύεται ζερβά
η μοναξιά άγριο θεριό,
μα ίσα μπροστά μου,
οι Συμπληγάδες πόρτα,
να σε βρω ξανά! ...

Η ματιά σου σαν ψιχάλες γύρης,
αργοσβήνει στην κυψέλη,
τ' αλμυρού της θάλασσας το κύμα,
το γλυκαίνει μ' άγριο μέλι.
Σκύβω, παίρνω κύμα από τον όχτο,
στου Γλαροπατιού τον Φάρο,
να ρουφήξω από την χούφτα ο δόλιος,
την γλυκάδα σου να πάρω! ...

Δεν προλαβαίνω απ' την γλύκα σου
να νοιώσω την ψυχή σου
κι οι Συμπληγάδες,
άγρια χτυπούν με βίαση,
χύνω το κύμα και αρπάζω
το κουπί της πεθυμιάς σου,
αυτές τις Πέτρες, αύριο θα δεις
θα τις περάσω! ...

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 / 7:23 - 9:35 μμ

371

Ενημερώθηκε 7 Μαΐ 2020, 10:42 π.μ.

7 Μαΐ 2020, 12:40 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Γιαννης Καραμπιτσος.

Ομάδα: πολιτισμός

Ο άνθρωπος πίσω απ' τα 16 εκατομ. εμβόλια του Αβραμόπουλου

2 Μαΐ 2020, 6:50 π.μ.

**Ομάδα:** πολιτισμός

Ο άνθρωπος πίσω απ' τα 16 εκατομ. εμβόλια του Αβραμόπουλου

2 Μαΐ 2020, 6:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=W6KJKadFa_Y&feature=share

1η του Μάη

Πρώτη του Μάη, το αίμα του εργάτη,
κοχλάζει και πάλι στην άδικη Γη, θεριό,
νερό, χώμα, αέρας και Ήλιος στο κέντρο,
ζυμώνουν του κόσμου τη νέα τροπή του! ...

Μ' Αγώνες κι Αντίσταση,
οι δρόμοι ανοίγονται στο φως
και δίκιο ορίζουνε στο τι και στο πως!
Ο πλούτος καμώνεται,
απ' τα χέρια των εργατών κι αυτό,
ορίζει την μοιρασιά
του κέρδους και των βαρών! ...

Πρώτη του Μάη, της Γης η Κοινωνία,
σαν μιαν ΓΕΩΝΙΑ προστάζει εμπρός,
οι εργάτες του κόσμου δεν έχουμε φράχτες,
μα ούτ' αυταπάτες, για όσα παλεύουμε!

Μ' Αγώνες θα φτιάξουμε,
έναν κόσμο αλλιώτικο απ' αυτόν,
πιο δίκαιο και πιο σοφό,
αρκεί να το θέλουμε!
Το σήμαντρο χτύπησε,
το Κίνημα αντήχησε βαρύ,
δεν έχουμε επιλογή,
απ' το να νικήσουμε! ...

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020 / 7:07 - 8:18 πμ

370

Ενημερώθηκε 1 Μαΐ 2020, 9:52 μ.μ.

1 Μαΐ 2020, 9:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=W6KJKadFa_Y&feature=share

1η του Μάη

Πρώτη του Μάη, το αίμα του εργάτη,
κοχλάζει και πάλι στην άδικη Γη, θεριό,
νερό, χώμα, αέρας και Ήλιος στο κέντρο,



Μ' Αγώνες κι αντιστάση,
οι δρόμοι ανοίγονται στο φως
και δίκιο ορίζουνε στο τι και στο πως!
Ο πλούτος καμώνεται,
απ' τα χέρια των εργατών κι αυτό,
ορίζει την μοιρασιά
του κέρδους και των βαρών! ...

Πρώτη του Μάη, της Γης η Κοινωνία,
σαν μιαν ΓΕΩΝΙΑ προστάζει εμπρός,
οι εργάτες του κόσμου δεν έχουμε φράχτες,
μα ούτ' αυταπάτες, για όσα παλεύουμε!

Μ' Αγώνες θα φτιάξουμε,
έναν κόσμο αλλιώτικο απ' αυτόν,
πιο δίκαιο και πιο σοφό,
αρκεί να το θέλουμε!
Το σήμαντρο χτύπησε,
το Κίνημα αντήχησε βαρύ,
δεν έχουμε επιλογή,
απ' το να νικήσουμε! ...

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020 / 7:07 - 8:18 πμ

370

Ενημερώθηκε 1 Μαΐ 2020, 9:52 μ.μ.

1 Μαΐ 2020, 9:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Kouroyphs.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ

1 Μαΐ 2020, 1:20 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Kouroyphs.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ

1 Μαΐ 2020, 1:20 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Λαϊκή Συσπείρωση Κοινότητας Τσαριτσάνης.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

... Επιτέλους και κάτι αξιόλογο σ' αυτόν τον τόπο Επιτέλους και κάποια αντίσταση στην ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΒΡΙΚΟΛΙΟΥ Καλή αρχή, ΕΥΓΕ στο ΠΑΜΕ κι ας μην είμαι δικός τους, ΕΥΓΕ!!! 🖱

1 Μαΐ 2020, 12:57 μ.μ.



Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

... Επιτέλους και κάτι αξιόλογο σ' αυτόν τον τόπο Επιτέλους και κάποια αντίσταση στην ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΒΡΙΚΟΛΙΟΥ Καλή αρχή, ΕΥΓΕ στο ΠΑΜΕ κι ας μην είμαι δικός τους, ΕΥΓΕ!!! 🖱

1 Μαΐ 2020, 12:57 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ

1 Μαΐ 2020, 12:22 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ

1 Μαΐ 2020, 12:22 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Gp42y2pRb4Y&feature=share>

Μεσημέρι

Άδειο πιάτο στο τραπέζι,
άδεια κι η καρέκλα σου ξανά,
στο ποτήρι δεν κολλάνε
τα χειλάκια σου μ' αγάπη ...

Μεσημέρι στο τραπέζι
άγρια νοιώθω μοναχός μου,
να σου φίλαγα το χέρι
πριν σου δώσω
από το βιός μου,
να σου χάιδεα τα χείλη,
πριν σηκώσεις το ποτήρι
κι από το ξηρό κρασί μας,
να ευλογούσες την ζωή μας! ...

Μεσημέρι και μου μοιάζει,
κόλαση τ' άδειο κρεβάτι,
του μεσημεριού ο ύπνος,
σαν λαβύρινθος διαβάτη ...

Μεσημέρι και το χάδι σου,
θ' απάλυνε τα ζόρια,
της ζωής μου που χτυπιέται,



θα φτανε να με γιομίσει,
μ' όση δύναμη κρατιέται,
όρθιο το κυπαρίσσι! ...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 / 11:28 - 11:58 πμ

369

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 1:34 μ.μ.

28 Απρ 2020, 1:34 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Gp42y2pRb4Y&feature=share>

Μεσημέρι

Άδειο πιάτο στο τραπέζι,
άδεια κι η καρέκλα σου ξανά,
στο ποτήρι δεν κολλάνε
τα χειλάκια σου μ' αγάπη ...

Μεσημέρι στο τραπέζι
άγρια νοιώθω μοναχός μου,
να σου φίλαγα το χέρι
πριν σου δώσω
από το βιός μου,
να σου χάιδευα τα χείλη,
πριν σηκώσεις το ποτήρι
κι από το ξηρό κρασί μας,
να ευλογούσες την ζωή μας! ...

Μεσημέρι και μου μοιάζει,
κόλαση τ' άδειο κρεβάτι,
του μεσημεριού ο ύπνος,
σαν λαβύρινθος διαβάτη ...

Μεσημέρι και το χάδι σου,
θ' απάλυνε τα ζόρια,
της ζωής μου που χτυπιέται,
στου δικαίου τα μποφόρια,
απ' τα χείλη σου μια λέξη,
θα 'φτανε να με γιομίσει,
μ' όση δύναμη κρατιέται,
όρθιο το κυπαρίσσι! ...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 / 11:28 - 11:58 πμ

369

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 1:33 μ.μ.

28 Απρ 2020, 1:33 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.



Ανατολή στον Φάρο,
να προλάβω, να την κλέψω
και σαν στεφάνι,
τον Ήλιο στα μαλλιά σου
να φορέσω
και να μοιάζεις έρωτά μου,
σαν θεά στον Όλυμπο! ...

Να πέφτουν οι ακτίνες φως μου
στα μαλλιά σου σκόρπιες,
ή σαν πλεξούδες του ονείρου
στ' ώριο στήθος,
να στραβωθώ στην λάμψη σου
κι αυτή η εικόνα σου,
να 'ναι η τελευταία της ζωής μου,
από τον κόσμο τούτο να θυμάμαι,
να μην σε δω ποτέ μου,
σ' όποιον ξεπεσμό! ...

Ανατολή στον Φάρο
και το Πήλιο χουζουρεύει
σαν παιδάκι,
στο πρωινό του Ήλιου
το λιμάνι αργοσαλεύει,
λίγοι διαβάτες,
μα εσύ δεν είσαι πουθενά! ...

Για ένα χάδι σου ζητιάνος,
να συρθώ στο χώμα
και στ' άγγιγμά σου
να λευτερωθεί το σώμα
και πριν προλάβεις φως μου
ίσως, να το μετανιώσεις,
ν' αρπάξω το κορμί σου
να το ερωτευθώ,
στα σπλάχνα σου ν' αφήσω,
έναν άξιο γιο! ...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 / 7:07 - 8:04 πμ

368

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 11:57 π.μ.

28 Απρ 2020, 11:57 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=6kAVIECgl4M&feature=share>

Ανατολή

Ανατολή στον Φάρο,
να προλάβω, να την κλέψω
και σαν στεφάνι,
τον Ήλιο στα μαλλιά σου
να φορέσω
και να μοιάζεις έρωτά μου,



να πεφίσουν οι ακτίνες φως μου
στα μαλλιά σου σκόρπιες,
ή σαν πλεξούδες του ονείρου
στ' ώριο στήθους,
να στραβωθώ στην λάμψη σου
κι αυτή η εικόνα σου,
να 'ναι η τελευταία της ζωής μου,
από τον κόσμο τούτο να θυμάμαι,
να μην σε δω ποτέ μου,
σ' όποιον ξεπεσμό! ...

Ανατολή στον Φάρο
και το Πήλιο χουζουρεύει
σαν παιδάκι,
στο πρωινό του Ήλιου
το λιμάνι αργοσαλεύει,
λίγοι διαβάτες,
μα εσύ δεν είσαι πουθενά! ...

Για ένα χάδι σου ζητιάνος,
να συρθώ στο χώμα
και στ' άγγιγμά σου
να λευτερωθεί το σώμα
και πριν προλάβεις φως μου
ίσως, να το μετανιώσεις,
ν' αρπάξω το κορμί σου
να το ερωτευθώ,
στα σπλάχνα σου ν' αφήσω,
έναν άξιο γιο! ...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 / 7:07 - 8:04 πμ

368

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 11:56 π.μ.

28 Απρ 2020, 11:56 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.



Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊

28 Απρ 2020, 6:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.



Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊

28 Απρ 2020, 6:06 π.μ.



Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

28 Απρ 2020, 6:05 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.



Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

28 Απρ 2020, 6:05 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Αυτή την στιγμή, το ανωτέρω βίντεο έχει διαγραφεί απ' το YouTube και δεν έχω ιδέα γιατί!!! ... Μ' ενημέρωσαν απλά ότι το διέγραψαν επειδή λέει παραβίαζε τους όρους της κοινότητας, αλλά ποιους συγκεκριμένους όρους παραβίαζε!!!;;; ... δεν μου το αναφέρανε!!! ... Εγώ δεν βλέπω κάτι προκλητικό ή απαράδεκτο!!! ... Αν βλέπει κάποιος, ας μ' ενημερώσει για να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος!!! ... Εκτός κι αν θέλανε να σβήσουν κάποιο άλλο πολιτικό μου βίντεο και σβήσανε ετούτο "κατά λάθος"!!! 😊😊😊 ... Τι να πω!!!;;; ... Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

28 Απρ 2020, 5:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Αυτή την στιγμή, το ανωτέρω βίντεο έχει διαγραφεί απ' το YouTube και δεν έχω ιδέα γιατί!!! ... Μ' ενημέρωσαν απλά ότι το διέγραψαν επειδή λέει παραβίαζε τους όρους της κοινότητας, αλλά ποιους συγκεκριμένους όρους παραβίαζε!!!;;; ... δεν μου το αναφέρανε!!! ... Εγώ δεν βλέπω κάτι προκλητικό ή απαράδεκτο!!! ... Αν βλέπει κάποιος, ας μ' ενημερώσει για να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος!!! ... Εκτός κι αν θέλανε να σβήσουν κάποιο άλλο πολιτικό μου βίντεο και σβήσανε ετούτο "κατά λάθος"!!! 😊😊😊 ... Τι να πω!!!;;; ... Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

28 Απρ 2020, 5:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Αυτή την στιγμή, το ανωτέρω βίντεο έχει διαγραφεί απ' το YouTube και δεν έχω ιδέα γιατί!!! ... Μ' ενημέρωσαν απλά ότι το διέγραψαν επειδή λέει παραβίαζε τους όρους της κοινότητας, αλλά ποιους συγκεκριμένους όρους παραβίαζε!!!;;; ... δεν μου το αναφέρανε!!! ... Εγώ δεν βλέπω κάτι προκλητικό ή απαράδεκτο!!! ... Αν βλέπει κάποιος, ας μ' ενημερώσει για να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος!!! ... Εκτός κι αν θέλανε να σβήσουν κάποιο άλλο πολιτικό μου βίντεο και σβήσανε ετούτο "κατά λάθος"!!! 😊😊😊 ... Τι να πω!!!;;; ... Τα συμπεράσματα δικά σας!!!



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Αυτή την στιγμή, το ανωτέρω βίντεο έχει διαγραφεί απ' το YouTube και δεν έχω ιδέα γιατί!!! ... Μ' ενημέρωσαν απλά ότι το διέγραψαν επειδή λέει παραβίαζε τους όρους της κοινότητας, αλλά ποιους συγκεκριμένους όρους παραβίαζε!!!;;; ... Δεν μου το αναφέρανε!!! ... Εγώ δεν βλέπω κάτι προκλητικό ή απαράδεκτο!!! ... Αν βλέπει κάποιος, ας μ' ενημερώσει για να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος!!! ... Εκτός κι αν θέλανε να σβήσουν κάποιο άλλο πολιτικό μου βίντεο και σβήσανε ετούτο "κατά λάθος"!!! ☺☹☺ ... Τι να πω!!!;;; ... Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

28 Απρ 2020, 5:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=-dnX6mye_qg&feature=share

Μεσάνυχτα

Μόλις πέρασαν μεσάνυχτα
και σήμερα μιαν άλλη μέρα,
να σ' αποζητώ στους δρόμους,
απ' τον χώρο όπου μένω
κι ως το άδειο Γλαροπάτι,
το ξημέρωμα, το βράδυ ...

Κι όμως ξέρω πως δεν θέλεις
και πως μ' αποφεύγεις,
κάπου να σε ανταμώσω,
την ζωή σου να στριμώξω,
είν' η αγάπη μου βάσανο! ...

Μόλις πέρασαν μεσάνυχτα
και το κορμί μου, πάλι καίει,
στα σεντόνια μου σε ψάχνω,
κρύα και απέραντα, δεν κρύβουν
κάπου τ' άρωμά σου,
σε ποιαν αγκαλιά φωλιάζεις; ...

Κι όμως ξέρω πως μια μέρα,
θα 'μαι η σκιά σου,
στα φιλιά σου μόνο εμένα,
θα αποζητάς στα ξένα,
θα 'ναι η αγάπη μου βάλαμο! ...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 / 12:00 - 12:43 πμ

367

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 5:42 π.μ.

28 Απρ 2020, 5:42 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=-dnX6mye_qg&feature=share



Μόλις πέρασαν μεσάνυχτα
και σήμερα μίαν άλλη μέρα,
να σ' αποζητώ στους δρόμους,
απ' τον χώρο όπου μένω
κι ως το άδειο Γλαροπάτι,
το ξημέρωμα, το βράδυ ...

Κι όμως ξέρω πως δεν θέλεις
και πως μ' αποφεύγεις,
κάπου να σε ανταμώνω,
την ζωή σου να στριμώξω,
είν' η αγάπη μου βάσανο! ...

Μόλις πέρασαν μεσάνυχτα
και το κορμί μου, πάλι καίει,
στα σεντόνια μου σε ψάχνω,
κρύα και απέραντα, δεν κρύβουν
κάπου τ' άρωμά σου,
σε ποιαν αγκαλιά φωλιάζεις; ...

Κι όμως ξέρω πως μια μέρα,
θα 'μαι η σκιά σου,
στα φιλιά σου μόνο εμένα,
θα αποζητάς στα ξένα,
θα 'ναι η αγάπη μου βάλαμο! ...

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 / 12:00 - 12:43 πμ

367

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 5:41 π.μ.

28 Απρ 2020, 5:41 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Ομάδα ΒΟΗΘΕΙΑ ... !!! ...

Μου κατάργησε το YouTube το τραγούδι μου:
Περαιστική

Από την γειτονιά περνάς και φεύγεις,
μπροστά απ' την πόρτα μου και δεν μαντεύεις,
πόσο λαχταρώ να σε χαρώ,
να σ' αγκαλιάσω να σε σφίξω,
στο κορμάκι σου γωνιά να βρω,
την κλειδαρότρυπα για την ψυχή σου ...
Περαιστική και δεν χτυπάς να σου ανοίξω,
μόνο κοιτάς φευγάτα τις κλειστές περσίδες,
να σιγουρευτείς πως είμαι μέσα,



γυμνός στ' ασύννορα! ...

Γνωρίζω όμως πια, τα βήματά σου,

τον ήχο τους σαν στρίβουν στην γωνία,

πως αργεύουν μπρος στην πόρτα μου,

μήπως τυχαία κάπως την ανοίξω,

να σε βάλω μες στον κόσμο μου,

ν' αναμετρηθείς τον έρωτά μου! ...

Περαστική και κάνεις τάχα την αδιάφορη,

δεν θέλεις να προδώσεις τους κρυφούς σου πόθους,

μα μέσα σου ουρλιάζει άγρια η πεθυμιά,

ν' αρπάξω το κορμί σου ΤΩΡΑ, να το λιώσω,

σαν το σίδηρο ...

λόγω ακαταλληλότητας λέει και λόγω παραβίασης των κανόνων της κοινότητάς του λέει!!! ... Έτσι γενικά κι αόριστα, χωρίς να σημειώνει που ακριβώς είναι το μεμπτόν για να μην το ξανακάνω!!! ...

Κι επειδή εμένα δεν μου κόβει και πολύ το κεφάλι, μήπως μπορεί κανένας σας να με βοηθήσει και να μου διευκρινίσει, που στα κομμάτια υπάρχει αυτό το μεμπτόν!!!!;;; ΠΟΥ!!!!;;;

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 2:45 π.μ.

28 Απρ 2020, 2:45 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Ομάδα ΒΟΗΘΕΙΑ ... !!! ...

Μου κατάργησε το YouTube το τραγούδι μου:

Περαστική

Από την γειτονιά περνάς και φεύγεις,

μπροστά απ' την πόρτα μου και δεν μαντεύεις,

πόσο λαχταρώ να σε χαρώ,

να σ' αγκαλιάσω να σε σφίξω,

στο κορμάκι σου γωνιά να βρω,

την κλειδαρότρυπα για την ψυχή σου ...

Περαστική και δεν χτυπάς να σου ανοίξω,

μόνο κοιτάς φευγάτα τις κλειστές περσίδες,



πως ταξιδεύω πάλι με τον πόθο σου
γυμνός στ' ασύνορα! ...
Γνωρίζω όμως πια, τα βήματά σου,
τον ήχο τους σαν στρίβουν στην γωνία,
πως αργεύουν μπρος στην πόρτα μου,
μήπως τυχαία κάπως την ανοίξω,
να σε βάλω μες στον κόσμο μου,
ν' αναμετρηθείς τον έρωτά μου! ...
Περαστική και κάνεις τάχα την αδιάφορη,
δεν θέλεις να προδώσεις τους κρυφούς σου πόθους,
μα μέσα σου ουρλιάζει άγρια η πεθυμιά,
ν' αρπάξω το κορμί σου ΤΩΡΑ, να το λιώσω,
σαν το σίδηρο ...

λόγω ακαταλληλότητας λέει και λόγω παραβίασης των κανόνων της κοινότητάς του λέει!!! ... Έτσι γενικά κι αόριστα, χωρίς να σημειώνει που ακριβώς είναι το μεμπτόν για να μην το ξανακάνω!!! ...

Κι επειδή εμένα δεν μου κόβει και πολύ το κεφάλι, μήπως μπορεί κανένας σας να με βοηθήσει και να μου διευκρινίσει, που στα κομμάτια υπάρχει αυτό το μεμπτόν!!!;;; ΠΟΥ!!!;;;
Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 2:44 π.μ.

28 Απρ 2020, 2:44 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=vrDM21BSils&feature=share>

Περαστική

Από την γειτονιά περνάς και φεύγεις,
μπροστά απ' την πόρτα μου και δεν μαντεύεις,
πόσο λαχταρώ να σε χαρώ,
να σ' αγκαλιάσω να σε σφίξω,
στο κορμάκι σου γωνιά να βρω,
την κλειδαρότρυπα για την ψυχή σου ...

Περαστική και δεν χτυπάς να σου ανοίξω,
μόνο κοιτάς φευγάτα τις κλειστές περσίδες,
να σιγουρευτείς πως είμαι μέσα,
πως ταξιδεύω πάλι με τον πόθο σου
γυμνός στ' ασύνορα! ...

Γνωρίζω όμως πια, τα βήματά σου,
τον ήχο τους σαν στρίβουν στην γωνία,



να σε βάλω μες στον κόσμο μου,
ν' αναμετρηθείς τον έρωτά μου! ...

Περαστική και κάνεις τάχα την αδιάφορη,
δεν θέλεις να προδώσεις τους κρυφούς σου πόθους,
μα μέσα σου ουρλιάζει άγρια η πεθυμιά,
ν' αρπάξω το κορμί σου ΤΩΡΑ, να το λιώσω,
σαν το σίδηρο ...

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 / 8:57 - 9:40 μμ

366

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 6:05 π.μ.

27 Απρ 2020, 11:44 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=vrDM21BSils&feature=share>

Περαστική

Από την γειτονιά περνάς και φεύγεις,
μπροστά απ' την πόρτα μου και δεν μαντεύεις,
πόσο λαχταρώ να σε χαρώ,
να σ' αγκαλιάσω να σε σφίξω,
στο κορμάκι σου γωνιά να βρω,
την κλειδαρότρυπα για την ψυχή σου ...

Περαστική και δεν χτυπάς να σου ανοίξω,
μόνο κοιτάς φευγάτα τις κλειστές περσίδες,
να σιγουρευτείς πως είμαι μέσα,
πως ταξιδεύω πάλι με τον πόθο σου
γυμνός στ' ασύνορα! ...

Γνωρίζω όμως πια, τα βήματά σου,
τον ήχο τους σαν στρίβουν στην γωνιά,
πως αργεύουν μπρος στην πόρτα μου,
μήπως τυχαία κάπως την ανοίξω,
να σε βάλω μες στον κόσμο μου,
ν' αναμετρηθείς τον έρωτά μου! ...

Περαστική και κάνεις τάχα την αδιάφορη,
δεν θέλεις να προδώσεις τους κρυφούς σου πόθους,
μα μέσα σου ουρλιάζει άγρια η πεθυμιά,
ν' αρπάξω το κορμί σου ΤΩΡΑ, να το λιώσω,
σαν το σίδηρο ...

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 / 8:57 - 9:40 μμ

366

Ενημερώθηκε 28 Απρ 2020, 6:06 π.μ.

27 Απρ 2020, 11:44 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.



Εκλογές

Το καλοκαίρι που 'ρχεται
μπροστά μας, συμφορά μας,
στον κάμπο δεν θα δέσουνε τα στάχια,
στην θάλασσα καράβια,
δεν θ' ανοίξουν τα πανιά τους,
θα κλαίνε τα σκαριά τους στα μουράγια ...

Άχρηστοι και λωποδύτες,
διαφεντεύουνε την γης και την θάλασσα,
άξεστοι κομπογιαννίτες,
στα κανάλια τριγυρνούν με ξετσιπωσιά,
αγοράζουν και πουλάνε,
ότι να 'ναι με τον κόπο των αλλωνών,
φυλακίζουν κάθε ελπίδα,
να τραβήξει ομπρός ο κόσμος,
η πατρίδα, μαστιγώνεται! ...

Το καλοκαίρι που 'ρχεται
θα μοιάζει με καμίνι,
η κοινωνία άλλο δεν αντέχει,
φτώχεια κι απελπισία,
θερίζουν σπίτια, οργή και μίσος,
γυρεύουν το σφαχτάρι για θυσία ...

ΧΟΥΝΤΑ και τρομοκρατία,
δεν οδήγησαν ποτέ σε διέξοδο,
μόνο συμφορές και έχθρες,
σπείρανε παντού και για πάντοτε,
ήρθε η ώρα, να γυρίσει,
η σελίδα ετούτη εδώ η κατάμαυρη
και ο Ήλιος, ν' ανατείλει,
απ' την κάλπη της οργής μας
με ευθύνη, ΔΕΝ Θ' ΑΠΕΧΟΥΜΕ! ...

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 / 4:44 - 5:48 πμ

365

Ενημερώθηκε 27 Απρ 2020, 8:07 π.μ.

27 Απρ 2020, 8:07 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=EaXeszI5USk&feature=share>

Εκλογές

Το καλοκαίρι που 'ρχεται
μπροστά μας, συμφορά μας,
στον κάμπο δεν θα δέσουνε τα στάχια,
στην θάλασσα καράβια,
δεν θ' ανοίξουν τα πανιά τους,
θα κλαίνε τα σκαριά τους στα μουράγια ...

Άχρηστοι και λωποδύτες,
διαφεντεύουνε την γης και την θάλασσα,



αγοραζουν και πουλανε,
ότι να 'ναι με τον κόπο των αλλωνών,
φυλακίζουν κάθε ελπίδα,
να τραβήξει ομπρός ο κόσμος,
η πατρίδα, μαστιγώνεται! ...

Το καλοκαίρι που 'ρχεται
θα μοιάζει με καμίνι,
η κοινωνία άλλο δεν αντέχει,
φτώχεια κι απελπισία,
θερίζουν σπίτια, οργή και μίσος,
γυρεύουν το σφαχτάρι για θυσία ...

ΧΟΥΝΤΑ και τρομοκρατία,
δεν οδήγησαν ποτέ σε διέξοδο,
μόνο συμφορές και έχθρες,
σπείρανε παντού και για πάντοτε,
ήρθε η ώρα, να γυρίσει,
η σελίδα ετούτη εδώ η κατάμαυρη
και ο Ήλιος, ν' ανατείλει,
απ' την κάλπη της οργής μας
με ευθύνη, ΔΕΝ Θ' ΑΠΕΧΟΥΜΕ! ...

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 / 4:44 - 5:48 πμ

365

Ενημερώθηκε 27 Απρ 2020, 8:06 π.μ.

27 Απρ 2020, 8:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=RWeyR6kjDkw&feature=share>

Σεργιάνι

Το πρωινό μου σεργιάνι στον Ήλιο
μια ευχαρίστηση της ημέρας,
η μόνη που μου έχει απομείνει
αυτές τις μέρες τις ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ!
Μέχρι τον Άναυρο απ' τ' Οξυγόνο,
επτά χιλιόμετρα πήγαινε έλα,
δύομιση ώρες και παραπάνω
και περπατώντας τραγούδια σκαρώνω! ...

Στο 'να μου χέρι ένα μπλοκάκι
και στ' άλλο μου χέρι ένα στυλό,
γύρω η πόλη βουβή και φευγάτη,
ένα τελείως χαζό σκηνικό,
Τσιόδρας και Χαρδαλιάς έχουν σκιάξει,
ακόμα κι αυτούς που έχουν μυαλό,
τι ευτυχία όμως για μένα
που μοιάζει ο Βόλος
με το μικρό μου Λουτρό! ...

Το μόνο που λείπει απ' το σεργιάνι,
είναι μια ωραία γλυκιά παρουσία,



Κι εκεί στον Άναυρο, στα βραχάκια,
κάπου κρυμμένοι απ' του Χρήστου τα μάτια,
να την ξαπλώνω στην άμμο γυμνούλα
και στο κορμί της την φύση να υμνώ! ...

Τα πόδια μας μέσα στο κύμα
και οι κοιλιές μας στην αμμουδιά,
απάνω κάτω, μέσα και έξω,
να μοιάζει ο κόσμος μας με ζωγραφιά,
αυτή τα χρώματα κι εγώ χρωστήρας
κι η παραλία ο άγιος καμβάς,
να δεις για πότε γινόταν η ΧΟΥΝΤΑ,
ένας πρωτότυπος, γελοίος χαβάς! ...

Ποια θα 'ναι η τυχερή!; ...

Κυριακή, 26 Απριλίου 2020 / 9:33 - 10:10 πμ

364

Ενημερώθηκε 26 Απρ 2020, 6:45 μ.μ.

26 Απρ 2020, 6:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=RWeyR6kjDkw&feature=share>

Σεργιάνι

Το πρωινό μου σεργιάνι στον Ήλιο
μιαν ευχαρίστηση της ημέρας,
η μόνη που μου έχει απομείνει
αυτές τις μέρες τις ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ!
Μέχρι τον Άναυρο απ' τ' Οξυγόνο,
επτά χιλιόμετρα πήγαινε έλα,
δυόμισι ώρες και παραπάνω
και περπατώντας τραγουδία σκαρώνω! ...

Στο 'να μου χέρι ένα μπλοκάκι
και στ' άλλο μου χέρι ένα στυλό,
γύρω η πόλη βουβή και φευγάτη,
ένα τελείως χαζό σκηνικό,
Τσιόδρας και Χαρδαλιάς έχουν σκιάξει,
ακόμα κι αυτούς που έχουν μυαλό,
τι ευτυχία όμως για μένα
που μοιάζει ο Βόλος
με το μικρό μου Λουτρό! ...

Το μόνο που λείπει απ' το σεργιάνι,
είναι μια ωραία γλυκιά παρουσία,
να της μιλάω, να μου μιλάει,
να την αγγίζω, να την φιλώ.
Κι εκεί στον Άναυρο, στα βραχάκια,
κάπου κρυμμένοι απ' του Χρήστου τα μάτια,
να την ξαπλώνω στην άμμο γυμνούλα
και στο κορμί της την φύση να υμνώ! ...

Τα πόδια μας μέσα στο κύμα



να μοιάσει ο κόσμος μας με φωτογραφία,
αυτή τα χρώματα κι εγώ χρωστήρας
κι η παραλία ο άγιος καμβάς,
να δεις για πότε γινόταν η ΧΟΥΝΤΑ,
ένας πρωτότυπος, γελοίος χαβάς! ...

Ποια θα 'ναι η τυχερή!; ...

Κυριακή, 26 Απριλίου 2020 / 9:33 - 10:10 πμ

364

Ενημερώθηκε 26 Απρ 2020, 6:45 μ.μ.

26 Απρ 2020, 6:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=nKAgCw9Bjml&feature=share>

Νεραντζιές

Μοσχοβολούν οι νεραντζιές
στα πεζοδρόμια της πόλης,
τώρα που μοιάζουν φυλακές
της καραντίνας και τηςσχόλης,
έν' αεράκι απαλό που αλητεύει,
στήνει με τ' άρωμα χορό
στις φυλλωσιές τους! ...

Και απλώνω το μαντήλι
τα χαράματα,
να με πάρουν στον χορό τους
να μεθύσω,
στον Βορρά θαρρώ ακούω
κάτι λυγμοκλάματα,
της μικρής μου μού θυμίζουν
τα καμώματα,
όταν πνίγεται η ηδονή της
στ' άδεια στρώματα! ...

Μοσχοβολούν οι νεραντζιές
ασπροντυμένες σα νυφούλες,
στις πράσινές τους φυλλωσιές
πετούν με χάρη οι μελισσούλες,
με τα φτερά τους δίνουνε ρυθμό
στο βήμα
και ο χορός μας,
πιάνει απ' την αρχή το νήμα! ...

Κι ο Λαβύρινθος φωτίζει
στ' απροσπέλαστα,
τα σοκάκια ξεδιπλώνουν
την γραμμή τους,
τ' άρωμα και τ' αεράκι,
σαν παιδάκια ανέμελα
κι η μικρή στα δάχτυλά της,
... γεύεται ηδονή! ...



363

Ενημερώθηκε 25 Απρ 2020, 4:23 μ.μ.

25 Απρ 2020, 4:23 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.<https://www.youtube.com/watch?v=nKAgCw9Bjml&feature=share>

Νεραντζιές

Μοσχοβολούν οι νεραντζιές
στα πεζοδρόμια της πόλης,
τώρα που μοιάζουν φυλακές
της καραντίνας και τηςσχόλης,
έν' αεράκι απαλό που αλητεύει,
στήνει με τ' άρωμα χορό
στις φυλλωσιές τους! ...

Και απλώνω το μαντήλι
τα χαράματα,
να με πάρουν στον χορό τους
να μεθύσω,
στον Βορρά θαρρώ ακούω
κάτι λυγμοκλάματα,
της μικρής μου μού θυμίζουν
τα καμώματα,
όταν πνίγεται η ηδονή της
στ' άδεια στρώματα! ...

Μοσχοβολούν οι νεραντζιές
ασπροντυμένες σα νυφούλες,
στις πράσινές τους φυλλωσιές
πετούν με χάρη οι μελισσούλες,
με τα φτερά τους δίνουνε ρυθμό
στο βήμα
και ο χορός μας,
πιάνει απ' την αρχή το νήμα! ...

Κι ο Λαβύρινθος φωτίζει
στ' απροσπέλαστα,
τα σοκάκια ξεδιπλώνουν
την γραμμή τους,
τ' άρωμα και τ' αεράκι,
σαν παιδάκια ανέμελα
κι η μικρή στα δάχτυλά της,
... γεύεται ηδονή! ...

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 / 9:27 - 10:14 πμ

363

Ενημερώθηκε 25 Απρ 2020, 4:22 μ.μ.

25 Απρ 2020, 4:22 μ.μ.



https://www.youtube.com/watch?v=_EhndHszuN8&feature=share

Απωθημένα

Ερωτικά μου απωθημένα
στο κρεβάτι μου γυμνά,
μου στοιχειώνετε τον ύπνο
μέγγενη στα αχαμνά! ...

Τύραννοι της μοναξιάς μου
του κορμιού μου απαντοχή,
δίχως την παρηγοριά σας
δεν περνάει η φυλακή,
σίδερα της μοναξιάς μου
και η φτώχεια μου δεσμώτης,
απωθημένα μου κρατάτε,
στην ελπίδα θέση πρώτης! ...

Ερωτικά μου απωθημένα
του περίγυρου φωτιές,
οι κοινωνικές μας σχέσεις
βρόχοι μου στις πεθυμιές!

Δίπλα μου σαν άγια μήλα
τα μυρίζω, τ' ακουμπώ,
μα δεκάδες οι κανόνες
βάζουν όρια να μην μπω,
ούτε καν στον πειρασμό τους,
προσταγή η υπομονή,
αντί στα κορμιά τους ρίγη
να σκορπώ και ηδονή! ...

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 / 04:57 - 5:39 πμ

362

Ενημερώθηκε 25 Απρ 2020, 7:10 π.μ.

25 Απρ 2020, 7:10 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=_EhndHszuN8&feature=share

Απωθημένα

Ερωτικά μου απωθημένα
στο κρεβάτι μου γυμνά,
μου στοιχειώνετε τον ύπνο
μέγγενη στα αχαμνά! ...

Τύραννοι της μοναξιάς μου
του κορμιού μου απαντοχή,
δίχως την παρηγοριά σας
δεν περνάει η φυλακή,
σίδερα της μοναξιάς μου
και η φτώχεια μου δεσμώτης,



Ερωτικά μου απωθημένα
του περιγυρου φωτιές,
οι κοινωνικές μας σχέσεις
βρόχοι μου στις πεθυμιές!

Δίπλα μου σαν άγια μήλα
τα μυρίζω, τ' ακουμπώ,
μα δεκάδες οι κανόνες
βάζουν όρια να μην μπω,
ούτε καν στον πειρασμό τους,
προσταγή η υπομονή,
αντί στα κορμιά τους ρίγη
να σκορπώ και ηδονή! ...

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 / 04:57 - 5:39 πμ

362

Ενημερώθηκε 25 Απρ 2020, 7:09 π.μ.

25 Απρ 2020, 7:09 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ag8WaQz43LE&feature=share>

Κύκλος 2ος

Τι υπέροχη μέρα, τι γλυκό πρωινό,
έναν κύκλο ν' αρχίσω με τον Ήλιο οδηγό,
κάθε μοίρα τραγούδι, κάθε ακτίνα κενό,
μεταξύ μας μ' αγάπη το γεμίζει η γαλήνη,
αρμονία και ρυθμό! ...

Ανοιξιάτικος Ήλιος και η θάλασσα τρέμει,
στο ελαφρύ αεράκι καπιτίς περιμένει,
να 'ναι τάχα ο έρωτας που ακόμα αργεί,
να πατήσει στο κύμα,
το κορμί να λευτερωθεί! ...

Δεύτερος κύκλος τώρα σ' έναν χώρο ρυθμού,
μ' άρρυθμος όπως είμαι σε νερά λογισμού,
άτσαλα ταξιδεύω μα σ' αυτό βρίσκω πως,
η ζωή παίρνει αξία, νόημα
κι απ' τον Ήλιο τ' άγιο φως! ...

Νέος κύκλος αρχίζει και στο κέντρο η μικρή μου,
ψυχικός στυλοβάτης και της Τέχνης κερί μου,
όσο καίει θα λάμπει και θα δίνει ρυθμό,
στην ζωή μου που γέρνει και δεν στέργει,
κανέναν πια γυρισμό! ...

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 / 9:20 - 10:15 πμ

361

Ενημερώθηκε 24 Απρ 2020, 9:43 μ.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ag8WaQz43LE&feature=share>

Κύκλος 2ος

Τι υπέροχη μέρα, τι γλυκό πρωινό,
έναν κύκλο ν' αρχίσω με τον Ήλιο οδηγό,
κάθε μοίρα τραγούδι, κάθε ακτίνα κενό,
μεταξύ μας μ' αγάπη το γεμίζει η γαλήνη,
αρμονία και ρυθμό! ...

Ανοιξιάτικος Ήλιος και η θάλασσα τρέμει,
στο ελαφρύ αεράκι κατιτίς περιμένει,
να 'ναι τάχα ο έρωτας που ακόμα αργεί,
να πατήσει στο κύμα,
το κορμί να λευτερωθεί! ...

Δεύτερος κύκλος τώρα σ' έναν χώρο ρυθμού,
μ' άρρυθμος όπως είμαι σε νερά λογισμού,
άσαλα ταξιδεύω μα σ' αυτό βρίσκω πως,
η ζωή παίρνει αξία, νόημα
κι απ' τον Ήλιο τ' άγιο φως! ...

Νέος κύκλος αρχίζει και στο κέντρο η μικρή μου,
ψυχικός στυλοβάτης και της Τέχνης κερί μου,
όσο καίει θα λάμπει και θα δίνει ρυθμό,
στην ζωή μου που γέρνει και δεν στέργει,
κανέναν πια γυρισμό! ...

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 / 9:20 - 10:15 πμ

361

Ενημερώθηκε 24 Απρ 2020, 9:43 μ.μ.

24 Απρ 2020, 9:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=bJg9VzkcWaw&feature=share>

Τραγουδόκυκλος

Τραγουδόκυκλο θα κλείσω
με το τραγούδι μου αυτό,
τριάκοσιες εξήντα είναι οι μοίρες,
τόσες συμπλήρωσα κι εγώ,
είκοσι έναν μήνες τώρα
που θρασύς τολμώ! ...

Τραγούδια που μ' ανακουφίζουνε
και της ψυχής μου προβάλλουν το φως,
τι κι αν σε λίγους μόνο αρέσουν,
δεκάρα δεν δίνω
για τις προτιμήσεις των άλλων,
εμένα με νοιάζει μονάχα τι θέλω εγώ,



Τραγουδοκύκλο θα κλείσω
κι άλλον θ' ανοίξω ως το πρωί,
τον έρωτά μου να τραγουδήσω,
το 'χει ανάγκη μεγάλη η ψυχή,
ίσως και η μικρή μου αγάπη
να το καρτερεί! ...

Έτσι μ' αρέσει να της το λέω
κι ας μην μ' απαντάει εκείνη ποτέ,
θέλω να νοιώθει πως είναι το κέντρο
του κύκλου μου και της ζωής μου,
που γέρνει αργά προς την δύση της,
να νοιώθει πως νοιάζομαι
εξίσου και για την ζωή της,

... αχ τραγουδοκύκλο! ...

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 / 8:40 - 9:40 πμ

360

Ενημερώθηκε 22 Απρ 2020, 4:00 μ.μ.

22 Απρ 2020, 4:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=bJg9VzkcWaw&feature=share>

Τραγουδοκύκλος

Τραγουδοκύκλο θα κλείσω
με το τραγούδι μου αυτό,
τριακόσιες εξήντα είναι οι μοίρες,
τόσες συμπλήρωσα κι εγώ,
είκοσι έναν μήνες τώρα
που θρασύς το λμώ! ...

Τραγούδια που μ' ανακουφίζουν
και της ψυχής μου προβάλλουν το φως,
τι κι αν σε λίγους μόνο αρέσουν,
δεκάρα δεν δίνω
για τις προτιμήσεις των άλλων,
εμένα με νοιάζει μονάχα τι θέλω εγώ,
ως καλλιτέχνης! ...

Τραγουδοκύκλο θα κλείσω
κι άλλον θ' ανοίξω ως το πρωί,
τον έρωτά μου να τραγουδήσω,
το 'χει ανάγκη μεγάλη η ψυχή,
ίσως και η μικρή μου αγάπη
να το καρτερεί! ...

Έτσι μ' αρέσει να της το λέω
κι ας μην μ' απαντάει εκείνη ποτέ,
θέλω να νοιώθει πως είναι το κέντρο
του κύκλου μου και της ζωής μου,
που γέρνει αργά προς την δύση της,
να νοιώθει πως νοιάζομαι



... αχ τραγουδοκοκλι! ...

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 / 8:40 - 9:40 πμ

360

Ενημερώθηκε 22 Απρ 2020, 4:00 μ.μ.

22 Απρ 2020, 4:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.



Ενημερώθηκε 22 Απρ 2020, 3:28 μ.μ.

22 Απρ 2020, 3:28 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=nAk3073mot8&feature=share>

Μωρό μου

Κοιμάμαι και ξυπνάω
με την σκέψη σου μωρό μου,
στην ζωή μου ακροπατάω
για να είσαι συ ο στόχος μου,
πόσο με γεμίζεις,
πόσα σου οφείλω
μόνο να 'ξερες! ...

Αχ μωρό μου, πότε θα 'ρθει
η στιγμή να σ' αγκαλιάσω,
τρυφερά να σε φιλήσω
και στο σώμα σου ν' αγιάσω,
τους καημούς μου τόσα χρόνια
που μου στέρησαν παπάδες,
ηθικοί, νοικοκυραίοι
κι άλλοι τέτοιοι σατανάδες! ...

Μωρό μου σ' αγαπάω
τι κι αν μου τ' απαγορεύουν,
εγώ δεν σε πουλάω
και αυτό ας το χωνέψουν,
όσοι με ζηλεύουν,
όσοι σε ποθούνε
για την ... πάρτη τους! ...

Αχ μωρό μου, όπου να 'ναι
μεγαλώνεις κι εσύ μόνο,
θα διαλέξεις με ποιον τρόπο,
με ποια σχέση θα δεθούμε,
μέχρι τότε εγώ θα 'μαι
στο πλευρό σου ο Δαίμονάς σου,
να στηρίζω την ψυχούλα σου



Μωρό μου ...

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 / 4:19 - 5:00 πμ

359

Ενημερώθηκε 22 Απρ 2020, 6:36 π.μ.

22 Απρ 2020, 6:36 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=nAk3073mot8&feature=share>

Μωρό μου

Κοιμάμαι και ξυπνάω
με την σκέψη σου μωρό μου,
στην ζωή μου ακροπατάω
για να είσαι συ ο στόχος μου,
πόσο με γεμίζεις,
πόσα σου οφείλω
μόνο να 'ξερες! ...

Αχ μωρό μου, πότε θα 'ρθει
η στιγμή να σ' αγκαλιάσω,
τρυφερά να σε φιλήσω
και στο σώμα σου ν' αγιάσω,
τους καημούς μου τόσα χρόνια
που μου στέρησαν παπάδες,
ηθικοί, νοικοκυραίοι
κι άλλοι τέτοιοι σατανάδες! ...

Μωρό μου σ' αγαπάω
τι κι αν μου τ' απαγορεύουν,
εγώ δεν σε πουλάω
και αυτό ας το χωνέψουν,
όσοι με ζηλεύουν,
όσοι σε ποθούνε
για την ... πάρτη τους! ...

Αχ μωρό μου, όπου να 'ναι
μεγαλώνεις κι εσύ μόνο,
θα διαλέξεις με ποιον τρόπο,
με ποια σχέση θα δεθούμε,
μέχρι τότε εγώ θα 'μαι
στο πλευρό σου ο Δαίμονάς σου,
να στηρίζω την ψυχούλα σου
σ' όποια απόφαση! ...

Μωρό μου ...

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 / 4:19 - 5:00 πμ

359

Ενημερώθηκε 22 Απρ 2020, 6:36 π.μ.

22 Απρ 2020, 6:36 π.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=HyDmgqE4cPA&feature=share>

Στιγμές

Είναι κάτι στιγμές που νοιώθω
την απουσία σου πιεστική
και στην σκέψη σου μόνο φτάνει,
να βγει η κραυγή μου φρικιαστική!

Ουρλιάζω με κραυγή θηρίου
το όνομά σου και «σ' αγαπάω»,
μα δεν μ' απαντάει η σιωπή σου,
δεν είσαι πουθενά,
μόνος μου χτυπιέμαι
και οι νύχτες μου φρικτές θαρρείς,
μα κι απόκοσμες! ...

Κι όμως κάποιες στιγμές σε νοιώθω
τόσο κοντά μου και στοργική,
χάνομαι μες στην αγκαλιά σου
και γίνεται η σχέση μας μαγική!

Μέσα στην πλάνη της θαλπωρής σου
αρχίζει η Τέχνη μου να μυρώνει,
γιομίζει ομορφιά η σκέψη μου
και γαληνεύει,
απλώνεται η ψυχή μου αράδες,
τραγούδι γίνεται! ...

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020 / 8:52 - 9:30 μμ

358

Ενημερώθηκε 21 Απρ 2020, 10:58 μ.μ.

21 Απρ 2020, 10:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=HyDmgqE4cPA&feature=share>

Στιγμές

Είναι κάτι στιγμές που νοιώθω
την απουσία σου πιεστική
και στην σκέψη σου μόνο φτάνει,
να βγει η κραυγή μου φρικιαστική!

Ουρλιάζω με κραυγή θηρίου
το όνομά σου και «σ' αγαπάω»,
μα δεν μ' απαντάει η σιωπή σου,
δεν είσαι πουθενά,
μόνος μου χτυπιέμαι
και οι νύχτες μου φρικτές θαρρείς,
μα κι απόκοσμες! ...

Κι όμως κάποιες στιγμές σε νοιώθω
τόσο κοντά μου και στοργική,



Μέσα στην πλάνη της θαλπωρής σου
αρχίζει η Τέχνη μου να μυρώνει,
γιομίζει ομορφιά η σκέψη μου
και γαληνεύει,
απλώνεται η ψυχή μου αράδες,
τραγούδι γίνεται! ...

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020 / 8:52 - 9:30 μμ

358

Ενημερώθηκε 21 Απρ 2020, 10:57 μ.μ.

21 Απρ 2020, 10:57 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.



Ενημερώθηκε 21 Απρ 2020, 12:00 μ.μ.

21 Απρ 2020, 12:00 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

... στην σκέψη σου ο κόσμος μου,
μια θάλασσα γαλήνη,
κερνά μου η Γη την ομορφιά
και η ψυχή μου πίνει! ...
Ενημερώθηκε 20 Απρ 2020, 10:48 π.μ.

20 Απρ 2020, 10:48 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=aSLI0ia3cOQ&feature=share>

Γιορτές

Έρχονται οι γιορτές και φεύγουν,
χελιδόνια αποδημητικά πουλιά,
χτίζουν για φωλιές ελπίδες
και με λάσπη τις ευχές μας,
μα κρατούν όσο μια μέρα
κι ύστερα, γκρεμίζονται! ...

Αχ μωρέ γιορτές και σχόλες,
να κρατούσατε έστω μόνο
τις ευχές του κόσμου ετούτου,
να γιομίζατε τις μέρες όλες
με υγεία και χρόνια καλά,
με καλούδια και με δώρα στα παιδιά,
μ' ευτυχία, που θα κράταγε
όσο κι ο Ήλιος! ...



μένει πίσω κάτι σαν μελαγχολία,
για το πρόσκαιρο της μάσκας
για την τόση υποκρισία,
σούρτα φέρτα στους δικούς μας,
δίχως περιεχόμενο! ...

Αχ μωρέ γιορτές και σχόλες,
τι μας κάνετε όταν τελειώνετε
χωρίς ουσία
και οι καθημερινές μας ρίχνουν πάλι,
στην γνωστή απελπισιά
κι άντε να περάσει ο χρόνος με υγεία,
να ξανάρθετε όπως κάθε Πασχαλιά! ...

Πάσχα
Κυριακή, 19 Απριλίου 2020 / 8:30 - 9:21 μμ

355
Ενημερώθηκε 19 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

19 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=aSLI0ia3cOQ&feature=share>

Γιορτές

Έρχονται οι γιορτές και φεύγουν,
χελιδόνια αποδημητικά πουλιά,
χτίζουν για φωλιές ελπίδες
και με λάσπη τις ευχές μας,
μα κρατούν όσο μια μέρα
κι ύστερα, γκρεμίζονται! ...

Αχ μωρέ γιορτές και σχόλες,
να κρατούσατε έστω μόνο
τις ευχές του κόσμου ετούτου,
να γιομίζατε τις μέρες όλες
με υγεία και χρόνια καλά,
με καλούδια και με δώρα στα παιδιά,
μ' ευτυχία, που θα κράταγε
όσο κι ο Ήλιος! ...

Έρχονται οι γιορτές και φεύγουν,
μένει πίσω κάτι σαν μελαγχολία,
για το πρόσκαιρο της μάσκας
για την τόση υποκρισία,
σούρτα φέρτα στους δικούς μας,
δίχως περιεχόμενο! ...

Αχ μωρέ γιορτές και σχόλες,
τι μας κάνετε όταν τελειώνετε
χωρίς ουσία
και οι καθημερινές μας ρίχνουν πάλι,
στην γνωστή απελπισιά
κι άντε να περάσει ο χρόνος με υγεία,
να ξανάρθετε όπως κάθε Πασχαλιά! ...



Κυριακή, 19 Απριλίου 2020 / 8:58 - 9:21 πμ

355

Ενημερώθηκε 19 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

19 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=WupvGRYrYOE&feature=share>

Αναπάντεχα

Αναπάντεχα σημάδι,
στο κερί μου το σβησμένο,
μου 'στειλες γαλάζια φλόγα
κι όρισες το πεπρωμένο!
Την ακούμπησα με δέος
κι ένοιωσα στο δάχτυλό μου,
το γαλάζιο σου σημάδι,
να ποιεί τον ουρανό μου!

Άπλωσε τα όριά του,
πάνω από βουνά και τοίχους
κι έσφιξε στην αγκαλιά του,
διαβατάρικους μου στίχους!
Ξάπλωσε μαζί τους κι όλα,
πλημμυρήσανε γαλάζιο,
κάτι ψέλλισε κι ο γλάρος,
παραμύθι,
σε γλυκό ρυθμό αντάτζιο.

Αναπάντεχα κι ο χρόνος
στο σημάδι σου αρχίζει,
να μετρά πόσο ο τόνος,
του γαλάζιου ζωγραφίζει,
κείνα που η καρδιά παλεύει,
με τους έρωτες να χτίζει,
στην ζωή που χωρατεύει
ότι φτιάχνω να γκρεμίζει! ...

Κράτησέ μου το γαλάζιο
σου κεριού μου το φυτίλι,
να φωτίζει τ' όνειρά μου
και ας μείνουμε δυο φίλοι,
να πιανόμαστε απ' το χέρι
ανεβαίνοντας στα βράχια,
ν' αγναντεύουμε από πάνω
της ζωής μας,
τα λουλούδια και τ' αγκάθια! ...

Πάσχα

Κυριακή, 19 Απριλίου 2020 / 1:00 - 5:54 πμ

354

Ενημερώθηκε 19 Απρ 2020, 8:11 π.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=WupvGRYrYOE&feature=share>

Αναπάντεχα

Αναπάντεχα σημάδι,
στο κερί μου το σβησμένο,
μου 'στειλες γαλάζια φλόγα
κι όρισες το πεπρωμένο!
Την ακούμπησα με δέος
κι ένοιωσα στο δάχτυλό μου,
το γαλάζιο σου σημάδι,
να ποιεί τον ουρανό μου!

Άπλωσε τα όριά του,
πάνω από βουνά και τοίχους
κι έσφιξε στην αγκαλιά του,
διαβατάρικους μου στίχους!
Ξάπλωσε μαζί τους κι όλα,
πλημμυρήσανε γαλάζιο,
κάτι ψέλλισε κι ο γλάρος,
παραμύθι,
σε γλυκό ρυθμό αντάτζιο.

Αναπάντεχα κι ο χρόνος
στο σημάδι σου αρχίζει,
να μετρά πόσο ο τόνος,
του γαλάζιου ζωγραφίζει,
κείνα που η καρδιά παλεύει,
με τους έρωτες να χτίζει,
στην ζωή που χωρατεύει
ότι φτιάχνω να γκρεμίζει! ...

Κράτησέ μου το γαλάζιο
στου κεριού μου το φυτίλι,
να φωτίζει τ' όνειρά μου
και ας μείνουμε δυο φίλοι,
να πιανόμαστε απ' το χέρι
ανεβαίνοντας στα βράχια,
ν' αγναντεύουμε από πάνω
της ζωής μας,
τα λουλούδια και τ' αγκάθια! ...

Πάσχα

Κυριακή, 19 Απριλίου 2020 / 1:00 - 5:54 πμ

354

Ενημερώθηκε 19 Απρ 2020, 8:10 π.μ.

19 Απρ 2020, 8:10 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=-A8uXJlibWQ&feature=share>



«Γεια σας», μου χαμογελάς,
δήθεν για τους τύπους,
μα το νοιώθω μέσα μου
πόσο λαχταράς,
να σκορπίσω πάνω σου
το βλέμμα μου με λύσσα,
στα βυζιά σου, στην κοιλιά σου,
στα γοφάρια σου! ...

Κι εγώ σκορπώ τον ανδρισμό μου
απάνω σου κι όλο φωτιά,
τυλίγομαι με τα μάτια μου
στο σώμα σου αγκαλιά
και παρασύρομαι τραγί,
στην ηδονή κι αρπάζομαι όπου να 'ναι,
εκρηκτικό μου θηλυκό,
να 'ρχόσουνα στο σπίτι μου! ...

Ξαναπερνάς και με κοιτάς,
να μ' αναστατώσεις,
την λαγνεία σου σκορπάς
με ταρακουνάς,
αισθάνεσαι το πρήξιμο
στα σκέλια μου και θέλεις,
να μου το πνίξεις, να το ρουφήξεις,
να μου το καταπιείς! ...

Τρέχω ξοπίσω σου και παίζω
με τα καμώματά σου
κι οσμίζομαι τ' αρώματα
π' αφήνει το κορμί,
ωχ παρασύρομαι τραγί,
στην ηδονή κι αρπάζομαι όπου να 'ναι,
εκρηκτικό μου θηλυκό,
έλα αν τολμάς και σπίτι μου! ...

Μ. Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 / 5:15 - 6:23 μμ

353

Ενημερώθηκε 18 Απρ 2020, 7:44 μ.μ.

18 Απρ 2020, 7:44 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=-A8uXJlibWQ&feature=share>

Θηλυκό

«Γεια σας», μου χαμογελάς,
δήθεν για τους τύπους,
μα το νοιώθω μέσα μου
πόσο λαχταράς,
να σκορπίσω πάνω σου
το βλέμμα μου με λύσσα,
στα βυζιά σου, στην κοιλιά σου,
στα γοφάρια σου! ...



τολμάμαι με τα μαπα μου
στο σώμα σου αγκαλιά
και παρασύρομαι τραγί,
στην ηδονή κι αρπάζομαι όπου να 'ναι,
εκρηκτικό μου θηλυκό,
να 'ρχόσουνα στο σπίτι μου! ...

Ξαναπερνάς και με κοιτάς,
να μ' αναστατώσεις,
την λαγνεία σου σκορπάς
με ταρακουνάς,
αισθάνεσαι το πρήξιμο
στα σκέλια μου και θέλεις,
να μου το πνίξεις, να το ρουφήξεις,
να μου το καταπιείς! ...

Τρέχω ξοπίσω σου και παίζω
με τα καμώματά σου
κι οσμίζομαι τ' αρώματα
π' αφήνει το κορμί,
ωχ παρασύρομαι τραγί,
στην ηδονή κι αρπάζομαι όπου να 'ναι,
εκρηκτικό μου θηλυκό,
έλα αν τολμάς και σπίτι μου! ...

Μ. Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 / 5:15 - 6:23 μμ

353

Ενημερώθηκε 18 Απρ 2020, 7:43 μ.μ.

18 Απρ 2020, 7:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Η επανάσταση του ράσου!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊 Τεράστια ΧΟΥΝΤΙΚΗ επιτυχία,
τεράστια!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊

17 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Η επανάσταση του ράσου!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊 Τεράστια ΧΟΥΝΤΙΚΗ επιτυχία,
τεράστια!!! 😊😊😊😊😊😊😊😊

17 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Mjs7uqyep7E&feature=share>



Αχ Ερωπίνη μου,
την Σκιάθο αγναντεύω
και σε λαχταρώ,
πότε θα καταφέρω
να 'ρθω, να σε ξαναδώ!; ...

Και στο χαμόγελό σου
ν' αγαλλιάσω,
το χέρι σου ν' αγγίξω
να τρομάξουν,
οι Ερινύες που με κυνηγάνε,
τον έρωτά σου δώσ' μου,
Ερωπίνη, αχ βάσανό μου! ...

Στις Πλάκες πεθυμιά μου,
να κυλιστούμε νύχτα
με πανσέληνο,
ν' αφήσω στο κορμί σου,
σημαδάκι, κάτι απέριττο! ...

Ένα γλαρόπουλο
που να μου μοιάζει,
να 'χει φτερούγες όμορφες
για να πετάνε,
πάνω απ' τα κύματα
που μας χωρίζουν,
τον έρωτά μας να κρατά,
αναμμένο, παντοτινά! ...

Μ. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 / 11:10 - 11:39 πμ

352

Ενημερώθηκε 17 Απρ 2020, 8:46 μ.μ.

17 Απρ 2020, 8:46 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Mjs7uqyep7E&feature=share>

Ερωπίνη

Αχ Ερωπίνη μου,
την Σκιάθο αγναντεύω
και σε λαχταρώ,
πότε θα καταφέρω
να 'ρθω, να σε ξαναδώ!; ...

Και στο χαμόγελό σου
ν' αγαλλιάσω,
το χέρι σου ν' αγγίξω
να τρομάξουν,
οι Ερινύες που με κυνηγάνε,
τον έρωτά σου δώσ' μου,
Ερωπίνη, αχ βάσανό μου! ...

Στις Πλάκες πεθυμιά μου,
να κυλιστούμε νύχτα



σημασάκι, και απερίητο: ...

Ένα γλαρόπουλο
που να μου μοιάζει,
να 'χει φτερούγες όμορφες
για να πετάνε,
πάνω απ' τα κύματα
που μας χωρίζουν,
τον έρωτά μας να κρατά,
αναμμένο, παντοτινά! ...

M. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 / 11:10 - 11:39 πμ

352

Ενημερώθηκε 17 Απρ 2020, 8:45 μ.μ.

17 Απρ 2020, 8:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=O4-KLVkX308&feature=share>

Πάθη

Μία γυναίκα πέφτει
στα πόδια του σταυρωμένου γιου
κι όπως η κάθε μάνα,
θρηνεί τον χαμό,
μες στην απελπισιά της
προδίδει τις προφητείες,
πως θα γεννήσει κάποτε έναν θεό! ...

Και φτάσανε πέντε χαλκόκαρφα,
για να ευωδιάσουν την ζωή,
αξία να δώσουν στον Άνθρωπο,
που μ' αγωνία ψάχνει κατιτί,
να βρει, στον κόσμο του να πορευτεί ...

Χιλιάδες χρόνια τώρα
κι ο γιος της πάνω στα ξύλα,
γυμνός και καρφωμένος,
σα να 'ναι αρνί,
στο αίμα του φυτρώνουν
βιολέτες και παπαρούνες,
μα οι δῆμοί του οι ίδιοι,
από τότε παντού! ...

Αυτοί οι μόνοι π' ανασταίνονται
εκατομμύρια στην Γη
και πάνω στο κορμί του ασχημονούν,
κάθε χρονιά και σα να 'ναι γιορτή,
αισχροί και ρασοφόροι και πιστοί! ...

M. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 / 10:07 - 10:38 πμ

351

Ενημερώθηκε 17 Απρ 2020, 7:37 μ.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=O4-KLVkX308&feature=share>

Πάθη

Μία γυναίκα πέφτει
στα πόδια του σταυρωμένου γιου
κι όπως η κάθε μάνα,
θρηνεί τον χαμό,
μες στην απελπισιά της
προδίδει τις προφητείες,
πως θα γεννήσει κάποτε έναν θεό! ...

Και φτάσανε πέντε χαλκόκαρφα,
για να ευωδιάσουν την ζωή,
αξία να δώσουν στον Άνθρωπο,
που μ' αγωνία ψάχνει κατίτι,
να βρει, στον κόσμο του να πορευτεί ...

Χιλιάδες χρόνια τώρα
κι ο γιος της πάνω στα ξύλα,
γυμνός και καρφωμένος,
σα να 'ναι αρνί,
στο αίμα του φυτρώνουν
βιολέτες και παπαρούνες,
μα οι δῆμοί του οι ίδιοι,
από τότε παντού! ...

Αυτοί οι μόνοι π' ανασταίνονται
εκατομμύρια στην Γη
και πάνω στο κορμί του ασχημονούν,
κάθε χρονιά και σα να 'ναι γιορτή,
αισχροί και ρασοφόροι και πιστοί! ...

Μ. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 / 10:07 - 10:38 πμ

351

Ενημερώθηκε 17 Απρ 2020, 7:36 μ.μ.

17 Απρ 2020, 7:36 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=q2ACt27AQjM&feature=share>

Καρφιά

Φύτεψα καρφιά σε ξύλινο σταυρό
κι έγιναν κι ανθίσαν παπαρούνες,
μέσα στο αίμα, κατακόκκινες.
Πάνω τους κάθισε η ψυχή μου
σαν μικρούλα πεταλούδα
κι άρχισε μες στο κόκκινο,
να τραγουδάει,
της μοίρας το γραμμένο,



Τώρα που όλ' αποτελειώσαν,
πάνω στο γύρισμα του χρόνου,
σαν πόση αξία να πιστώσανε,
μες στην ψυχή τ' ανθρώπου,
του απάνθρωπου,
πόση αρετή να απιθώσανε,
σ' αυτά τα χρόνια
τ' ανελέητα!; ...

Άκουσα απ' τον τάφο να θρηγούν οι κοπελιές
τον έρωτα π' αφήσαν να περάσει,
μπροστά στα μάτια τους τ' αχόρταγα!
Πόνεσα κι αναστήθηκα,
ζεστά τις πήρα αγκαλιά,
τρέμανε σαν παρθένες
που ποθούν μικρούλες,
να νοιώσουν την ζωή τους,
να ματώνεται! ...

Άξιζε τάχα να φυτέψω,
καρφιά σε ξύλο για ν' ανθίσουν,
θα μου τα μαζέψει κάποιο χέρι,
το στήθος να στολίσει
ως το λιόγερμα,
ή θα ξεμείνουνε αζήτητα,
να ξεραθούνε,
μες στο αίμα τους!; ...

M. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 / 6:00 - 7:28 πμ

350

Ενημερώθηκε 17 Απρ 2020, 9:37 π.μ.

17 Απρ 2020, 9:37 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=q2ACt27AQjM&feature=share>

Καρφιά

Φύτεψα καρφιά σε ξύλινο σταυρό
κι έγιναν κι ανθίσαν παπαρούνες,
μέσα στο αίμα, κατακόκκινες.
Πάνω τους κάθισε η ψυχή μου
σαν μικρούλα πεταλούδα
κι άρχισε μες στο κόκκινο,
να τραγουδάει,
της μοίρας το γραμμένο,
τ' αγιασμένο ...

Τώρα που όλ' αποτελειώσαν,
πάνω στο γύρισμα του χρόνου,
σαν πόση αξία να πιστώσανε,
μες στην ψυχή τ' ανθρώπου,
του απάνθρωπου,
πόση αρετή να απιθώσανε,
σ' αυτά τα χρόνια



Άκουσα απ' τον ταφό να θρηνούν οι κοπέλιες
τον έρωτα π' αφήσαν να περάσει,
μπροστά στα μάτια τους τ' αχόρταγα!
Πόνεσα κι αναστήθηκα,
ζεστά τις πήρα αγκαλιά,
τρέμανε σαν παρθένες
που ποθούν μικρούλες,
να νοιώσουν την ζωή τους,
να ματώνεται! ...

Άξιζε τάχα να φυτέψω,
καρφιά σε ξύλο για ν' ανθίσουν,
θα μου τα μαζέψει κάποιο χέρι,
το στήθος να στολίσει
ως το λιόγερμα,
ή θα ξεμείνουνε αζήτητα,
να ξεραθούνε,
μες στο αίμα τους!; ...

M. Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 / 6:00 - 7:28 πμ

350

Ενημερώθηκε 17 Απρ 2020, 9:36 π.μ.

17 Απρ 2020, 9:36 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=CqR2Yd3uHuU&feature=share>

Δείπνος

Στου δείπνου σου του μυστικού,
σε παρακαλώ δώσε μου θέση,
στα δεξιά σου αν θες, να σ' ακουμπάω,
να μοιραστώ μαζί σου το ψωμί ...

Και πριν καθίσω δίπλα σου,
άσε με τα πόδια σου να πλύνω,
να τα στεγνώσω με τα χείλη, με φιλιά
κι ύστερα ας πιούμε κόκκινο κρασί ...

Και φεύγοντας για προσευχή,
σε μιαν ελιά θα γονατίσω,
απελθέτω απ' εμού, θα ικετέψω,
το μέγιστο του κόσμου, είν' η ζωή! ...

Μα πάρε τα τριάκοντά μου
κι έλα ξοπίσω μου προδότης,
μόνον εσύ έχεις την δύναμη, να με λατρέψεις,
να μ' οδηγήσεις στην Ανάσταση! ...

Καλέ μου φίλε της συκιάς ...

Αγαπημένη μου ...

M. Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 / 5:21 - 6:36 πμ



Ενημερώθηκε 16 Απρ 2020, 8:12 π.μ.

16 Απρ 2020, 8:12 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=CqR2Yd3uHuU&feature=share>

Δείπνος

Στου δείπνου σου του μυστικού,
σε παρακαλώ δώσε μου θέση,
στα δεξιά σου αν θες, να σ' ακουμπάω,
να μοιραστώ μαζί σου το ψωμί ...

Και πριν καθίσω δίπλα σου,
άσε με τα πόδια σου να πλύνω,
να τα στεγνώσω με τα χείλη, με φιλιά
κι ύστερα ας πιούμε κόκκινο κρασί ...

Και φεύγοντας για προσευχή,
σε μιαν ελιά θα γονατίσω,
απελθέτω απ' εμού, θα ικετέψω,
το μέγιστο του κόσμου, είν' η ζωή! ...

Μα πάρε τα τριάκοντά μου
κι έλα ξοπίσω μου προδότης,
μόνον εσύ έχεις την δύναμη, να με λατρέψεις,
να μ' οδηγήσεις στην Ανάσταση! ...

Καλέ μου φίλε της συκιάς ...

Αγαπημένη μου ...

Μ. Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 / 5:21 - 6:36 πμ

349

Ενημερώθηκε 16 Απρ 2020, 8:12 π.μ.

16 Απρ 2020, 8:12 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=FdW-3HiKUL0&feature=share>

Πλάνη

Εσύ στον κόσμο σου πλανιέσαι
κι εγώ στον κόσμο μου διψώ,
άντε να δούμε που θα σε βρω,
απ' τα χειλάκια σου να πιω.

Δυο κόσμοι απόμακροι και ξένοι,
ένας εδώ κι άλλος εκεί
και μια βαρκούλα ξεμακραίνει,
σε αλαργινό νησί,



δεν θ' ανταμώσουμε γλυκιά μου,
στο αλαργινό νησί, ... ξεκίνα! ...

Πήδα στη βάρκα όσο προφταίνεις,
απέναντι σε καρτερώ,
στα φύκια έστρωσα τραπέζι,
στην άμμο γλαροφτέρουγο! ...

Θα φάμε Ήλιο για ψωμί και για κρασί
το πέλαγο
και σαν μεθύσουμε τα δυο,
ξάπλα στο γλαροφτέρουγο,
θα σου μετρήσω τ' ουρανού,
τ' αστέρια και θα σε φιλώ,
όταν θα χάνω επίτηδες,
ετούτον τον λογαριασμό, της πλάνης! ...

M. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 / 10:10 - 10:34 μμ

348

Ενημερώθηκε 16 Απρ 2020, 12:27 π.μ.

16 Απρ 2020, 12:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=FdW-3HiKUL0&feature=share>

Πλάνη

Εσύ στον κόσμο σου πλανιέσαι
κι εγώ στον κόσμο μου διψώ,
άντε να δούμε που θα σε βρω,
απ' τα χειλάκια σου να πιω.

Δυο κόσμοι απόμακροι και ξένοι,
ένας εδώ κι άλλος εκεί
και μια βαρκούλα ξεμακραίνει,
σε αλαργινό νησί,
αν δεν προλάβεις να μπεις μέσα,
να τραβήξεις το κουπί,
δεν θ' ανταμώσουμε γλυκιά μου,
στο αλαργινό νησί, ... ξεκίνα! ...

Πήδα στη βάρκα όσο προφταίνεις,
απέναντι σε καρτερώ,
στα φύκια έστρωσα τραπέζι,
στην άμμο γλαροφτέρουγο! ...

Θα φάμε Ήλιο για ψωμί και για κρασί
το πέλαγο
και σαν μεθύσουμε τα δυο,
ξάπλα στο γλαροφτέρουγο,
θα σου μετρήσω τ' ουρανού,
τ' αστέρια και θα σε φιλώ,
όταν θα χάνω επίτηδες,
ετούτον τον λογαριασμό, της πλάνης! ...



340

Ενημερώθηκε 16 Απρ 2020, 12:26 π.μ.

16 Απρ 2020, 12:26 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=2h20p0JsLag&feature=share>

Ψίθυροι

Σου ψιθυρίζω μικρούλα μου
τόση αγάπη
κι ας μην την νοιώθεις ακόμα,
κάποτε θα τις νοσταλγείς
ετούτες τις στιγμές μας
και θα λυπάσαι,
που δεν τις γεύτηκες! ...

Θα περάσουνε τα χρόνια
κι όταν η ζωή στενεύει,
τότε θα γυρνάς στο τώρα
η ψυχή σου ν' αγναντεύει,
τούτες τις στιγμές που χάνεις,
γιατί δεν μπορείς να νοιώσεις,
σαν μικρούλα και δεν φτάνεις,
με το νου μου, να φιλιώσεις! ...

Ψίθυροι κι όμως γιομάτοι
τόση αγάπη,
κόλαση μέχρι να την μάθω,
έχασα ανθρώπους γύρω μου,
πάλεψα με την μοναξιά
κι αυτό το κέρδος,
τώρα δικό σου αγάπη μου! ...

Μάζεψέ το στάλα στάλα,
τέτοια τύχη πόσοι έχουν,
να 'χουν εραστής σαν σκάλα,
Δαίμονες να τους προσέχουν
κι όλο να τους ανεβάζουν,
στων θεών τα μονοπάτια,
έρωτες να τους διδάσκουν,
της αγάπης την πραμάτεια! ...

Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 / 6:50 - 8:26 μμ

347

Ενημερώθηκε 15 Απρ 2020, 11:08 μ.μ.

15 Απρ 2020, 11:08 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=2h20p0JsLag&feature=share>



Σου φισερλώ μικρούλα μου
τόση αγάπη
κι ας μην την νοιώθεις ακόμα,
κάποτε θα τις νοσταλγείς
ετούτες τις στιγμές μας
και θα λυπάσαι,
που δεν τις γεύτηκες! ...

Θα περάσουν τα χρόνια
κι όταν η ζωή στενεύει,
τότε θα γυρνάς στο τώρα
η ψυχή σου ν' αγναντεύει,
τούτες τις στιγμές που χάνεις,
γιατί δεν μπορείς να νοιώσεις,
σαν μικρούλα και δεν φτάνεις,
με το νου μου, να φιλιώσεις! ...

Ψίθυροι κι όμως γιομάτοι
τόση αγάπη,
κόλαση μέχρι να την μάθω,
έχασα ανθρώπους γύρω μου,
πάλεψα με την μοναξιά
κι αυτό το κέρδος,
τώρα δικό σου αγάπη μου! ...

Μάζεψέ το στάλα στάλα,
τέτοια τύχη πόσοι έχουν,
να 'χουν εραστές σαν σκάλα,
Δαίμονες να τους προσέχουν
κι όλο να τους ανεβάζουν,
στων θεών τα μονοπάτια,
έρωτες να τους διδάσκουν,
της αγάπης την πραμάτεια! ...

Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 / 6:50 - 8:26 μμ

347

Ενημερώθηκε 15 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

15 Απρ 2020, 11:07 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=OOTOGnA6yic&feature=share>

Δάκρυα

Στην κορομηλιά,
κρέμασα χθες δυο φυλαχτά,
δυο δάκρυα
που κύλησαν στα μάτια μου,
δεν ήταν αντηλιά,
δεν ήταν συμφορά,
αυτό που μ' έκανε και δάκρυσα!

Ήταν το τραγούδι που 'γραψα
κι ο καημός μέσα στους στίχους του,



Με κόκκινη κλωστή
τα κρέμασα σ' ένα κλαδί
κι έγχειρα πάνω στον κορμό
για προσευχή,
της ζήτησα θερμά
να μου προσέχει σαν κυρά,
τα δάκρυά μου
μέχρι να 'ρθει η Ανάσταση ...

Τότε δυο πετροχελίδονα
θα τα σμίξουν λάσπη και φωλιά,
στην αγκάλη σου θα χτίσουνε,
αγάπη μου κι ας είσαι, μακριά! ...

Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 / 5:32 - 6:04 μμ

346

Ενημερώθηκε 15 Απρ 2020, 7:22 μ.μ.

15 Απρ 2020, 7:22 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=OOTOGnA6yic&feature=share>

Δάκρυα

Στην κορομηλιά,
κρέμασα χθες δυο φυλαχτά,
δυο δάκρυα
που κύλησαν στα μάτια μου,
δεν ήταν αντηλιά,
δεν ήταν συμφορά,
αυτό που μ' έκανε και δάκρυσα!

Ήταν το τραγούδι που 'γραψα
κι ο καημός μέσα στους στίχους του,
ο λυγμός που δεν σε χόρτασα,
να σκορπάς ανθέ μου, τ' άρωμά σου!

Με κόκκινη κλωστή
τα κρέμασα σ' ένα κλαδί
κι έγχειρα πάνω στον κορμό
για προσευχή,
της ζήτησα θερμά
να μου προσέχει σαν κυρά,
τα δάκρυά μου
μέχρι να 'ρθει η Ανάσταση ...

Τότε δυο πετροχελίδονα
θα τα σμίξουν λάσπη και φωλιά,
στην αγκάλη σου θα χτίσουνε,
αγάπη μου κι ας είσαι, μακριά! ...

Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 / 5:32 - 6:04 μμ

346



15 Απρ 2020, 7:21 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=dNnG8VYKvGg&feature=share>

Όρκος

Κοιτώ στον ορίζοντα,
πάνω απ' την θάλασσα,
ένα σημάδι που θυμίζει
την μορφή σου,
Ελλάδα κι αγάπη μου,
ένα στην σκέψη μου,
που της ψυχής μου
καθορίζετε το διάβα ...

Και στου πελάγου δίνω,
όρκο της φωτιάς και της βροντής,
να σας κρατώ για πάντα,
φυλαχτάρι μου
και προσκύνημα,
της ψυχής μου ...

Θυμώνει το πέλαγο,
από τον όρκο μου
και κύμα άγριο
σηκώνει να με πνίξει,
«ποτέ μην ορκίζεσαι»
βροντούν τα λόγια του,
«για κάτι που δεν μένει ίδιο
όπως νομίζεις»! ...

Θαρρώ πως έχεις δίκιο
ωχ βρε πέλαγο και μου βροντάς,
μα τις λατρεύω όμως,
πώς να τους το πω,
τις ψυχούλες τους,
για πες μου πώς,
να τις μαγέψω; ...

Μ. Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 / 09:46 - 10:17 πμ

345

Ενημερώθηκε 14 Απρ 2020, 6:36 μ.μ.

14 Απρ 2020, 6:36 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=dNnG8VYKvGg&feature=share>

Όρκος

Κοιτώ στον ορίζοντα,
πάνω απ' την θάλασσα,



Ελπίδα κι αγάπη μου,
ένα στην σκέψη μου,
που της ψυχής μου
καθορίζετε το διάβα ...

Και στου πελάγου δίνω,
όρκο της φωτιάς και της βροντής,
να σας κρατώ για πάντα,
φυλαχτάρι μου
και προσκύνημα,
της ψυχής μου ...

Θυμώνει το πέλαγο,
από τον όρκο μου
και κύμα άγριο
σηκώνει να με πνίξει,
«ποτέ μην ορκίζεσαι»
βροντούν τα λόγια του,
«για κάτι που δεν μένει ίδιο
όπως νομίζεις!»! ...

Θαρρώ πως έχεις δίκιο
ωχ βρε πέλαγο και μου βροντάς,
μα τις λατρεύω όμως,
πώς να τους το πω,
τις ψυχούλες τους,
για πες μου πώς,
να τις μαγέψω; ...

Μ. Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 / 09:46 - 10:17 πμ

345

Ενημερώθηκε 14 Απρ 2020, 6:36 μ.μ.

14 Απρ 2020, 6:36 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=x4AEIHv-C8w&feature=share>

Πότε;

Πότε θα τολμήσεις, να μου τηλεφωνήσεις,
να μου πεις «Αντώνη ...» κι ύστερα ν' αφήσεις,
την στιγμή να πιάσει τον σφυγμό μου
και να οδηγήσει την κουβέντα
κι όπου να 'ναι ας βγει! ...

Είναι το μόνο που ελπίζω,
κάποτε να κάνεις, για να σε γνωρίσω,
αγάπη μου μικρή!

Πότε θα τολμήσεις να το επιχειρήσεις,
μ' ένα μήνυμά σου, απλό να μου χαρίσεις,
μία ευκαιρία να σου δείξω
πόσο σ' αγαπώ να σ' αποδείξω,
πόσο σε ποθώ!



χιλιάδες να σου πάρω, όταν οι ψυχές μας
σμίξουν ... μια φορά!

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 / 07:00 - 08:00 μμ

344

Ενημερώθηκε 13 Απρ 2020, 9:46 μ.μ.

13 Απρ 2020, 9:46 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=x4AEIHv-C8w&feature=share>

Πότε;

Πότε θα τολμήσεις, να μου τηλεφωνήσεις,
να μου πεις «Αντώνη ...» κι ύστερα ν' αφήσεις,
την στιγμή να πιάσει τον σφυγμό μου
και να οδηγήσει την κουβέντα
κι όπου να 'ναι ας βγει! ...

Είναι το μόνο που ελπίζω,
κάποτε να κάνεις, για να σε γνωρίσω,
αγάπη μου μικρή!

Πότε θα τολμήσεις να το επιχειρήσεις,
μ' ένα μήνυμά σου, απλό να μου χαρίσεις,
μία ευκαιρία να σου δείξω
πόσο σ' αγαπώ να σ' αποδείξω,
πόσο σε ποθώ!

Έχω χιλιάδες να σου δώσω,
χιλιάδες να σου πάρω, όταν οι ψυχές μας
σμίξουν ... μια φορά!

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 / 07:00 - 08:00 μμ

344

Ενημερώθηκε 13 Απρ 2020, 9:45 μ.μ.

13 Απρ 2020, 9:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=XqcKUAc0lhs&feature=share>

Μετρώ

Μετρώ τα βήματά μου στην πόλη,
τώρα που οι δρόμοι είν' αδειανοί,
κενοί,
κάθε άνθρωποί της και μοιρολόγι,
εργάτες, άνεργοι, παρακατιανοί.

Μετρώ τα χτυποκάρδια τους όλα,



σε καραντίνα κι άλλους φραγμούς
κι εσύ στον κόσμο σου,
πια δεν μ' ακούς! ...

Μετρώ τα βήματα μα δεν φτάνουν,
κοντά σου να βρεθώ μια στιγμή,
καλή,
να σ' αγκαλιάσω, να σε φιλήσω,
να βάψει κόκκινο τ' άσπρο χαλί! ...

Μετρώ τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια,
μα χάνω πάντα λογαριασμό,
λειώνουν και τα στερνά τα χιόνια
κι απ' το νερό τους φτιάχνω αγιασμό,
ποτίζω την εικόνα σου και
... σεργιανώ! ...

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 / 09:14 - 10:00 πμ

343

Ενημερώθηκε 13 Απρ 2020, 2:33 μ.μ.

13 Απρ 2020, 2:33 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=XqcKUAc0lhs&feature=share>

Μετρώ

Μετρώ τα βήματά μου στην πόλη,
τώρα που οι δρόμοι είν' αδειανοί,
κενοί,
κάθε άνθρωποί της και μοιρολόγι,
εργάτες, άνεργοι, παρακατιανοί.

Μετρώ τα χτυποκάρδια τους όλα,
τις αγωνίες, τους στεναγμούς,
αγκάθια οι μέρες σαν που περνούμε,
σε καραντίνα κι άλλους φραγμούς
κι εσύ στον κόσμο σου,
πια δεν μ' ακούς! ...

Μετρώ τα βήματα μα δεν φτάνουν,
κοντά σου να βρεθώ μια στιγμή,
καλή,
να σ' αγκαλιάσω, να σε φιλήσω,
να βάψει κόκκινο τ' άσπρο χαλί! ...

Μετρώ τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια,
μα χάνω πάντα λογαριασμό,
λειώνουν και τα στερνά τα χιόνια
κι απ' το νερό τους φτιάχνω αγιασμό,
ποτίζω την εικόνα σου και
... σεργιανώ! ...

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 / 09:14 - 10:00 πμ



Ενημερώθηκε 13 Απρ 2020, 2:33 μ.μ.

13 Απρ 2020, 2:33 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=vNvjAX9LcTc&feature=share>

Πάμε

Πάμε,
σ' ένα φεγγάρι π' αργοσβήνει,
πίσω απ' τον κόσμο μας,
ν' αγκαλιαστούμε πάλι και να γίνει,
το φως ιδρώτας μας,
να στάξει πάνω στο φεγγάρι
και να το ποτίσει με φως,
να λάμψει ο κόσμος μας
και να γιομίσει, όλο χαμόγελα!

Τυλίξου στο κορμί μου
της ρεματιάς κισσός
και σφίξε στον λαιμό μου,
τα χέρια σου καυτός,
να ξεχειλίσει ο πόθος μου
στ' άγρια χώματα
και να βλαστήσει ο τόπος,
φως πύρινο και χρώματα!

Πάμε
κι έχουμε αργήσει ήδη,
το φεγγάρι μας καρτερεί,
εμείς η μόνη του ελπίδα
να ξαναδεί φως και ζωή,
μας έχει στρώσει
το καλύτερό του χώμα
να σμίξουμε, βιάσου
και δεν μας παίρνει άλλο η ώρα,
το φως να χύσουμε ...

Να πλημμυρίσει ο κόσμος
ελπίδα και φωτιά,
να ξαναβγούν στους δρόμους
χαρούμενα παιδιά,
στα χέρια να κρατούνε
γαρύφαλλα, σπαθιά,
να σπέρνουν, να θερίζουν,
δίκιο και λευτεριά παντού! ...

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 / 06:19 - 7:02 πμ

342

Ενημερώθηκε 13 Απρ 2020, 8:18 π.μ.

13 Απρ 2020, 8:18 π.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=vNvjAX9LcTc&feature=share>

Πάμε

Πάμε,
σ' ένα φεγγάρι π' αργοσβήνει,
πίσω απ' τον κόσμο μας,
ν' αγκαλιαστούμε πάλι και να γίνει,
το φως ιδρώτας μας,
να στάξει πάνω στο φεγγάρι
και να το ποτίσει με φως,
να λάμψει ο κόσμος μας
και να γιομίσει, όλο χαμόγελα!

Τυλίξου στο κορμί μου
της ρεματιάς κισσός
και σφίξε στον λαιμό μου,
τα χέρια σου καυτός,
να ξεχειλίσει ο πόθος μου
στ' άγρια χώματα
και να βλαστήσει ο τόπος,
φως πύρινο και χρώματα!

Πάμε
κι έχουμε αργήσει ήδη,
το φεγγάρι μας καρτερεί,
εμείς η μόνη του ελπίδα
να ξαναδεί φως και ζωή,
μας έχει στρώσει
το καλύτερό του χώμα
να σμίξουμε, βιάσου
και δεν μας παίρνει άλλο η ώρα,
το φως να χύσουμε ...

Να πλημμυρίσει ο κόσμος
ελπίδα και φωτιά,
να ξαναβγούν στους δρόμους
χαρούμενα παιδιά,
στα χέρια να κρατούνε
γαρύφαλλα, σπαθιά,
να σπέρνουν, να θερίζουν,
δίκιο και λευτεριά παντού! ...

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 / 06:19 - 7:02 πμ

342

Ενημερώθηκε 13 Απρ 2020, 8:18 π.μ.

13 Απρ 2020, 8:18 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=VdKM0Wi3Xq8&feature=share>

Κύμβαλα



Ο τρόμος μας κουρσεύει
και πέφτει με λύσσα στην λευτεριά
κι άγρια σκιντζεύει,
με βία την ανθρωπιά μας! ...

ΧΟΥΝΤΑ στην χώρα μας,
χούντα στον κόσμο μας,
χούντα σε κάθε γωνιά,
πνίγει το θάρρος μας,
πνίγει την γνώμη μας,
μ' ακόμη υπάρχουμε
κάποιοι τρελοί στον πλανήτη μας,
π' αντιστεκόμαστε,
μ' ότι μπορεί ο καθένας! ...

Κύμβαλα του πολέμου
και κύμβαλα της ζωής,
ηγούν στα κάστρα τ' ανέμου
και σφάζονται οι άνθρωποι πάλι,
μ' αυτή την φορά
ξεπουλούν την συνειδήσή τους! ...

Τα ήθη μας πάτωμα,
η οργή μας στα κάγκελα
κι ο Τσιόδρας γιατρός στην τιβί,
παίζει τα νεύρα μας,
παίζει την πίστη μας,
στην επιστήμη π' ακόμα αφελείς
την θαρρούμε ανέγγιχτη,
μα δεν θα κρατήσει πολύ,
του θανάτου η οργή μας! ...

Κυριακή, 12 Απριλίου 2020 / 7:53 - 8:43 πμ

341

Ενημερώθηκε 12 Απρ 2020, 7:04 μ.μ.

12 Απρ 2020, 7:04 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=VdKM0Wi3Xq8&feature=share>

Κύμβαλα

Κύμβαλα στα κορμιά μας
και κύμβαλα στις ψυχές,
ο τρόμος μας κουρσεύει
και πέφτει με λύσσα στην λευτεριά
κι άγρια σκιντζεύει,
με βία την ανθρωπιά μας! ...

ΧΟΥΝΤΑ στην χώρα μας,
χούντα στον κόσμο μας,
χούντα σε κάθε γωνιά,
πνίγει το θάρρος μας,
πνίγει την γνώμη μας,
μ' ακόμη υπάρχουμε



μ' ότι μπορεί ο καθένας! ...

Κύμβαλα του πολέμου
και κύμβαλα της ζωής,
ηγούν στα κάστρα τ' ανέμου
και σφάζονται οι άνθρωποι πάλι,
μ' αυτή την φορά
ξεπουλούν την συνείδησή τους! ...

Τα ήθη μας πάτωμα,
η οργή μας στα κάγκελα
κι ο Τσιόδρας γιατρός στην τιβί,
παίζει τα νεύρα μας,
παίζει την πίστη μας,
στην επιστήμη π' ακόμα αφελείς
την θαρρούμε ανέγγιχτη,
μα δεν θα κρατήσει πολύ,
του θανάτου η οργή μας! ...

Κυριακή, 12 Απριλίου 2020 / 7:53 - 8:43 πμ

341

Ενημερώθηκε 12 Απρ 2020, 7:04 μ.μ.

12 Απρ 2020, 7:04 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γεωργιος Βλαχοπουλος.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Κάτω απ' τους κήπους της Αγίας Παρασκευής.

12 Απρ 2020, 4:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γεωργιος Βλαχοπουλος.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Κάτω απ' τους κήπους της Αγίας Παρασκευής.

12 Απρ 2020, 4:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Paul Blionas.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

<https://www.facebook.com/loutro.dch/videos/153438831992733/>

11 Απρ 2020, 8:12 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Paul Blionas.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

<https://www.facebook.com/loutro.dch/videos/153438831992733/>



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=-yvI2Vy9P9w&feature=share>

Αγάπη

Τρυφερή μικρούλα μου αγάπη,
με στοργή σε σκέφτομαι ξανά,
σε φωλιάζω μέσα στα φτερά μου
και σου τραγουδάω ωσαννά! ...

Δες στην φαλμωδία μου ζυγώνουν,
αγγελούδια με λευκά κεριά,
σκύβουν κι ακουμπούν στα γόνατά σου,
το κλειδί της πίστης σου
για κάθε λευτεριά! ...

Τρυφερή καρδούλα μου γυμνούλα,
σκύβω σε φιλώ στο στήθος σου,
στο πλευρό σου γέρνει πάντα η Πούλια
κι έχει αγκαλιά το ήθος σου.

Σαν μικρό παιδάκι τ' αγκαλιάζει,
άγουρο στη σκέψη κι άβγαλτο,
την σπουδή της δεν την λογαριάζει,
τρέχει ο νους του σ' άγριο πέλαγο,
δίχως ουρανό! ...

Αγαπούλα μου ο χρόνος τρέχει
κι όταν θα ξυπνήσεις θα 'ν' αργά,
όταν θέλουμε εμείς δεν βρέχει,
με βιάση δεν μεστώνουν τα σπαρτά!

Φρόντισε το ήθος σου να κλέψεις,
σύντομα απ' το αρχιπέλαγος
και στο φως του Ήλιου ν' αλητέψεις,
όσο στέργει ακόμα ο καιρός
και πρόσεξέ το!

Όσο μεγαλώνεις ευκαιρίες,
δεν παρουσιάζονται πολλές
κι αν βουλιάξεις τώρα σ' αμαρτίες,
αύριο θα μοιάζουν φυλακές!

Έξω απ' τα φτερά μου αγριεμένος,
είν' ο κόσμος γκρίζος και τραχύς,
πάρε δύναμη απ' τα όνειρά μου
και στον δρόμο σου δεν θα βραχείς,
αγαπούλα μου!

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020 / 9:45 πμ - 2:00 μμ

340

Ενημερώθηκε 11 Απρ 2020, 8:06 μ.μ.

11 Απρ 2020, 8:06 μ.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=-yvI2Vy9P9w&feature=share>

Αγάπη

Τρυφερή μικρούλα μου αγάπη,
με στοργή σε σκέφτομαι ξανά,
σε φωλιάζω μέσα στα φτερά μου
και σου τραγουδάω ωσαννά! ...

Δες στην ψαλμωδία μου ζυγώνουν,
αγγελούδια με λευκά κεριά,
σκύβουν κι ακουμπούν στα γόνατά σου,
το κλειδί της πίστης σου
για κάθε λευτεριά! ...

Τρυφερή καρδούλα μου γυμνούλα,
σκύβω σε φιλώ στο στήθος σου,
στο πλευρό σου γέρνει πάντα η Πούλια
κι έχει αγκαλιά το ήθος σου.

Σαν μικρό παιδάκι τ' αγκαλιάζει,
άγουρο στη σκέψη κι άβγαλτο,
την σπουδή της δεν την λογαριάζει,
τρέχει ο νους του σ' άγριο πέλαγο,
δίχως ουρανό! ...

Αγαπούλα μου ο χρόνος τρέχει
κι όταν θα ξυπνήσεις θα 'ν' αργά,
όταν θέλουμε εμείς δεν βρέχει,
με βιάση δεν μεστώνουν τα σπαρτά!

Φρόντισε το ήθος σου να κλέψεις,
σύντομα απ' το αρχιπέλαγος
και στο φως του Ήλιου ν' αλητέψεις,
όσο στέργει ακόμα ο καιρός
και πρόσεξέ το!

Όσο μεγαλώνεις ευκαιρίες,
δεν παρουσιάζονται πολλές
κι αν βουλιάξεις τώρα σ' αμαρτίες,
αύριο θα μοιάζουν φυλακές!

Έξω απ' τα φτερά μου αγριεμένος,
είν' ο κόσμος γκρίζος και τραχύς,
πάρε δύναμη απ' τα όνειρά μου
και στον δρόμο σου δεν θα βραχείς,
αγαπούλα μου!

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020 / 9:45 πμ - 2:00 μμ

340

Ενημερώθηκε 11 Απρ 2020, 8:06 μ.μ.

11 Απρ 2020, 8:06 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.



κρεμασμένες συκιές από πάνω!!! ... Τι μου θύμησες!!!

11 Απρ 2020, 7:09 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Paul Blionas Άστα να πάνε!!! ... Και το θυμήθηκα απ' την κομμένη γωνία στις πέτρες και τις κρεμασμένες συκιές από πάνω!!! ... Τι μου θύμησες!!!

11 Απρ 2020, 7:09 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Απ' το Δημοτικό έχω να πάω εκεί!!! ...

11 Απρ 2020, 7:07 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Απ' το Δημοτικό έχω να πάω εκεί!!! ...

11 Απρ 2020, 7:07 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Paul Blionas.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Το Πουρί!!!;;; ...

11 Απρ 2020, 7:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Paul Blionas.

Ομάδα: ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Το Πουρί!!!;;; ...

11 Απρ 2020, 7:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=204qi0wwTR8&feature=share>

Γιοφύρι

Ένα γιοφύρι αλλόκοτο



που όμοιο, στον κόσμο δεν υπάρχει! ...

Σε κάποιον λέει ποταμό,
απέραγο με καθαρά νερά και βουητό,
που ο χώρος τον ε στρίμωχνε,
σε κάθετο γκρεμούρι
κι εκεί στην ρίζα του γκρεμού,
έπαιρνε την στροφή του ...

Και στην κορφή του γκρεμουριού,
ανθρώπινα κονάκια ξεχασμένα,
που για να βρουν τον κόσμο μας,
ανάγκη, βάρος της ψυχής γε
κι έχτισαν, ετούτο το γιοφύρι!

Πάνω όμως απ' το στρίψιμο,
του ποταμού που βουίζει απόκοσμα
και κολλητά απάνω στον γκρεμό,
πέτρα την πέτρα το 'χτισαν,
μ' ακόμα αναρωτιούνται,
είναι γεφύρι τάχα αυτό,
που σμίγει δύο κόσμους,
αφού κι αν δρασκελά τον ποταμό,
απέναντί του ουδέποτε,
πρόκειται να περάσουν!

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020 / 4:50 - 5:26 πμ

339

Ενημερώθηκε 11 Απρ 2020, 10:26 π.μ.

11 Απρ 2020, 10:26 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=204qi0wwTR8&feature=share>

Γιοφύρι

Ένα γιοφύρι αλλόκοτο
στοίχειωσε τον ύπνο μου απόψε,
μα ένα παλιογέφυρο,
που όμοιο, στον κόσμο δεν υπάρχει! ...

Σε κάποιον λέει ποταμό,
απέραγο με καθαρά νερά και βουητό,
που ο χώρος τον ε στρίμωχνε,
σε κάθετο γκρεμούρι
κι εκεί στην ρίζα του γκρεμού,
έπαιρνε την στροφή του ...

Και στην κορφή του γκρεμουριού,
ανθρώπινα κονάκια ξεχασμένα,
που για να βρουν τον κόσμο μας,
ανάγκη, βάρος της ψυχής γε
κι έχτισαν, ετούτο το γιοφύρι!

Πάνω όμως απ' το στρίψιμο,



Πετρα την πετρα το χιόνι,
μ' ακόμα αναρωτιούνται,
είναι γεφύρι τάχα αυτό,
που σμίγει δύο κόσμους,
αφού κι αν δρασκελά τον ποταμό,
απέναντί του ουδέποτε,
πρόκειται να περάσουν!

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020 / 4:50 - 5:26 πμ

339

Ενημερώθηκε 11 Απρ 2020, 10:25 π.μ.

11 Απρ 2020, 10:25 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=HsNalizU5VM&feature=share>

Σκέψη

Στο απαλό το αεράκι του Αναύρου,
σε συλλογιέμαι πάλι σήμερα μικρή μου
κι εκεί που σκάει το κύμα, απαλό σαν χάδι,
θαρρώ το γέλιο σου ακούω να περνά,
πίσω απ' τις πλάτες μου και στρέφω να σε δω!

Μα μου χτυπάει το τηλέφωνο
ο παππιάς απ' το χωριό
και θλίψης νέα μου κομίζει, για θανάτους
και συννεφιάζει απότομα κάπως ο χώρος,
σμίγει η ζωή κι ο θάνατος,
ένα κουβάρι ουρανόσ
κι η σκέψη σου, τραβιέται
μια στιγμή ως τα κύματα ...

Κι αναρωτιέμαι,
που στ' αλήθεια σμίγει ο χρόνος,
τι να 'ναι αυτό που την πορεία γεφυρώνει
και δίνει νόημα, στους χτύπους της καρδιάς μας,
μόνο ο έρωτας θαρρώ μπορεί να χτίσει,
ετούτο το γεφύρι το γερό! ...

Ο έρωτας για οτιδήποτε φαντάζει ιερό,
άξιο την μνήμη των ανθρώπων να στοιχειώνει,
τους χαρακτήρες να μορφώνει στους αιώνες,
ή ακόμα και μια σχέση ανθρώπινη
απλή και ταπεινή,
μα ικανή να δίνει τόση δύναμη και αντοχή! ...

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020 / 9:45 πμ - 9:25 μμ

338

Ενημερώθηκε 9 Απρ 2020, 11:28 μ.μ.

9 Απρ 2020, 11:28 μ.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=HsNalizU5VM&feature=share>

Σκέψη

Στο απαλό το αεράκι του Αναύρου,
σε συλλογιέμαι πάλι σήμερα μικρή μου
κι εκεί που σκάει το κύμα, απαλό σαν χάδι,
θαρρώ το γέλιο σου ακούω να περνά,
πίσω απ' τις πλάτες μου και στρέφω να σε δω!

Μα μου χτυπάει το τηλέφωνο
ο παππιάς απ' το χωριό
και θλίψης νέα μου κομίζει, για θανάτους
και συννεφιάζει απότομα κάπως ο χώρος,
σμίγει η ζωή κι ο θάνατος,
ένα κουβάρι ουρανόσ
κι η σκέψη σου, τραβιέται
μια στιγμή ως τα κύματα ...

Κι αναρωτιέμαι,
που στ' αλήθεια σμίγει ο χρόνος,
τι να 'ναι αυτό που την πορεία γεφυρώνει
και δίνει νόημα, στους χτύπους της καρδιάς μας,
μόνο ο έρωτας θαρρώ μπορεί να χτίσει,
ετούτο το γεφύρι το γερό! ...

Ο έρωτας για οτιδήποτε φαντάζει ιερό,
άξιο την μνήμη των ανθρώπων να στοιχειώνει,
τους χαρακτήρες να μορφώνει στους αιώνες,
ή ακόμα και μια σχέση ανθρώπινη
απλή και ταπεινή,
μα ικανή να δίνει τόση δύναμη και αντοχή! ...

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020 / 9:45 πμ - 9:25 μμ

338

Ενημερώθηκε 9 Απρ 2020, 11:27 μ.μ.

9 Απρ 2020, 11:27 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ρούλα Τσάκου.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Μεγάλη επιτυχία λέμε!!! ...

9 Απρ 2020, 7:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ρούλα Τσάκου.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Μεγάλη επιτυχία λέμε!!! ...

9 Απρ 2020, 7:50 π.μ.



Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ! Κόπιασε! ...

9 Απρ 2020, 6:51 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Anastasia Sissy Delegeorge.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ! Κόπιασε! ...

9 Απρ 2020, 6:51 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Πρωινό: τσιγαρίδες με γιαούρτι και πατατοσαλάτα!!! ...

Θα σας τον κάνω εγώ τον κορωναϊό, να μην ξέρει που να κρυφτεί απ' την χοληστερίνη!!! ...

Ν' ακούει ο Αντώνης τρώει και να τρέχει αλαλάζοντας!!! ...

Όχι α ... !!! 😊😊☐😊

Ενημερώθηκε 9 Απρ 2020, 7:54 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9 Απρ 2020, 6:50 π.μ.

9 Απρ 2020, 6:49 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.

https://youtu.be/Dd_KEtaMH5k

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Το πείραμα με τις 5 μαϊμούδες!!! https://youtu.be/Dd_KEtaMH5k

8 Απρ 2020, 5:47 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.

https://youtu.be/Dd_KEtaMH5k

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Το πείραμα με τις 5 μαϊμούδες!!! https://youtu.be/Dd_KEtaMH5k

8 Απρ 2020, 5:47 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Εύγε στους εργαζόμενους!!! ... Αυτούς που μέχρι χθες ήταν οι "ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες" και σήμερα, μόλις σε μία μέρα!!!, ξαφνικά έγιναν εγκληματίες και παραβάτες, μιας ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ απαγόρευσης συναθροίσεων, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει η απαγόρευση κυκλοφορίας και τα λοιπά γελοία, περί συνωστισμού!!! ... Εύγε στους εργαζόμενους, εύγε!!!



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Εύγε στους εργαζόμενους!!! ... Αυτούς που μέχρι χθες ήταν οι "ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες" και σήμερα, μόλις σε μία μέρα!!!, ξαφνικά έγιναν εγκληματίες και παραβάτες, μιας ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ απαγόρευσης συναθροίσεων, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει η απαγόρευση κυκλοφορίας και τα λοιπά γελοία, περί συνωπισμού!!! ... Εύγε στους εργαζόμενους, εύγε!!!

8 Απρ 2020, 5:46 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.



Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

7 Απρ 2020, 6:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.



Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

7 Απρ 2020, 6:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

... ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ 300 ΤΥΡΑΝΝΩΝ Ο Τσιόδρας χτίζει, ο ΒΛΑΚΑΣ γκρεμίζει ... !!!
... .. θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ρε ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;; ... Μα Ιούνιο, μα Οκτώβριο, μα ... Ακόμη κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε με μία πιθανότητα στο εκατομμύριο!!! ... Και σε κάθε περίπτωση, στις 31-12-2020, τα 37 δις του ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάάά!!! «Αρνάκι άσπρο και παχύ, της ... πανδημίας ... καμάρι, αλώνισε τα φράγκα μας και πάει για το παζάρι» !!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021, στις Σαλαμίνας το κάγκελο κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Σαν πως συμβιβάζονται όλα τούτα τα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, σαν ΠΩΣ!!!!;; Βρε έχουμε πανδημία τέλος πάντων, ή δεν έχουμε!!!!;; ... Ή μήπως έχουμε, για να μην έχουμε!!!!;; ... Κι αν δεν έχουμε, γιατί να έχουμε!!!!;; Ας πάρουν ΠΙΣΩ, ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, όλες αυτές τις απίστευτες ημετεροπαροχές και βλέπουμε, για να πειστούμε κι εμείς που τα πληρώνουμε όλ' αυτά και κάπως βρε αδερφέ, ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει επιτέλους!!! Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!!;; ... Οι λαμπάδες και τα παπούτσια γιατρεύουν, ή τα φάρμακα!!!!;; ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΑ!!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ 300 ΗΛΙΘΙΩΝ ΚΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, με μπροστάρη τον πιο ΒΛΑΚΑ όλων τους και 299, λοιπά δεκανίκια, γιατί αλλιώς ...



πρωθυπουργός της χώρας, ενώ ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος της ΝΧ ... !!! Ένα «κράτος δικαίου», συμπεριφέρεται όπως ο δάσκαλος στο τέλος του συνημμένου βίντεο ... Δείτε το με προσοχή και σύνεση
<https://www.facebook.com/AnoViannos/videos/2586639391442801/>

4 Απρ 2020, 8:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

.. ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ 300 ΤΥΡΑΝΝΩΝ Ο Τσιόδρας χτίζει, ο ΒΛΑΚΑΣ γκρεμίζει ... !!!
... .. θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ρε ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;; ... Μα Ιούνιο, μα Οκτώβριο, μα ... Ακόμη κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε με μία πιθανότητα στο εκατομμύριο!!! ... Και σε κάθε περίπτωση, στις 31-12-2020, τα 37 δις του ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάάά!!! «Αρνάκι άσπρο και παχύ, της ... πανδημίας ... καμάρι, αλώνισε τα φράγκα μας και πάει για το παζάρι» !!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021, στην Σαλαμίνας το κάγκελο κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Σαν πως συμβιβάζονται όλα τούτα τα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, σαν ΠΩΣ!!!!;; Βρε έχουμε πανδημία τέλος πάντων, ή δεν έχουμε!!!!;; ... 'Η μήπως έχουμε, για να μην έχουμε!!!!;; ... Κι αν δεν έχουμε, γιατί να έχουμε!!!!;; Ας πάρουν ΠΙΣΩ, ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, όλες αυτές τις απίστευτες ημετεροπαροχές και βλέπουμε, για να πειστούμε κι εμείς που τα πληρώνουμε όλ' αυτά και κάπως βρε αδερφέ, ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει επιτέλους!!! Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!!;; ... Οι λαμπάδες και τα παπούτσια γιατρεύουν, ή τα φάρμακα!!!!;; ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΑ!!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ 300 ΗΛΙΘΙΩΝ ΚΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, με μπροστάρη τον πιο ΒΛΑΚΑ όλων τους και 299, λοιπά δεκανίκια, γιατί αλλιώς ... ΠΕΦΤΕΙ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσουγής και πρωθυπουργός της χώρας, ενώ ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος της ΝΧ ... !!! Ένα «κράτος δικαίου», συμπεριφέρεται όπως ο δάσκαλος στο τέλος του συνημμένου βίντεο ... Δείτε το με προσοχή και σύνεση
<https://www.facebook.com/AnoViannos/videos/2586639391442801/>

4 Απρ 2020, 8:50 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Yanna Myrat.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

.. ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ 300 ΤΥΡΑΝΝΩΝ Ο Τσιόδρας χτίζει, ο ΒΛΑΚΑΣ γκρεμίζει ... !!!
... .. θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ρε ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;; ... Μα Ιούνιο, μα Οκτώβριο, μα ... Ακόμη κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε με μία πιθανότητα στο εκατομμύριο!!! ... Και σε κάθε περίπτωση, στις 31-12-2020, τα 37 δις του ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάάά!!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021, στην Σαλαμίνας το κάγκελο κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Σαν πως συμβιβάζονται όλα τούτα τα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, σαν ΠΩΣ!!!!;; Βρε έχουμε



αυτές τις απίστευτες ημετεροπαροχές και βλέπουμε, για να πειστούμε κι εμείς που τα πληρώνουμε όλ' αυτά και κάπως βρε αδερφέ, ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει επιτέλους!!! Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!!;; ... Οι λαμπάδες και τα παπούτσια γιατρεύουν, ή τα φάρμακα!!!!;; ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΑ!!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ 300 ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, με μπροστάρη τον πιο ΒΛΑΚΑ όλων τους και 299, λοιπά δεκανίκια, γιατί αλλιώς ... ΠΕΦΤΕΙ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσουγής και πρωθυπουργός της χώρας, ενώ ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος της ΝΧ ... !!! Ένα «κράτος δικαίου», συμπεριφέρεται όπως ο δάσκαλος στο τέλος του συνημμένου βίντεο ... Δείτε το με προσοχή και σύνεση

<https://www.facebook.com/AnoViannos/videos/2586639391442801/>

4 Απρ 2020, 8:40 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Yanna Myrat.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

.. ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ 300 ΤΥΡΑΝΝΩΝ Ο Τσιόδρας χτίζει, ο ΒΛΑΚΑΣ γκρεμίζει ... !!! θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ρε ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;; ... Μα Ιούνιο, μα Οκτώβριο, μα ... Ακόμη κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε με μία πιθανότητα στο εκατομμύριο!!! ... Και σε κάθε περίπτωση, στις 31-12-2020, τα 37 δις του ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάάά!!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021, στις Σαλαμίνας το κάγκελο κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Σαν πως συμβιβάζονται όλα τούτα τα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, σαν ΠΩΣ!!!!;; Βρε έχουμε πανδημία τέλος πάντων, ή δεν έχουμε!!!!;; ... Ή μήπως έχουμε, για να μην έχουμε!!!!;; ... Κι αν δεν έχουμε, γιατί να έχουμε!!!!;; Ας πάρουν ΠΙΣΩ, ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, όλες αυτές τις απίστευτες ημετεροπαροχές και βλέπουμε, για να πειστούμε κι εμείς που τα πληρώνουμε όλ' αυτά και κάπως βρε αδερφέ, ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει επιτέλους!!! Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!!;; ... Οι λαμπάδες και τα παπούτσια γιατρεύουν, ή τα φάρμακα!!!!;; ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΑ!!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ 300 ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, με μπροστάρη τον πιο ΒΛΑΚΑ όλων τους και 299, λοιπά δεκανίκια, γιατί αλλιώς ... ΠΕΦΤΕΙ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσουγής και πρωθυπουργός της χώρας, ενώ ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος της ΝΧ ... !!! Ένα «κράτος δικαίου», συμπεριφέρεται όπως ο δάσκαλος στο τέλος του συνημμένου βίντεο ... Δείτε το με προσοχή και σύνεση

<https://www.facebook.com/AnoViannos/videos/2586639391442801/>

4 Απρ 2020, 8:40 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

.. ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ 300 ΤΥΡΑΝΝΩΝ Ο Τσιόδρας χτίζει, ο ΒΛΑΚΑΣ γκρεμίζει ... !!! θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ρε ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;; ... Μα Ιούνιο,



ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάά!!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021, στις Σαλαμίνας το κάγκελο κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Σαν πως συμβιβάζονται όλα τούτα τα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, σαν ΠΩΣ!!!;; Βρε έχουμε πανδημία τέλος πάντων, ή δεν έχουμε!!!;; ... 'Η μήπως έχουμε, για να μην έχουμε!!!;; ... Κι αν δεν έχουμε, γιατί να έχουμε!!!;; Ας πάρουν ΠΙΣΩ, ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, όλες αυτές τις απίστευτες ημετεροπαροχές και βλέπουμε, για να πειστούμε κι εμείς που τα πληρώνουμε όλ' αυτά και κάπως βρε αδερφέ, ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει επιτέλους!!! Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!;; ... Οι λαμπάδες και τα παπούτσια γιατρεύουν, ή τα φάρμακα!!!;; ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΑ!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ 300 ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, με μπροστάρη τον πιο ΒΛΑΚΑ όλων τους και 299, λοιπά δεκανίκια, γιατί αλλιώς ... ΠΕΦΤΕΙ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσουγής και πρωθυπουργός της χώρας, ενώ ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος της ΝΧ ... !!! 'Ενα «κράτος δικαίου», συμπεριφέρεται όπως ο δάσκαλος στο τέλος του συνημμένου βίντεο ... Δείτε το με προσοχή και σύνεση

<https://www.facebook.com/AnoViannos/videos/2586639391442801/>

4 Απρ 2020, 8:40 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

.. ΧΟΥΝΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ 300 ΤΥΡΑΝΝΩΝ Ο Τσιόδρας χτίζει, ο ΒΛΑΚΑΣ γκρεμίζει ... !!! θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ρε ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ... δεν θα 'ρθουν!!!;; ... Μα Ιούνιο, μα Οκτώβριο, μα ... Ακόμη κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε με μία πιθανότητα στο εκατομμύριο!!! ... Και σε κάθε περίπτωση, στις 31-12-2020, τα 37 δις του ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάά!!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021, στις Σαλαμίνας το κάγκελο κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Σαν πως συμβιβάζονται όλα τούτα τα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, σαν ΠΩΣ!!!;; Βρε έχουμε πανδημία τέλος πάντων, ή δεν έχουμε!!!;; ... 'Η μήπως έχουμε, για να μην έχουμε!!!;; ... Κι αν δεν έχουμε, γιατί να έχουμε!!!;; Ας πάρουν ΠΙΣΩ, ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΕΝΤΣ, όλες αυτές τις απίστευτες ημετεροπαροχές και βλέπουμε, για να πειστούμε κι εμείς που τα πληρώνουμε όλ' αυτά και κάπως βρε αδερφέ, ότι κάτι πραγματικά συμβαίνει επιτέλους!!! Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!;; ... Οι λαμπάδες και τα παπούτσια γιατρεύουν, ή τα φάρμακα!!!;; ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΑ!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ 300 ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, με μπροστάρη τον πιο ΒΛΑΚΑ όλων τους και 299, λοιπά δεκανίκια, γιατί αλλιώς ... ΠΕΦΤΕΙ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσουγής και πρωθυπουργός της χώρας, ενώ ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος της ΝΧ ... !!! 'Ενα «κράτος δικαίου», συμπεριφέρεται όπως ο δάσκαλος στο τέλος του συνημμένου βίντεο ... Δείτε το με προσοχή και σύνεση

<https://www.facebook.com/AnoViannos/videos/2586639391442801/>



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Στέλλα Δελιμάτση ... Χμ θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!;;; Μα Ιούνιο, μα Οκτώβριο, μα Ακόμη κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε με μία πιθανότητα στο εκατομμύριο!!! Και σε κάθε περίπτωση, στις 31-12-2020, τα 37 δις του ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάάά!!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021 κλπ, κλπ, κλπ!!! Έχουμε πανδημία τέλος πάντων ή δεν έχουμε!!!;;; Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!;;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσαιγής κι ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος!!!

3 Απρ 2020, 10:35 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Στέλλα Δελιμάτση ... Χμ θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!;;; Μα Ιούνιο, μα Οκτώβριο, μα Ακόμη κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να κλείσει, ούτε με μία πιθανότητα στο εκατομμύριο!!! Και σε κάθε περίπτωση, στις 31-12-2020, τα 37 δις του ΤΣΥΡΙΖΑ, θα 'χουν κάνει φτεράάάάά!!! Επιπλέον προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021 κλπ, κλπ, κλπ!!! Έχουμε πανδημία τέλος πάντων ή δεν έχουμε!!!;;; Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!;;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσαιγής κι ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος!!!

3 Απρ 2020, 10:35 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα:** " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Μανος Βασιλειου ... καιρός να στρίψουμε τιμόνι πριν τα βράχια

3 Απρ 2020, 10:33 μ.μ.

**Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "**

Μανος Βασιλειου ... καιρός να στρίψουμε τιμόνι πριν τα βράχια

3 Απρ 2020, 10:33 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Giorgos Ntaliaris.**Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "**

. ... θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;; Και προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021 κλπ, κλπ, κλπ!!! Έχουμε πανδημία τέλος πάντων ή δεν έχουμε!!!!;; Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσουγής κι ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος!!!

3 Απρ 2020, 10:18 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Giorgos Ntaliaris.**Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "**

. ... θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;; Και προσωπικά τουλάχιστον, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε ΔΕΚΟκομματάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων, στην Ελλάδα 2021 κλπ, κλπ, κλπ!!! Έχουμε πανδημία τέλος πάντων ή δεν έχουμε!!!!;; Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει λαμπάδα και καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι πες τε μου ΠΟΙΟΣ!!!!;; Άρα είτε δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία ανεύθυνων πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)ν(ικ)ή λογική Παρεμπιπτόντως πάντως, ο Τσιόδρας είναι ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για πρόεδρος της Νέας Χρυσουγής κι ο Χαρδαλιάς, για αντιπρόεδρος!!!

3 Απρ 2020, 10:18 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.**Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "**

Μανος Βασιλειου Νομίζω φίλε μου, πως ο κορωναιός είναι το αποκορύφωμα της ηθικής και πολιτισμικής μας κρίσης!!! ... Ή έστω, αυτό θέλω να πιστεύω, μιας και χειρότερα, πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξουν απ' ότι τα καλύτερα, αλλά ... ας πούμε, ότι κάπου θα πατήσουμε το φρένο ...



3 Απρ 2020, 10:08 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Μανος Βασιλείου Νομίζω φίλε μου, πως ο κορωναιός είναι το αποκορύφωμα της ηθικής και πολιτισμικής μας κρίσης!!! ... Ή έστω, αυτό θέλω να πιστεύω, μιας και χειρότερα, πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξουν απ' ότι τα καλύτερα, αλλά ... ας πούμε, ότι κάπου θα πατήσουμε το φρένο ... αρκεί να μην το πατήσουμε στον πάγο! Και σήμερα, είναι ότι πρέπει για ένα φρενάρισμα, έστω και ... δοκιμαστικό ... !!!

3 Απρ 2020, 10:08 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Μανος Βασιλείου ... Λυπάμαι, αλλά προσωπικά, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Έχουμε πανδημία τέλος πάντων ή δεν έχουμε!!!; Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι ΠΟΙΟΣ!!!; Άρα είτε δεν υφίσταται πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)νή λογική

3 Απρ 2020, 9:57 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Μανος Βασιλείου ... Λυπάμαι, αλλά προσωπικά, δεν έχω πειστεί ακόμα για τον κίνδυνο της πανδημίας!!! Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πανδημία τόσο επικίνδυνη και τα ταμειακά αποθέματα της χώρας, αντί να επενδύονται στο ΕΣΥ, αυτά να κατασπαταλούνται από δω κι από κει, σε επιδόματα σίτισης και πάσης άλλης φύσεως, σε κλινικάρχες, σε καναλάρχες, σε αναδρομικά βουλευτών, δικαστικών, ενόπλων, δικηγόρων κλπ, κλπ, κλπ!!! ... Έχουμε πανδημία τέλος πάντων ή δεν έχουμε!!!; Ποιος γονιός (κράτος) είναι αυτός, που όταν το παιδί του (λαός) είναι άρρωστο, αυτός αντί για φάρμακα, του αγοράζει καινούρια παπούτσια για την Ανάσταση!!! ... Όχι ΠΟΙΟΣ!!!; Άρα είτε δεν υφίσταται πανδημία, είτε υφίσταται η μεγαλύτερη συμμορία πολιτικών, που πέρασε ποτέ από την χώρα!!! ... Μιαν απερίγραπτη ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΘΙΩΝ κι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ... !!! ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Κι όχι κυ(οι)νή λογική

3 Απρ 2020, 9:57 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

... θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!;



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

... θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;;;

3 Απρ 2020, 9:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Τζόλλυ Ρότζερ ... Αν δεν προλάβουν να γίνουν τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο τις θεωρώ μάλλον αναπόφευκτες, διότι πάρα πολύ απλά, ούτε κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να κλείσει!!! ... Ούτε μία στο εκατομμύριο!!! ... Κι ο προϋπολογισμός, είναι ο μοναδικός νόμος που τηρείται αυστηρά, γιατί απλά δεν γίνεται αλλιώς!!! ... Οπότε!!! πρόχειρες τις ταυτότητες παρακαλώ!!!

3 Απρ 2020, 9:35 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Τζόλλυ Ρότζερ ... Αν δεν προλάβουν να γίνουν τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο τις θεωρώ μάλλον αναπόφευκτες, διότι πάρα πολύ απλά, ούτε κι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να κλείσει!!! ... Ούτε μία στο εκατομμύριο!!! ... Κι ο προϋπολογισμός, είναι ο μοναδικός νόμος που τηρείται αυστηρά, γιατί απλά δεν γίνεται αλλιώς!!! ... Οπότε!!! πρόχειρες τις ταυτότητες παρακαλώ!!!

3 Απρ 2020, 9:35 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Yiannis Moukidis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για αρχηγός της Νέας Χρυσουαυγής!!!

3 Απρ 2020, 9:14 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Yiannis Moukidis.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ για αρχηγός της Νέας Χρυσουαυγής!!!

3 Απρ 2020, 9:14 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Τζόλλυ Ρότζερ.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!!;;;



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Τζόλλυ Ρότζερ.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!;;;

3 Απρ 2020, 9:12 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!;;;

3 Απρ 2020, 9:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Θα 'ρθουν οι ΕΚΛΟΓΕΣ ... δεν θα 'ρθουν!!!;;;

3 Απρ 2020, 9:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Dimitra Kampouri Xanthou.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Μ' δε που τα κατάφερε!!!

2 Απρ 2020, 12:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Dimitra Kampouri Xanthou.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

Μ' δε που τα κατάφερε!!!

2 Απρ 2020, 12:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=ankFAkH7V6I&feature=share>

Εραστής

Αχ να γίνω εραστής σου
του κορμιού σου ο τρυγητής του
και του στήθους σου αλυσίδα,
να σκλαβώσω τα όνειρά σου
και στις ρώγες των τσαμπιών σου,
να μεθύσω, αγριομέλισσο!



μέχρι που να σε ζαλίσω
και να πέσεις, στην αγκάλη μου,
να σου βγάλω τα φτιασίδια,
της ζωής τ' αποκαΐδια
και γυμνούλα, να σε ρίξω,
στο φυλλόχωμα ...

Και στο χώμα εραστής σου,
να ματώσω την ψυχή σου
μέχρι να πνιγεί η κραυγή σου,
στον αχό της ηδονής σου
να καρφώσω το ραβδί μου
και ν' ανθίσει, με την Άνοιξη! ...

Σαν την λυγαριά να γίνει
και να χύνει σαν καμίνι,
τ' άρωμα των λουλουδιών του,
να σφιχταγκαλιάσω λύκος,
εραστής δεινός κι αγροίκος,
μα μερώσω, στο κορφάδι,
των ποδιών σου! ...

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 / 11:10 - 11:50 μμ

337

Ενημερώθηκε 2 Απρ 2020, 1:33 π.μ.

2 Απρ 2020, 1:33 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=ankFAkH7V6I&feature=share>

Εραστής

Αχ να γίνω εραστής σου
του κορμιού σου ο τρυγητής του
και του στήθους σου αλυσίδα,
να σκλαβώσω τα όνειρά σου
και στις ρώγες των τσαμπιών σου,
να μεθύσω, αγριομέλισσο!

Και τρελό χορό να στήσω,
μέχρι που να σε ζαλίσω
και να πέσεις, στην αγκάλη μου,
να σου βγάλω τα φτιασίδια,
της ζωής τ' αποκαΐδια
και γυμνούλα, να σε ρίξω,
στο φυλλόχωμα ...

Και στο χώμα εραστής σου,
να ματώσω την ψυχή σου
μέχρι να πνιγεί η κραυγή σου,
στον αχό της ηδονής σου
να καρφώσω το ραβδί μου
και ν' ανθίσει, με την Άνοιξη! ...

Σαν την λυγαριά να γίνει



να σφίξαγα καπνιστή ποικίλο,
εραστής δεινός κι αγροίκος,
μα μερώσω, στο κορφάδι,
των ποδιών σου! ...

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020 / 11:10 - 11:50 μμ

337

Ενημερώθηκε 2 Απρ 2020, 1:32 π.μ.

2 Απρ 2020, 1:32 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Κωνσταντίνος Παπακώστας.

Ομάδα: πολιτισμός

Πιστεύεις αλήθεια Έλληνα κι ακόμα, πως ετούτη η συγκεκριμένη ΧΟΥΝΤΑ, δεν «χρησιμοποιεί κανονικά» την πανδημία, για την φασιστική της πολιτική!!!!;; ... Ποιος θα είχε το παραμικρό πρόβλημα με τα μέτρα, εάν με την ευκαιρία αυτών, δεν δρομολογούνταν ταυτόχρονα και συστημικά, η πλήρης διάλυση του λεγομένου (υπολοίπου) κοινωνικού κράτους!!!!;; ... Ποιος θα είχε το παραμικρό πρόβλημα, εάν οι όποιες σχετικές πολιτικές διεργασίες, αναστέλλονταν αυτομάτως και μέχρι το πέρας της πανδημίας!!!!;; ... Κι εδώ ακριβώς είναι που δημιουργείται το πρόβλημα, της μερικής ακόμα λαϊκής ανυπακοής!!! ... Στην φασιστική εκμετάλλευση της πανδημίας!!! ... Κι αυτό πραγματικά, ούτε κι εγώ ξέρω, πως στην ευχή θα μπορούσε ν' αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά!!! ... Ναι θέλω να συμβάλλω τα μέγιστα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά με αφορμή την πανδημία, δεν είμαι διατεθειμένος, να συμβάλλω ούτε κατ' ελάχιστον, στην κατάλυση της δημοκρατίας και του όποιου, υπολοίπου κοινωνικού κράτους απέμεινε ακόμα!!! ... Κι όποιος μου βρει, την χρυσή τομή σ' αυτήν την αλγεβρική σχέση, ανυπομονώ να τον παρακολουθήσω!!! Η πανδημία θα περάσει κάποτε, είτε με 100, είτε με 5.000 νεκρούς, μα θα περάσει!!! ... Για την δημοκρατία όμως, ακόμα και γι' αυτήν την ελεεινή μορφή της, που απολαμβάνουμε σήμερα κι επιτρέπει σ' ένα κόμμα, με μόλις 22,60%!!!!, να σχηματίζει κυβέρνηση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ, να ακόμα και γι' αυτήν την «δημοκρατορία», έχουν θυσιάσει απ' το 1821, εκατομμύρια ανθρώπων μέχρι σήμερα!!! Και προσωπικά τουλάχιστον, πίσω απ' αυτή την αλλόκοτη στάση του Λαού, να προτιμά την κατάλυση της δημοκρατίας για την αντιμετώπιση μιας απλής πανδημίας, βλέπω μόνο «αισχρο παρτακισμό» και τίποτ' άλλο!!! ... Ναι σήμερα, με αφορμή την πανδημία, η ΧΟΥΝΤΑ μας βρήκε την ευκαιρία, για την κατάλυση της (όποιας) δημοκρατίας μας!!! ... Δυστυχώς!!! ... Και μπροστά στον κίνδυνο της καταλύσεως της δημοκρατίας, προσωπικά, αν και με στριμύχνη ανελέητα η άποψή μου στα ηθικά μου όρια περί του ζητήματος της ζωής και της υγείας, προτιμώ την υπεράσπιση της δημοκρατίας!!! ... Προτιμώ τους λιγότερους νεκρούς της πανδημίας κι ας είμαι κι εγώ ανάμεσά τους, παρά τα εκατομμύρια νεκρών που θ' απαιτηθούν ξανά, για να κερδίσουμε και πάλι μερικά μονάχα βήματα, προς τον εκδημοκρατισμό της χώρας!!! Σκληρή η άποψή μου; ... Ίσως ... Αλλά δεν είμαι λιγότερο ευαίσθητος από σας στα θέματα υγείας ... Κάθε άλλο μάλιστα! ... Είμαι όμως κι ανέκδοτος, στα όποια ζητήματα δημοκρατίας!!! ... Αυτά και συγχωρείστε με, αν σας στεναχωρήσω μερικούς παρτάκηδες! Δυστυχώς, σήμερα η δημοκρατία κινδυνεύει, όσο ποτέ άλλοτε μετά το 1974!!! ... Και μας καλεί σε κάποιες προσωπικές θυσίες, ακόμη και μέχρις εσχάτων!!! ... Το ίδιο (ας πούμε πως) κινδυνεύει ίσως κι η υγεία μας! ... Ας σκεφτεί ο καθένας υπεύθυνα λοιπόν κι ας πράξει κατά βούλησιν! Δυστυχώς με την σημερινή ΧΟΥΝΤΑ, μέση οδός δεν υπάρχει, που να ικανοποιεί και τους δύο στόχους, αυτούς της προστασίας της δημοκρατίας και της ταυτόχρονης αντιμετώπισης της πανδημίας!!! ... Οι επιπόλαιοι αφορισμοί όμως, για τους δήθεν ανεύθυνους πολίτες, για τους Ελληναράδες κλπ, καλύτερα να χρησιμοποιούνται με περισσότερη περίσκεψη και σύνεση, τουλάχιστον στην παρούσα περίπτωση Καλή σας μέρα ... καλλιτέχνες ... Μεγάλη πρόκληση κι η όποια στάση θα πρέπει να τηρηθεί, ακόμα κι απ' τον ... όποιο πνευματικό κόσμο της χώρας, ... μεγάλη και τρομερά υπεύθυνη!!! ... Υπάρχουν όμως τόσο υπεύθυνοι καλλιτέχνες σήμερα!!!!;; Ίδωμεν Όταν περάσει η πανδημία, ΠΟΣΟΙ αλήθεια απ' τους σημερινούς «υγειονομικούς ευαίσθητους», θα επιδείξουν την ίδια αυταπάτηση κι αγωνιστικότητα, στα ζητήματα Δημοκρατίας που θα προκύψουν εν τω μεταξύ!!!!;; ... ΠΟΣΟΙ υπεύθυνοι – ανεύθυνοι, που σήμερα στηρίζουν συνειδητά ή ασυνειδητά, την κατάλυση της δημοκρατίας!!!!;; ... ΠΟΣΟΙ ... !!!!;; □□ □□□□□□□□



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Κωνσταντίνος Παπακώστας.

Ομάδα: πολιτισμός

Πιστεύεις αλήθεια Έλληνα κι ακόμα, πως ετούτη η συγκεκριμένη ΧΟΥΝΤΑ, δεν «χρησιμοποιεί κανονικά» την πανδημία, για την φασιστική της πολιτική!!!;; ... Ποιος θα είχε το παραμικρό πρόβλημα με τα μέτρα, εάν με την ευκαιρία αυτών, δεν δρομολογούνταν ταυτόχρονα και συστημικά, η πλήρης διάλυση του λεγομένου (υπολοίπου) κοινωνικού κράτους!!!;; ... Ποιος θα είχε το παραμικρό πρόβλημα, εάν οι όποιες σχετικές πολιτικές διεργασίες, αναστέλλονταν αυτομάτως και μέχρι το πέρας της πανδημίας!!!;; ... Κι εδώ ακριβώς είναι που δημιουργείται το πρόβλημα, της μερικής ακόμα λαϊκής ανυπακοής!!! ... Στην φασιστική εκμετάλλευση της πανδημίας!!! ... Κι αυτό πραγματικά, ούτε κι εγώ ξέρω, πως στην ευχή θα μπορούσε ν' αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά!!! ... Ναι θέλω να συμβάλλω τα μέγιστα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά με αφορμή την πανδημία, δεν είμαι διατεθειμένος, να συμβάλλω ούτε κατ' ελάχιστον, στην κατάλυση της δημοκρατίας και του όποιου, υπολοίπου κοινωνικού κράτους απέμεινε ακόμα!!! ... Κι όποιος μου βρει, την χρυσή τομή σ' αυτήν την αλγεβρική σχέση, ανυπομονώ να τον παρακολουθήσω!!! Η πανδημία θα περάσει κάποτε, είτε με 100, είτε με 5.000 νεκρούς, μα θα περάσει!!! ... Για την δημοκρατία όμως, ακόμα και γι' αυτήν την ελεεινή μορφή της, που απολαμβάνουμε σήμερα κι επιτρέπει σ' ένα κόμμα, με μόλις 22,60%!!!, να σχηματίζει κυβέρνηση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ, να ακόμα και γι' αυτήν την «δημοκρατορία», έχουν θυσιάσει απ' το 1821, εκατομμύρια ανθρώπων μέχρι σήμερα!!! Και προσωπικά τουλάχιστον, πίσω απ' αυτή την αλλόκοτη στάση του Λαού, να προτιμά την κατάλυση της δημοκρατίας για την αντιμετώπιση μιας απλής πανδημίας, βλέπω μόνο «αισχρο παρτακισμό» και τίποτ' άλλο!!! ... Ναι σήμερα, με αφορμή την πανδημία, η ΧΟΥΝΤΑ μας βρήκε την ευκαιρία, για την κατάλυση της (όποιας) δημοκρατίας μας!!! ... Δυστυχώς!!! ... Και μπροστά στον κίνδυνο της καταλύσεως της δημοκρατίας, προσωπικά, αν και με στριμύχνη ανελέητα η άποψή μου στα ηθικά μου όρια περί του ζητήματος της ζωής και της υγείας, προτιμώ την υπεράσπιση της δημοκρατίας!!! ... Προτιμώ τους λιγότερους νεκρούς της πανδημίας κι ας είμαι κι εγώ ανάμεσά τους, παρά τα εκατομμύρια νεκρών που θ' απαιτηθούν ξανά, για να κερδίσουμε και πάλι μερικά μονάχα βήματα, προς τον εκδημοκρατισμό της χώρας!!! Σκληρή η άποψή μου; ... Ίσως ... Αλλά δεν είμαι λιγότερο ευαίσθητος από σας στα θέματα υγείας ... Κάθε άλλο μάλιστα! ... Είμαι όμως κι ανένδοτος, στα όποια ζητήματα δημοκρατίας!!! ... Αυτά και συγχωρείστε με, αν σας στεναχωρήσω μερικούς παρτάκηδες! Δυστυχώς, σήμερα η δημοκρατία κινδυνεύει, όσο ποτέ άλλοτε μετά το 1974!!! ... Και μας καλεί σε κάποιες προσωπικές θυσίες, ακόμη και μέχρις εσχάτων!!! ... Το ίδιο (ας πούμε πως) κινδυνεύει ίσως κι η υγεία μας! ... Ας σκεφτεί ο καθένας υπεύθυνα λοιπόν κι ας πράξει κατά βούλησιν! Δυστυχώς με την σημερινή ΧΟΥΝΤΑ, μέση οδός δεν υπάρχει, που να ικανοποιεί και τους δύο στόχους, αυτούς της προστασίας της δημοκρατίας και της ταυτόχρονης αντιμετώπισης της πανδημίας!!! ... Οι επιπόλαιοι αφορισμοί όμως, για τους δήθεν ανεύθυνους πολίτες, για τους Ελληναράδες κλπ, καλύτερα να χρησιμοποιούνται με περισσότερη περίσκεψη και σύνεση, τουλάχιστον στην παρούσα περίπτωση Καλή σας μέρα ... καλλιτέχνες ... Μεγάλη πρόκληση κι η όποια στάση θα πρέπει να τηρηθεί, ακόμα κι απ' τον ... όποιο πνευματικό κόσμο της χώρας, ... μεγάλη και τρομερά υπεύθυνη!!! ... Υπάρχουν όμως τόσο υπεύθυνοι καλλιτέχνες σήμερα!!!;; Ίδωμεν Όταν περάσει η πανδημία, ΠΟΣΟΙ αλήθεια απ' τους σημερινούς «υγειονομικούς ευαίσθητους», θα επιδείξουν την ίδια αυταπάρα κι αγωνιστικότητα, στα ζητήματα Δημοκρατίας που θα προκύψουν εν τω μεταξύ!!!;; ... ΠΟΣΟΙ υπεύθυνοι – ανεύθυνοι, που σήμερα στηρίζουν συνειδητά ή ασυνειδητά, την κατάλυση της δημοκρατίας!!!;; ... ΠΟΣΟΙ ... !!!;; □□ □□□□□□□□

1 Απρ 2020, 8:46 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=6_2mVeKysfw&feature=share

Χρέος

Πόσα και πόσα, σου χρωστώ μικρή μου,



το μαύρο της ζωής μου και χρόνο με κερνάς! ...

Σ' ευχαριστώ μικρή μου και θυμήσου,
την μέρα που θα σμίξουν στην αυλή πρωί,
ο κότσυφάς μου με τ' ωριό πουλί σου,
να σε τρατάρω ένα γλυκό φιλί,
χειλάκι μου τριανταφυλλί! ...

Χρέος μεγάλο και σου τ' αναγνωρίζω,
μα και συγκινημένος στο δέος του δακρύζω,
ελπίζω κάποτε να σ' ανταμώσω
κι ότι σου χρωστάω, να σου τ' ανταποδώσω! ...

Σ' ευχαριστώ μικρή μου Κατερίνα,
γιατί ποτίζεις της Τέχνης μου τα κρίνα,
τι κι αν ο άγγελος δεν σου τα φέρει,
εγώ θα τα φροντίζω και ποιος ξέρει,
... μπορεί να σου τα δώσω εγώ! ...

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 / 9:00 - 10:08 πμ

336

Ενημερώθηκε 31 Μαρ 2020, 2:53 μ.μ.

31 Μαρ 2020, 2:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=6_2mVeKysfw&feature=share

Χρέος

Πόσα και πόσα, σου χρωστώ μικρή μου,
που στην χαραυγή της δύσης μου περνάς
και με το φως, της ομορφιάς σου σβήνεις,
το μαύρο της ζωής μου και χρόνο με κερνάς! ...

Σ' ευχαριστώ μικρή μου και θυμήσου,
την μέρα που θα σμίξουν στην αυλή πρωί,
ο κότσυφάς μου με τ' ωριό πουλί σου,
να σε τρατάρω ένα γλυκό φιλί,
χειλάκι μου τριανταφυλλί! ...

Χρέος μεγάλο και σου τ' αναγνωρίζω,
μα και συγκινημένος στο δέος του δακρύζω,
ελπίζω κάποτε να σ' ανταμώσω
κι ότι σου χρωστάω, να σου τ' ανταποδώσω! ...

Σ' ευχαριστώ μικρή μου Κατερίνα,
γιατί ποτίζεις της Τέχνης μου τα κρίνα,
τι κι αν ο άγγελος δεν σου τα φέρει,
εγώ θα τα φροντίζω και ποιος ξέρει,
... μπορεί να σου τα δώσω εγώ! ...

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 / 9:00 - 10:08 πμ

336

Ενημερώθηκε 31 Μαρ 2020, 2:53 μ.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=xe9J2Dwjof4&feature=share>

Βασανάκι

Αχ βρε βασανάκι μου
της καρδιάς τον θρόνο,
σου 'χω μαστορέψει
με σμίλη μου τον χρόνο,
μάρμαρο λευκό
οι σελίδες ξεδιπλωμένες
και τα γράμματά τους,
οι σάρκες μου πηγμένες ...

Γύρω από τον θρόνο,
σου 'χω σκορπίσει μήλα,
απ' του Παραδείσου
κλεμμένα, σκέψου νίλα!,
που με περιμένει
άμα με καταλάβουν,
του θεού οι αγγέλοι
κι έρθουν, να με συλλάβουν! ...

Αχ βρε βασανάκι μου
τι τραβάω για σένα,
είτε είμαι κοντά σου,
είτε είμαι στα ξένα,
χαλικάκια σου μαζεύω
του νου την άμμο,
να 'χεις για προικιά σου,
στης μοίρας σου τον γάμο! ...

Μάζεψέ τα όλα,
τα μήλα δάγκωσέ τα
και τα χαλικάκια,
στον κόρφο φύλαξέ τα,
κάθισε στον θρόνο
άμα θαρρείς τ' αξίζεις,
σειρά σου πια να μάθεις,
τον χρόνο ν' αλωνίζεις! ...

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 / 9:25 - 10:32 μμ

335

Ενημερώθηκε 30 Μαρ 2020, 11:59 μ.μ.

30 Μαρ 2020, 11:59 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=xe9J2Dwjof4&feature=share>

Βασανάκι

Αχ βρε βασανάκι μου



με θμικη μου τον χρόνο,
μάρμαρο λευκό
οι σελίδες ξεδιπλωμένες
και τα γράμματά τους,
οι σάρκες μου πηγμένες ...

Γύρω από τον θρόνο,
σου 'χω σκορπίσει μήλα,
απ' του Παραδείσου
κλεμμένα, σκέψου νίλα!,
που με περιμένει
άμα με καταλάβουν,
του θεού οι αγγέλοι
κι έρθουν, να με συλλάβουν! ...

Αχ βρε βασανάκι μου
τι τραβάω για σένα,
είτε είμαι κοντά σου,
είτε είμαι στα ξένα,
χαλικάκια σου μαζεύω
του νου την άμμο,
να 'χεις για προικιά σου,
στης μοίρας σου τον γάμο! ...

Μάζεψέ τα όλα,
τα μήλα δάγκωσέ τα
και τα χαλικάκια,
στον κόρφο φύλαξέ τα,
κάθισε στον θρόνο
άμα θαρρείς τ' αξίζεις,
σειρά σου πια να μάθεις,
τον χρόνο ν' αλωνίζεις! ...

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 / 9:25 - 10:32 μμ

335

Ενημερώθηκε 30 Μαρ 2020, 11:58 μ.μ.

30 Μαρ 2020, 11:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=MjnRjQnAfoo&feature=share>

Συντροφιά

Τώρα που οι δρόμοι ερημώσανε στην πόλη
και οι πειρασμοί της γύρω βρίσκονται σε σχόλη,
οι περίπατοί μου ξαναγέμισαν μ' εσένα,
με τα δαχτυλάκια σου στην χούφτα μου σφιγμένα! ...

Και θαρρώ η θάλασσα πως σιγομουρμουράει,
σαν το «σ' αγαπώ» απ' τα χειλάκια σου μου κάνει,
μα περνά ο γλάρος και σκορπά το όνειρό μου,
τούτη η ΧΟΥΝΤΑ τυραννάει το μαύρο ριζικό μου! ...

Συντροφιά του νου μου, της καρδιάς μου πετρωμένο,



να γενεί η Άνοιξη, η μόνιμη αλλαξιά μου! ...

Κι απ' όλα τα λουλούδια της μονάχα στ' άρωμά σου,
θα κυλιέμαι αχόρταγα σαν γάτος στην ποδιά σου,
θα ανακατεύω περισπούδαστα το ψέμα
και θα φτιάχνω μια ζωή, γεμάτη από σένα! ...

Συντροφιά μου! ...

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 / 8:23 - 8:56 πμ

333

Ενημερώθηκε 29 Μαρ 2020, 3:32 μ.μ.

29 Μαρ 2020, 3:32 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=MjnRjQnAfoo&feature=share>

Συντροφιά

Τώρα που οι δρόμοι ερημώσανε στην πόλη
και οι πειρασμοί της γύρω βρίσκονται σε σχόλη,
οι περίπατοί μου ξαναγέμισαν μ' εσένα,
με τα δαχτυλάκια σου στην χούφτα μου σφιγμένα! ...

Και θαρρώ η θάλασσα πως σιγομουρμουράει,
σαν το «σ' αγαπώ» απ' τα χειλάκια σου μου κάνει,
μα περνά ο γλάρος και σκορπά το όνειρό μου,
τούτη η ΧΟΥΝΤΑ τυραννάει το μαύρο ριζικό μου! ...

Συντροφιά του νου μου, της καρδιάς μου πεπρωμένο,
μια χρυσή ηλιαχτίδα απ' τον Ήλιο περιμένω,
να σημάνει τέλος στην φρικτή την μοναξιά μου,
να γενεί η Άνοιξη, η μόνιμη αλλαξιά μου! ...

Κι απ' όλα τα λουλούδια της μονάχα στ' άρωμά σου,
θα κυλιέμαι αχόρταγα σαν γάτος στην ποδιά σου,
θα ανακατεύω περισπούδαστα το ψέμα
και θα φτιάχνω μια ζωή, γεμάτη από σένα! ...

Συντροφιά μου! ...

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 / 8:23 - 8:56 πμ

333

Ενημερώθηκε 29 Μαρ 2020, 3:32 μ.μ.

29 Μαρ 2020, 3:32 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Katrantzis.

<https://youtu.be/JF9JviqzN4Q>

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "



εγώ ... την κάνω ψώνιο! ... Δεν λέω, πρώτα η υγεία κι ύστερα όλα τ' άλλα, μα κι η Δημοκρατία μας, ματώνει στάλα στάλα! Σήμερα περιορισμοί να κάμψουν αντιστάσεις, Λαέ σου κλέβουν το ψωμί κι αύριο, ... θα πεινάσεις ... ! ... Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020 / 2:30 - 3:05 πμ 332
<https://youtu.be/JF9JviazN4Q>

28 Μαρ 2020, 11:56 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Katrantzis.

<https://youtu.be/JF9JviazN4Q>

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

. Καραντίνα Στης καραντίνας τον καιρό που η ΧΟΥΝΤΑ έχει επιβάλει, όσοι στους δρόμους συναντώ, κρατούν σκυφτό κεφάλι. Φοβούνται λέει έναν ιό, αόρατο και χθόνιο, μα με της ΧΟΥΝΤΑΣ το στανιό, εγώ ... την κάνω ψώνιο! ... Δεν λέω, πρώτα η υγεία κι ύστερα όλα τ' άλλα, μα κι η Δημοκρατία μας, ματώνει στάλα στάλα! Σήμερα περιορισμοί να κάμψουν αντιστάσεις, Λαέ σου κλέβουν το ψωμί κι αύριο, ... θα πεινάσεις ... ! ... Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020 / 2:30 - 3:05 πμ 332
<https://youtu.be/JF9JviazN4Q>

28 Μαρ 2020, 11:56 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Njmu93qxdHM&feature=share>

Σημάδι

Βάλε με στο σημάδι σου
καλή μου, ρίξε βέλος,
να 'ναι γλυκό το τραύμα,
να 'ναι σαν φιλί το τέλος!

Απ' το χέρι σου κι ας είναι,
το σημάδι πάντα αλά(να)θευτο,
φτάνει να 'χει πάνω του
λίγο ιδρώτα απ' τα δαχτυλάκια σου,
για ...

Βάλε με στο σημάδι σου
και ρίξε, μη φοβάσαι,
κοίτα με πως το καρτερώ,
σαν λύτρωση, σαν χάδι!

Είν' το μόνο, που από σένανε
μπορώ να περιμένω ποτέ,
χτύπα μόνο στην καρδιά μου,
να ανθίσουν τ' αστρομπουμπουκάκια σου
να ...

Δαιμόνα μου! ...

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 / 6:07 - 6:50 μμ

331

Ενημερώθηκε 27 Μαρ 2020, 8:42 μ.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Njmu93qxdHM&feature=share>

Σημάδι

Βάλε με στο σημάδι σου
καλή μου, ρίξε βέλος,
να 'ναι γλυκό το τραύμα,
να 'ναι σαν φιλί το τέλος!

Απ' το χέρι σου κι ας είναι,
το σημάδι πάντα αλά(να)θευτο,
φτάνει να 'χει πάνω του
λίγο ιδρώτα απ' τα δαχτυλάκια σου,
για ...

Βάλε με στο σημάδι σου
και ρίξε, μη φοβάσαι,
κοίτα με πως το καρτερώ,
σαν λύτρωση, σαν χάδι!

Είν' το μόνο, που από σένανε
μπορώ να περιμένω ποτέ,
χτύπα μόνο στην καρδιά μου,
να ανθίσουν τ' αστρομπουμπουκάκια σου
να ...

Δαιμόνα μου! ...

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 / 6:07 - 6:50 μμ

331

Ενημερώθηκε 27 Μαρ 2020, 8:41 μ.μ.

27 Μαρ 2020, 8:41 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Τι ωραία φωτογραφία!!!

24 Μαρ 2020, 7:54 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Τι ωραία φωτογραφία!!!

24 Μαρ 2020, 7:54 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.



μιαν απλή καλημέρα και καλησπέρα, μ' όποιον κι όπου κι αν συναντήσατε, μέχρι να βρούμε το δικό μας εξειδικευμένο δίκτυο και τρόπο επικοινωνίας! ΧΟΥΝΤΑ είναι, θα την ρίξουμε! ... ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ!!! ...

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους!

Δεν είμαστε μόνοι! Είμαστε ΟΛΟΙ... !!!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΠ' ΑΚΡΗ Σ' ΑΚΡΗ ...

ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ ΟΣΟΙ ΦΟΒΑΣΤΕ, ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΡΥΦΑ ...

ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ... ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ, ΜΑ ΘΑ ΤΗΝ ΡΙΞΟΥΜΕ ... !!!

Ενημερώθηκε 23 Μαρ 2020, 8:14 π.μ.

23 Μαρ 2020, 8:14 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Αστέριος Στέλιος.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

. ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΡΙΝ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΧεΣΕΙ

23 Μαρ 2020, 1:12 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Αστέριος Στέλιος.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

. ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΡΙΝ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΧεΣΕΙ

23 Μαρ 2020, 1:12 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Magda Korenti.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

. ΚΑΙ ΤΟΥΤΗ Η ΧΟΥΝΤΑ, ... ΘΑ ΠΕΣΕΙ ... Μόνη της, ... χωρίς κόπο!!!

22 Μαρ 2020, 11:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Magda Korenti.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

. ΚΑΙ ΤΟΥΤΗ Η ΧΟΥΝΤΑ, ... ΘΑ ΠΕΣΕΙ ... Μόνη της, ... χωρίς κόπο!!!

22 Μαρ 2020, 11:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Olga Bada.

Ομάδα: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

. ΚΑΙ ΤΟΥΤΗ Η ΧΟΥΝΤΑ, ... ΘΑ ΠΕΣΕΙ ... Μόνη της, ... χωρίς κόπο!!!

**Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "**

Άιντε βρε, μαζέψτε τους όλους μαζί και σιγά σιγά, αφού οργανωθούν σε συμπαγείς πολιτισμικές και διοικητικές κοινότητες, να τους χτίσετε και και σε κάθε δομή το τζαμί που δικαιούνται, με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες που έχουμε συνυπογράψει κι επικαλούμαστε κάθε λίγο και λιγάκι, για την υπεράσπιση των δικαίων μας στην διεθνή κοινότητα!!! ... Άιντε βρε!!! □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

22 Μαρ 2020, 12:47 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Ενημερώθηκε 21 Μαρ 2020, 7:54 μ.μ.

21 Μαρ 2020, 7:54 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Ενημερώθηκε 21 Μαρ 2020, 7:53 μ.μ.

21 Μαρ 2020, 7:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Και για τις ... καραντινάτες - ερωτικές ... μας υπογλυκαιμίες, λίγο παστελάκι με την συνταγή του Γιώργου! ...

<https://www.mageirikesapolauseis.gr/anazitisi/sintagi/1230-pasteli>

Ενημερώθηκε 20 Μαρ 2020, 10:15 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20 Μαρ 2020, 10:15 π.μ.

20 Μαρ 2020, 10:14 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.**Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "**

Για τον Άγιο Κωνσταντίνο κλείσανε; 😊

19 Μαρ 2020, 5:50 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.**Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "**

Για τον Άγιο Κωνσταντίνο κλείσανε; 😊

19 Μαρ 2020, 5:50 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Xristina Stou.



πρώτη ομάδα που μου 'τυχε, να έχει τόσο πρωτότυπο και καταπληκτικό χιούμορ! Εύγε!!!

17 Μαρ 2020, 9:11 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Xristina Stou.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Πάντως οφείλω να συγχαρώ ολόκληρη την ομάδα με τούτη την ευκαιρία, διότι πραγματικά είστε η πρώτη ομάδα που μου 'τυχε, να έχει τόσο πρωτότυπο και καταπληκτικό χιούμορ! Εύγε!!!

17 Μαρ 2020, 9:11 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Νικολ Μπουντα Ευχαριστώ! Δεν έχω ξαναδει τόσο μικρά!

17 Μαρ 2020, 9:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιό του.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Νικολ Μπουντα Ευχαριστώ! Δεν έχω ξαναδει τόσο μικρά!

17 Μαρ 2020, 9:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Xristina Stou.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Αυτές οι άσπρες κεραίες, τι είναι; Δεν θυμάμαι να 'χω δει ποτέ, κάποιο παρόμοιο φαγώσιμο, ή μήπως δεν είναι καν φαγώσιμες!;

17 Μαρ 2020, 4:34 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Xristina Stou.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Αυτές οι άσπρες κεραίες, τι είναι; Δεν θυμάμαι να 'χω δει ποτέ, κάποιο παρόμοιο φαγώσιμο, ή μήπως δεν είναι καν φαγώσιμες!;

17 Μαρ 2020, 4:34 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Κωνσταντίνος Παπακώστας.

Ομάδα: πολιτισμός

Η εκκλησία αυτή την στιγμή, επιτελεί τεράστια υπηρεσία προς τον Σοσιαλισμό, "δολοφονώντας" μαζικά τους δεξιούς ψηφοφόρους 🤮🤮🤮🤮🤮!!! ... Αφήστε την να κάνει την δουλειά της, μια χαρά



Ωχ αμάν κι αμάν! ...

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 / 5:20 - 6:21 μμ

328

Ενημερώθηκε 15 Μαρ 2020, 8:03 μ.μ.

15 Μαρ 2020, 8:03 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=f8Q2-T4sBrA&feature=share>

Τερατοχρόνος

Γλείψε τον χρόνο μου όπως χύνει,
στο στήθος της μικρής μου μέρας,
μ' ορμή τα χτύπια σαν καμίνι,
που η καρδιά γεννάει σαν τέρας!
Ωχ αμάν κι αμάν! ...

Χούφτωσε τον λαιμό του πνίξ' τον,
καθώς ξερνά καυτά σαν λάβα,
τα δευτερόλεπτα αχρήστων,
εικόνων ψεύτικων με γράδα ...
Ωχ αμάν κι αμάν! ...

Σπρώξε τον χρόνο μου βαθιά σου,
μες στην σχισμή του λογισμού σου,
να τον μερέψει η λυγαριά σου,
στον κήπο τ' άσπρου σεντονιού σου ...
Ωχ αμάν κι αμάν! ...

Κι άμα δαμάσεις τον τερατοχρόνο,
μεθώντας στον σκληρό ρυθμό του,
τότε βάλε και τον δικό σου τόνο,
όπως θα ουρλιάζεις στον λαιμό του! ...
Ωχ αμάν κι αμάν! ...

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 / 5:20 - 6:21 μμ

328

Ενημερώθηκε 15 Μαρ 2020, 8:02 μ.μ.

15 Μαρ 2020, 8:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Αυταπάτες

Γκριζάρισε ο ουρανός,
τα σύννεφα σκεπάσανε τον Ήλιο,
έτσι θαρρούμε όλοι! ...

Κοιτάμε μα δεν βλέπουμε,



είναι στραμμένα αντισ:

Δεν είν' το έξω που κοιτάμε,
αλλού κοιτάμε, μέσα μας! ...
Μέσα μας! ...

Οι ψυχές μας είναι αυτές που συννεφιάσανε,
δεν είναι ο ουρανός, μα οι ψυχές μας! ...
Την ανθρωπιά μας χάνουμε ανθρώποι
και πίθηκοι γυρίζουμε στην φύση,
ζώα ξανά κι απ' την αρχή! ...

Μήνες εννιά μόλις τρωγόμαστε,
ο φασισμός μολύνει, ζέχνει τον αέρα! ...
Δεν έχουμε θεριά πλέον στον τόπο μας,
λύκους, αρκούδες, τα ξεπαστρέψαμε!

Το αίμα όμως, λες κι ανθός!,
τι μυρουδιά, τι άρωμα στ' αλήθεια χύνει
κι αφού τελέψαν τα θεριά,
δεν μένει τίποτ' άλλο,
στραφήκαμε λοιπόν στον εαυτό μας! ...

Γονιοί γεννούν και τρώνε τα παιδιά τους.
Γονιοί που δεν γεννούν,
για να μην φάνε αύριο τα παιδιά τους,
κάλλιο να τρώνε τα παιδιά των αλλωνών! ...

Αδέρφια σφάζονται μετάξυ,
βγάζουν τα μάτια ο ένας τ' αλλουνού,
στις τρυφερές τις σάρκες,
εκεί λυτρώνουν των νυχιών τους την οργή!

Ποιοι συγγενείς, ποιοι φίλοι πια!; ...
Παντού αγέλες ανθρωπόμορφων θηρίων!
Μαζί μέχρι να σημαδέψουν,
ως να διαλέξουν ποιος, ποιος, ποιος θα φαγωθεί,
ουαί ουαί κι απάνω στο κουφάρι,
τρώγονται πια κι αυτές στην μοιρασιά! ...

Αγέλες μες στα γήπεδα,
στις εκκλησιές, στους δρόμους,
αγέλες στα σκολειά, στις πόλεις, στα χωριά ...

Αγέλες στην δουλειά και στις παρέες.
Στην ανεργία και στο κρασί ακόμα της ταβέρνας,
στων μάρκετ τις ουρές, στις τράπεζες,
σ' υπηρεσίες, στο δίκτυο, στο παρκάρισμα,
αν είναι δυνατόν!, παντού αγέλες!!!; ...

Ξεστράτισαμε ανθρώποι, ξεστράτισαμε ...

Πλουτίζουμε τις τσέπες μας,
πουλώντας τις ψυχές μας!!! ...

Αυτή 'ναι η νέα αγορά,
θυμίζει κάπως την Βαρβάκειο,
μα τούτη είναι αλλιώτικη, είναι η
... Βαρβάρειος Αγορά ... !!! ...



ανθρώπους βρισκεις, υποληφεις ...
Αξίες τηλεόρασης σε προσφορές,
τις Καρυάτιδες πουτάνες στις στοές!!! ...
Του Παρθενώνα τις κολώνες θα τις βρεις,
σε μπουζουξίδικα τα πάρκινγκς να ορίζουν! ...
Το Βήμα της Βουλής του Περικλή,
το κουμαντάρουν πια,
ναρκώπλοια Noor1 και ομάδες! ...

Βλάκες και κάθε μπάσταρδο,
κρατούν της χώρας το τιμόνι, σκέτη φρίκη!
Μπροστά οι Πόρτες, Σάμινα η χώρα
κι ούτε ένας μούτσος, ένας μούτσος μωρέ,
να δώσει μια κλωτσιά στον καπετάνιο,
να στρίψει το καράβι, να σωθούν
κι η χώρα να σωθεί, ούτ' ένας μούτσος,
ούτ' ένας μούτσος μωρέ!!!; ...

Ξεστράτισαμε ανθρώποι, ξεστράτισαμε ...

Στριμωχτήκαμε σαν βλάκες στο ποτάμι,
στον Έβρο παίζει η γάτα τα ποντίκια
κι έμεινε η πόρτα της Μεγίστης, ... ανοιχτή!!! ...

Ξεστράτισαμε ...
Κι ούτ' ένας μούτσος μωρέ,
ούτ' ένας μούτσος!!!

Πάλι ουρλιάζει το σκυλί στον δρόμο, πάλι! ...
Μέρες τώρα!!! ... Σαν τι να θέλει να μας πει!!!; ...

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 / 3:44 – 5:00 πμ
Ενημερώθηκε 14 Μαρ 2020, 6:41 π.μ.

14 Μαρ 2020, 6:41 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Αυταπάτες

Γκριζάρισε ο ουρανός,
τα σύννεφα σκεπάσανε τον Ήλιο,
έτσι θαρρούμε όλοι! ...

Κοιτάμε μα δεν βλέπουμε,
κανείς θαρρώ δεν βλέπει
πως τα μάτια μας,
είναι στραμμένα αλλού!

Δεν είν' το έξω που κοιτάμε,
αλλού κοιτάμε, μέσα μας! ...
Μέσα μας! ...

Οι ψυχές μας είναι αυτές που συννεφιάσανε,
δεν είναι ο ουρανός, μα οι ψυχές μας! ...
Την ανθρωπιά μας χάνουμε ανθρώποι
και πίθηκοι γυρίζουμε στην φύση,
ζώα ξανά κι απ' την αρχή! ...



Ο φασισμός μολώνει, ξεχνάει τον αέρα! ...
Δεν έχουμε θεριά πλέον στον τόπο μας,
λύκους, αρκούδες, τα ξεπαστρέψαμε!

Το αίμα όμως, λες κι ανθός!,
τι μυρουδιά, τι άρωμα στ' αλήθεια χύνει
κι αφού τελέψαν τα θεριά,
δεν μένει τίποτ' άλλο,
στραφήκαμε λοιπόν στον εαυτό μας! ...

Γονιοί γεννούν και τρώνε τα παιδιά τους.
Γονιοί που δεν γεννούν,
για να μην φάνε αύριο τα παιδιά τους,
κάλλιο να τρώνε τα παιδιά των αλλωνών! ...

Αδέρφια σφάζονται μεταξύ,
βγάζουν τα μάτια ο ένας τ' αλλουνού,
στις τρυφερές τις σάρκες,
εκεί λυτρώνουν των νυχιών τους την οργή!

Ποιοι συγγενείς, ποιοι φίλοι πια!; ...
Παντού αγέλες ανθρωπόμορφων θηρίων!
Μαζί μέχρι να σημαδέψουν,
ως να διαλέξουν ποιος, ποιος, ποιος θα φαγωθεί,
ουαί ουαί κι απάνω στο κουφάρι,
τρώγονται πια κι αυτές στην μοιρασιά! ...

Αγέλες μες στα γήπεδα,
στις εκκλησιές, στους δρόμους,
αγέλες στα σκολειά, στις πόλεις, στα χωριά ...

Αγέλες στην δουλειά και στις παρέες.
Στην ανεργία και στο κρασί ακόμα της ταβέρνας,
στων μάρκετ τις ουρές, στις τράπεζες,
σ' υπηρεσίες, στο δίκτυο, στο παρκάρισμα,
αν είναι δυνατόν!, παντού αγέλες!!!; ...

Ξεστράτισαμε ανθρώποι, ξεστράτισαμε ...

Πλουτίζουμε τις τσέπες μας,
πουλώντας τις ψυχές μας!!! ...

Αυτή 'ναι η νέα αγορά,
θυμίζει κάπως την Βαρβάκειο,
μα τούτη είναι αλλιώςτικη, είναι η
... Βαρβάρειος Αγορά ... !!! ...

Δεν βρίσκεις στα τσιγκέλια της σφαχτά,
ανθρώπους βρίσκεις, υπολήψεις ...
Αξίες τηλεόρασης σε προσφορές,
τις Καρυάτιδες πουτάνες στις στοές!!! ...
Του Παρθενώνα τις κολώνες θα τις βρεις,
σε μπουζουξίδικα τα πάρκινγκς να ορίζουν! ...
Το Βήμα της Βουλής του Περικλή,
το κουμαντάρουν πια,
ναρκώπλοια Noor1 και ομάδες! ...

Βλάκες και κάθε μπάσταρδο,
κρατούν της χώρας το τιμόνι, σκέτη φρίκη!



να σωθεί μια κλωτσιά στον καπετανίο,
να στρίψει το καράβι, να σωθούν
κι η χώρα να σωθεί, ούτ' ένας μούτσος,
ούτ' ένας μούτσος μωρέ!!!;;; ...

Ξεστρατίσαμε ανθρώποι, ξεστρατίσαμε ...

Στριμωχτήκαμε σαν βλάκες στο ποτάμι,
στον Έβρο παίζει η γάτα τα ποντίκια
κι έμεινε η πόρτα της Μεγίστης, ... ανοιχτή!!! ...

Ξεστρατίσαμε ...
Κι ούτ' ένας μούτσος μωρέ,
ούτ' ένας μούτσος!!!

Πάλι ουρλιάζει το σκυλί στον δρόμο, πάλι! ...
Μέρες τώρα!!! ... Σαν τι να θέλει να μας πει!!!;;; ...

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 / 3:44 – 5:00 πμ
Ενημερώθηκε 14 Μαρ 2020, 6:41 π.μ.

14 Μαρ 2020, 6:41 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Αυταπάτες

Γκριζάρισε ο ουρανός,
τα σύννεφα σκεπάσανε τον Ήλιο,
έτσι θαρρούμε όλοι! ...

Κοιτάμε μα δεν βλέπουμε,
κανείς θαρρώ δεν βλέπει
πως τα μάτια μας,
είναι στραμμένα αλλού!

Δεν είν' το έξω που κοιτάμε,
αλλού κοιτάμε, μέσα μας! ...
Μέσα μα;! ...

Οι ψυχές μας είναι αυτές που συννεφιάσανε,
δεν είναι ο ουρανός, μα οι ψυχές μας! ...
Την ανθρωπιά μας χάνουμε ανθρώποι
και πίσθηκοι γυρίζουμε στην φύση,
ζώα ξανά κι απ' την αρχή! ...

Μήνες εννιά μόλις τρωγόμαστε,
ο φασισμός μολύνει τον αέρα! ...
Δεν έχουμε θεριά πλέον στον τόπο μας,
λύκους, αρκούδες, τα ξεπαστρέψαμε!

Το αίμα όμως,
τι μυρουδιά, τι άρωμα αλήθεια χύνει
κι αφού τελέψαν τα θεριά,
δεν μένει τίποτ' άλλο,
στραφήκαμε λοιπόν στον εαυτό μας! ...



Γονιοί που δεν γεννούν,
για να μην φάνε αύριο τα παιδιά τους,
κάλλιο να τρώνε τα παιδιά των αλλωνών! ...

Αδέρφια σφάζονται μεταξύ,
βγάζουν τα μάτια ο ένας τ' αλλουνού,
στις τρυφερές τις σάρκες,
εκεί λυτρώνουν των νυχιών τους την οργή!

Ποιοι συγγενείς, ποιοι φίλοι πια!; ...
Παντού αγέλες ανθρωπόμορφων θηρίων!
Μαζί μέχρι να σημαδέψουν,
ως να διαλέξουν ποιος, ποιος, ποιος θα φαγωθεί,
ουαί ουαί κι απάνω στο κουφάρι,
τρώγονται πια κι αυτές στην μοιρασιά! ...

Αγέλες μες στα γήπεδα,
στις εκκλησιές, στους δρόμους,
αγέλες στα σκολειά, στις πόλεις, στα χωριά ...

Αγέλες στην δουλειά και στις παρέες.
Στην ανεργία και στο κρασί ακόμα της ταβέρνας,
στων μάρκετ τις ουρές, στις τράπεζες,
σ' υπηρεσίες, στο δίκτυο, στο παρκάρισμα,
αν είναι δυνατόν!, παντού αγέλες!!!; ...

Ξεστράτισαμε ανθρώποι, ξεστράτισαμε ...

Πλουτίζουμε τις τσέπες μας,
πουλώντας τις ψυχές μας!!! ...

Αυτή 'ναι η νέα αγορά,
θυμίζει κάπως την Βαρβάκειο,
μα τούτη είναι αλλιώςικη, είναι η
... Βαρβάρειος Αγορά ... !!! ...

Δεν βρίσκεις στα τσιγκέλια της σφαχτά,
ανθρώπους βρίσκεις, υπολήψεις ...
Αξίες τηλεόρασης σε προσφορές,
τις Καρυάτιδες πουτάνες στις στοές!!! ...
Του Παρθενώνα τις κολώνες θα τις βρεις,
σε μπουζουξίδικα τα πάρκινγκς να ορίζουν! ...
Το Βήμα της Βουλής του Περικλή,
το κουμαντάρουν πια,
ναρκώπλοια Noor1 και ομάδες! ...

Βλάκες και κάθε μπάσταρδο,
κρατούν της χώρας το τιμόνι, σκέτη φρίκη!
Μπροστά οι Πόρτες, Σάμινα η χώρα
κι ούτε ένας μούτσος, ένας μούτσος μωρέ,
να δώσει μια κλωτσιά στον καπετάνιο,
να στρίψει το καράβι, να σωθούν
κι η χώρα να σωθεί, ούτ' ένας μούτσος,
ούτ' ένας μούτσος μωρέ!!!; ...

Ξεστράτισαμε ανθρώποι, ξεστράτισαμε ...

Στριμωχτήκαμε σαν βλάκες στο ποτάμι,
στον Έβρο παίζει η γάτα τα ποντίκια



...εσπράσαμε ...

Κι ούτ' ένας μούτσος μωρέ,
ούτ' ένας μούτσος!!!

Πάλι ουρλιάζει το σκυλί στον δρόμο, πάλι! ...
Μέρες τώρα!!! ... Σαν τι να θέλει να μας πει!!!;;; ...

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 / 3:44 – 5:00 πμ
Ενημερώθηκε 14 Μαρ 2020, 6:31 π.μ.

14 Μαρ 2020, 6:31 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Αυταπάτες

Γκριζάρισε ο ουρανός,
τα σύννεφα σκεπάσανε τον Ήλιο,
έτσι θαρρούμε όλοι! ...

Κοιτάμε μα δεν βλέπουμε,
κανείς θαρρώ δεν βλέπει
πως τα μάτια μας,
είναι στραμμένα αλλού!

Δεν είν' το έξω που κοιτάμε,
αλλού κοιτάμε, μέσα μας! ...
Μέσα μα;! ...

Οι ψυχές μας είναι αυτές που συννεφιάσανε,
δεν είναι ο ουρανός, μα οι ψυχές μας! ...
Την ανθρωπιά μας χάνουμε ανθρώποι
και πίθηκοι γυρίζουμε στην φύση,
ζώα ξανά κι απ' την αρχή! ...

Μήνες εννιά μόλις τρωγόμαστε,
ο φασισμός μολύνει τον αέρα! ...
Δεν έχουμε θεριά πλέον στον τόπο μας,
λύκους, αρκούδες, τα ξεπαστρέψαμε!

Το αίμα όμως,
τι μυρουδιά, τι άρωμα αλήθεια χύνει
κι αφού τελέψαν τα θεριά,
δεν μένει τίποτ' άλλο,
στραφήκαμε λοιπόν στον εαυτό μας! ...

Γονιοί γεννούν και τρώνε τα παιδιά τους.
Γονιοί που δεν γεννούν,
για να μην φάνε αύριο τα παιδιά τους,
κάλλιο να τρώνε τα παιδιά των αλλωνών! ...

Αδέρφια σφάζονται μεταξύ,
βγάζουν τα μάτια ο ένας τ' αλλουνού,
στις τρυφερές τις σάρκες,
εκεί λυτρώνουν των νυχιών τους την οργή!

Ποιοι συγγενείς, ποιοι φίλοι πια!; ...
Παντού αγέλες ανθρωπόμορφων θηρίων!



... και πια κι απάνω στο κούφαρι,
τρώγονται πια κι αυτές στην μοιρασιά! ...

Αγέλες μες στα γήπεδα,
στις εκκλησιές, στους δρόμους,
αγέλες στα σκολειά, στις πόλεις, στα χωριά ...

Αγέλες στην δουλειά και στις παρέες.
Στην ανεργία και στο κρασί ακόμα της ταβέρνας,
στων μάρκετ τις ουρές, στις τράπεζες,
σ' υπηρεσίες, στο δίκτυο, στο παρκάρισμα,
αν είναι δυνατόν!, παντού αγέλες!!!;;; ...

Ξεστράτισαμε ανθρώποι, ξεστράτισαμε ...

Πλουτίζουμε τις τσέπες μας,
πουλώντας τις ψυχές μας!!! ...

Αυτή 'ναι η νέα αγορά,
θυμίζει κάπως την Βαρβάκειο,
μα τούτη είναι αλλιώςικη, είναι η
... Βαρβάρειος Αγορά ... !!! ...

Δεν βρίσκεις στα τσιγκέλια της σφαχτά,
ανθρώπους βρίσκεις, υπολήψεις ...
Αξίες τηλεόρασης σε προσφορές,
τις Καρυάτιδες πουτάνες στις στοές!!! ...
Του Παρθενώνα τις κολώνες θα τις βρεις,
σε μπουζουξίδικα τα πάρκινγκς να ορίζουν! ...
Το Βήμα της Βουλής του Περικλή,
το κουμαντάρουν πια,
ναρκώπλοια Noor1 και ομάδες! ...

Βλάκες και κάθε μπάσταρδο,
κρατούν της χώρας το τιμόνι, σκέτη φρίκη!
Μπροστά οι Πόρτες, Σάμινα η χώρα
κι ούτε ένας μούτσος, ένας μούτσος μωρέ,
να δώσει μια κλωτσιά στον καπετάνιο,
να στρίψει το καράβι, να σωθούν
κι η χώρα να σωθεί, ούτ' ένας μούτσος,
ούτ' ένας μούτσος μωρέ!!!;;; ...

Ξεστράτισαμε ανθρώποι, ξεστράτισαμε ...

Στριμωχτήκαμε σαν βλάκες στο ποτάμι,
στον Έβρο παίζει η γάτα τα ποντίκια
κι έμεινε η πόρτα της Μεγίστης, ... ανοιχτή!!! ...

Ξεστράτισαμε ...

Κι ούτ' ένας μούτσος μωρέ,
ούτ' ένας μούτσος!!!

Πάλι ουρλιάζει το σκυλί στον δρόμο, πάλι! ...
Μέρες τώρα!!! ... Σαν τι να θέλει να μας πει!!!;;; ...

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 / 3:44 – 5:00 πμ
Ενημερώθηκε 14 Μαρ 2020, 6:30 π.μ.

14 Μαρ 2020, 6:30 π.μ.



ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=7ICojEu1bFc&feature=share>

Γατούλης

Κεντροαριστερό γατούλη
μάζεψα από τον δρόμο,
συντροφιά να μου κρατάει
ιδεολογική!
Πήρε όλα μου τα χούγια
και δεν μου 'κατσε στον ώμο,
μέχρι τώρα είν' η παρέα του
ιδανική!

Δεν γκρινιάζει για να φάει,
ούτε μια ζημιά δεν κάνει,
κύριος σ' όλα του ο γατούλης
κεντροαριστερός!
Ξέρει που είναι η γωνιά του,
εκεί πάντα την αράζει,
μέχρι να του κάνω νόημα
για φαγητό!

Παρακολουθεί τι κάνω
λες και είμαι στην οθόνη,
σ' εκπομπή που μαγειρεύουν
πάντοτ' εκλογές!
Μου μετράει τις κινήσεις
και τα μάτια του μολότωφ,
αν δεν πέσει στο πιατάκι του
το φαγητό!

Κεντροαριστερός κι εμένα,
με βολεύει η βολή του
και με λίγο μακαρόνι,
όλα μια χαρά!
Συνδικαλισμό δεν ξέρει,
αύξηση δεν μου ζητάει,
εθνικόφρων πάν' απ' όλα,
κεντροαριστερός!!! ...

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 / 2:30 - 3:23 μμ

327

Ενημερώθηκε 13 Μαρ 2020, 4:41 μ.μ.

13 Μαρ 2020, 4:41 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=7ICojEu1bFc&feature=share>

Γατούλης

Κεντροαριστερό γατούλη
μάζεψα από τον δρόμο,
συντροφιά να μου κρατάει



και δεν μου κάπσε στον ώμο,
μέχρι τώρα είν' η παρέα του
ιδανική!

Δεν γκρινιάζει για να φάει,
ούτε μια ζημιιά δεν κάνει,
κύριος σ' όλα του ο γατούλης
κεντροαριστερός!
Ξέρει που είναι η γωνιά του,
εκεί πάντα την αράζει,
μέχρι να του κάνω νόημα
για φαγητό!

Παρακολουθεί τι κάνω
λες και είμαι στην οθόνη,
σ' εκπομπή που μαγειρεύουν
πάντοτ' εκλογές!
Μου μετράει τις κινήσεις
και τα μάτια του μολότωφ,
αν δεν πέσει στο πιατάκι του
το φαγητό!

Κεντροαριστερός κι εμένα,
με βολεύει η βολή του
και με λίγο μακαρόνι,
όλα μια χαρά!
Συνδικαλισμό δεν ξέρει,
αύξηση δεν μου ζητάει,
εθνικόφρων πάν' απ' όλα,
κεντροαριστερός!!! ...

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 / 2:30 - 3:23 μμ

327

Ενημερώθηκε 13 Μαρ 2020, 4:41 μ.μ.

13 Μαρ 2020, 4:41 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ_8vgppm-0&feature=share

Γυροβολιά

Γυροβολιά θα φέρω
στον κόσμο π' αργοπεθαίνει
και για το ξεκίνημά μου,
θα πιάσω ψηλά,
από τον λασπωμένο τον Έβρο
που μες στον βούρκο του,
πνίγεται η τελευταία
του κόσμου η ανθρωπιιά ...

Δούλοι εκεί, μετρούν απόγνωση
και μπροστά, πάντα ένας φράχτης,
πάνω στα σύρματα μια κόλαση
κι από πίσω, να τους γαυγίζουν μαύρα,



Γυροβολία θα φέρω
στα σπίτια που μπαίνει ο Χάρος
και κάθεται στο τραπέζι
να βρει μια μπουκιά
κι όπου δεν βρίσκει γιόμα,
την πείνα του να χορτάσει,
θερίζει και σπέρνει γύρω,
καμίνια φωτιά ...

Άρρωστα κορμιά κι απόκληροι,
στοιβαγμένοι σαν κουτάκια,
πατεράδες απ' αστρόσκονη
και μανάδες, τον θρήνο τους να ουρλιάζουν,
ως το λιόγερμα, του άγιου κόσμου σου ...

... θεέ!!!

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 / 9:14 - 10:34 πμ

326

Ενημερώθηκε 13 Μαρ 2020, 11:59 π.μ.

13 Μαρ 2020, 11:59 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ_8vgppm-0&feature=share

Γυροβολία

Γυροβολία θα φέρω
στον κόσμο π' αργοπεθαίνει
και για το ξεκίνημά μου,
θα πιάσω ψηλά,
από τον λασπωμένο τον Έβρο
που μες στον βούρκο του,
πνίγεται η τελευταία
του κόσμου η ανθρωπιά ...

Δούλοι εκεί, μετρούν απόγνωση
και μπροστά, πάντα ένας φράχτης,
πάνω στα σύρματα μια κόλαση
κι από πίσω, να τους γαυγίζουν μαύρα,
τα μαντρόσκυλα, του κόσμου ετούτου!

Γυροβολία θα φέρω
στα σπίτια που μπαίνει ο Χάρος
και κάθεται στο τραπέζι
να βρει μια μπουκιά
κι όπου δεν βρίσκει γιόμα,
την πείνα του να χορτάσει,
θερίζει και σπέρνει γύρω,
καμίνια φωτιά ...

Άρρωστα κορμιά κι απόκληροι,
στοιβαγμένοι σαν κουτάκια,
πατεράδες απ' αστρόσκονη
και μανάδες, τον θρήνο τους να ουρλιάζουν,



Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 / 9:14 - 10:34 πμ

326

Ενημερώθηκε 13 Μαρ 2020, 11:58 π.μ.

13 Μαρ 2020, 11:58 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=ltuDzuNHmFg&feature=share>

Ουρλιαχτό

Ένα σκυλί αδέσποτο
και κακομοιριασμένο,
βολεύτηκε στην γειτονιά
τις τελευταίες μέρες.

Το ουρλιαχτό του ακούγεται
στην σιγαλιά της νύχτας,
απόκοσμο, σπαρακτικό,
τι τάχα ν' αναγγέλλει; ...

Ουρλιάζει και το σπάραγμα,
φτάνει ως το μεδούλι,
πονά αυτό, πονά για μας,
ποιος ξέρει ν' απαντήσει!; ...

Ένα ουρλιαχτό απόκοσμο
μονάχο απ' την πλατεία,
ίσως γυρεύει ζεστασιά,
λίγη στοργή, ποιος ξέρει!; ...

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 / 5:39 - 5:52 πμ

325

Ενημερώθηκε 13 Μαρ 2020, 8:32 π.μ.

13 Μαρ 2020, 8:32 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=ltuDzuNHmFg&feature=share>

Ουρλιαχτό

Ένα σκυλί αδέσποτο
και κακομοιριασμένο,
βολεύτηκε στην γειτονιά
τις τελευταίες μέρες.

Το ουρλιαχτό του ακούγεται
στην σιγαλιά της νύχτας,
απόκοσμο, σπαρακτικό,



Συρπάζει και το σπαραγμα,
φτάνει ως το μεδούλι,
πονά αυτό, πονά για μας,
ποιος ξέρει ν' απαντήσει!; ...

Ένα ουρλιαχτό απόκοσμο
μονάχο απ' την πλατεία,
ίσως γυρεύει ζεστασιά,
λίγη στοργή, ποιος ξέρει!; ...

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 / 5:39 - 5:52 πμ

325

Ενημερώθηκε 13 Μαρ 2020, 8:31 π.μ.

13 Μαρ 2020, 8:31 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=p3r4prvQZEY&feature=share>

Αριάδνη

Διάβηκα μια χούφτα κορμιά,
το καθένα και συμφορά,
μα μ' αφήνανε πίσω τ' αλάτι,
κείνο που σκορπώ στην καρδιά,
σαν παλεύω την μοναξιά,
με την Τέχνη μου πάντα θεά,
να με ... δικάζει! ...

Και στα σοκάκια του Δαιδάλου μου,
φάχνω την λευτεριά μου,
να βγω στο φως που λάτρεψα πολύ,
να σφιχταγκαλιάσω, να πυρωθώ ζωή,
την Αριάδνη δεν αντάμωσα! ...

Διάβηκα σε δρόμους σκληρούς,
έπεσα χιλιάδες φορές,
μάτωσε η καρδιά μου φορές άλλες τόσες,
μα το πείσμα μου για ζωή,
με κρατούσε κάθε στιγμή
κι έβρισκα το κουράγιο ξανά,
να ορθοποδίζω! ...

Κι ο έρωτας ήταν αυτός που πάντα,
μου άπλωνε το χέρι,
που μου 'σταζε στο στόμα μου ιδρώτα
να ξεδιψάσω, τον δρόμο μου 'δειχνε,
την Αριάδνη μου ακόμα· δεν αντάμωσα! ...

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 / 6:12 - 7:07 μμ

324

Ενημερώθηκε 12 Μαρ 2020, 8:54 μ.μ.

12 Μαρ 2020, 8:54 μ.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=p3r4prvQZEY&feature=share>

Αριάδνη

Διάβηκα μια χούφτα κορμιά,
το καθένα και συμφορά,
μα μ' αφήνανε πίσω τ' αλάτι,
κείνο που σκορπώ στην καρδιά,
σαν παλεύω την μοναξιά,
με την Τέχνη μου πάντα θεά,
να με ... δικάζει! ...

Και στα σοκάκια του Δαιδάλου μου,
ψάχνω την λευτεριά μου,
να βγω στο φως που λάτρεψα πολύ,
να σφιχταγκαλιάσω, να πυρωθώ ζωή,
την Αριάδνη δεν αντάμωσα! ...

Διάβηκα σε δρόμους σκληρούς,
έπεσα χιλιάδες φορές,
μάτωσε η καρδιά μου φορές άλλες τόσες,
μα το πείσμα μου για ζωή,
με κρατούσε κάθε στιγμή
κι έβρισκα το κουράγιο ξανά,
να ορθοποδίζω! ...

Κι ο έρωτας ήταν αυτός που πάντα,
μου άπλωνε το χέρι,
που μου 'σταζε στο στόμα μου ιδρώτα
να ξεδιψάσω, τον δρόμο μου 'δειχνε,
την Αριάδνη μου ακόμα· δεν αντάμωσα! ...

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 / 6:12 - 7:07 μμ

324

Ενημερώθηκε 12 Μαρ 2020, 8:54 μ.μ.

12 Μαρ 2020, 8:54 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

. Βρήκα κι αυτό Η ΑΠΑΘΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΣΕΛΗΝΩΣΗΣ (Μεταγλωττισμένο Ελληνική)
<https://youtu.be/RllwqWva4ms>

12 Μαρ 2020, 8:40 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.

Ομάδα: Το Στέκι της Δεξαμενής

. Βρήκα κι αυτό Η ΑΠΑΘΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΣΕΛΗΝΩΣΗΣ (Μεταγλωττισμένο Ελληνική)
<https://youtu.be/RllwqWva4ms>



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://youtu.be/Qgl_Dtbgems

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ, έχω κάποιες εύλογες απορίες κι απευθύνομαι, στους φυσικούς της ομάδας, ή όποιους τέλος πάντων, μπορούν ν' απαντήσουν υπεύθυνα κι επιστημονικά
Μέχρι σήμερα, δεν είχα αμφισβητήσει ποτέ τις διαστημικές αποστολές του ανθρώπου στην Σελήνη και θεωρούσα τις σχετικές αμφισβητήσεις, κοινή συνομοσιολογία! Σήμερα όμως, παρατήρησα κάτι πάρα πολύ περίεργα πράγματα σ' αυτό το βίντεο που αναδημοσιεύω κι όποιος φυσικός μπορεί, ας μου τα εξηγήσει! ...

- Η σκόνη που σηκώνουν στον βηματισμό τους οι αστροναύτες, δεν θα 'πρεπε να υπόκειται στην ίδια ακριβώς έλλειψη βαρύτητας, που υπόκεινται κι οι αστροναύτες!!!;; ... Κανονικά αυτή η σκόνη, δεν θα 'πρεπε μετά την εκτίναξή της, να μετεωρίζεται τουλάχιστον για κάμποσα λεπτά, σαν ομίχλη περίπου μέχρι να κατακαθίσει αρκετά αργά!!!;; ...

- Επίσης λόγω ελλείψεως βαρύτητας, τ' οτιδήποτε κρέμεται από την στολή των αστροναυτών, δεν θα 'πρεπε κανονικά, να ταλαντεύεται εξαιρετικά αργά, όπως πχ, σα να ήταν βυθισμένοι μέσα σε μια πισίνα νερού!!!;; ...

- Κι ειδικά εκεί περίπου στο 6:58 του βίντεο, ξαφνικά από τον πίσω αστροναύτη, πέφτει κάτι από την στολή του στο χώμα, σα να υφίσταται πάνω του, η ... βαρύτητα της Γης!!! ... Μπαμ και κάτω με την μία!!! ... Την ίδια ακριβώς στιγμή, που οι αστροναύτες με τόσες δεκάδες συνολικά κιλά βάρους, χοροπηδάνε σαν πούπουλα!!!;; ... Εκπληκτική δεν είναι αυτή η αντίθεση!!!;; ... Πως εξηγείται, αλλά επιστημονικά όμως, όχι ανεύθυνα και καχύποπτα, επιστημονικά!!!

Υπάρχει κάποιος, που να μπορεί να μου απαντήσει υπεύθυνα σ' αυτά, πριν κατακυλήσω κι εγώ, στην εύλογη πια αμφισβήτηση, αυτών των αποστολών!!!;;

https://youtu.be/Qgl_Dtbgems

Ενημερώθηκε 12 Μαρ 2020, 8:40 π.μ.

12 Μαρ 2020, 5:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=Tm0_IdDnUYI&feature=share

Αύριο

Αύριο κάπου θ' ανταμώσουμε,
η μοίρα μας το 'χει γραμμένο,
το παρελθόν μας να θυμόμαστε
κάπου σε πέλαγο αφρισμένο,
σε ταβερνάκι απόμερο κρασί,
να πιω απ' το στόμα σου αγιασμένο! ...

Κι αν δεν με πιστεύεις, κοίτα τ' άστρα,
κοίτα το φεγγάρι πως χαμογελάει,
κάτι ξέρει αυτό που εσύ δεν ξέρεις
και γι' αυτό μου κλείνει πονηρή ματιά·
γύρε στην αγκαλιά μου

Αύριο ο χρόνος θα 'ναι αλλιώτικος,
θα είσαι πια κι εσύ γυναίκα,
θέ' να πιστεύω ότι θα μπορείς,
να εκτιμάς τα περασμένα,
όσα σου χάρισα με ζεστασιά
και σου τα φύλαξα γραμμένα! ...

Κι εκεί στ' απόμερο το ταβερνάκι,



για να πούμε εκείνη την γλυκιά στιγμή
τ' αύριο είναι, για μας

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 / 5:00 - 5:52 μμ

323

Ενημερώθηκε 11 Μαρ 2020, 8:38 μ.μ.

11 Μαρ 2020, 8:38 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=Tm0_IdDnUYI&feature=share

Αύριο

Αύριο κάπου θ' ανταμώσουμε,
η μοίρα μας το 'χει γραμμένο,
το παρελθόν μας να θυμόμαστε
κάπου σε πέλαγο αφρισμένο,
σε ταβερνάκι απόμερο κρασί,
να πιω απ' το στόμα σου αγιασμένο! ...

Κι αν δεν με πιστεύεις, κοίτα τ' άστρα,
κοίτα το φεγγάρι πως χαμογελάει,
κάτι ξέρει αυτό που εσύ δεν ξέρεις
και γι' αυτό μου κλείνει πονηρή ματιά·
γύρε στην αγκαλιά μου

Αύριο ο χρόνος θα 'ναι αλλιώτικος,
θα είσαι πια κι εσύ γυναίκα,
θέ' να πιστεύω ότι θα μπορείς,
να εκτιμάς τα περασμένα,
όσα σου χάρισα με ζεστασιά
και σου τα φύλαξα γραμμένα! ...

Κι εκεί στ' απόμερο το ταβερνάκι,
θα μετρήσουμε γουλιά γουλιά κρασί,
όσα ονειρευτήκαμε κι οι δυο μας,
για να πούμε εκείνη την γλυκιά στιγμή·
τ' αύριο είναι, για μας

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 / 5:00 - 5:52 μμ

323

Ενημερώθηκε 11 Μαρ 2020, 8:38 μ.μ.

11 Μαρ 2020, 8:38 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

□□□□□ ... 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να βρίσκονται στα κρατικά ταμεία, οπωσδήποτε τα 37 δις, εθνικό μαξιλάρι του ΤΣΥΡΙΖΑ, είτε με κορωναϊό, είτε χωρίς παρελάσεις, είτε μ' οτιδήποτε άλλο!!! ... 31-12-2020, 37 δις τουλάχιστον!!! Πρώτος προϋπολογισμός τους κι αν τους βγει



Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

☺📄 Το κλέβω! ...

26 Φεβ 2020, 6:24 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του George Zolis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

☺📄 Το κλέβω! ...

26 Φεβ 2020, 6:24 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.



Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ε από προχθές, καλύτερες χθες που είχα την κατάλληλη φωτιά!

25 Φεβ 2020, 4:45 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευσή του.



Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ε από προχθές, καλύτερες χθες που είχα την κατάλληλη φωτιά!

25 Φεβ 2020, 4:45 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Καίτη Κασιμάτη Αργιανά.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ!

24 Φεβ 2020, 8:44 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Καίτη Κασιμάτη Αργιανά.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ!

24 Φεβ 2020, 8:44 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ρούλα Τσάκου.



24 Φεβ 2020, 7:59 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Ρούλα Τσάκου.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Ευχαριστώ! Επίσης καλή εβδομάδα.

24 Φεβ 2020, 7:59 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Ενημερώθηκε 25 Φεβ 2020, 4:46 π.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Φεβ 2020, 7:49 π.μ.

24 Φεβ 2020, 7:14 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=9W0wT2HCG-o&feature=share>

Μοναξιές

Πόσες δεκάδες μοναξιές,
σε μια λουρίδα τσιμεντένιας παραλίας,
σέρνονται κυριολεκτικά,
θαρρείς δεν έχουνε σκοπό,
δεν τις προσμένει πουθενά,
κανείς, για κάτι! ...

Που πάνε, γιατί σέρνονται,
τι 'ναι αυτό που τις τραβάει
από την μύτη,
πως καταφέρνουν
σε ζευγάρια να βαδίζουν
και να 'ναι χώρα,
ξένοι στο δικό τους σπίτι!; ...

Δεκάδες μοναξιές κι η καθεμιά τους,
με βελούδινο σταυρό στους ώμους,
που δεν αντέχουν σε καρφιά,
που δεν αντέχουν σε σφυριά,
σκορπώνε στα χτυπήματα,
γίνονται θρύψαλα, σαν άμμος! ...

Κι ανάμεσά τους,
κάποιες που ξεχωρίζουν σκυθρωπές,
κατάμαυρες, σκυμμένα τα κεφάλια,
δεν κουβαλούν βελούδινους σταυρούς,
αλλά βαμμένους από πόνο
κι από αίμα ...

Κι όσο πιο μαύρος ο σταυρός,



η μοίρα τους καρφώνει,
πάνω στα κότσια τους,
στο πείσμα τους,
την μοναξιά της κι η μοίρα,
να στεριώνει! ...

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 / 6:17 – 6:43 μμ

321

Ενημερώθηκε 17 Φεβ 2020, 11:40 μ.μ.

17 Φεβ 2020, 11:40 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=9W0wT2HCG-o&feature=share>

Μοναξιές

Πόσες δεκάδες μοναξιές,
σε μια λουρίδα τσιμεντένιας παραλίας,
σέρνονται κυριολεκτικά,
θαρρείς δεν έχουνε σκοπό,
δεν τις προσμένει πουθενά,
κανείς, για κάτι! ...

Που πάνε, γιατί σέρνονται,
τι 'ναι αυτό που τις τραβάει
από την μύτη,
πως καταφέρνουν
σε ζευγάρια να βαδίζουν
και να 'ναι χώρια,
ξένοι στο δικό τους σπίτι!; ...

Δεκάδες μοναξιές κι η καθεμιά τους,
με βελούδινο σταυρό στους ώμους,
που δεν αντέχουν σε καρφιά,
που δεν αντέχουν σε σφυριά,
σκορπώνε στα χτυπήματα,
γίνονται θρύψαλα, σαν άμμος! ...

Κι ανάμεσά τους,
κάποιες που ξεχωρίζουν σκυθρωπές,
κατάμαυρες, σκυμμένα τα κεφάλια,
δεν κουβαλούν βελούδινους σταυρούς,
αλλά βαμμένους από πόνο
κι από αίμα ...

Κι όσο πιο μαύρος ο σταυρός,
όσο βαρύτερος ο πόνος και το αίμα,
τόσα καρφιά και πιότερα,
η μοίρα τους καρφώνει,
πάνω στα κότσια τους,
στο πείσμα τους,
την μοναξιά της κι η μοίρα,
να στεριώνει! ...

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 / 6:17 – 6:43 μμ



Ενημερώθηκε 17 Φεβ 2020, 11:40 μ.μ.

17 Φεβ 2020, 11:40 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=u1_8BUcujfM&feature=share

Νότες

Κυλούν οι νότες πάνω στο κύμα
κι ένα ζευγάρι τις κουμαντάρει,
δύο νέοι ωραίοι στο Γλαροπάτι
κι ο Ήλιος γέρνει,
στης Γης την πλάτη.

Πιάνουν τις νότες και τις δαμάζουν,
σε βήμα λάτιν, αργού ρυθμού,
είναι υπέροχο να τους κοιτάξεις,
στο ηλιοβασίλεμα,
να τους θαυμάξεις! ...

Κορμιά και νότες γίνονται ένα
κι ο νους μου άθελα, τρέχει σ' εσένα,
στο λίκνισμά τους ο χρόνος παγώνει,
ο χώρος γύρω τους,
σαν πως μας ενώνει!; ...

Μα μου αρνούνται το κλέψιμό τους,
να πάρω εικόνες απ' τον χορό τους,
τους νοιώθω αλήθεια, δεν επιμένω
κι όταν τελειώνουν,
τον δρόμο μου παίρνω ...

Στον φάρο γράφω τούτους τους στίχους
και με τις νότες, ψάχνω για μύθους,
που θα μας σμίξουν σε τέτοια εικόνα,
αγαπημένη μου· που να 'σαι τώρα!; ...

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 / 4:50 – 5:19 μμ

320

Ενημερώθηκε 17 Φεβ 2020, 10:01 μ.μ.

17 Φεβ 2020, 10:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=u1_8BUcujfM&feature=share

Νότες

Κυλούν οι νότες πάνω στο κύμα
κι ένα ζευγάρι τις κουμαντάρει,
δύο νέοι ωραίοι στο Γλαροπάτι
κι ο Ήλιος γέρνει,



Πάνου οι νότες και ης θαραζόν,
σε βήμα λάτιν, αργού ρυθμού,
είναι υπέροχο να τους κοιτάζεις,
στο ηλιοβασίλεμα,
να τους θαυμάζεις! ...

Κορμιά και νότες γίνονται ένα
κι ο νους μου άθελα, τρέχει σ' εσένα,
στο λίκνισμά τους ο χρόνος παγώνει,
ο χώρος γύρω τους,
σαν πως μας ενώνει!; ...

Μα μου αρνούνται το κλέψιμό τους,
να πάρω εικόνες απ' τον χορό τους,
τους νοιώθω αλήθεια, δεν επιμένω
κι όταν τελειώνουν,
τον δρόμο μου παίρνω ...

Στον φάρο γράφω τούτους τους στίχους
και με τις νότες, ψάχνω για μύθους,
που θα μας σμίξουν σε τέτοια εικόνα,
αγαπημένη μου· που να 'σαι τώρα!; ...

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 / 4:50 – 5:19 μμ

320

Ενημερώθηκε 17 Φεβ 2020, 10:01 μ.μ.

17 Φεβ 2020, 10:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=CphaL3NeN6Q&feature=share>

Σημάδι

Στον χάρτη του κορμιού σου
βάλε σημάδι,
να ψάξω να το βρω, σε θέλω,
πυξίδα έχω στο χέρι τον καημό σου,
κείνη η στερνή ματιά σου,
ακόμα με στοιχειώνει! ...

Σημάδι κι ότι κι αν γίνει,
άμα το βάλεις πάνω σου,
μια μέρα θα το βρω,
θα σκύψω μ' ανακούφιση,
σαν άγιο μου προσκύνημα,
θα δεις, θα ν τ' ασπαστώ! ...

Σημάδι στον αστράγαλο,
της γης της καρποφόρας,
δικό σου απόσταγμα ελιάς,
σταλαγματιά κρασιού ξηρού,
σε πάλλευκο σεντόνι ...

Σημάδεψε και τ' άρωμα,



Ο χάρτης αναδύει,
να μ' οδηγή με σιγουριά
κι όπου κι αν είσαι
κι όπου κι αν πας,
σαν σημαδέψεις, θα σε βρω ...

Σε θέλω Ακούς;
Σε θέλω

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 / 9:05 – 9:38 πμ

319

Ενημερώθηκε 16 Φεβ 2020, 2:39 μ.μ.

16 Φεβ 2020, 2:39 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=CphaL3NeN6Q&feature=share>

Σημάδι

Στον χάρτη του κορμιού σου
βάλε σημάδι,
να ψάξω να το βρω, σε θέλω,
πυξίδα έχω στο χέρι τον καημό σου,
κείνη η στερνή ματιά σου,
ακόμα με στοιχειώνει! ...

Σημάδι κι ότι κι αν γίνει,
άμα το βάλεις πάνω σου,
μια μέρα θα το βρω,
θα σκύψω μ' ανακούφιση,
σαν άγιο μου προσκύνημα,
θα δεις, θα ν τ' ασπαστώ! ...

Σημάδι στον αστράγαλο,
της γης της καρποφόρας,
δικό σου απόσταγμα ελιάς,
σταλαγματιά κρασιού ξηρού,
σε πάλλευκο σεντόνι ...

Σημάδεψε και τ' άρωμα,
σκόρπισε στον αέρα,
αυτό που από την σάρκα σου
ο χάρτης αναδύει,
να μ' οδηγή με σιγουριά
κι όπου κι αν είσαι
κι όπου κι αν πας,
σαν σημαδέψεις, θα σε βρω ...

Σε θέλω Ακούς;
Σε θέλω

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 / 9:05 – 9:38 πμ

319

Ενημερώθηκε 16 Φεβ 2020, 2:39 μ.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Δεν θέλει και πολύ η ζωή, να νοστιμίσει μια σταλιά! ...

Ένα κομματάκι χοιρινό μαγούλι, ρύζι βραστό, κρεμμύδι ξερό, πιπεριά κόκκινη και πράσινη, ίσαμε να μαραθούν και καλή όρεξη! ...

Αν υπάρχει και καλή παρέα βεβαίως, ακόμα καλύτερα! ...

Ενημερώθηκε 16 Φεβ 2020, 2:07 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16 Φεβ 2020, 2:07 μ.μ.

16 Φεβ 2020, 2:06 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=uorg2Va1h_w&feature=share

Ανατολή

Σε τούτη την ανατολή,

τι να ταιριάξω; ...

Σαν τι 'ναι αυτό π' αντάξια,

μαζί της να συγκρίνω; ...

Βυθίζομαι στις μνήμες μου

κάτι από κει να πιάσω,

μα τίποτε καλύτερο

από σένανε δεν βρίσκω! ...

Στις ηλιαχτίδες τις γλυκές,

θαρρώ πως σ' αντικρίζω

και στις καμπάνες την ηχώ,

το γέλιο σου γροικάω,

σαν γάργαρο νεροπηγής

δάκρυ το καταπίνω,

στο αίμα μου μ' ανατριχιά,

κυλά, τι θ' απογίνω!; ...

Ανατολή χρυσόφερνη

ρίχνει τα βήματά της,

στο πρωινό της Κυριακής

τα ξέπλεκα μαλλιά της.

Σύννεφα απά' απ' την θάλασσα

γιομάτα βροχονέρι,

που σέρνονται τεμπέλικά

και πάνε σ' άλλα μέρη.

Τα καστανά τα μάτια σου

νογώ στην πύκνωσή τους,

τα χείλη σου τα φλογερά

στην συννεφογραμμή τους! ...

Όσο κι αν θέλω, αν προσπαθώ,

να μην σε συλλογιέμαι,

με κάθε τριγύρω μου όμορφο,

σε σένα αναπετιέμαι! ...

Τόσο πολύ σ' αγάπησα!!!;;; ...



στο

Ενημερώθηκε 16 Φεβ 2020, 1:34 μ.μ.

16 Φεβ 2020, 1:34 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.https://www.youtube.com/watch?v=uorg2Va1h_w&feature=share

Ανατολή

Σε τούτη την ανατολή,
τι να ταιριάξω; ...
Σαν τι 'ναι αυτό π' αντάξια,
μαζί της να συγκρίνω; ...
Βυθίζομαι στις μνήμες μου
κάτι από κει να πιάσω,
μα τίποτε καλύτερο
από σένανε δεν βρίσκω! ...

Στις ηλιαχτίδες τις γλυκές,
θαρρώ πως σ' αντικρίζω
και στης καμπάνας την ηχώ,
το γέλιο σου γροικάω,
σαν γάργαρο νεροπηγής
δάκρυ το καταπίνω,
στο αίμα μου μ' ανατριχιά,
κυλά, τι θ' απογίνω!; ...

Ανατολή χρυσόφτερνη
ρίχνει τα βήματά της,
στο πρωινό της Κυριακής
τα ξέπλεκα μαλλιά της.
Σύννεφα απά' απ' την θάλασσα
γιομάτα βροχονέρι,
που σέρνονται τεμπέλικά
και πάνε σ' άλλα μέρη.

Τα καστανά τα μάτια σου
νογώ στην πύκνωσή τους,
τα χείλη σου τα φλογερά
στην συννεφογραμμή τους! ...

Όσο κι αν θέλω, αν προσπαθώ,
να μην σε συλλογιέμαι,
με κάθε τριγύρω μου όμορφο,
σε σένα αναπετιέμαι! ...

Τόσο πολύ σ' αγάπησα!!!; ...

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 / 8:10 – 8:44 πμ

318

Ενημερώθηκε 16 Φεβ 2020, 1:34 μ.μ.

16 Φεβ 2020, 1:34 μ.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=U7PAy45lZys&feature=share>

Παιδί

Σου ρίχνουνε στα χέρια ένα παιδί,
«ΔΙΚΟ ΣΟΥ» η σκληρή τους η προσταγή,
θέλεις γίνε φονιάς του, θέλεις τροφός,
θέλεις ξεπουλήσέ το, ή δώσ' του το φως!

Το κρατάς στην αγκαλιά σου
και τα μάτια του κοιτάνε,
ποιος στ' αλήθεια είσαι, τι θέλεις,
μ' απορία, τι θα κάνεις; ...

Μία ψυχή κρατάς στα χέρια τώρα,
δάσκαλος γίνεσαι για η κακιά του ώρα;
Πόση ευθύνη μια παιδική ψυχούλα τόση,
από την φρίκη της αγάπης, πώς να γλιτώσει!; ...

Κι αφού να το πετάξω δεν μπορώ,
δεν πάει καρδιά μου ένα παιδί μικρό,
να το εγκαταλείψω σε μι' αλάνα,
εγώ είμαι πατέρας, δεν είμαι μάνα ...

Σκουπίζω από τα μάτια του φόβο, ντροπή,
και τ' αγκαλιάζω μ' όση, μου μένει στοργή,
πρώτη φορά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω
κι η πρώτη όμως που ξέρω,
τι ... δεν πρέπει να κάνω!!! ...

Κράτα με από το χέρι
κι ίσαμε το μεσημέρι,
της ζωής σου ίσως μας δείξει,
ο χρόνος που θ' ακολουθήσει,
ποιος ο δρόμος που ταιριάζει,
για τους δυο μας να χαράζει,
ο Ήλιος πάνω από τον κόσμο
κι ίσως αύριο, να μυρίσει δυόσμο! ...

Κι αν νομίζεις δεν σου κάνω,
άσ' το χέρι μου παιδί μου, φύγε,
στο καλό κι όσο μακριά θαρρείς,
... να μην σε φτάνω ... !!! ...

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 / 4:50 – 5:35 πμ

317

Ενημερώθηκε 15 Φεβ 2020, 8:46 π.μ.

15 Φεβ 2020, 8:46 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=U7PAy45lZys&feature=share>



Σου ριχνόνε στα χέρια ένα παιδί,
«ΔΙΚΟ ΣΟΥ» η σκληρή τους η προσταγή,
θέλεις γίνε φονιάς του, θέλεις τροφός,
θέλεις ξεπουλήσέ το, ή δώσ' του το φως!

Το κρατάς στην αγκαλιά σου
και τα μάτια του κοιτάνε,
ποιος στ' αλήθεια είσαι, τι θέλεις,
μ' απορία, τι θα κάνεις; ...

Μία ψυχή κρατάς στα χέρια τώρα,
δάσκαλος γίνεσαι για η κακιά του ώρα;
Πόση ευθύνη μια παιδική ψυχούλα τόση,
από την φρίκη της αγάπης, πώς να γλιτώσει!; ...

Κι αφού να το πετάξω δεν μπορώ,
δεν πάει καρδιά μου ένα παιδί μικρό,
να το εγκαταλείψω σε μι' αλάνα,
εγώ είμαι πατέρας, δεν είμαι μάνα ...

Σκουπίζω από τα μάτια του φόβο, ντροπή,
και τ' αγκαλιάζω μ' όση, μου μένει στοργή,
πρώτη φορά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω
κι η πρώτη όμως που ξέρω,
τι ... δεν πρέπει να κάνω!!! ...

Κράτα με από το χέρι
κι ίσαμε το μεσημέρι,
της ζωής σου ίσως μας δείξει,
ο χρόνος που θ' ακολουθήσει,
ποιος ο δρόμος που ταιριάζει,
για τους δυο μας να χαράζει,
ο Ήλιος πάνω από τον κόσμο
κι ίσως αύριο, να μυρίσει δυόσμο! ...

Κι αν νομίζεις δεν σου κάνω,
άσ' το χέρι μου παιδί μου, φύγε,
στο καλό κι όσο μακριά θαρρείς,
... να μην σε φτάνω ... !!! ...

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020 / 4:50 – 5:35 πμ

317

Ενημερώθηκε 15 Φεβ 2020, 8:45 π.μ.

15 Φεβ 2020, 8:45 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=f6tcSJA1W64&feature=share>

Ερωτογιορτή

Τούτες τις μέρες της βροχής,
που ζευγαρώνει ο ουρανός
με τ' άγιο χώμα,
κοίταξε να μην γελαστείς,



Ο έρωτας δεν είν' γιορτή
δεν 'ν' της αγάπης σχόλη,
κείνοι που αγαπούν πολύ,
δεν περιμένουν την γιορτή,
μα αγαπούνε δυνατά,
το δείχνουν καθημερινά! ...

Αν νοιώσεις ερωτογιορτή,
να ξέρεις πως δεν αγαπάς,
κάλλιο να πας με την βροχή,
στην ποταμιά πριν την αυγή,
εκεί που έμαθες, να περπατάς.

Κι αν σου περσέψει η μέρ' αυτή,
τότε σημαίνει κρατάς κλειδί,
τ'ς αγάπης που 'χεις μέσα σου,
σαν τρυφερό, μικρό πουλί,
σκύψε στο προσκεφάλι σου
και δώσ' του ένα ζεστό φιλή! ...

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 / 5:30 – 6:05 μμ

316

Ενημερώθηκε 14 Φεβ 2020, 10:20 μ.μ.

14 Φεβ 2020, 10:20 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=f6tcSJA1W64&feature=share>

Ερωτογιορτή

Τούτες τις μέρες της βροχής,
που ζευγαρώνει ο ουρανός
με τ' άγιο χώμα,
κοίταξε να μην γελαστείς,
απ' της γιορτής το χρώμα.

Ο έρωτας δεν είν' γιορτή
δεν 'ν' της αγάπης σχόλη,
κείνοι που αγαπούν πολύ,
δεν περιμένουν την γιορτή,
μα αγαπούνε δυνατά,
το δείχνουν καθημερινά! ...

Αν νοιώσεις ερωτογιορτή,
να ξέρεις πως δεν αγαπάς,
κάλλιο να πας με την βροχή,
στην ποταμιά πριν την αυγή,
εκεί που έμαθες, να περπατάς.

Κι αν σου περσέψει η μέρ' αυτή,
τότε σημαίνει κρατάς κλειδί,
τ'ς αγάπης που 'χεις μέσα σου,
σαν τρυφερό, μικρό πουλί,
σκύψε στο προσκεφάλι σου
και δώσ' του ένα ζεστό φιλή! ...



316

Ενημερώθηκε 14 Φεβ 2020, 10:19 μ.μ.

14 Φεβ 2020, 10:19 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.<https://www.youtube.com/watch?v=xzqjpEgcWEg&feature=share>

Δοξάρι

Το δοξάρι του κορμιού μου καις
πάνω στις χορδές σου,
με τον ήχο σου μαγεύεις,
σαΐτιές πετάς στον αργαλειό σου.
Και υφαίνεις, κόκκινο πανί από αίμα,
κοίτα το παιδί πως χορεύει,
όταν βρέχει και ξυπόλητο! ...

Το δοξάρι του κορμιού μου δες,
πως σκιρτά στο άγγιγμα,
στων χεριών σου το στροβίλισμα
πως παραδίνεται! ...
Και το λιόγερμα,
γείρε να σου δώσω ένα γλυκό φιλί,
να 'χεις συντροφιά,
όταν πετάξεις κάπου μακριά! ...

Το δοξάρι του κορμιού μου καις
πάνω στις χορδές σου,
και στον Ήλιο λες, χίλιες μουσικές,
για της καρδιάς φωτιές ...

Σ' αγαπώ ...

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 / 9:51 – 4:54 μμ

315

Ενημερώθηκε 14 Φεβ 2020, 1:09 π.μ.

14 Φεβ 2020, 1:09 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.<https://www.youtube.com/watch?v=xzqjpEgcWEg&feature=share>

Δοξάρι

Το δοξάρι του κορμιού μου καις
πάνω στις χορδές σου,
με τον ήχο σου μαγεύεις,
σαΐτιές πετάς στον αργαλειό σου.
Και υφαίνεις, κόκκινο πανί από αίμα,
κοίτα το παιδί πως χορεύει,
όταν βρέχει και ξυπόλητο! ...



πως σκίρτα στο αγγίγμα,
στων χεριών σου το στροβίλισμα
πως παραδίνεται! ...
Και το λιόγερμα,
γείρε να σου δώσω ένα γλυκό φιλί,
να 'χεις συντροφιά,
όταν πετάξεις κάπου μακριά! ...

Το δοξάρι του κορμιού μου καις
πάνω στις χορδές σου,
και στον Ήλιο λες, χίλιες μουσικές,
για της καρδιάς φωτιές ...

Σ' αγαπώ ...

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 / 9:51 – 4:54 μμ

315

Ενημερώθηκε 14 Φεβ 2020, 1:09 π.μ.

14 Φεβ 2020, 1:09 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=jrAsGLTJp8A&feature=share>

Άγκυρα

Έριξα την άγκυρά μου
σε ρηχά νερά,
αβαθή κι η ιλύς στον πάτο,
ξέπλυμα χρόνου και μπάζων,
αδύναμη να την κρατήσει! ...

Από σίδερο φτιαγμένη,
του κορμιού μου ξύσματα,
σκουριασμένα από τα ζόρια,
χτυπημένα στο αμόνι,
του έρωτα και της φωτιάς,
ασήκωτα μα ευλογημένα! ...

Έριξα την άγκυρά μου
να σπουδάσω απ' τον φεγγίτη,
κάτι αστέρια που φωτίζουν χρώμα,
στην σκοτεινιά μιας θάλασσας,
που δεν καταλαβαίνεις αν γελά,
ή αν κλαίει σαν πουλί,
σαν ... Καρδερίνα! ...

Σέρνεται η άγκυρά μου
στην ιλύς την μαλακιά του πάτου,
πώς να κρατηθεί στον βάλτο,
θέλει βράχο με ριζά χωμένα,
μες της γης τα σωθικά,
σαν τα δόντια φυτρωμένα
κι εκεί να πιαστεί γερά! ...



θάλασσα τον λογισμό σου,
λαχταρώ να αγκιστρώσω! ...

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 / 4:18 – 4:54 μμ

314

Ενημερώθηκε 14 Φεβ 2020, 12:31 π.μ.

14 Φεβ 2020, 12:31 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=jrAsGLTJp8A&feature=share>

Άγκυρα

Έριξα την άγκυρά μου
σε ρηχά νερά,
αβαθή κι η ιλύς στον πάτο,
ξέπλυμα χρόνου και μπάζων,
αδύναμη να την κρατήσει! ...

Από σίδηρο φτιαγμένη,
του κορμιού μου ξύσματα,
σκουριασμένα από τα ζόρια,
χτυπημένα στο αμόνι,
του έρωτα και της φωτιάς,
ασήκωτα μα ευλογημένα! ...

Έριξα την άγκυρά μου
να σπουδάσω απ' τον φεγγίτη,
κάτι αστέρια που φωτίζουν χρώμα,
στην σκοτεινιά μιας θάλασσας,
που δεν καταλαβαίνεις αν γελά,
ή αν κλαίει σαν πουλί,
σαν ... Καρδερίνα! ...

Σέρνεται η άγκυρά μου
στην ιλύς την μαλακιά του πάτου,
πώς να κρατηθεί στον βάλτο,
θέλει βράχο με ριζά χωμένα,
μες της γης τα σωθικά,
σαν τα δόντια φυτρωμένα
κι εκεί να πιαστεί γερά! ...

Έριξα την άγκυρά μου
δεν στεριώνει στον βυθό σου,
θάλασσα τον λογισμό σου,
λαχταρώ να αγκιστρώσω! ...

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 / 4:18 – 4:54 μμ

314

Ενημερώθηκε 14 Φεβ 2020, 12:30 π.μ.

14 Φεβ 2020, 12:30 π.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=ygoARfNgA80&feature=share>

Μυρίζει Άνοιξη

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...

Πως ξεγελάει ο Ήλιος
τόσο λαμπερός;
Είναι αλλιώτικο τ' απόγευμα,
ζεστό και τρυφερό, όλο γλυκάδα!

Οι γλάροι ερωτοτροπούν θαρρώ,
γύρω απ' τους κρύους γερανούς,
τους σιδερένιους π' άψυχοι,
δεν ξέρουν εποχές στον μόλο! ...

Τριγύρω οι βουνοκορφές στο χιόνι
κι ένα γκαζάδικο μπουκάρει
στο λιμάνι,
άνθρωποι λιγοστοί και όλοι μόνοι,
ποιος τάχα τους κρατάει το τιμόνι!; ...

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...

Δέκα Φλεβάρη, τι μ' αυτό;
Εγώ την Άνοιξη ποθώ
και θα την φέρω! ...
Ακόμα κι απ' τον κούκο πιο νωρίς,
την έχω ανάγκη φέτος, υποφέρω ...

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...

Συννέφιασε ξανά στο Παλατάκι,
πάγωσε πάλι ο αέρας απ' το Πήλιο,
στον φάρο μόνος,
σκέψεις φτέρουγες, ορθάνοιχτες,
μυρίζουν τον αέρα! ...

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...

Ναι, μου μυρίζει! ...

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 / 5:00 – 5:40 μμ

313

Ενημερώθηκε 13 Φεβ 2020, 10:53 μ.μ.

13 Φεβ 2020, 10:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=ygoARfNgA80&feature=share>

Μυρίζει Άνοιξη

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...



Τους καρπερός,
Είναι αλλιώτικο τ' απόγευμα,
ζεστό και τρυφερό, όλο γλυκάδα!

Οι γλάροι ερωτοτροπούν θαρρώ,
γύρω απ' τους κρούους γερανούς,
τους σιδερένιους π' άψυχοι,
δεν ξέρουν εποχές στον μόλο! ...

Τριγύρω οι βουνοκορφές στο χιόνι
κι ένα γκαζάδικο μπουκάρει
στο λιμάνι,
άνθρωποι λιγοστοί και όλοι μόνοι,
ποιος τάχα τους κρατάει το τιμόνι!; ...

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...

Δέκα Φλεβάρη, τι μ' αυτό;
Εγώ την Άνοιξη ποθώ
και θα την φέρω! ...
Ακόμα κι απ' τον κούκο πιο νωρίς,
την έχω ανάγκη φέτος, υποφέρω ...

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...

Συννέφιασε ξανά στο Παλατάκι,
πάγωσε πάλι ο αέρας απ' το Πήλιο,
στον φάρο μόνος,
σκέψεις φτέρουγες, ορθάνοιχτες,
μυρίζουν τον αέρα! ...

Κοίτα, μυρίζει Άνοιξη! ...

Ναι, μου μυρίζει! ...

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 / 5:00 – 5:40 μμ

313

Ενημερώθηκε 13 Φεβ 2020, 10:52 μ.μ.

13 Φεβ 2020, 10:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=CLOT9YN1bT8&feature=share>

Χαρά

Μια χαρά ψάχνω στον δρόμο
για παρηγοριά,
μια ματιά πάνω απ' τον ώμο
κάπου μια οργιά,
σαν σημάδι κοριτσιού
που ψάχνει έρωτα,
να γλυκάνει της ζωής του
τα ξενέρωτα! ...



σαν μπισκότο σοκολάτας
να γλυκομυρίσει,
το θυμάρι έχει αρχίσει
μόνο να μυρίζει,
το αγιόκλημα κρυώνει
και δεν μου ανθίζει! ...

Μια χαρά και πεντοζάλη,
να χορέψω πάλι,
που πιαστήκανε τα πόδια
στις Τεμπών τα διόδια
κι η χαρά που ψάχνω χρόνια,
χάθηκε στα χιόνια,
έχω βαρεθεί την τόση
άγρια μοναξιά μου! ...

Μια χαρά να την κεράσω μέλι,
τι θα πει ο κόσμος δεν με μέλλει,
μια χαρά να χρωματίσει Ήλιο,
πάνω από το γκρίζο Πήλιο! ...

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 / 4:16 – 4:54 μμ

312

Ενημερώθηκε 13 Φεβ 2020, 9:34 μ.μ.

13 Φεβ 2020, 9:34 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=CLOT9YN1bT8&feature=share>

Χαρά

Μια χαρά ψάχνω στον δρόμο
για παρηγοριά,
μια ματιά πάνω απ' τον ώμο
κάπου μια οργιά,
σαν σημάδι κοριτσιού
που ψάχνει έρωτα,
να γλυκάνει της ζωής του
τα ξενέρωτα! ...

Δuo κουβέντες σ' έναν φούρνο,
ο χρόνος να τις ψήσει,
σαν μπισκότο σοκολάτας
να γλυκομυρίσει,
το θυμάρι έχει αρχίσει
μόνο να μυρίζει,
το αγιόκλημα κρυώνει
και δεν μου ανθίζει! ...

Μια χαρά και πεντοζάλη,
να χορέψω πάλι,
που πιαστήκανε τα πόδια
στις Τεμπών τα διόδια
κι η χαρά που ψάχνω χρόνια,
χάθηκε στα χιόνια,



Μια χαρά να την κεράσω μέλι,
τι θα πει ο κόσμος δεν με μέλλει,
μια χαρά να χρωματίσει Ήλιο,
πάνω από το γκρίζο Πήλιο! ...

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 / 4:16 – 4:54 μμ

312

Ενημερώθηκε 13 Φεβ 2020, 9:33 μ.μ.

13 Φεβ 2020, 9:33 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Βενετία Μακρυνώρη.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

... οι ανεπίσημοι νομοθέτες του κόσμου ...

13 Φεβ 2020, 8:59 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση της Βενετία Μακρυνώρη.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

... οι ανεπίσημοι νομοθέτες του κόσμου ...

13 Φεβ 2020, 8:59 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Wa5o7CHqO9U&feature=share>

Ασύμμετρα

Ασύμμετρα τα κύματα,
που να τραβούνε τάχα;
Έρωτας να τα καρτερεί,
μάνια ή πατέρας;

Σαν πόσα μυστικά να κουβαλούνε,
κάθε σταγόνα τους,
τι να 'ναι, δάκρυ, για ιδρώτας;

Ασύμμετρα οι καμπύλες τους,
κουρδίζουν του αέρα την πνοή,
τραγούδι κάνουν στην κορφή τ' αλάτι,
σαν τις αλήθειες που πονάνε ...

Σα νοστιμάδα του έρωτα, που σβήγει! ...

Δίπλα το ένα στ' άλλο,
ίδια αδέρφια, κοίταξέ τα!
Μ' ασύμμετρα στο ίδιο χωνευτήρι,
στην ίδια θάλασσα και όμως! ...



στο Γλαροπάτι,
ακόμα κι όταν έχουμε, κοινή πορεία!
Ούτε κι αυτός ο έρωτας,
δεν σμίγει τις σκιές μας έστω,
που πέφτουνε μολύβι λες,
στα μάτια μας που κουρνιαχτίζουν!

Ασύμμετρα στιχάκια μου,
σαν κύματα, σκιές, τραγούδια,
που στο χαρτί ανάκατ' απλωμένα,
πασχίζετε υφαντές πουλιά,
κάποια ψυχή ανεμόδαρτη
να περμαζέψετε σε τούτη,
τη στερνή φωλιά ... της Τέχνης! ...

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 / 4:18 – 5:02 μμ

311

Ενημερώθηκε 13 Φεβ 2020, 7:47 μ.μ.

13 Φεβ 2020, 7:47 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Wa5o7CHqO9U&feature=share>

Ασύμμετρα

Ασύμμετρα τα κύματα,
που να τραβούνε τάχα;
Έρωτας να τα καρτερεί,
μάνια ή πατέρας;

Σαν πόσα μυστικά να κουβαλούνε,
κάθε σταγόνα τους,
τι να 'ναι, δάκρυ, για ιδρώτας;

Ασύμμετρα οι καμπύλες τους,
κουρδίζουν του αέρα την πνοή,
τραγούδι κάνουν στην κορφή τ' αλάτι,
σαν τις αλήθειες που πονάνε ...

Σα νοστιμάδα του έρωτα, που σβήνει! ...

Δίπλα το ένα στ' άλλο,
ίδια αδέρφια, κοίταξέ τα!
Μ' ασύμμετρα στο ίδιο χωνευτήρι,
στην ίδια θάλασσα και όμως! ...

Ασύμμετρα τα βήματά μας πια
στο Γλαροπάτι,
ακόμα κι όταν έχουμε, κοινή πορεία!
Ούτε κι αυτός ο έρωτας,
δεν σμίγει τις σκιές μας έστω,
που πέφτουνε μολύβι λες,
στα μάτια μας που κουρνιαχτίζουν!

Ασύμμετρα στιχάκια μου,



πασχίζετε σφάντες πούλια,
κάποια ψυχή ανεμόδαρτη
να περμαζέψετε σε τούτη,
τη στερνή φωλιά ... της Τέχνης! ...

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 / 4:18 – 5:02 μμ

311

Ενημερώθηκε 13 Φεβ 2020, 7:47 μ.μ.

13 Φεβ 2020, 7:47 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Penelope Panagiotoroulou.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Να 'ταν κι άλλη! ...

8 Φεβ 2020, 9:33 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Penelope Panagiotoroulou.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Να 'ταν κι άλλη! ...

8 Φεβ 2020, 9:33 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Και για την βραδυνή λιγούρα, ομελέτα με τσιγαρίδες και φέτα!

Ενημερώθηκε 8 Φεβ 2020, 9:33 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8 Φεβ 2020, 9:29 μ.μ.

8 Φεβ 2020, 9:23 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Vof3OP0ohLk&feature=share>

Στροφή

Σε μια στροφή του χώρου
αναμετριέμαι,
το μέλλον που με καρτερεί
και δεν κρατιέμαι,
πίσω από την στροφή κρυφό
μου 'χουν καρτέρι,
μα δεν γνωρίζουν πως κρατώ
κι εγώ στην χούφτα μου μαχαίρι! ...

Χτυπούν οι δείκτες στο ρολόι,
σαν κρόταλα νεκροπομπής μου,



μα εγώ δεν θα τους κάνω
αυτήν την χάρη! ...

Σε τούτη την στροφή του χώρου
παίρνω φόρα
κι αλίμονο στα μπάσταρδα
που τρέφει η χώρα,
από την γέννα τους ωμά,
σκυλιά μπαμπέσα,
ήρθε η ώρα τους κι αυτά,
το τίμημά τους να πληρώσουν ακριβά! ...

Χτυπούν δειλά, κρυμμένοι πάντα,
πισώπλατα, λαχταρισμένοι,
δεν βγαίνουν μπρος μου στην βεράντα,
π' απλώνει ο χώρος στην ανέμη,
της μοίρας τους που πια
δεν τους χαμογελάει! ...

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 / 4:30 - 5:19 μμ

310

Ενημερώθηκε 7 Φεβ 2020, 11:06 μ.μ.

7 Φεβ 2020, 11:06 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Vof3OP0ohLk&feature=share>

Στροφή

Σε μια στροφή του χώρου
αναμετριέμαι,
το μέλλον που με καρτερεί
και δεν κρατιέμαι,
πίσω από την στροφή κρυφό
μου 'χουν καρτέρι,
μα δεν γνωρίζουν πως κρατώ
κι εγώ στην χούφτα μου μαχαίρι! ...

Χτυπούν οι δείκτες στο ρολόι,
σαν κρόταλα νεκροπομπής μου,
κάποιοι μ' αναμετρούν στο μπότι,
σα να 'ναι τέλος εκπομπής μου,
μα εγώ δεν θα τους κάνω
αυτήν την χάρη! ...

Σε τούτη την στροφή του χώρου
παίρνω φόρα
κι αλίμονο στα μπάσταρδα
που τρέφει η χώρα,
από την γέννα τους ωμά,
σκυλιά μπαμπέσα,
ήρθε η ώρα τους κι αυτά,
το τίμημά τους να πληρώσουν ακριβά! ...

Χτυπούν δειλά, κρυμμένοι πάντα,



π' απλώνει ο χώρος στην ανεμιά,
της μοίρας τους που πια
δεν τους χαμογελάει! ...

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 / 4:30 - 5:19 μμ

310

Ενημερώθηκε 7 Φεβ 2020, 11:06 μ.μ.

7 Φεβ 2020, 11:06 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Maria Betoglou Sorfane.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Meirow Meirow Αυτά ακριβώς θυμάμαι κι εγώ! Είμαι τυχερός που έχω έναν χασάπη στην γειτονιά μου που με προμηθεύει πολύ τακτικά, αν και την βλέπω στα μάτια του μίαν βαθιά απορία: "μα τι τρως!;" αλλά δεν πτοούμε! Δεν πιστεύω στις θεωρίες περί ανθυγιεινής διατροφής, ενώ αντιθέτως υπερθεματίζω, τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής μας, με την δραματικά ελάχιστη άσκηση! Τότε που οι άνθρωποι λιώνανε κάθε μέρα στα χωράφια και στα κοπάδια, κανένας δεν πάθαινε το παραμικρό απ' το λίπος! Και ζήσανε όλοι τους, πάνω απ' τα 90!!!

7 Φεβ 2020, 9:14 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Maria Betoglou Sorfane.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Meirow Meirow Αυτά ακριβώς θυμάμαι κι εγώ! Είμαι τυχερός που έχω έναν χασάπη στην γειτονιά μου που με προμηθεύει πολύ τακτικά, αν και την βλέπω στα μάτια του μίαν βαθιά απορία: "μα τι τρως!;" αλλά δεν πτοούμε! Δεν πιστεύω στις θεωρίες περί ανθυγιεινής διατροφής, ενώ αντιθέτως υπερθεματίζω, τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής μας, με την δραματικά ελάχιστη άσκηση! Τότε που οι άνθρωποι λιώνανε κάθε μέρα στα χωράφια και στα κοπάδια, κανένας δεν πάθαινε το παραμικρό απ' το λίπος! Και ζήσανε όλοι τους, πάνω απ' τα 90!!!

7 Φεβ 2020, 9:14 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Michalis Skarakis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Μια μερίδα!!!;;; ...

7 Φεβ 2020, 7:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Michalis Skarakis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Μια μερίδα!!!;;; ...

7 Φεβ 2020, 7:43 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Maria Betoglou Sorfane.



Έτσι ακριβώς!!!

7 Φεβ 2020, 7:36 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Maria Betoglou Sorfane.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Έτσι ακριβώς!!!

7 Φεβ 2020, 7:36 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=dfycSTJAUfw&feature=share>

Χειμωνιάτικο φεγγάρι

Χειμωνιάτικο φεγγάρι
πόσα κρύβεις μυστικά
και τα σιγομουρμουρίζεις,
στα παιδιά τα νηστικά.
Παραμύθια κι ιστορίες,
μ' αρχοντάδες και φτωχούς,
που τους λογαριάζουν όσο,
της αμάξης τους τροχούς! ...

Τα παιδάκια να προσέχεις
που πεινάνε
και δεν έχουν μέρος
κατά που να πάνε,
πες τους χίλια παραμύθια
κι ασ' τους γι' αύριο την αλήθεια,
μήπως και γυρίσει η μοίρα,
να ξεπλύνει την αλμύρα! ...

Χειμωνιάτικο φεγγάρι
πάρε τα παιδιά αγκαλιά,
ζέστανέ τους τα χεράκια
με τα χνώτα και φιλιά.
Δεν σου το ζητάω για χάρη,
φεγγαράκι μου αυτό,
είναι χρέος μας νομίζω,
της αγάπης το γραφτό! ...

Να 'χες λίγη ζεστασιά
κι εσύ σαν άστρο,
να σε νοιώθαμε
σαν αδελφό μας κάστρο
και τις νύχτες που παγώνουνε
τα χέρια των παιδιών,
να τ' απλώνανε μ' ελπίδα,
στην φωτιά των αστεριών! ...

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020 / 05:50 - 8:51 μμ



Ενημερώθηκε 7 Φεβ 2020, 4:16 π.μ.

7 Φεβ 2020, 4:16 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=dfycSTJAUfW&feature=share>

Χειμωνιάτικο φεγγάρι

Χειμωνιάτικο φεγγάρι
πόσα κρύβεις μυστικά
και τα σιγομουρμουρίζεις,
στα παιδιά τα νηστικά.
Παραμύθια κι ιστορίες,
μ' αρχοντάδες και φτωχούς,
που τους λογαριάζουν όσο,
της αμάξης τους τροχούς! ...

Τα παιδάκια να προσέχεις
που πεινάνε
και δεν έχουν μέρος
κατά που να πάνε,
πες τους χίλια παραμύθια
κι ασ' τους γι' αύριο την αλήθεια,
μήπως και γυρίσει η μοίρα,
να ξεπλύνει την αλμύρα! ...

Χειμωνιάτικο φεγγάρι
πάρε τα παιδιά αγκαλιά,
ζέστανέ τους τα χεράκια
με τα χνώτα και φιλιά.
Δεν σου το ζητάω για χάρη,
φεγγαράκι μου αυτό,
είναι χρέος μας νομίζω,
της αγάπης το γραφτό! ...

Να 'χες λίγη ζεστασιά
κι εσύ σαν άστρο,
να σε νοιώθαμε
σαν αδελφό μας κάστρο
και τις νύχτες που παγώνουνε
τα χέρια των παιδιών,
να τ' απλώνανε μ' ελπίδα,
στην φωτιά των αστεριών! ...

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020 / 05:50 - 8:51 μμ

308

Ενημερώθηκε 7 Φεβ 2020, 4:16 π.μ.

7 Φεβ 2020, 4:16 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο του Γιωτης Λενα.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις



πως οι εύκολοι δρόμοι
οδηγούνε,
στην κορφή του βουνού
μ' αγνοούνε,

αυτοί που πάν από κει,
πως κορφή δεν θα βρούνε! ...

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020 / 01:50 - 2:49 πμ

306

Ενημερώθηκε 6 Φεβ 2020, 7:37 π.μ.

6 Φεβ 2020, 7:37 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=8zsZolR1inM&feature=share>

Βουνό

Στο βουνό π' ανεβαίνεις,
πέτρα πέτρα κρατήσου,
η κορφή να 'ναι πάντα,
ο σκοπός της ζωής σου! ...
Μην κιοτέψεις που γύρω,
θα 'ναι ο τόπος μια φρίκη,
με κουφάρια συμπαράλια,
που περάσαν την δίκη ...

Κι όπου βρεις ξέφωτο,
ν' ανασαίνεις,
τις πληγές του κορμιού σου
να πλένεις
και στου Ήλιου το φως,
να στεγνώνεις,
την οργή σου να σκούζεις,
μόνο έτσι μερώνεις! ...

Στο βουνό π' ανεβαίνεις,
πρέπει να 'χεις υπόψη,
πως ο άξιος δρόμος,
είν' αυτός απ' την κόψη! ...
Κακοτράχαλος κι άγριος,
εκεί λάθος δεν έχει,
η ζωή σου απ' τον χάρο,
μία τρίχα σου απέχει! ...

Απ' αυτόν όμως φτάνεις
μονάχα,
στην κορφή του βουνού
κι άσ' τα τάχα,
πως οι εύκολοι δρόμοι
οδηγούνε,
στην κορφή του βουνού
μ' αγνοούνε,

αυτοί που πάν από κει,



Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2020 / 01:50 - 2:49 πμ

306

Ενημερώθηκε 6 Φεβ 2020, 7:37 π.μ.

6 Φεβ 2020, 7:37 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Μαγειρικές Απολαύσεις.

Πατσάς με χοιροκεφαλή σήμερα!!! ...

Τον επέβαλλε εξάλλου το σχετικό κρύο!!! ...

Ενημερώθηκε 5 Φεβ 2020, 7:10 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5 Φεβ 2020, 7:10 μ.μ.

5 Φεβ 2020, 7:10 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=rHxIFV1LO84&feature=share>

Βρέχει

Βρέχει για να ποτίζεται ο κόσμος μου,
για ν' ανθίσουν οι ελπίδες στο χώμα,
σαν δεντριά να γεννούν να σκεπάσουνε,
με σκιές εμάς π' αντέχουμε ακόμα! ...

Βρέξε ουρανό μου οι φλέβες να σφίξουν
και τα στεγνά τα ποτάμια να τρίζουν,
με ορμή να κυλίσουν τα όνειρά τους,
με σπουδή ν' αγκαλιάσουν
την θάλασσά τους!

Βρέχει για να ταιριάζει ο κόσμος μου,
στις φευγάτες εικόνες τ' ονείρου,
εκεί που σμίγει ακαμάτης ο τόπος μου,
μ' άντρες που 'χουν το χρίσμα του μύρου! ...

Βρέξε ουρανό μου για τούτους τους άντρες,
που σαν ξεφύγουν για πάντα απ' τις χάντρες,
εκείνες των παζαριών που γυαλίζουν ψέμα
και ποτίζουν την στράτα τους,
μ' ολοκόκκινο αίμα! ...

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 / 08:16 - 9:19 πμ

304

Ενημερώθηκε 5 Φεβ 2020, 11:14 π.μ.

5 Φεβ 2020, 11:14 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=rHxIFV1LO84&feature=share>



Βρέχει για να ποτισεται ο κόσμος μου,
για ν' ανθίσουν οι ελπίδες στο χώμα,
σαν δεντριά να γεννούν να σκεπάσουνε,
με σκιές εμάς π' αντέχουμε ακόμα! ...

Βρέξε ουρανό μου οι φλέβες να σφίξουν
και τα στεγνά τα ποτάμια να τρίζουν,
με ορμή να κυλίσουν τα όνειρά τους,
με σπουδή ν' αγκαλιάσουν
την θάλασσά τους!

Βρέχει για να ταιριάζει ο κόσμος μου,
στις φευγάτες εικόνες τ' ονείρου,
εκεί που σμίγει ακαμάτης ο τόπος μου,
μ' άντρες που 'χουν το χρίσμα του μύρου! ...

Βρέξε ουρανό μου για τούτους τους άντρες,
που σαν ξεφύγουν για πάντα απ' τις χάντρες,
εκείνες των παζαριών που γυαλίζουν φέμα
και ποτίζουν την στράτα τους,
μ' ολοκόκκινο αίμα! ...

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 / 08:16 - 9:19 πμ

304

Ενημερώθηκε 5 Φεβ 2020, 11:13 π.μ.

5 Φεβ 2020, 11:13 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=OqE2dN-IZxE&feature=share>

Ζωγραφίζω

Ζωγραφίζω με τις λέξεις ότι με πονά
και απέναντι το στήνω, να με τυραννά,
σαν δάσκαλός μου!

Με μαλώνει και με δέρνει, όπως στο σχολείο μου
κι η ματιά του με παιδεύει, λέει για το καλό μου,
μα δεν κουράζεται ποτέ του, να με νουθετεί
κι αν στραβώνω με αρπάζει άγρια από τ' αυτί!

Ζωγραφίζω και στις λέξεις, βάζω και ρυθμό,
την ζωή να την αντέξεις, θέλει έναν σταθμό
σαν χωρατό!

Μου θυμώνει ο δάσκαλός μου, δεν του αρέσουνε,
μα τραγουδάκια θα σκαρώνω κι όσοι αντέξουνε,
ας τ' ακούσουν με συμπάθεια, ή με χλευασμό,
τράνεψα πια και δεν σκοτίζομαι για ... αγιασμό! ...

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 / 5:04 - 5:49 πμ

303

Ενημερώθηκε 5 Φεβ 2020, 8:07 π.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=OqE2dN-IZxE&feature=share>

Ζωγραφίζω

Ζωγραφίζω με τις λέξεις ότι με πονά
και απέναντι το στήνω, να με τυραννά,
σαν δάσκαλός μου!

Με μαλώνει και με δέρνει, όπως στο σχολειό μου
κι η ματιά του με παιδεύει, λέει για το καλό μου,
μα δεν κουράζεται ποτέ του, να με νουθετεί
κι αν στραβώνω με αρπάζει άγρια από τ' αυτί!

Ζωγραφίζω και στις λέξεις, βάζω και ρυθμό,
την ζωή να την αντέξεις, θέλει έναν σταθμό
σαν χωρατό!

Μου θυμώνει ο δάσκαλός μου, δεν του αρέσουνε,
μα τραγουδάκια θα σκαρώνω κι όσοι αντέξουνε,
ας τ' ακούσουν με συμπάθεια, ή με χλευασμό,
τράνεψα πια και δεν σκοτίζομαι για ... αγιασμό! ...

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020 / 5:04 - 5:49 πμ

303

Ενημερώθηκε 5 Φεβ 2020, 8:07 π.μ.

5 Φεβ 2020, 8:07 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Dkuuelw4jxs&feature=share>

Καπούλια

Στ' αλόγου τα καπούλια μωρό μου
σαλτάρισα απόψε
και κάλπασα στον άνεμο, φτερό μου
γράψε δυο γραμμές και κόψε! ...

Η μια να γράφει «σ' αγαπώ»,
σε μια μαρμαρένια πλάκα
κι η άλλη «θέλω να σε δω»,
να τις στείλω με μια βάρκα,
... στ' αμπέλια ...

Στ' αλόγου τα καπούλια μωρό μου
ζωγράφισα έναν κλέφτη,
χλιμίντρισε το άλογο, τον φύσηξε
στην αγκαλιά σου πέφτει! ...

Μην τον αγγίζεις άτσαλα
η αγάπη είναι παιχνίδι,



... της τέχνης ...

... μωράκι μου ...

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 / 7:39 - 8:31 μμ

302

Ενημερώθηκε 4 Φεβ 2020, 11:42 μ.μ.

4 Φεβ 2020, 11:42 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Dkuuelw4jxs&feature=share>

Καπούλια

Στ' αλόγου τα καπούλια μωρό μου
σαλτάρισα απόψε
και κάλπασα στον άνεμο, φτερό μου
γράψε δυο γραμμές και κόψε! ...

Η μια να γράφει «σ' αγαπώ»,
σε μια μαρμαρένια πλάκα
κι η άλλη «θέλω να σε δω»,
να τις στείλω με μια βάρκα,
... στ' αμπέλια ...

Στ' αλόγου τα καπούλια μωρό μου
ζωγράφισα έναν κλέφτη,
χλιμίντρισε το άλογο, τον φύσηξε
στην αγκαλιά σου πέφτει! ...

Μην τον αγγίζεις άτσαλα
η αγάπη είναι παιχνίδι,
άλογο ο λόγος, κουρνιαχτός,
κλέφτης το στερνό στολίδι,
... της Τέχνης ...

... μωράκι μου ...

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 / 7:39 - 8:31 μμ

302

Ενημερώθηκε 4 Φεβ 2020, 11:41 μ.μ.

4 Φεβ 2020, 11:41 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=d0L8EWzXIRc&feature=share>

Παρελθόν

Αχ παρελθόν μου,
ασίγαστο κι αξεπέραστο,



μυστηρίας,
να γίνεσαι παρόν έστω για λίγο,
να κυβερνάς ακόμα κι από κει,
την ταραχή των οματιών μου! ...

Αχ παρελθόν μου,
μαρτυρικό μα κι απεργάδιαστο,
σ' τ' ομολογώ,
το χαίρομαι το άγριό
σου χτύπημα,
τις σουβλερές ματιές σου που πονάνε,
τον έλεγχο σου ακόμα στην ζωή,
την αυστηρή την ... ηθική σου! ...

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 / 5:00 - 5:51 πμ

301

Ενημερώθηκε 4 Φεβ 2020, 3:30 μ.μ.

4 Φεβ 2020, 8:25 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=d0L8EWzXIRc&feature=share>

Παρελθόν

Αχ παρελθόν μου,
ασίγαστο κι αξεπέραστο,
με κυνηγάς
στον ύπνο μου και μια θέση
μου ζητάς,
να γίνεσαι παρόν έστω για λίγο,
να κυβερνάς ακόμα κι από κει,
την ταραχή των οματιών μου! ...

Αχ παρελθόν μου,
μαρτυρικό μα κι απεργάδιαστο,
σ' τ' ομολογώ,
το χαίρομαι το άγριό
σου χτύπημα,
τις σουβλερές ματιές σου που πονάνε,
τον έλεγχο σου ακόμα στην ζωή,
την αυστηρή την ... ηθική σου! ...

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 / 5:00 - 5:51 πμ

301

Ενημερώθηκε 4 Φεβ 2020, 8:25 π.μ.

4 Φεβ 2020, 8:25 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=F-X5viCJ0wo&feature=share>



Τρακόσια τραγουδάκια,
βγαλμένα απ' την ζωή μου,
με στίχους απ' τα βάσανά μου
και τις χαρές μου,
τους έρωτές μου και τους πόθους,
τ' απόκρυφά μου! ...

Σ' όποιον αρέσουν,
μπορεί να τα ακούσει, ναι,
και στα κρυφά του,
ίσως τα μουρμουρίσει, ναι,
κανείς δεν θα τον τιμωρήσει
γι' αυτό, ναι για
και δεν θα του κοστίσει,
άει και καλή καρδιά! ...

Τρακόσια τραγουδάκια,
ένα γλυκό ταξίδι,
είκοσι τόσους μήνες τώρα
η συντροφιά μου,
η λύτρωσή μου απ' τα πάθη,
του έρωτά μου! ...

Κι αν δεν σ' αρέσουν,
ποτέ σου μην τ' ακούσεις, ναι,
δεν τα 'χω φτιάξει,
στα κέφια σου να τσούξεις, ναι,
είναι τα φυλλοκάρδια μου
σκορπισμένα, για
και μην μου τα πατήσεις,
την έχεις βάψει, ... για! ...

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 7:30 - 8:35 μμ

300

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 10:12 μ.μ.

2 Φεβ 2020, 10:12 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=F-X5viCJ0wo&feature=share>

Τρακόσια!

Τρακόσια τραγουδάκια,
βγαλμένα απ' την ζωή μου,
με στίχους απ' τα βάσανά μου
και τις χαρές μου,
τους έρωτές μου και τους πόθους,
τ' απόκρυφά μου! ...

Σ' όποιον αρέσουν,
μπορεί να τα ακούσει, ναι,
και στα κρυφά του,
ίσως τα μουρμουρίσει, ναι,
κανείς δεν θα τον τιμωρήσει
γι' αυτό, ναι για



Τρακόσια τραγουδάκια,
ένα γλυκό ταξίδι,
είκοσι τόσους μήνες τώρα
η συντροφιά μου,
η λύτρωσή μου απ' τα πάθη,
του έρωτά μου! ...

Κι αν δεν σ' αρέσουν,
ποτέ σου μην τ' ακούσεις, ναι,
δεν τα 'χω φτιάξει,
στα κέφια σου να τσούξεις, ναι,
είναι τα φυλλοκάρδια μου
σκορπισμένα, για
και μην μου τα πατήσεις,
την έχεις βάψει, ... για! ...

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 7:30 - 8:35 μμ

300

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 10:11 μ.μ.

2 Φεβ 2020, 10:11 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=1TEGII5jHVQ&feature=share>

Μοναξιά

Περπατώ στον δρόμο
κι όλο σιγοτραγουδώ,
την άγρια μοναξιά μου
σκιάζω μπας και λυτρωθώ,
μ' αυτήν πειστωμένη
μόνιμη συντρόφισσα,
δίπλα μου και καμαρώνει,
σαν κυρά μου αρχόντισσα.

Κάνε πιο πέρα κυρά μου
να ζυγώσει άνθρωπος,
σε βαρέθηκα και στρίβει
μοιάζω χρόνος άτροπος,
μου σταμάτησες τους δείκτες
μες στην μαύρη συμφορά,
βρήκες μπόσικα και μπήκες,
στου τροχού μου την φορά! ...
για λα ...

Περπατώ στον δρόμο
σταματάω που και που,
γράφω στο κινητό μου
το ρεφραίν κάποιου σκοπού
κι όταν πάω πια στο σπίτι,
βάζω τα στιχάκια μου,
μα κι εσύ κρυφά τον σύρτη,
σέρνεις στα κιτάπια μου.



ξεκουμπίσου από δω,
θέλω λίγο ν' ανασάνω
απ' το δίχτυ σου να βγω,
γύρω ο κόσμος προχωράει
κι εγώ με την πάρτη σου,
έχεις στρώσει την ζωή μου
αδειανό κρεβάτι σου! ...
για λα ...

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 11:33 - 11:59 πμ

299

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 8:18 μ.μ.

2 Φεβ 2020, 8:18 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=1TEGI5jHVQ&feature=share>

Μοναξιά

Περπατώ στον δρόμο
κι όλο σιγοτραγουδώ,
την άγρια μοναξιά μου
σκιάζω μπας και λυτρωθώ,
μ' αυτήν πειστωμένη
μόνιμη συντρόφισσα,
δίπλα μου και καμαρώνει,
σαν κυρά μου αρχόντισσα.

Κάνε πιο πέρα κυρά μου
να ζυγώσει άνθρωπος,
σε βαρέθηκα και στρίβει
μοιάζω χρόνος άτροπος,
μου σταμάτησες τους δείκτες
μες στην μαύρη συμφορά,
βρήκες μπόσικα και μπήκες,
στου τροχού μου την φορά! ...
για λα ...

Περπατώ στον δρόμο
σταματάω που και που,
γράφω στο κινητό μου
το ρεφραίν κάποιου σκοπού
κι όταν πάω πια στο σπίτι,
βάζω τα στιχάκια μου,
μα κι εσύ κρυφά τον σύρτη,
σέρνεις στα κιτάπια μου.

Άιντε στο καλό κυρά μου,
ξεκουμπίσου από δω,
θέλω λίγο ν' ανασάνω
απ' το δίχτυ σου να βγω,
γύρω ο κόσμος προχωράει
κι εγώ με την πάρτη σου,
έχεις στρώσει την ζωή μου
αδειανό κρεβάτι σου! ...



Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 11:55 - 11:55 πμ

299

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 8:18 μ.μ.

2 Φεβ 2020, 8:18 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=KowV428Ljxk&feature=share>

Κάβοι

Λύνω κάβους, δένω κάβους,
τίποτα δεν με κρατάει,
απ' τη μι' αγκαλιά στην άλλη,
μα καμιά δεν με χωράει!
Ψάχνω σ' όλον τον πλανήτη
να βρω μία καρδερίνα,
μοναχά στο φτέρωμά της,
θα ποτίσω εγώ τα κρίνα! ...

Που να είσαι, ποιο λιμάνι,
η ζωή κυλάει αγάντα,
στο μουράγιο να μου δέσεις,
κάβους κι άγκυρα για πάντα,
στων φτερών την φυλακή σου,
λευτεριά να γιοματίσω
λίγη ζεστασιά αγάπης
κι άμα θέλει και ο πλάστης,
έναν γιο θα σου χαρίσω! ...

Λύνω κάβους, δένω κάβους,
μα η θάλασσα με παίρνει,
πάντα μακριά στα ξένα
κι η μορφή σου ξεμακραίνει.
Μα η καρδιά μου την κρατάει
μέσ' στην χούφτα φυλαχτό της
κι είναι το κελήδισμά σου,
σύντροφος στο πέλαγός της ...

Πότε θα τελειώσει ετούτο,
το μαρτύριο της αλμύρας
και θα σπάσει το αδράχτι,
της κακόστρατής μου μοίρας,
πότε θα δεθούν οι κάβοι,
η άγκυρα θα πιάσει πάτο
και του λιμανιού σου η φλόγα,
θα με κάνει ... ολίγον γάτο! ...
... σ' ολίγην θαλπωρή! ...

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 / 8:50 –
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 6:25 πμ

297

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 8:03 π.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=KowV428Ljxk&feature=share>

Κάβοι

Λύνω κάβους, δένω κάβους,
τίποτα δεν με κρατάει,
απ' τη μι' αγκαλιά στην άλλη,
μα καμιά δεν με χωράει!
Ψάχνω σ' όλον τον πλανήτη
να βρω μία καρδερίνα,
μοναχά στο φτέρωμά της,
θα ποτίσω εγώ τα κρίνα! ...

Που να είσαι, ποιο λιμάνι,
η ζωή κυλάει αγάντα,
στο μουράγιο να μου δέσεις,
κάβους κι άγκυρα για πάντα,
στων φτερών την φυλακή σου,
λευτεριά να γιοματίσω
λίγη ζεστασιά αγάπης
κι άμα θέλει και ο πλάστης,
έναν γιο θα σου χαρίσω! ...

Λύνω κάβους, δένω κάβους,
μα η θάλασσα με παίρνει,
πάντα μακριά στα ξένα
κι η μορφή σου ξεμακραίνει.
Μα η καρδιά μου την κρατάει
μέσ' στην χούφτα φυλαχτό της
κι είναι το κελήδισμά σου,
σύντροφος στο πέλαγός της ...

Πότε θα τελειώσει ετούτο,
το μαρτύριο της αλμύρας
και θα σπάσει το αδράχτι,
της κακόστρατης μου μοίρας,
τότε θα δεθούν οι κάβοι,
η άγκυρα θα πιάσει πάτο
και του λιμανιού σου η φλόγα,
θα με κάνει ... ολίγον γάτο! ...
... σ' ολίγην θαλπωρή! ...

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 / 8:50 –
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 6:25 πμ

297

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 8:03 π.μ.

2 Φεβ 2020, 8:03 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=-ykJ5PmHpXg&feature=share>



Πρώτη στον χορό,
μια σταλιά κι έλαμπες τόσο,
μου πήρες το μυαλό
κι άιντε τώρα να γλιτώσω!
Πρώτη στην γιορτή,
του χωριού το πανηγύρι,
στην Άγια Κυριακή,
διάβολος κερνάει ποτήρι! ...

Βάλτε μου κρασί διαβόλοι,
στου θεού το περιβόλι
κι αν θυμόσουνε τα άγια,
σκορπιστείτε ως τα πλάγια,
η πρώτη του χορού,
παίζει την ζωή μου ζάρια,
στην φλόγα του κεριού,
καίει ο χρόνος τα φεγγάρια ...

Πρώτη στην καρδιά,
κάθισες και δεν λογιάζεις,
που με τυραννάς
και τα βράδια μου κολάζεις!
Πρώτη την αυγή,
μου φιλάς τα βλέφαρά μου
κι ύστερα στοιχειό,
πυρπολείς την μοναξιά μου! ...

Βάλτε μου κρασί διαβόλοι,
στου θεού το περιβόλι,
τούτη η κόλαση τ'ς αγάπης,
είναι της ζωής μου ο αχάτης,
φύλλα του χρυσού,
οι αναμνήσεις της στον ώμο
κι η στερνή ματιά,
μέσ' στο κτελ σαν ...

... «καλό δρόμο»! ...

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 3:44 - 4:30 πμ

296

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 5:58 π.μ.

2 Φεβ 2020, 5:58 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=-ykJ5PmHpXg&feature=share>

Πρώτη

Πρώτη στον χορό,
μια σταλιά κι έλαμπες τόσο,
μου πήρες το μυαλό
κι άιντε τώρα να γλιτώσω!
Πρώτη στην γιορτή,
του χωριού το πανηγύρι,
στην Άγια Κυριακή,



Βάλτε μου κρασί διαβόλοι,
στον θεού το περιβόλι
κι αν θυμόσουνε τα άγια,
σκορπιστείτε ως τα πλάγια,
η πρώτη του χορού,
παίζει την ζωή μου ζάρια,
στην φλόγα του κεριού,
καίει ο χρόνος τα φεγγάρια ...

Πρώτη στην καρδιά,
κάθισες και δεν λογιάζεις,
που με τυραννάς
και τα βράδια μου κολάζεις!
Πρώτη την αυγή,
μου φιλάς τα βλέφαρά μου
κι ύστερα στοιχειό,
πυρπολείς την μοναξιά μου! ...

Βάλτε μου κρασί διαβόλοι,
στον θεού το περιβόλι,
τούτη η κόλαση τ'ς αγάπης,
είναι της ζωής μου ο αχάτης,
φύλλα του χρυσού,
οι αναμνήσεις της στον ώμο
κι η στερνή ματιά,
μέσ' στο κτελ σαν ...

... «καλό δρόμο»! ...

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 / 3:44 - 4:30 πμ

296

Ενημερώθηκε 2 Φεβ 2020, 5:58 π.μ.

2 Φεβ 2020, 5:58 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Μαρία Κοντιζά.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Χμ ... η ζωή μου μέχρι τώρα, ... είχε πολλή πλάκα!!!

31 Ιαν 2020, 9:38 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης απάντησε στο σχόλιο της Μαρία Κοντιζά.

Ομάδα: Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Χμ ... η ζωή μου μέχρι τώρα, ... είχε πολλή πλάκα!!!

31 Ιαν 2020, 9:38 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.



Αετός κατέβηκε στην γη
χελώνα να αρπάξει,
μα πριν προλάβει, η μικρή,
πρόφτασε να ουρλιάξει:

«Αετός κι αν είσαι, το μπορείς,
ψηλά να με σηκώσεις
και ρίχνοντάς με σε γκρεμό,
μεμιάς να με σκοτώσεις!

Μα δεν μ' αρέσει να χαθώ,
πες μου τι θες να κάνω,
κοίτα σαν πόσο προσπαθώ,
δεν θέλω να πεθάνω!»

Λοξοκοιτάει ο αετός,
χωμένη στο καβούκι,
την χελωνίτσα π' ούρλιαξε,
του λόγου το χαστούκι.

Σκέφτεται την παράκληση,
στοχάζεται τον λόγο
και στην μικρή αποκρίνεται,
ήρεμα δίχως ψόγο:

«Μικρή μου εγώ 'μαι 'νας αετός
κι εσύ 'σαι το φαΐ μου,
τρώγοντας κάθε σου καλό,
θεριεύει το κορμί μου!

Αν στερηθώ την σάρκα σου
το ξέρεις θα πεινάσω
και νηστικός στον ουρανό,
δεν θα ξαναπετάξω!

Μα ... σου χαρίζω την ζωή
μονάχα αν μ' αποδείξεις,
πως κι αν χελώνα έχεις ψυχή,
αετού να με προγκίζεις.

Αν βγεις απ' το σκληρό καυκί
και με γλυκοφιλήσεις,
πάει να πει έχεις ψυχή
κι αξίζει για να ζήσεις!»

Μικρή η χελώνα κι άτολμη,
δεν δείχνει εμπιστοσύνη
και περιμένει απ' τον αετό,
να δείξει καλοσύνη.

Δε νοιώθει τ' άγριο πουλί
που φύσει ξεστρατίζει
και για ένα μόνο της φίλι,
την ζήση της χαρίζει!

Σκύβει ο αετός, παρακαλεί,
να τον γλυκοφιλήσει,
μα η μικρή αστόχαστη,



καρτερήσε την θ' αετός,
μέχρι που 'ρθε η γιορτή του
κι αφού η μικρή δεν πρόβαλλε,
τίναξε το κορμί του:

«Μικρή μου σου 'δωσα θαρρώ,
χρόνο πολύ να δείξεις,
πως κι αν χελώνα, έχεις ψυχή,
αετού να με φιλήσεις!

Μ' αφού 'σαι τόσο άτολμη,
πάει να πει δεν έχεις,
ψυχή π' αξίζει για να ζει
και σάρκα για ν' αντέχεις!»

Την άρπαξε απ' το καυκί
την σήκωσε στα ουράνια
κι εκεί της έδωσε ευκή,
να πέσει σε γεράνια.

Κι άμα γλιτώσει το καυκί
πέφτοντας στα λουλούδια,
θα της χαρίσει την ζωή
κι όλα της τα καλούδια.

«Πέσε μικρή, μην τσακιστείς
εκεί μέσ' στα λουλούδια,
ζήσε κι εγώ την ζήση σου,
θα γράψω σε τραγούδια!» ...

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 / 2:20 - 3:54 πμ

295

Ενημερώθηκε 31 Ιαν 2020, 10:21 π.μ.

31 Ιαν 2020, 10:21 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=CVhdRhDdxFU&feature=share>

Άτολμη

Αετός κατέβηκε στην γη
χελώνα να αρπάξει,
μα πριν προλάβει, η μικρή,
πρόφτασε να ουρλιάξει:

«Αετός κι αν είσαι, το μπορείς,
ψηλά να με σηκώσεις
και ρίχνοντάς με σε γκρεμό,
μεμιάς να με σκοτώσεις!

Μα δεν μ' αρέσει να χαθώ,
πες μου τι θες να κάνω,
κοίτα σαν πόσο προσπαθώ,
δεν θέλω να πεθάνω!»



την χελωνίτσα ή ούρλιαζε,
του λόγου το χαστούκι.

Σκέφτεται την παράκληση,
στοχάζεται τον λόγο
και στην μικρή αποκρίνεται,
ήρεμα δίχως ψόγο:

«Μικρή μου εγώ 'μαι 'νας αετός
κι εσύ 'σαι το φαΐ μου,
τρώγοντας κάθε σου καλό,
θεριεύει το κορμί μου!

Αν στερηθώ την σάρκα σου
το ξέρεις θα πεινάσω
και νηστικός στον ουρανό,
δεν θα ξαναπετάξω!

Μα ... σου χαρίζω την ζωή
μονάχα αν μ' αποδείξεις,
πως κι αν χελώνα έχεις ψυχή,
αετού να με προγκίζεις.

Αν βγεις απ' το σκληρό καυκί
και με γλυκοφιλήσεις,
πάει να πει έχεις ψυχή
κι αξίζει για να ζήσεις!»

Μικρή η χελώνα κι άτολμη,
δεν δείχνει εμπιστοσύνη
και περιμένει απ' τον αετό,
να δείξει καλοσύνη.

Δε νοιώθει τ' άγριο πουλί
που φύσει ξεστρατίζει
και για ένα μόνο της φιλί,
την ζήση της χαρίζει!

Σκύβει ο αετός, παρακαλεί,
να τον γλυκοφιλήσει,
μα η μικρή αστόχαστη,
θαρρεί θα τον λυγίσει! ...

Καρτέρησέ την ο αετός,
μέχρι που 'ρθε η γιορτή του
κι αφού η μικρή δεν πρόβαλλε,
τίναξε το κορμί του:

«Μικρή μου σου 'δωσα θαρρώ,
χρόνο πολύ να δείξεις,
πως κι αν χελώνα, έχεις ψυχή,
αετού να με φιλήσεις!

Μ' αφού 'σαι τόσο άτολμη,
πάει να πει δεν έχεις,
ψυχή π' αξίζει για να ζει
και σάρκα για ν' αντέχεις!»

Την άρπαξε απ' το καυκί



να περσει σε γερμανία.

Κι άμα γλιτώσει το καυκί
πέφτοντας στα λουλούδια,
θα της χαρίσει την ζωή
κι όλα της τα καλούδια.

«Πέσε μικρή, μην τσακιστείς
εκεί μέσ' στα λουλούδια,
ζήσε κι εγώ την ζήση σου,
θα γράψω σε τραγούδια!» ...

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 / 2:20 - 3:54 πμ

295

Ενημερώθηκε 31 Ιαν 2020, 10:20 π.μ.

31 Ιαν 2020, 10:20 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=SL3P1i4IKsQ&feature=share>

Αγάπες

Πολλές αγάπες είχα
μα δεν στέριωσε καμιά,
δύσκολες οι συνήθειες
και τα χούγια μου πολλά!
Καμιά δεν έχει αντέξει
της καρδιάς μου την φωτιά,
του δρόμου μου τ' αγκάθια,
της ζωής μου τα καρφιά,
τα χαλκόκαρφα μου ...

Την γυναίκα μου την θέλω
από μένα πιο καλή,
να χορεύει στο μαχαίρι
να κοιμάται στην χορδή,
του βιολιού την πιο λεπτή,
σαν μούσα! ...

Πολλές αγάπες είχα
μα χαθήκαν στον βοριά,
την φτώχεια δεν αντέξαν,
του σπιτιού την παγωνιά.
Και μένα μου αρέσουν,
τα καλά και τα ζεστά,
μα καμιά ποτέ δεν δίνει
κι όλο θέλουν πιο πολλά,
λες και τους χρωστάω! ...

Την γυναίκα μου την θέλω
από χώμα και φωτιά,
κι αν τυχόν δεν της αξίζω,
φτάνει να 'χω συντροφιά,
στην ψυχή μου ζωγραφιά,



Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 / 9:44 - 10:26 μμ

294

Ενημερώθηκε 31 Ιαν 2020, 9:55 μ.μ.

31 Ιαν 2020, 12:28 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=SL3P1i4IKsQ&feature=share>

Αγάπες

Πολλές αγάπες είχα
μα δεν στέριωσε καμιά,
δύσκολες οι συνήθειες
και τα χούγια μου πολλά!
Καμιά δεν έχει αντέξει
της καρδιάς μου την φωτιά,
του δρόμου μου τ' αγκάθια,
της ζωής μου τα καρφιά,
τα χαλκόκαρφά μου ...

Την γυναίκα μου την θέλω
από μένα πιο καλή,
να χορεύει στο μαχαίρι
να κοιμάται στην χορδή,
του βιολιού την πιο λεπτή,
σαν μούσα! ...

Πολλές αγάπες είχα
μα χαθήκαν στον βοριά,
την φτώχεια δεν αντέξαν,
του σπιτιού την παγωνιά.
Και μένα μου αρέσουν,
τα καλά και τα ζεστά,
μα καμιά ποτέ δεν δίνει
κι όλο θέλουν πιο πολλά,
λες και τους χρωστάω! ...

Την γυναίκα μου την θέλω
από χώμα και φωτιά,
κι αν τυχόν δεν της αξίζω,
φτάνει να 'χω συντροφιά,
στην ψυχή μου ζωγραφιά,
την ματιά της! ...

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 / 9:44 - 10:26 μμ

294

Ενημερώθηκε 31 Ιαν 2020, 12:28 π.μ.

31 Ιαν 2020, 12:28 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.



Για δέστε όλοι τον κισσό
σαν πως σφιχταγκαλιάζει,
τον μέγα γεροπλάτανο
στις ρίζες πως αρπάζει
και τον φιλά στο στόμα του,
να κλέψει ανάσα κι ομορφιά,
την λεβεντιά του! ...

Κλαδί κλαδί γαντζώνεται
τον Ήλιο ν' αντικρύσει γιε μ',
πάνω απ' του γέρου την κορφή,
τη νιότη του ν' ανθίσει
κι απ' το σκοτάδι του νερού,
ξέφωτο να ιδεί του θεού,
κισσέ μου γιε μου! ...

Κρατάει ο γεροπλάτανος
της ρεματιάς την μοίρα γιε μ',
οι ρίζες του βαθιά στην γη
και στην κορφή του η πείρα,
με την στοργή του τον κισσό,
χαϊδεύει την δρακοθηλειά,
την αγκαλιά του ...

Κισσέ μου λέει ο πλάτανος
σωστά θαρρείς με πνίγεις γιε μ',
τις ρίζες σου στις σάρκες μου
χαλκόκαρφα μου μπίγεις,
μα σαν θα φτάσεις στην κορφή,
θα πέσεις με τ' άγιο μου κορμί,
που αργοπνίγεις! ...

Αχ κισσέ μ', αχ μαύρε γιε μ' ...

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 / 06:56 - 8:12 πμ

293

Ενημερώθηκε 29 Ιαν 2020, 10:49 π.μ.

29 Ιαν 2020, 10:49 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=zq4y1MUL8bw&feature=share>

Κισσός

Για δέστε όλοι τον κισσό
σαν πως σφιχταγκαλιάζει,
τον μέγα γεροπλάτανο
στις ρίζες πως αρπάζει
και τον φιλά στο στόμα του,
να κλέψει ανάσα κι ομορφιά,
την λεβεντιά του! ...

Κλαδί κλαδί γαντζώνεται
τον Ήλιο ν' αντικρύσει γιε μ',



κι απ' το σκοτάδι του νερού,
ξέφωτο να ιδεί του θεού,
κισσέ μου γιε μου! ...

Κρατάει ο γεροπλάτανος
της ρεματιάς την μοίρα γιε μ',
οι ρίζες του βαθιά στην γη
και στην κορφή του η πείρα,
με την στοργή του τον κισσό,
χαϊδεύει την δρακοθηλειά,
την αγκαλιά του ...

Κισσέ μου λέει ο πλάτανος
σωστά θαρρείς με πνίγεις γιε μ',
τις ρίζες σου στις σάρκες μου
χαλκόκαρφα μου μπίγεις,
μα σαν θα φτάσεις στην κορφή,
θα πέσεις με τ' άγιο μου κορμί,
που αργοπνίγεις! ...

Αχ κισσέ μ', αχ μαύρε γιε μ' ...

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 / 06:56 - 8:12 πμ

293

Ενημερώθηκε 29 Ιαν 2020, 10:48 π.μ.

29 Ιαν 2020, 10:48 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=bhy-vl-vfUo&feature=share>

Αρχείο

Άλλος ένας έρωτας
στ' αρχείο της καρδιάς μου,
μα στο κάτω κάτω ράφι,
με τα ιερά μου,
να τον πιάνω πρώτον πρώτον
να με συντροφεύει,
στο κρεβάτι μου που ο πόθος,
την ψυχή κουρσεύει.

Έν' αρχείο που χωράει
άλλα τόσα κι ας βογκάει,
πως τα ράφια του θα σπάσουν
αν τα χρόνια μου περάσουν
και τ' αρχείο θα σκορπίσει,
η καρδιά μου αν γονατίσει.

Άλλος ένας έρωτας
στ' αρχείο της καρδιάς μου,
φοβερίζει πάλι το θεριό
της μοναξιάς μου,
με τρομάζει όμως χρόνια
το 'χω συνηθίσει,



Και στ' αρχείο ξενυχτάει,
σαν τον λύκο μ' αλυχτάει,
καρτερά να γονατίσω
τους φακέλους μου να σκίσω
και στου νου την παραζάλη,
να μου κόψει ... το κεφάλι! ...

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 / 2:40 - 3:46 μμ

292

Ενημερώθηκε 28 Ιαν 2020, 8:01 μ.μ.

28 Ιαν 2020, 8:01 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=bhy-vl-vfUo&feature=share>

Αρχείο

Άλλος ένας έρωτας
στ' αρχείο της καρδιάς μου,
μα στο κάτω κάτω ράφι,
με τα ιερά μου,
να τον πιάνω πρώτον πρώτον
να με συντροφεύει,
στο κρεβάτι μου που ο πόθος,
την ψυχή κουρσεύει.

Έν' αρχείο που χωράει
άλλα τόσα κι ας βογκάει,
πως τα ράφια του θα σπάσουν
αν τα χρόνια μου περάσουν
και τ' αρχείο θα σκορπίσει,
η καρδιά μου αν γονατίσει.

Άλλος ένας έρωτας
στ' αρχείο της καρδιάς μου,
φοβερίζει πάλι το θεριό
της μοναξιάς μου,
με τρομάζει όμως χρόνια
το 'χω συνηθίσει,
να παλεύει την ψυχή μου
πάντα να νικήσει! ...

Και στ' αρχείο ξενυχτάει,
σαν τον λύκο μ' αλυχτάει,
καρτερά να γονατίσω
τους φακέλους μου να σκίσω
και στου νου την παραζάλη,
να μου κόψει ... το κεφάλι! ...

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 / 2:40 - 3:46 μμ

292

Ενημερώθηκε 28 Ιαν 2020, 8:01 μ.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=aaZSdj3cOlg&feature=share>

Τώρα

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός,
δεν ξέρω πως, δεν ξέρω προς τα πού
κι ούτε με νοιάζει, μονάχα να γυρίσει,
να τρίξει την οργή του στην σιωπή ...

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός,
να ξεβαλτώσει η αύρα από το χώμα,
να πάρει τον τρανό ν ανήφορο γερά,
να χαρακώσει έναν καινούριο Γολγοθά.

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός,
προτού σκουριάσει η αγκαλιά του,
στον άξονα του τίποτα, της συμφοράς
και γίνει η σκουριά, ίδια σαν γάμος λες! ...

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός,
που ακόμα σφίγγουνε τα δόντια, ναι,
τώρα π' ακόμα οι ακτίνες του μπορούν,
το σώμα το γυναίκειο, ω! να σπαράξουν ...

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός
και Τώρα θα γυρίσει

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 / 5:53 - 6:20 πμ

291

Ενημερώθηκε 28 Ιαν 2020, 1:55 μ.μ.

28 Ιαν 2020, 1:55 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=aaZSdj3cOlg&feature=share>

Τώρα

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός,
δεν ξέρω πως, δεν ξέρω προς τα πού
κι ούτε με νοιάζει, μονάχα να γυρίσει,
να τρίξει την οργή του στην σιωπή ...

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός,
να ξεβαλτώσει η αύρα από το χώμα,
να πάρει τον τρανό ν ανήφορο γερά,
να χαρακώσει έναν καινούριο Γολγοθά.

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός,
προτού σκουριάσει η αγκαλιά του,
στον άξονα του τίποτα, της συμφοράς
και γίνει η σκουριά, ίδια σαν γάμος λες! ...



που ακόμα σφιγγουνε τα δόντια, ναι,
τώρα π' ακόμα οι ακτίνες του μπορούν,
το σώμα το γυναικείο, ω! να σπαράξουν ...

Τώρα θα πρέπει να γυρίσει ο τροχός
και Τώρα θα γυρίσει

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 / 5:53 - 6:20 πμ

291

Ενημερώθηκε 28 Ιαν 2020, 1:55 μ.μ.

28 Ιαν 2020, 1:55 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Ενημερώθηκε 26 Ιαν 2020, 7:46 μ.μ.

26 Ιαν 2020, 7:46 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Ενημερώθηκε 26 Ιαν 2020, 7:45 μ.μ.

26 Ιαν 2020, 7:45 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=nGfl0vUrb5I&feature=share>

Ανατροπές

Κι εκεί που όλα πάν' στραβά,
που ακόμα κι η επιβίωση χωλαίνει,
που η κάθε μέρα ξεστρατίζει από το μέλλον,
βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...

Σε σκουπιδοτόπο τριγύρω του
κι όμως τα μάτια του,
τα καστανά του μάτια ψέλνουν,
«ανατροπή»
στον στόχο που ... σε σημαδεύει! ...

Κι αν είσαι τυχερός, αυτά τα μάτια
όλο μακραίνουν, στροβιλίζονται,
χορεύουν πάνω στου βιολιού σου την χορδή,
στα πλήκτρα του ξεκούρδιστου του πιάνου
και ρυθμό,
δίνουν στο βάδισμά σου το τρεκλό ...

«Ανατροπή» γελάει κι η μέρα φως!
«Ανατροπή» κι η πείνα γίνεται ηδονή!
«Ανατροπή» κι ο δρόμος στρέφεται στον Ήλιο!



Βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...

Μιαν ελπίδα, μιαν υπόσχεση,
που δεν σου καίγεται καρφί αν τηρηθεί,
αρκεί μονάχα να πλανάται,
μονάχα να οδηγεί, αρκεί! ...

Βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...
Με μάτια καστανά να λάμπουν,
να δακρύζουν μέλι, να κερνούν κρασί ...
Βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...

Αγάπησέ το, αγκάλιασέ το, φίλησέ το ...
... το παιδί ..., ελπίδα, υπόσχεση ...
«Ανατροπή» στην άστοχη ζωή! ...

Βρήκα στον δρόμο ένα παιδί ...

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 / 4:36 - 5:15 πμ

290

Ενημερώθηκε 24 Ιαν 2020, 7:43 π.μ.

24 Ιαν 2020, 7:43 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=nGfl0vUrb5l&feature=share>

Ανατροπές

Κι εκεί που όλα πάν' στραβά,
που ακόμα κι η επιβίωση χωλαίνει,
που η κάθε μέρα ξεστρατίζει από το μέλλον,
βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...

Σε σκουπιδοτόπο τριγύρω του
κι όμως τα μάτια του,
τα καστανά του μάτια ψέλνουν,
«ανατροπή»
στον στόχο που ... σε σημαδεύει! ...

Κι αν είσαι τυχερός, αυτά τα μάτια
όλο μακραίνουν, στροβιλίζονται,
χορεύουν πάνω στου βιολιού σου την χορδή,
στα πλήκτρα του ξεκούρδιστου του πιάνου
και ρυθμό,
δίνουν στο βάδισμά σου το τρεκλό ...

«Ανατροπή» γελάει κι η μέρα φως!
«Ανατροπή» κι η πείνα γίνεται ηδονή!
«Ανατροπή» κι ο δρόμος στρέφεται στον Ήλιο!
«Ανατροπή», τι τύχη!

Βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...

Μιαν ελπίδα, μιαν υπόσχεση,
που δεν σου καίγεται καρφί αν τηρηθεί,



Βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...
Με μάτια καστανά να λάμπουν,
να δακρύζουν μέλι, να κερνούν κρασί ...
Βρίσκεις στον δρόμο ένα παιδί ...

Αγάπησέ το, αγκάλιασέ το, φίλησέ το ...
... το παιδί ..., ελπίδα, υπόσχεση ...
«Ανατροπή» στην άστοχη ζωή! ...

Βρήκα στον δρόμο ένα παιδί ...

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 / 4:36 - 5:15 πμ

290

Ενημερώθηκε 24 Ιαν 2020, 7:42 π.μ.

24 Ιαν 2020, 7:42 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Fi--6w1kAys&feature=share>

Καιρός

Κι όμως κάτι μου λέει
πως ζυγώνει η ώρα,
που κάπως θα φυσήξει
και θα φύγει η μπόρα,
είκοσι χρόνια τώρα
και μ' έχει ξεκάνει,
καιρός αυτό το χάλι,
να αλλάξει ρότα!

Καιρός κι εγώ να ζήσω,
κάπως να ηρεμήσω,
να βάλω σε μια τάξη,
όσα είχα προστάξει,
ίσα που προλαβαίνω να το πάρω,
στο τελευταίο τραίνο, να σαλτάρω! ...

Να δω τον κόσμο απέξω
πόσο έχει αλλάξει
και τις γραμμές του τραίνου,
που έχουν χαράξει,
ποιος τάχα να 'ναι τούτος
ο προορισμός του,
σε ποιον σταθμό θ' αράξει,
ο στερνός συρμός του!; ...

Μπορεί και να αξίζει,
όσο κι αν μου κοστίζει,
ίσως μπορεί και όχι
και κάπου με μια απόχη,
ο αδελφοποιός μου να μ' αρπάξει,
για το τρανό ταξίδι, που μου έχει τάξει! ...



207

Ενημερώθηκε 23 Ιαν 2020, 11:49 π.μ.

23 Ιαν 2020, 11:49 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Fi--6w1kAys&feature=share>

Καιρός

Κι όμως κάτι μου λέει
πως ζυγώνει η ώρα,
που κάπως θα φυσήξει
και θα φύγει η μπόρα,
είκοσι χρόνια τώρα
και μ' έχει ξεκάνει,
καιρός αυτό το χάλι,
να αλλάξει ρότα!

Καιρός κι εγώ να ζήσω,
κάπως να ηρεμήσω,
να βάλω σε μια τάξη,
όσα είχα προστάξει,
ίσα που προλαβαίνω να το πάρω,
στο τελευταίο τραίνο, να σαλτάρω! ...

Να δω τον κόσμο απέξω
πόσο έχει αλλάξει
και τις γραμμές του τραίνου,
που έχουν χαράξει,
ποιος τάχα να 'ναι τούτος
ο προορισμός του,
σε ποιον σταθμό θ' αράξει,
ο στερνός συρμός του!; ...

Μπορεί και να αξίζει,
όσο κι αν μου κοστίζει,
ίσως μπορεί και όχι
και κάπου με μια απόχη,
ο αδελφοποιός μου να μ' αρπάξει,
για το τρανό ταξίδι, που μου έχει τάξει! ...

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 / 7:17 - 8:03 πμ

287

Ενημερώθηκε 23 Ιαν 2020, 11:49 π.μ.

23 Ιαν 2020, 11:49 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=jUzlhPsmhJk&feature=share>

Καιρός



που κάπως θα φύσκει
και θα φύγει η μπόρα,
είκοσι χρόνια τώρα
και μ' έχει ξεκάνει,
καιρός αυτό το χάλι,
να αλλάξει ρότα!

Καιρός κι εγώ να ζήσω,
κάπως να ηρεμήσω,
να βάλω σε μια τάξη,
όσα είχα προστάξει,
ίσα που προλαβαίνω να το πάρω,
στο τελευταίο τραίνο, να σαλτάρω! ...

Να δω τον κόσμο απέξω
πόσο έχει αλλάξει
και τις γραμμές του τραίνου,
που έχουν χαράξει,
ποιος τάχα να 'ναι τούτος
ο προορισμός του,
σε ποιον σταθμό θ' αράξει,
ο στερνός συρμός του!; ...

Μπορεί και να αξίζει,
όσο κι αν μου κοστίζει,
ίσως μπορεί και όχι
και κάπου με μια απόχη,
ο αδελφοποιτός μου να μ' αρπάξει,
για το τρανό ταξίδι, που μου έχει τάξει! ...

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 / 7:17 - 8:03 πμ

287

Ενημερώθηκε 23 Ιαν 2020, 9:13 π.μ.

23 Ιαν 2020, 9:13 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=jUzlhPsmhJk&feature=share>

Καιρός

Κι όμως κάτι μου λέει
πως ζυγώνει η ώρα,
που κάπως θα φύσκει
και θα φύγει η μπόρα,
είκοσι χρόνια τώρα
και μ' έχει ξεκάνει,
καιρός αυτό το χάλι,
να αλλάξει ρότα!

Καιρός κι εγώ να ζήσω,
κάπως να ηρεμήσω,
να βάλω σε μια τάξη,
όσα είχα προστάξει,
ίσα που προλαβαίνω να το πάρω,
στο τελευταίο τραίνο, να σαλτάρω! ...



Ποσο έχει αλλαξει
και τις γραμμές του τραίνου,
που έχουν χαράξει,
ποιος τάχα να 'ναι τούτος
ο προορισμός του,
σε ποιον σταθμό θ' αράξει,
ο στερνός συρμός του!; ...

Μπορεί και να αξίζει,
όσο κι αν μου κοστίζει,
ίσως μπορεί και όχι
και κάπου με μια απόχη,
ο αδελφοποιός μου να μ' αρπάξει,
για το τρανό ταξίδι, που μου έχει τάξει! ...

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 / 7:17 - 8:03 πμ

287

Ενημερώθηκε 23 Ιαν 2020, 9:12 π.μ.

23 Ιαν 2020, 9:12 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=1YTHaZ24PKQ&feature=share>

Έλαχε

Έλαχε να αγαπήσω
κάποια που δεν θ' ακουμπήσω
κι έτσι ο έρωτάς μου αιώνια,
θα παλεύει στα σεντόνια! ...

Μια πανέμορφη μικρούλα,
που φαινόταν πως θα γίνει,
γυναικάρα με τα ούλα
που θα δένει και θα λύνει.
Έλαμπαν σαν πεφταστέρια,
όταν με κρυφοκοιτούσε,
τα ματάκια της μαχαίρια,
μ' έκοβαν κι όλο γελούσε! ...

Μα κάποια ξινή γυναίκα
ζήλεψε τον έρωτά μου
κι έβαλε διαβόλους δέκα,
ψύλλιασε την ... πεθερά μου! ...

Την μικρούλα μου τρομάζει
και της λέει μη με ζυγώσει,
γιατί η τρέλα μου θ' αρπάξει,
το κορμάκι της να λιώσει!
Μάζεψε και τους χωριάτες
και τους είπε τα μαντάτα,
με λιθοβολούν κι οι γάτες,
βρέθηκα ξανά στην στράτα! ...

Δύο χρόνια μακριά της



σαν κισση τον έρωτά μου! ...

Έχω μάθει απ' την ζωή μου
τα παιδιά να μην πληγώνω,
πόσο τώρα την μικρή μου,
π' αγαπώ και γι' αυτήν λιώνω!
Τι που δεν θα μ' αγαπήσει,
που ποτέ της δεν θα νοιώσει,
όσα εγώ έχω μαρτυρήσει,
μέχρι που να μεγαλώσει! ...

Η μικρή μου είναι πλακίδα
κι όποια απόρριψη πληγώνει,
είναι ο έρωτας παγίδα
και αλί σ' όποιον ζυγώνει! ...

Τι κι αν έχω πια ζαρώσει,
που δεν βλέπομαι κριτή μου,
ψεύτικα όλα μην τα νοιώσει,
ουαί κι αλίμονο η μικρή μου!
Κάλιο να με κοροϊδεύει
και να με περιγελάει,
παρά να την ε παιδεύει,
το εάν η αγάπη ξεγελάει! ...

Κάποια μέρα θα τρανέψει
κι όλα τούτα θα θυμάται,
ο έρωτας θα την πλανέψει
και δεν πρέπει να φοβάται! ...

Κι όσο αυτό περνά από μένα,
οφείλω να μην την προδίνω,
ακόμη κι από δω απ' τα ξένα,
την ψυχή μου να της δίνω.
Ήδη το 'χει καταλάβει
πως ξανά δεν θα της τύχει,
σαν εμένα να προλάβει,
άλλος να την αγαπήσει!!! ...

Κριτή μου, ταχιά θα κριθείς ...

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 / 4:03 - 7:22 πμ

286

Ενημερώθηκε 22 Ιαν 2020, 11:01 π.μ.

22 Ιαν 2020, 11:01 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=1YTHaZ24PKQ&feature=share>

Έλαχε

Έλαχε να αγαπήσω
κάποια που δεν θ' ακουμπήσω
κι έτσι ο έρωτάς μου αιώνια,
θα παλεύει στα σεντόνια! ...



που φανόταν πως θα γίνει,
γυναϊκάρα με τα ούλα
που θα δένει και θα λύνει.
Έλαμπαν σαν πεφταστέρια,
όταν με κρυφοκοιτούσε,
τα ματάκια της μαχαίρια,
μ' έκοβαν κι όλο γελούσε! ...

Μα κάποια ξινή γυναίκα
ζήλεψε τον έρωτά μου
κι έβαλε διαβόλους δέκα,
ψύλλιασε την ... πεθερά μου! ...

Την μικρούλα μου τρομάζει
και της λέει μη με ζυγώσει,
γιατί η τρέλα μου θ' αρπάξει,
το κορμάκι της να λιώσει!
Μάζεψε και τους χωριάτες
και τους είπε τα μαντάτα,
με λιθοβολούν κι οι γάτες,
βρέθηκα ξανά στην στράτα! ...

Δύο χρόνια μακριά της
και το μόνο μέλημά μου,
να μη νοιώσει η καρδιά της,
σαν κιοτή τον έρωτά μου! ...

Έχω μάθει απ' την ζωή μου
τα παιδιά να μην πληγώνω,
πόσο τώρα την μικρή μου,
π' αγαπώ και γι' αυτήν λιώνω!
Τι που δεν θα μ' αγαπήσει,
που ποτέ της δεν θα νοιώσει,
όσα εγώ έχω μαρτυρήσει,
μέχρι που να μεγαλώσει! ...

Η μικρή μου είναι πλακίδα
κι όποια απόρριψη πληγώνει,
είναι ο έρωτας παγίδα
και αλί σ' όποιον ζυγώνει! ...

Τι κι αν έχω πια ζαρώσει,
που δεν βλέπομαι κριτή μου,
φεύτικα όλα μην τα νοιώσει,
ουαί κι αλίμονο η μικρή μου!
Κάλιο να με κοροϊδεύει
και να με περιγελάει,
παρά να την ε παιδεύει,
το εάν η αγάπη ξεγελάει! ...

Κάποια μέρα θα τρανέψει
κι όλα τούτα θα θυμάται,
ο έρωτας θα την πλανέψει
και δεν πρέπει να φοβάται! ...

Κι όσο αυτό περνά από μένα,
οφείλω να μην την προδίνω,
ακόμη κι από δω απ' τα ξένα,
την ψυχή μου να της δίνω.



σαν έμενα να προλαρεί,
άλλος να την αγαπήσει!!! ...

Κριτή μου, ταχιά θα κριθείς ...

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 / 4:03 - 7:22 πμ

286

Ενημερώθηκε 22 Ιαν 2020, 11:00 π.μ.

22 Ιαν 2020, 11:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=0gZlai6j2K8&feature=share>

Μαγδαληνή

Στην ποταμιά
πετάω τις έγνοιες μου, τις μαύρες,
να τις ξεπλύνω, πριν προλάβουν
να με πνίξουν,
στην ποταμιά
γυμνός κι απέναντι ένας νέος,
κοντοζυγώνει για να με παρηγορήσει.

Μου λέει πως είναι γιος ενός θεού σας
και την ψυχή μου τάχα θα μου πλύνει,
«ξομολόγησου πάθη, ύβρεις κι αμαρτίες,
για να περάσεις δώθε απ' την κατεβασιά
του Αινεία»! ...

Ξομολογούμαι
και του λέω για την μικρή μου αγάπη,
μ' αυτός κερώνει και το βλέμμα του
πλανιέται,
εγώ μιλώ
κι αυτός κοιτάζει στα χαμένα,
ορθώνεται και βιαστικά γυρνά τις πλάτες! ...

Τραβάει σκυφτός και χάνεται στα δέντρα,
μα πριν χαθεί τον άκουσα να μουρμουρίζει,
«Μαγδαληνή ...» μου φάνηκε πως είπε,
πετώντας κάτω ότι φορούσε και γυμνός,
«Μαγδαληνή ...»

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 / 10:46 πμ - 8:27 μμ

285

Ενημερώθηκε 21 Ιαν 2020, 9:55 μ.μ.

21 Ιαν 2020, 9:55 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.



Στην ποταμιά
πετάω τις έγνοιες μου, τις μαύρες,
να τις ξεπλύνω, πριν προλάβουν
να με πνίξουν,
στην ποταμιά
γυμνός κι απέναντι ένας νέος,
κοντοζυγώνει για να με παρηγορήσει.

Μου λέει πως είναι γιος ενός θεού σας
και την ψυχή μου τάχα θα μου πλύνει,
«ξομολογήσου πάθη, ύβρεις κι αμαρτίες,
για να περάσεις δώθε απ' την κατεβασιά
του Αινεία»! ...

Ξομολογούμαι
και του λέω για την μικρή μου αγάπη,
μ' αυτός κερώνει και το βλέμμα του
πλανιέται,
εγώ μιλώ
κι αυτός κοιτάζει στα χαμένα,
ορθώνεται και βιαστικά γυρνά τις πλάτες! ...

Τραβάει σκυφτός και χάνεται στα δέντρα,
μα πριν χαθεί τον άκουσα να μουρμουρίζει,
«Μαγδαληνή ...» μου φάνηκε πως είπε,
πετώντας κάτω ότι φορούσε και γυμνός,
«Μαγδαληνή ...»

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 / 10:46 πμ - 8:27 μμ

284

Ενημερώθηκε 21 Ιαν 2020, 9:53 μ.μ.

21 Ιαν 2020, 9:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=7pMUbcwbhEE&feature=share>

Αεράκι

Αεράκι παγωμένο με χτυπά,
μα ο Ήλιος με κρατάει αγκαλιά
κι εκεί μέσ' στην ζεστασιά
της αγκαλιάς του σε θυμάμαι,
να κρεμιέσαι στον λαιμό μου
και στα ουράνια να πετάμε ...
αγάπη μου ...

Αεράκι παγωμένο
πες της πως την περιμένω,
το Φεγγάρι ματωμένο,
στην φωτιά καφέ ζεσταίνω ...

Αεράκι παγωμένο με χτυπά
και μου φέρνει τα δικά σου μυστικά,



και στα χέρια του ξοδεύεις,
το κορμί σου με μαράζι,
που 'μαι μακριά! ...

Αεράκι πες της μόνο
πως εγώ δεν την πληγώνω
κι αν με διώξανε μακριά της,
ζω για να βρεθώ κοντά της! ...

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 / 4:12 - 4:47 μμ

284

Ενημερώθηκε 21 Ιαν 2020, 7:53 μ.μ.

21 Ιαν 2020, 7:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=7pMUbCwbhEE&feature=share>

Αεράκι

Αεράκι παγωμένο με χτυπά,
μα ο Ήλιος με κρατάει αγκαλιά
κι εκεί μέσ' στην ζεστασιά
της αγκαλιάς του σε θυμάμαι,
να κρεμιέσαι στον λαιμό μου
και στα ουράνια να πετάμε ...
αγάπη μου ...

Αεράκι παγωμένο
πες της πως την περιμένω,
το Φεγγάρι ματωμένο,
στην φωτιά καφέ ζεσταίνω ...

Αεράκι παγωμένο με χτυπά
και μου φέρνει τα δικά σου μυστικά,
λέει πως έχεις ζευγαρώσει
μ' έναν που δεν σου ταιριάζει
και στα χέρια του ξοδεύεις,
το κορμί σου με μαράζι,
που 'μαι μακριά! ...

Αεράκι πες της μόνο
πως εγώ δεν την πληγώνω
κι αν με διώξανε μακριά της,
ζω για να βρεθώ κοντά της! ...

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 / 4:12 - 4:47 μμ

284

Ενημερώθηκε 21 Ιαν 2020, 7:52 μ.μ.

21 Ιαν 2020, 7:52 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.



Ζωγραφίζω

Ζωγραφίζω τ' αποτύπωμά σου,
με γραμμές μονάχα,
κάθετες σαν γρατζουνιές της γάτας,
που τροχάει τα νύχια της
για φονικό! ...

Γρατζουνιές πάνω στο σώμα μου
βαθείς κατάμαυρες
μα γόνιμες και άγιες,
σαν το υνί π' ανοίγει αυλακιές,
στο αγριεμένο χώμα
να δεχτεί σπορά, βροχή,
να καρπίσει η γης,
να ανθίσει ο μόχθος ...

Ζωγραφίζω τ' αποτύπωμά σου
κι όλο το χαϊδεύω,
τις γραμμές καμώνω με αγάπη
κι είναι απέραντη,
σαν θάλασσα! ...

Κόκκινες και μαύρες χαρακιές,
να ξεφουσκώνει
ο έρωτας τα πάθη μου, ναι,
οι μαχαιριές σου μοιάζουν μαλακιές,
μικρή δεν ξέρεις να κρατάς ακόμα,
ετούτο το, το μαυρόσπαθο,
... πόσο σ' αγαπώ! ...

Αχ πόσο σ' αγαπώ! ...

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 / 8:18 - 8:55 πμ

283

Ενημερώθηκε 21 Ιαν 2020, 10:08 π.μ.

21 Ιαν 2020, 10:08 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=uZL0Yc-0kRw&feature=share>

Ζωγραφίζω

Ζωγραφίζω τ' αποτύπωμά σου,
με γραμμές μονάχα,
κάθετες σαν γρατζουνιές της γάτας,
που τροχάει τα νύχια της
για φονικό! ...

Γρατζουνιές πάνω στο σώμα μου
βαθείς κατάμαυρες
μα γόνιμες και άγιες,
σαν το υνί π' ανοίγει αυλακιές,
στο αγριεμένο χώμα
να δεχτεί σπορά, βροχή,



Ζωγραφίζω τ' αποτύπωμά σου
κι όλο το χαϊδεύω,
τις γραμμές καμώνω με αγάπη
κι είναι απέραντη,
σαν θάλασσα! ...

Κόκκινες και μαύρες χαρακιές,
να ξεφουσκώνει
ο έρωτας τα πάθη μου, ναι,
οι μαχαιριές σου μοιάζουν μαλακιές,
μικρή δεν ξέρεις να κρατάς ακόμα,
ετούτο το, το μαυρόσπαθο,
... πόσο σ' αγαπώ! ...

Αχ πόσο σ' αγαπώ! ...

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 / 8:18 - 8:55 πμ

283

Ενημερώθηκε 21 Ιαν 2020, 10:08 π.μ.

21 Ιαν 2020, 10:08 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.



Ενημερώθηκε 21 Ιαν 2020, 1:04 π.μ.

21 Ιαν 2020, 1:04 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Z2AX3G24Clw&feature=share>

Όρκος

Στου Φεγγαριού τ' ανάριο πέρασμα,
σ' τ' ορκίζομαι σ' αγάπησα,
στον Ήλιο που δεν έχει ψέγασμα,
ποτέ μου δεν σ' απάτησα!

Μέσ' απ' τα μάτια σου έβλεπα την Γη
και με το στόμα σου φιλούσα,
τις καλαμιές σου δίπλα στην πηγή,
που άνοιγες και ξεδιψούσα.
Αυτά κρατάω σαν άγιο φυλαχτό
και στο κρεβάτι μου αγκαλιάζω,
με το κορμάκι σου το διαλεχτό,
στις νύχτες μου αναγαλλιάζω! ...

Δεν έχω όρκο πιο βαρύ
αγάπη μου σ' τ' ομολογώ,
μαζί σου θα 'θελα πολύ,



Να λειώνει σίδηρο στα χέρια του
μα στην καρδιά του χελιδόνια,
να ξεμακραίνουν τα νυχτέρια του,
όπως του τραίνου τα βαγόνια.
Να 'χει για μηχανή φονιά σπαθί
και να μην σκιάζεται το αίμα
κι αν τούτο τ' όνειρό μου θα χαθεί,
η αγάπη μου, δεν ήταν ψέμα! ...

Αγάπη μου ...

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 / 3:00 - 4:17 μμ

282

Ενημερώθηκε 20 Ιαν 2020, 8:17 μ.μ.

20 Ιαν 2020, 8:17 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Z2AX3G24Clw&feature=share>

Όρκος

Στου Φεγγαριού τ' ανάριο πέρασμα,
σ' τ' ορκίζομαι σ' αγάπησα,
στον Ήλιο που δεν έχει ψέγασμα,
ποτέ μου δεν σ' απάτησα!

Μέσ' απ' τα μάτια σου έβλεπα την Γη
και με το στόμα σου φιλούσα,
τις καλαμιές σου δίπλα στην πηγή,
που άνοιγες και ξεδιψούσα.
Αυτά κρατάω σαν άγιο φυλαχτό
και στο κρεβάτι μου αγκαλιάζω,
με το κορμάκι σου το διαλεχτό,
στις νύχτες μου αναγαλλιάζω! ...

Δεν έχω όρκο πιο βαρύ
αγάπη μου σ' τ' ομολογώ,
μαζί σου θα 'θελα πολύ,
να αποκτήσω έναν γιο.

Να λειώνει σίδηρο στα χέρια του
μα στην καρδιά του χελιδόνια,
να ξεμακραίνουν τα νυχτέρια του,
όπως του τραίνου τα βαγόνια.
Να 'χει για μηχανή φονιά σπαθί
και να μην σκιάζεται το αίμα
κι αν τούτο τ' όνειρό μου θα χαθεί,
η αγάπη μου, δεν ήταν ψέμα! ...

Αγάπη μου ...

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 / 3:00 - 4:17 μμ

282

Ενημερώθηκε 20 Ιαν 2020, 8:16 μ.μ.



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=5ovIBpVC_Ao&feature=share

Κόκκινο

Απ' τα χείλη σου
να πάρω λίγο κόκκινο,
λίγη κιννάβαρι, ματζέντα, βερμιγιόν,
στίγμα πάνω στο στήθος μου,
στο μέρος της καρδιάς
να ζωγραφίσω ...

Τώρα που οι δρόμοι μας χωρίζουν,
που πας την στράτα σου να βρεις,
να σε θυμάμαι ...

Να στήνομαι ξημέρωμα,
πάνω στην ράχη του βουνού
και να σκανιάζω την Αυγή,
να κοίτα κόκκινο! ...

Στο Ηλιόγερμα του δειλινού,
την Αφροδίτη να σκανιάζω,
να κοίτα κόκκινο! ...

Καμιά σας δεν έχει ομορφότερο,
κόκκινο σαν κείνης,
που 'φυγε γι' αλλού ...

Καλό ταξίδι αγάπη μου ...

Καμιά σας κόκκινο,
να 'πα' στο στήθος μου το κόκκινο,
να, κοιτάζτε, καμιά σας! ...

Κι αν έχετε, δεν το κοιτώ ...
Για μένα μόνο το δικό της ήταν,
κόκκινο! ...

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 / 5:28 - 5:48 πμ

281

Ενημερώθηκε 19 Ιαν 2020, 7:07 π.μ.

19 Ιαν 2020, 7:07 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=5ovIBpVC_Ao&feature=share

Κόκκινο

Απ' τα χείλη σου
να πάρω λίγο κόκκινο,
λίγη κιννάβαρι, ματζέντα, βερμιγιόν,



να φωτογραφίσω ...

Τώρα που οι δρόμοι μας χωρίζουν,
που πας την στράτα σου να βρεις,
να σε θυμάμαι ...

Να στήνομαι ξημέρωμα,
πάνω στην ράχη του βουνού
και να σκανιάζω την Αυγή,
να κοίτα κόκκινο! ...

Στο Ηλιόγερμα του δειλινού,
την Αφροδίτη να σκανιάζω,
να κοίτα κόκκινο! ...

Καμιά σας δεν έχει ομορφότερο,
κόκκινο σαν κείνης,
που 'φυγε γι' αλλού ...

Καλό ταξίδι αγάπη μου ...

Καμιά σας κόκκινο,
να 'πα' στο στήθος μου το κόκκινο,
να, κοιτάξτε, καμιά σας! ...

Κι αν έχετε, δεν το κοιτώ ...
Για μένα μόνο το δικό της ήταν,
κόκκινο! ...

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 / 5:28 - 5:48 πμ

281

Ενημερώθηκε 19 Ιαν 2020, 7:06 π.μ.

19 Ιαν 2020, 7:06 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=D0bnxMGcf-A&feature=share>

Κύκλοι

Σαν ομόκεντροι κύκλοι από βότσαλο,
σε μια λίμνη που μοιάζει με Βόσπορο,
είναι οι εικόνες που φτιάχνω με σένα νε,
κοίτα δώρα που οι γλάροι οι λευκοί,
εδώ μου φέρανε! ...

Κι εσύ που είσαι, σαν που μου χάθηκες,
στις πέρα στράτες,
σαν που ξοδεύεσαι, σαν που σε γέρνει
ο άνεμος,
σε ποιον χωριάτη, το κορμί σου
πετάς σκουπίδι
και την ομορφιά σου, την τσαλαπατάς ...

Σαν ομόκεντροι κύκλοι που απλώνονται,



κι απ' την λίμνη, του πάθους ποτίζονται
οι κισσοί.

Κι απ' την ανάσα σου, ανασαίνω
την ζωή μου
και με την σκέψη σου, σκαλίζω
σε μια πέτρα,
το όνομά σου και στο πλάι ένα σημάδι,
να το δεις μια μέρα, ... να με βρεις! ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 9:25 - 10:22 μμ

280

Ενημερώθηκε 19 Ιαν 2020, 12:12 π.μ.

19 Ιαν 2020, 12:12 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=D0bnxMGCf-A&feature=share>

Κύκλοι

Σαν ομόκεντροι κύκλοι από βότσαλο,
σε μια λίμνη που μοιάζει με Βόσπορο,
είναι οι εικόνες που φτιάχνω με σένα νε,
κοίτα δώρα που οι γλάροι οι λευκοί,
εδώ μου φέρανε! ...

Κι εσύ που είσαι, σαν που μου χάθηκες,
στις πέρα στράτες,
σαν που ξοδεύεσαι, σαν που σε γέρνει
ο άνεμος,
σε ποιον χωριάτη, το κορμί σου
πετάς σκουπίδι
και την ομορφιά σου, την τσαλαπατάς ...

Σαν ομόκεντροι κύκλοι που απλώνονται,
μοιάζουν τα όνειρά μου π' ανδρώνονται,
γύρω απ' το κορμί σου τυλίγονται
κι απ' την λίμνη, του πάθους ποτίζονται
οι κισσοί.

Κι απ' την ανάσα σου, ανασαίνω
την ζωή μου
και με την σκέψη σου, σκαλίζω
σε μια πέτρα,
το όνομά σου και στο πλάι ένα σημάδι,
να το δεις μια μέρα, ... να με βρεις! ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 9:25 - 10:22 μμ

280

Ενημερώθηκε 19 Ιαν 2020, 12:12 π.μ.

19 Ιαν 2020, 12:12 π.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=3oQjfs2BGws&feature=share>

Λεμονιές

Στις λεμονιές του φθινοπώρου
κρέμασα τσαμπιά,
τα όνειρά μου, τις ελπίδες μου
τα χωρατά,
να πάρουν τ' άρωμα των λεμονιών
το άγουρο,
με το κορμί σου να τα πλέξω
γάμου φλάμπουρο.

Κι αν ποτέ ξανασμίξουμε
στα χώματά μας πάλι,
των λεμονιών σου τα αρώματα
θα λούζουν το κεφάλι,
και στων μαλλιών σου
θα χαθώ την παραζάλη,
την αλυσίδα του λαιμού σου,
θα μασήσω να σε λύσω! ...

Στις λεμονιές του φθινοπώρου
κάρφωσα έν' αδράχτι,
που το 'κλεψα απ' τον αργαλειό
στης μοίρας μου τον φράχτη
κι έκανα τάμα να γυρίσω
τα μελλούμενά μου,
να ξεψυχήσω με το χάδι σου
στην αγκαλιά μου ...

Και μέχρι τότε φύγε,
πήγαινε όπου θέλεις, πέτα
κι απ' του ουρανού σου την τροχιά,
πρόσεξε και καλά μελέτα,
τον δρόμο που σου άνοιξα
να περπατήσεις ίσα,
μην χάσεις απ' τα μάτια σου
ποτέ τα κυπαρίσσια ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 7:30 - 8:44 μμ

279

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 10:28 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 10:28 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=3oQjfs2BGws&feature=share>

Λεμονιές

Στις λεμονιές του φθινοπώρου
κρέμασα τσαμπιά,
τα όνειρά μου, τις ελπίδες μου



το αγόρι,
με το κορμί σου να τα πλέξω
γάμου φλάμπουρο.

Κι αν ποτέ ξανασμίξουμε
στα χώματά μας πάλι,
των λεμονιών σου τα αρώματα
θα λούζουν το κεφάλι,
και στων μαλλιών σου
θα χαθώ την παραζάλη,
την αλυσίδα του λαιμού σου,
θα μασήσω να σε λύσω! ...

Στις λεμονιές του φθινοπώρου
κάρφωσα έν' αδράχτι,
που το 'κλεψα απ' τον αργαλειό
στης μοίρας μου τον φράχτη
κι έκανα τάμα να γυρίσω
τα μελλούμενά μου,
να ξεψυχήσω με το χάδι σου
στην αγκαλιά μου ...

Και μέχρι τότε φύγε,
πήγαινε όπου θέλεις, πέτα
κι απ' του ουρανού σου την τροχιά,
πρόσεξε και καλά μελέτα,
τον δρόμο που σου άνοιξα
να περπατήσεις ίσα,
μην χάσεις απ' τα μάτια σου
ποτέ τα κυπαρίσσια ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 7:30 - 8:44 μμ

279

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 10:27 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 10:27 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=Qz91Xe4eCgg&feature=share>

Σταφύλι

Στου σταφυλιού το μέλωμα
γύρεψα λίγη γλύκα,
στου χωραφιού το σέλωμα,
την μυρωδιά σου βρήκα

και ρούφηξα όλη τη ζωή,
που μου 'λαχε με σένα,
γιατί είναι άτιμη η γραφή
κι άγνωρα τα γραμμένα! ...

Στην αγκαλιά σου βούλιαξα
ρούφηξα τους χυμούς σου,
σταφύλι μου και χούγιαξα,



και στο κρασί σου βούτηξα,
μπουκιά ψωμιού σταρένιο,
μέθυσσα και σε σκούνητσα,
σε στρώμα αχυρένιο.

Τραγουδάγα ως το πρωί
την ηδονή της μέθης
και τώρα πριν την χαραυγή,
σαν σκυθρωπό μου γνέφεις,

πως ήρθε η ώρα χωρισμού,
τον δρόμο σου να πάρεις
σ' ισορροπίες λογισμού,
τον τρύγο να γραδάρεις.

Ώρα καλή σταφύλι μου
σ' ευχαριστώ για όλα,
την γεύση σου στα χείλη μου,
θα την ε κάνω κόλλα,

να κλείσω όλες τις πληγές,
π' ανοίγει ο χωρισμός μας
και θα τραβήξω στις πηγές,
που σμίγει ο λογισμός μας ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 5:36 - 6:37 μμ

278

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 8:56 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 8:56 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=Qz91Xe4eCgg&feature=share>

Σταφύλι

Στου σταφυλιού το μέλωμα
γύρεψα λίγη γλύκα,
στου χωραφιού το σέλωμα,
την μυρωδιά σου βρήκα

και ρούφηξα όλη τη ζωή,
που μου 'λαχε με σένα,
γιατί είναι άτιμη η γραφή
κι άγνωρα τα γραμμένα! ...

Στην αγκαλιά σου βούλιαξα
ρούφηξα τους χυμούς σου,
σταφύλι μου και χούγιαξα,
τους φόβους, τους λυγμούς σου

και στο κρασί σου βούτηξα,
μπουκιά ψωμιού σταρένιο,
μέθυσσα και σε σκούνητσα,
σε στρώμα αχυρένιο.



και τώρα πριν την χαράση,
σαν σκυθρωπό μου γνέφεις,

πως ήρθε η ώρα χωρισμού,
τον δρόμο σου να πάρεις
σ' ισορροπίες λογισμού,
τον τρίγιο να γραδάρεις.

Ώρα καλή σταφύλι μου
σ' ευχαριστώ για όλα,
την γεύση σου στα χείλη μου,
θα την ε κάνω κόλλα,

να κλείσω όλες τις πληγές,
π' ανοίγει ο χωρισμός μας
και θα τραβήξω στις πηγές,
που σμίγει ο λογισμός μας ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 5:36 - 6:37 μμ

278

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 8:56 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 8:56 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=S2Y2b6vVTgo&feature=share>

Μελισσάκι

Στο καλό σου μελισσάκι
να 'ναι ο δρόμος σου ανοιχτός,
σαν γλυκό καλοκαιράκι,
να 'ναι ο Ήλιος δυνατός,

να σου φέγγει να μην πέσεις,
σ' άβολες κακοτοπιές
και ποτέ σου να μην τρέξεις,
σε τρεμάμενες φωτιές! ...

Στο καλό σου μελισσάκι
ότι είχα σ' το 'δωσα,
της καρδιάς μας το τσαρδάκι,
εγώ δεν το πρόδωσα,

άμα θέλεις τίμησέ το
όπως έκανα εγώ
κι αν δεν θέλεις πούλησέ το,
όσο κάνει ένα αυγό! ...

Στο καλό σου μελισσάκι
κι άμα θέλεις γράψε μου,
τότε π' άλλο λουλουδάκι,
θα φιλήσεις τάξε μου,

πως στην σιγαλιά της πάχνης



την σκιά μου αγκαλιά! ...

Στο καλό σου μελισσάκι
την ψυχούλα σου έκλεψα,
τότε που μες στο δασάκι,
το κορμάκι σου έγλειψα

και το μέλι απ' τα φτερά σου,
έκαψε τα χείλη μου,
το κερί απ' τα γόνατά σου,
λειώνει στο καντήλι μου! ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 3:40 - 4:45 μμ

277

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 6:16 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 6:16 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=S2Y2b6vVTgo&feature=share>

Μελισσάκι

Στο καλό σου μελισσάκι
να 'ναι ο δρόμος σου ανοιχτός,
σαν γλυκό καλοκαιράκι,
να 'ναι ο Ήλιος δυνατός,

να σου φέγγει να μην πέσεις,
σ' άβολες κακοτοπιές
και ποτέ σου να μην τρέξεις,
σε τρεμάμενες φωτιές! ...

Στο καλό σου μελισσάκι
ότι είχα σ' το 'δωσα,
της καρδιάς μας το τσαρδάκι,
εγώ δεν το πρόδωσα,

άμα θέλεις τίμησέ το
όπως έκανα εγώ
κι αν δεν θέλεις πούλησέ το,
όσο κάνει ένα αυγό! ...

Στο καλό σου μελισσάκι
κι άμα θέλεις γράψε μου,
τότε π' άλλο λουλουδάκι,
θα φιλήσεις τάξε μου,

πως στην σιγαλιά της πάχνης
στα δικά του τα φιλιά,
πως στα χέρια του θα ψάχνεις,
την δικιά μου αγκαλιά! ...

Στο καλό σου μελισσάκι
την ψυχούλα σου έκλεψα,
τότε που μες στο δασάκι,



και το μελί απ' τα φτερά σου,
έκαψε τα χείλη μου,
το κερί απ' τα γόνατά σου,
λειώνει στο καντήλι μου! ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 3:40 - 4:45 μμ

277

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 6:16 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 6:16 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=xGOCakuedBk&feature=share>

Έχασες

Σε περίμενα, δεν ήρθες,
ραντεβού στο δίκτυο,
τι δικαιολογία βρήκες,
να σου δώσω δίκαιο!; ...

Ξέρεις, μπορεί να 'μαι γέρος,
μα η καρδιά μου είναι μπαχτσές
κι αν μου φύτρωσες μολόχα,
θα μου άνθιζες πανσές,
στον μπαχτσέ μου ότι φυτρώνει,
το ποτίζουν προσευχές
κι όσο εκείνο μεγαλώνει,
το στολίζουν μ' ομορφιές!

Έχασες το ραντεβού μας,
έχασες κι εμένα νε,
άντε να σε δω έρωτά μου,
ποιος θα κλαίει για σένα νε!; ...

Μπορεί να μην είναι πρόπον
κάποτε να σμίξουμε,
μα αυτό δεν ήταν λόγος
έτσι να χωρίσουμε,
θα μπορούσαμε σαν φίλοι,
να μοιράζουμε στοργή,
έχασες μπαχτσέ και χείλη,
... καλημέρα χαραυγή! ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 3:40 - 5:06 πμ

276

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 12:52 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 12:51 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.



Σε περίμενα, δεν ήρθες,
ραντεβού στο δίκτυο,
τι δικαιολογία βρήκες,
να σου δώσω δίκαιο!; ...

Ξέρεις, μπορεί να 'μαι γέρος,
μα η καρδιά μου είναι μπαχτσές
κι αν μου φύτρωσες μολόχα,
θα μου άνθιζες πανσές,
στον μπαχτσέ μου ότι φυτρώνει,
το ποτίζουν προσευχές
κι όσο εκείνο μεγαλώνει,
το στολίζουν μ' ομορφιές!

Έχασες το ραντεβού μας,
έχασες κι εμένα νε,
άιντε να σε δω έρωτά μου,
ποιος θα κλαίει για σένα νε!; ...

Μπορεί να μην είναι πρέπον
κάποτε να σμίξουμε,
μα αυτό δεν ήταν λόγος
έτσι να χωρίσουμε,
θα μπορούσαμε σαν φίλοι,
να μοιράζουμε στοργή,
έχασες μπαχτσέ και χείλη,
... καλημέρα χαραυγή! ...

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 / 3:40 - 5:06 πμ

276

Ενημερώθηκε 18 Ιαν 2020, 12:51 μ.μ.

18 Ιαν 2020, 12:51 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=O-BZB75RBAM&feature=share>

Δυο χρόνια

Δυο χρόνια πέτρινα στην μοναξιά μου,
να σου μετρώ, την απόσταση,
δυο χρόνια, δίχως το χαμόγελό σου
να γιομίζει την ψυχή μου.

Κι ούτε έναν άνθρωπο, να ρωτάω
πως είσαι τάχα, πως περνάς, τι κάνεις,
αν με θυμάσαι κάποτε, αν, αν,
αν στο κρεβάτι σου αγκαλιάζεις
την εικόνα μου, γυμνά τα όνειρά μας,
αν καρπίζεις ...

Δυο χρόνια πέρασαν και ολομόναχος,
να βασανίζομαι στην σκέψη σου,
ν' αποζητώ στοργή και ζεστασιά,



να γέρνω τ' άγιο μόχθι μου.

Μα κουράστηκα, το πρόσωπό σου τ' άγιο,
μου λείπει και το νοσταλγώ,
το λάγνο σου κορμί, το νου μου καίει
σαν Αύγουστος καλοκαιριού,
μια σκέτη κόλαση,
αγάπη μου, μικρέ μου θησαυρέ,
μη μου μακραίνεις μη

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 / 5:00 – 7:41 μμ

275

Ενημερώθηκε 16 Ιαν 2020, 12:02 π.μ.

16 Ιαν 2020, 12:02 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=O-BZB75RBAM&feature=share>

Δυο χρόνια

Δυο χρόνια πέτρινα στην μοναξιά μου,
να σου μετρώ, την απόσταση,
δυο χρόνια, δίχως το χαμόγελό σου
να γιομίζει την ψυχή μου.

Κι ούτε έναν άνθρωπο, να ρωτάω
πως είσαι τάχα, πως περνάς, τι κάνεις,
αν με θυμάσαι κάποτε, αν, αν,
αν στο κρεβάτι σου αγκαλιάζεις
την εικόνα μου, γυμνά τα όνειρά μας,
αν καρπίζεις ...

Δυο χρόνια πέρασαν και ολομόναχος,
να βασανίζομαι στην σκέψη σου,
ν' αποζητώ στοργή και ζεστασιά,
μια τρυφερή αγκαλιά,
μαζί σου στο νανούρισμα της γης,
να γέρνω τ' άγιο μόχθι μου.

Μα κουράστηκα, το πρόσωπό σου τ' άγιο,
μου λείπει και το νοσταλγώ,
το λάγνο σου κορμί, το νου μου καίει
σαν Αύγουστος καλοκαιριού,
μια σκέτη κόλαση,
αγάπη μου, μικρέ μου θησαυρέ,
μη μου μακραίνεις μη

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 / 5:00 – 7:41 μμ

275

Ενημερώθηκε 16 Ιαν 2020, 12:01 π.μ.

16 Ιαν 2020, 12:01 π.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=YyW6CloMGBk&feature=share>

Κράτα

Κράτα με δυνατά,
κράτα με σιγουριά,
κράτα μ' όσο μπορείς
και μην γυρίσεις να δεις πως,
θα χτυπηθώ
για σένα νε απόψε,
ένα χρυσάνθεμο
απ' την αυλή σου κόψε ...

Κίτρινο σαν τον Ήλιο
στο στήθος σου βάλ' το
κι αν τους νικήσω απόψε
θα ουρλιάξω κραυγή,
το ματωμένο χέρι μου
άπλωσε πάρ' το
και στο χρυσάνθεμό σου
θα λάμψει η στοργή,
της άγιας νύχτας, το κερί ...

Κράτα το δειλινό,
κράτα τον ουρανό,
κράτα ότι σου λέω,
σαν φυλαχτό στην ζωή σου,
στον κόρφο σου
σαν το μωρό που κλαίει,
σαν ξεστρατίζεις
«κουράγιο» να σου λέει ...

Κι από το φυλαχτό μου
σαν δαίμονας θα 'μαι,
δίπλα σου να σου δείχνω
τον δρόμο του νου,
να σε κρατώ απ' το χέρι
για πάντα ψυχή μου,
στην χούφτα σου να βάζω
ατσαλένιο σπαθί,
στα μάτια σου, την χαραυγή! ...

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 / 7:26 – 8:45 μμ

274

Ενημερώθηκε 14 Ιαν 2020, 10:13 μ.μ.

14 Ιαν 2020, 10:13 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=YyW6CloMGBk&feature=share>

Κράτα

Κράτα με δυνατά,



και μην γοργίσεις να δεις πως,
θα χτυπηθώ
για σένα νε απόψε,
ένα χρυσάνθεμο
απ' την αυλή σου κόψε ...

Κίτρινο σαν τον Ήλιο
στο στήθος σου βάλ' το
κι αν τους νικήσω απόψε
θα ουρλιάξω κραυγή,
το ματωμένο χέρι μου
άπλωσε πάρ' το
και στο χρυσάνθεμό σου
θα λάμψει η στοργή,
της άγιας νύχτας, το κερί ...

Κράτα το δειλινό,
κράτα τον ουρανό,
κράτα ότι σου λέω,
σαν φυλαχτό στην ζωή σου,
στον κόρφο σου
σαν το μωρό που κλαίει,
σαν ξεστρατίζεις
«κουράγιο» να σου λέει ...

Κι από το φυλαχτό μου
σαν δαίμονας θα 'μαι,
δίπλα σου να σου δείχνω
τον δρόμο του νου,
να σε κρατώ απ' το χέρι
για πάντα ψυχή μου,
στην χούφτα σου να βάζω
ατσαλένιο σπαθί,
στα μάτια σου, την χαραυγή! ...

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 / 7:26 – 8:45 μμ

274

Ενημερώθηκε 14 Ιαν 2020, 10:13 μ.μ.

14 Ιαν 2020, 10:13 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ράβε, ξήλωνε, ξήλωνε, ράβε, δουλειά να μην σου λείπει Μπέουhaus □□□□□□□□
□□□

14 Ιαν 2020, 9:40 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του Kostas Ioannidis.

Ομάδα: " ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ FACEBOOK "

Ράβε, ξήλωνε, ξήλωνε, ράβε, δουλειά να μην σου λείπει Μπέουhaus □□□□□□□□
□□□



Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=r1AQQZf_Na8&feature=share

Παγωνιά

Στην παγωνιά μου,
μεσουράνησες σαν την φωτιά
και με κάλεσες,
να σ' αγγίξω λες, πρώτη φορά μου!
Κι ας καιγόταν το κορμί μου.
Κι ας καιγόταν η ζωή μου μονομιάς!

Μα σε ρωτάω,
γιατί ρέει στα χείλη σου το αίμα,
γιατί στα μάτια σου,
έχεις την ίδια παγωνιά με μένα,
γιατί στα χέρια,
δισκοπότηρο κρατάς γιομάτο
και στην υγεία σου,
να τ' αδειάσω ως τον πάτο του;

Στην παγωνιά μου,
κρουσταλλιάσανε τα χέρια μου
και η φλόγα σου,
μοιάζει λύτρωση απ' τον χιονιά μου.
Κρεμαστήκανε οι ώρες,
σαν φονιάδες στα δεικτιά του ρολογιού!

Κι εσύ μου γνέφεις,
ν' ανεβώ στην σκάλα του θανάτου,
να σκαρφαλώσω,
απ' τα χείλη σου να πιω το μαύρο αίμα,
μα όχι φωτιά μου,
έχω πολλά ακόμα να τελειώσω
κι αν θες κατέβα,
στην παγωνιά μου να συνεριστείς! ...

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 / 5:17 – 6:38 πμ

273

Ενημερώθηκε 14 Ιαν 2020, 8:21 π.μ.

14 Ιαν 2020, 8:21 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=r1AQQZf_Na8&feature=share

Παγωνιά

Στην παγωνιά μου,
μεσουράνησες σαν την φωτιά
και με κάλεσες,
να σ' αγγίξω λες, πρώτη φορά μου!
Κι ας καιγόταν το κορμί μου.



μα σε ρωτάω,
γιατί ρέει στα χείλη σου το αίμα,
γιατί στα μάτια σου,
έχεις την ίδια παγωνιά με μένα,
γιατί στα χέρια,
δισκοπότηρο κρατάς γιομάτο
και στην υγεία σου,
να τ' αδειάσω ως τον πάτο του;

Στην παγωνιά μου,
κρουσταλλιάσανε τα χέρια μου
και η φλόγα σου,
μοιάζει λύτρωση απ' τον χιονιά μου.
Κρεμαστήκανε οι ώρες,
σαν φονιάδες στα δεικτιά του ρολογιού!

Κι εσύ μου γνέφεις,
ν' ανεβώ στην σκάλα του θανάτου,
να σκαρφαλώσω,
απ' τα χείλη σου να πιω το μαύρο αίμα,
μα όχι φωτιά μου,
έχω πολλά ακόμα να τελειώσω
κι αν θες κατέβα,
στην παγωνιά μου να συνεριστείς! ...

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 / 5:17 – 6:38 πμ

273

Ενημερώθηκε 14 Ιαν 2020, 8:20 π.μ.

14 Ιαν 2020, 8:20 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=miyrbaomk9E&feature=share>

Μωρό μου,

αναρωτιέσαι αν αγαπώ
την Βάσω όπως κι εσένα
κι αν είναι τίμιο αυτό,
ακόμη και για μένα!; ...

Ούτε κι εγώ το ήξερα
πως γίνεται ετούτο,
μα η Άνοιξη μου το 'μαθε,
πέφτεται μ' έναν κούκο!

Εκεί στην Σκιάθο γνώρισα
την όμορφη Ερωτίνη,
δώδεκα μέρες μ' έκαψε,
σαν λάμα στο καμίνι!

Μ' ασάλωσε μα τίποτα
δεν πήρε έρωτα μου,
απ' όσα είχα για σένα νε,
κρυμμένα στην καρδιά μου!



κι άλλα σαν τα σικά σου,
με σεβασμό κρατήθηκε,
μακριά απ' τα προικιά σου!

Άφηκε εσένα την καρδιά,
πήρε αυτή το χώμα,
δέχτηκε εσένα νε κυρά
και πρόσθεσε το χρώμα!

Κείνο του βασιλέματος
το μενεξί το λάβρο,
να μου κορώνει το κορμί,
στο στρώμα μου το μαύρο.

Ζερβά εσύ που 'σαι κυρά,
δεξιά αυτή ερωμένη
κι όσο εσύ 'σαι μακριά,
αυτή πιστή μου μένει.

Μαζί μου ώσπου να φανείς
την θέση σου να πάρεις,
μα πάντα κάπου μου κοντά,
κάθε που θα σαλπάρεις!

Σας αγαπώ ίσα και τις δυο,
μ' αλλιώς την καθεμιά σας,
καίγομαι για τα κάλλη σας,
σταυρός η πεθυμιά σας!

Θα νοιώσεις όταν παντρευτείς
ετούτα τα γραμμένα,
σαν θ' αγαπάς τον άντρα σου,
μα πιότερο ... εμένα! ...

Κι όταν τα ζόρια της ζωής,
σε ρίχνουν στο μαράζι,
στην αγκαλιά μου θα 'ρχεσαι,
μέχρι που να χαράζει ...

Κι εγώ θα σε ξεπροβοδώ,
μ' ένα φιλί στο στόμα
κι ως να ξανάρθεις να με βρεις,
την Βάσω θα 'χω ... χώμα ... ! ...

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 / 12:45 - 2:00 πμ

272

Ενημερώθηκε 11 Ιαν 2020, 6:27 π.μ.

11 Ιαν 2020, 6:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=miyrbaomk9E&feature=share>

Μωρό μου,

αναρωτιέσαι αν αγαπώ



ακόρη και για μένα; ...

Ούτε κι εγώ το ήξερα
πως γίνεται ετούτο,
μα η Άνοιξη μου το 'μαθε,
πέρυσι μ' έναν κούκο!

Εκεί στην Σκιάθο γνώρισα
την όμορφη Ερωτίνη,
δώδεκα μέρες μ' έκαψε,
σαν λάμα στο καμίνι!

Μ' ασάλωσε μα τίποτα
δεν πήρε έρωτα μου,
απ' όσα είχα για σένα νε,
κρυμμένα στην καρδιά μου!

Αντίθετα μου πρόσθεσε,
κι άλλα σαν τα δικά σου,
με σεβασμό κρατήθηκε,
μακριά απ' τα προικιά σου!

Άφηκε εσένα την καρδιά,
πήρε αυτή το χώμα,
δέχτηκε εσένα νε κυρά
και πρόσθεσε το χρώμα!

Κείνο του βασιλέματος
το μενεξί το λάβρο,
να μου κορώνει το κορμί,
στο στρώμα μου το μαύρο.

Ζερβά εσύ που 'σαι κυρά,
δεξιά αυτή ερωμένη
κι όσο εσύ 'σαι μακριά,
αυτή πιστή μου μένει.

Μαζί μου ώσπου να φανείς
την θέση σου να πάρεις,
μα πάντα κάπου μου κοντά,
κάθε που θα σαλπάρεις!

Σας αγαπώ ίσα και τις δυο,
μ' αλλιώς την καθεμιά σας,
καίγομαι για τα κάλλη σας,
σταυρός η πεθυμιά σας!

Θα νοιώσεις όταν παντρευτείς
ετούτα τα γραμμένα,
σαν θ' αγαπάς τον άντρα σου,
μα πιότερο ... εμένα! ...

Κι όταν τα ζόρια της ζωής,
σε ρίχνουν στο μαράζι,
στην αγκαλιά μου θα 'ρχεσαι,
μέχρι που να χαράζει ...

Κι εγώ θα σε ξεπροβοδώ,
μ' ένα φιλί στο στόμα



Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 / 12:45 - 2:00 πμ

272

Ενημερώθηκε 11 Ιαν 2020, 6:27 π.μ.

11 Ιαν 2020, 6:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Στέκεσαι ακόμ' απόμερα,
κάπου εκεί στον χώρο,
σίμωσε ν' αναστήσουμε,
του Έρωτα το δώρο! ... ♥
Ενημερώθηκε 10 Ιαν 2020, 3:51 μ.μ.

10 Ιαν 2020, 3:51 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Μόνο σαν βρεις την δύναμη
να μου τηλεφωνήσεις,
θα σ' αγκαλιάσω αγάπη μου,
να με γλυκοφιλήσεις! ... ♥
Ενημερώθηκε 10 Ιαν 2020, 1:58 μ.μ.

10 Ιαν 2020, 1:58 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Αγάπη μου προτού ξυπνήσεις,
ταξίδεψε μεσ' στ' όνειρό σου
κι έλα κοντά μου ν' ακουμπήσεις,
στα χείλη μου το μέτωπό σου ... ♥
Ενημερώθηκε 10 Ιαν 2020, 6:11 π.μ.

10 Ιαν 2020, 6:11 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Ενημερώθηκε 8 Ιαν 2020, 10:03 π.μ.

8 Ιαν 2020, 10:03 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Ενημερώθηκε 8 Ιαν 2020, 10:03 π.μ.

8 Ιαν 2020, 10:03 π.μ.



<https://www.youtube.com/watch?v=YttC0ezf3z8&feature=share>

Κατάντια

Στα κουτιά μας όλοι κοιμισμένοι,
χρόνια τώρα αποχαυνωμένοι,

για την πάρτη μας μονάχα
ξημερώνει ο Ήλιος το πρωί
και δεν πά' να καίγεται
του γείτονα η αυλή,

εγώ να 'χω βόλεψη
και τι με νοιάζουν οι άλλοι,
η ζωή μας μοιάζει
με της Πάτρας καρναβάλι,
σκέτο τζέριτζελο! ...

Μα ζυγώνουν γύρω μας θηρία
και στο τηλεβίζιο μια κυρία,

ξεβρακώνεται η Ελλάδα
σαν μια πόρνη πίσω απ' το γυαλί
κι οι πολιτικοί της βλάκες,
σαν τα γίδια στο παχνί,

την κοιτούν να χάνεται
κι αυτοί μέσ' στον χαβά τους,
μόνη έγνοια έχουνε
το «λάδι» στον χαλβά τους,
... με τις υγείες μας!

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020 / 2:58 – 3:35 πμ

270

Ενημερώθηκε 8 Ιαν 2020, 5:14 π.μ.

8 Ιαν 2020, 5:14 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=YttC0ezf3z8&feature=share>

Κατάντια

Στα κουτιά μας όλοι κοιμισμένοι,
χρόνια τώρα αποχαυνωμένοι,

για την πάρτη μας μονάχα
ξημερώνει ο Ήλιος το πρωί
και δεν πά' να καίγεται
του γείτονα η αυλή,

εγώ να 'χω βόλεψη
και τι με νοιάζουν οι άλλοι,
η ζωή μας μοιάζει
με της Πάτρας καρναβάλι,



μα ζυγώνουν γύρω μας σήρια
και στο τηλεβίζιο μια κυρία,

ξεβρακώνεται η Ελλάδα
σαν μια πόρνη πίσω απ' το γυαλί
κι οι πολιτικοί της βλάκες,
σαν τα γίδια στο παχνί,

την κοιτούν να χάνεται
κι αυτοί μέσ' στον χαβά τους,
μόνη έγνοια έχουνε
το «λάδι» στον χαλβά τους,
... με τις υγείες μας!

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020 / 2:58 – 3:35 πμ

270

Ενημερώθηκε 8 Ιαν 2020, 5:13 π.μ.

8 Ιαν 2020, 5:13 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.

Στον ύπνο μου είχες βλοσυρό
και θυμωμένο βλέμμα,
μα μέσα σου έβραζε ζεστό,
στον έρωτά σου το αίμα ... ♥
Ενημερώθηκε 7 Ιαν 2020, 5:11 π.μ.

7 Ιαν 2020, 5:11 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του George Zolis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Δεν παίζεσαι, την κλέβω!!! ...

6 Ιαν 2020, 6:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης σχολίασε τη δημοσίευση του George Zolis.

Ομάδα: Μαγειρικές Απολαύσεις

Δεν παίζεσαι, την κλέβω!!! ...

6 Ιαν 2020, 6:53 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

<https://www.youtube.com/watch?v=igPOnJjpg6o&feature=share>

Γυναίκες



η Κατερίνα της καρδιάς μου,
η Βάσω του κορμιού ...

Στα σεντόνια μου τις θέλω
και τις δυο αγκαλιά,
να καρπίζουμε τις νύχτες,
χάδια και φιλιά ...

Κι αν τις θέλω, δεν με θέλουν
ούτε να με δουν
κι αμπαρώνονται σε πύργους,
δεν τηλεφωνούν ...

Με πληγώνουν κι απαγκιάζω
για παρηγοριά,
στην Σοφία που γυναίκα
είναι πραγματικά!!! ...

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020 / 4:30 – 5:26 πμ

269

Ενημερώθηκε 5 Ιαν 2020, 9:27 π.μ.

5 Ιαν 2020, 9:27 π.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

<https://www.youtube.com/watch?v=igPOnJjpg6o&feature=share>

Γυναίκες

Δυο γυναίκες φουρτουνιάζουν
θάλασσα το νου,
η Κατερίνα της καρδιάς μου,
η Βάσω του κορμιού ...

Στα σεντόνια μου τις θέλω
και τις δυο αγκαλιά,
να καρπίζουμε τις νύχτες,
χάδια και φιλιά ...

Κι αν τις θέλω, δεν με θέλουν
ούτε να με δουν
κι αμπαρώνονται σε πύργους,
δεν τηλεφωνούν ...

Με πληγώνουν κι απαγκιάζω
για παρηγοριά,
στην Σοφία που γυναίκα
είναι πραγματικά!!! ...

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020 / 4:30 – 5:26 πμ

269

Ενημερώθηκε 5 Ιαν 2020, 9:27 π.μ.

5 Ιαν 2020, 9:27 π.μ.



https://www.youtube.com/watch?v=ck0L_2hFGL0&feature=share

Ερωτίνη

Καράβι μου ...

στην Σκιάθο φίλα μου γλυκά
την όμορφη Ερωτίνη
κι αν πει «ποιανού 'ναι το φιλί»,
πες της «απ' τον Μαρτίνη».

Ψιθύρισέ της και στ' αυτή,
«μ' αγάπη σε θυμάται,
πότε θα 'ρθει για να σε δει,
συνέχεια συλλογάται!

Κείνη την ώρα της νυχτιάς
που λύνεις τα μαλλιά σου
και στρέφεις του χαμογελάς,
κρυφά με την καρδιά σου!»

Καράβι μου ...

και να 'ξερες πως νοσταλγώ,
τις δώδεκα τις μέρες,
δεμένες Ερωτίνη μου,
σαν ενός γάμου βέρες! ...

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020 / 8:15 πμ – 1:00 μμ

268

Ενημερώθηκε 4 Ιαν 2020, 8:02 μ.μ.

4 Ιαν 2020, 8:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

https://www.youtube.com/watch?v=ck0L_2hFGL0&feature=share

Ερωτίνη

Καράβι μου ...

στην Σκιάθο φίλα μου γλυκά
την όμορφη Ερωτίνη
κι αν πει «ποιανού 'ναι το φιλί»,
πες της «απ' τον Μαρτίνη».

Ψιθύρισέ της και στ' αυτή,
«μ' αγάπη σε θυμάται,
πότε θα 'ρθει για να σε δει,
συνέχεια συλλογάται!

Κείνη την ώρα της νυχτιάς
που λύνεις τα μαλλιά σου
και στρέφεις του χαμογελάς,
κρυφά με την καρδιά σου!»



και να 'ξερες πως νοσταλγώ,
τις δώδεκα τις μέρες,
δεμένες Ερωτίνη μου,
σαν ενός γάμου βέρες! ...

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020 / 8:15 πμ – 1:00 μμ

268

Ενημερώθηκε 4 Ιαν 2020, 8:02 μ.μ.

4 Ιαν 2020, 8:02 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.

Ενημερώθηκε 3 Ιαν 2020, 1:21 μ.μ.

3 Ιαν 2020, 1:21 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Το Στέκι της Δεξαμενής.

Ενημερώθηκε 3 Ιαν 2020, 1:21 μ.μ.

3 Ιαν 2020, 1:21 μ.μ.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μαρτίνης δημοσίευσε στην ομάδα Λουτρόστιχα.



Ψηλά στο «μάτι τ' ουρανού» θάρρεψα την μορφή σου, πως τάχα μου χαμογελάς, μου στέλνεις το φιλί σου.
Κι απλώνω με τα χέρια μου ν' αρπάξω το φιλί σου, μα κλειεί το μάτι του ουρανού, και χάνεται η μορφή σου ...

Ψηλά στο «μάτι τ' ουρανού»
θάρρεψα την μορφή σου,
πως τάχα μου χαμογελάς,
μου στέλνεις το φιλί σου.

Κι απλώνω με τα χέρια μου
ν' αρπάξω το φιλί σου,
μα κλειεί το μάτι του ουρανού,
και χάνεται η μορφή σου ...

Ενημερώθηκε 2 Ιαν 2020, 3:49 μ.μ.

2 Ιαν 2020, 3:49 μ.μ.